



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Εκτόπισαν» τον Άγιο Ανδρέα από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.»

Ως ατόπημα ολκής που θέλω να πιστεύω ότι έγινε από αμέλεια, θεωρείται η αφαίρεση του προσδιορισμού-αφιερώματος «Άγιος Ανδρέας», από το Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας.

Αυτό, δυστυχώς, συνέβη επί Κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν Υπουργός Υγείας ήταν ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος. Έκτοτε, ουδείς αντέδρασε και το νοσοκομείο λειτουργεί τυπικά μέσα στην... ανωνυμία.

Εν προκειμένω, αναμενόμενη και δικαιολογημένη είναι η αντίδραση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομου, ο οποίος μάλιστα και σας απέστειλε κ. Υπουργέ επιστολή διαμαρτυρίας, με την οποία επισημαίνει το ατόπημα και σας καλεί να επανορθώσετε το λάθος.

Ειδικότερα ο Σεβασμιότατος επισημαίνει:

«Επειδή τό ζήτημα γιά τήν πόλη τῶν Πατρῶν, εἶναι πολύ σοβαρό ἐνεκα τῆς σχέσεως τῆς πόλεως μέ τόν Άγιο Απόστολο Άνδρεα, ἀφοῦ παγκοσμίως ἡ Πάτρα εἶναι γνωστή, ὡς πόλη τοῦ Άγιου Άνδρεου καὶ ἐπειδὴ τό ὄνομα τοῦ Νοσοκομείου εἶχε δοθῆ πρός τιμήν τοῦ Πρωτοκλήτου τῶν Αποστόλων, μέ τόν ὅποιὸν ὅλες οἱ γενηές τῶν Πατρινῶν συνδέθηκαν καὶ συνδέονται μέ βαθὺ ἐσωτερικό πνευματικό δεσμό, καθίσταται ἀδήριτος ἡ ἀνάγκη νά ἀποκατασταθῆ ἡ ἱστορική ὄνομασία τοῦ Νοσοκομείου τῶν Πατρῶν καὶ θερμᾶς παρακαλοῦμεν πρός τοῦτο, προστεμησομένης, ἐφ' ὅσον κρίνετε, καὶ τῆς ὄνομασίας τοῦ ἄλλου Νοσοκομείου (τοῦ Νοσοκομείου Θώρακος «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»), ὡς ἔχει. Η διόρθωση μέ μιά κοινή Υπουργική ἀπόφαση, θά ἀρῃ τήν «ἀδικία» εκ βάρος τοῦ Νοσοκομείου, ἄλλα καὶ τήν «προσβολή» πρός τόν Άγιο Απόστολο Άνδρεα, θά ἰκανοποιήσῃ δέ τά μέγιστα τόν Πατραικό Λαό».

Εξίσου, ορθή καὶ πειστική είναι η δημόσια παρέμβαση του Υποδιαικητή της 6^{ης} ΥΠΕ Δημήτρη Κωστακιώτη, που τοποθετήθηκε ως εξής:

«Δεν μπορώ κι εγώ να το αποκαλέσω Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Μου είναι αδύνατο να διανοηθώ αυτό το νοσοκομείο χωρίς το όνομα "Άγ. Ανδρέας". Για τον λόγο αυτό έχω κάνει και προσωπική εισήγηση προς την ηγεσία του υποιυργείου Υγείας για τη διατίրηση του συγκεκριμένου ονόματος...»

Ο Μητροπολίτης σωστά το έθεσε από την πλευρά του καὶ ἐκανε αυτό που όφειλε. Το νοσοκομείο αυτό είναι απόλυτα ταυτισμένο στη συνείδηση του κόσμου με το όνομα "Άγ. Ανδρέας". Όταν λέει "πάω στον «Άγ. Ανδρέα», περισσότερο εννοεί το νοσοκομείο παρά την εκκλησία".

Ας υπογραμμισθεί, λοιπόν, ότι αναφερόμαστε στο ιστορικότερο νοσηλευτικό ίδρυμα της Αχαϊκής πρωτεύουσας, το οποίο είναι ταυτισμένο με τον Πολιούχο της Πάτρας Άγιο Ανδρέα. Άλλωστε, όλοι όσοι καταφεύγουν σ' αυτό, είτε ως ασθενείς είτε ως επισκέπτες, λένε ότι πηγαίνουν στον «Άγιο Ανδρέα» και

ουχί γενικώς και αορίστως στο Γενικό Νοσοκομείο. Το γεγονός δεν προξενεί, φυσικά, εντύπωση γιατί το ίδιο συμβαίνει με την συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι αφιερωμένα στη μνήμη Αγίων, ευεργετών ή μεγάλων προσωπικοτήτων (π.χ. «Άγιος Σάββας», «Άγιος Παντελεήμων», «Άγια Βαρβάρα», «Παναγία Βοήθεια», «Γ. Γεννηματάς», «Παπανικολάου», «Έλενα Βενιζέλου» κ.λπ.).

Η Πάτρα σημειωτέον, έχει μακροχρόνιους, βαθείς συναισθηματικούς δεσμούς με το «Άγιο Ανδρέα», καθ' ότι πρόκειται για νοσηλευτικό ίδρυμα που τιμά τη μνήμη του Πολιούχου από την μέρα της θεμελίωσής του, επί πρωθυπουργίας του αείμνηστου Γεωργίου Παπανδρέου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε την ιστορική μνήμη, επαναφέροντας τον Άγιο Ανδρέα στην προμετωπίδα της επωνυμίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών;

Συνημμένα : Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος