

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ'

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

#### ΘΕΜΑΤΑ

##### A. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το Γενικό Λύκειο Αξιού Θεσσαλονίκης, σελ. 8334

2. Ειδική Ημερήσια Διάταξη:

Συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς/Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, με θέμα: «Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου», σελ. 8325

3. Επί διαδικαστικού θέματος, σελ. 8357, 8358

4. Επί προσωπικού θέματος, σελ. 8355

##### B. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατάθεση σχεδίων νόμων:

α) Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας, κατέθεσαν σχέδιο νόμου "Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις", σελ. 8353

β) Οι Υπουργοί Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κατέθεσαν σχέδιο νόμου "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας", σελ. 8353

#### ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε., σελ. 8325-8353, 8354-8359

#### ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΡΑΓΑΚΗΣ Ι., σελ. 8353-8354

#### ΟΜΙΛΗΤΕΣ

##### A. Επί της Ειδικής Ημερησίας Διατάξεως:

BENIZΕΛΟΣ Ε. , σελ. 8332, 8333, 8350, 8351

KΑΜΜΕΝΟΣ Π. , σελ. 8334, 8351

KΟΥΒΕΛΗΣ Φ. , σελ. 8339, 8353, 8354

MΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ Ν. , σελ. 8337

ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α. , σελ. 8341, 8349, 8355, 8356

ΣΑΜΑΡΑΣ Α. , σελ. 8325, 8345, 8348, 8358

ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ Α. , σελ. 8344, 8345

ΤΣΙΠΡΑΣ Α. , σελ. 8329, 8330, 8331, 8333, 8348, 8349, 8350

ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ. , σελ. 8356

##### B. Επί διαδικαστικού θέματος:

ΓΛΕΖΟΣ Ε. , σελ. 8357, 8358

ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Ε. , σελ. 8325

##### Γ. Επί προσωπικού θέματος:

KΑΜΜΕΝΟΣ Π. , σελ. 8355

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΕ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ'

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Αθήνα, σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.25' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής κ. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ**.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαρακης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.  
Εισερχόμεθα στην

## ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών κομμάτων, με θέμα: «Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

Σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 4 του Κανονισμού της Βουλής, η διάρκεια της агόρευσης του Πρωθυπουργού κ. Αντωνίου Σαμαρά και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσίπρα, με πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιείται η σημερινή συζήτηση, είναι είκοσι πέντε λεπτά της ώρας για τον καθένα. Η διάρκεια агόρευσης των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής, της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΚΚΕ είναι είκοσι λεπτά της ώρας για τον καθένα.

Στη συζήτηση, με βάση τον Κανονισμό, συμμετέχουν έως δύο Υπουργοί. Η διάρκεια агόρευσης των Υπουργών είναι μέχρι δέκα λεπτά της ώρας. Ο χρόνος ομιλίας του Υπουργού, που παρεμβαίνει στο στάδιο των κυρίων αγορεύσεων ή των δευτερολογιών, πριν ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις ή οι δευτερολογίες των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, περιορίζεται στο ήμισυ του χρόνου που δικαιούται.

Δικαίωμα δευτερολογίας για δεκαπέντε λεπτά της ώρας έχουν ο Πρωθυπουργός και για δέκα λεπτά οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και οι Υπουργοί.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός μπορεί να τριτολογήσει για πέντε λεπτά της ώρας.

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, κ. Αντώνιος Σαμαράς, έχει το λόγο.

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αγροτικό ζήτημα δεν είναι ένα ακόμα πρόβλημα κυβερνητικής πολιτικής δίπλα σε πολλά άλλα. Είναι ένα κεντρικό πρόβλημα ύπαρξης για την ελληνική κοινωνία, ένα θεμελιώδες πρόβλημα για κάθε κοινωνία, μόνο που σε εμάς σή-

μερα τίθεται με τον πλέον επιτακτικό τρόπο.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με το συνηθισμένο, ξεπερασμένο, λαϊκίστικο τρόπο, ως μια ακόμα αφορμή για να καταδημαγωγήσουμε ένα τμήμα του πληθυσμού. Οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε ως αυτό που είναι, μια μοναδική, δηλαδή, ευκαιρία να απελευθερώσουμε τη δυναμική και το δυναμικό της Ελλάδας, το δυναμικό που υπάρχει, αλλά δεν το αξιοποιούμε, τη δυναμική που μπορεί να απελευθερωθεί, αν πιστέψουμε στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.

Αλλωστε, σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας το αγροτικό ζήτημα υπήρξε ίσως το πιο καθοριστικό για τη διαμόρφωση των κοινωνιών. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τον αρχαίο κόσμο, την Ασία, την Αίγυπτο, την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη, αλλά ισχύει και στους νεότερους χρόνους, από την Ολλανδία και την Ιταλία της Αναγέννησης, ως τη Βρετανία των νόμων για τα σιτηρά, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ως την Αμερική των αλληπάλληλων μεταρρυθμίσεων μετά τον αμερικανικό εμφύλιο, με αποκορύφωμα τις μεταρρυθμίσεις του «New Deal», ως τη σύγχρονη Ευρώπη της ΚΑΠ, που είχε και προβλήματα, αλλά που απετέλεσε κορυφαία κοινοτική πολιτική.

Το πώς έλυσαν μεγάλες ιστορικά χώρες το αγροτικό τους ζήτημα καθόρισε τη μετέπειτα πορεία τους για πολλές δεκαετίες, θα έλεγα και για αιώνες ακόμα. Στη νεότερη Ελλάδα, η μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση του Κουμουندούρου στα μέσα του 19ου αιώνα και του Ελευθερίου Βενιζέλου στη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και, βεβαίως, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που δημιούργησε τον ΟΓΑ και έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, έγινε ένα σημαντικό λάθος. Εκλέγομαι τριάντα πέντε χρόνια από αγροτική περιοχή, σε αγροτική περιφέρεια, και το έζησα. Επιβλήθηκε η άποψη ότι, για να γίνουμε σύγχρονη χώρα, έπρεπε να μειωθεί ο πρωτογενής τομέας -γεωργία και κτηνοτροφία- και να αναπτυχθεί η βιομηχανία καθώς και ο κλάδος των υπηρεσιών. Αυτό το δόγμα, να αναπτυχθούν οι σύγχρονοι τομείς της οικονομίας σε βάρος των πιο παραδοσιακών, κυρίως του αγροτικού, ίσχυσε πράγματι σε άλλες κοινωνίες, σε άλλες εποχές. Όμως, δεν ευσταθούσε πια στην ευρωπαϊκή Ελλάδα στα τέλη του 20ου αιώνα.

Το αποτέλεσμα το είδαμε. Μειώθηκε δραματικά η αγροτική οικονομία, χωρίς να έχουμε πια σύγχρονη βιομηχανία, με λαμπρές εξαιρέσεις βέβαια. Χάσαμε έτσι έναν τομέα με δεκάδες κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπου η Ελλάδα έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, την πρωτογενή παραγωγή των αγροτών μας, που ποιοτικά προϊόντα της θα μπορούσαν σήμερα να κατακλύζουν τις αγορές της Ευρώπης. Όμως, αυτό δεν συνέβη.

Χάσαμε έτσι και ένα δεύτερο τομέα, που θα μπορούσε επίσης

να κατακλύζει τις ευρωπαϊκές αγορές, τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, που θα έδινε και αναπτυξιακή ώθηση στην ελληνική περιφέρεια.

Αποδυναμώσαμε ακόμα και μια σειρά από άλλους τομείς, που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν εξάντλησαν το δυναμισμό τους, μια που είχαν συνέργειες με την πρωτογενή παραγωγή, που υστερούσε πολύ, όπως, για παράδειγμα, ο τουρισμός. Τις τελευταίες δεκαετίες, που αναδείχθηκε σε παγκόσμια κλίμακα η μεσογειακή διατροφή ως αξία και τρόπος ζωής διεθνώς, εμείς, η πατρίδα της μεσογειακής διατροφής, δεν είδαμε ελληνικά προϊόντα να προσφέρονται ούτε εκτός των συνόρων μας αλλά ούτε και μέσα στα σύνορά μας, στους τουρίστες, που μας επισκέπτονται κατά εκατομμύρια κάθε χρόνο.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, υπήρχαν και φωτεινές εξαιρέσεις σε αυτές τις δυσμενείς τάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Για παράδειγμα, η οινόπαραγωγή, τα ελληνικά κρασιά αναβαθμίστηκαν εντυπωσιακά. Κατοχύρωσαν ονομασία προέλευσης, απέκτησαν ποιότητα, κέρδισαν διεθνείς αγορές, αλλά και εδώ υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Άλλο παράδειγμα επιτυχίας είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. Έχουν γίνει άλματα προόδου, ιδιαίτερα στην τοιπούρα και το λαβράκι, με πολύ σημαντικές εξαγωγές για την Ελλάδα. Όμως και εδώ υπάρχουν προβλήματα και σίγουρα υπάρχουν και τεράστια περιθώρια βελτίωσης.

Ένα τρίτο παράδειγμα σωστής στρατηγικής επιλογής είναι ο αγροτουρισμός, αλλά οι επιτυχίες εδώ είναι σποραδικές και σίγουρα δεν τις αξιοποιήσαμε συστηματικά.

Τέλος, υπάρχουν και κλάδοι ανταγωνιστικών ελληνικών προϊόντων που τα πολύ τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος, όπως τα ελληνικά τυριά και το ελαιόλαδο, όπως τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά και το μέλι. Στα φυτά αυτά υπάρχει μία αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση που ξεπερνά, όπως είδα στο ίντερνετ, τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από χίλια πεντακόσια φυτά αυτής της κατηγορίας διεθνώς, τα μισά περίπου φύονται σχεδόν μόνο στην Ελλάδα, όπως η μαστίχα Χίου, η ρίγανη, ο κρόκος Κοζάνης, για να δώσω μόνο κάποια παραδείγματα. Κι όμως, πολύ τελευταία τα ανακαλύπτουμε. Τα περιθώρια συνεπώς είναι τεράστια.

Και στο ελληνικό μέλι είναι τεράστια τα περιθώρια. Έχει εξαιρετική ποιότητα, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία, λόγω βιοποικιλότητας της ελληνικής χλωρίδας και έχει τη δυνατότητα μεγάλης κλίμακας παραγωγής, αν στηριχθεί σωστά και ιδιαίτερα για την παραγωγή γύρης αλλά και όλων των άλλων παραγώγων της μελισσοκομίας. Και σε πολλές άλλες καλλιέργειες κάνουμε σημαντικές προόδους, από τα ακτινίδια και τα σπαράγγια ως το ρόδι.

Όμως, πέρα από όλα αυτά τα παρήγορα και τα ελπιδοφόρα, υπάρχουν και σημαντικά πεδία στα οποία φαίνεται η αποτυχία της μέχρι τώρα αγροτικής παραγωγής. Κλασικό παράδειγμα το λάδι. Έχουμε το καλύτερο λάδι στον κόσμο με απόδοση και έχουμε σημαντικές ποσότητες που θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε, αλλά δεν καταφέραμε ακόμα να τις εξαγάγουμε ανταγωνιστικά στον υπόλοιπο κόσμο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δυστυχώς το διαθέτουμε χύμα και το εξαγάγουν άλλοι στις διεθνείς αγορές, αφού το ανακατέψουν πρώτα με το δικό τους -που είναι κατώτερης ποιότητας- με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν εκείνοι πολύ υψηλότερες τιμές από τους δικούς μας ελαιοπαραγωγούς.

Άλλο παράδειγμα αποτελεί η κτηνοτροφία, όπου ουσιαστικά έχουν καταρριφθεί τα βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα η ελληνική κτηνοτροφία να είναι κυρίως σταβλική και να στηρίζεται στις ζωοτροφές, πράγμα που επιβαρύνει υπέρμετρα το κόστος της, παρά την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της. Εδώ, προφανώς, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη σημερινή κρίση θα βγούμε με συνολική μεταρρύθμιση. Από όλες τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε, η πιο σημαντική ίσως είναι η αγροτική. Αυτή θα δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων και στον ίδιο τον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση. Αυτή θα φέρει ξανά κόσμο με παραγωγικές ασχολίες στην περιφέρειά μας. Θα ενισχύσει την ελληνική περιφέρεια πληθυσμιακά και οικονομικά, δηλαδή θα υποκινήσει την αναγέννησή της. Αυτή θα

αναβαθμίσει και την ποιότητα πολλών άλλων κλάδων, όπως είναι και ο τουρισμός. Αυτή θα δημιουργήσει εξωστρέφεια στην ελληνική οικονομία, με προϊόντα που πράγματι μπορούν να κατακλύσουν τις διεθνείς αγορές. Αυτή θα βοηθήσει και στην αντιστροφή των δημογραφικών τάσεων, γιατί, αν γεννηθεί ξανά η ελληνική επαρχία, θα αναγεννηθεί πληθυσμιακά η ίδια η Ελλάδα.

Η αγροτική μεταρρύθμιση είναι ίσως η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο αποφασιστική που έχουμε μπροστά μας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα το εξαλείψουμε, το χρέος θα το τιθασεύσουμε, αλλά από την κρίση δεν θα βγούμε μακροχρόνια, αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Υπ' αυτό το πρίσμα, μέσα σ' αυτό το πλαίσιο και μ' αυτήν την προοπτική, θα πρέπει να συζητάμε στο εξής και το αγροτικό μας ζήτημα, όχι απλώς για κάποια αιτήματα των αγροτών μας που πρέπει να ικανοποιήσουμε όσο μπορούμε. Ασφαλώς πρέπει να κρατήσουμε όρθιο τον αγροτικό κόσμο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πρέπει απλώς να θυμόμαστε το αγροτικό πρόβλημα μία φορά το χρόνο, όταν κατεβαίνουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Ζητούμενο είναι να κάνουμε τους αγρότες μας πρωταγωνιστές της νέας αναπτυξιακής Ελλάδας, όχι πρωταγωνιστές επεισοδίων σε κάθε τέτοια εποχή.

Με άλλα λόγια, θέλουμε να τους αναβαθμίσουμε ουσιαστικά, όχι απλώς να τους καθησυχάσουμε προσωρινά. Θέλουμε να τους ανοίξουμε μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, για να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους και όχι απλώς να τους πείσουμε να φύγουν από τους δρόμους. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, αν δεν υπάρξει έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, αν δεν υπάρχει εκσυγχρονισμός της υπαίθρου μας. Νέοι αγρότες, σύγχρονη εκπαίδευση για όλους -και ειδικά για όσους επιστρέφουν σήμερα στην αγροτική ζωή- καθορισμός ζωνών χρήσης γης, αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων, σύγχρονη τεχνική και διαχειριστική εκπαίδευση, καινοτομίες, παραγωγή προϊόντων ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό και καθαροί κανόνες λειτουργίας της αγοράς είναι οι στόχοι ύψιστης προτεραιότητας.

Άλλωστε, ήδη έχουμε κάποιες πρώτες πολύ ελπιδοφόρες ενδείξεις. Αύριο, η εταιρεία «PHILIP MORRIS» αγοράζει πάνω από τη μισή παραγωγή των ελληνικών καπνών ανατολικού τύπου. Βέβαια, η ίδια εταιρεία και πέρυσι και πρόπερι αγόρασε ελληνικά καπνά, μόνο που φέτος αγοράζει μεγαλύτερη ποσότητα. Το σπουδαιότερο είναι ότι δεσμεύεται να κάνει το ίδιο για τρία χρόνια.

Αυτή είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, στον αγροτικό κόσμο, στην αγροτική πολιτική. Τα καπνά είναι μία παραδοσιακή ελληνική καλλιέργεια, που αφορά δώδεκα χιλιάδες καλλιεργητές, στην οποία εργάζονται δεκατρείς χιλιάδες άτομα, ενώ και άλλες τρεις χιλιάδες ασχολούνται με τη μεταποίηση του καπνού. Είναι μεγάλη ανάσα σε σημαντικό κλάδο που δοκιμάζεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Άλλη μία εταιρεία θα διπλασιάσει τη συμβολιακή αγορά κριθαριού για μπίρα, ενώ μία ακόμα γαλλική εταιρεία κάνει συμβόλαιο με κτηνοτρόφους για αγορά γάλακτος και παραγωγή τυριών στην Ελλάδα.

Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα τέτοια παραδείγματα. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι ασκούμε αυτήν την αγροτική μας πολιτική υπό τους περιορισμούς της σημερινής κρίσης, που επιβάλλει θυσιές σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Όμως, δεν μας απασχολεί μόνο το πώς θα επιμερίσουμε τις θυσιές δίκαια. Μας απασχολεί πρωτίτως πώς, παράλληλα με τις θυσιές, θα ανοίξουμε το δρόμο της ανάπτυξης. Βασική μας επιλογή είναι να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα παντού.

Ειδικά στους αγρότες, όμως, η επιχειρηματικότητα είναι κεντρική μας επιλογή για την αναβάθμισή τους. Για χρόνια, οι κυβερνήσεις τους επιδοτούσαν ουσιαστικά να εγκαταλείπουν σταδιακά τα χωράφια τους. Η τωρινή επιλογή μας είναι να τους κάνουμε επιχειρηματίες, να τους βοηθήσουμε να γυρίσουν στη γη τους, να αναβαθμίσουν την παραγωγή τους, να εξαλείψουμε όλες τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και επιβαρύνουν το κόστος τους, να εξαλείψουμε στρεβλώσεις στα κυκλώματα εμπόρεως, που δημιουργούν αυτήν τη γνωστή τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι. Θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε νομο-

θετικά, αλλά και με επιδοτήσεις, να αλλάξουν την κλίμακα των εκμεταλλεύσεων, να αλλάξουν τις μορφές εμπορίας των προϊόντων τους, να τους φέρουμε πιο κοντά στη μεταποίηση, για να αποκτήσουν και πρόσβαση στις ξένες αγορές.

Βασικός προσανατολισμός μας είναι η απαλλαγή των ενδιάμεσων εισροών –αυτό που λέμε «παραγωγικοί συντελεστές»- από κάθε επιβάρυνση κατά τη διαδικασία της παραγωγής, ιδιαίτερα σε κλάδους εξαγωγικού προσανατολισμού και παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια διατροφής του πληθυσμού. Αυτό που έχουμε πει για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια θα το κάνουμε μέσα στην τετραετία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Πλούσιο κράτος είναι εκείνο που μπορεί να θρέψει τους κατόικους του. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, με τη φορολόγηση και γενικά με την επιβάρυνση των ενδιάμεσων εισροών, το κόστος παραγωγής αυξάνεται και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μειώνεται. Το κόστος παραγωγής του αγροτικού τομέα πρέπει να το συγκρατήσουμε και να το ρίξουμε. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση μίας επιτυχημένης μεταρρύθμισης.

Μία σκέψη καταθέτω, γιατί πρέπει να τα σκεφτούμε ξανά όλα από την αρχή για τον αγροτικό τομέα. Κάθε ενίσχυση, κάθε κίνητρο που δίνουμε, να πηγαινει κατευθείαν στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα, στους πραγματικούς παραγωγούς, ώστε να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της εκμετάλλευσης και η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Αυτό θα δημιουργήσει προσφορά προϊόντων σε ικανοποιητικές τιμές στον παραγωγό και σε προσίτες τιμές στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα θα εξυγιάνει το εμπορικό σύστημα της διατροφικής αλυσίδας από τον παραγωγό ως τον καταναλωτή.

Το σημερινό σύστημα των οικονομικών παροχών προς τον παραγωγό -και όχι προς την παραγωγή- έχει υψηλό δημοσιονομικό κόστος και οδηγεί σε στρεβλώσεις και πολλές φορές σε αναξιοπιστία, γιατί ένα μέρος των ενισχύσεων πάει σε μη πραγματικούς παραγωγούς, ενώ παράλληλα συντηρούνται εκμεταλλεύσεις υψηλού κόστους και πολύ χαμηλής απόδοσης. Σε κάθε περίπτωση, ψάχνουμε τρόπους να βοηθήσουμε τον αγρότη άμεσα, αλλά ανοίγουμε και δρόμους για να του δημιουργήσουμε αύριο ευκαιρίες, οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα σημερινά του αιτήματα.

Θα σας δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Καταβλήθηκε, όπως είχαμε δεσμευτεί, η εξισωτική αποζημίωση των 160 εκατομμυρίων ευρώ σε εβδομήντα δύο χιλιάδες κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Για πρώτη φορά ενεργοποιήσαμε τον κοινοτικό κανονισμό de minimis, που δίνει κρατικές ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους 30 εκατομμύρια ευρώ μόνο για φέτος.

Ήδη έχει δοθεί στους περισσότερους, κυρίως των πεδινών περιοχών. Το επόμενο διάστημα θα δοθεί και στους υπόλοιπους, κυρίως των ορεινών περιοχών. Η συνδεδεμένη ενίσχυση 200 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται –νομίζω ότι θα το πει ο κύριος Υπουργός αύριο, πάντως τις επόμενες μέρες- στους βαμβακοπαραγωγούς, ασχέτως αν επλήγησαν ή όχι από το πράσινο σκουλήκι και ανεξάρτητα, δηλαδή, από το αν έπιασαν το πλαφόν της παραγωγής που απαιτείται. Πολλοί, βέβαια, ισχυρίζονται ότι αυτά τα δίνουμε κάθε χρόνο. Όμως, σήμερα η χώρα δίνει τη μάχη να επιβιώσει, με αποτέλεσμα να κόβονται πολλά κεκτημένα πολλών κλάδων. Έτσι, οι ενέσεις ρευστότητας προς τον αγρότη δεν είναι τόσο εύκολη ούτε τόσο αυτονόητη υπόθεση, όσο θέλουν κάποιοι να την παρουσιάζουν. Θέλει κόπο και διαπραγμάτευση. Μέσα σε συνθήκες κρίσης –η οποία είναι πανευρωπαϊκή- όπου η Ελλάδα επλήγη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, βρίσκουμε χρήματα που απαλύνουν τις αρνητικές συνέπειες για τον ιδιωτικές αυτής της γενικότερης δυσπραγίας.

Ακόμα, ήδη προχωράμε στην ίδρυση Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με κεφάλαια πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ, εξασφαλίζοντας έτσι ρευστότητα στους αγρότες που μπαίνουν στα σχέδια βελτίωσης, σε εκείνους που ασχολούνται με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και σε όσους κάνουν αγροτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, δίνουμε φέτος την επιστροφή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, 80

εκατομμύρια τώρα και πιστεύουμε άλλα τόσα το Σεπτέμβριο, αν συνυπολογίσουμε και το αδιάθετο ποσό που φαίνεται να προκύπτει από το επίδομα θέρμανσης. Θυμίζω ότι η πρόβλεψη για φέτος ήταν να δοθούν 30 εκατομμύρια λιγότερα. Με την προσθήκη αυτού του ισοδύναμου, προβλέπω ότι μάλλον θα την αποφύγουμε αυτήν τη μείωση.

Όσον αφορά στην επιστροφή ΦΠΑ, προβλέφθηκε μείωση από το 11% στο 6% λόγω της προσαρμογής. Όμως, ανακαλύφθηκε από τους σχετικούς ελέγχους ότι κάποιες χιλιάδες από τις διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες δικαιούχους αγρότες έπαιρναν ΦΠΑ πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έπρεπε να παίρνουν. Και αυτό πλέον αντιμετωπίζεται. Και από τις οικονομίες που θα προκύψουν θα δημιουργηθεί ένας κουμπαράς, που πρόθεσή μας είναι να αναδιανεμηθεί σε όσους αγρότες δηλώνουν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Καταπολεμούμε την ψαλίδα τιμών ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι με μια σειρά από πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Από την επόμενη χρονιά οι αγρότες μας θα τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων. Έτσι το κίνητρο που υπήρχε μέχρι τώρα να αναγράφουν υψηλότερες τιμές στην πώληση των προϊόντων τους, για να πάρουν μεγαλύτερη επιστροφή ΦΠΑ, θα εξαλειφθεί πλέον. Και ταυτόχρονα, με χαμηλότερες τιμές προς τους μεσάζοντες, δεν θα μπορούν οι μεσάζοντες να πωλούν σε αστρονομικές τιμές στον τελικό καταναλωτή. Αυτή είναι μια εξυγίανση, η οποία θα δώσει τελικά υψηλότερες τιμές στον παραγωγό και χαμηλότερες στον καταναλωτή. Άλλωστε, είμαστε ήδη σε διάλογο για τα θέματα των λαϊκών αγορών.

Ταυτόχρονα, όμως, για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, προωθούμε τη λειτουργία των αγροτικών αγορών, όπου οι παραγωγοί μπορούν να πωλούν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες. Και ακόμα περισσότερο, προωθούμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αγορά προϊόντων από το διαδίκτυο, χωρίς περιορισμούς από γεωγραφική πρόσβαση. Αυτό θα επιτρέψει ακόμα καλύτερες τιμές, ενώ θα δώσει κίνητρα και για την τυποποίηση.

Τέλος, προωθούμε το Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, που θα βάλει καθαρούς κανόνες στις συναλλαγές, ώστε να απαλλαγεί ο παραγωγός από τις πιέσεις και τους εκβιασμούς διάφορων επιτηδεϊών, που πολλές φορές καθυστερούν την εξόφληση των αγροτών. Ακόμα προωθούμε, όπως είπα και πριν, τη συμβολιακή γεωργία, που ήδη δίνει περισσότερο και σταθερότερο εισόδημα, αλλά πολλές φορές και πάρα πολύ καλύτερες τιμές.

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση, τα εξήντα επτά χρόνια είναι το γενικό όριο που ισχύει για όλους τους Έλληνες. Και για τους αγρότες, όμως, θα υπάρξει ρύθμιση, βάσει της οποίας όποιος έχει σαράντα χρόνια ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να βγει στη σύνταξη στα εξήντα δύο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Και ειδικά για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, θα κατατεθεί νομοσχέδιο με πρόβλεψη όσοι έχουν φτάσει το όριο συνταξιοδότησης, αλλά οφείλουν μέχρι 4.000 ευρώ στον ΟΓΑ, να βγαίνουν στη σύνταξη με σταδιακή παρακράτηση του οφειλόμενου ποσού.

Τέλος, ειδικά για όσους αγρότες έχουν γεννηθεί το 1948, είχαν βγει σε πρόωρη σύνταξη και κινδύνευαν να μείνουν μετέωροι, δώσαμε τη λύση να επεκταθεί το πρόγραμμα από τα δέκα στα δώδεκα χρόνια, ώστε να τους καλύψει και φέτος και για του χρόνου, οπότε και θα προστεθούν και οι γεννηθέντες το 1949.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έδωσα το γενικό περίγραμμα της κυβερνητικής πολιτικής για το Αγροτικό ζήτημα και την κατεύθυνση, αν θέλετε, της μεταρρύθμισης που προωθούμε. Λίγο αργότερα οι αρμόδιοι Υπουργοί θα σας μιλήσουν πιο αναλυτικά και για κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα που δεν κάλυψα, όπως είναι ο ΕΛΓΑ.

Θα ολοκληρώσω με κάποια γενικότερα προβλήματα, που δείχνουν ότι δεν κάνουμε απλή διαχείριση των αγροτικών αιτημάτων, αλλά ότι προχωρούμε με μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και με παράλληλη φροντίδα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου σε αυτήν ιδιαίτερα την κρίσιμη μεταβατική φάση.

Και έρχομαι πρώτα στην αγροτική πίστη. Η Αγροτική Τράπεζα, για την οποία γίνεται τόσος θόρυβος, έδινε τα τελευταία χρόνια

μόλις το 13% των χορηγήσεών της σε αγρότες και συνεταιρισμούς. Και αυτό με πολύ υψηλά επιτόκια, λόγω των προβλημάτων της. Ταυτόχρονα, όμως, δεσμεύε με υποθήκη πολλαπλάσιας αξίας γη και ακίνητα για τα δάνεια που έδινε στους αγρότες.

Εμείς ρυθμίζουμε το πρόβλημα της υποθηκωμένης αγροτικής γης, μειώνουμε ήδη τις υποθήκες στο 120% της αξίας του δανείου που έχει απομείνει, ενώ ταυτόχρονα για δάνεια που έχουν εξοφληθεί, επισπεύδουμε την εξάλειψη της υποθήκης χωρίς κόστος για τον αγρότη. Όλα αυτά, για κάποιον που παρακολουθεί αγρότη-αγρότη, πρόβλημα-πρόβλημα και χωριό-χωριό την πραγματική κατάσταση, είναι καίριες τομές, που απελευθερώνουν μεγάλη έκταση και αξίας αγροτικές γαίες, δεσμευμένες σε υποθήκες για πολλές δεκαετίες. Όμως, ρυθμίζονται επίσης και τα «κόκκινα» χρέη των αγροτών και των κτηνοτρόφων στην παλιά Αγροτική. Η Κυβέρνηση φέρνει νομοθετική ρύθμιση που δίνει λύση στο πρόβλημα, διασφαλίζοντας ότι η γη θα παραμείνει στον αγρότη. Όσα λέγονται ή γράφονται τελευταία και προβάλλουν το αντίθετο δεν ισχύουν και σύντομα θα δοθεί η τελική λύση στο πρόβλημα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ακόμα, το διάδοχο σχήμα της Αγροτικής, δηλαδή η Πειραιώς-ΑΤΕ, αρχίζει να χορηγεί τα λεγόμενα «ΑΔΑ», τα ανοικτά δάνεια για τους αγρότες για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, παράλληλα με την ίδρυση του Ταμείου της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας των 350 εκατομμυρίων που ανέφερα προηγουμένως. Βλέπετε ότι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει ρευστότητα στον αγρότη.

Δεύτερον, έρχομαι στη φορολογία. Δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση στα αγροτεμάχια, ιδιαίτερα του μικρού κλήρου. Από την άλλη πλευρά, είναι άδικο κάποιος με χίλια στρέμματα να μην πληρώνει τίποτα, όταν όλοι οι Έλληνες έχουν επιωμιστεί δυσανάλογα βάρη. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε ανταγωνιστική την αγροτική εκμετάλλευση και όχι να την υπερφορολογήσουμε. Ακόμα, θέλουμε να δώσουμε κίνητρο σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης που έχουν απομακρυνθεί από την αγροτική παραγωγή, είτε να επιστρέψουν οι ίδιοι είτε να δώσουν τη γη τους για καλλιέργεια, ώστε να βγάλουν και οι ίδιοι κάποιο πρόσθετο εισόδημα. Όλη αυτή η προσπάθεια θα απελευθερώσει αγροτικές γαίες προς εκμετάλλευση και θα αυξήσει την αξία τους.

Τρίτον, θεσπίζουμε το αγροτικό νυχτερινό ρεύμα, ώστε να επιβαρύνεται λιγότερο το ενεργειακό κόστος των αγροτών. Ακόμα, μελετάται η διεύρυνση της πρόβλεψης αυτής, ώστε να μπορούν οι αγρότες να το χρησιμοποιούν περισσότερες ώρες. Μάλιστα, αυτές τις μέρες συγκροτείται ειδική επιτροπή, που θα εισηγηθεί τη θέσπιση αγροτικού πετρελαίου κίνησης με μειωμένη φορολόγηση και τακτοποίηση δεδομένων για κάθε αγρότη, ώστε να αντικατασταθεί το σημερινό σύστημα επιστροφής φόρου. Το θέμα αυτό είναι υπό εξέταση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Τέταρτον, περνάμε σε συνέργειες με άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός. Με το ελληνικό πρωινό, που θεσπίζεται πλέον στα ελληνικά ξενοδοχεία, αλλά και με την παλέτα ελληνικών τυριών ονομασίας προέλευσης, για να αναφέρω μόνο δύο πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από πολλές άλλες αντίστοιχες που επεξεργαζόμαστε. Στόχος μας είναι τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο να γίνουν πρεσβευτές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό. Αυτό θα πει «συνέργειες». Όπως τα εκλεκτά ελληνικά προϊόντα αναβαθμίζουν το τουριστικό μας πρωινό, έτσι και ο τουρισμός μας θα μπορέσει να ενισχύσει τη ζήτηση των ελληνικών προϊόντων αύριο στο εξωτερικό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και χρόνια, ήδη από το 2004, υπήρχε διάχυτος ο φόβος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που παίρνουν σημαντικές αγροτικές επιδοτήσεις ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα καταργηθεί και ότι οι επιδοτήσεις θα σταματήσουν.

Όπως βλέπετε, αυτό δεν συνέβη. Με τη βοήθεια μεγάλων χωρών, όπως είναι η Γαλλία, η ΚΑΠ διατηρήθηκε, αν και στρέφεται πλέον περισσότερο στην ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά οι Έλληνες αγρότες θα πάρουν για την επόμενη πενταετία 2014-2020

σχεδόν τα ίδια ακριβώς χρήματα που έπαιρναν και πριν, πράγμα που κανείς δεν το πίστευε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει και ένα σημαντικό κονδύλι 3,8 δισεκατομμυρίων για αναπτυξιακά έργα στον αγροτικό τομέα.

Εμείς, όμως, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να ζει η ελληνική γεωργία εξαρτημένη για πάντα από εισοδηματικές ενισχύσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να στηρίξουμε τους αγρότες μας σήμερα και τα επόμενα χρόνια, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροχρόνια πρέπει να τους καταστήσουμε ανταγωνιστικούς. Πώς; Με επενδύσεις, καινοτομία, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους αγρότες, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, απαλλαγή από στρεβλώσεις, καθετοποίηση της επεξεργασίας, δηλαδή μια σύγχρονη μεταποίηση, που θα δώσει θέσεις εργασίας και διάχυση ευημερίας σε όλη την Ελλάδα.

Ποντάρουμε στην πρωτογενή παραγωγή. Ποντάρουμε στους αγρότες μας. Δεν τους καταδημαγωγούμε. Στηρίζομαστε σε αυτούς. Ανοίγουμε δρόμους γι' αυτούς και δεν θα αργήσει η ώρα που θα μετατραπεί το μεγάλο δυναμικό που έχουν στα χέρια τους σε ευημερία για τους ίδιους αλλά και πλούτο και δύναμη για τη χώρα.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση απόλυτα επίκαιρη. Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε κάποια γεγονότα που δεν είναι συνηθισμένα, που δεν μπορούμε να τα αποδεχθούμε ως συνηθισμένα ούτε ως γεγονότα ρουτίνας. Όλοι βλέπουν ότι αγωνιζόμαστε να φέρουμε επενδύσεις σε αυτόν τον τόπο από παντού. Κάποιοι, όμως, ανώνυμοι και κουκουλοφόροι πάνε το βράδυ και καίνε τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να περάσει έτσι. Δεν μπορεί να φανε στον έξω κόσμο ότι έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Εμείς οι Έλληνες δεν το δεχόμαστε ή τουλάχιστον δεν το ανεχόμαστε πια.

Δυο μέρες μετά τα θλιβερά, πράγματι, γεγονότα της Χαλκιδικής ήρθε στην Αθήνα ο Γάλλος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά τέτοια επίσκεψη εδώ, στην Ελλάδα, μετά από πολλά χρόνια. Και όμως, την ημέρα εκείνη έγινε ξεχωριστή απεργία -ειδικά για την επίσκεψή του- από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για να μη δει ο ελληνικός λαός την έμπρακτη στήριξη που προσφέρει η Γαλλία στην Ελλάδα, για να μην αντιληφθεί κανένας μέσα στην Ελλάδα τη μεγάλη μάχη που δίνουμε και τα κέρδη που αποκομίζουμε για λογαριασμό ολόκληρης της χώρας.

Αυτά τα γεγονότα δεν αφορούν μόνον εμένα ούτε μόνο τα κόμματα της Κυβέρνησης ούτε μόνο τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Αφορούν όλους τους Έλληνες, τον καθένα ξεχωριστά. Σας αφορούν όλους προσωπικά.

Τι νόημα έχει να παλεύουμε να φέρουμε επενδύσεις, όταν κάποιιο συστηματικά προσπαθούν να τις διώξουν και όταν δεν μπορούν να τις εμποδίσουν, επιδίδονται σε τρομοκρατία κατά των επενδυτών και καταστροφή των επενδύσεων;

Τι νόημα έχει να παλεύουμε να κερδίζουμε συμμάχους και στήριξη για τη χώρα μας στο εξωτερικό, όταν κάποιιοι προσπαθούν να τα τινάξουν στον αέρα; Δεν τους πέρασε αυτήν τη φορά, δεν θα τους περάσει την επόμενη, αλλά, αν συνεχιστεί, αυτή η ζημιά γίνεται.

Δεν θέλω να καταγγείλω κανέναν και δεν δείχνω με το δάκτυλο κανέναν. Μόνο σάς καλώ όλους να σκεφθείτε: Αν αυτό δεν λέγεται «εθνική υπονόμηση», τότε τι λέγεται «εθνική υπονόμηση»; Αν αυτό δεν είναι «εθνική δολιοφθορά», τότε τι ακριβώς είναι;

Εμείς, βέβαια, θα σηκώσουμε την Ελλάδα στα πόδια της, θα φέρουμε την ανάκαμψη, θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, αλλά αυτές οι δολιοφθορές θα τελειώσουν. Αυτή η καταστροφική μανία κατά της χώρας θα αντιμετωπιστεί όπως αξίζει και από την πολιτεία και από τους πολίτες.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Το είδατε και προχθές με την αποτυχημένη απόπειρα απόδρασης βαρυνιοίτη από τις Φυλακές Τρικάλων. Οι οδηγίες είναι σαφείς: Καμμία ανοχή στο έγκλημα. Κράτος με σοβαρότητα!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ζητώ, λοιπόν, από όλους σας να είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ, να απομονώσουμε όσους υπονομεύουν κάθε προσπάθεια, κάθε αχτίδα ελπίδας. Μπορούμε να διαφωνούμε όσο θέλετε για το

μνημόνιο, για τους πολλαπλασιαστές του ΔΝΤ ή για ό,τι άλλο θέλετε, αλλά δεν μπορούμε να «τρώμε μόνοι μας τις σάρκες μας», όταν έρχονται επενδύσεις που θα δώσουν εισόδημα, θέσεις εργασίας για τον άνεργο και ευημερία για τον τόπο.

Δεν μπορούμε να αγωνιζόμαστε να καταργήσουμε το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας και, όταν καταφέρει, επιτέλους, μια επένδυση να περάσει όλες τις δοκιμασίες και να πάρει τις άδειές της, να εμφανίζονται κάποιοι άγνωστοι τη νύχτα και να της βάζουν φωτιά. Ποιος θα πάρει στα σοβαρά μια χώρα που μόνη της «βγάζει τα μάτια της»;

Αν όλα αυτά τα ανεχόμαστε στο παρελθόν ή τα θεωρούσαμε ρουτίνα, τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ρουτίνα. Είναι αρρώστια, που μας πεθαίνει. Είναι γάγγραινα, που μας σαπίζει. Είναι τέλμα, μέσα στο οποίο βουλιάζουμε και οφείλουμε όλοι να αντιδράσουμε.

Δεν σας ζητώ να συμφωνείτε με όλες τις πολιτικές της Κυβέρνησης. Σας καλώ, όμως, να προστατέψουμε όλοι μαζί το συμφέρον του ελληνικού λαού.

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης):** Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας έχει το λόγο.

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακούσαμε μια ακαδημαϊκού χαρακτήρα ομιλία του Πρωθυπουργού πάνω στο αγροτικό πρόβλημα, διανθισμένη με δημοσιογραφικού χαρακτήρα επισημάνσεις και με υποσχέσεις του τύπου ότι «μέχρι το τέλος της τετραετίας έχουμε καιρό». Μόνο που αυτό αποδεικνύει ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει κατανοήσει ποιο είναι σήμερα το πραγματικό πρόβλημα του αγροτικού κόσμου. Διότι πολύ σωστά επεσήμανε ότι τους αγρότες δεν είναι να τους θυμόμαστε κάθε φορά που κατεβαίνουν τα τρακτέρ. Άλλες εποχές, όταν κατέβαιναν τα τρακτέρ, ήταν παρόντες και παράγοντες επιφανείς του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πάνω στα τρακτέρ, τότε που εσείς, όχι προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά το κόμμα σας- αναλόγως βέβαια αν ήταν στην συμπολίτευση ή στην αντιπολίτευση- το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, όταν ήταν στην αντιπολίτευση βρισκόταν πάνω στα τρακτέρ, δίνοντας υποσχέσεις του τύπου «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Τα προβλήματα, λοιπόν, του αγροτικού κόσμου δεν έχουν σχέση σήμερα με αυτό που γινόταν τότε. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου σήμερα δεν έχουν να κάνουν με ένα αίτημα επαιτείας ή ένα αίτημα καλύτερευσης των συνθηκών ζωής και διαβίωσης. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου σήμερα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την ύπαιθρο.

Υπ' αυτήν την έννοια όλα όσα ακούστηκαν είναι πολύ λίγα, για να απαντήσουν στην αγωνία του μικρομεσαίου αγρότη και της αγρότισσας, που αυτό που αναρωτιούνται είναι αν θα συνεχίζουν να μένουν στην περιφέρεια, σπέρνοντας και θερίζοντας τα χωράφια τους. Αυτό που αναρωτιούνται είναι αν θα έχουν εισόδημα από την αγροτική παραγωγή. Και δεν μπορεί σε αυτά τα αμείλικτα ερωτήματα οι απαντήσεις να είναι οι δυνατότητες που έχει – και όντως έχει- η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας από τα φυτά που μπορούν να καλλιεργηθούν στην ελληνική επικράτεια.

Η κατάρρευση του αγροτικού τομέα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι υπόθεση του μνημονίου. Είναι μια υπόθεση που εδώ και χρόνια υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή και αυτή η επιλογή ξεκινά από πολύ νωρίς. Ξεκινά από τις εποχές της ανάπτυξης, όπου τα ισχυρά οικονομικά κέντρα έκριναν ότι ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα είναι περιττός και ότι το μέλλον της χώρας είναι η ανάπτυξη με τα δάνεια, με τον άκρατο καταναλωτισμό και με τον τομέα των υπηρεσιών, όχι με τον πρωτογενή τομέα, τότε που ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία δεχθήκατε αδιαμαρτύρητα και χωρίς την ελάχιστη διαπραγμάτευση οτιδήποτε καταστροφικό μάς επιβλήθηκε μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Και δεν σας άκουσα να πείτε κουβέντα για το τι έχει επιφέρει αυτή η

Κοινή Αγροτική Πολιτική στην ελληνική αγροτική οικονομία.

Θα μου πείτε: «Και άλλες χώρες ήταν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά τουλάχιστον διεκδίκησαν, «μάτωσαν» για τους αγρότες τους».

Εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια, τότε που χειριζόσασταν εναλλάξ στις κυβερνήσεις τον αγροτικό κόσμο, «κάνοντας τα στραβά μάτια» σε φουσκωμένες απογραφές και με παράτυπες επιδοτήσεις και με την καταστροφική λογική της αποσύνδεσης των επιδοτήσεων από την παραγωγή, που οδήγησε τον αγροτικό κόσμο σε μια κουλτούρα μη παραγωγικότητας, τότε που αντιμετωπίζατε τους αγρότες ως πολιτικά εξαρτημένους, όμηρους του πελαταιακού σας κράτους, μέσα από τα δικομματικά παραμάγαζα που είχατε στήσει σε συνεταιρισμούς και καφενεία;

Όμως, όπως έχετε καταλάβει, αυτή η εποχή τελείωσε και τώρα είναι η ώρα να απαντήσετε στο αμείλικτο ερώτημα που έρχεται από τον αγροτικό κόσμο –και το ερώτημα είναι πολύ σπουδαιότερο από το ζήτημα του εισοδήματος των αγροτών, αφορά τη χώρα, αφορά την οικονομία της- που είναι το εξής: Θέλουμε σε αυτήν τη χώρα να έχουμε πρωτογενή παραγωγή ή θέλουμε μονάχα να έχουμε υπηρεσίες και real estate; Και κυρίως, να απαντήσετε με μια σοβαρότητα και ειλικρίνεια σε αυτήν την κραυγή αγωνίας των αγροτών, που κινητοποιούνται διεκδικώντας μια αξιοπρεπή ζωή και ένα αξιοπρεπές εισόδημα και όχι να κρύβεστε πίσω από την τρικόκα.

Σας άκουσα, κύριε Πρωθυπουργέ, για άλλη μια φορά να μιλάτε για την ανάπτυξη, αυτήν την έρμη και καταταλαιπωρημένη λέξη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εκατομμύρια άνθρωποι ζουν -και το ζουν οδυνηρά- ένα παράδοξο της ανάπτυξης: από τη μια πλευρά, λόγια και πάλι λόγια για ανάπτυξη, ανεπτυγμένα ως τα όρια της ανεργίας προπαγάνδας και από την άλλη, τα έργα της αποανάπτυξης, ανεπτυγμένα ως τα όρια της εθνικής καταστροφής.

Μιλάνε για ανάπτυξη εκείνοι που έχουν καταργήσει κάθε δυνατότητα, κάθε πιθανότητα, κάθε προοπτική ανάπτυξης σε αυτόν τον τόπο. Διαφημίζουν την ανάπτυξη που θα έρθει οι ίδιοι άνθρωποι που, με την πολιτική που αποφασίζουν και υλοποιούν και τα μέτρα που παίρνουν εδώ, στη Βουλή, προκαλούν την ύφεση, προκαλούν την ανεργία, προκαλούν την αποανάπτυξη.

Ο κ. Σαμαράς κλίνει τη λέξη «ανάπτυξη» σε όλες τις πτώσεις, την ίδια στιγμή που το μόνο που αναπτύσσει είναι μια πολιτική κατά της ανάπτυξης. Πήγατε μάλιστα, εν ονόματι της ανάπτυξης, στο Κατάρ. Δεν τολμήσατε, όμως, να πάτε μέχρι τη Λάρισα ή μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, για να συναντήσετε και να κουβεντιάσετε με τους αγρότες, να κουβεντιάσετε για τα αιτήματά τους. Γιατί; Διότι, προφανώς, δεν έχετε κατανοήσει, μάλλον, ότι ο αγώνας των αγροτών δεν αφορά μόνο τους ίδιους και την επιβίωσή τους, αλλά είναι ταυτόχρονα και αγώνας για την ίδια την ανάπτυξη και ότι η ικανοποίηση των αιτημάτων τους δεν θα ήταν μόνο ένα μέσο για την επιβίωσή τους, αλλά θα ήταν κυρίως ένα μέσο για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, άρα και για την ανάπτυξη της οικονομίας συνολικά.

Μας ρωτάτε όμως διαρκώς: «Τι αντιπροτείνετε;», λες και απέναντι στην καταστροφή δεν υπάρχει τίποτα να αντιπροτείνει κανείς, παρά μονάχα την καταστροφή.

Εμείς, λοιπόν, κύριε Σαμαρά, ένα πράγμα αντιπροτείνουμε: Να αρχίσουμε έστω και τώρα την προσπάθεια να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις, να βασιστούμε σε αυτά που έχουμε, αντί να κοροϊδεύουμε εαυτούς και αλλήλους, αντί να κοροϊδεύουμε το λαό για τις παραγωγικές επενδύσεις, που τάχα θα μας σώσουν. Να αρχίσουμε από αυτά που εμείς έχουμε και να αρχίσουμε πρώτα και κύρια από τον εθνικό μας πλούτο. Και για εμάς, πάνω απ' όλα ο εθνικός πλούτος είναι οι άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο σε αυτήν τη χώρα, οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενες, οι αγρότες, οι αγρότισσες, οι μικρομεσαίοι.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Αυτός είναι ο εθνικός μας πλούτος, γιατί χωρίς αυτούς ή με ισοπεδωμένους αυτούς, με υποδουλωμένους, με σκλάβους αυτούς δεν παράγεται πλούτος. Το μόνο που παράγεται είναι πλούτος για τους δανειστές και τους δυνάστες μας.

Και, αν θέλετε, πέρα από τους ανθρώπους, να αρχίσουμε από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές αυτού του τόπου και πλουτοπα-

ραγωγικές πηγές είναι τα χωράφια που οργώνουν οι αγρότες μας και βγάζουν καρπούς, είναι τα βουνά όπου οι κτηνοτρόφοι μας έχουν και παράγουν τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα, είναι οι θάλασσες όπου οι αλιείς ψαρεύουν τα ψάρια τους. Είναι ο πλούτος αυτής της χώρας, το φυσικό περιβάλλον αυτής της χώρας που το υποτιμάτε, θεωρώντας ότι επενδύσεις που μπορούν να δώσουν κάποια ψίχουλα και οι οποίες θα καταστρέψουν τις θάλασσες, τα ποτάμια, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, είναι παραγωγική επένδυση για αυτόν τον τόπο.

Μας λέτε όμως «δεν θέλετε επενδύσεις από το εξωτερικό»; Βεβαίως και θέλουμε επενδύσεις από το εξωτερικό. Βεβαίως και χρειαζόμαστε επενδύσεις από το εξωτερικό, αλλά χρειαζόμαστε επενδυτές, όχι πειρατές!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Εσείς θέλετε να προσελκύσετε πειρατές που θα έρθουν –βεβαίως– όσο επιμένετε να μετατρέπετε τη νέα Ελλάδα σε μια ρημαγμένη και ανοχύρωτη χώρα.

Αν, λοιπόν, εσείς ανάπτυξη ονομάζεται το real estate και την παραχώρηση θησαυρών αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων έναντι ευτελούς ποσών, όπως αυτό που συνέβη στη Χαλκιδική όπου για 11 εκατομμύρια παραχωρήθηκε μια έκταση και ένας ορυκτός πλούτος αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, ή όπως θέλετε να κάντε και στον Έβρο και στη Θράκη;

Και εκεί, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν κρύβεται πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήστε τον Υπουργό –δίπλα σας είναι, δικός σας Υπουργός– που κατάγεται από την Κομοτηνή, ρωτήστε τον Δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ρωτήστε την τοπική κοινωνία γιατί εναντιώνεται με αυτήν την επένδυση. Εναντιώνεται, διότι θέλει να εξυπηρετηθεί τα συμφέροντα των αντιπάλων αυτών που επενδύουν ή μήπως διότι έχει αξίωση αυτός ο κόσμος να ζήσει με αξιοπρέπεια σε ένα φυσικό περιβάλλον που μπορεί να δώσει προοπτική και μέλλον στις επόμενες γενιές;

Αλλά, προφανώς, έχουμε διαφορετική εκτίμηση για το τι σημαίνει «ανάπτυξη». Στη δική μας αντίληψη η ανάπτυξη έχει θετικό παραγωγικό πρόσημο. Μας κατηγορείτε, όμως, ότι εμείς διώχνουμε τους επενδυτές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης και κύριε Σαμαρά, οι επενδυτές αυτό το διάστημα που έχουμε το μνημόνιο και κυβερνάτε δεν έφυγαν από τη χώρα επειδή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν γιατί το μνημόνιο κατέστρεψε την οικονομία και την κοινωνία. Γιατί ένας επιχειρηματίας θέλει να πουλά το 60% της παραγωγής του στο εσωτερικό και το υπόλοιπο 40% για να κάνει εξαγωγές. Όταν όμως έχει καταστραφεί η οικονομία, όπως κάποτε με το μνημόνιο, δεν έχει αγορά για να πουλήσει.

Δικό σας επίτευγμα, λοιπόν, είναι οι μηδενικές επενδύσεις. Στα χρόνια τα δικά σας σταμάτησαν οι επενδύσεις. Και δεν πρόκειται να επιστρέψουν, γιατί ακόμα και τώρα συνεχίζετε να τις διώχνετε. Ποιος έδωσε την «CREDIT AGRICOLE», κύριε Σαμαρά; Ποιος έδωσε την «CARREFOUR», κύριε Σαμαρά; Ποιος έδωσε την «SOCIETE GENERALE», κύριε Σαμαρά; Ποιος έδωσε την «COCA COLA 3E», κύριε Σαμαρά; Ποιος έδωσε την «ΦΑΓΕ», κύριε Σαμαρά; Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι στην κυβέρνηση ή ο λαός που κινητοποιείται; Η δική σας οικονομική πολιτική τους έδωσε.

Ποιος κρατάει έξω από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας την «DEUTSCHE AEOLIA», κύριε Σαμαρά; Έχει αιτήσεις έχει κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία, που είναι κιάλας γερμανική, για να μη λέτε ότι έχουμε κανένα ιδιαίτερο μίσος απέναντι στους Γερμανούς. Εμείς έχουμε μίσος απέναντι σε όσους θέλουν να καταστρέψουν την πατρίδα μας.

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Όμως, έρχονται εδώ –προσέξτε γιατί σε λίγο πράγματι θα αναφωνήσετε– εταιρείες όπως η «DEUTSCHE AEOLIA», κύριε Σαμαρά, που έκανε έξι αιτήσεις για επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Μιλάμε για επενδύσεις, με εγγυημένη χρηματοδότηση από την DEUTSCHE BANK.

Καταθέτω για τα Πρακτικά και την επιστολή με την υπογραφή του Προέδρου της DEUTSCHE BANK, του κ. Ackerman, από το Νοέμβριο του 2011, που λέει ότι είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει 14 εκατομμύρια ευρώ και έχει το 35% της επένδυσης, αλλά άδεια δεν παίρνουν.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξιος Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Γιατί; Διότι όλα αυτά τα χρόνια οι άδειες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πήγαν στους κολλητούς και στους διαπλεκόμενους. Αυτοί είναι που διώχνουν τους επενδυτές, κύριε Σαμαρά, οι κολλητοί και οι διαπλεκόμενοι των προηγούμενων και των τωρινών επενδύσεων! Να πώς χάνονται οι επενδύσεις.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Και αν θελήσετε να πείτε στην δευτερολογία σας ότι κάνω λαϊκισμό, τολμήστε να τους πάρτε τις άδειες που κρατούν στο συρτάρι τους, χωρίς να επενδύουν. Το τολμάτε; Τολμήστε το! Τις άδειες που έχουν στα συρτάρια τους όλοι όσοι...

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Ποιοι είναι οι κολλητοί;

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Μη ρωτάτε ποιοι είναι κολλητοί. Όλοι γνωρίζουμε σε αυτόν τον τόπο ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες, αυτό το επιχειρηματικό κατεστημένο που αν δεν αποφασίσει, αν δεν δώσει την έγκρισή του, δεν προχωράει καμμία επένδυση.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Εγώ δεν τους ξέρω!

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Να, λοιπόν, γιατί ανοίγετε όλα τα επαγγέλματα, αλλά την πιο κλειστή κάστα, την πιο κλειστή συντεχνία δεν θέλετε να την ανοίξετε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Εμείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, μιλάμε για ανάπτυξη με παραγωγικό πρόσημο, όπως είπα πιο πριν, με κοινωνικό απόθεμα. Εσείς μιλάτε για αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας και λεηλασία σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και μας ρωτάτε διαρκώς τι αντιπροτείνουμε.

Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε να δώσουμε κίνητρα ή τουλάχιστον να καταργήσουμε εδώ και τώρα τα αντικίνητρα για τους Έλληνες εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες. Να μια καλή αρχή για την ανάπτυξη. Το τολμάτε;

Εμείς προτείνουμε να επαναφέρουμε τον κατώτερο μισθό και την κατώτερη σύνταξη στα επίπεδα που ήταν πριν έρθει το καταστροφικό μνημόνιο, για να κινηθεί η αγορά και να ζεσταθεί η κατανάλωση. Το τολμάτε; Τολμήστε το!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Εμείς προτείνουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των αγροτών, για να αναθερμανθεί η αγροτική παραγωγή και να ξαναζωτανέψουν οι πόλεις της υπαίθρου. Το τολμάτε; Τολμήστε το!

Εμείς προτείνουμε –και αν θέλετε, αυτός είναι εθνικός στόχος, όχι εθνική ομάδα για να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε το μνημόνιο που μας λέγατε επτά μήνες τώρα– μέτρα για το πώς θα καταπολεμήσουμε την ανεργία και ιδιαίτερα την ανεργία των νέων που έχει ξεπεράσει το 50%.

Ιδού, λοιπόν! Προτείνουμε έκτακτα μέτρα για την ανεργία των νέων με απόσπαση κονδυλίων απ' όπου είναι δυνατό, από την Ευρώπη πρωτίστως και με την εμπλοκή του κράτους, ούτως ώστε να υπάρχει απασχόληση και εισόδημα για όσο γίνεται περισσότερους νέους. Το τολμάτε; Τολμήστε το!

Εμείς προτείνουμε να απαλλαγούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από το καταστροφικό αυτό φορτίο των φόρων –που η ειρωνεία της τύχης είναι ότι ούτε καν εισπράττονται, διότι ουκ αν λάβους παρά του μη έχοντος– ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν σε κάποιο κύκλο εργασιών, αντί να οδηγούνται στο λουκέτο. Το τολμάτε;

Εμείς προτείνουμε να πάρουμε μέτρα, για να παραμείνουν οι αγρότες στα χωράφια, για να μπορούν να σπέρνουν και να θερίζουν τα χωράφια τους, χωρίς να κινδυνεύουν να τους πάρει η τράπεζα –που δεν είναι πια δημόσια, γιατί την δώσατε σε ιδιώτη-

το σπίτι ή να τους βάλει φυλακή για τα χρέη.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε άμεσα μέτρα ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Να δώσετε φθινό ρεύμα, προκειμένου ο αγρότης να παραγάγει. Να μειώσετε το ΦΠΑ, προκειμένου ο αγρότης να παραγάγει. Εμείς λέμε να κοστίζει το πετρέλαιο στον Έλληνα αγρότη τουλάχιστον όσο –αν όχι λιγότερο- κοστίζει στον Ισπανό, στο Γάλλο, στον Ιταλό αγρότη που τον ανταγωνίζεται. Έχει 0,85 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο για τον Ισπανό, τον Γάλλο. Αυτός είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος! Το τολμάτε αυτό; Εδώ έχει 1,40 ευρώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Αυτός ο κόσμος ζητάει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να μπορεί να γυρίσει και να δουλέψει με αξιοπρέπεια τη γη, για να παράξει.

Όμως, αν αυτά, όμως, κύριε Σαμαρά, δεν τα τολμάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ μην μας κάνετε μαθήματα για την ανάπτυξη, μην μας μιλάτε για ανάπτυξη, διότι όλα όσα αποφασίζετε είναι εναντίον της ανάπτυξης. Αυτά θα φέρουν ανάπτυξη στον τόπο, εδώ είναι η λυδία λίθος της ανάπτυξης: στον μεροκαματιάρη, στον άνεργο, στον αγρότη ο οποίος θέλει να δουλέψει για να παραγάγει πλούτο σ' αυτή τη χώρα.

Και μην ψάχνετε να βρείτε ηθικούς αυτουργούς, διότι εσείς είστε αυτοί που ακυρώνετε την ανάπτυξη και σκοτώνετε κάθε προοπτική ανάπτυξης. Σκοτώνετε καθημερινά το κουράγιο, την ευρηματικότητα, τις προοπτικές, την αισιοδοξία του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. Τσαλαπατάτε τους ανθρώπους και έπειτα περιμένετε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη χωρίς αυτούς ή πολύ χειρότερα ενάντια σε αυτούς.

Ποια είναι, όμως, τα μέχρι τώρα κατορθώματά σας, κύριε Σαμαρά; Διότι πράγματι σε κάποιους τομείς πετύχατε ανάπτυξη. Εν ονόματι της ανάπτυξης αναπτύξατε την ανεργία. Εν ονόματι της ανάπτυξης αναπτύξατε τη φτώχεια. Εν ονόματι της ανάπτυξης αναπτύξατε την αγριότητα στην αγορά εργασίας, την καταστολή, την καταδίκη σε θάνατο των συνταξιούχων, το στραγγαλισμό του κοινωνικού κράτους, την εξουδετέρωση, τον εκφοβισμό, την παθητικότητα της οικονομίας. Όλα αυτά τα κάνατε εν ονόματι της ανάπτυξης. Και περιμένετε, διαφημίζετε, προπαγανδίζετε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, ο δρόμος που περνάει από το Κατάρ και από τις κατάρες των θυμάτων της πολιτικής σας.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Δεν μπορεί, όμως, η χώρα, κύριοι συνάδελφοι –μη βγάξετε κραυγές- δεν μπορεί αυτός ο λαός να αντέξει άλλο αυτήν την πορεία. Δεν μπορεί η οικονομία, δεν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος, βλέποντας τη μέχρι τώρα πολιτική σας και τα αποτελέσματά της, να περιμένει ανάπτυξη, ανάκαμψη και ανακούφιση από εσάς. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο όσο κι αν προσπαθείτε να μας πείσετε για το αντίθετο.

Και εννοείτε ότι δεν είστε άμοιροι των ευθυνών και γι' αυτά που μας οδήγησαν στην καταστροφή –γιατί τόσα χρόνια εσείς κυβερνούσατε- αλλά και για τη διαχείριση της καταστροφής, για την τραγωδία που ζει ο ελληνικός λαός.

Θα σας έλεγα, κύριε Πρωθυπουργέ, να μην παριστάνετε τον σωτήρα του λαού, γιατί εσείς είστε αυτός που καθημερινά με την πολιτική που ακολουθείτε, προφανώς –δεν εννοώ κάτι άλλο- προκαλείτε το δράμα του. Μην παριστάνετε τον οπαδό της ανάπτυξης, γιατί αν υπάρχει κάποιος ηθικός αλλά και φυσικός αυτουργός της πολιτικής που οδηγεί στην αποανάπτυξη, είστε εσείς. Μην παριστάνετε τον Πόντιο Πλάτο για τη σταύρωση του λαού μας, διότι εσείς είστε ο φυσικός και ηθικός αυτουργός του Γολγοθά που ζει ο λαός μας. Κυρίως δε, σας παρακαλώ, να μην παριστάνετε –τουλάχιστον όχι σε εμάς- τον άνθρωπο που εκπροσωπεί τη σταθερότητα στις απόψεις του, διότι εσείς είστε ο άνθρωπος που εκπροσωπεί και προσωποποιεί την αστάθεια.

Αλήθεια, επειδή έχω και καιρό να σας δω στη Βουλή, θέλω να σας ρωτήσω: Ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο; Ποια είναι η πραγματική πολιτική σας θέση; Αυτή της καταδίκης του μνημονίου, όσο καιρό ήσασταν Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα σε μαχητικούς τόνους ή το «ουδείς αναμάρτητος» και η αποδοχή εν συνεχεία της υλοποίησης του μνημονίου και η καταδίκη των επικριτών σας σε εξίσου μαχητικούς τόνους με αυτούς που διατηρούσατε όταν ήσασταν κατά του μνημονίου;

Ποια είναι η πραγματική σας τοποθέτηση; Τα «Ζάπεια», όπου μας λέγατε ότι έχετε εξασφαλίσει κωδικό προς κωδικό –και άρα ότι εγγυάστε τους μισθούς και τις συντάξεις- ή οι άγριες περικοπές που ακολούθησαν, χωρίς να κάνετε καν τον κόπο να μας εξηγήσετε πού πήγαν αυτοί οι κωδικοί σας;

Πού πήγε, αλήθεια, η σταθερότητα και η αξιοπιστία σας; Πού πήγαν οι δεσμεύσεις σας σε αυτή εδώ την Αίθουσα;

Δεν ξέρω εάν τότε ήσασταν στην περίοδο της αμαρτίας ή όχι, αλλά ήταν μετά τις εκλογές απ' αυτό εδώ το Βήμα, ως Πρωθυπουργός, σε μία από τις ελάχιστες παρουσίες σας εδώ στη Βουλή.

Αναγνώσατε τις προγραμματικές δηλώσεις και μιλήσατε για συντάξεις και μισθούς, για ανάπτυξη. Πριν είχατε μιλήσει και για εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν στην προεκλογική περίοδο. Αλλά πέραν αυτών, που είπατε πολλά –ακόμα και για τη μετενέργεια μιλήσατε προεκλογικά- εδώ, στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, θυμάστε τι είπατε για τους αγρότες;

Σας διαβάζω εγώ, αν δεν θυμάστε: Μείωση του ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια. Ανακεφαλαιοποίηση της δημόσιας Αγροτικής Τράπεζας όπου ήταν η προγραμματική σας συμφωνία και μετά τη δώσατε σ' έναν ιδιώτη. Θέσπιση του αγροτικού πετρελαίου. Διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού με τη νέα ΚΑΠ. Κίνητρα για την επιστροφή στην ύπαιθρο. Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών και εγγυοδοτικών μέσων. Ίδρυση ταμείου ενίσχυσης αγροτών. Λειτουργία δημοπρατηρίου...

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ:** Τα διαβάζετε...

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Τα διαβάζω για να τα θυμηθείτε, κύριε συνάδελφε. Δεν τα θυμάστε. Έχετε κάνει την προγραμματική συμφωνία κουρελόχαρτο, τις προγραμματικές σας δηλώσεις κουρελόχαρτο, γιατί το μοναδικό σας πρόγραμμα είναι αυτό που εκπονείτε αλλού.

(Θόρυβος-διαμαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Είναι το μνημόνιο το πρόγραμμά σας. Πρόγραμμά σας είναι το μνημόνιο και μόνο το μνημόνιο. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Θα μπορούσα να διαβάσω κι άλλα. Γιατί δεν τα υλοποιήσατε αυτά; Επτά μήνες έχουν περάσει.

Δεν τα υλοποιήσατε όλα αυτά, ακριβώς διότι άλλα θέλατε να πείτε για να κερδίσετε την ψήφο, άλλα για να δημιουργήσετε κλίμα συναίνεσης μετά τις εκλογές και άλλα ξέρετε ότι θα ακολουθήσετε ακολουθώντας κατά γράμμα το μνημόνιο.

Τώρα, ένα πράγμα, νομίζω οφείλετε να κάνετε –και θα προσταθώ να ολοκληρώσω- απέναντι στον ελληνικό λαό, τουλάχιστον τώρα. Να πείτε την αλήθεια. Πώς θα απαντήσετε σε αυτόν τον κόσμο, τους αγρότες; Πώς θα ανταποκριθείτε στα ερωτήματα του αγροτικού κόσμου, την ώρα που εσείς και η τρόικα όχι μόνο δεν πρόκειται να δώσετε παροχές, αλλά σχεδιάζετε νέα μέτρα, ώστε να τιμωρηθούμε για τις αποκλίσεις που εσείς οι ίδιοι με το μνημόνιο προκαλείτε; Πώς να πείτε την αλήθεια στους αγρότες, όταν στο τρίτο μνημόνιο έχετε υπολογίσει να μαζέψετε από τα αγροτικά νοικοκυριά 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να σας βγουν τα μέτρα; Τόσο βγαίνει μόνο από τις επιστροφές ΦΠΑ και το πετρέλαιο.

Τι να πείτε, λοιπόν, στους αγρότες; Ότι δώσατε την Αγροτική Τράπεζα σε ιδιώτη μαζί με το 80% της αγροτικής γης, που είναι υποθηκευμένο; Τόσο απλό, όμως, είναι το στρατηγικό σας σχέδιο.

Πήρατε την κερδοφόρα συνεταιριστική εταιρεία, τη «ΔΩ-ΔΩΝΗ», μια εταιρεία πρότυπο στην Ήπειρο, και τη δώσατε σε κάποιον που χρώσταγε στη «ΔΩΔΩΝΗ» και προκειμένου να ξεφύγει και να πατήσει, του δώσατε και την εταιρεία.

Ξεπουλάτε την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ» σε μια εποχή που η τιμή της ζάχαρης έχει ανέβει παγκοσμίως και άρα, θα ήταν ευκαιρία για να έχει κέρδη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η χώρα μας εισάγει ζάχαρη απ' το εξωτερικό. Αυτή είναι η στρατηγική σας για την ανάπτυξη.

Το δίλημμα, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ένα: Ή θα έχουμε μνημόνιο σ' αυτόν τον



τόπο ή θα έχουμε αγρότες και αγροτική παραγωγή σ' αυτόν τον τόπο. Τη δική σας την επιλογή την έχετε κάνει, είναι προφανές. Η δική μας η επιλογή είναι απέναντι στη δική σας.

Από αυτό εδώ το Βήμα θα ήθελα να επαναλάβω ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ η αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα έχει στρατηγική σημασία. Ο αγροτικός κλάδος χρειάζεται σοβαρό σχέδιο ανασυγκρότησης, που να αξιοποιεί και όχι να περιορίζει τις δυνατότητές του. Οι αγρότες κι οι οικογένειές τους χρειάζονται στήριξη στη δουλειά τους, σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους.

Εμείς δεν λέμε παχιά λόγια όπως τα κόμματα του μνημονίου. Λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αναδιάρθρωση με κριτήριο το όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών, με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος και τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης κατά περιοχές, με βασικούς άξονες αυτού του προγράμματος: την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων, την παροχή ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο μέσα από μια δημόσια Αγροτική Τράπεζα. Και η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να ξαναγυρίσει υπό δημόσιο έλεγχο -και αυτό είναι εθνικής σημασίας ζήτημα για την αγροτική οικονομία- ώστε να μην έχει στόχο το κέρδος, αλλά την αγροτική ανάπτυξη.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Έχουμε ως βασικό άξονα αυτού του προγράμματος τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αναδιάρθρωση των συνεταιρισμών, την ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών.

Μέσα από τη συνεργασία με τον αγροτικό κόσμο και τη στήριξή του, πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε τον ουσιαστικό έλεγχο των πολυεθνικών, των καρτέλ, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που από κοινού εκμεταλλεύονται τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε τη δημιουργία υποδομών, την ορθολογική διαχείριση ζωοτροφών και φαρμάκων, την τεχνική και επιστημονική στήριξη του αγρότη. Θα μπορούσαμε να στηρίξουμε πρωτοβουλίες, να στηρίξουμε τον αγροτουρισμό, την τοπική, βιολογική καλλιέργεια και φυσικά το μεγάλο ζήτημα της ονομασίας προέλευσης.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μία διαφορετική αντίληψη: Για μας δέσμευση αποτελεί ότι θα κάνουμε το παν, προκειμένου αυτός ο τόπος να ανασυγκροτηθεί. Και η παραγωγική ανασυγκρότηση περνάει μέσα από την ανασυγκρότηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας.

Αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, εγώ απέναντί σας και απέναντι στον αγροτικό κόσμο, μία και μόνο δέσμευση θέλω να παρέχω σήμερα. Εμείς για ένα πράγμα θέλουμε να δεσμευθούμε: Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, θα κάνουμε το παν. Θα συγκρουστούμε, θα διεκδικήσουμε, θα γυρίσουμε τα πάνω κάτω, ώστε οι αγρότες να μπορούν και του χρόνου να είναι στον τόπο τους, να μπορούν και του χρόνου να σπείρουν τα χωράφια τους, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Αυτό είναι το μόνο για το οποίο θέλουμε να δεσμευθούμε. Και αυτή η δέσμευση είναι δέσμευση αξιοπιστίας, όχι «κούφια» λόγια, όπως οι προγραμματικές σας ανακοινώσεις, κ. Σαμαρά.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαράκης):** Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει το λόγο.

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος):** Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η μία και μόνη δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Τσίπρας έναντι των Ελλήνων αγροτών, μάλλον τους προσβάλλει. Ο Έλληνας αγρότης είναι χιλιάδες χρόνια δεμένος με τη γη του και δεν περιμένει καμμία υπόσχεση κανενός κόμματος για να συνεχίσει να δουλεύει στο χωράφι του, να παράγει, για να ζήσει την οικογένειά του και για να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Αλίμονο εάν πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήρθε τώρα να δώσει αυτήν την εγγύηση και ότι αυτό περιμένει από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και ιδίως από την Αντιπολίτευση, ο Έλληνας αγρότης.

Ο Έλληνας αγρότης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, περίμενε

είκοσι επτά λεπτά να ακούσει τον άσχετο πρόλογο που έκανε ο κ. Τσίπρας, επί παντός του επιστητού, για να αφιερώσει δύομισι λεπτά στην ελληνική γεωργία και την ανάπτυξή της!

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας)

Ως πρόσχημα και ως άλλοθι χρησιμοποίησε τον Έλληνα αγρότη, την αγωνία του και τις κινητοποιήσεις του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να έρθει στη Βουλή και να πει τα ίδια, να αναπτύξει την κλασική αντιμνημονιακή πολιτική με μονότονο και παρωχημένο τρόπο. Ούτε καν στοιχειώδη επικαιροποίηση αυτών που λέει δεν κάνει.

Βεβαίως, η ομιλία του έχει πολύ μεγάλο γραμματολογικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς επηρεασμένος από το νέο παίγνιο, που είναι η σχέση Εκκλησίας και Αριστεράς, μας μίλησε με πολλές αναφορές στην εκκλησιαστική γλώσσα.

Η θύραθεν αριστερή παιδεία της μαρξιστικής -υποτίθεται- Αριστεράς, βεβαίως, υποκλίνεται πάντα μπροστά στην εκκλησιαστική παιδεία και τη βυζαντινή ποίηση. «Θου, Κύριε, φυλακήν τω στό ατί ου και θύραν περιοχής περι τα χείλη μου.»

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας)

Όταν λέτε αυτά τα πράγματα, κύριε Τσίπρα, όλο φαντάζεστε το Γολγοθά, τον Πόντιο Πιλάτο. Ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από την αλαζονεία και μάλιστα την αλαζονεία ενός κόμματος που υποτίθεται ότι είναι Αριστερό.

(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Και επειδή κάνετε κριτική στον κ. Σαμαρά, γιατί από την αντιμνημονιακή εποχή του επί αντιπολίτευσης, ορθά προσχώρησε στη μόνη εφικτή και ασφαλή εθνική στρατηγική και επειδή θεολογείτε τώρα τελευταία, πρέπει να σας πω ότι και ο Σαούλ ανέβλεψε καθ' οδόν προς τη Δαμασκό και έγινε ο Απόστολος Παύλος. Σας περιμένουμε κι εσάς να προσχωρήσετε στη λογική της εθνικής ανάκαμψης και σωτηρίας!

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας)

Αλλά αυτό το οποίο έκανε ο κ. Τσίπρας, το μνημιώδες, είναι ότι ξεκίνησε την ομιλία του καταγγέλλοντας τις δημαγωγικές πρακτικές των παλαιών κομμάτων εξουσίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σε σχέση με τους αγρότες και αφού κατήγγειλε τις παλαιές, παλαιοκομματικές, δημαγωγικές πρακτικές, τις επανέλαβε στο έπακρον ως φάρσα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ήταν ένας δημαγωγός ο οποίος απευθυνόταν σε όλους και υποσχόταν σε όλους τα πάντα με τη λύση την οποία έχει πει, να φύγουμε από το μνημόνιο, τις δεσμεύσεις του μνημονίου, δηλαδή να κάνουμε μία επιλογή που απέρριψε συνειδητά στις διπλές εκλογές Μαΐου-Ιουνίου ο ελληνικός λαός.

Και του λέτε «αυτή η πολιτική έφερε φτώχεια, ύφεση, ανεργία». Ναι, έφερε όντως, θυσίες και πόνο. Όμως, ο ελληνικός λαός ξέρει ότι η άλλη επιλογή, όχι η κακή επιλογή που αναγκαστήκαμε να κάνουμε μέσα σε μία συντηρητική Ευρώπη και σε μία συντηρητική παγκόσμια οικονομία, αλλά η καταστροφική επιλογή που εσείς προτείνατε και προτείνετε δυστυχώς, δεν θα οδηγούσε σε ύφεση, αλλά σε πλήρη ακύρωση της εθνικής οικονομίας. Δεν θα οδηγούσε σε φτώχεια, αλλά σε εξαθλίωση. Δεν θα οδηγούσε σε ανεργία, αλλά σε μία ζούγκλα. Και από αυτά γλίτωσε ο κόσμος.

Αλλά, φυσικά, όταν δεν ζεις κάτι, επειδή το έχεις αποφύγει με κόπο, δεν μπορείς να συγκρίνεις μία περιγραφή με αυτό που ζεις, που είναι λιγότερο κακό. Αυτή είναι η μοίρα η δική μας, να υπερασιζόμαστε την ορθολογική, υπεύθυνη και ασφαλή λύση και η άνεση η δική σας είναι να λέτε αζημίως ό,τι να 'ναι.

Υπόσχεστε τα πάντα. Έρχεστε εδώ. Κατεβήκατε με τις δέκα εντολές του Μωυσέως και υπόσχεστε τα πάντα, έναν νέο νόμο όπου όλοι θα είναι ευτυχείς. Ποιος δεν θέλει να είναι ευτυχισμένος, υγιής και πλούσιος; Είναι κανείς που θέλει να είναι δυστυχισμένος, φτωχός και άρρωστος; Φοβερά διλήμματα τίθενται ενώπιον του ελληνικού λαού! Αν ήταν αυτά τα διλήμματα, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ εύκολη επιλογή.

Θέλετε να πείτε στον αγρότη την αλήθεια; Πείτε στον αγρότη την αλήθεια λοιπόν, ότι θέλει δουλειά, ότι θέλει έξυπνες καλλιεργητικές επιλογές, ότι θέλει να στραφεί από τη φυτική στη ζωική παραγωγή, ότι πρέπει να στηριχθεί ο ίδιος στις δυνάμεις του και

να φύγουμε από μια πολιτική ενισχύσεων και επιδοτήσεων.

Όμως, για ρωτήστε τον Έλληνα αγρότη: Συνολικά από το 1981 έως σήμερα τι αίσθηση έχει; Ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΚΑΠ του πήγε καλά ή του πήγε κακά; Η αίσθηση όλων είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό θέλουμε τους ίδιους τουλάχιστον πόρους για τη νέα ΚΑΠ από το 2014 έως το 2020 και έχουμε τους ίδιους πόρους και για τον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, της ενιαίας ενίσχυσης και για τον διαρθρωτικό, αναπτυξιακό πυλώνα και για τις συνέργειες με τα άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Να πούμε την αλήθεια στον αγρότη. Αυτό έχει σημασία. Να του πούμε ότι πρέπει να κινηθεί με επιχειρηματικά κριτήρια, να αναπροσανατολίσει τις επιλογές του, να αξιοποιήσει την παρουσία του, να στραφεί προς την ποιότητα, την τυποποίηση, την επωνυμία, τις συνέργειες.

Δεν του λέτε όμως τίποτα που δεν είναι ευχάριστο στα αυτιά. Του λέτε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεστε και κατηγορείτε τα κυβερνητικά κόμματα για κομματικά παραμάγαζα στον αγροτικό κόσμο, λες και η αντιπολίτευση, παλαιότερη και νεότερη, δεν έχει καμμία σχέση με κομματικές κινητοποιήσεις και σκοπιμότητες και με κομματικά παραμάγαζα και με στελέχη κομματικά τα οποία ηγούνται των μπλόκων σε πολλές περιοχές.

Ας ήμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς και σοβαροί. Γιατί η κοινωνία -λέει- θέλει την αλήθεια. Βεβαίως, ένα μέρος της κοινωνίας ζητά την αλήθεια, αλλά ρέπει προς το ευχάριστο ψέμα. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορές όλοι. Δεν βοηθάτε σε αυτό. Δεν συμβάλλετε σε μία εθνική προσπάθεια.

Επιτίθεστε στον Πρωθυπουργό και του λέτε ποιες είναι οι δικές του ευθύνες και οι ευθύνες των κυβερνητικών κομμάτων και της Πλειοψηφίας για το έλλειμμα ανάπτυξης. Υπάρχει ανάπτυξη χωρίς σταθερότητα; Υπάρχει ανάπτυξη χωρίς πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, χωρίς κοινωνική ειρήνη, χωρίς συναίνεση;

Έρχεστε και λέτε την αντιπρότασή σας. Ποια είναι η αντιπρότασή σας; Περίμενα με αγωνία, μόλις είπατε «ποια είναι η πρότασή μας» να ακούσω ποια είναι η πρότασή σας.

Η πρώτη πρόταση ήταν να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Άρα, δεν θέλετε τα κονδύλια της ΚΑΠ; Το δεύτερο ήταν να αρχίσουμε από τους ανθρώπους. Φυσικά, από τους ανθρώπους θα αρχίσουμε. Ενδογενείς πόροι ανάπτυξης είναι οι γη και οι άνθρωποι και στον πρωτογενή τομέα έχουμε ακριβώς αυτόν το συνδυασμό, τη γη στην πιο απλή και αυθεντική μορφή και τον άνθρωπο. Μετά, παρακολούθησα την πατριδογνωσία σας για τα χωράφια, τις θάλασσες, το τοπίο, μια κινηματογραφική περιγραφή.

Όμως, πείτε μου μια επένδυση που έχετε στηρίξει, όχι μια επένδυση χρυσού, όχι μια επένδυση μεταλλευτική, αλλά έστω μια επένδυση τουριστική. Δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγα λεπτά καμμία επένδυση που να ξέρω ότι έχει στηρίξει και δεν έχει υπονομεύσει το Κόμμα σας.

Τώρα, είδα ότι είστε ξαφνικά κήρυκας και πρεσβευτής μέσα στην Αίθουσα της Βουλής μιας επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -στην «DEUTSCHE AEOLIA» μάλιστα, ήταν η υπηρεσία αυτή στραμμένη- και λέτε: Είναι δυνατόν η «DEUTSCHE BANK» με υπογραφή του κ. Άκερμαν να στηρίζει μια επένδυση 13 εκατομμυρίων και να μην κάνει τίποτα η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση;

Κατ' αρχάς, δεν ξέρω πόσο είναι θεσμικά θεμιτό να έρχεται ο Αρχηγός οποιουδήποτε κόμματος και να μιλά για συγκεκριμένη επένδυση, για συγκεκριμένο φάκελο, για συγκεκριμένο επενδυτή.

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)

Ούτε πρέπει να πηγαινεί σε συνέδρια χρηματοδοτημένα από διεθνείς κερδοσκόπους, κύριε Τσίπρα, όπως ο κ. Σόρος.

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς- Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Είστε άθλιος και μεταφέρετε στη Βουλή την παραπολιτική. Λέτε και μεταφέρετε αθλιότητες. Αυτό είναι παραπολιτική λαοπολογία...

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σο-**

**σιαλιστικού Κινήματος):** Φέρνετε στα Πρακτικά της Βουλής μια επιστολή με την οποία δηλώνει την πρόθεσή της να στηρίξει μια επένδυση η DEUTSCHE BANK του Λονδίνου με την υπογραφή ενός κυρίου Άκερμαν, που δεν είναι ο Γιόζεφ Άκερμαν που ξέρετε, ο Πρόεδρος της DEUTSCHE BANK, αλλά ένας συνεπώνυμος Νιλς Άκερμαν, ένας υπάλληλος στην DEUTSCHE BANK του Λονδίνου.

(Χειροκροτήματα από τις πτέρυγες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)

Γιατί φεύγουν οι επενδυτές; Επειδή, εμμέσως πλην σαφώς, με όσα είπατε και με όσα παραλείψατε να πείτε, στηρίζατε πολιτικά την τρομοκρατική επίθεση στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Δεν έπρεπε σήμερα να τοποθετηθείτε από το Βήμα αυτό ρητά και κατηγορηματικά, καθαρά και με ευθύτητα; Όμως, δεν είπατε τίποτα και οι σωπές είναι πιο αποκαλυπτικές των προθέσεων, διότι είναι στοιχείο της γλώσσας και αυτές. Είναι η υπόροχη αλήθεια του κόμματός σας, η ευθύνη σας.

Έχει, λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη σημασία -εάν θέλετε πράγματι, να ανοίξουμε το διάλογο για την εναλλακτική στρατηγική εξέδου από την κρίση- να πείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτής της εναλλακτικής στρατηγικής, οι δημοσιονομικές, οι χρηματοοικονομικές, όχι να πετάτε εύκολα πυροτεχνήματα παλαιοσυνδικαλιστικού τύπου για την ανεργία των νέων, για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις, για τους αγρότες. Αυτά είναι η παλιά πολιτική. Είναι η πολιτική που οδήγησε τη χώρα στην κρίση και στο αδιέξοδο, στις θυσίες και τον πόνο.

Έρχεστε προτείνοντας στον ελληνικό λαό να επαναλάβει τη διαδρομή που έχει ιστορικά καταδικαστεί. Εμείς έχουμε αναγνωρίσει τις ευθύνες, έχουμε ασκήσει αυτοκριτική. Εσείς όμως, που βρεθήκατε χωρίς να το έχετε υπολογίσει σε άλλα επίπεδα κοινωνο-βουλευτικά και εκλογικά, επειδή ο λαός ήθελε να εκφράσει την αντίδρασή του και όχι επειδή του είπατε τίποτα δελεαστικό και πειστικό, θέλετε να ξανακάνουμε την ίδια διαδρομή, δηλαδή, θέλετε να ξαναζήσουμε την ιστορία ως φάρασα, όπως είπα.

Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα του δημόσιου βίου, ότι δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να συνηνεθούμε. Γι' αυτό έχει σημασία ο ελληνικός λαός να ακούσει μια ρεαλιστική και υπεύθυνη πρόταση, που την έχουμε διατυπώσει καθ' οδόν προς το συνέδριό μας, που την άκουσαν με προσοχή εκατόν δέκα χιλιάδες πολίτες, που ψήφισαν στις εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Την άκουσαν οι κοινωνικές παραγωγικές τάξεις, που ήρθαν στο διάλογο για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης ξεκινά από τον πρωτογενή τομέα, από την αγροτική παραγωγή, από τον αγροδιατροφικό τομέα, γιατί συμπεριλαμβάνεται και η μεταποίηση, η βιομηχανία τροφίμων. Εδώ έχουμε και γη και ανθρώπους, όπως είπα, έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχουμε παράδοση και έχουμε τεράστια κοιτάσματα απασχόλησης. Μπορούμε να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της χώρας, γιατί η ιστορία διδάσκει ότι μετά από κάθε κρίση, με τελευταίο παράδειγμα την Κατοχή και τον Εμφύλιο πόλεμο, την Ελλάδα την έσωσε η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας.

Και τώρα, στις υπό μεταβιομηχανικές συνθήκες κρίσης, ο πρωτογενής τομέας πάλι θα μας βοηθήσει να βρούμε από την κρίση, φυσικά με στόχους οι οποίοι είναι σύγχρονοι και συγκεκριμένοι. Χρειάζεται άλλο ισοζύγιο μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η ελληνική κτηνοτροφία έχει τεράστιες δυνατότητες, σε άμεση σύνδεση με τη βιομηχανία τροφίμων. Η ελληνική αλιεία το ίδιο. Μόνον έτσι θα λύσουμε οριστικά το τεράστιο πρόβλημα του ελλείμματος του ισοζυγίου των εμπορικών συναλλαγών, που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα τρόφιμα και στις ζωτροφές. Το 85% των τροφίμων που καταναλώνει ο ελληνικός λαός και το 90% των ζωοτροφών είναι εισαγόμενα. Άρα, όταν μιλάμε για εξωστρέφεια, όταν μιλάμε για υποκατάσταση εισαγωγών στον πρωτογενή τομέα, μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα, άμεσα, απτά πράγματα.

Για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2050, σε όλον τον κόσμο και ιδίως στην Ευρώπη το μεγάλο πρόβλημα είναι η διατροφική ασφάλεια και ασφάλεια. Πρέπει να μεγαλώσει ο αγροτικός τομέας, κατά, περίπου, 20% κάθε δεκαετία, για να έχουμε επάρκεια και

ασφάλεια. Η αγροτική παραγωγή πρέπει να διογκώνεται τουλάχιστον κατά 17,5% για να έχει διασφαλισμένη την επιβίωσή του ο Ευρωπαίος πολίτης.

Άρα έχει τεράστια περιθώρια η ελληνική αγροτική παραγωγή, με σεβασμό και αξιοποίηση των εθνικών χαρακτηριστικών της γεωργίας μας, δηλαδή, της μικρής και μεσαίας παραγωγής. Εκεί χρειάζονται έξυπνες λύσεις και προσανατολισμό σε καλλιέργειες οι οποίες αποδίδουν, οι οποίες είναι διασφαλισμένες, οι οποίες δίνουν επώνυμο προϊόν, με επωνυμία προελεύσεως, με δυνατότητες υποποίησης, προϊόν που κατακτά την αγορά και μένει στην αγορά.

Μίλησε και ο Πρωθυπουργός για τις συνέργειες με τον τουρισμό, για τις αγροτουριστικές δραστηριότητες, για το ελληνικό προϊόν. Υπάρχουν τεράστιες συνέργειες με τον τομέα της Υγείας, όχι μόνο υγειονομικός τουρισμός, αλλά η καλλιέργεια τροφίμων για ειδικές ομάδες καταναλωτών με προβλήματα υγείας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσαυτάρης, ως καθηγητής και ερευνητής, έχει τεράστιο έργο στη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και υγείας για την παραγωγή προϊόντων που είναι περιζήτητα διεθνώς, για ανθρώπους που έχουν προβλήματα, δυσανεξίες, αλλεργίες. Είναι μία τεράστια αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έχει, επίσης, πολύ μεγάλη σημασία αυτό που ήδη ειπώθηκε για τη συμβολιακή γεωργία, γιατί αυτό απελευθερώνει τον αγρότη από την εκμετάλλευσή του μεσάζοντα. Αυτό είναι που του δίνει ασφάλεια και προοπτική και εκλογικεύει την παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα.

Η αγροτική επιχειρηματικότητα δεν είναι μία νέα ρητορεία. Η αγροτική επιχειρηματικότητα είναι μία νέα ελπίδα ζωής και για τους υπάρχοντες αγρότες, αλλά κυρίως για νέους ανθρώπους, που μπορούν να κάνουν τη ζωή τους τώρα ως αγρότες-επιχειρηματίες και να γυρίσουν στην ύπαιθρο. Χρειαζόμαστε, όμως, και νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης, κλαδικούς συνεταιρισμούς, κλαδικές συνεταιριστικές ομάδες παραγωγής, πράγματα που έχουν νομοθετηθεί και που πρέπει να ενεργοποιηθούν το ταχύτερο. Πρέπει να μετατρέψουμε όλα τα μειονεκτήματά μας σε πλεονεκτήματα και μπορούμε.

Χρειαζονται, βεβαίως, μηχανισμοί αγροτικής πίστης και χρηματοοικονομικής στήριξης. Αναφέρθηκε το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Μιλήσαμε για τη νέα ΚΑΠ και το δεύτερο πυλώνα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ένα είναι η επιδότηση επιτοκίου για τα αγροτικά δάνεια, που είναι εφικτή. Το κόστος είναι ελάχιστο και νομίζω ότι οι εταίροι μας έχουν υποχρέωση να μας στηρίξουν στο να επιδοτήσουμε το επιτόκιο των αγροτικών δανείων με υφιστάμενους πόρους που υπάρχουν στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Φυσικά στον αγροτικό τομέα υπάρχει τεράστιο περιθώριο για νέα δάνεια. Η έκθεση των τραπεζών για τον αγροτικό τομέα είναι ελάχιστη. Τα δάνεια που έχουν πάρει οι αγρότες είναι 1,5 δισεκατομμύριο, ενώ ο τουρισμός έχει πάρει 7 δισεκατομμύρια. Τα πολλά δάνεια είναι σε άλλους τομείς της παραγωγής. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια πιστωτικής επέκτασης.

Βεβαίως, αυτά που έχουμε σκεφτεί και αυτά που έχουμε προτείνει και που αγωνιζόμαστε να κάνουμε ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη μείωση του κόστους παραγωγής είναι συγκεκριμένα, άμεσα, εφικτά. Μιλήσαμε για το αγροτικό ρεύμα, το θεωρητικά νυχτερινό, ως φθηνότερο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα εφόδια το ταχύτερο δυνατό και βέβαια για την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου για την οποία υπάρχει τεράστια προετοιμασία και μπορεί η συνεργασία των δύο Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών να οδηγήσει σε άμεσα αποτελέσματα. Δεν θα επιβαρυνθούν οι αγρότες τον ενδιάμεσο χρόνο, 2013, από τη φορολογία τους και δεν θα επιβαρυνθεί η αγροτική γη για το μέσο αγρότη, ο οποίος τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο δουλειάς. Τα εργαλεία δουλειάς τα είχαμε ούτως ή άλλως εξαιρέσει και στο ειδικό τέλος ακινήτων.

Μίλησε ο Πρωθυπουργός για το συνταξιοδοτικό και θα επιμείνουμε να γίνουν όλα αυτά και γι' αυτούς που έχουν οφειλές ως 4.000 ευρώ στον ΟΓΑ και γι' αυτούς που συμπληρώνουν σαράντα χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ και για τους γεννημένους το 1948 και το 1949, που είναι στο προσυνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Φυσικά, περιττεύει να επαναλάβω αυτονόητες δεσμεύσεις για αγροτική εκπαίδευση, για χρήση αγροτικής γης, για τους υδατικούς πόρους, κ.ο.κ.. Το μεγάλο στοίχημα είναι να συνδέσουμε τον αγροτικό τομέα με τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας, ιδίως των νέων, γιατί στον πρωτογενή τομέα έχουμε τεράστια κοιτάσματα απασχόλησης και αυτό αφορά και νεοεισερχόμενους και νέους σε ηλικία αγρότες, αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν στην ύπαιθρο, αλλά με κίνητρα μετεγκατάστασης, με παραχώρηση ή εκμίσθωση αγροτικής γης, με φορολογικά κίνητρα για νέους αγρότες και συλλογικές παραγωγικές πρωτοβουλίες.

Τελειώνω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναφερόμενος στην ανάγκη να συγκροτηθούν περιφερειακές αναπτυξιακές ταυτότητες, ιδίως στον πρωτογενή τομέα, καλάθι προϊόντων ανά περιφέρεια, περιφερειακές αγροτικές συμπράξεις, τα περιβόητα clusters, που παρακολουθούν τα πάντα, χρηματοδότηση, τυποποίηση, μεταποίηση, πιστοποίηση, προβολή, προώθηση. Σε περιφερειακό επίπεδο θα κινηθούν τα δημοπρατήρια και οι αγορές παραγωγών. Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο παρακολουθεί πολύ πιο αποτελεσματικά το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και μέσα από το ολοκληρωμένο σύστημα διακίνησης ενισχύσεων που μπορεί να παρακολουθεί και διακίνηση αγαθών και εφοδίων και όχι μόνο ενισχύσεις.

Το ηλεκτρονικό γενικό εμπορικό μητρώο εύκολα μας επιτρέπει να έχουμε μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων. Βεβαίως, έτσι η αγροτική παραγωγή και ο παραγωγός συνδέονται με το αγροτικό κίνημα και με την αγωνία της νοικοκυράς για το καλάθι της, δηλαδή, με το πρόβλημα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι.

Όλα αυτά προϋποθέτουν ότι ο αγροτικός κόσμος με τις συλλογικές του εκφράσεις, όπως και όλες οι άλλες παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, θα μετάσχει -αυτή η πρόσκλησή μας- σε μια μεγάλη, εθνική, παραγωγική, αναπτυξιακή συμφωνία που θα έχει αντικείμενο, υπόσταση και ισχύ. Γιατί μόνο έτσι όλη η κοινωνία, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα βγάλουμε τη χώρα ξανά στην επιφάνεια, στο ξέφωτο.

Θα κάνουμε τη χώρα ισότιμη και αυτοδύναμη. Θα δώσουμε πίσω στον ελληνικό λαό και ιδίως στη νέα γενιά αυτό που του στέρησε η κρίση. Αυτό είναι στόχος εθνικός, στόχος εφικτός.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από τη πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Και εμείς ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Αξιού Θεσσαλονίκης.

Η Βουλή τούς καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Παναγιώτης Καμμένος.

**ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων):** Περίμενα να καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για τρίτη φορά μετά την εκλογή του, αλλά δεν είχα πάλι αυτή την τύχη. Φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο δεν αποτελεί το χώρο διαλόγου. Το χώρο διάλογου, πλέον, αποτελούν τα σαλόνια της τρύκακας, τα κόκκινα χαλιά της κ. Μέρκελ και οι επίτροποι των Υπουργείων οι οποίοι συνεδριάζουν και δίνουν εντολές στην Κυβέρνηση.

Περίμενε, όμως, και ο ελληνικός λαός να ακούσει. Περίμεναν να ακούσουν οι αγρότες. Να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της χώρας να τους μιλάει για τη νέα ΚΑΠ. Περίμεναν οι ψαράδες στο Αιγαίο να ακούσουν τι γίνεται με τον κόκκινο τόνο. Περίμεναν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ να ακούσουν τι συμβαίνει με τις συντάξεις

τους. Περίμεναν εκείνοι, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν ένα στρέμμα γης για να κινηθούν το τρακτέρ τους για τρεις μέρες στον κάμπο. Περίμεναν οι υπάλληλοι της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, οι αγρότες που παράγουν τεύτλα. Περίμεναν οι υπάλληλοι της Δωδώνης. Περίμεναν εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν στις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά να ακούσουν σήμερα την Κυβέρνηση.

Αντ' αυτού, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μία ιστορική αναφορά και το σωματοφύλακα της Κυβέρνησης και συμμετέχοντα σε αυτήν, τον κ. Βενιζέλο, να κάνει μία επίδειξη γνώσεων, σχετικά με το οργανόγραμμα της «DEUTSCHE BANK» ανά τον κόσμο, να μας μιλάει για πατριδογνωσία και για θρησκευτικά που ξέρει ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καταλάβαμε, δηλαδή, ότι βρισκόμαστε στο Τριώδιο. Αυτό κατάλαβαν και οι αγρότες μας.

Όσον αφορά το τι συμβαίνει με την αγροτική παραγωγή, θα πρέπει να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό και στην ελληνική περιφέρεια που βλέπει να σταματά η πρωτογενής παραγωγή ότι αυτός ακριβώς είναι ο σχεδιασμός της τρόικας.

Από αυτό εδώ το Βήμα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για την προσπάθεια να σταματήσει η πρωτογενής παραγωγή, να διαλυθεί η μεσαία τάξη αυτής της χώρας. Μιλήσαμε για το Αγγλικό Δίκαιο και μας διέψευδαν τότε. Έλεγε ο κ. Παπαδήμος ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν είπαμε για τα λουξεμβουργιανά δικαστήρια στα οποία θα πηγαίνουν οι γηγυήσεις των τραπεζών των δανείων, πάλι χαμογελούσαν. Και, όμως, είναι αλήθεια και επιβεβαιωθήκαμε για ακόμη μία φορά.

Σήμερα, λοιπόν, από αυτό το Βήμα της Βουλής, λέμε ξεκάθαρα ότι στόχος της τρόικας και των δανειστών είναι να σταματήσει να υπάρχει αγροτική παραγωγή, να σταματήσει να υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ελέγξουν ένα έθνος, ένα κράτος, ένα γένος ολόκληρο. Θα πρέπει να γίνεται εισαγωγέας το κράτος που θα βρίσκεται κάτω από τον δυνάστη δανειστή, μετατρέποντας τους αγρότες σε υπαλλήλους των 200 και 250 ευρώ.

Αυτό είναι το σχέδιο που εκπονείται. Και εκπονείται ενσυνείδητα από τους δανειστές. Και εκπονείται ενσυνείδητα από την σημερινή συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων που συγκυβερνούν και έχουν την ίδια και αλληλέγγυα ευθύνη. Γιατί πρωτογενής παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει, όταν ο αγρότης δεν μπορεί να αγοράσει λίπασμα για να ενισχύσει την αγροτική του γη, για να παράγει. Όταν δεν μπορεί να πάρει σπόρους. Όταν ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να αγοράσει ζωοτροφές, γιατί του κόψανε το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα, το πρώτο που έκανε αυτή η συγκυβέρνηση είναι να καταργήσει τη ρευστότητα στον αγρότη, στον ψαρά, σε εκείνον, ο οποίος με την Αγροτική Τράπεζα τόσα χρόνια συνδιαλεγόταν.

Και είπατε ψέματα, κύριοι της Κυβέρνησης! Είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό, όπως ψέματα είπαν και οι Βουλευτές, οι οποίοι στήριξαν αυτήν την Κυβέρνηση από τα προεκλογικά μπαλκόνια στον ελληνικό λαό. Και επειδή μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός για λαϊκισμό και δημαγωγία, εγώ θα του θυμίσω αυτά, τα οποία έλεγε ο ίδιος στους αγρότες.

Ζάππειο 3. «Με πρόβλεψη για τα δάνεια των αγροτών, γιατί το 70% της αγροτικής γης είναι υποθηκευμένο στην Αγροτική Τράπεζα που έχει πια μεγάλο πρόβλημα και μαζί να διευκολυνθούν οι αγρότες στην αποπληρωμή των δανείων τους. Είναι προτεραιότητά μου να το κάνουμε. Την ρευστότητα που θα εξασφαλίσουμε για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες θα την επεκτείνουμε και στους αγρότες, διευκολύνοντας τη δανειοδότησή τους.» Από κάτω, βέβαια, άκουγε η μελλοντική ιδιοκτήτρια της Αγροτικής Τράπεζας.

Το ίδιο επανέλαβε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βουλή, στις 11-2-2011. Το ίδιο επαναλάμβανε ο Πρωθυπουργός για την Αγροτική Τράπεζα, στη Θεσσαλονίκη στο Βελλίδιο, στη συζήτηση με τους νέους στις 14-6-2012. Έλεγε «η Αγροτική Τράπεζα είναι ένας δημόσιος τραπεζικός πυλώνας που δεν πρέπει να κλείσει, γιατί μέσα της έχει εγγύηση αγροτικής γης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και δεν μπορεί να μείνει χωρίς τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν περίπου 7 δισεκατομμύρια –έλεγε ο Πρωθυπουργός- που θα περισσέψουν από την ανακεφαλαιοποίηση

των τραπεζών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την Αγροτική Τράπεζα.» Αυτά στο Βελλίδιο 14-6-2012.

Αλεξανδρούπολη. Προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 4-5-2012: «Η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να γίνει βιώσιμη τράπεζα και θα βοηθήσει τη χρηματοδότηση των αγροτών με οποιοδήποτε τρόπο. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες να προμηθευτούν λιπάσματα, καύσιμα, ακόμα και σπόρους τους οποίους σήμερα δεν μπορούν να πληρώσουν.»

Αυτά τα ψέματα έλεγε η Κυβέρνηση. Και αυτά τα ψέματα έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τώρα σηκώθηκε και έφυγε, στον ελληνικό λαό για να πάρει την ψήφο του. Και αντ' αυτού, προχώρησε στο ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας, χωρίς να δώσει στη Βουλή την έκθεση της «BLACKROCK». Χάρισε 6,2 δισεκατομμύρια σε εκείνον που πήρε την Αγροτική Τράπεζα χωρίς να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες.

Όμως, σε αυτό το σκάνδαλο, παράλληλα με τους αγρότες που αυτήν τη στιγμή έχουν έρθει στο αδιέξοδο, υπάρχουν δέκα χιλιάδες περίπου δομημένες επιφάνειες, κτήρια, καταστήματα-φιλέτα στα προνομιακότερα σημείων των ελληνικών πόλεων και κωμοπόλεων, τα οποία άλλαξαν χέρια χωρίς 1 ευρώ τίμημα, δίχως 1 ευρώ φόρο και με δώρο τσουβάλια λεφτά ως ρεγάλο στην ανακεφαλαιοποίηση για την οποία δεν εκδόθηκαν οι μετοχές.

Πόσο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα πληρώσει φέτος η Τράπεζα Πειραιώς; Πότε θα εκδοθούν οι μετοχές της ανακεφαλαιοποίησης; Ποτέ και κανένα φόρο! Οι μικρομέτοχοι της Αγροτικής Τράπεζας τι έχουν σήμερα στα χέρια τους; Καταβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς σήμερα στο ασφαλιστικό ταμείο των πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ τις εργοδοτικές εισφορές; Όχι! Και το σημαντικότερο; Η μισή Ελλάδα της παραγωγής είναι υποθηκευμένη στην Αγροτική Τράπεζα, μεγάλο μέρος δε, σε ακριβικές περιοχές. Το 70% της αγροτικής γης περνάει στον EFSF υπό Αγγλικό Δίκαιο και με ευθύνη των δικαστηρίων του Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Στον Έβρο δε, η Ziraat Bank δίνει σε μουσουλμάνους χαριστικά δάνεια, ενώ ο ορθόδοξος πληθυσμός προσπαθεί να σώσει την αυτοτέλεια και την αναπτυξιακή του δύναμη. Τώρα που τα ηνία των πλειστηριασμών τα χάρισαν σε ιδιώτες, σε τοκογλύφους –και μάλιστα πωλούν ανεξέλεγκτα με «κόκκινα» δάνεια– ασκεί δηλαδή, εθνική πολιτική αυτήν τη στιγμή στη Θράκη, όχι η Αγροτική Τράπεζα αλλά η Ziraat Bank, μια τουρκική τράπεζα, η οποία ελέγχεται πλήρως από το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής. Κρατάει στα χέρια της την αγροτική γη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που συνδυάζεται μαζί με την προσπάθεια διάλυσης του πρωτογενούς τομέα με το νέο διατροφικό κώδικα, μαζί με την παράδοση των νερών. Και ρωτάμε την Κυβέρνηση: Πέστε μας τι περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ.

Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης, σας καλέσαμε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και δεν ήρθατε. Οι αγρότες που περιμένουν σήμερα, δεν περιμένουν να κάνουνε εδω πέρα διαγωνισμό ρητορείας αλλά περιμένουν να μάθουν τι συμβαίνει στη νέα ΚΑΠ. Περιμένουν να μάθουν αν ισχύει ο νέος διατροφικός κώδικας.

Περιμένουν να ακούσουν από εσάς ποιοι διαπραγματεύονται, πώς διαπραγματεύονται και τι διαπραγματεύονται. Αντ' αυτού, ακούν ιστορίες και ρητορείες.

Μας μίλησε ο Πρωθυπουργός για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πώς ζητάμε ο αγρότης να μπορέσει να ανταγωνιστεί, όταν αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ρευστότητα ούτε ενίσχυση στη μεταφορά των προϊόντων του;

Πήγαμε στο Βελβεντό πριν από μία βδομάδα περίπου. Εκεί υπάρχει μία εξαιρετική συνεταιριστική προσπάθεια. Μας έλεγαν οι αγρότες οι οποίοι κάνουν μόνοι τους τη συσκευασία, στέλνοντας εξαιρετικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο, ότι οι ελληνικές μεταφορικές εταιρείες για να έρθουν να πάρουν το ένα κοντέινερ των προϊόντων των ψυγείων και να το πάνε στη Ρωσία και στην Ουκρανία τους στοιχίζει 5.500 ευρώ, ενώ με αντίστοιχα φορτηγά-ψυγεία από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τις χώρες αποστολής, το κόστος είναι περίπου στο 50%. Γιατί; Γιατί δεν θέλετε να ενισχύσετε την αγροτική ανάπτυξη. Γιατί εάν θέλατε να ενισχύσετε την αγροτική ανάπτυξη, θα μπορούσατε να κάνετε το εξής απλό,

να δώσετε στους αγρότες αφορολόγητο πετρέλαιο τώρα. Είναι μία παροχή η οποία δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα στην ελληνική Κυβέρνηση!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Δώστε τους κουπόνια αφορολόγητου πετρελαίου, αφού δεν μπορείτε να τους ενισχύσετε με άλλο τρόπο και αφήστε τους να ρίξουν το κόστος παραγωγής τους. Κατεβάστε το κόστος του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης αντίστοιχα στο 1 ευρώ, όπως εμείς σας προτείναμε, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές οι ελληνικές μεταφορές, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές οι ελληνικές βιομηχανίες τυποποίησης. Αυτό δεν σας το απαγορεύει η τρόικα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορείτε να το αποφασίσετε αύριο.

Βέβαια, εκείνοι οι οποίοι ενισχύονται σήμερα είναι οι λαθρέμποροι πετρελαίου, οι οποίοι παίρνουν ναυτιλιακό πετρέλαιο με 0,50 και κερδίζουν από την κάνουλα, κάθε φορά που πατάνε τη σκανδάλη στην κάνουλα, 0,90. Ποιοι είναι αυτοί; Μήπως αυτοί βρίσκονται κοντά στην Κυβέρνηση και μήπως εξυπηρετούνται αυτήν τη στιγμή με αυτήν την πολιτική που έχετε με το πετρέλαιο κίνησης; Φοβάμαι πως ναί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε σήμερα πάρα πολλά αλλά δεν ακούσαμε πραγματικές απαντήσεις για το τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή σε σχέση με τις ειδικές καλλιέργειες.

Μας μίλησαν για νέες καλλιέργειες και τόλμησε στη Βουλή των Ελλήνων να μιλήσει ο Πρωθυπουργός για τη μαστίχα, όταν στη Χίο η Κυβέρνηση με Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη ξέχασε να κάνει αίτηση για την αποζημίωση για τις καταστροφές!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Μας μίλησαν για ποιοτικά προϊόντα και δεν μας είπαν τι γίνεται με τα ΠΟΠ, πώς θα δώσει προστιθέμενη αξία και ποιες είναι οι διασφαλίσεις του παραγωγού. Τι κάνει η Κυβέρνηση γι' αυτό; Συντηρεί μία γραφειοκρατία, με την οποία προκειμένου να πάρει την άδεια ΠΟΠ μια περιοχή, χρειάζονται διαδικασίες αρκετών ετών. Δεν βοηθάει το κράτος αλλά βάζει τρικλοποδιές ουσιαστικά στην προστατευμένες περιοχές.

Η βιολογική καλλιέργεια δεν έχει εδραιωθεί για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των ποικιλιών του κάθε τόπου και την ανάδειξη στο εξωτερικό. Εξυπηρετούνται συμπεφέροντα συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιρειών, όπως για παράδειγμα στη Φλώρινα. Στη Φλώρινα επιδοτείται το καλαμπόκι στο οποίο είναι πίσω η «BAYER» και δεν επιδοτείται η πιπεριά της Φλωρίνης – παραδοσιακή βιολογική καλλιέργεια- τα φασόλια των Πρεσπών, το ξινόμαυρο σταφύλι και άλλα προϊόντα που θέλουν – όπως φαίνεται- να χαθούν.

Οι επιδοτήσεις δε οι οποίες υπάρχουν από χρόνια τώρα, οδηγούν ακριβώς σε αυτήν την απαξίωση της πρωτογενούς παραγωγής, στο να μην μπορεί δηλαδή η Ελλάδα της κρίσης να θρέψει τους πολίτες της.

Για ποιο λόγο, τα τελευταία χρόνια επιδοτείτο η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού το οποίο παράγει σιμιγδάλι και στέλνεται στις ιταλικές βιομηχανίες για μακαρόνια; Για ποιο λόγο, αφήσαμε το μαλακό σιτάρι, το οποίο δεν επιδοτείτο, να αντικατασταθεί από το σκληρό σιτάρι και η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή, η πρώτη εξαγωγέας μαλακού σιταριού στο παρελθόν, να μην έχει τη δυνατότητα να θρέψει τον ελληνικό λαό με ψωμί; Γιατί κάποιος ήθελε να ελέγξουν και θέλουν να ελέγξουν την ελληνική επικράτεια στο να μην μπορεί να παράγει. Αυτήν την αλήθεια εμείς θα τη λέμε.

Επίσης, θα πρέπει να δούμε τον παγκόσμιο αριθμό που προσδιορίζει το όριο επιβίωσης ενός έθνους, ενός κράτους. Αν σε ένα οργανωμένο κράτος και σε ένα κοινωνικό σχεδιασμό ο αγροτοκτηνοτροφικός ενεργός πληθυσμός μειωθεί κάτω του 17%, τότε ο λαός αυτός δεν έχει κανένα μαθηματικό μέλλον, χάνεται, υποτάσσεται, εξαρτάται και γίνεται δούλος.

Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την πατρίδα; Πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς εξασφαλίζεται το μέλλον των παιδιών, όταν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις γίνονται στέρωμα γη με φωτοβολταϊκά πάνελ;

Ο κ. Βενιζέλος γέλασε και είπε «ξέρετε, για όλα φταίει το μη-

μόνιο». Βεβαίως και φταίει το μημόνιο, γιατί στο μημόνιο 2 συμπεριλάβατε το πρόγραμμα «Ήλιος». Τι σημαίνει το πρόγραμμα «Ήλιος»; Σημαίνει ουσιαστικά πρόγραμμα των γερμανικών εταιρειών φωτοβολταϊκών που θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα θα στέλνουν την ενέργεια κατευθείαν στη Γερμανία, χωρίς να μπει ούτε μία βίδα στην Ελλάδα. Πού θα γίνουν αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα; Στις κατασχεμένες εκτάσεις των αγροτών, διότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τα δάνεια στην Αγροτική Τράπεζα. Θα φορολογηθούν και θα περάσει η φορολογία στις εισπρακτικές εταιρείες. Λόγω των ανύπαρκτων δυνατοτήτων να πληρώσουν τους φόρους τους θα γίνουν στα κατασχεμένα χωράφια –γιατί στην επίπεδη γη γίνονται τα φωτοβολταϊκά, δεν γίνονται στα βουνά- εκεί θα έρθουν τότε να εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα του «Ήλιος 2».

Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι δανειστές και γι' αυτό το περιλαμβάνουν στο μημόνιο 2. Γι' αυτό λέμε ότι τα μημόνια είναι αυτά τα οποία καθορίζουν την πολιτική που οδηγεί την Ελλάδα στη διάλυση.

Έχετε διαλύσει τον κοινωνικό ιστό! Οι ελληνικές οικογένειες δεν αντέχουν πλέον άλλο! Και το κάνετε ενσυνείδητα, το κάνετε την ίδια στιγμή που παραδίδετε εθνική κυριαρχία της χώρας. Το κάνετε ενσυνείδητα, την ώρα που παραδίδετε την ασυλία της χώρας. Το κάνετε ενσυνείδητα, γιατί εκτελείτε εντολές. Εκτελείτε τις εντολές των δανειστών και δεν έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε εθνική πολιτική. Δεν θέλετε να ασκήσετε εθνική πολιτική, γιατί ο στόχος είναι να μην υπάρχουν επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή.

Δείτε τι γίνεται με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα. Εμείς δεν είμαστε κατά των αποκρατικοποιήσεων. Εμείς πιστεύουμε στον ιδιωτικό τομέα. Για ποιες αποκρατικοποιήσεις, όμως, μιλάμε; Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης δεν βγαίνει προς αποκρατικοποίηση, προκειμένου να λειτουργήσει και να υπάρχει αυτήν τη στιγμή η δυνατότητα απορρόφησης της παραγωγής τεύτλων. Εάν ήταν τέτοιος ο περιορισμός και τέτοιο το τίμημα που θα εξασφάλιζε ότι θα λειτουργήσει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε.

Με ποιους συζητάτε; Συζητάτε με τις εταιρείες εισαγωγής ζάχαρης στην Ελλάδα, γιατί αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η ποσόστωση. Η ποσόστωση ενδιαφέρει και εκείνους. Όταν εμείς σας βάλαμε μπλόκο ουσιαστικά για την πολωνέζικη εταιρεία στην οποία θα πουλιόταν –θα ξεπουλιόταν- η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κάνατε λίγο πίσω.

Τώρα, είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός στον οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι εισαγωγείς ζάχαρης στην πατρίδα μας. Και σας ερωτώ, τι γίνεται με αυτήν τη διαδικασία. Πώς εξασφαλίσετε ότι θα απορροφούνται οι παραγωγοί τεύτλων από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης; Δεν το εξασφαλίσετε, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνατε είναι να ενεργείτε κατ' εντολή των δανειστών.

Τι θα γίνει αύριο στις Σέρρες, στον Έβρο, στη Λάρισα, όταν κλείσει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης; Θα ερημωθεί η περιοχή, θα μετατραπεί ουσιαστικά η καλλιέργεια τεύτλων σε μία μη γόνιμη καλλιέργεια, όπως έγινε με τα καπνά, θα εγκαταλείψουν και οι αγρότες την περιοχή και θα επικρατήσουν –ποιες;- οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Ποιες ειδικές οικονομικές ζώνες; Αυτές που προβλέπετε πάλι στα μημόνια. Και με ποιους θα λειτουργήσουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες; Θα λειτουργήσουν όχι με Έλληνες εργαζόμενους αλλά με τους λαθρομετανάστες που μεταφέρετε εκεί στα στρατόπεδα κράτησης. Έχετε δε το θράσος να μεταφέρετε λαθρομετανάστες σε στρατόπεδα κράτησης στη Θράκη. Πήρατε τις αστυνομικές σχολές και τις κάνατε στρατόπεδα κράτησης.

Πάμε τώρα στην ειδική νομοθεσία για τις ειδικές οικονομικές ζώνες. Τι προβλέπει; Λέει ότι θα εργάζονται στις ειδικές οικονομικές ζώνες οι λαθρομετανάστες κρατούμενοι με 100 ευρώ και 200 ευρώ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα εργάζεται κανείς Έλληνας. Ποιο είναι το δεύτερο αποτέλεσμα; Θα σας το πω τώρα. Είναι η αλλοίωση του πληθυσμού και κατάργηση της Συνθήκης της Λωζάνης. Αλλοιώνετε την ελληνική μειονότητα που ουσιαστικά μετατρέπεται, κάνοντας τη μουσουλμανική μειονότητα πανίσχυρη στη Θράκη. Δεν είναι ανα-

τροπή της Συνθήκης της Λωζάννης;

Είναι ουσιαστικά επέκταση του «Eritme Programi» που εφάρμοσε η Τουρκία στην Ίμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη. Αν αυτό δεν είναι προδοτική πολιτική, ποια είναι η προδοτική πολιτική;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Διαβάζοντας πάλι το Ζάππειο 2, μιλήσατε για υποδειγματικές καλλιέργειες, όπως ο κρόκος Κοζάνης, Βγήκα έξω και ζήτησα να μιλήσω με τους ανθρώπους που καλλιεργούν τον κρόκο Κοζάνης. Ξέρετε ότι αυτήν τη στιγμή ο κρόκος έχει αναγκαστικό συνεταιρισμό κροκοπαραγωγών; Αυτοί διαχειρίζονται την παραγωγή που στηρίζεται αποκλειστικά στους παραγωγούς και το κράτος μου είπαν ότι είναι απόλυτα ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει κράτος. Ό,τι πέτυχαν, το πέτυχαν μόνοι τους. Αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια αυτή βρίσκεται σε όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, βλέπουμε ότι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου πλήρωσαν συγχρηματοδοτούμενα έργα για δεκατρείς μήνες χωρίς να έχουν προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και χωρίς να υπάρχει έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με μόνη την απόφαση του Υπουργού. Σας ζητήσαμε τη λίστα και δεν τη δώσατε.

Σας το λέω αυτό, για να δείτε ότι αν θέλετε να βρείτε λύσεις και εάν θέλετε να ενισχύσετε τομείς, όπως η αγροτική παραγωγή, μπορείτε να το κάνετε, γιατί τα ίδια ακριβώς κάνατε σε περιπτώσεις που σας ενδιέφεραν. Περίμεναν οι αγρότες να ακούσουν σήμερα τις απόψεις της Κυβέρνησης και άκουσαν ένα διάλογο επί είκοσι πέντε λεπτά για το χρυσό!

Τόσο πολύ σας κάνει οι ιδιοκτήτες του χρυσού της Χαλκιδικής; Τόσο πολύ σας κάνει οι μέτοχοι; Μήπως είναι οι ίδιοι τύποι που είναι στη λίστα Λαγκάρντ, που συνυπάρχουν με τους διπλωματικούς σας συμβούλους, με τους ίδιους διαχειριστές, με τους ίδιους μετόχους, με τους εκδότες που σας στηρίζουν;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Σας το λέω αυτό, γιατί αν έχετε στο νου σας ότι θα πρέπει - στο όνομα των επενδύσεων - να κάνετε με τη λίστα Λαγκάρντ ό,τι κάνατε με τη «SIEMENS», χαρίζοντας 2 δισεκατομμύρια, σας λέμε ότι κάνετε λάθος. Δεν θα σας το επιτρέψουμε με κανένα τρόπο!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Θα δικαστούν και θα βρεθούν τα χρήματα. Θα κατασχεθούν τα δεκάδες δισεκατομμύρια στα οποία μέσα διαχειριστές βρίσκονται εμπλεκόμενοι και δικοί σας άνθρωποι!

Σας τα λέμε όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά τελειώσατε. Η πολιτική της εφαρμογής της αναγκαστικής πολιτικής της Γερμανίας στην Ευρώπη πήρε τέλος χθες, όπου οι Ιταλοί έδειξαν ότι αντιστέκονται στην πολιτική καθυστάτησης του ευρωπαϊκού Νότου.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Τα μνημόνια τελείωσαν και όπως είδατε, οι Ιταλοί έστειλαν τον Μόντι πίσω στην κ. Μέρκελ. Σας λέμε ότι θα σας στείλουμε και εσάς σύντομα και όλους όσους εφαρμόζουν αυτήν την πολιτική.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Οι λαοί του Νότου της Ευρώπης θα ενωθούν και θα αντισταθούν απέναντι σε αυτήν την πολιτική παράδοσης της εθνικής κυριαρχίας των χωρών μας.

Είδαμε ότι η προσπάθεια που γίνεται αυτήν τη στιγμή από τους δανειστές και την επικυρίαρχη Γερμανία περιγράφεται σε δύο λέξεις, με τη δήλωση που έκανε ο υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική του κυβερνήσαντος κόμματος στη Γερμανία, ο κ. Φίλιπ Μίσφελντερ για τις εκλογές στην Ιταλία: «Δεν είστε Ελλάδα. Η Ευρωζώνη δεν έχει περιθώρια για σενάριο ελληνικού τύπου στην Ιταλία με νέες εκλογές».

Παραμβαίνει δηλαδή η Γερμανία στα εσωτερικά της Ιταλίας, γιατί δεν τους άρεσε το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ταίριαζε με εκείνες τις μετρήσεις που πλήρωναν τα κόμματα που στηρίζονται από την κ. Μέρκελ και τους δανει-

στές, τις ίδιες μετρήσεις που νομίζετε ότι έχετε και εδώ, προσπαθώντας να πείτε στον ελληνικό λαό να κάνει ακόμη υπομονή μέχρι τον Ιούνιο, γιατί όλα θα αλλάξουν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες μπορούμε με την πρωτογενή παραγωγή, με τους Έλληνες αγρότες, τους Έλληνες ψαράδες, να αλλάξουμε την πατρίδα μας, να γυρίσουμε πίσω σε καλλιέργειες που μπορούν να θρέψουν τον ελληνικό λαό, να μετατρέψουμε τα φωτοβολταϊκά πάρκα με τα οποία θέλουν να κάνουν την καλλιεργήσιμη γη χωράφια που θα καλλιεργούνται, δίνοντας τη δυνατότητα στους αγρότες να αναπνεύσουν.

Τα εργαλεία είναι απλά. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχήλια. Σας μιλήσαμε για το θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου. Σας λέμε, λοιπόν, να δημιουργήσετε και μία νέα Αγροτική Τράπεζα, που θα μπορεί να ενισχύει τον αγροτικό πληθυσμό και πάρτε στα χέρια της πολιτείας αυτό που κάνουν σήμερα πολλοί συνεταιρισμοί σε όλη την περιφέρεια, που χρηματοδοτούν τους αγρότες για να παράγουν.

Υπάρχουν λύσεις τις οποίες δεν θέλετε να δώσετε. Υπάρχουν λύσεις που θα ανατρέψουν τα σχέδια των δανειστών και της τρόικας που εσείς σήμερα υπηρετείτε. Αυτές οι λύσεις είναι ελληνικές και θα τις δώσει ο ελληνικός λαός σύντομα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος έχει το λόγο.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή):** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, άχαρος, πράγματι, ο ρόλος του Πρωθυπουργού -του οποίου την ομιλία παρακολούθησα- να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα μετά από τρία χρόνια μνημονίου. Σε δύο μήνες, συμπληρώνονται ακριβώς τρία χρόνια από τότε που ο Γεώργιος Παπανδρέου από το Καστελλόριζο -το οποίο σήμερα οι Τούρκοι θεωρούν δικό τους- μας είπε ότι με το περιφάνιο μνημόνιο θα σώσει την πατρίδα.

Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν και αυτήν τη στιγμή έχει φορολογικά εξοντωθεί ο ελληνικός λαός. Ο μέσος Έλληνας έχει στεγνώσει. Δεν μπορείτε να του πάρετε άλλα χρήματα. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, βέβαια, έρχεται και το μέγα ζήτημα, το αγροτικό, το οποίο όμως -για να είμαστε ειλικρινείς- δεν αφορά μόνο το μνημόνιο. Αφορά και τα τριάντα δύο χρόνια της παρουσίας της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δώδεκα χρόνια της παρουσίας της χώρας μας στην Ευρωζώνη.

Είναι τραγικό. Το 1981, η Ελλάδα ήταν, πράγματι, μία παραγωγική χώρα, κυρίως γεωργική και κτηνοτροφική. Συμφωνήσαμε τότε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνώντας να πάψει να είναι παραγωγική, γεωργική και κτηνοτροφική.

Σας θυμίζω ότι στις εκλογές του 1990, υπήρχε στην προεκλογική περίοδο ένας έντονος πολιτικός διάλογος μεταξύ των τότε διεκδικητών υποψηφίων Πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Μητσόπουλου και Ανδρέα Παπανδρέου για τις πρόωρες αγροτικές συντάξεις. Βγήκε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είπε: «Μα τις είχαμε συμφωνήσει από το 1981». Ναι, από το 1981 είχαμε συμφωνήσει να δίνουμε λεφτά στους αγρότες, να μειώνουμε την αγροτική μας παραγωγή και να γίνουμε χώρα παροχής υπηρεσιών.

Στην ομιλία του ο κύριος Πρωθυπουργός, είπε για το λόγο που παίζει η γεωργία. Αν υπάρχει σήμερα ανθρώπινο γένος, στον πληθυσμό που υπάρχει, οφείλεται ακριβώς στη γεωργική επανάσταση. Προηγούμενως οι άνθρωποι, όπως μας λένε όλοι οι ανθρωπολόγοι, ήταν τροφосυλλέκτες-κυνηγοί, με περιορισμένους πληθυσμούς σε μικρές κοινότητες. Η γεωργία ήταν μία πραγματική επανάσταση, όπως μία πραγματική επανάσταση στη συνέχεια ήταν και η βιομηχανική επανάσταση.

Στο σημείο αυτό, αξίζει τον κόπο -για να μη μιλάμε μόνο για τα σημερινά και εφήμερα- να αναφέρουμε ότι ο Γουίλ Ντιράντ, στην παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού, λέει ότι οι Έλληνες είχαν βρει τον ατμό. Η ατμομηχανή ήταν αυτή που δημιούργησε τη βιομηχανική επανάσταση με τη συσκευή του Ήρωνος του Αλεξανδρῶνος και πολλά άλλα. Δεν προχώρησαν, όμως, στη βιομηχανική επανάσταση.

Ο Γουίλ Ντιράντ το δικαιολογεί, λέγοντας ότι δεν προχώρησαν

διότι είχαν άφθονους δούλους. Λάθος! Δεν προχώρησαν, γιατί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός με υψηλά ιδεώδη, που δεν στηριζόταν στη δουλεία της οικονομίας, δεν στηριζόταν στους νόμους της προσφοράς, της ζήτησης και της οικονομίας.

Άχαρος ο ρόλος του Πρωθυπουργού και τα όσα είπε ενδιαφέροντα. Φοβούμαι, όμως, ότι όλα αυτά περί παραμερίσματος των μεσαζόντων, περί μειώσεως του κόστους παραγωγής κ.λπ., έχουν απέναντί τους ένα τείχος, ένα τείχος που είναι η συμφωνία σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα τείχος που λέγεται GAP, συμφωνία περί απελευθερώσεως της παγκοσμίου εμπορίου. Πώς θα τα ξεπεράσετε όλα αυτά; Είναι δυνατόν; Δεν είναι.

Ο Θεός επεφύλαξε για τους Έλληνες να κατοικήσουν, πράγματι, στην ωραιότερη πατρίδα, τη γη που μπορεί να παράγει τα πάντα, τη γη που γέννησε το αρκαδικό ιδεώδες, την αναπόληση της αθάνας ζωής του παραδείσου, τη νοσταλγία για τις αγνές αξίες της ζωής, που σαγήνευσε και ενέπνευσε ποιητές, πολιτικούς, ζωγράφους, της ζωής σύμφωνα με τη φύση, στην οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος, όσο και αν θέλει, να της επιβληθεί.

Από τότε μέχρι σήμερα, ο αγροτικός τομέας, ως γνωστόν, αποτελεί το βασικότερο πυλώνα κάθε οικονομίας. Είναι ο τομέας στον οποίο στηρίχθηκε η επιβίωση και η ανάπτυξη των λαών στην ιστορική τους πορεία.

Την ιδιαίτερη σημασία του θα πρέπει να τη βλέπουμε όχι μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως εθνικά, αναλογιζόμενοι ότι πολλές φορές στο απώτερο αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν, η επιστροφή στη γη είναι που έσωσε το έθνος μας σε όλες τις περιόδους κρίσεως. Με αυτό το μάτι πρέπει να το βλέπουμε και να στηρίζουμε το γεωργικό τομέα όχι με τα λόγια, όχι δημαγωγώντας, όχι υποσχόμενοι μικροπαροχές αλλά να τον βλέπουμε σαν την ατμομηχανή, πραγματικά, της εθνικής μας οικονομίας, εγώ θα έλεγα αυτής της ίδιας της ύπαρξης του έθνους μας. Διότι ο αγρότης, είναι ο φύσει πατριώτης, είναι αυτός που έχει να υπερασπιστεί βωμούς, εστίες, που εκεί, στον τόπο που καλλιεργεί και βγάζει το ψωμί του είναι και ο τάφος του παππού του, είναι η ιστορία του, είναι το αίμα του.

Αυτά αντίθετα με τον κοσμοπολίτη των μεγαλουπόλεων, που είναι η απρόσωπη μάζα, που είναι εύκολο να λεηλατηθεί η ψυχή του και ο νους του από διάφορες καινοφανείς θεωρίες. Παράδειγμα μέγα από την ιστορία είναι η αρχαία Ρώμη, ο αγρότης-πολεμιστής. Τότε ήταν αυτοκρατορία η Ρώμη. Όταν έπαψε πλέον το Λάτιο να είναι μια περιοχή με κλήρους αγροτών-πολεμιστών, παρήκμασε, τελείωσε. Έγινε η παγκοσμιοποίηση της εποχής με το διάταγμα του Καρακάλα, αυτό που γίνεται τώρα με τα μνημόνια.

Είναι γεγονός ότι η Βιομηχανική Επανάσταση προσέφερε πολλά αλλά δεν κράτησε για πολύ. Έπεσε στα νύχια του λεγόμενου χρηματοπιστωτικού συστήματος, του άυλου χρήματος, αυτού που εξουσιάζει σήμερα και την πατρίδα μας μέσω του μνημόνιου, που είναι ένα παράσιτο που φεύγει από χώρα σε χώρα και λεηλατεί τους λαούς.

Η Αμερική σήμερα βιομηχανικά πεθαίνει, αν δεν το ξέρετε. Στο Ντιτρόιτ έχουν κλείσει τα μισά εργοστάσια. Ποια; Η Αμερική! Και στην Ευρώπη το ίδιο θα γίνει. Αυτοί που κρατούν στα χέρια τους το άυλο χρήμα πήγαν αλλού, πήγαν στην Κίνα, πήγαν στην Ασία, πήγαν στην Αφρική, πήγαν στην Ινδία και κερδίζουν και πάλι. Αυτός είναι ο σκοπός τους.

Στο σημείο αυτό, μιλώντας για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και ο Έλληνας αγρότης, όπως και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, πρέπει να επιστημονούμε τις διαχρονικές ευθύνες του πολιτικού μας συστήματος, αυτού που κυβέρνησε τη χώρα μας τα τελευταία τριάντα δύο χρόνια, από τη Μεταπολίτευση, θα έλεγα και μετά, κυρίως, όμως του πολιτικού συστήματος αυτών των κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν δισεκατομμύρια κονδύλια, προκειμένου να αναδιατάξουν, αν θέλετε, την ελληνική οικονομία.

Φθάσαμε στο σχιζοφρενικό σημείο να πληρώνουν βαρκάρηδες, αλιείς με επαγγελματικά καϊκια, να τα κόβουν, να τα καταστρέφουν, για να κάθονται. Και αυτό ήταν εθνική οικονομία, αυτό ήταν εθνική παραγωγή! Την ίδια ώρα, οι Ιταλοί αλώνιζαν το Ιόνιο και το Αιγαίο και κατέστρεφαν τις θάλασσές μας. Φθάσαμε στο

σημείο να πληρώνουμε γεωργούς να κόβουν δένδρα, λες και ήμασταν στην εποχή του Ιμπραήμ. Ένας νέος Ιμπραήμ ήταν για τη γεωργική μας παραγωγή αυτή η περίφημη πολιτική των επιδοτήσεων.

Εσείς εδώ, που βρίσκεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία και εκπροσωπείτε τα κόμματα που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να κάνετε, πρώτα απ' όλα, την αυτοκριτική σας και να απολογηθείτε για τον τρόπο που διαχειριστήκατε τον κρίσιμο αυτόν τομέα. Δεν υπήρξε τίποτα παραπάνω για σας από εκλογική πελατεία, την οποία χρησιμοποιούσατε ευκαιριακά. Ψηφοφόροι ήταν για σας οι αγρότες και όχι η ραχοκοκαλιά του έθνους. Ποτέ δεν ασχοληθήκατε σοβαρά και μάλιστα, με τα τόσα «πακέτα» που πήρατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εκσυγχρονίσετε και να δημιουργήσετε τις νέες υποδομές που θα αναπτύξουν και θα απογειώσουν την ελληνική γεωργία.

Νομίζατε πως οι κουτόφραγκοι μας έδιναν τα λεφτά για να τα τρώμε. Δεν γνωρίζατε ότι σκάβαμε το λάκκο της Ελλάδος με αυτόν τον τρόπο. Μειώναμε τους Έλληνες αγρότες προς όφελος των Γάλλων και των Γερμανών αγροτών και κτηνοτρόφων, παρομοίως. Δεν είναι δυνατόν η χώρα μας, με τέτοιο μοναδικό ίσως κλίμα, να κάνει αθρόες εισαγωγές κηπευτικών -αν είναι δυνατόν!- από την Ολλανδία, το Βέλγιο και χώρες οι οποίες κλιματικά είναι πολύ λιγότερο ευνοημένες από εμάς. Είναι παράδοξο αυτό το πράγμα!

Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; Μήπως αυτοί οι έντιμοι Ευρωπαίοι που σήμερα μας εγκυλούν και μας πίνουν το αίμα με τα τοκοχρεολύσια -600 εκατομμύρια ευρώ έβγαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον περασμένο χρόνο από τόκους από την Ελλάδα- μήπως όλοι αυτοί, μας φέρνουν αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι δήθεν από τη Γαλλία, δήθεν από τη Δανία, δήθεν από την Ολλανδία και είναι από τρίτες χώρες που πειρατικά τα παίρνουν και εισάγονται εδώ εσωευρωπαϊκά; Αυτό το εξέτασε ποτέ κανείς;

Θέλω να εκφράσω την εξής απορία. Πώς είναι δυνατόν σε αλυσιδωδες πολυκαταστημάτων, οι οποίες -τι σύμπτωση!- ανήκουν όλες σε πολυεθνικές, να βρίσκεις τα ίδια προϊόντα φθηνότερα στην Γαλλία απ' ό,τι στην Ελλάδα; Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα; Τι είναι; Θαύμα; Μήπως τα ενταύθα υποκαταστήματά τους, αγοράζουν από τη Γαλλία σε τιμή λιανικής, ανώτερη της λιανικής της Γαλλίας και πωλούν εδώ ακριβότερα; Και τι κάνει το κράτος γι' αυτό το πράγμα; Τίποτα, βεβαίως.

Μήπως ακούσατε κάποιες ιστορίες για κάποια καράβια που ξεκινούν από την Κορέα με χοιρίδια, φθάνουν ως χοιρινά μεγάλα στη Γαλλία, τρεφόμενα στη διάρκεια του πλου και μετά πωλούνται ως γαλλικά, χωρίς δασμούς στην Ελλάδα και έτσι έχουν καταστραφεί όλες οι ελληνικές κτηνοτροφικές μονάδες; Μήπως ακούσατε κάποιες ιστορίες για βοοειδή τα οποία φορτώνονται από την Αφρική, πηγαίνουν σε άλλες χώρες και έρχονται πάλι στην Ελλάδα ως ευρωπαϊκά;

Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να μην έχουμε μετατρέψει επίσης αυτήν την πλούσια ηλιοφάνεια που έχουμε και που μας χάρισε ο Θεός σε συγκριτικό πλεονέκτημα του ανταγωνιστικού κόστους για τα προϊόντα μας. Δεν είναι δυνατόν να υστερούμε με τέτοιο κλίμα που έχουμε, ακόμα και στην ποιότητα και στην εμφάνιση των προϊόντων μας. Δεν είναι δυνατόν, να μην έχουμε υλοποιήσει ακόμα και μέχρι σήμερα την πώληση των αγροτικών προϊόντων μας μέσα από οργανωμένες αγορές -μίλησε για οργανωμένες αγορές ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του- και να επιτρέπουμε την ανεξέλεγκτη διακίνησή τους από αδιάτακτους εμπόρους που βαπτίζουν και πωλούν ως ελληνικά αμφίβολου προελεύσεως και ανεξέλεγκτα υγειονομικά προϊόντα αλλά και ευκαιριακούς εμποράκους που ρίχνουν κάθε τόσο «κανόνι». Δεν είναι δυνατόν, από το χωράφι μέχρι το ράφι του σουπερ μάρκετ, να πενταπλασιάζεται η τιμή ενός προϊόντος και το κράτος -εν ονόματι μιας δήθεν ελεύθερης οικονομίας, που στην πραγματικότητα δεν είναι ελεύθερη, είναι ασύδοτη και είναι γκανγκστερική- να επιτρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν μπορεί να παραμένουμε θεατές στο όργιο της ανεξέλεγκτης διακίνησης των προϊόντων, τα οποία φθάνουν στην αγορά σε τιμές πολλαπλάσιες. Δεν είναι δυνατόν! Τόσο δύσκολο είναι να ελεγχθούν τα κυκλώματα, οι μεσαζόντες, οι περίφημοι μεσαζόντες; Όταν στη

Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης, που είχα συναντήσει προσωπικά αγρότες, δεν μπορούσαν να πουλήσουν το ρύζι ούτε με 20 λεπτά, αυτό έφθανε στο σούπερ μάρκετ στο 1 ευρώ και στο 1,5. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα;

Δεν είναι, κύριοι, λοιπόν, μόνο οι επιδοτήσεις, τις οποίες συνεχώς προβάλλετε, αυτές που θα στηρίζουν το αγροτικό εισόδημα και με τις οποίες εδώ και χρόνια σχεδόν αποκλειστικά ασχολείται το Υπουργείο Γεωργίας. Το Υπουργείο Γεωργίας, είναι ένα Υπουργείο αγροτικών επιδομάτων και τίποτα άλλο.

Οι επιδοτήσεις αυτές, οι οποίες είναι και συνεχώς μειούμενες, κάποια στιγμή θα σταματήσουν να χορηγούνται. Μόνο η αυτοδύναμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας θα της δώσει προοπτική και μέλλον και όχι τα όποια δεκανίκια μάς παρέχονται από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με αντάλλαγμα την υποθήκευση του μέλλοντος της χώρας μας. Αυτό έκαναν τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια. Όπως λέει ο λαός, τσάμπα είναι μόνο το τυρί στη φάκα. Και τυρί στη φάκα, ήρθαν όλες αυτές οι επιδοτήσεις και όλα όσα έγιναν εις βάρος των Ελλήνων αγροτών.

Βεβαίως, θα μου πείτε το εξής. Πώς θα τα κάνουμε αυτά με τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει; Ίδου δόξης στάδιον λαμπρόν. «Δεν έχουμε, κύριοι, να σας πληρώσουμε. Αλλάξτε τις συμφωνίες, δώστε μας τη δυνατότητα να παράγουμε και έτσι θα σας ξεπληρώσουμε».

Είναι μία ευκαιρία κι αυτή η κρίση. Όμως, δεν άκουσα να τίθεται αυτό το θέμα ούτε κατά διάνοια. Αφήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, να πάνε χαμένα τα λεγόμενα «ευρωπαϊκά πακέτα» που θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές της ελληνικής γεωργίας.

Στο σημείο αυτό –νομίζω πως είναι και η αφορμή της σημερινής συζήτησής- έχουμε από τη μία πλευρά τους γεωργούς μας, που δικαίως διαμαρτύρονται. Δεν διαμαρτύρονται τώρα αλλά κάθε χρόνο διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το σημείο, μάλιστα, που προβάλλει η Κυβέρνηση –το είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του- είναι η περίφημη έγκαιρη επιστροφή του φόρου πετρελαίου, την οποία πανηγυρικά εξήγγειλε.

Ξέρετε –για να ακούσει ο κόσμος- πόση είναι η επιστροφή φόρου πετρελαίου, για την οποία τόσος ντόρος γίνεται από μία γεωργική εκμετάλλευση διακοσίων στρεμμάτων; Είναι το πολύ 1.000 ευρώ, δηλαδή 5 ευρώ το στρέμμα. Πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας που έχει διακόσια στρέμματα και κάνει μία καλλιέργεια, θα λύσει το πρόβλημά του μ' αυτό το πενιχρό ποσό; Αυτό δεν είναι λύση αλλά κατάφωρος εμπαιγμός.

Το Υπουργείο Γεωργίας, έχει πλέον καταντήσει –έχει εξελιχθεί, αν θέλετε, είναι λάθος η λέξη «καταντήσει»- σε Υπουργείο διεκπεραιώσεων των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και τίποτε άλλο και οι υπάλληλοί του γραφειοκράτες και αποξενωμένοι εντελώς από την ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα. Πού είναι οι γεωργικές εφαρμογές, που αποτελούσαν το κύριο και επιτυχημένο εργαλείο για την ανασυγκρότηση του κατεστραμμένου από την Κατοχή- αλλά κυρίως από την αλληλοσφαγή- αγροτικού τομέα; Τίποτα δεν έγινε.

Ήρθε το σχέδιο Μάρσαλ. Τι έκανε τότε το αστικό κράτος του κέντρου και της Δεξιάς, το ψυχροπολεμικό κράτος εκείνης της περιόδου; Έφερε τους Έλληνες από τα χωριά και τους έκανε θρωρούς, λαχειοπώλες και τους έστρεψε και σε άλλα παρασιτικά επαγγέλματα. Τους απομάκρυνε από την παραγωγή. Αντί με κάθε τρόπο να επιδοτήσει και να δώσει χρήματα για να μείνουν στη γη τους και να συνεχιστεί η εθνική παραγωγή, τους έφερε στην τερατούπολη, εδώ, στην Αθήνα.

Ποιος μπορεί να είναι τώρα ο συμβουλευτικός ρόλος και ο σχεδιασμός του Υπουργείου, όταν οι γεωτεχνικοί του, με τον «Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη» έχουν αποκοπεί πλήρως από την πραγματικότητα; Ακούγεται σαν κακόγουστο αστέρι και αποτελεί καινοφανή εμπαιγμό των ανέργων που δυστυχούν, αυτό που επιχειρείται σήμερα από τις ανακοινώσεις της Κυβερνήσεως, για επιστροφή στη γεωργία με τις δήθεν ευκαιρίες από τις νέες καλλιέργειες.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο αγροτικός τομέας, πάντα λειτουργούσε ανασχετικά στην ανεργία της χώρας μας με την ανέξοδη για το κράτος απασχόληση που πρόσφερε εργασία σε χιλιάδες παιδιά της υπαίθρου. Αν τώρα δεν προσέ-

ξουμε και δεν βιαστούμε, σύντομα αντί να απορροφήσει την ανεργία, θα συμβάλει κι αυτός ραγδαία στην αύξησή της.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό, να ανακληθούν όλες οι άδειες παραμονής των αλλοδαπών, οι οποίοι ασχολούνται ανασφάλιστοι και παράνομοι στη γεωργία. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς – μια και είναι και επίκαιρη η κινηματογραφική ταινία «Αβραάμ Λίνκολν»- μπορεί να γίνει ο Αβραάμ Λίνκολν της Ελλάδας. Το ανόστημα το διαθέτει. Το μούσι δεν το διαθέτει βεβαίως αλλά θα μπορούσε να απαλλάξει την ελληνική κοινωνία από τη δουλεία, από τα 10 ευρώ μεροκάματο που υπάρχουν από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Για μας λέτε ότι είμαστε ρατσιστές. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν σαν δούλοι. Αυτήν τη δουλεία με την παράνομη εργασία των λαθρομεταναστών στα χωράφια, πώς την επιτρέπετε όλοι εσείς οι αντιρατσιστές, οι δημοκράτες, οι ευαίσθητοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Πώς ανέχστε να ζουν σε τρώγλες μέσα σε ανθυγιεινές συνθήκες και να παίρνουν 10 ευρώ μεροκάματο συνάνθρωποί σας;

Τι έχετε κάνει, λοιπόν και τι προτίθεστε να κάνετε για όλα αυτά; Τι έχετε να πείτε για το θέμα του ελαιολάδου που είναι γνωστό; Κατάγομαι από τη Λακωνία. Είναι γνωστό ότι οι Ιταλοί έμποροι περνούν από τα ελαιοτριβεία και παίρνουν το λάδι με 1,80 ευρώ ή 2 ευρώ –άντε 2,20 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση- το οποίο μετά πωλείται στα ράφια στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, το ίδιο το ελληνικό λάδι, με 6 ευρώ και 7 ευρώ ή 5 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση.

Τι έχετε κάνει και τι προτίθεστε να κάνετε, για να σταματήσετε την ασυδοσία του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων; Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας για την κατεύθυνση της αυτάρκειας των γεωργικών προϊόντων, για να λύσουμε το επισιτιστικό πρόβλημα που μας απειλεί;

Θα ήθελα να πω κι άλλα αλλά θα αρκεστώ στο να θέσω την εξής λογική απορία. Πώς είναι δυνατόν ένα ελληνικό προϊόν, ελληνικής εταιρίας, να πωλείται στο 1/2 της τιμής του σε σούπερ μάρκετ στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα να έχει διπλάσια τιμή; Αυτό σκεφτείτε το και δώστε μου μόνο την απάντησή σας.

Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, βεβαίως, για την επιδότηση στην εθνική παραγωγή που δεν υπάρχει, στον εθνικό προστατευτισμό που δεν υπάρχει. Αν δεν σπάσεις αυγά, δεν γίνεται ομελέτα. Πρέπει να κοντραριστούμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον κόσμο ολόκληρο, αν είναι να σώσουμε τον Έλληνα αγρότη.

Και στο σημείο αυτό, τελειώνοντας θα σας θυμίσω τα λόγια του Ίωνος Δραγούμη που είχε πει ότι αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, δεν θα σώσουμε εμείς τη Μακεδονία αλλά η Μακεδονία θα σώσει εμάς. Κατ' ανάλογο τρόπο, αν τρέξουμε να σώσουμε σήμερα τους αγρότες, δεν θα σώσουμε εμείς τους αγρότες αλλά οι αγρότες θα σώσουν την Ελλάδα.

Η Χρυσή Αυγή, προτείνει επιστροφή στην εθνική παραγωγή έναντι οποιοδήποτε τιμήματος.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαρκακης):** Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτης Κουβέλης έχει το λόγο.

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγροτικός κόσμος της χώρας βιώνει και αυτός την πεντάχρονη ύφεση, βιώνει τη δύσκολη κατάσταση της χώρας μας. Η μείωση του εισοδήματος των αγροτών οφείλεται στην ταυτόχρονη επίδραση δύο παραγόντων. Ο πρώτος είναι η μεγάλη άνοδος του κόστους παραγωγής που αυξήθηκε κατά 18% τα τελευταία τρία χρόνια, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων. Ο δεύτερος είναι η τιμή παραγωγού που ορίζεται χαμηλά, την ίδια στιγμή βεβαίως που η τιμή για τον καταναλωτή είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι μία διαφορά που δεν δικαιολογείται από ένα εύλογο κέρδος. Οι αγρότες πωλούν τα προϊόντα φθηνά και οι καταναλωτές τα πληρώνουν πανάκριβα.

Αυτή η κατάσταση, προφανώς, δεν είναι άσχετη με τη δράση των μεσαζόντων στη διαδικασία διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Ταυτοχρόνως, το νέο περιβάλλον της κρίσης μείωσε κα-



τακόρυφα τη χρηματοδότηση των τραπεζών προς τη γεωργία. Βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που αρκετοί αγρότες δεν μπορούν να ξεκινήσουν την παραγωγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κρίνεται και το ζήτημα των αντιδράσεων του αγροτικού κόσμου. Οι κινητοποιήσεις γίνονται στο έδαφος πραγματικών προβλημάτων. Όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι ειδική. Η δημοσιονομική στενότητα δημιουργεί περιορισμούς που βεβαίως πρέπει να ξεπεράσουμε, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με σταδιακές αλλαγές που θα επαναθεμελιώσουν την αγροτική παραγωγή και θα δημιουργήσουν νέα εισοδήματα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης επεχείρησαν να αντιμετωπίσουν τα οξυμένα προβλήματα και τα αιτήματα των αγροτών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Εμείς, η Δημοκρατική Αριστερά, υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξουν στο πρόγραμμα προσαρμογής της χώρας τροποποιήσεις μέτρων που δεν αποδίδουν και συμπληρώσεις με νέα μέτρα, με σκοπό να ενισχυθεί η πραγματική οικονομία και να λειτουργήσουν αναπτυξιακές διαδικασίες.

Το ίδιο λέμε και για τα αγροτικά ζητήματα. Πρέπει να υποστηριχθούν οι αγρότες με τρόπο που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και στη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών. Όχι μόνο πρέπει να μείνουν οι αγρότες στην αγροτική παραγωγή, αλλά σε αυτήν πρέπει να ενταχθούν και άλλοι.

Μας βρίσκει αντίθετος η πολιτική που περιγράφει ένα πλήρες αδιέξοδο και ένα καταστροφικό μέλλον. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, αλλά η πολιτική δεν μπορεί να οικοδομείται στην εκμετάλλευσή τους προς ίδιον κομματικό όφελος. Όχι, δεν θα φύγει ο κόσμος από τα χωράφια ούτε θα πάει στο εξωτερικό. Θα αλλάξουμε τις συνθήκες και θα οδηγήσουμε τη χώρα στη σταθεροποίηση, στην ανάπτυξη και στη διάχυση των ωφελειών από αυτή. Έτσι αντιμετωπίζουμε εμείς τα αιτήματα των αγροτών και όχι με ψηφοθηρική λογική. Δεν «χαιδεύουμε αυτιά» και δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να υπάρξουν βιώσιμα εισοδήματα με τη διατήρηση παθογόνων καταστάσεων του παρελθόντος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για ρυθμίσεις που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Τέτοια μέτρα είναι η θέσπιση αγροτικού πετρελαίου κίνησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι οι στρεμματικές ανάγκες και το είδος της καλλιέργειας, και η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος με την καθιέρωση ειδικού αγροτικού τιμολογίου. Σε κάθε περίπτωση, το νυχτερινό τιμολόγιο πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δώδεκα ώρες. Άλλο τέτοιο μέτρο είναι η εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος με συγκεκριμένο επίσης χρονοδιάγραμμα μείωση του ΦΠΑ σε χαμηλά κλιμάκια για τα αγροτικά εφόδια, όπως είναι οι σπόροι, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και οι ζωοτροφές.

Σε σχέση δε με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα αγροεφόδια, πρέπει να ιδρυθεί παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα παρακολουθεί τις τιμές και με αγορανομικές διατάξεις θα τις καθορίζει στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της νότιας ζώνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα της συνταξιοδότησης των αγροτών. Οι γεννηθέντες τα έτη 1948 και 1949, που μόλις είχαν ενταχθεί στο μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι πραγματικά εγκλωβισμένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς έχουν δώσει τα χωράφια τους στο πλαίσιο του μέτρου της πρόωρης συνταξιοδότησης και τώρα πρέπει να περιμένουν άλλα δύο έτη έως τα εξήντα επτά. Γι' αυτούς τους αγρότες πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα τη λύση του προβλήματος, η οποία θεωρούμε ότι είναι εφικτή.

Παρόμοια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει και για τους αλιείς. Επιπροσθέτως, οι αγρότες εφόσον έχουν συμπληρώσει σαράντα χρόνια ασφάλισης, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης στο εξηκοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους. Η αγροτική δουλειά και ο αγροτικός κάματος δεν επιτρέπει δουλειά επάνω από ορισμένη ηλικία, δεν επιτρέπει τη δουλειά πάνω από τα εξήντα πέντε.

Κρίσιμο ζήτημα για το εισόδημα των αγροτών, αλλά και για την

προστασία του καταναλωτή είναι η εξυγιαντική παρέμβαση στο κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων. Η διατήρηση λογιστικών βιβλίων εσόδων-εξόδων θα βοηθήσει σημαντικά στην εξυγίανση του εμπορίου και θα προστατεύσει τον ίδιο τον αγρότη από παράνομες και αθέμιτες διαδικασίες της εμπορίας. Το υπό κατάρτιση Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θεθεί άμεσα σε λειτουργία. Συνιστά χρήσιμο εργαλείο για την προστασία των αγροτών από τις κακές, από τις επιζήμιες εμπορικές πρακτικές.

Η ελληνική ύπαιθρος μπορεί και πρέπει να στηρίξει παραγωγικά έναν ποιοτικό και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα. Αυτό απαιτεί την εξυγίανση των εγχώριων αγορών και την ανάκτηση από την πλευρά του κράτους του ρυθμιστικού του ρόλου στην ισορροπία ισχύος μεταξύ αγροτών, εμπορίου και βιομηχανίας.

Αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα η ορθή λειτουργία των κανόνων του ανταγωνισμού και η πάταξη της κάθε είδους κερδοσκοπίας που λειτουργεί είτε στο χώρο της προμήθειας των αγροτικών εφοδίων είτε στο χώρο της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει πρέπει και να εφαρμοσθεί, αλλά και να καλυφθούν τα νομικά κενά του. Το κράτος θα πρέπει να εγγυηθεί την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας βασικός στόχος που είχαμε θέσει ήταν η διεκδίκηση του μέγιστου δυνατού προϋπολογισμού για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 ήταν ικανοποιητικά για τον αγροτικό τομέα της χώρας μας. Το στοιχείο αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό, με το δεδομένο ότι θα υπάρχει χρηματοδότηση για την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων στην ελληνική ύπαιθρο, με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το ζήτημα της διαχείρισης των πόρων με σύνεση και με τρόπο που θα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την εγχώρια προστιθέμενη αξία, πρέπει να αντιμετωπισθεί αποφασιστικά και ολοκληρωμένα.

Χθες –κατά κυριολεξία χθες– συζητήθηκε στη Βουλή στη βάση της επίκαιρης επερώτησης της Δημοκρατικής Αριστεράς η πρότασή μας για τη λήψη έκτακτων μέτρων υποστήριξης των ανέργων και ιδιαίτερα των ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά στα οποία δεν υπάρχουν ενήλικες εργαζόμενοι, οι μακροχρόνια άνεργοι με παρωχημένες ειδικότητες και οι άνεργοι άνω των πενήντα πέντε ετών. Επισημάναμε, λοιπόν, την ανάγκη να υπάρξει χρηματοδότηση των δράσεων υποστήριξης με αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ και με αξιοποίηση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα μέτρα αυτά είναι άκρως απαραίτητα.

Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να υπάρξει προώθηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και να δημιουργηθούν δουλειές σε τομείς διεθνών εμπορευσιμων αγαθών. Η αγροτική παραγωγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας τομέας που πρέπει να κρατήσει τους νέους και να προσελκύσει και άλλους στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, που πρέπει άμεσα να οριστικοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους, όπως είναι η παροχή γης, η υποδοχή, η αρχική χρηματοδοτική στήριξη, η σύντομη και ταχύρρυθμη εκπαίδευση και η υποστήριξη κυρίως στην έναρξη της δραστηριότητας.

Στην προγραμματική μας συμφωνία γίνεται σαφής αναφορά στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων και στην ίδρυση Ταμείου Ενίσχυσης Αγροτών και Αγροτικών Επιχειρήσεων. Πρόσφατα ανέφερα την ανάγκη μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σε σωστή κατεύθυνση η ενεργοποίηση ειδικού ταμείου με την επωνυμία Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με το οποίο επιδιώκεται να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα μέσω της χορήγησης χαμηλότοκων δανείων από τις τράπεζες στους δικαιούχους των επενδυτικών μέτρων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι τράπεζες πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Πρέπει να υποχρεωθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Στα θετικά στοιχεία συμπεριλαμβάνεται και η εξέλιξη στην αξιολόγηση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για περισσότερα από επτά χιλιάδες επενδυτικά σχέδια βελτίωσης δημόσιας δαπάνης 670 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μέχρι το καλοκαίρι και για περισσότερα από ένα έτη δεν είχαν καν αξιολογηθεί. Μέσα σε διάστημα μόλις πέντε μηνών έχουν αξιολογηθεί όλα, ενώ ήδη έχουν εγκριθεί περισσότερα από δύο χιλιάδες σχέδια.

Όσον αφορά τη μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα σε θετικό, συνεχίζει η προσπάθεια αυτή να είναι πρώτιστος στόχος. Απαιτείται όμως η λήψη συγκεκριμένων δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.

Δύο σημαντικά θέματα είναι η λειτουργία συμβατικών και ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων και η ενίσχυση της συμβολαιακής γεωργίας. Για τα θέματα αυτά οι όποιες δράσεις σχεδιάζονται είναι αναγκαία να επισπευσθούν άμεσα.

Για τον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση των συνεταιρισμών θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να επισπεύσει τη διαδικασία των όποιων αλλαγών έχει μελετήσει και σχεδιάζει να υλοποιήσει σχετικά με το νόμο για τους συνεταιρισμούς. Στο πλαίσιο της εξυγίανσης είναι και πάλι σε σωστή κατεύθυνση και οι έλεγχοι που γίνονται στις οργανώσεις, ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Υποστηρίζουμε τον αναντικατάστατο ρόλο των συλλογικών οργανώσεων και της δράσης τους ως συλλογικών οικονομικών επιχειρήσεων των παραγωγών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική γεωργία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει το στρατηγικό ρόλο στην έξοδο της Ελλάδος από την οικονομική κρίση, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας, βέβαια, νέων θέσεων εργασίας.

Στην προσπάθεια να απαντήσουμε θετικά στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και της ελληνικής υπαίθρου, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αρχών και πολιτικών με σαφείς στόχους και προτεραιότητες, που εμφανίζουν συνέργεια και βοηθούν τόσο στην προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στο περιβάλλον της νέας ΚΑΠ, όσο και στην ανασύνθεση του κοινωνικού ιστού της ελληνικής υπαίθρου.

Στόχοι μας πρέπει να είναι: Η ανάπτυξη της υπαίθρου στη βάση ενός νέου προτύπου, το οποίο θα αναγνωρίζει τη διασύνδεση της οικονομίας και της παραγωγής με τα φυσικά οικοσυστήματα. Η στροφή σε μια γεωργία που τα προϊόντα της θα είναι ποιοτικά και η οποία μας μπορεί να υποστηρίξει και να συνδυαστεί με άλλες τοπικές αναπτυξιακές δράσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, ο τουρισμός της υπαίθρου. Η προτυποποίηση του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής των προϊόντων μας και η δημιουργία κινήτρων για τη στήριξη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της απασχόλησης. Η σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων και τις ορθές γεωργικές πρακτικές και την ανάπτυξη ενός περισσότερο ευέλικτου, διαφανούς και απλοποιημένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για την καταβολή των ενισχύσεων. Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα με μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, εξυγίανσης του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων, προστασίας της αγροτικής γης, με σαφή καθορισμό των χρήσεων της, αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και της συμβολαιακής γεωργίας. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης τεχνοοικονομικής συμβουλευτικής στήριξης των αγροτών και σύνδεσης με την έρευνα. Η στήριξη της συνεταιριστικής και γενικότερα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ύπαιθρο, τον κοινωνικό ιστό που συνθέτουν μικρές πόλεις και χωριά σε όλη την επικράτεια, η αγροτική δραστηριότητα ήταν κυρίαρχη. Σήμερα, δεν αρκεί για να δώσει από μόνη της το επιθυμητό επίπεδο απασχόλησης και εισοδήματος σε όλους τους κατοίκους της. Η μετατροπή του αγροτικού τομέα σε δυναμικό μοχλό ανάπτυξης, αλλά και η δημιουργία εισοδημάτων, σε συνδυασμό και με δραστηριότητες πέρα από την αγροτική παραγωγή, θα πρέπει να είναι οι στόχοι της οικονομίας της υπαίθρου. Στις μικρές πόλεις και στα χωριά πρέπει να υπάρχει ποιότητα ζωής που θα συγκρατήσει και θα προσελκύσει ακμαίο δημογραφικά πληθυσμό. Να υποστηρίξουμε επαγγελματίες αγρότες, να ανοίξουμε προοπτικές στους νέους, να εγγυηθούμε ασφάλεια και φροντίδα στις ηλικίες αγρο-

τών που ολοκληρώνουν τον παραγωγικό τους κύκλο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τοπίο έχει αλλάξει. Το τοπίο υπαίθρου πρέπει να ξεφύγουν από το πλαίσιο και το μοντέλο του παρελθόντος. Αυτό το μοντέλο πρέπει να αλλάξει και γι' αυτή την αλλαγή, σπηρίζοντας τον αγρότη, επιμενόμε, σταθερά και συστηματικά.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαρράκης):** Και εμείς ευχαριστούμε.

Η Γενική Γραμματέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Αλέκα Παπαρήγα, έχει το λόγο.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καταθέτω, για την ιστορία, τα δεκαέξι αιτήματα των περίπου τριάντα μπλοκ αγροτών που απέρριψε η Διυπουργική Επιτροπή τη Δευτέρα, κατά τη συνάντηση.

Πρέπει να σας πω ότι βεβαίως αυτά τα δεκαέξι αιτήματα εμείς τα στηρίξαμε, τα υποστηρίζουμε, παρά το γεγονός ότι έχουμε επίγνωση πως ακόμα και αν η Κυβέρνηση έκανε παραχωρήσεις και ικανοποιούσε αυτά τα δεκαέξι ή τα δέκα ή τα δώδεκα ή τα δεκατέσσερα αιτήματα, απλώς θα μετατίθετο ο χρόνος θανάτου για ένα μεγάλο μέρος της φτωχής αγροτιάς. Αντί για τον αργό θάνατο, η Κυβέρνηση προτιμά το βίαιο θάνατο. Και το λέω αυτό γιατί δεν απαιτούμε, προκειμένου να στηρίξουμε αγώνες, να συμφωνήσουν όλοι σε όλα μαζί μας.

(Στο σημείο αυτό η Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αλεξάνδρα Παπαρήγα καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Κύριε Βενιζέλο, ναι, εμείς ήμαστε στα μπλοκ της αγροτιάς. Να αναρωτηθείτε για τη σύνθεση του κόσμου, που ήταν εκεί και ανήκαν σε όλα τα κόμματα. Και δεν «κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας». Ήμαστε και οφείλαμε να ήμαστε, γιατί δεν περιοριζόμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή. Σκεφθείτε, όμως, ποιοι ήταν στα μπλοκ. Ήταν άνθρωποι που ψήφισαν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα. Και η μεγάλη πλειοψηφία -εντάξει, το ξέρουμε- ότι δεν ήταν κομμουνιστές. Για σκεφθείτε το. Και σκεφθείτε αν ήταν πολύ περισσότεροι και δεν παραπλανούνταν είτε από υποσχέσεις είτε από το φόβο.

Από χτες έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με τη μορφή του πανικού, για το τι έγινε στις ιταλικές εκλογές και όλοι λένε: «Δραματική η κατάσταση». Άλλοι πανηγυρίζουν γιατί η πολιτική Μόντι-Μέρκελ ηττήθηκε, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν για το πού πήγαν οι ψήφοι. Ύστερα από τις γαλλικές εκλογές, είχαμε τις ελληνικές, πήγαμε χτες στις ιταλικές. Να δούμε και στις άλλες χώρες που γίνονται.

Δεν ξέρω αν τα βλέπουμε εμείς σωστά -νομιζω όμως ότι δεν τα βλέπουμε λάθος- αλλά ξέρετε κάτι; Το καπιταλιστικό σύστημα -γιατί γι' αυτό μιλάμε, για την καπιταλιστική ανάπτυξη μιλάμε- έχει ανάγκη και από τον Μόντι τον σοβαρό και την κυβέρνηση τεχνοκρατών -έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τον Μόντι- έχει ανάγκη από τον Μπερσάνι, έχει ανάγκη και τον Μπερλουσκόνι, έχει ανάγκη και τον Γκρίλο, έχει ανάγκη και τους ναζιστές, σαν κι αυτούς που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τη Χρυσή Αυγή, απ' όλα έχει ανάγκη.

Αν μετρήσουμε τώρα από πού έφυγαν και πού πήγαν οι ψήφοι και τα προγράμματά τους -πάρτε και τον κ. Γκρίλο, ο οποίος λέει: «Έξω από το ευρώ», όλα αυτά τελικά μπορούν να ξαναχωνευθούν στο σύστημα από μία άλλη κυβέρνηση. Αυτό που δεν ανέχεται -να το πω καθαρά- το σύστημα και στην πορεία θα κάνει ότι μπορεί για να το τσακίσει, είναι να μιλάς και να λες ότι έξω από τον καπιταλισμό υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό δεν το ανέχεται.

Σήμερα άκουσα τον κ. Σαμαρά, άκουσα τον κ. Τσίπρα και τους άλλους. Δεν απαιτούμε και δεν παίρνουμε σαν μέτρο ό,τι λέμε εμείς να το υιοθετήσετε. Αλίμονο! Τότε δεν θα είχατε λόγο ύπαρξης ή δεν θα είχαμε λόγο εμείς, αν συμφωνούσαμε. Όμως δεν μπορεί να μιλάς για αγροτική πολιτική και να μην τοποθετηθείς

πάνω στην ΚΑΠ. Είναι καλή; Μάλιστα. Ήταν καλή και δεν εφαρμόστηκε καλά στην Ελλάδα; Να ειπωθεί.

Γιατί η Κοινή Αγροτική Πολιτική -για να μην το ξεχνάμε- ως ενιαία υποχρεωτική πολιτική υπήρχε από τη δεκαετία του '60, πριν ακόμα ενταχθεί η Ελλάδα, πριν το '81, σε κάποια στοιχεία της. Και η Κοινή Αγροτική Πολιτική -η ενιαία πολιτική στα αγροτικά- υπήρχε πολύ πριν υπάρξει η ενιαία πολιτική στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική βιομηχανία, στα δημοσιονομικά, στο Πρόγραμμα Σύγκλισης και εκείνα ή τα άλλα.

Τα περισσότερα κατοχυρώθηκαν επισήμως από το 1992 και μετά με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αλλά η ενιαία αγροτική πολιτική προϋπήρχε. Εγώ, θυμάμαι -γιατί βλέπετε είμαι και ηλικιωμένη τώρα- ότι στη δεκαετία του '60 υποχρέωναν τους μικροεμπόρους που πουλούσαν λάδι να αγοράζουν υποχρεωτικά μέσω «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ» το ισπανικό λάδι. Σε υποχρέωναν! Θυμάμαι που γινόταν συζήτηση ανάμεσα στους μικρούς εμπόρους -πιθανόν και τους χονδρεμπόρους να υποχρέωναν, η «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» τους υποχρέωνε- που έλεγαν «αγοράζουμε την ισπανική μούργα».

Θυμάμαι το θέμα που δημιουργήθηκε. Στις 21 Απριλίου του 1967, όταν έγινε η χούντα, σ' αυτούς που είχαν τα μικρομάγαζα και είχαν χρέη στην «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ», γιατί έπαιρναν εμπόρευμα με συναλλαγματική -ποιο μικρομάγαζο μπορούσε να δώσει ρευστό;- έκαναν προληπτικές κατασχέσεις. Από τότε υπήρχε σε ορισμένα πράγματα ενιαία πολιτική. Εδώ δεν γίνεται καμμία αναφορά. Μιλάμε έτσι, μιλάμε αλλιώς.

Δεν μπορεί, παραδείγματος χάριν -γι' αυτό παρενέβην στον κ. Τσίπρα όταν κατέβαινε- να δίνεις χίλιους λόγους «θα κυβερνήσω έτσι, θα κάνω αυτό». Πρέπει να πεις εάν θα πειθαρχήσεις ή δεν θα πειθαρχήσεις στην ΚΑΠ και σε άλλα που είναι συστατικά στοιχεία της ΚΑΠ. Δεν γίνεται αλλιώς. «Στη δευτερολογία» -λέει- «θα απαντήσω.» Μα, δευτερεύον ζήτημα είναι η ΚΑΠ; Είναι ασυμβίβαστο.

Δεν λέω τώρα να πάμε να πούμε: καπιταλισμός ή σοσιαλισμός. Δεν είναι αυτή η συζήτηση για το Κοινοβούλιο. Είναι, όμως, ασυμβίβαστη η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας χωρίς φτωχοποίηση ενός μεγάλου μέρους της αγροτιάς και έξωση από τη γη του με την εφαρμογή της ΚΑΠ. Δεν γίνεται.

Ο κ. Σαμαράς είπε διάφορα και μίλησε για κάτι παροχές. Ειλικρινά, δεν μπόρεσα να τις συγκρατήσω όλες, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε μία που αφορά στα χρέη των αγροτών σε σχέση με την Αγροτική Τράπεζα, την ελάφρυνση κ.λπ..

Βεβαίως, στο δάνειο που έπαιρναν οι αγρότες το 250% ήταν το κόστος της υποθήκης. Οι άλλες τράπεζες έδιναν δάνεια υποθηκείουστας το 120% της αξίας του δανείου. Τώρα που η Αγροτική Τράπεζα πάει στην ιδιωτική οικονομία, θα απελευθερώσουν ένα μέρος από τις υποθήκες και θα υποχρεώσουν τους αγρότες ή να πληρώσουν ή να χάσουν τη γη τους.

Ήδη, στη στατιστική του 2011 που έφερε όλα αυτά για τον αριθμό των αγροτικών νοικοκυριών, η μικρή ιδιοκτησία δείχνει να έχει μια αντοχή. Σε ένα βαθμό πρέπει να υπολογίσουμε το εξής: Υπάρχουν αγρότες που ή δεν παράγουν και παίρνουν τα 5.000 ευρώ το χρόνο συν την αγροτική σύνταξη -ειδικά οι ηλικιωμένοι- ή δεν μαζεύουν την παραγωγή να την πουλήσουν ή κάνουν κατ'άμνηση της περιουσίας, τα μοιράζουν στους γιους, στις κόρες, στα παιδιά για να εισπράξουν την επιδότηση όσο διαρκέσει.

Ακόμη, έχουμε υπενοικιάσεις, έχουμε κατασχέσεις και περιπτώσεις, όπου ο αγρότης συμφωνεί με την τράπεζα να συνεχίζει να καλλιεργεί ως ενοικιαστής, ως εργάτης γης τη δική του γη. Γιατί υπάρχει και αυτό, αφού έχουμε μάθει τον κόσμο να λέει «είμαι άνεργος, είμαι αναξιοπρεπής», «έχασα το σπίτι, είμαι αναξιοπρεπής». Καθόλου αναξιοπρεπής δεν είναι, αλλά ντρέπεται να πει -κακώς!- ότι του πήραν τη γη και καλλιεργεί τη δική του γη ως ενοικιαστής ή ως εργάτης γης. Έτσι δεν είναι; Είδα που κουνάτε το κεφάλι. Ο διπλανός δεν ξέρει, τώρα, αν κρατάει την ιδιοκτησία γης ή αν την έχει χάσει.

Επομένως, εμείς προσπαθήσαμε να μελετήσουμε την τελευταία στατιστική, αλλά ούτε έτσι βγαίνει. Πρέπει να συνδυάσεις τα νούμερα με την εμπειρία και άμα τα συνδυάσεις με την εμπειρία, λες ότι η μικρή ιδιοκτησία στην Ελλάδα άντεξε.

Και εγώ σας λέω τώρα ότι ακόμα και τα δέκα έξι σημεία να έκανε η Κυβέρνηση -που δεν τα έκανε και αυτό δείχνει το μέγε-

θος για το τι κυβέρνηση έχουμε- δεν θα βοηθούσαν. Εδώ δεν έσωσαν τους φτωχούς αγρότες, τη μικρομεσαία αγροτιά οι επιδοτήσεις, οι οποίες βεβαίως είχαν ανταλλάγματα, τα πακέτα 1,2,3,4, τα ΜΟΠ, από εδώ, από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, όμως, για ορισμένα χρόνια έδωσαν μια ορισμένη βελτίωση και στο βιοτικό επίπεδο της αγροτιάς. Δεν έσωσαν οι επιδοτήσεις, θα σώσει τώρα η κάρτα για το πετρέλαιο και η επιστροφή του ΦΠΑ ή ένα μέρος του; Μην τα λέμε αυτά τώρα. Ή είσαι με την ΚΑΠ ή δεν είσαι. Και δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης.

Κύριε Σαμαρά, μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής πράγμα: Αναφέρατε στην ομιλία σας τους κουκουλοφόρους στις Σκουριές. Άντε να βρούμε ποιοι κουκουλοφόροι ήταν. Ξέρετε, εκεί υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα που μπορεί να ανταγωνίζονται. Δεν είναι οι κάτοικοι μόνο που δικαιολογημένα είτε δεν θέλουν την ιδιωτικοποίηση είτε φοβούνται τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Γιατί εδώ που τα λέμε, άμα η επιχείρηση αυτή πάρει μέτρα για το περιβάλλον, δεν θα βγάλει κέρδη. Τα περιβαλλοντικά μέτρα, μάλλον, κοστίζουν.

Εν πάση περιπτώσει, είδατε τους κουκουλοφόρους και μας είπατε και για τον Βλαστό. Δεν ξέρω τι σχέση έχει ο Βλαστός με το θέμα που συζητάμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς συνδέετε τον αγωνιζόμενο λαό -με συντεχνιακά αιτήματα, με λαθεμένα αιτήματα, με σωστά αιτήματα, με όποια μορφή πάλης επιλέξει- με κουκουλοφόρους και τον Βλαστό.

Αυτό δείχνει πώς βλέπετε τον αγωνιζόμενο λαό, όταν μάλιστα του αναγνωρίζετε ότι έχει προβλήματα. Δεν κατάλαβα γιατί το είπατε αυτό. Γιατί μας είπατε σ' αυτό το θέμα για τους κουκουλοφόρους στις Σκουριές και τον Βλαστό; Τι σχέση έχουν; Κακοποιοί δηλαδή ήταν αυτοί οι αγρότες που έκλειναν για μια, δύο ή τρεις ώρες τους δρόμους ή δεν τους έκλεισαν καθόλου ή που έκαναν άλλα μπλόκα;

Ας βάλουμε, λοιπόν, το εξής ζήτημα προς όλα τα κόμματα. Γιατί λέμε, λέμε, λέμε και μιλάμε ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο και κάτι τέτοια. Εδώ έχεις Κοινή Αγροτική Πολιτική και έχεις μεγάλα μονοπώλια και απελευθέρωση αγοράς κ.λπ. κ.λπ. και πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2010 -δεν πάω στην περίοδο του Τρικούπη- η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε αγροτικά προϊόντα 78 δισεκατομμυρίων ευρώ και ανάμεσα σ' αυτά τα 20 δισεκατομμύρια ήταν ευπαθή οπωροκηπευτικά προϊόντα από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Είναι οι χώρες που θαυμάζει ο κ. Τσίπρας. Και μακάρι να τα έτρωγε ο φτωχός Βραζιλιάνος αγρότης και ο Αργεντινός. Μα, δεν κέρδιζαν αυτοί.

Και ρωτάω: Η Ελλάδα ή όλος ο Νότος -δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα- δεν μπορεί να δώσει προϊόντα στις βόρειες χώρες ή σε κάποιες χώρες που δεν έχουν αντίστοιχα οπωροκηπευτικά; Πρέπει να τα φέρνουμε από τη Βραζιλία και την Αργεντινή; Και μετά μιλάμε για ανταγωνιστικότητα; Ε, βέβαια, άμα παίρνουμε και 100 ευρώ το μήνα είμαστε πάρα πολύ χρήσιμοι και πάρα πολύ καλοί και άμα δουλεύουμε και δωρεάν, ακόμα καλύτεροι.

Όμως, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δεν μας αναφέρατε κάτι. Δεν μπορεί να είσαι ή να διεκδικείς κυβέρνηση και να μην τοποθετείσαι σ' αυτά και θα σας πω τι εννοώ. Εδώ πατάτε στο εξής γεγονός, ότι αν δεν μάθει ο ελληνικός λαός τι γίνεται, δεν μπορεί και να σας κρίνει σε όλα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ελεύθερες οι εκλογές, σούπερ ελεύθερες!

Να πω, λοιπόν, το εξής: Γίνεται ή δεν γίνεται συζήτηση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μερκосуύρ -ιδιαίτερα Βραζιλία, Αργεντινή- για νέες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και οπωροκηπευτικών; Ζήτησε η Βραζιλία να σταματήσουν οι όποιες επιδοτήσεις έχει κρατήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα αγροτικά προϊόντα και μάλιστα έβαλε θέμα για τα βαμβάκια; Γιατί το θέλει ακριβό, ώστε να συναγωνίζεται.

Ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην βάζει δασμούς η Βραζιλία στα βιομηχανικά της προϊόντα; Ε, βέβαια, μειώθηκαν οι εξαγωγές προς την Κίνα και τώρα ψάχνουμε εκεί.

Ποιος θα πληρώσει τη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση - Μερκосуύρ; Οι χώρες του Νότου -δεν λέω μόνο η Ελλάδα- η φτωχή αγροτιά του Νότου. Διότι οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι, παραδείγματος χάριν, οι μεγάλοι θερμοκηπιάδες θα τα καταφέρουν.

Λέμε τώρα για τη βιομηχανία της ζάχαρης. Υπάρχει θέμα με

τις ποσοτώσεις που έβγαλε η Κοινή Αγροτική Πολιτική ή μόνοι μας τις βάλαμε τις ποσοτώσεις; Βεβαίως, υπάρχει ευθύνη των κυβερνήσεων, γιατί εναρμονίζονται τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης στην Ελλάδα με τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανταγωνισμό βέβαια και διαμάχη μεταξύ τους.

Και λέμε τώρα να μην ιδιωτικοποιηθεί η ζάχαρη. Είχαμε 350.000 παραγωγή ζάχαρης και έχουμε 150.000 με τις ποσοτώσεις και με την απαξίωση των εγκαταστάσεων των βιομηχανιών φθάνει στις 60.000. Και μιλάμε τώρα για συμβόλαια. Μα, είχαν συμβόλαια οι τευτλοπαραγωγοί. Οι τευτλοπαραγωγοί ρίχνουν την παραγωγή πιο κάτω, γιατί δεν ξέρουν εάν θα τους πάρει 60, εάν θα τους πάρει 100 ή εάν θα τους πάρει 120. Θα κάτσει ο άλλος να παράγει τεύτλα, χωρίς να ξέρει εάν θα υπάρχει η βιομηχανία ζάχαρης, αφού ιδιωτικοποιείται;

Και προσέξετε, του Γάλλου που πήγε στην Ορεστιάδα –διότι απ' ό,τι φαίνεται το εργοστάσιο το παίρνει η «CRYSTAL UNION», είναι πιο μπροστά- του ξέφυγε εκεί και είπε ότι θα το κλείσουν το εργοστάσιο της Ορεστιάδας. Σ' αυτήν την περιοχή θα πάρουν τα οικόπεδα και αυτά που είναι παραλιακά –δεν ξέρω- θα τα πουλήσουν για ξενοδοχειακά συγκροτήματα, για μαρίνες κ.λπ..

Θα την πάρει η «CRYSTAL UNION», θα χρησιμοποιήσει τους χώρους για αποθήκες και θα κάνει 100% εισαγωγή ζάχαρης. Το ίδιο θα συμβεί αν την πάρουν οι Πολωνοί.

Ρωτάμε με την ευκαιρία: Μήπως μπορείτε να δώσετε εδώ, στη Βουλή, τα χαρτιά του διαγωνισμού, να ξέρουμε τι πρόσφερε ο καθένας; Όχι ότι εμείς εξαρτόμαστε από το τίμημα, αλλά κι αυτό έχει σημασία. Γίνεται ένας διαγωνισμός –γιατί όλο για διαφάνεια ακούμε, έχουμε τρελαθεί στη διαφάνεια εδώ πέρα- «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι». Ποιοι πήραν μέρος; Ήταν μια γαλλική εταιρεία, μια πολωνική, μια βουλγαρική και μια ρουμανική, αν δεν κάνω λάθος. Η βουλγαρική και η ρουμανική δεν φαίνεται να έχουν τέτοιες δυνατότητες. Τι θα γίνει;

Διότι λέτε: το ΚΚΕ τι προτείνει;. Μα, το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει προτάσεις αγνώστους, όλες αυτές τις δεσμεύσεις. Δηλαδή, εσείς θέλετε να δεχτούμε τις δεσμεύσεις, να δεχτούμε τα πάντα και να κάνουμε πρόταση. Τι πρόταση να κάνουμε, αν δεν τα σαρώσει ο ελληνικός λαός αυτά;

Ας πάμε στη συμφωνία που έγινε στην τελευταία Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώθηκε ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προϋπολογισμός ισοσκελισμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μη ισοσκελισμένος σε επίπεδο κάθε κράτους. Για να ισοσκελιζόμαστε, θα παίρνονται νέα εσωτερικά μέτρα και χωρίς να περνάνε και από τα Κοινοβούλια. Ποιο κομμάτι κόπηκε περισσότερο; Το αγροτικό κομμάτι. Το 40% του προϋπολογισμού, αν δεν κάνω λάθος, αφορά αγροτικές χρηματοδοτήσεις.

Για να δείτε, τώρα, αυτές τις περιφημες «συμμαχίες» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι τώρα είναι κατά της Μέρκελ. Μόλις πεις ότι είσαι κατά της Μέρκελ, λύθηκε το ζήτημα. Η Μέρκελ όμως είναι μόνο; Εμείς είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε είναι η Μέρκελ είτε είναι ο σοσιαλδημοκράτης που πάει τώρα και συζητάει να κατέβει με τους «Πράσινους» και το κόμμα «Die Linke». Συζητάνε κατά της Μέρκελ, αλλά δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν.

Ρωτήθηκε ο κ. Τσίπρας ποιοι είναι οι κολλητοί της Κυβέρνησης. Δεν μας ενδιαφέρει, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαστε ούτε με τους κολλητούς της Κυβέρνησης ούτε με τους αντίπαλους των κολλητών. Είμαστε κατά των καπιταλιστών. Δεν πάει να λέγονται όπως θέλουν.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, να πούμε τι έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία συνήθως τα βρίσκει με τη Γερμανία. Αλλά η Γαλλία δεν τα βρήκε με τη Γερμανία. Τα βρήκε μεν, αλλά πήγε στο αντίθετο στρατόπεδο. Γιατί; Διότι η Γαλλία έχει 17% καλλιεργήσιμης γης, ενώ η Ιταλία η φιλη μας, που είναι του Νότου- έχει 9% καλλιεργήσιμης γης.

Επομένως, από τη μείωση των επιδοτήσεων στην αγροτική παραγωγή δεν είχε κανένα πρόβλημα η Ιταλία, ο Μόντι. Το ίδιο θα έκανε και ο Μπερλουσκόνι και ο Μπέπε Γκριλο κ.λπ.. Η Γερμανία έχει 10% καλλιεργήσιμης γης ενώ η Γαλλία έχει 17%. Επομένως, τη Γαλλία την ενδιέφερε -και πάλεψε για τον εαυτό της- να πάρει

μεγαλύτερο μέρος των επιδοτήσεων. Η Ιταλία πήγε με τη Γερμανία, τη Βρετανία και τις βόρειες χώρες. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η «συμμαχία των ισότιμων χωρών» που παλεύουμε να γίνει.

Δεν πρόκειται να υπάρξει καμμία ισοτιμία. Ανάλογα με την οικονομική, στρατιωτική, πολιτική ή γεωστρατιωτική θέση της κάθε χώρας θα υπάρχουν, έτσι ή αλλιώς, συμμαχίες.

Δεν είδατε τι είπε η Μέρκελ; Και χαιρετίζεται ως θετικό, τώρα, που πήγε στην Τουρκία. Κατ' αρχάς, είπε: είναι ανεξάρτητο το Κυπριακό θέμα από την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά είπε: ναι, αλλά η Τουρκία πρέπει να ανοίξει τα λιμάνια κ.λπ. για τους υδρογονάνθρακες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λυθεί το ζήτημα της Κύπρου και θα αποτραπεί η διχοτόμηση. Τη Μέρκελ δεν την ενδιαφέρει αυτό.

Δεν ανέφερε τις θέσεις που έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για ενιαίο κράτος, ενιαία προσωπικότητα, διζωνική, δικαιοδική ομοσπονδία. Δεν είπε αυτό η Μέρκελ. Είπε: ανοίξτε τα λιμάνια. Τι τη νοιάζει τώρα αν είναι στη μισή Κύπρο έτσι ή αν είναι δύο κράτη στην Κύπρο. Τι νοιάζει να είναι ανοιχτά τα λιμάνια.

Υπήρξε χειροκρότημα γι' αυτό: Α, η Μέρκελ μίλησε υπέρ του Κυπριακού. Γιατί να μιλήσει υπέρ του Κυπριακού; Για δείτε τα αποτελέσματα στην Κύπρο. Το Σχέδιο Ανάν ήταν το πέμπτο θέμα ήταν το κριτήριο για τα κόμματα. Τέλειωσε αυτό. Το πέμπτο θέμα ήταν. Έτσι είναι, μεταστρέφονται οι άνθρωποι. Φυσικά, όχι για πάντα. Κάποια στιγμή θα πάνε προς τα μπρος, περνώντας και μέσα από οπισθοχωρήσεις. Τι να κάνουμε; Έτσι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται το σύστημα και τον Μπερλουσκόνι και τον ιστορικό συμβιβασμό του Μπερλινγκουέρ και τα ανανεωμένα κομμουνιστικά κόμματα και τα κομμουνιστικά κόμματα που βγάζουν τα σφυροδρέπανα.

Όλα είναι χρειαζόμενα για το σύστημα. Καλά είναι όλα αυτά. Χρειαζόμαστε και την ανανέωση και το δογματισμό και τη συντήρηση.

Με την ευκαιρία, κύριε Σαμαρά, κάνατε μία ιστορική αναδρομή κι όλα αυτά για να βγει αθώο το σύστημα. Ποια ήταν αυτή η ιστορική αναδρομή; Αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι μια ζωή στην Ελλάδα –πήγαμε ακόμη και στον Τρικούπη και δεν ξέρω πού αλλού- δινόταν βάρος στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και όχι στην αγροτική παραγωγή. Πείτε μου μία χώρα της Δυτικής Ευρώπης –δεν πάω στην Αφρική ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες- που από τα τέλη του 19<sup>ου</sup> αιώνα και της αρχές του 20<sup>ου</sup> αιώνα έκανε αυτό που λέμε «ισορροπη ανάπτυξη» με βάση τις δυνατότητες της βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής.

Η συσσώρευση χρημάτων έγινε πρώτα με τις επενδύσεις στη βιομηχανία και μετά με την αγροτική παραγωγή. Το ίδιο ισχύει για την Αγγλία και για την Γερμανία. Είχαν τις αποικίες τους και έφερναν από εκεί τα προϊόντα. Και για να αναπτυχθεί η αγροτική παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας, χρειάζεται να πέσει πολύ χρέμα. Πρέπει να βελτιωθεί η ζωή του αγρότη, πρέπει να βελτιωθεί το μορφωτικό του επίπεδο, πρέπει να γίνει εκμηχάνιση και από εκεί που έπαιρνε τη συσσώρευση. Και σήμερα αυτό δεν θα αλλάξει.

Για παράδειγμα, τη δεκαετία του '50 στη μεταπολεμική Ελλάδα –με ό,τι πέρασε κ.λπ.- ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ήταν ο δεύτερος στην Ευρώπη, μετά της Γερμανίας και ο ρυθμός του μέσου όρου –αυτό το νόθο πράγμα που βγαίνει, ο μέσος άνθρωπος- του κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα ήταν στην τρίτη θέση.

Τρεις-μίσμι φορές αναπτυσσόταν η αγροτική οικονομία και πεντέμισι φορές η βιομηχανική παραγωγή. Παρ' ό,τι το Σχέδιο Μάρσαλ αρχικά ήταν για τη βιομηχανία, ύστερα το πήγαν για στρατιωτικούς σκοπούς κ.λπ.. Γινόταν ανάπτυξη. Πόσα εκατομμύρια μετανάστες έχουμε από τις αγροτικές περιοχές κυρίως; Τέτοια ανάπτυξη και τέτοιοι εκσυγχρονισμοί θα γίνουν στην Ελλάδα.

Μέχρι το '70 το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας –που είχε ξεκινήσει από τον πάτο- έφτασε το 50% της Ευρώπης. Πόσους μετανάστες είχαμε; Είχαμε ένα εκατομμύριο μετανάστες στην Ευρώπη και αλλού.

Τέτοια ανάπτυξη βεβαίως θα κάνατε. Θα αναπτυχθεί και η

αγροτική παραγωγή. Και προχθές στην τηλεόραση έβγαιναν οι επιτήδριοι, τα «παπαγαλάκια» και έλεγαν: Τώρα οι γυναίκες προτιμούν τα φυτικά καλλυντικά, γιατί τα χημικά είναι προβληματικά. Θα καλλιεργούμε φυτά για να κάνουμε κρέμες. Στο τέλος θα βάλουμε τις φυτικές κρέμες και στο φαί, άμα δεν θα έχουμε τίποτα άλλο. Σε τέτοια φυτά θα έχουμε ανάπτυξη. Αλλά εάν αυξηθούν οι εισαγωγές από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, τι θα γίνει;

Έχουμε νέα αύξηση και σε οπωροκηπευτικά. Οι μεγάλοι «θερμοκηπιάδες» θα επιβιώσουν. Όλοι οι άλλοι τι θα κάνουμε; Το πολύ-πολύ άμα έχουμε κήπο, θα καλλιεργούμε για να τρώμε εμείς. Αυτοσυντήρηση δηλαδή. Θα γυρίσουμε στην κοινοβιακή ζωή. Τέτοια πράγματα, τέτοια ανάπτυξη θα κάνετε. Δεν έχουμε καμμία αντίρρηση, εμείς δεν καταστροφολογούμε.

Από αυτό το Βήμα, δύο παραλλαγές ακούστηκαν. Τις τυποποιώ, αν θέλετε, με έναν δικό μου τρόπο: λιτότητα με ανάπτυξη ή ανάπτυξη με λιτότητα. Αυτό είναι το δίπολο Νέα Δημοκρατία – ΣΥΡΙΖΑ με τους συν αυτώ. Να το πω και πιο επιστημονικά: φιλελευθερισμός - κεϋνσιανισμός, νεοφιλελευθερισμός - νεοκεϋνσιανισμός. Αυτά συζητούνται στην Ευρώπη.

Μπορεί να αλλάξει η συνταγή στην Ευρώπη –διόλου απίθανο- ανάλογα με το τι ανάγκη έχει σε κάθε χώρα η καπιταλιστική ανάπτυξη. Μπορεί να έχει ανάγκη από νεοκεϋνσιανισμό, γιατί ο παλιός τέλειωσε. Μπορεί να γίνει κι αυτό. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει τι θα γίνει για την εργατική τάξη, το λαό κ.λπ..

Η ανεργία στην ύπαιθρο θα είναι μεγάλη. Γίνεται αναφορά στους νέους επιχειρηματίες. Με συγχωρείτε, κάποιος που έχουν μεγάλη ιδιοκτησία γης, που έχουν μία βοήθεια κ.λπ.. μπορεί να επιβιώσουν. Δεν καταστροφολογούμε. Θα πάει η αγροτιά στο 4%, στο 5%.

Άκουσα κάποιον που είπε εδώ στη Βουλή ότι η ΚΑΠ βοηθάει τους Γερμανούς αγρότες κ.λπ. Μα, πόσο επί τοις εκατό είναι οι αγρότες στη Γερμανία; Είναι 4%. Τι είναι αυτό το 4%; Αγροτιά; Αυτοί που ήτανε στα μπλόκα είναι στη Γερμανία; Ε, όχι. Ένα 4% θα μείνει.

Δεν ωφελήσαμε τους Γερμανούς αγρότες. Αυτοί ξεμπέρδεψαν με τη μικρή ιδιοκτησία πιο πριν από εμάς. Εδώ καθυστέρησε.

Εμείς επιμένουμε σ' αυτά τα δεκαέξι αιτήματα των αγροτών. Ούτε επαναστατικά είναι ούτε τίποτα. Απλώς, είναι ο αργός θάνατος. Να έχουν και λίγο χρόνο. Γιατί είτε με λιτότητα με ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης είτε με ανάπτυξη με λιτότητα του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιων άλλων, για την αγροτιά όπως και για όλο τον εργαζόμενο λαό τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Για τους λίγους θα είναι πολύ καλύτερα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητοί Αρχηγοί, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή για την ελληνική γεωργία, όσο και αν ακούγεται παράξενο και με τις οξυύτητες που ακούστηκαν, μας δίνει μια ευκαιρία συνεννόησης στα θέματα του αγροτικού τομέα, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο μέλλον που προδιαγράφεται σε έναν τομέα κρίσιμο για τη χώρα μας, όπως είναι ο πρωτογενής. Χαίρομαι που όλες οι πτέρυγες ουσιαστικά συμφώνησαν ότι η γεωργία ήταν και μπορεί να ξαναγίνει πυλώνας ανάπτυξης αυτού του τόπου και ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, μπορεί να γίνει γρήγορος πυλώνας ανάπτυξης του τόπου.

Η κοινωνία μας συνεχώς αυξάνει τις απαιτήσεις της από τη γεωργία. Ζητούσε για χρόνια να παράξει ψωμί, να χορτάσει δηλαδή με τρόφιμα τον άνθρωπο, ζωοτροφές για τα ζώα. Ζητούσε να παράξουμε λουλούδια για την αναψυχή του. Ζητούσε τώρα να παράξουμε αρώματα και φαρμακευτικά προϊόντα. Τελευταία, απαιτεί να παράξουμε βιοκαύσιμα. Μάλιστα, για ορισμένες κατηγορίες απαιτήσεων, όπως είναι αυτές των τροφίμων, μας ζητά τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια να διπλασιάσουμε την παραγωγή τροφίμων και στα επόμενα πενήντα να την τετραπλασιάσουμε, ενώ συνεχώς σαν κοινωνία συρρικνώνουμε τους πόρους της γεωργικής παραγωγής.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτές είναι οι αιτίες που έκαναν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει την πολιτική της έναντι της γεωργικής παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σωστά επισημάνετε, οδήγησε σε σημαντικές στρεβλώσεις και συρρικνώσεις τη γεωργική παραγωγή της Ευρώπης, γιατί ως πλούσια χώρα πίστευε ότι θα μπορούσε πραγματικά από άλλα μέρη, όπου οι συντελεστές παραγωγής είναι υψηλότεροι –φανταστείτε τη γονιμότητα των βραζιλιάνικων εδαφών λόγω των νερών, όταν είναι πρόσφατα ουσιαστικά εκχερσωθέντα δάση- να βρει φθηνότερα τέτοια αγαθά και τρόφιμα. Έκανε λάθος, όμως, γιατί δεν υπολόγισε σωστά ούτε τη δημογραφική έκρηξη ούτε και τη γιγάντια απαίτηση σε τρόφιμα δύο γιγάντιων χωρών, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, που από μόνες τους μαζεύουν το 1/3 περίπου των ψυχών σ' αυτόν τον πλανήτη και έχουν γιγάντιες απαιτήσεις σε τρόφιμα.

Αρα, λοιπόν, έχοντας πει αυτά, διαφαίνεται ότι όποιος καταπιάνεται με τη γεωργία και μπορεί να εξασφαλίσει αυτά τα αγαθά για την ανθρωπότητα, πρέπει ουσιαστικά το μέλλον του να είναι λαμπρό και είναι λαμπρό.

Η συνεννόηση, όμως, απαιτεί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Θέλει βούληση για συνεννόηση και φυσικά θέλει ακρίβεια, ακεραιότητα της πληροφορίας, αυστηρά, ακριβή δεδομένα γιατί αλλιώς δεν θα συνεννοηθούμε. Δεν μπορεί να καταστροφολογούμε. Δεν μπορεί να λέμε ανακρίβειες.

Πότε, κύριε Αρχηγέ της Αντιπολιτεύσεως, σπέρνουν οι γεωργοί τα χωράφια στη χώρα μας, που λέτε ότι τα εγκαταλείπουν; Στη χώρα μας έχουμε το 73% των καλλιεργήσιμων ξηρικών εκτάσεων να σπέρνονται τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο τα γνωστά σιτηρά και δευτερευόντως τα όσπρια που έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Δεν είδα κανέναν γεωργό το φθινόπωρο να αφήσει άσπαρτα χωράφια για σιτηρά.

Θα σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα παρακάτω.

Τα υπόλοιπα 23% των εκτάσεων που είναι οι αρδευόμενες εκτάσεις στον τόπο μας, θα σπαρθούν τώρα, μόλις θα τελειώσουν οι βροχές του Φεβρουαρίου και θα μπουν να βάλουν ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Σ' αυτό το 23% των εκτάσεων, σας διαβεβαιώ, δεν θα μείνει ούτε σπιθαμή ακαλλιέργητης γης, γιατί στριμώχνονται σε αυτά να βάλουν είτε τεύτλα είτε καλαμπόκια είτε βαμβάκια είτε ντομάτες είτε ηλιάνθους και δεν χωρούν σ' αυτό το 23% των αρδευόμενων εκτάσεων. Πού βλέπετε τις εγκαταλελειμμένες εκτάσεις των εδαφών ένεκα του κόστους;

Ακούστηκαν και άλλες ανακρίβειες. Για παράδειγμα, κάνατε συγκρίσεις ανόμοιων πραγμάτων, κυρία Παπαρήγα. Ο ευρωπαϊκός Βορράς έχει μεγάλη παραγωγική διαδικασία σε ό,τι αφορά την ενσταθμισμένη εντατική κτηνοτροφία. Γι' αυτό και βλέπετε μικρό αριθμό κτηνοτρόφων να έχουν μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και έχοντας το 4% έχουν τόσο μεγάλη παραγωγική διαδικασία.

Όμως, δεν συγκρίνονται με το δικό μας. Δεν είναι ο στόχος της δικιάς μας παραγωγικής διαδικασίας να πάμε το μοντέλο στο 4%. Ίσα-ίσα αγωνιζόμαστε αυτό το ήδη στρεβλωμένο μοντέλο που έχουμε υπέρ της τόσο γιγάντιας φυτικής παραγωγικής διαδικασίας και της συρρικνωμένης κτηνοτροφίας, να το ισορροπήσουμε εις όφελος της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα των μεγάλων εισαγωγών κτηνοτροφικών προϊόντων και φυσικά εις όφελος των εξαιρετικής ποιότητας δικών μας κτηνοτροφικών προϊόντων, ιδιαίτερα της αιγοπροβατοτροφίας, τόσο σε κρέας όσο και σε γαλακτοκομικά προϊόντα, μια και αποτελούν τη βάση της φέτας και των κασεριών μας.

Άκουσα επίσης, άλλα παραδείγματα, ότι δεν παράγουμε τίποτα σε αυτό τον τόπο. Γιατί μειώνουμε από μόνοι μας αυτή τη σημασία της παραγωγής μας;

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:** Ποιος το είπε αυτό;

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Και από εσάς...

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Τι λέτε;

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Όχι από εσάς, κύριε Πρόεδρε.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ:** Ο Πρωθυπουργός το είπε.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Ενώ ότι ακούστηκε από το Βήμα αυτό ότι δεν παράγουμε τίποτα. Από δε τους αγρότες αυτές τις μέρες ακούμε διάφορα.

Ας δώσω τα παραδείγματά μου, για να συνεννοηθούμε καλύτερα. Λέω ότι μπορεί να έχουμε ελλείψεις σε συγκεκριμένα προϊόντα ή εποχικές ελλείψεις σε άλλα προϊόντα. Δεν παράγουμε δώδεκα μήνες το χρόνο τα πάντα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά δεν παράγουμε τίποτα. Παράγουμε, όπως είπατε, το 140% των αναγκών μας σε εξαιρετικής ποιότητας σκληρό σιτάρι, γιατί έχει υψηλές τιμές, καλύπτουμε 100% τις δικές μας ανάγκες και εξάγουμε με πολύ καλές τιμές αυτό το εξαιρετικής ποιότητας σκληρό σιτάρι στο εξωτερικό.

Δεύτερον, είμαστε πρώτη δύναμη στην Ευρώπη, τόσο στην παραγωγή σαν ύψος παραγωγής όσο και στην ποιότητα σαν ποιότητα παραγωγής βαμβακιού. Και είπα και από αυτό το Βήμα γιατί συνήθως γίνεται διάκριση ανάμεσα στο πρωτογενή τομέα και στον τομέα της βιομηχανικής ανάπτυξης. Μα, σε αυτό το βαμβάκι της ποιότητας του ελληνικού βαμβάκου στηρίχτηκε ο βιομηχανικός τομέας τόσο στα εκκοκιστήρια όσο και στα κλωστοϋφαντουργεία και στα νηματοργεία.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ:** Ποια κλωστοϋφαντουργεία;

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Τελειώνω. Σας παρακαλώ μη με διακόπτετε. Δε διέκοψα κανέναν.

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:** Συνεχίστε. Μη δίνετε σημασία στους διακοψίες.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας κριθάρια σε αυτά τα ξηρικά χωράκια, τόσο εξάσπιχο κριθάρι που είναι ζωοτροφική και τροφή για τον άνθρωπο, όπως επίσης και δίσπιχο κριθάρι για την μύρα.

Λίγοι ξέρετε ότι μόνο μία πολυεθνική, που έφτιαχνε μέχρι τώρα συμβολαιακή παραγωγή για δίσπιχο κριθάρι μπίρας, έκανε τριάντα χιλιάδες τόνους και ζητά σήμερα σταδιακά να τους βοηθήσουν και να πάνε στις πενήντα χιλιάδες τόνους. Γιατί; Διότι είναι εξαιρετικής ποιότητας το προϊόν που παράγουμε. Αντίστοιχα, τέσσερις χιλιάδες τόνους συμβολαιακή παραγωγή κάνει μια ελληνική βιομηχανία στη Ροδόπη και, όπως ακούσατε, και ένας τρίτος μπαίνει τώρα σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία, πάλι στηριγμένος στο εξαιρετικής ποιότητας κριθάρι που είναι προϊόν των ξηρικών μας χωραφιών.

Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι μία πολυεθνική εταιρεία έρχεται για να αγοράσει τα εξαιρετικής ποιότητας καπνά μας, τα ανατολικού τύπου καπνά. Αγοράζει ήδη αρκετές χιλιάδες τόνους και ζητάει να πάει στις δεκατριεπίμισι χιλιάδες τόνους, φτάνοντας ουσιαστικά το 50% της ελληνικής παραγωγής.

Δεν θέλω να απαριθμήσω και άλλα τέτοια παραδείγματα, με το λάδι, τα ροδάκινα, τις ντομάτες, το τυρί φέτα κ.λπ. ούτε να ξαναθυμίσω αυτό που ειπώθηκε και είπα και εγώ από αυτό το Βήμα για τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στον τόπο μας. Μόνον σήμερα και μόνον η χρήση της ρίγανης ή του ριγανέλαιου στη διατροφή των ζώων ως υποκατάστατο της χρήσης αντιβιοτικών ανέβασε δύο κλίμακες μεγέθους την ανάγκη αυτού του προϊόντος διεθνώς.

Τι χαρακτηρίζει την επιτυχία όλων αυτών των παραδειγμάτων που ανέφερα; Πρώτον, η ποιότητά τους. Δεν είναι φθηνότερα προϊόντα. Είναι, όμως, ποιοτικά προϊόντα και γι' αυτό τα προτιμούν όλοι. Είναι προϊόντα αυτής της γης, αυτού του περιβάλλοντος, αυτών των γεωργών, αυτής της παράδοσης.

Δεν θέλω να αδικήσω -καθώς μιλώ πολύ περισσότερο για τη γη- τα εξίσου ποιοτικά προϊόντα της θάλασσας. Είχα πει από αυτό το Βήμα για τις δυνατότητες που έχει η ιχθυοκαλλιέργεια του τσιπούρας και του λαυρακιού στις ιχθυοκαλλιέργειες του τόπου μας. Η χώρα μας παράγει αυτήν τη στιγμή αγαθά από αυτές τις καλλιέργειες αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 400 εκατομμύρια εξάγονται. Παράγουμε εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνους τέτοιων ψαριών.

Θέλω μόνο να σας δώσω δύο νούμερα, για να καταλάβετε τη δυνατότητα που έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Πρώτον, γι' αυτές τις εκτροφές οι Έλληνες ιχθυοπαραγωγοί αξιοποιούν μονάχα

επτά χιλιάδες στρέμματα από τη θάλασσα που έχουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι τα προηγούμενα τριάντα χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία στον τόπο μας, η τότε τεχνολογία, η τότε δυνατότητα προσέγγισης της θάλασσας ανάγκαζε αυτές τις δραστηριότητες να είναι κοντά στις ακτές, κοντά σε άλλες αναπτύξεις, μακριά από τα ρεύματα, που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τυχόν μολύνσεις.

Όμως, η σημερινή τεχνολογία, η δυνατότητα πάκτωσης αυτών των κλωβών σε βαθύτερα στρώματα, μας δίνει τη δυνατότητα να διπλασιάσουμε αυτήν την παραγωγική διαδικασία, δίνοντας άλλα επτά χιλιάδες στρέμματα θάλασσας. Ξέρετε τι σημαίνει επτά χιλιάδες στρέμματα θάλασσας; Είναι περίπου κάτι από το μισό Αεροδρόμιο των Αθηνών που είναι δεκαοχτώ χιλιάδες στρέμματα. Δεν ήταν οικολογική παρέμβαση αυτή όταν ξηλώσαμε όλο αυτόν τον κάμπο, να τον κάνουμε τοιμέντα, διαδρόμους, κτήρια;

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:** Δεν διαφωνούμε σε αυτό.

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Επομένως, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να πάμε δύο και τρεις φορές επάνω;

Δεύτερος που μας ακολουθεί σε αυτήν την παραγωγική διαδικασία είναι η Τουρκία που ανεβάζει ραγδαία την παραγωγική της διαδικασία, όχι γιατί η ίδια κάνει επενδύσεις, αλλά γιατί οι Έλληνες παραγωγοί βρίσκουν εκεί αποκούμπι στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Θα μπορούσα, κυρίες και κύριοι, να καταναλώσω χρόνο εξηγώντας πολύ περισσότερα από τα συγκεκριμένα θέματα. Θέλω να πιστεύω, όμως, ότι οι δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα είναι εκεί. Σε σχέση με πολλές ανακρίβειες που ακούστηκαν σε ό,τι αφορά τη συρρίκνωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα ΚΑΠ, όπως ότι θα μειωθούν κατά 30% τα κονδύλια, απ' ό,τι είπα και από ό,τι ειπώθηκε ήδη και από τον Πρωθυπουργό, δεν συρρικνώνονται οι αριθμοί αυτοί. Τα εργαλεία αυτά, αν πραγματικά θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία ανάπτυξης, είναι εκεί και είναι μία μεγάλη ευκαιρία να πιάνουν τόπο και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε πραγματικά τη γεωργία πυλώνα ανάπτυξης του τόπου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεϊμαράκης):** Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Αντώνης Σαμαράς, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Έναν καινούργιο άθλο έκανε απόψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συναδελφοί. Προκάλεσε συζήτηση για το αγροτικό, χωρίς να πει τίποτα για το αγροτικό! Ένα είπε μόνο σαφές - ακούστε το - ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του «για να μπορέσουν οι αγρότες να συνεχίσουν να εργάζονται στα χωράφια τους»...

Μας φωτίσατε, κύριε Τσίπρα. «Αγρόν αγοράσατε» για τα αγροτικά!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Τώρα τι να σας πω; Είναι πια τόσο φοβερό αμάρτημα που πήγατε και είδατε τους Αμερικανούς και τον Σόμπιλε, ώστε να έρθετε εδώ πέρα και να αρχίσετε να βρίζετε εμένα, ώστε να εξιλεωθείτε στα μάτια των δικών σας από αυτό το μεγάλο αμάρτημά σας; Αυτή είναι η νοοτροπία σας;

Αυτή η τρικομματική Κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, κατόρθωσε και έκανε και πάλι την απαξιωμένη στα μάτια της διεθνούς κοινότητας Ελλάδα συμπαθή, αξιόπιστη και ελπιδοφόρα. Και αυτή η τρικομματική Κυβέρνηση, κύριε Τσίπρα, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, όταν εσείς είχατε τη δραχμή και τον Ούγκο Τσάβες για σημαία σας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Ζήτησα στην πρωτολογία μου να πάψουμε να ανεχόμαστε όλοι μας ό,τι δεν ανέχεται ο πολίτης σε καμιά χώρα του κόσμου και αυτό αφορά και τις καταλήψεις των δρόμων και τις καταλήψεις των λιμανιών και τις καταστροφές των επιχειρήσεων και την τρομοκράτηση των επενδυτών, να πάψουμε να «χαϊδεύουμε», δηλαδή, την ασυδοσία, την ανομία, την τρομοκρατία. Διαφορετικά,

αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Είναι υπονόμηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Τυραννία λέγεται αυτό.

Γι' αυτά, βέβαια, που είπα στην πρωτολογία κουβέντα δεν είπατε. Είπατε, όμως, ότι εσείς θα διαπραγματευτείτε τα πάντα από την αρχή, ότι θα ξεκινήσετε από την αρχή. Δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται γύρω σας. Πώς νομίζετε ότι έγινε ό,τι έγινε το τελευταίο διάστημα; Πώς πετύχαμε μείωση χρέους το Μάρτιο και νέα μείωση χρέους με επαναγορά το Δεκέμβριο και μάλιστα χωρίς να μεσολαβήσει χρεοκοπία;

Η Αργεντινή που εσείς φέρνετε ως πρότυπο, χρεοκόπησε το 2002 και έκοψε συνολικά 65 με 80 δισεκατομμύρια από το χρέος της το 2005 και ακόμη το υπόλοιπο χρέος της την κυνηγάει. Εμείς μέσα σε μερικούς μήνες –ακούστε το νούμερο– κόψαμε 145 δισεκατομμύρια χρέους χωρίς χρεοκοπία. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο μέχρι σήμερα, ως τώρα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Και νομίζετε ότι αυτό το πετύχαμε χωρίς διαπραγμάτευση; Και για το υπόλοιπο χρέος που παραμένει, πήραμε αναστολή πληρωμής τόκων, αναστολή πληρωμής χρεολυσίων, επιστροφή υπερκερδών –που αποκόμισαν οι κεντρικές τράπεζες από παλιά ελληνικά ομόλογα– επιστροφή από τις τράπεζες που λέγατε ότι παίρνουν και ρουφάνε το αίμα του κόσμου. Εμείς κερδίσαμε επιστροφή των κερδών τους!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Νομίζετε ότι τα κάναμε χωρίς διαπραγμάτευση; Εμείς δεσμευτήκαμε με αξιοπιστία να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε έτσι κι αλλιώς και οι δανειστές μας άλλαξαν τους όρους του δανεισμού μας με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Επαναλαμβάνω, μας κόβουν το χρέος και τα επιτόκια. Και πώς τα πετύχαμε αυτά; Χωρίς διαπραγμάτευση;

Γιατί πάσχισα να αποκαταστήσω εξαρχής, όσο μπορούσα, την αξιοπιστία της χώρας; Διότι δεν υπάρχει επιτυχής διαπραγμάτευση χωρίς αξιόπιστο πρωθυπουργό, κύριε Τσίπρα και χωρίς αξιόπιστη κυβέρνηση και χωρίς αυτήν τη δύναμη που μου δίνουν οι άλλοι δύο πολιτικοί Αρχηγοί και τα κόμματά τους, αυτή δηλαδή τη δυνατότητα να είμαστε ένα πράγμα όταν διαπραγματευόμαστε.

(Χειροκροτήματα)

Εσείς πώς ακριβώς καταλαβαίνετε τις διαπραγματεύσεις; Πάτε και τα κάνετε όλα λίμπα και θα τους εκβιάσετε για να σας φοβηθούν. Εσείς δεν λέτε ότι θα τα καταργήσετε όλα με ένα νόμο κι ένα άρθρο; Τι θα διαπραγματευθείτε μετά; Εκφράζεστε απαξιωτικά για τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εξαγγέλλετε ότι θα σκίσετε ό,τι έχει υπογράψει μέχρι τώρα η χώρα μας, τους όρους με τους οποίους την έχουν δανείσει και περιμένετε ότι εκείνοι θα συνεχίζουν να μας δανείζουν, θα υποχωρήσουν σε εσάς. Γιατί; Επειδή έχετε συστατική επιστολή από τον κ.Τσάβες;

Μερικοί έφτασαν στο σημείο να μιλάνε για δική μας μεταμόρφωση. Εμείς έχουμε ζαλιστεί από τις καθημερινές σας μεταμορφώσεις. «Το ευρώ δεν είναι φετίχ» από τη μία, το ευρώ είναι «το εθνικό μας νόμισμα» από την άλλη. «Θα καταγγείλουμε το μνημόνιο» από τη μία. «Όχι δεν θα το καταγγείλουμε» από την άλλη, «απλώς θα καταργήσουμε ορισμένους όρους που ψηφίστηκαν».

Θα σας θυμίσω, λοιπόν, ότι εμείς δεν είμαστε το ίδιο. Εμείς –και εγώ προσωπικά– είχαμε διαφωνήσει με τους όρους, την συνταγή –αν θέλετε– του μνημονίου, πριν βουλιάξει η χώρα σε ύφεση αλλά ποτέ δεν είπαμε ούτε ότι θα καταργήσουμε μονομερώς ούτε ότι θα σκίσουμε το μνημόνιο.

Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή, με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τονίζαμε ότι θα σεβαστούμε τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας και ότι η Ελλάδα έχει και φιλότιμο, ως κράτος, και συνέχεια.

Εμείς δεν είχαμε αντίρρηση, άλλωστε, για τις διαρθρωτικές αλλαγές και όπου μπορέσαμε τις προωθήσαμε. Δεν είχαμε αντίρρηση για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, ούτε για τις αποκρατικοποιήσεις. Επιμείναμε να γίνουν.

Τον περασμένο Ιούνιο είχαμε υποσχεθεί ότι θα κρατήσουμε την Ελλάδα στο ευρώ. Το είπαμε και το κάναμε. Μιλήσαμε και για επιμήκυνση και για αλλαγή όρων της δανειακής σύμβασης. Το είπαμε και το κάναμε. Είπαμε ότι θα δώσουμε, ως Κυβέρνηση,

επίδομα ανεργίας και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που αυτά τα κρύβετε όλα. Το είπαμε και το κάναμε. Μόλις χθες το προχώρησε ο Υπουργός ο κ. Βρούτσος. Τώρα τι μας λέτε; Ότι δεν διορθώσαμε μέσα σε οχτώ μήνες κακοδαιμονίες που ταλαιπωρούν την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες; Αυτό μας λέτε;

Επιπλέον, πέρα από τα οικονομικά, η εισροή λαθρομεταναστών ελαχιστοποιήθηκε. Τα κέντρα των πόλεων μας αρχίζουν και αλλάζουν όψη. Τους κουκουλοφόρους τους πιάνουμε. Η Αστυνομία συλλαμβάνει πια επί τόπου τρομοκράτες. Επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι συλλαμβάνονται και λογοδοτούν. Πλήθος περιπτώσεων διαφθοράς έρχονται στη φόρα, ελέγχονται.

Μένει να κάνουμε πολλά ακόμη, να. Θα τα κάνουμε όμως. Τις δεσμεύσεις μας έχουμε αρχίσει και τηρούμε αλλά έως τώρα καταφέραμε το πιο δύσκολο: να κρατήσουμε τη χώρα στο ευρώ. Ξέρετε ποιο είναι αυτό. Είναι το εθνικό μας νόμισμα, που εκτός Ελλάδος το επικαλείστε και εντός Ελλάδος το υπονομεύετε όποτε μπορείτε!

Εσείς μπορείτε να μας πείτε αν τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας κύριε Τσίπρα; Ποιες δεσμεύσεις σας θα τηρήσετε; Τις δεσμεύσεις που δίνετε εντός Ελλάδας ή εκτός Ελλάδας; Αυτό που λέτε τώρα, αυτά που λέγατε προχθές, αυτά που λέγατε πριν από ένα μήνα, πριν τρεις μήνες, πριν έξι μήνες; Ποια; Αυτά που λέει η πρώτη, η έκτη ή η δωδέκατη συνιστώσα σας; Ε, όχι, λοιπόν, να μας μιλάτε και εσείς για συνέπεια κύριε Τσίπρα!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Είπατε για σκάνδαλα και για διαπλοκή. Καταγγέλλατε εδώ μέσα ξεπουλήματα, διαπλοκή, πειρατές επιχειρηματίες. Τα λέτε προφανώς για να μαζευτούν εδώ πέρα όλες οι επενδύσεις. Μας απειλείτε και έξω από τη Βουλή, και από τις στήλες του Τύπου, και όπου βρείτε την ευκαιρία. Λοιπόν, μην χάνετε τον καιρό σας. Δεν μασάμε από απειλές κύριε Τσίπρα! Κανένας από εδώ.

(Ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Το δημόσιο έχει αδρανή περιουσιακά στοιχεία. Τα μετατρέπουμε σε εθνικό κεφάλαιο που δίνει αξίες, υπεραξίες, εισόδημα αλλά και ανάπτυξη. Να δώσουμε θέσεις εργασίας στον κόσμο προσπαθούμε. Να βρούμε χρήματα για τον προϋπολογισμό, να ανακουφίσουμε τον φορολογούμενο, να ξεπληρώσουμε το χρέος και να πάψουμε να είμαστε σε διαρκή επιτήρηση προσπαθούμε.

Σε ποια άλλη χώρα το κράτος διαθέτει τόση μεγάλη ακίνητη περιουσία και απαξιώνεται; Σε ποια άλλη χώρα το κράτος διαθέτει ακίνητα τα οποία «κάθονται» άδεια ενώ οι υπηρεσίες του πάνε και νοικιάζουν άλλα ακίνητα;

Εμείς όλα αυτά θέλουμε να τα εντάξουμε στο δημόσιο συμφέρον. Εσείς πείτε μας, ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε όταν θέλετε όλα αυτά να μείνουν αδρανή και να απαξιώνονται; Και πώς είναι δυνατόν να μας καταγγέλλατε ότι θέλουμε να κάνουμε και στην Ελλάδα ότι έχει γίνει παντού στην Ευρώπη και απέδωσε; Γιατί απέδωσε! Δημόσιες επενδύσεις –θέσεις απασχόλησης. Εύχομαι οι επενδυτές να μην σας παίρνουν στα σοβαρά. Προσέξτε, όμως, όταν τους λέτε «πειρατές», νομιμοποιείτε τη δράση τους να πηγαίνουν και να βάζουν φωτιές και από πάνω.

Ως προς εμένα: Δουλεύω δεκαοκτώ ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα, κύριε Τσίπρα. Και βρίσκομαι εκεί που πρέπει μέχρι να περάσουν οριστικά τα δύσκολα. Η Βουλή λειτουργεί και όποτε χρειάζεται παίρνει τις απαντήσεις που πρέπει είτε από μένα είτε από τους Υπουργούς.

Πιστέψτε με και εγώ προτιμώ –και πολύ περισσότερο θα το ευχαριστούμουν– να ερχόμουν εδώ και να απολαμβάνω τις διαμάχες μαζί σας, από το να εξαντλούμαι ή να εξαντλώ τους Υπουργούς κάθε μέρα σε αυτό το δύσκολο έργο που έχει η Κυβέρνηση. Αγωνίζομαι για έκτακτες λύσεις σε έκτακτες καταστάσεις!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Μια όμως, που μου κάνετε εμένα κριτική γιατί δεν έρχομαι τακτικά στη Βουλή, θα κάνω και εγώ την αντίστροφη ακριβώς κριτική. Εσείς που έρχεστε, νομίζετε ότι με την παρουσία του κόμματός σας αναβαθμίζετε τη Βουλή; Γιατί πολλοί λένε ότι μάλλον την υποβαθμίζετε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Διαδικασίες, ενστάσεις, καταγγελίες, καμιά σύγκλιση, καμιά

προσπάθεια σύγκλισης. Όταν εμείς ήμασταν αντιπολίτευση – και δεν είχαμε τότε τις καλύτερες σχέσεις, να το παραδεχτούμε, με την τότε Κυβέρνηση- πολλά πράγματα που τα βρίσκαμε θετικά τα ψηφίζαμε και αναζητούσαμε συγκλίσεις. Και κάποιες φορές κίολας πετύχαμε.

Δεν σας ενδιαφέρουν όμως, ούτε οι συγκλίσεις ούτε η συζήτηση ουσίας. Μόνο ο κοινοβουλευτικός κλεφτοπόλεμος καταγγελιών σας ενδιαφέρει. Ε, δεν είναι, λοιπόν, φοιτητικό αμφιθέατρο εδώ μέσα, κύριε Τσίπρα, Βουλή είναι. Ξεπεράστε τις παιδικές σας ασθένειες!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Είπατε, μέσα σε όλα αυτά, ότι θα επαναφέρετε τον κατώτατο μισθό. Είδατε τη συνέντευξη του κ. Δραγασάκη στη NET; Σε άλλο κόμμα ανήκει από εσάς, ο κ. Δραγασάκης; Τι είπε; Ότι δεν θα μπορούσε να εσείς, αν αναλαμβάνετε την Κυβέρνηση, να αυξήσετε τον κατώτατο μισθό αμέσως και τις συντάξεις και τα λοιπά. Ομολογεί, ούτε να φέρει στους μισθούς στην προ της κρίσεως εποχή, ούτε και να κόψει το χαράτσι. Ο κ. Σκουρλέτης, εκπρόσωπος του κόμματός σας, έσπευσε χθες μαζί του να συμφωνήσει. Εσείς δεν μας λέγατε ότι όλα αυτά θα τα ανατρέψετε με ένα άρθρο; Τώρα τι έγινε; Είδατε ξαφνικά το φώς; Και γιατί ακριβώς εμάς μας κατηγορείτε; Ότι δεν κάνουμε εμείς εκείνα που εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε; Εμείς παλεύουμε για να μπει η χώρα στην ανάπτυξη και θα το πετύχουμε!

Δεν καταλαβαίνω, επίσης, τι ακριβώς ρωτάτε. Μας λέτε για την Αγροτική. Πολύ πριν ακόμα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση στον έλεγχο που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τραπεζικά ιδρύματα όλης της Ευρώπης, τα λεγόμενα stress tests, η Αγροτική είχε έρθει τελευταία, ενενηκοστή πρώτη. Πολύ πριν αναλάβουμε τη διακυβέρνηση είχε τεθεί το ζήτημα της εκκαθάρισης της Αγροτικής σε καλή και σε κακή τράπεζα. Και πολύ πριν αναλάβουμε η Τράπεζα της Ελλάδος είχε ζητήσει προσφορές για την εξαγορά της καλής Αγροτικής. Τις πρώτες μέρες, μόλις είχαμε αναλάβει, η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή, η εποπτεύουσα αρχή προχώρησε στη μεταβίβαση του καλού κομματιού στην τότε τράπεζα, στην Τράπεζα Πειραιώς. Να σημειωθεί ότι καμιά άλλη τράπεζα δεν είχε κάνει τότε προσφορά. Από τη στιγμή που μια τράπεζα κρίνεται μη βιώσιμη, η εποπτεύουσα αρχή αυτό και έπρεπε να κάνει. Τι ακριβώς ρωτάτε;

Αλλά, έχετε και μια άλλη κακή συνήθεια. Κινδυνολογείτε συνεχώς για διάφορα πράγματα. Τώρα μας είπατε ότι και οι αγρότες θα χάσουν την περιουσία τους. Μην ανησυχείτε δεν θα συμβεί αυτό. Παλαιότερα, όμως, να θυμίσω – και τότε κινδυνολογούσατε ότι τάχα μπαίνει νέος φόρος 45% σε μισθούς και συντάξεις από 25.000 ετησίως- ψηφίσαμε φόρο σε μισθούς και συντάξεις που είναι συνολικά μικρότερες από ό,τι τώρα και το 70% των φορολογουμένων θα πληρώνουν προσωπικά μικρότερο φόρο εισοδήματος. Τώρα, βέβαια, κανείς δεν μιλάει για αυτό. Πυροτέχνημα ήταν και πέρασε.

Ύστερα, είπατε ότι θα φορολογηθούν τα παιδιά ως τεκμήριο. Δώσαμε όμως επίδομα για κάθε παιδί, από το πρώτο, και μάλιστα με κριτήρια εισοδηματικά ενώ για τους πολύτεκνους θα δίνεται και πρόσθετο επίδομα για κάθε παιδί. Εξορθολογίζουμε έτσι, τη στήριξη της οικογένειας, την κάνουμε πιο δίκαιη και στο μέλλον πρόθεσή μας είναι μόλις μπορούμε να δώσουμε και άλλα, ιδιαίτερα για τον πολύτεκνο. Τώρα κανείς δεν μιλάει για αυτό. Πυροτέχνημα!

Ύστερα, κινδυνολογήσατε ότι θα βάλουμε δήθεν νέους φόρους στην ακίνητη περιουσία. Εξηγήσαμε ότι καταργούνται οι πολλαπλοί φόροι που επιβλήθηκαν ως τώρα και στη θέση τους θα υπάρχει ένας λογικός, υποφερτός και πάντως από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη φόρος, ενώ μειώνεται πολύ και η φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια, τουλάχιστον, μέχρι ενός ορίου.

Η επιβάρυνση καθενός θα μειωθεί, γιατί διευρύνουμε τη φορολογική βάση. Αυτή, άλλωστε, είναι και η φιλοσοφία μας, να παίρνουμε λίγα από πολλούς και από τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Αυτό είναι και δίκαιο και ταυτόχρονα αναπτυξιακό. Ως σήμερα ποιοι φορολογούνται; Οι συνήθως ύποπτοι, αυτοί που δεν μπορούν να ξεφύγουν, δηλαδή οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Πάψτε, λοιπόν, να πολιτεύεστε με πυροτεχνήματα και με κραυγές. Μην ποντάρετε στο φόβο του κόσμου. Δεν είναι καλό για την πατρίδα. Επιχειρήματα, όμως, δεν έχετε. Εναλλακτική λύση δεν προσφέρετε. Διαβάλλετε τους πάντες. Σκιαμαχείτε συστηματικά, καθ' ἑξιν. Η πολιτική, όμως, δεν είναι θέατρο σκίων ούτε σηκώνει να παίζετε με τον πόνο του κόσμου και να δημιουργείτε πανικό.

Αναρωτιέστε γιατί δεν είδα τους αγρότες. Σας πιάνω αδιάβαστο. Τους είδα τους αγρότες, κύριε Τσίπρα! Συναντήθηκα με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών που είχαν είκοσι δύο μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Τους μίλησα με ειλικρίνεια. Δεν χαιδέψα αυτιά. Κατάλαβαν. Δέστε την ανακοίνωση που έβγαλαν. Εκτίμησαν αυτά που είπα. Η Λάρισα και οι Σέρρες σήμερα αποχώρησαν. Όλα αυτά, όμως, εσείς –προφανώς- δεν τα καταλαβαίνετε.

Είπατε για ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, περνώντας την εντύπωση ότι εγκατέλειψαν τη χώρα, όπως για παράδειγμα την «COCA-COLA», «ΦΑΓΕ». Δεν είπατε, όμως, ότι μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, όχι την παραγωγική αλυσίδα που έχουν στην Ελλάδα, όχι την παραγωγική τους βάση που παραμένει στην Ελλάδα. Δεν εγκατέλειψαν τους εργαζόμενους. Πήγαν να εξασφαλίσουν –πράγματι- καλύτερους όρους ρευστότητας στη διεθνή αγορά. Αυτό πήγαν να κάνουν. Αν δεν έβρισκαν εδώ πέρα δάνεια, έπρεπε να μείνουν και να απολυθούν οι εργαζόμενοι; Ή αν βρουν φθηνότερα έξω και τα ρίξουν στην Ελλάδα, είναι κακό;

Είπατε για επενδύσεις. Πρώτα από όλα, θέλω να σας πω ότι από την ώρα που πήραμε το δάνειο, τελείωσε η δραχμοφοβία, το Grexit. Αν θέλατε να πάρετε το χθεσινό «WALL STREET JOURNAL», θα βλέπατε ότι αντιλαμβάνονται ότι χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού και τις προσπάθειες των τριών κομμάτων, «τα ξένα κεφάλαια» -είναι ο τίτλος- επιστρέφουν στην Ελλάδα», με αυξανόμενο ρυθμό, θα έλεγα. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ξένες εταιρείες που έχω υπ' όψιν μου. Δεν θέλω να πω για ξένες εταιρείες οι οποίες έχουν εδώ πέρα αποφασίσει να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγή τους.

Θα ήθελα να πω μόνο για την «PROCTER & GAMBLE», ότι έφτιαξε νέο κέντρο έρευνας και καινοτομίας και μόλις το τρίτο στην Ευρώπη μετά την Αγγλία και τη Γερμανία. Είχαμε τη συμφωνία της «COSCO» με την «HEWLETT PACKARD» και την «TRAINOSE». Θα κάνει τον Πειραιά διεθνές διαμετακομιστικό κόμβο. Είδατε τη συμφωνία που κάναμε –και ευχόμαστε τελικά να κριθεί αυτή η πιο συμφέρουσα για τους Αζέριους- τη «Συμφωνία του TAP», που θα δώσει και γεωστρατηγικό ρόλο στην Ελλάδα και καινούργιες θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά.

Η επιστροφή του Κατάρ στο διαγωνισμό για το Ελληνικό και η δημόσια δήλωσή τους ότι θα κάνουν και 1 δεσκατομμύριο επένδυση στην Ελλάδα, εσείς όμως τη βρήκατε κατάρ! Αυτά είναι μοναδικά πράγματα και χαίρομαι που υπάρχει κόσμος που σας ακούει.

Επιχειρήσεις της χώρας μας επέστρεψαν με επιτυχία στις αγορές και εξέδωσαν εταιρικά ομόλογα, όπως είναι η περίπτωση του ΟΤΕ.

Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να σας πω το παράδειγμα για ένα νέο λιμάνι της κρουαζιέρας που θέλουμε να έρθει στην Ελλάδα και η κατασκευή του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από τις ίδιες εταιρείες που θα το χρησιμοποιούν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον τουρισμό και για την πρωτεύουσα. Δεν πρόκειται να σας πω ονόματα επιχειρήσεων, γιατί είστε και λίγο μαρτυρία και ίσως θα ήθελε να τις διώξετε και αυτές, κύριε Τσίπρα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Θα ήθελα να σας πω ότι η εκτέλεση από πλευράς μακροοικονομικών του προϋπολογισμού το Γενάρη του 2013 είναι ενδεικτική μιας επιτυχούς προσπάθειας στη δημοσιονομική προσαρμογή. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 398, έναντι ελλειμματος 33 τον περασμένο Γενάρη, όταν ο προϋπολογισθείς στόχος, μάλιστα, ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 413 εκατομμυρίων ευρώ. Το κόστος εξυπηρέτησης –το είπαμε- του δημοσίου χρέους μειώθηκε ουσιαστικά. Η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται. Το ανταγωνιστικό, το επιχειρηματικό –που λέμε- περιβάλλον εν-



δυναμώθηκε και μάλιστα η σχετική κατάταξη της χώρας βελτιώθηκε κατά είκοσι δύο θέσεις σε σχέση με πέρυσι. Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε το Γενάρη του 2013 σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων μηνών και η διαφορά σε σχέση με την Ευρωζώνη από τον Οκτώβριο του 2009 έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Θα ήθελα να αναφέρω ένα τελευταίο σημείο. Φθάσατε και μιλήσατε προηγουμένως για καταστολή, ότι αυτή η Κυβέρνηση παίρνει μέτρα καταστολής. Το συνδέω και το συνδυάζω με αυτό που είπα ένας από τους δικούς σας Βουλευτές, ότι δηλαδή θα έπρεπε να μην είναι τέτοια η αντίδραση των φυλάκων που πυροβολούν και ότι αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Εγώ προσωπικά δίνω συγχαρητήρια στους φυλάκες!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Πείτε μου αν υπήρχε άλλος τρόπος από τους πυροβολισμούς. Η πολιτεία το βαρυνοεινίτη τον έβαλε φυλακή, η κοινωνία τους θέλει μέσα. Ασφάλεια του πολίτη σημαίνει μεταξύ άλλων ότι το έγκλημα δεν κάνει ό,τι θέλει. Μέχρι τώρα χαϊδεύατε τους κουκολοφόρους. Τώρα χαϊδεύετε και τους βαρυνοεινίτες.

Σε ποια χώρα οι βαρυνοεινίτες προσπαθούν να αποδράσουν;

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ:** Να μη λέτε ψέματα!

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Οι φύλακές τους τους κουνάνε το μαντίλι; Και τι θα λέγατε αν πετύχαινε η απόδραση; Ότι είναι μία ανίκανη Κυβέρνηση. Αν είναι να μην τους εμποδίζουν οι φύλακες, μήπως τότε να ανοίξουμε τις φυλακές, να φύγουν όλοι, να τελειώνουμε;

Θέλετε ανοιχτές φυλακές, εσείς στο πρόγραμμά σας μιλάτε για άοπλη Αστυνομία. Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλετε απλώς να αποπλίσσετε το φύλακα, τον αστυνόμο, όμως, το νόμο συνολικά, την κοινωνία δεν την έχετε ρωτήσει.

Είπατε για καταστολή, αλλά είπατε και ότι δεν διώχνετε τις επενδύσεις. Εγώ δεν πρόκειται να πω για δικούς σας Βουλευτές-θαυμαστές από τον αναρχισμό μέχρι τις καταλήψεις δημοσίων κτηρίων ή δικούς σας Βουλευτές που καθύβρισαν τον Υπουργό κ. Δένδια ως νεοναζί, γιατί η Αστυνομία κατάφερε να συλλάβει, μετά από συμπλοκή, τους ληστές τράπεζας στο Βελβεντό, που ήταν πάνοπλοι και κρατούσαν όμηρο.

Φοβάμαι ότι το χειρότερο, κύριε Τσίπρα, είναι ότι προσπαθείτε με αυτές τις απειλές να δώξετε τις επενδύσεις. Πρόσφατα δικό σας στέλεχος αποκάλεσε όσους ξένους έρχονται να επενδύσουν –ξέρετε πώς τους είπατε;– «κατσαπλιάδες» και «διεθνή λαμόγια». Την επιλογή των λέξεων την αφήνω. Δικό σας είναι αυτό το επίπεδο.

Ρωτάω, όμως, χωρίς επενδύσεις, πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας; Δεν είναι ότι δεν σας αρέσουν κάποιες επενδύσεις. Δεν θέλετε καθόλου επενδύσεις. Εμείς προσπαθούμε να ανακόψουμε την ανεργία και εσείς προσπαθείτε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να την επιδεινώσετε.

Επομένως, ύστερα σας φταίμε εμείς, το ότι ο Σαμαράς είναι εναντίον της ανάπτυξης, εναντίον των επενδύσεων. Μόνοι σας εκτίθεστε στα μάτια του ελληνικού λαού. Αυτά που λέτε προκαλούν οργή. Και εγώ θέλω μόνο ένα να πω: Φθάνει πια, κύριε Τσίπρα!

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζηρηρά και παρατεταμένα)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξης Τσίπρας έχει το λόγο για δέκα λεπτά.

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την αίσθηση ότι η πολύμηνη απουσία του Πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική διαδικασία ήταν εξ αντικειμένου μια επιλογή που υποβάθμιζε την κοινοβουλευτική διαδικασία και κυρίως το θεσμικό του ρόλο. Σήμερα συνειδητοποιώ ότι υπάρχει και κάτι χειρότερο από την απουσία, να έρχεται εδώ και να συμπεριφέρεται όχι ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ να απευθύνεται στους Βουλευτές και στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης –όσο και αν αυτό σας ενοχλεί, ναι, η Αριστερά είναι Αξιωματική Αντιπολίτευση και εσείς βρίσκεστε στη

θέση του Πρωθυπουργού διότι πήρατε δύο μόλις μονάδες παραπάνω και αυτός ο εκλογικός νόμος σας έδωσε πενήντα έδρες μπόνους- με έναν απαξιοτικό χαρακτήρα όχι ως Πρωθυπουργός που έρχεται να πει τις πολιτικές του θέσεις, να αντικρούσει με πολιτικά επιχειρήματα –μπορεί σκληρά, αλλά πολιτικά επιχειρήματα- αλλά ως ψευτόμαγκας να μας λέτε εδώ, λες και βρισκόμαστε σε καφενείο, «δεν μασάμε με τις απειλές σας».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο της αντιπαράθεσης και θα σας μιλήσω για την ουσία.

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Μην στενοχωριέστε, θα ακούσετε την ουσία.

Ολοκληρώσατε τη φράση σας λέγοντας «φτάνει πια». Από τι «φτάνει πια»; Ξεχάσατε ότι είστε ο Πρωθυπουργός και όχι Αρχηγός της Πολιτικής Άνοιξης και της Αντιπολίτευσης.

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Είστε ο Πρωθυπουργός που κυβερνάτε οκτώ μήνες όταν έχετε φτάσει να έχει η χώρα ενάμισι εκατομμύριο ανέργους. Αυτό «δεν μασάτε»; Επίσης, έχουμε πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά σε αυτό τον τόπο που δεν έχουν ούτε ένα εισόδημα. Αυτό «δεν μασάτε»;

Πάνε καλά τα πράγματα στη χώρα, κύριε Πρωθυπουργέ; Δεν αμφισβήτησα το πόσες ώρες εργάζεστε, αλλά σε ποια κατεύθυνση εργάζεστε, με ποια στρατηγική, με ποιο σχέδιο.

Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι δεν είπατε κουβέντα στη δευτερολογία σας για την αγροτική πολιτική. Εγώ είπα αυτά που έπρεπε να πω, αυτά που έπρεπε να ακούσουν και θέλουν να ακούσουν οι αγρότες και θα πω και άλλα, αλλά εσείς δεν είπατε κουβέντα στη δευτερολογία σας για την αγροτική πολιτική.

Τι μας είπατε; Κάνετε τον απολογισμό του έργου σας, εμφανιστήκατε εδώ να προσπαθείτε απολογητικά να δώσετε απαντήσεις σε μία ολοκληρωτικά αποτυχημένη πολιτική. Υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που αυτό το χρεώνουν σε αυτόν που κάθεται δίπλα σας, τον κ. Στουρνάρα. Εσείς όμως φταίτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Δική σας είναι η ευθύνη γι' αυτήν την πολιτική.

Μιλήσατε για οβιδιακές μεταμορφώσεις. Θα σας έλεγα στο σπίτι του κρεμασμένου να μη μιλάτε για σχοινί, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια σε όλα αυτά τα ζητήματα που εσείς, συμπεριφερόμενος όχι ως Πρωθυπουργός της χώρας, αλλά ως επικεφαλής της ομάδας λάσπης που έχετε συγκροτήσει...

**ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ:** Ε, όχι και ομάδα λάσπης!

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** ...της ομάδας της Μονταζιέρας που από τα παρασκήνια και μέσα από το διαδικτυακό υπόκοσμο, προσπαθείτε καθημερινά να διαμορφώσετε μια τελειώς πλαστή εικόνα για την πραγματικότητα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Σε ποια άλλη χώρα, σε ποια άλλη ευνομούμενη πολιτεία κυβερνητικός εκπρόσωπος θα ζητούσε να κληθεί εισαγγελέας να παρέμβει για μονταρισμένο βίντεο δηλώσεων Βουλευτού του εθνικού Κοινοβουλίου, το οποίο ήξερε ότι έχει υποστεί μοντάζ διότι ο ίδιος το έφτιαξε; Σε ποια άλλη χώρα θα γινόταν αυτό και δεν θα υπήρχε έστω η αποδοκιμασία του κυβερνητικού σας εκπροσώπου γι' αυτή τη στάση;

Όμως, θέλω να μιλήσω για την ουσία και η ουσία είναι ότι μας είπατε για άλλη μια φορά εδώ ότι ήταν μεγάλο κατόρθωμα που διαγράψατε το χρέος. Μην ξαναδιαγράψετε τόσο πολύ το χρέος, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι στο τέλος θα φτάσει 400% και θα πληρώνουν και τα τρισεγγονά μας! Τόσο πολύ μειώσατε το χρέος με το PSI που διέλυσε τα ασφαλιστικά ταμεία.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Λέτε: «Δουλεύω σκληρά και διαπραγματεύομαι κρυφά, όχι φανερά». Εγώ να το δεχτώ, διαπραγματεύεστε κρυφά. Τα αποτελέσματα της διαπραγματεύσεώς σας μήπως είναι και αυτά κρυφά; Γιατί δεν τα βλέπει ο ελληνικός λαός; Τι έχετε πετύχει επτά-οκτώ μήνες τώρα; Πείτε μας ένα στόχο διαπραγματεύσεως που να έχει πετύχει.

Ελικρίνα, κύριε Πρωθυπουργέ, ζούμε μια κατάσταση που είναι τραγική. Προσπαθείτε να την ωραιοποιήσετε. Τα έσοδα έχουν

καταρρεύσει. Η αύξηση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, στην οποία επιμένετε με πρωτοφανή μνημονιακή ξεροκεφαλιά, έχει αποτύχει με τον πιο παταγωδή τρόπο, καταστρέφοντας παράλληλα τις παραγωγικές δυνατότητες και την κοινωνική συνοχή.

Τα χαράτσια ήλθαν ως έκτακτα και θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η συνιστώσα σας σήμερα - η συνιστώσα σας, να τον χαιρέσετε τον κ. Βενιζέλο- πήγε και τα ανακοίνωσε, εσείς βγήκατε και είπατε ότι πρέπει να καταρτηθούν τα χαράτσια. Αυτή είναι η συνέπεια σας. Βεβαίως, τώρα τα έκτακτα μονιμοποιούνται. Το ζήτημα είναι, όμως, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βρει τα λεφτά για να πληρώσει αυτά τα χαράτσια.

Έχετε, ήδη, αποδεχθεί και έχετε συνυπογράψει στο τρίτο μνημόνιο επιβολή νέων μέτρων και μάλιστα με αυτόματο τρόπο και αυτό είναι που σας δημιουργεί άγχη, πανικό, αγωνία αν θα μπορέσετε να φτάσετε ως τον Ιούνιο. Δεν θα μπορέσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, να φτάσετε ως τον Ιούνιο, διότι αν έλθετε να επιβάλετε νέους φόρους, νέα χαράτσια, νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η φιλομάθεια σας για την Αργεντινή θα αποκτήσει νόημα, διότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα αποχωρήσετε θα είναι αυτός με τον οποίο αποχώρησε από το Προεδρικό Μέγαρο ο ομοϊδεάτης σας. Δικός σας ομοϊδεάτης ήταν αυτός που αποχώρησε με ελικόπτερο!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Και φυσικά εμείς απευχόμαστε αυτήν την ανεξέλεγκτη κοινωνική σύγκρουση. Θέλουμε μία δημοκρατική διέξοδο στη χώρα και πιστεύουμε ότι αυτή η δημοκρατική διέξοδος πρέπει να δώσει μια δυναμική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Δεν μπορεί να ανεχθεί όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά ούτε και οι λαοί του ευρωπαϊκού Νότου μπορούν να ανεχθούν αυτήν την πολιτική, την άδικη πολιτική που επιβάλλει η κ. Μέρκελ και εσείς, ως πρώην αμαρτωλός και νυν εξομολογημένος, ακολουθείτε κατά γράμμα.

Διότι τα χθεσινά αποτελέσματα των εκλογών στην Ιταλία τι σηματοδοτούν; Σηματοδοτούν ακριβώς το ότι οι λαοί του ευρωπαϊκού Νότου αργά ή γρήγορα - δεν ξέρω αν αυτό θα ξεκινήσει από εδώ ή θα σπάσει η κλωστή σε κάποια άλλη χώρα του ευρωπαϊκού Νότου- θα αντιδράσουν σε αυτήν την πολιτική. Εσείς είστε μοναδικό παράδειγμα γνήτη που υποστηρίζει με πάθος αυτήν την πολιτική που καταστρέφει την κοινωνική συνοχή, που υποθηκεύει το μέλλον των λαών σε όλη την Ευρώπη.

Μας είπατε για την παρουσία εδώ του κ. Ολάντ και ότι το πρόβλημά σας είναι ότι έκαναν απεργία οι εργαζόμενοι στη δημόσια τηλεόραση, που την έχετε καταντήσει και αυτήν παγομοιάτυπη της YENEΔ των παλιών χρόνων. Σας ενόχλησε το γεγονός ότι έκαναν απεργία οι εργαζόμενοι. Γιατί; Γιατί όλη σας η πολιτική στρατηγική είναι προσανατολισμένη στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η επικοινωνία.

Τι πραγματικά βγήκε από αυτή τη συνάντηση, αυτό που θέλατε να βγάλετε μάλλον; Είναι ότι ήλθε ο Πρόεδρος της Γαλλίας σε μία χώρα που βρίσκεται υπό λεηλασία και υπό καθεστώς σαν να έχει βγει από πόλεμο, ενώ βρίσκεται σε καιρό ειρήνης, για να διαπραγματευτεί την πώληση ή την ενοικίαση φρεγατών. Η Ελλάδα του 2013, η λεηλατημένη χώρα άραγε έχει αυτή τη δυνατότητα και όχι μόνο αυτό, για να προχωρήσει βεβαίως στο ψητό, που το ψητό είναι το νερό, το νεράκι που πίνουμε!

Και ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των πτερυγών της Βουλής το εξής. Στο Παρίσι, εκεί που κατοικεί ο Πρόεδρος Ολάντ, γιατί δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί το νερό; Γιατί ήταν ιδιωτικοποιημένο και πάρθηκε πίσω; Γνωρίζετε; Γνωρίζετε ποιο είναι το αποτέλεσμα τέτοιου είδους ιδιωτικοποιήσεων σε όλο τον κόσμο και όχι μονάχα στην Ευρώπη, ποια είναι τα αποτελέσματα στη δημόσια υγεία, στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής; Παραδίστε δημόσιες υποδομές, δίκτυα και βάζετε σε κίνδυνο την υγιεινή, δηλαδή, το νερό που πίνουμε ο καθένας και η κάθε μια από εμάς. Τέτοιου είδους είναι οι ιδιωτικοποιήσεις;

Εν πάση περιπτώσει, πείτε μας πού πέτυχαν αυτού του είδους οι ιδιωτικοποιήσεις για να τις ακολουθήσουμε και εμείς. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Δείτε λοιπόν τη Βουλγαρία, που είναι ο άλλος εφιάλτης σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Εκεί όλα προχώρη-

σαν. Και οι ιδιωτικοποιήσεις και οι μειώσεις μισθών και οι μειώσεις συντάξεων. Έφτασαν στο σημείο να έχουν μισθούς της τάξης των 180 ευρώ. Ιδωτικοποίησαν και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το στόρι, η ιστορία έχει και συνέχεια. Η ιστορία δεν σταματάει, επειδή στο τέλος αυτής της ιστορίας υπάρχει και ένα λαός που ξεσηκώνεται. Ακόμα και στη Βουλγαρία βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας και είπε: «Δεν μπορώ να είμαι άλλο Πρωθυπουργός μιας χώρας όπου η Αστυνομία δέρνει τον κόσμο στους δρόμους». Αυτό είπε και παραιτήθηκε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Εσείς πώς νομίζετε ότι μπορείτε να αντλείτε αυτοπεποίθηση και επιρροή στον ελληνικό λαό μέσα από την αντίθετη λογική, από την πυγμή της βίας, της καταστολής;

Ειλικρινά, ορισμένες φορές, από τα πολλά που έχει κανείς να πει, δεν ξέρει τι να πρωτοπεί. Περνάει και ο χρόνος.

Δώστε μου δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.

Αναρωτιέμαι...

(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω και για τους αγρότες.

Μη στενοχωριέστε! Δεν έχω τόσο συχνά αυτήν τη χαρά και την ευκαρία να συνομιλώ με τον Πρωθυπουργό. Αφήστε με να κάτσω δύο λεπτά παραπάνω. Μην είστε τόσο ανυπόμονοι!

Άκουσα λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, από αυτό εδώ το Βήμα, από τον εκπρόσωπο της βασικής σας συνιστώσας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη που υποστηρίζεται από σκοτεινά κέντρα. Είχα μια απορία: Ποιο είναι αυτό το επικοινωνιακό κέντρο που αναμεταδίδει αυτές τις αθλιότητες; Λέει, τάχα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζεται από διεθνή κερδοσκοπικά κεφάλαια.

Ξέρετε, αν μας υποστήριζαν τόσο πολύ αυτά τα κεφάλαια, θα είχαμε καταφέρει και εμείς εδώ να έχουμε άλλου είδους δυνατότητες παρέμβασης στο επικοινωνιακό παιχνίδι.

Ξέρετε όμως γιατί αναφέρομαι σε αυτό; Μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για το λόγο του ότι είναι οξύμωρο, αδιανόητο, ύβρις να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις που αντιστέκονται σε αυτήν την πολιτική αυτοί, οι οποίοι ευνόησαν τους κερδοσκόπους με τις επιλογές τους.

Αναρωτιέμαι: Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ευνόησαν τους κερδοσκόπους των χρηματαγορών; Ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει το μνημόνιο ή αυτοί που έβγαλαν και δήλωναν ότι η χώρα είναι «Τιτανικός», κάθε φορά που έβγαίνε να δανειστεί στις χρηματαγορές; Αναρωτιέμαι επίσης: Ποιοι ήταν αυτοί που ευνόησαν τις κερδοσκοπικές αγορές και τα γεράκια των χρηματαγορών; Αυτοί που βγήκαν στις πλατείες, φωνάζοντας «όχι άλλες μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις» ή αυτοί που έκαναν παιχνίδια με το T+3, που το έκαναν T+10 και εσείς τότε κάνατε ερώτηση -και ήσασταν αμαρτωλός- στον Πρωθυπουργό;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Ποιοι ήταν αυτοί που ευνόησαν τους κερδοσκόπους, για να τους στηρίζουν τώρα και να χρηματοδοτούν την παρουσία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής; Αυτοί που έκαναν το PSI ή εμείς που αντιστεκόμαστε;

Όμως η Αριστερά γνωρίζει και από χαλκεία και από λάσπη και από βρώμικες επιθέσεις. Εγώ ήμουν μικρός, αλλά γνωρίζω τι έγραφαν τότε ορισμένες φυλλάδες για τον Φλωράκη και τον Κύρκο, για τα κόττερα που είχαν...

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Δεν έγραφαν έτσι. Είχαν τους πληροφοριοδότες τους.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Εντάξει, κυρία Παπαρήγα. Είχαν τους πληροφοριοδότες.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Είσαι μικρός. Δεν ξέρεις.

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Εντάξει. Θα σας ρωτήσω να μάθω. Όμως και εσείς μην παρεμβαίνετε, για να σας χειροκροτεί μετά η δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου!

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Μην πάρεις επάνω σου αυτό.

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια και ποιο το ψέμα; Ο ελληνικός λαός έχει κριτήριο, έχει γνώση.

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Αναρωτιέμαι: Ο τελευταίος αγρότης και η τελευταία αγρότισσα, που μας παρακολουθούν σήμερα, τι συμπέρασμα έχουν βγάλει; Θα μας πουν οι επόμενοι ομιλητές, φαντάζομαι. Τι συμπέρασμα έχουν βγάλει ο τελευταίος αγρότης και η τελευταία αγρότισσα από τη σημερινή διαδικασία, ότι ήρθε ο Πρωθυπουργός να μας πει ότι θα μειώσει το ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια σε βάθος τετραετίας; Ζήτησε Μάη μου να φας τριφύλλι!

Είπε επίσης ότι όσοι έχουν σαράντα χρόνια ασφαλιστικές εισφορές θα παίρνουν σύνταξη στα εξήντα δύο.

Ξέρετε εσείς πολλούς αγρότες, που στα εξήντα δύο τους χρόνια δεν έχουν περάσει όχι σαράντα χρόνια, αλλά πενήντα χρόνια στα χωράφια; Από δώδεκα χρόνια δουλεύουν. Έχουν όλοι αυτοί δυνατότητα να αποδείξουν ότι έχουν ασφαλιστικές εισφορές; Μα τόσο πολύ υποτιμάτε τη νοημοσύνη του μέσου αγρότη;

Εγώ θα σας καλούσα ειλικρινά, κύριε Πρωθυπουργέ -διότι αναγνωρίζω ότι έχετε γνήσιο ενδιαφέρον, κατάγεστε από έναν αγροτικό τόπο- να πάμε να βρούμε μια αγρότισσα στη Μεσσηνία, εξήντα πέντε χρόνων και να δούμε, αν μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα, μετά από πενήντα χρόνια στα χωράφια, να δουλέψει άλλα δύο χρόνια για να πάρει σύνταξη. Άμα τη βρούμε, να τη φέρουμε εδώ για να της δώσουμε και παράσημο!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Και βεβαίως να της δώσουμε μια σύνταξη, που στο ελάχιστο θα είναι 330 ευρώ και που η μέση τιμή της θα κυμαίνεται στα 380 ευρώ, δηλαδή σύνταξη πείνας, εξοθλιώσης.

Εμείς λοιπόν λέμε πρώτον -και σας το λέμε, για να το καταλάβετε αυτό, βάλτε ξανά τα βίντεο για να δείτε τις δηλώσεις των στελεχών μας, βάλτε τα και να μια δεύτερη φορά, καθίστε να δείτε και τις συνεντεύξεις του Γιάννη Δραγασάκη, για να τις κατανοήσετε, να καταλάβετε τι λέμε- ότι ο κατώτατος μισθός, η κατώτατη σύνταξη θα επανέλθει, διότι αυτό είναι το μέσο, για να βγούμε από αυτήν την κρίση. Αυτό είναι που θα φέρει την ανάπτυξη.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

Βεβαίως λέμε ότι, όταν έχετε καταστρέψει τη χώρα, δεν θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε όλους τους μισθούς και όλες τις συντάξεις στην πρότερη τιμή τους.

**ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ:** Άρα δεν θα επανέλθουν.

**ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου):** Όμως η κατώτατη σύνταξη, ο κατώτατος μισθός δεν είναι δέσμευση, για να γίνουμε αρεστοί. Είναι το μέσο, η προϋπόθεση, για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση.

Κλείνω, λέγοντας το εξής: Αγροτική Τράπεζα: Αν η Αγροτική Τράπεζα έχει σαν στόχο την κερδοφορία, δεν πρόκειται να δει προκοπή ο αγροτικός κόσμος.

Φθηνό πετρέλαιο: Δώστε μια απάντηση. Πώς είναι δυνατόν ο Ιταλός αγρότης, ο Γάλλος αγρότης, ο Ισπανός αγρότης να έχουν 0,85 και εδώ 1,40 φθηνό ρεύμα; Πηγαίνετε να πείτε σε αυτούς που έχουν στην Κρήτη καλλιέργειες, που χρειάζονται να ποτίζονται μέρα μεσημέρι, ότι μόνο το βράδυ θα τους δίνετε φθηνό ρεύμα για να ποτίζουν.

Ο αγροτικός κόσμος θέλει να ακούσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεν τις δώσατε.

Δεν τις δώσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, διότι η μόνη σας δέσμευση είναι το μνημόνιο. Γι' αυτό και θα αποτύχετε πριν καν ξεκινήσετε. Το ζήτημα όμως είναι να μην αποτύχει η χώρα. Και η μόνη ελπίδα να μην αποτύχει η χώρα, είναι να ανατραπεί αυτή η πολιτική και να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στον κόσμο της αγροτιάς, στον κόσμο της εργασίας και στους νέους ανθρώπους.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαρκακης):** Ο Πρό-

εδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έχει το λόγο.

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος):** Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κ. Τσίπρας στην αρχική του αγόρευση μας χαιρέτησε από τα μπλόκα των αγροτών. Στη δευτερολογία του μίλησε ως μέλος της Βουλής των Λόρδων. Μας έκανε θεσμικές συστάσεις. Παραδίδει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού και κοινοβουλευτικής δεοντολογίας. Και ενοχλείται βεβαίως, γιατί δέχθηκε επιθέσεις. Υπήρξε αμφισβήτηση της ηθικής υπόστασης του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι υπαινίχθηκαν ότι μπορεί να υπάρχουν σχέσεις με επενδυτές ή με μυστικά συμφέροντα.

Έτσι, κύριε Τσίπρα! Σας πειράζουν αυτά! Όταν εσείς, χωρίς καμμία αίσθηση των συνεπειών αυτού που λέτε, συκοφαντείτε, οργανώνετε πολιτικές σκευωρίες, χυδαιολογείτε, αμφισβητείτε την ηθική υπόσταση των πολιτικών σας αντιπάλων, είναι καλά;

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Τι είναι αυτό που δίνει, σε όποιον αυτοχαρακτηρίζεται ως αριστερός ή ριζοσπάστης, το δήθεν ηθικό δικαίωμα να λέει, τι θέλει, όπως θέλει, όποτε θέλει, εναντίον όποιου θέλει, αλλά δεν δέχεται μύγα στο δικό του σπαθί;

(Χειροκροτήματα)

Όποιος έχει όμως τη μύγα μυγιάζεται. Διότι, αν σας ενοχλούσαν αυτά τα δημοσιεύματα, έπρεπε να έχετε απαντήσει αμέσως σε αυτά. Είδα χαρακτηριστική καθυστέρηση στην αντίδραση μεταξύ των δημοσιευμάτων του περιοδικού «WIRTSCHAFTSWOCHE» -το οποίο επαναλήφθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ»- και της αντίδρασής σας. Δεν είδα άμεση αντίδραση και απόρριψη, όπως έπρεπε.

Επίσης ασεβείτε θεσμικά κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος μ' αυτήν την αλαζονική στάση σας, που είναι η αλαζονεία του νεόπλουτου που του έτυχε ένα εκλογικό λαχείο, αλλά ξόδεψε όλα τα λεφτά του πάρα πολύ γρήγορα. Είναι το ΠΑΣΟΚ συνιστώσα της Νέας Δημοκρατίας; Είναι και η ΔΗΜΑΡ συνιστώσα της Νέας Δημοκρατίας; Είμαστε μία Κυβέρνηση τρικομματικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Ποιο είναι το δικό σας όνειρο; Τι λέτε στον ελληνικό λαό, ότι θα κυβερνήσετε με μία αυτοδύναμη πλειοψηφία;

Εμείς λοιπόν είμαστε οι τρεις συνιστώσες της συνισταμένης της πολιτικής και εθνικής ευθύνης. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είστε; Είστε μία συνιστώσα της ετερόκλητης αντιμνημονιακής Αντιπολίτευσης. Είστε μία συνιστώσα μαζί με το ΚΚΕ -τιμή τη στάση του, είναι πολύ καθαρή- με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, που ετοιμάζεστε να κάνετε κυβερνητικό συνασπισμό και τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν ανοίγετε το συνταγματικό τόξο με καθαρό μέτωπο σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή.

Επίσης δεν παίρνετε καθαρή θέση και στις προτάσεις μας για το τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση της βίας, γιατί είναι αμφίθυμος και αμφίσημος ο λόγος σας σε σχέση με τα φαινόμενα βίας. Είναι επαμφοτερίζουσα η ρητορική σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είπατε τίποτα εδώ σήμερα.

Ποια ήταν η ανάλυσή σας για την Ιταλία; Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου που σκέφτεστε το ιταλικό παράδειγμα. Ποιο είναι το ομόλογο κόμμα σας στην Ιταλία; Για ποιον χαρήκατε και για ποιον λυπηθήκατε;

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ:** Για τον Μπερλουσκόνι.

**ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ:** Για τον Μπερλουσκόνι.

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος):** Τι είναι αυτό που σας λύπησε; Τι είναι αυτό που σας φόβισε; Ο κ. Γκριλο; Η θριαμβευτική επάνοδος με «rhoto finish» του κ. Μπερλουσκόνι; Ποια είναι η ανάλυσή σας για τους πανευρωπαϊκούς συσχετισμούς; Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα και την Κύπρο το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ιταλία; Αυτό να μας πείτε, γιατί η Ευρώπη είναι ένα γήπεδο δύσκολων συσχετισμών και κατά βάθος το αποτέλεσμα των ιταλικών εκλογών είναι συντηρητικό, επειδή προκαλεί φόβο και ανασφάλεια. Άρα λειτουργεί συντηρητικά σε μία Ευρώπη που, δυστυχώς, είναι συντηρητική, γιατί μία καθαρή νίκη της κεντροαριστεράς με τον Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι θα ήταν μία λύση. Όμως βλέπετε ότι ανεκόπη αυτή η λύση. Βεβαίως η κ. Μέρκελ δεν ήθελε τη νίκη του Μπερσάνι. Είχε πει ανοιχτά ποια είναι η θέση της.

Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να μας πείτε πώς βλέπετε τις ομόλογες σχέσεις σας μ' αυτές τις χώρες, γιατί ειλικρινά δεν έχουμε καταλάβει. Πήγα στη Γερμανία, είδα το SPD και τους Πράσινους. Εσείς θέλατε να συναντήσετε τον κ. Σόιμπλε. Πολύ ωραία! Και μετά πήγατε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μείνατε εκστασιασμένοι απέναντι στην αμερικανική πολιτική, στην πολιτική του Προέδρου Ομπάμα και στην πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε αναρωτηθεί τι γίνεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, με χώρες, όπως είναι οι χώρες που επισκεφθήκατε, όπως είναι η Βραζιλία, για παράδειγμα; Δεν αναρωτηθήκατε.

Δεν απαντήσατε στη δευτερολογία σας στα ερωτήματα της κ. Παπαρήγα για την ΚΑΠ. Δεν τηρήσατε την υπόσχεσή σας απέναντι στο πατρικό σας, μητρικό σας, κόμμα που είναι το ΚΚΕ.

(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ)

(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και του ΚΚΕ)

Έτσι δεν είναι; Προέρχεστε από μία μήτρα, την οποία φαντάζομαι ότι πρέπει πολιτικά να τη σέβεστε στον πολιτικό διάλογο. Γιατί δεν λέτε λοιπόν τη στάση σας για την ΚΑΠ και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου; Διότι οι συσχετισμοί που διαμορφώνονται, εν σχέσει με την ΚΑΠ, είναι απολύτως συναρτημένοι με τις μεγάλες συμφωνίες, σε επίπεδο Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Τι είπατε στην Αργεντινή και στη Βραζιλία για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου; Γιατί επικαλείσθε αυτά τα παραδείγματα και δεν επισκεφθήκατε τη Χιλή, ως παράδειγμα ανασυγκρότησης μίας οικονομίας, που πέρασε από κρίση; Διότι και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Θέλω να κάνω μία ερώτηση, απευθυνόμενος και στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλη την Αντιπολίτευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά, κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης –που τόσο χαίρεστε με τον τίτλο αυτό τον οποίο φέρετε- τι θέλετε; Πώς θέλετε να πάνε τα πράγματα; Πώς θέλετε να ονειρευέστε να πορευτεί η χώρα τα επόμενα δύο, τρία δύσκολα χρόνια; Θέλετε να πάμε καλά; Θέλετε να πετύχουμε; Θέλετε να σωθούμε; Θέλετε να βελτιωθεί η κατάσταση της κοινωνίας, των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων; Θέλετε να περάσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης; Θέλετε να μειωθεί η ανεργία, να αποκαταστήσουμε εισοδήματα και αδικίες; Το θέλετε αυτό;

Θέλετε να παλέψουμε μαζί γι' αυτό, στο πλαίσιο μίας εθνικής συστράτευσης, με διακεκριμένους θεσμικούς ρόλους Κυβέρνησης-Αντιπολίτευσης ή θέλετε το αδιέξοδο, την καταστροφή και επενδύετε πολιτικά σε αυτό που τραβά και υφίσταται ο ελληνικός λαός και θέλετε να αντιλήσθε μικροκομματικά οφέλη;

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:** Δυστυχώς!

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος):** Πείτε καθαρά, με το χέρι στην καρδιά, κοιτώντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στα μάτια, τι θέλετε! Ποια είναι η επιδίωξή σας, η επιθυμία σας, το όνειρό σας; Πείτε τα με ειλικρίνεια, με αλήθεια και όχι με τερτίπια, γιατί πρέπει να είμαστε άξιοι των περιστάσεων και δεν είμαστε, όταν κάνουμε αυτού του τύπου τις συζητήσεις.

Τι άκουσε η κοινωνία σήμερα από εσάς για τις μεγάλες αγωγίες της; Ποια είναι η λύση; Ναι πράγματι, υπάρχει 25% σωρευτική ύφεση. Στο 30% κοντεύει να πάει η ανεργία και στο 60% στους νέους. Υπάρχει υπερχρέωση των νοικοκυριών, έλλειψη εμπιστοσύνης. Πώς θα αντεπεξέλθουμε;

Εμείς λέμε ότι υπάρχει μία εθνική στρατηγική. Η εθνική στρατηγική θέλει διεθνή στήριξη, αλλά κυρίως εσωτερική στήριξη. Υπάρχουν εξωτερικές προϋποθέσεις, στις οποίες έχω αναφερθεί κατ' επανάληψη. Πρέπει οι εταίροι μας να καταλάβουν ότι δεν αντέχουμε άλλα δημοσιονομικά και εισοδηματικά μέτρα. Δεν πρόκειται να λάβουμε. Πρέπει να είναι συνεπείς στις δόσεις και να διατηρούν ένα δημόσιο λόγο, που αναγνωρίζει τις θυσίες της Ελλάδας και τα επιτεύγματά της και τιμά τους Έλληνες. Πρέπει να μας δώσουν αναπτυξιακή στήριξη. Πρέπει να ξεμπλοκαριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί γραφειοκρατικά και στην πραγματικότητα παρεμποδίζει και ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις.

Όμως εμείς βάλαμε στη σύμβαση του Φεβρουαρίου τη ρήτρα

βαθύτερης ύφεσης. Εμείς προβλέψαμε την επιμήκυνση ως δυνατότητα. Δεν ανακαλύψαμε τώρα τα δήθεν λάθη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι ιδεολογικές επιλογές και όχι λάθη τεχνικά. Αυτό εννοούσαμε, λέγοντας «Πρώτα να συμφωνήσουμε στο μακροοικονομικό πλαίσιο και στην επιμήκυνση και μετά μέτρα. Και βεβαίως όχι άλλα μέτρα. Τελευταία φορά!».

Είπα και στην αρχή της συζήτησης ότι οι εσωτερικές προϋποθέσεις είναι πρωτίστως πολιτικές και θεσμικές. Σταθερότητα. Ο κόσμος θέλει σταθερότητα. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη σταθερότητα και την καθαρότητα της εθνικής στρατηγικής.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Όμως υπάρχουν και προϋποθέσεις δημοσιονομικές. Πρέπει να πετύχουμε δημοσιονομικούς στόχους. Υπάρχουν και προϋποθέσεις χρηματοοικονομικές, να έχουμε τράπεζες, οι οποίες να κινηθούν αναπτυξιακά, να βοηθήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, νεότερες, νέους επιχειρηματίες, καινοτόμες ιδέες με δάνεια. Πρέπει να γυρίσουν οι καταθέσεις, γιατί, αν δεν γυρίσουν οι καταθέσεις, που υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα εκτός τραπεζικού συστήματος –αλλά φυσικά και στο εξωτερικό- δεν μπορούμε να έχουμε τα αναγκαία χρηματοοικονομικά εργαλεία, ό,τι και να μας δώσουν οι εταίροι μας με τη μορφή δόσεων ή ανακεφαλαιοποίησης.

Φυσικά πέρα από τις στενά αναπτυξιακές και διαρθρωτικές προϋποθέσεις, θέλει κοινωνική συνευθύνη των εταίρων, των παραγωγικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα. Όλα τα ζητούν από το κράτος. Το κακό κράτος ευθύνεται για όλα, το κακό κράτος πρέπει να τα ξανακάνει όλα. Ναι αλλά με τη βοήθεια της κοινωνίας και του ιδιωτικού τομέα, που πρέπει να αναλάβει τις δικές του δεσμεύσεις.

Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό χτυπάνε το ΠΑΣΟΚ. Όμως αντέχει. Αυτό είναι το μήνυμά.

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:** Θα αντέξει!

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Πρόεδρος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος):** Και προσέξτε τον τόνο και το ύψος της ομιλίας που έκανε ένας άνθρωπος, που δεν είναι πολιτικός, αλλά είναι βαθύς γνώστης του αγροτικού προβλήματος της Ελλάδας, όπως είναι ο καθηγητής και Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρης. Μίλησε για την Ελλάδα που παράγει, για τον Έλληνα αγρότη και παραγωγό, που έχει ιδέες και που προσφέρει στην αγορά, εσωτερική και διεθνή, προϊόντα υψηλής ποιότητας. Μίλησε με έναν τόνο αισιόδοξο, δημιουργικό και παραγωγικό για την Ελλάδα που θέλουμε, για την Ελλάδα που δεν είναι μίζερη, για την Ελλάδα που ελπίζει, για την Ελλάδα που μπορεί. Αυτό έχει σημασία. Η καθηλωμένη Ελλάδα της μίζεριας και της μικροκομματικής σύγκρουσης, της τυφλής, της μωπικής δεν βγαίνει ποθενά. Αυτό είναι ένα άλλο υπόδειγμα επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού λόγου.

Έχει σημασία λοιπόν να συσπειρωθούμε γύρω από μια νέα τέτοια αντίληψη, η οποία είναι και αισιόδοξη και ρεαλιστική, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και καθόλου, μα καθόλου εύκολα. Έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών, τις οποίες μπορούμε να ξεπεράσουμε. Όμως θέλει σχέδιο, συναίνεση, συστράτευση, ευθύνη, δουλειά. Όμως πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε.

Και εμείς που έχουμε σηκώσει τεράστιο βάρος, εμείς που έχουμε πληρώσει δυσανάλογα μεγάλο κόστος, ξέρουμε αυτό που λέω κατ' επανάληψη, ότι, όπως κατεβήκαμε μαζί με τη χώρα, θα ανέβουμε μαζί με τη χώρα, γιατί η χώρα θα ανέβει ξανά.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μεινάρης):** Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος.

**ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων):** Είκοσι χρόνια σ' αυτήν την Αίθουσα, πρώτη φορά βλέπω Πρωθυπουργό να φεύγει σαν λαγός κάθε φορά που σηκώνονται να μιλήσουν οι Αρχηγοί της Αντιπολίτευσης. Είναι απίστευτο!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που γίνεται αυτή η συζήτηση, υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, υπάρχουν Έλληνες κτηνοτρόφοι που δεν έχουν να πληρώσουν τις ζωοτροφές και βλέπουν τα ζώα τους να κανιβαλίζονται.

Την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε και ο Πρωθυπουργός λέει

άλλα αντί άλλων στην Αίθουσα αυτή, ο Γιώργος Κατστούρης, ο ψαράς από την Κάλυμνο, περίμενε να ακούσει για τον κόκκινο τόνο και δεν πήρε καμμία απάντηση.

Την ίδια στιγμή που εμείς τώρα συζητάμε την υψηλή πολιτική, οι παράκτιοι αλιείς, ο Νίκος Παπάς, ο καπετάν Νίκος, ανοιχτά στις Φλέβες, παλεύει με τα κύματα και περιμένει τι θα ακούσει για τις ανεμότρατες, που δεν τις παρακολουθεί πια κανείς και καλάρουνε γυαλό.

Την ίδια στιγμή που εμείς μιλάμε, κάποιοι παραγωγοί στην Κρήτη έχουν καθίσει στην Ιεράπετρα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και περιμένουν να δουν, γιατί το λάδι εδώ πουλιέται 2,10 έως 2,40 και στην Ισπανία πουλιέται 3,20.

Την ίδια στιγμή, ο ροδακίνοπαραγωγός Γιάννης Ιωαννίδης, ο Μακεδόνας από την Πέλλα, ρωτάει τι θα γίνει με τα λιπάσματα, τι θα γίνει αυτήν τη στιγμή με τα εφόδια και τι θα γίνει με τα φάρμακα και αντί αυτού, ακούει για το PSI.

Την ίδια στιγμή στον Κάμπο, κάτω στη Θεσσαλία, βρίσκονται οι παραγωγοί που ζητούν από μόνι τους να πληρώσουν τους μετασχηματιστές, για να δουλέψουν οι πομώνες από τη ΔΕΗ και ακούνε τον Πρωθυπουργό να τους κάνει υψηλή πολιτική και να μην τους δίνει καμμία απάντηση. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός –και γι' αυτό φεύγει σαν λαγός- το είπε, γιατί είναι πλήρως αναξιόπιστος. Ο Πρωθυπουργός είναι ο «κύριος αναξιόπιστος» και όχι αξιόπιστος!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα διαβάσω για πρώτη φορά από τα Πρακτικά της Βουλής, ένα απόσπασμα από τις 11 Φεβρουαρίου του 2011, που ο αναξιόπιστος Αντώνης Σαμαράς, ο Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε απ' αυτό το Βήμα, απαντώντας σε επερώτηση με θέμα την αγροτική ανάπτυξη, τα εξής: «Σας είχαμε προειδοποιήσει ότι το μνημόνιο ήταν ολέθριο σφάλμα: Πρώτον, γιατί δεν έβγαλαν τα νούμερα. Τώρα επιβεβαιωθήκαμε. Το ακούμε πια και από τους δικούς σας Βουλευτές μέσα στη Βουλή. Μας επιβεβαίωσαν και ξένοι οικονομολόγοι που συζητούν τρόπον, για να χαλαρώνουν τους όρους αποπληρωμής. Γιατί, όπως τους υπογράψατε πέρυσι, δεν βγαίνουν». Και συνεχίζει ο Αντώνης Σαμαράς: «Δεύτερον, σας είπαμε ότι δεν θα πετυχαίνατε τη μείωση του ελλείμματος με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Πολύ μεγάλες θυσίες και πολύ πενιχρά αποτελέσματα. Και πάλι μας δικαιώνουν οι ίδιοι οι δανειστές μας, που έρχονται σήμερα και ζητούν νέα μέτρα εκτός μνημονίου και εντελώς διαφορετικά από εκείνα που προέβλεπε το μνημόνιο». Και συνεχίζει ο «αξιόπιστος» Αντώνης Σαμαράς: «Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα «επικαιροποίηση» του μνημονίου που υπογράψατε πέρυσι, αλλά συζητιέται μνημόνιο 2 που θα κρατήσει πολύ περισσότερο και που θα έχει πολύ αυστηρότερες δεσμευτικές πολιτικές».

Και συνεχίζει ο αναξιόπιστος Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας τα εξής: «Εμείς σας το λέμε ευθέως. Όπως απορρίψαμε το Μνημόνιο 1, έτσι απορρίπουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο Μνημόνιο 2». Και το πήφισε! Αυτό είναι ο αναξιόπιστος Πρωθυπουργός της χώρας, που σε ό,τι έχει πει μέχρι σήμερα, ήταν αναξιόπιστος.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Στη συνέχεια, στα Πρακτικά της Βουλής στη σελίδα 5321, έχουμε «Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς πριν πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού και πριν καταγγείλει ουσιαστικά τους αντιμνημονιακούς για παράλογη πολιτική. Ήταν οι εποχές που μιλούσε για το φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή και τώρα ο ίδιος σκοτώνει τους Έλληνες με τη λάθος συνταγή που επέλεξε.

Καταθέτω στη Βουλή για τα Πρακτικά, για να τα δει το σύνολο του ελληνικού λαού, αλλά και οι Έλληνες Βουλευτές.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Είναι αναξιόπιστος, γιατί ήρθε σήμερα να μας πει για το PSI. Ποιους κούρέψατε; Κούρέψατε τα ασφαλιστικά ταμεία, κούρέ-

ψατε τα πανεπιστήμια, κούρέψατε τα νοσοκομεία, κούρέψατε την Ελλάδα, κούρέψατε τους Έλληνες μικροομολογιούχους και δεν κούρέψατε τους δανειστές και τους τοκογλύφους. Πού είναι τα δεκαοκτώ σημεία, κύριε Σαμαρά, για τα οποία λέγατε προεκλογικά στον ελληνικό λαό; Λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό, για να πάρετε την ψήφο του και ζητάτε να σας ακολουθήσουν οι Βουλευτές σας.

Μιλούσατε για σπιράλ θανάτου και τώρα στο σπιράλ θανάτου βάζετε την Ελλάδα.

Μιλήσατε για μια και μόνο εξεταστική επιτροπή και όταν ήρθε η συζήτηση για τον κ. Παπανδρέου, βάλατε τέσσερις κάλπες. Όμως ογδόντα δικοί σας Βουλευτές ψήφισαν αντίθετα με τη δική σας φασιστική νοστορία, η οποία προσβάλλει τη Βουλή, την οποία ποτέ δεν σεβαστήκατε. Και ευτυχώς βρέθηκαν Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τουλάχιστον προφύλαξαν το κύρος μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και δεν προσέβαλαν τη δημοκρατία και τη Βουλή.

Το ίδιο είπατε στους αποστράτους και στους εν ενεργεία αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, άντρες και γυναίκες, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Τους είπατε ότι δεν θα μειώσετε τους μισθούς και ότι δεν θα περιληφθούν στα ειδικά μισθολόγια. Τώρα εξευτελίζετε εντελώς τους αξιωματικούς. Και οι τέσσερις μαζί οι Αρχηγοί των Επιτελείων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, του ΓΕΑ, του ΓΕΝ και του ΓΕΣ, παίρνουν τα μισά λεφτά απ' ό,τι παίρνει ένας σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτή είναι η πολιτική σας! Σ' αυτούς είπατε ψέματα, όπως είπατε και στους συνταξιούχους, όπως είπατε και ότι ο ΟΠΑΠ θα πουληθεί τέσσερις φορές την αξία του.

Λέτε ψέματα κατ' επάγγελμα, κύριε Σαμαρά, εσείς και η Κυβέρνησή σας, για να πάρετε την ψήφο του ελληνικού λαού, όταν λέτε ότι αυτό το σχέδιο θα μας βγάλει από την κρίση. Είναι τα ίδια που έλεγε ο παριστάμενος Υπουργός κ. Στουρνάρας σαν Πρόεδρος του IOBE το 2010, όταν παρακινούσε να ψηφίσουν το πρώτο μνημόνιο, λέγοντας ότι η ανάπτυξη έρχεται από το τέλος του 2012.

Και βεβαίως ζείτε σε μια άλλη χώρα. Μας λέτε για ανάπτυξη, όπως μας λέτε και για επιχειρηματικό περιβάλλον. Ποιο επιχειρηματικό περιβάλλον; Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη. Λουκέτα, λουκέτα, λουκέτα παντού!

Και έρχομαι στον «Τειρεσία». Κάποτε έμπαίνε κάποιος στον «Τειρεσία» και έλεγε «Θεέ μου, είναι προσβολή να μη στον «Τειρεσία» και να μην μπορώ να πάρω ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα», ενώ τώρα είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις εκείνων που ακόμα αντέχουν. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις εκείνων που αντέχουν να πληρώνουν το φόρο και το χαράτσι στην ακίνητη περιουσία, στο κεραμίδι. Σε λίγο θα τους πάρουν τα σπίτια, όπως και τα χωράφια. Και υπεύθυνοι είστε εσείς, όπως είστε και οι ηθικοί αυτουργοί για τις τρεισήμισι χιλιάδες αυτοκτονίες, για τους τρεισήμισι χιλιάδες Έλληνες που πήδηξαν από το μπαλκόνι γιατί δεν άντεχαν, για το ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ανέργους!

Ήρθατε εδώ και γελάτε και λέτε και αστεία. Λέτε τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης «μαρτυρία». Εσείς όμως κάνετε «μάρτυρες» τους Έλληνες, τους κάνετε «μάρτυρες» με την πολιτική του μνημονίου την οποία καταγγέλλατε στο παρελθόν. Και είστε απόλυτα συνυπεύθυνοι με το ΠΑΣΟΚ σ' αυτήν την πορεία.

Και πέραν αυτού, έρχεστε εδώ και αντί να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, αντί να πείτε στους αγρότες «σας είπαμε ψέματα» και να πείτε στους στρατιωτικούς «σας είπαμε ψέματα», να πείτε στους δημοσίους υπαλλήλους ότι, όταν μιλάγατε για μη απολύσεις, τους λέγατε ψέματα, έρχεστε εδώ και λέτε ότι «δεν μασάτε από απειλές». Μπορεί από απειλές να μη «μασάτε», αλλά «μασάτε» από εντολές και τις καταπίνετε από την κ. Μέρκελ και από τους δανειστές!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)

Και «μασάτε» χοντρά από απειλές και από εντολές των δανειστών. Και αν δεν «μασάτε», γιατί δεν προχωράτε στη διereύνηση των σκανδάλων εκείνων για τα χρήματα, τα οποία έχουν κλέψει επώνυμοι Έλληνες; Θα μου πείτε: «Βάλαμε κάποιους φυλακή».

Τον Λαυρεντιάδη τον ξέρετε; Για ρωτήστε τον κ. Λαυρεντιάδη, πριν πάρει την PROTON, όταν είχε την ευθύνη ο κ. Προβόπουλος, δάνεια, όπως αυτά που έδωσε ο Λαυρεντιάδης και πήγε στη φυλακή, έδωσε ο Προβόπουλος; Εγώ προκαλώ τον οικονομικό εισαγγελέα να το ψάξει τώρα. Και δεν είναι σε ασυλία αυτός, γιατί σε ασυλία μπορεί να τον βάλατε, παραδείγματος χάριν, για το θέμα τού ότι έβαλε στο PSI τα λεφτά των ταμείων -και των μετοχικών ταμείων και των ασφαλιστικών και των νοσοκομείων- και εν συνεχεία τα κούρεψε, ενώ γνώριζε ότι θα πάει στο 50%. Και εκεί μπορεί να τον προστατεύετε δήθεν, αλλά δεν τον προστατεύετε από τις μέρες που διοικούσε την PROTON. Για ψάξτε το και αυτό, αφού δεν «μασάτε».

Η ιστορία σας, κύριε Πρωθυπουργέ, δείχνει ότι όχι απλώς «μασάτε», όχι απλώς παίρνετε εντολές, αλλά είναι και περιέργος ο ρόλος σας. Γιατί, αν δεν «μασάτε», ελάτε εδώ στη Βουλή, όπου σας κάλεσα έξι φορές και απαντήστε: Έχετε διαπραγματευτεί το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» για τα Σκόπια; Γιατί δεν μιλάτε και να απαντήσετε;

Εχθές παρουσίασε το βιβλίο του ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τον ανατρέψατε το 1993 με τον Βουλευτή τον οποίο είχατε, δήθεν για το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Τώρα, ως Πρωθυπουργός, θα παραδώσετε το όνομα της Μακεδονίας; Σας ερωτώ να απαντήσετε, αλλά φεύγετε. «Λαγός» ο κ. Σαμαράς!

Σας λέω λοιπόν ότι τη Βουλή θα πρέπει να τη σέβεστε, ανεξαρτήτως των θέσεων τις οποίες έχετε ή των εντολών που παίρνετε από τους δανειστές. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί το νταραβέρι αυτό και να έρχεται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να νομοθετεί η Βουλή. Δεν είναι δυνατόν να αρνούνται οι εξωκοινοβουλευτικοί σας Υπουργοί να έρχονται εδώ και να απαντάνε στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να τολμάτε να μιλάτε για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα έρθουν -και μας είπατε και παραδείγματα μίας πολυεθνικής εταιρείας που έρχεται να επενδύσει- όταν τρεις χιλιάδες επιχειρήσεις λόγω της βαριάς φορολογίας, βάζουν την έδρα τους στην Αλβανία, στα Σκόπια, στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία.

Για πηγαίνετε μία βόλτα να δείτε τι γίνεται στην παραμεθόριο. Πηγαίνετε να δείτε ότι αυτήν τη στιγμή πηγαίνουν και βάζουν πετρέλαιο στα Σκόπια, στην Τουρκία, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία οι ταξιτζήδες από τη Βόρεια Ελλάδα και την παραμεθόριο. Πηγαίνετε να δείτε ότι άνοιξαν γραφεία στη Μυτιλήνη, για να πηγαίνουν καταναλωτές στην Τουρκία.

Και τι να κάνετε; Σας το λέμε ευθέως: Ρίξτε τους φόρους. Αυτή είναι η λύση. Η Αλβανία έχει 10%, όπως και τα Σκόπια, η Βουλγαρία και η Τουρκία; Η Ελλάδα να έχει 8%. Να φέρουμε μέσα να ψωνίζουν από την Ελλάδα, να ανοίξουν οι δουλειές, να φύγουν τα «λουκέτα». Κάντε τον ειδικό λογαριασμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ξαναπάσει δουλειά ο κόσμος. Όμως δεν θέλετε. Δεν θέλετε, γιατί, όπως τσακίζετε τους αγρότες, τσακίζετε και τους εργαζομένους. Δεν θέλετε, γιατί εκτελείτε εντολή. Δεν θέλετε, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να πείτε για ποιο λόγο, όταν ήρθε ο κ. Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΖ, για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο και για ευρωπαϊκούς υδρογονάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδρογονάνθρακες, δεν είναι ευρωπαϊκή η ΑΟΖ. Ελληνική είναι η ΑΟΖ και ελληνικοί είναι οι υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)

Και επειδή είδα ότι τελευταία διαφημίσατε και το θέμα της κίνησης σας για την ΑΟΖ, τι κάνετε; Ρηματική διακοίνωση κάνατε, διαμαρτυρηθήκατε δηλαδή, γιατί έκοψε «οικόπεδα» η Τουρκία και τα πούλησε.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ**)

Εμείς σας προκαλούμε: προεκλογικά υποσχθήκατε την ανακήρυξη της ΑΟΖ. Ανακηρύξτε την, ξεχωρίζοντας τους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο από το ΤΑΙΠΕΔ, που έχετε βάλει σαν εγγύηση στους δανειστές και στους τοκογλύφους, διότι ο σχεδιασμός σας είναι εκτελών τα σχέδια, αυτά ακριβώς να παραδώσετε.

Και πίσω από τους εμίρηδες κρύβονται και Έλληνες, κύριε

Πρωθυπουργέ, -σας τους καταγγείλαμε εδώ-, συντάιροι Έλληνες. Κάποτε πήγαινε ο Νικολάκης ο Παπανδρέου με το κυβερνητικό αεροσκάφος στον εμίρη, γιατί συνήθιζαν να πηγαίνουν μέλη της οικογένειας. Μήπως πίσω από το Κατάρ υπάρχουν και άλλοι εφοπλιστές Έλληνες, που έχουν το δικό τους αρχιτέκτονα; Έτσι, για να δούμε ποιες είναι οι επενδύσεις ή για να δούμε ποιι δικάζονται για λαθρεμπόριο και είναι οι μεγάλοι επενδυτές, που θα μας φύγουν κιόλας!

Εμείς σας τα έχουμε πει, με όνομα και επίθετο. Σας τα έχουμε καταγγείλει. Και αυτά τα οποία γράφονται σ' αυτήν την Αίθουσα, θα χρειαστούν σαν Πρακτικά στα ειδικά δικαστήρια αύριο, στα οποία θα περάσετε, αν συνεχίσετε αυτήν την πολιτική.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνει η συζήτηση για το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης. Και κλείνω μόνο με ένα πράγμα, με το θέμα των προτάσεων που έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος έχει επιστημονική βάση, όπως είπε ο «σωματοφύλακας» του κ. Σαμαρά, ο κ. Βενιζέλος, έχει ειδικές γνώσεις, αλλά ξέρετε πού; Στα μεταλλαγμένα! Κρατήστε αυτήν τη λέξη και κρατήστε το νέο διατροφικό κώδικα. Δεν θα μας πάτε στη νέα τάξη πραγμάτων, χωρίς τουλάχιστον να πέσει μία πιστολιά -με λόγους εννοώ- εδώ μέσα!

Και επειδή έχετε μάθει να κατεβάζετε τις κουκούλες, θυμηθείτε τι λέγατε σε επερώτηση για τα αγροτικά στις 11 Φεβρουαρίου στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι συλλαμβάνει τους αγρότες. «Φτάσατε στο σημείο να απαγορεύετε τη συνάθροιση», λέει στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Αντώνης Σαμαράς, «και να συλλαμβάνετε ανθρώπους στις Σέρρες, επειδή συναθροίστηκαν. Το κακό δεν είναι μόνο ότι έτσι μας φέρνετε πίσω σε άλλες εποχές. Το πολύ χειρότερο είναι, ότι έτσι επισπεύδετε και διευκολύνετε αυτό που υποτίθεται ότι θέλετε να αποφύγετε, την κοινωνική έκρηξη».

Εσείς όχι απλώς συλλαμβάνετε -και εμείς δεν είμαστε κατά στο να συλλάβετε τους κακοποιούς- αλλά απειλείτε τους αγρότες παρουσία των ΜΑΤ, που έπρεπε να κάνουν «επίδειξη» και να χτυπήσουν τους πατεράδες τους, για να δείξουν ότι αντιδρούν.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)

Με αυτές τις πολιτικές οδηγείτε τον τόπο σε πολύ κακό δρόμο. Θα σας το απαγορεύσουμε!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων)

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):** Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώμα ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας κατέθεσαν σχέδιο νόμου με τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.

Επίσης θα ήθελα να ανακοινώσω προς το Σώμα ότι οι Υπουργοί Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κατέθεσαν σχέδιο νόμου: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας».

Το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηριστεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.

Παραπέμπεται στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλης έχει το λόγο.

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ στο θέμα, το οποίο έθεσε η σημερινή συζήτηση και που είναι το αγροτικό ζήτημα, γιατί προσπάθησα διεξοδικά να αναφερθώ σε εκείνα που αποτελούν τη δική μας θέση και τη δική μας διεκδίκηση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της αγροτικής οικονομίας και των αγροτών.

Παίρνω το λόγο, στο πλαίσιο της δευτερολογίας, για να πω μερικά πράγματα αναφορικά με το τι συμβαίνει σήμερα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ότι η Δημοκρατική Αριστερά είχε την τιμή να εξασφαλίσει από τον ελληνικό

λαό το 6,23% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Θα μας ήταν εξαιρετικά βολικό, θα μας ήταν εξαιρετικά ευχερές και άνετο να περιοριστούμε στα έδρανα της ελάσσονος Αντιπολίτευσης, με έντονα πιθανολογούμενο το ενδεχόμενο να μη σχηματιστεί κυβέρνηση και η πολιτική ζωή του τόπου να οδηγηθεί σε μία επικίνδυνη ρευστότητα, με άμεση και αυτονόητη τη συνέπεια σε βάρος της κοινωνίας, η οποία και αυτή θα περιέπιπτε σε κατάσταση ρευστότητας.

Εμείς δεν είχαμε ψηφίσει ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο μνημόνιο ούτε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ούτε τους εφαρμοστικούς νόμους, στη βάση συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας. Και τούτο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι σταθερά επιμείναμε από την πρώτη στιγμή, ότι πέρα και ανεξάρτητα από το μνημόνιο, οι μεταρρυθμίσεις στον τόπο έπρεπε να γίνουν, πρέπει να γίνουν και θα γίνουν.

Το κάναμε από υπεύθυνη θέση και στηρίξαμε, χωρίς να εκχωρούμε την πολιτική και ιδεολογική μας ταυτότητα σε κανένα άλλο κόμμα από εκείνα τα οποία στηρίζουν το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, αυτήν την Κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης.

Για πείτε μου ποια θα ήταν η εξέλιξη, εάν δεν υπήρχε κυβέρνηση; Θα έβγαινε ή δεν θα έβγαινε η χώρα από την Ευρωζώνη; Θα έβγαινε η Ελλάδα από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα θα οδηγείτο στην απομόνωση, όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική, με ό,τι αυτό αυτονόητα συνεπάγεται για την όποια εξέλιξη αυτού του τόπου, αυτής της πατρίδας. Αυτό ήταν εκείνο που υπαγόρευσε τη συγκεκριμένη θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Είπε ο κ. Τσίπρας ότι η Κυβέρνηση που και η Δημοκρατική Αριστερά στηρίζει, ένα πρόγραμμα έχει: το μνημόνιο. Δηλαδή; Το μνημόνιο είναι υπαρκτό. Τι εισηγείται η Αξιωματική Αντιπολίτευση; Να το καταγγείλουμε και μάλιστα μονομερώς και μάλιστα με όλες εκείνες τις διαδικασίες, που κατά καιρούς έχει διατυπώσει, που, εάν τις δούμε σχηματικά, διαμορφώνουν το τόξο του εκκρεμους –σήμερα η μία θέση, αύριο η άλλη θέση- με αποτέλεσμα η αντίφαση και η αντιφατικότητα να είναι τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη πολιτική, αναφορικά με την κατάσταση της χώρας, σε σχέση και με το μνημόνιο;

Και δεν έγινε τίποτα; Δεν υπήρξε διαπραγμάτευση; Δεν υπήρξε διαπραγμάτευση και το λένε ότι δεν υπήρξε, λες και προσέκυψαν όλα αυτά από παρθενογένεση. Και ποια είναι αυτά; Θυμηθείτε: Περικοπή μισθών και συντάξεων ζητούσαν οι εταίροι Ευρωπαίοι από το πρώτο ευρώ, για να φθάσουμε στα 1.000 ευρώ. Ζητούσαν οριζόντιες εφαρμογές, αλλά τις αποφύγαμε, διότι το παλέψαμε, διότι διεκδικήσαμε.

Μας είπαν εδώ και καιρό ότι ένας τεράστιος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα βρεθεί στην ανεργία, θα φύγει. Και δεν έχει βρεθεί κανένας στην ανεργία. Και η διαθεσιμότητα δεν είναι ανεργία. Και η διοικητική μεταρρύθμιση δεν είναι ανεργία. Είναι βασική μεταρρύθμιση, την οποία έχει ανάγκη ο τόπος.

Μας είπαν ότι θα εκδιωχθούν πάρα πολλοί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ποιος εξεδιώχθη; Και ποιος υπαγόρευσε αυτήν τη θολούρα μέσα στην ελληνική κοινωνία, ότι επέρχεται η καταστροφή;

Ξέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ξέρει πάρα πολύ καλά η Δημοκρατική Αριστερά ότι υποφέρει η κοινωνία. Ξέρουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα ανακουφίζουν, ιδιαίτερα τα οικονομικά αδύναμα στρώματα αυτού του τόπου. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το 31% του ελληνικού λαού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αλλά για πείτε μου εσείς, που έχετε ως πολιτική επιλογή –με τις διακυμάνσεις και τις κατά καιρούς αποχρώσεις- την καταγγελία του μνημονίου και μάλιστα τη μονομερή, πόση θα ήταν η ανεργία; Τι θα είχε ως συνεπαγωγή η επιστροφή της χώρας στη δραχμή; Τι θα είχε ως συνεπαγωγή η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη; Θα ήταν καλύτερη η κατάσταση σήμερα; Χειρότερη θα ήταν. Θα ήταν επιστροφή σε μακρινές δεκαετίες.

Ε λοιπόν σήμερα, όχι, διότι έχουν λυθεί τα πάντα όχι, διότι η κοινωνία δεν υποφέρει, εκείνο το οποίο προωθείται, είναι η πολιτική που είναι δυνατόν να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, στο οποίο βρέθηκε εδώ και τρία χρόνια, με παρούσα βέβαια την

ύφεση εδώ και πέντε χρόνια. Αυτή είναι η υπεύθυνη πολιτική.

Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Εμείς δεν θα ρωτήσουμε ποτέ για τα αυτονόητα. Αλλά για πείτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε καμία άλλη κυβέρνηση, όπως αυτήν την Κυβέρνηση, την οποία στηρίζουμε κι έχουμε πολλές φορές διαφωνίες σε διάφορα ζητήματα –αναζητούμε βέβαια τον κοινό πολιτικό τόπο- που να έχει ελέγξει φορολογικά τόσους πολλούς, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Γνωρίζετε άλλη κυβέρνηση, η οποία να έχει κάνει αυτά τα βήματα που κάνει η παρούσα Κυβέρνηση, αναφορικά με τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας;

Δεν είμαι ευχαριστημένος. Θα έπρεπε να είναι ταχύτερα τα βήματα. Θα έπρεπε να είναι ταχύτερη η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και του «πόθεν έσχες».

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ**)

Όμως, ο πολιτικός λόγος –έστω και αντιπολιτευτικός λόγος- για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να είναι και ειλικρινής. Και δεν είναι ειλικρινής, γι' αυτό και δεν είναι αποτελεσματικός, όταν δεν αναγνωρίζει εκείνα τα βήματα τα οποία κινούνται προς θετική κατεύθυνση.

Άκουσα, αγαπητέ Πρόεδρε των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να αναφέρεστε στο θέμα της ρηματικής διακοίνωσης. Το ερώτημα μου είναι ευθύ: γνωρίζετε άλλη διαδικασία –όταν αμφισβητείται κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας- απ' αυτή που έγινε, δηλαδή τη ρηματική διακοίνωση; Τι έπρεπε να κάνει η ελληνική Κυβέρνηση;

**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:** Την έκανε μετά από οκτώ μήνες, κύριε Πρόεδρε!

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Τι έπρεπε να κάνει...

**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:** Μετά από οκτώ μήνες!

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Κοιτάξτε και πάλι ο πολιτικός λόγος, για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να είναι ειλικρινής. Άκουσα τώρα να φωνάζει ένας συνάδελφος Βουλευτής «την έκανε μετά από οκτώ μήνες». Ή ζούμε σε διαφορετικό κόσμο ή έχουμε διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων.

(Χειροκροτήματα)

Μα, ο χάρτης με τα οικόπεδα που εξεπόνθησε η γειτονική Τουρκία είναι πρόσφατος.

**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:** Όχι, δεν είναι!

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Είναι πρόσφατος.

**ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:** Να είστε ενήμερος, κύριε Πρόεδρε!

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Φωνάζετε, αλλά εγώ δεν θα σας διακόψω ποτέ, όταν ανεβείτε στο Βήμα. Σας το υπόσχομαι, δεν θα σας διακόψω!

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαράκης):** Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

**ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς):** Αλλά φαίνεται ότι με αυτά που λέτε, επιβεβαιώνεται εκείνο που αρχικά είπα, ότι ζούμε σε διαφορετικό κόσμο ή, ακριβέστερα, έχουμε διαφορετική πολιτική ηθική απέναντι στα μεγέθη και στις πραγματικές καταστάσεις.

(Χειροκροτήματα)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- η Κυβέρνηση αυτή δίνει μάχη. Θα της ήταν εύκολο της Κυβέρνησης να μην υπάρχει. Και αναφέρομαι στα κόμματα που τη συγκροτούν.

Και για να μη δεσμεύω άλλα πολιτικά κόμματα, ας μιλήσω για τη Δημοκρατική Αριστερά. Θα μας ήταν εύκολο –συγχωρήστε μου την επανάληψη- θα μας ήταν βολικό, στο όνομα μάλιστα και της ιδεολογικής καθαρότητας και σε απόλυτη συνέπεια με εκείνο που πράξαμε, αναφορικά με τα μνημόνια τα οποία καταψηφίσαμε, να μείνουμε μακριά από τα πράγματα. Όμως, τότε θα ήμασταν ανεύθυνοι απέναντι στην ελληνική κοινωνία, απέναντι στην Ελλάδα, στην πατρίδα. Κι αυτήν την ανευθυνότητα ποτέ δεν την υιοθέτησα! Ποτέ δεν θα την υιοθετήσουμε!

(Χειροκροτήματα)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαράκης):** Η Γενική

Γραμματέας και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα έχει το λόγο.

**ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων):** Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Κύριε Πρόεδρε, στη συζήτηση Αρχηγών δεν έχει ξαναγίνει αυτό!

**ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων):** Θέλω το λόγο επί προσωπικού, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκε στο όνομά μου ο κ. Κουβέλης.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Μα, δεν υπάρχει προσωπικό.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Μιλήστε, αφού τελειώσω. Δεν χάνεται το προσωπικό.

**ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων):** Κύριε Πρόεδρε, μόνο μία λέξη.

Δεν κατατέθηκαν χάρτες από την Ελλάδα, όπως κατέθεσε η Κύπρος, ο μεγάλος Τάσος Παπαδόπουλος, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, γιατί έτσι μόνο προβλέπει η διαδικασία ανακήρυξης της ΑΟΖ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει προσωπικό.

Η κ. Παπαρήγα έχει το λόγο.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Κατ' αρχάς, θεωρώ ότι ακολουθήσαμε πάλι την πεπατημένη. Πρώτος γύρος επί του αντικειμένου –ας πούμε– δεύτερος γύρος «περιβόλι», τα πάντα μπήκαν μέσα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να διευρύνεται η συζήτηση. Αλλά, κατά τη γνώμη μας, και μόνο αν μείνουμε στο θέμα αγροτική οικονομία-αγροτιά, μπορεί να γίνει μία πολύ καλή αντιπαράθεση, αντίλογος και φασαρία επί της ουσίας. Δεν είναι ανάγκη να συζητήσουμε λίγο απ' όλα.

Ξεμπερδέψαμε, δηλαδή, με τον πρώτο γύρο; Βεβαίως, κύριε Σαμαρά, δώσατε το παράδειγμα στο δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο ήταν ήρεμη η κατάσταση. Ο δεύτερος γύρος μου θύμισε αλήστου μνήμης συζητήσεις Μητσοτάκη-Παπανδρέου κ.λπ.. Δεν χρειαζόταν αυτό στο δεύτερο γύρο. Τον αδικήσατε τον κ. Τσίπρα. Σήμερα είπατε ορισμένα πράγματα για τα κίνητρα στους επιχειρηματίες. Είπατε γιατί έφυγε η εταιρεία «CARREFOUR», γιατί διώξατε επενδύσεις, γιατί δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες. Εντάξει, τι άλλο δηλαδή να πει; Η ωρίμανση είναι ταχύτατη.

Αλλά κι εσάς, με συγχωρείτε, κύριε Σαμαρά, σας βολεύει μία τέτοια συζήτηση. Τώρα, πού θα πάμε, δεν το ξέρω. Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Ο κύριος Υπουργός μπορεί να ξέρει πολύ καλά μία σειρά από ζητήματα, αλλά θέλω να διευκρινίσω γιατί το ΚΚΕ διαφωνεί ριζικά, κάθετα, οριζόντια κ.λπ..

Εμείς δεν είπαμε ότι στην Ελλάδα παύει η παραγωγή και μάλιστα όλες οι στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι, ανεξάρτητα αν έχουμε προϊόντα που πέφτουν κάθετα, για παράδειγμα η ζάχαρη ή το μαλακό σιτάρι, συνολικά έχουμε παραγωγή που καλύπτει το 70%, το 80%, το 85%, το 90% μέχρι και πάνω από 95% της ατάρκειας. Το θέμα είναι ότι τα προϊόντα δεν πωλούνται. Δεν συμφέρει τον αγρότη να τα μαζεύει και να τα πουλάει. Και όταν τα πουλάει, το κάνει σε εξευτελιστική τιμή.

Επιπλέον, έχουμε «θάλασσα εισαγωγών» και λέμε ότι δεν είναι ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα. Με τι κριτήρια τώρα μετράται η ανταγωνιστικότητα; Σας αναφέραμε ορισμένα παραδείγματα, πώς γίνεται η σύμπραξη με τη Βραζιλία, με την Αργεντινή κ.λπ. Βεβαίως, με τους όρους που λέτε εσείς, δεν είναι ανταγωνιστικά, γιατί στην Ελλάδα, παραδείγματος χάριν, πρέπει να πάει η αγροτική σύνταξη στα 150 ευρώ. Και άμα πάει ο βασικός μισθός, ο εγγυημένος μισθός, στα 180 ευρώ για τον εργαζομένο υπάλληλο και από εκεί και πέρα ό,τι πιάσεις ανάλογα με τις εισφορές, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Αν και η ανταγωνιστικότητα δεν έχει σχέση μόνο με το μισθολογικό. Είναι βασικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Επομένως εμάς δεν μας λείπει τίποτα η ανταγωνιστικότητα.

Έχουμε παραγωγή γιατί τις ποσοστώσεις δεν τις εφάρμοσαν

οι αγρότες. Άλλωστε, την αγροτική παραγωγή δεν μπορείς να τη ρυθμίσεις ακριβώς και όταν μάλιστα έχεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό μικροϊδιοκτητών. Γι' αυτό πρέπει να εκτοπιστούν οι μικροϊδιοκτήτες, για να σταματήσουν να παράγουν.

Εμείς, πριν κάνουμε μία μελέτη στο κόμμα, πιστεύαμε ότι έχει πέσει πολύ η αγροτική παραγωγή. Αυτό όμως δεν ισχύει. Σε κάποια προϊόντα -δεν είναι της ώρας να σας πω- έπεσε η παραγωγή, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε ελάχιστες εισαγωγές. Άρα αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι στο αν παράγονται προϊόντα, πολλά ή λίγα, αλλά σε αυτό που λέμε κόστος παραγωγής, κέρδος κ.λπ. και στην τάση συγκέντρωσης της παραγωγής, που έγινε με αργούς ρυθμούς στην Ελλάδα και τώρα πάει να γίνει με ταχύτητα. Όταν λένε αναδιρθρώσεις, αυτό εννοούν.

Εμείς είμαστε με τους μικρούς και φτωχούς αγρότες. Βεβαίως, πρέπει να οργανωθεί η μεγάλη παραγωγή. Όταν έχεις μικρή παραγωγή κατακερματισμένη, ανεβαίνει το κόστος. Ο κάθε κλήρος έχει κι από ένα τρακτέρ. Εκεί πήγανε οι κοινοτικές επιδοτήσεις και σκοπιμώς. Έφυγαν τα άροτρα από τη μέση και μπήκαν τα τρακτέρ, οι σύγχρονες μηχανές, τα σύγχρονα συστήματα άρδευσης. Και τώρα αυτή είναι η αντίφαση για το καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορεί να έχεις μικρή παραγωγή, μικρό κλήρο.

Με αυτήν την έννοια αναφερόμαστε στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Είτε είναι κυβέρνηση Σαμαρά είτε είναι κυβέρνηση Τσίπρα, από τη στιγμή που είσαι μέσα στο πλαίσιο του συστήματος, δεν μπορείς να αγνοήσεις τους οικονομικούς λόγους του. Τα περιθώρια της ευελιξίας είναι πάρα πολύ στενά -δεν έχω χρόνο να τα αναπτύξω- γι' αυτό έχουμε ριζικά διαφορετική άποψη και γι' αυτό δεν παίρνουμε μέρος σε κυβέρνηση για να διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα, διότι θα ακολουθήσουμε αυτήν την πολιτική, δηλαδή μεγάλη ιδιοκτησία γης με εκδίωξη της φτωχής αγροτιάς και με ανεργία.

Δεν υπάρχει τώρα η διεξοδος, η μετανάστευση που υπήρχε στη δεκαετία του '60 στη Γερμανία και στις άλλες χώρες. Άρα, δεν είπαμε εμείς ότι έχει πάψει η παραγωγή.

Όσον αφορά την κτηνοτροφία, ναι, συμφωνούμε να δοθεί έμφαση τώρα στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Εντάξει, ήρθε η ώρα. Αυτό δεν συνιστά από μόνο του ούτε πολιτική υπέρ της πλειοψηφίας των κτηνοτρόφων, ούτε είναι μια προοδευτική ή αριστερή ή στιδήποτε άλλο ή δημοκρατική πολιτική. Στην κτηνοτροφία είχαμε το '90 τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες μονάδες. Σήμερα έχουμε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες μονάδες. Έχουμε μείωση 23%. Προσέξτε, όμως. Από τις τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες μονάδες, οι δύο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα μονάδες ελέγχουν το 22% της παραγωγής. Εκεί ο πάμε. Πόσες θα μείνουν; Θα μείνουν εκατό χιλιάδες; Και ο σχεδιασμός είναι σταδιακά να πάμε -αν τα καταφέρει η Ελλάδα και δεν είναι εύκολο στο επίπεδο της Ολλανδίας.

Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι μικροί; Θα καταστραφούν. Ή θα κάνουν, όπως προτείνουμε εμείς, λαϊκό συνεταιρισμό, που όμως από πάνω του θα έχει τον κοινωνικοποιημένο τομέα και όχι την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους βιομηχάνους και τους τραπεζίτες κ.λπ.. Επομένως είμαστε υπέρ της οργάνωσης της μεγάλης ιδιοκτησίας, αλλά όχι με εξολόθρευση των μικρών κ.λπ. Οι ηλικιωμένοι, εντάξει, αλλά τι θα γίνουν οι υπόλοιποι;

Εδώ γίνεται συζήτηση για τις επενδύσεις. Μας λέτε «δεν θέλετε να γίνουν επενδύσεις;». Κύριε Σαμαρά, τα ξέρετε εσείς τα προβλήματα. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα -και ο κ. Καμμένος που ξιφουλκεί εκεί με την ΑΟΖ και τα ρηματικά- τα ξέρουν. Και υπάρχουν κι οι εμπειρίες από την κυβέρνηση Καραμανλή. Αλλά αυτά τα βάζετε «κάτω από το χαλί», δεν τα λέτε στον ελληνικό λαό. Εδώ, αν θέλετε, είναι κι οι διαφορές μας.

Γίνεται ο διαγωνισμός για τις ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ κ.λπ.. Εδώ πέρα γίνεται σκοτωμός. Οι Αμερικανοί λένε «μην τις δώσετε στους Ρώσους, γιατί θα...». Και μπορούν να τους εκβιάσουν. Αν πάμε με τους διαγωνισμούς, οι Ρώσοι δίνουν τρεις φορές παραπάνω από ό,τι δίνουν οι υπόλοιποι. Ξαναγίνεται διαγωνισμός, συνεχίζεται και ξαναπαίνουν οι Άραβες, αυτοί που είχαν απορριφθεί την πρώτη φορά και ξαναρχεται το Κατάρ. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι της Ελλάδας.



Γίνεται μια μεγάλη διαπάλη και με εκβιασμό. Κι εδώ έτσι είναι τα καπιταλιστικά κράτη μεταξύ τους, ενωμένα κατά των εργαζομένων. Είναι ικανά να ρουφιήξουν το αίμα του συμμαχού τους. Δεν βλέπετε πώς γίνονται οι διαγωνισμοί; Είναι τυχαίο δηλαδή; Μην κοιτάτε τώρα την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» που έχει μια μικρή κυκλοφορία και λέει «Σαμαρά, μην το δώσεις στους Ρώσους γιατί θα πάθουμε». Εδώ είναι γεμάτο απειλές.

Το ίδιο γίνεται και με την ΑΟΖ και γι' αυτό όλοι όσοι μίλαγαν για τις ΑΟΖ, τώρα έχουν βάλει τα κεφάλια μέσα. Γιατί, τι είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες; Και αν είναι σωστά και τα δημοσιεύματα - τα είπαν και στον κ. Τσίπρα, δεν ξέρω τι απάντησε- είπαν: «Όχι χάρτες. Πηγαίνετε τα χαρτιά στον ΟΗΕ, αλλά όχι χάρτες». Καλά, εδώ τους χάρτες τούς έχει καταργήσει το ΝΑΤΟ. Δεν δέχεται χάρτες. Δεν υπάρχουν χάρτες στο ΝΑΤΟ. Τώρα ανακαλύψαμε το «όχι χάρτες»;

Η Τουρκία είναι μόνο το ζήτημα; Θέλετε τη γνώμη μας; Η ελληνική Κυβέρνηση, η σημερινή ή η αυριανή -γιατί δεν προβλέπουμε εμείς στις εκλογές να είμαστε σε κυβέρνηση- θα συρθεί στην εξής συζήτηση: Ή μπαίνετε σε συνδιαχείριση στο Αιγαίο χωρίς χάρτες κ.λπ., με συμφωνία επιχειρήσεων και όχι διακρατική. Η διακρατική θα είναι συνεργασία με επιχειρηματίες. Θα τσακώνονται μεταξύ τους και για την κατανομή των κερδών. Ή χάνετε και τους διαδρόμους, τα οικόπεδα. Και εδώ πρόκειται για σκληρό ανταγωνισμό. Για ρωτήστε τους Κύπριους. Ποια ήταν η πιο σκληρή ανταγωνιστική; Η γαλλική εταιρεία «TOTAL». Δεν έκανε πίσω ούτε στο ελάχιστο στη διαπραγμάτευση που είχε - δεν θυμάμαι τώρα- με κάποια χώρα. Αυτό θα γίνει.

Επομένως αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα και εκείνο και το άλλο, εμείς τα υπερασπιζόμαστε. Όσο υπάρχουν ξεχωριστά κράτη και, όπως εμείς λέμε, ιμπεριαλισμός, δεν δεχόμαστε να πειραχτεί ούτε τόσο από τα σύνορα. Δεν πάει να φωνάζει τώρα ο κ. Καμμένος και να λέει «σαράντα χαρτιά». Θα απαντήσει, επομένως. Άμα έχεις τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και άμα έχεις τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να είσαι και μέσα και να βάλεις τους δικούς σου κανόνες;

Γι' αυτό έχει γίνει θέμα διαπραγμάτευσης. Ο τάδε Πρωθυπουργός δεν διαπραγματεύεται, εγώ θα διαπραγματευθώ. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Εμείς να δεχθούμε ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ικανότητες στους Πρωθυπουργούς ή στους Υπουργούς. Αυτό ισχύει και μέσα σε ένα κόμμα και ανάμεσα σε διαφορετικά κόμματα. Είναι θέμα ικανότητας; Δεν είναι θέμα ικανότητας. Ο συσχετισμός δυνάμεων είναι συγκεκριμένος.

Και θα δείτε ότι οι υδρογονάνθρακες θα είναι ο τάφος του Κυπριακού. Είμαστε αντίθετοι να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες; Όχι, καθόλου. Αυτές τις αντιφάσεις, όμως, δεν τις λέτε τα κόμματα που υποστηρίζετε και ζητάτε την κυβερνητική ψήφο. Πρέπει να βγείτε και να πείτε ότι αν βάλουν αυτό το θέμα, θα κάνω εκείνο, αυτά τα plan a, b, c. Αλλά είστε όλο μεγάλα λόγια, όχι χάρτες.

Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την Τουρκία. Έχουμε να κάνουμε με την Αίγυπτο. Έχουμε να κάνουμε με την Αλβανία. Συμφώνησε η κυβέρνηση Καραμανλή με την Αλβανία και η Αλβανία τα πήρε πίσω, ανέτρεψε τη συμφωνία. Αυτά θα είναι παρόντα σε κάθε βήμα. Γιατί όταν γίνονται εκλογές ή όταν δεν γίνονται εκλογές, δεν τα λέτε στον ελληνικό λαό;

Γιατί σας κάνει εντύπωση; Τώρα, συζητάμε ποιος νίκησε στην Ιταλία. Το σύστημα το καπιταλιστικό νίκησε. Έχασε ο Μόντι; Έχασε η Μέρκελ; Σοβαρά; Απειλείται δηλαδή η Ιταλία να πάει σε άλλο δρόμο; Άλλωστε ο Μόντι ήταν για ένα διάστημα. Ήρθε να κάνει κυβέρνηση τεχνοκρατών. Άλλον Μόντι θα βρουν. Θα ξαναπάνε σε εκλογές. Δεν θα γίνει κυβέρνηση; Αν ο λαός της Ιταλίας πει «Αμάν, μην τυχόν έχω ακυβερνησία», τότε θα πάει ακόμη χειρότερα. Μπορεί να γίνει και ο Μπερλουσκόνι Πρωθυπουργός. «Basta, Monti», γράφει στην πρώτη σελίδα η «ΑΥΓΗ». Αυτό το «Forza Berlusconi», δεν έχει κανένα θέμα; Εγώ δεν λέω αυτό το μονόπλευρο, αλλά τι; «Basta, Monti»;

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ:** «Basta» γενικώς.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Όλο το ζήτημα ήταν η ήττα του Μόντι. Ωραία, έχασε ο Μόντι. Αυτό

ήταν να κάνει ο Μόντι. Πήρε τα μέτρα. Θα βρουν άλλον.

**ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:** Basta, Μέρκελ.

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας):** Μέσω Μόντι. Αφήστε τα τώρα. Δεν καταψήφισαν τη Μέρκελ.

Μα, αυτό είναι το ελιξίριο του καπιταλιστικού συστήματος. Κάποτε, είχαν «Μητσοτάκης-Παπανδρέου». Φύγαμε από το «Μητσοτάκης-Παπανδρέου» και μετά πήγαμε στο «έτσι και αλλιώς και αλλιώς».

Διάβασα. Όλο το πνεύμα είναι ότι ηττήθηκε ο Μόντι που ήταν ο μετριοπαθής, ο σοβαρός κ.λπ.. Δεν κάνει εντύπωση πώς στον ιταλικό λαό που έχει παραδόσεις και έχει και Κομμουνιστικό Κόμμα με 30% κάποτε, έφθασε στο σημείο τώρα να παίρνει 30% ο Μπερλουσκόνι; Αυτό δεν μας απασχολεί; Όχι με την έννοια να φοβηθούμε. Ηττήθηκε η Μέρκελ. Α, καλά. Η Μέρκελ είναι πιο έξυπνη απ' όσο φανταζόμαστε, το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, ίσως χρειάζεται κάποια στιγμή να ηττηθεί η Μέρκελ, για να έρθουν οι άλλοι Μέρκελ. Δεν το σκέφτεστε αυτό;

Αυτά, λοιπόν, λέμε στον κόσμο; Μετά λέμε γιατί οι εργαζόμενοι δεν απεργούν, όπως πρέπει. Ε, πώς! Έτσι είναι και έχουμε ευθύνη για τη συνείδηση του κόσμου. Και όταν λεγόμαστε Αριστεροί, κομμουνιστές κ.λπ., έχουμε ευθύνη για το πώς διαμορφώνεται η συνείδηση του κόσμου.

Τέλος, υπάρχουν και διάπτοντες αστέρες, για να μην πω ονόματα. Και δεν αναφέρομαι στον Τσίπρα. Μην πείτε ότι αναφέρομαι σε αυτόν. Θυμάστε σε κάτι εκλογές του 2002 που έβγαιναν κάποιοι διάπτοντες αστέρες στην τηλεόραση και απαντούσαν σε είκοσι δύο δευτερόλεπτα τα πάντα, προγραμματισμένοι; Ήταν τα καινούργια πρόσωπα. Πού είναι; Τους έχει ξεχάσει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι; Να μην πω το όνομα. Πού είναι τώρα αυτοί; Και το σύστημα γεννά πολλά.

Επομένως θα συζητάμε τώρα για τον καπιταλισμό, το σοσιαλισμό, την ΚΑΠ; Άμα πάμε τώρα και συζητάμε ποιος είναι προδότης ή δεν είναι, θα αποβλακωθεί ο κόσμος -με συγχωρείτε- με δική μας ευθύνη. Δεν γεννήθηκε κανείς αποβλακωμένος αλλά αποβλακώνας και στα εξήντα σου.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μείμαράκης):** Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος για δέκα λεπτά.

**ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την ένταση που υπήρξε και το γεγονός ότι στο δεύτερο γύρο, όπως είπε και η κ. Παπαρήγα, μάλλον βγήκαμε εκτός θέματος, θεωρώ ότι η αποψινή συζήτηση ήταν χρήσιμη, διότι ανέδειξε τις χρόνιες παθολογίες της ελληνικής γεωργίας, αλλά και τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη.

Χρόνια τώρα παρακολουθώ τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα. Μεγάλωσα με προβλήματα των Ελλήνων γεωργών και οέβομαι τον αγώνα τους, γιατί είναι αγώνας καθημερινής βιοπάλης. Ως Βουλευτής μιας κατ' εξοχήν αγροτικής περιοχής, αλλά και ως Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πέρασα αμέτρητες ώρες με αγρότες, σε συσκέψεις και συναντήσεις, σε γραφεία και χωράφια, συζητώντας τα προβλήματά τους και ψάχνοντας λύσεις. Παρακολουθώ, τις αγροτικές κινητοποιήσεις από τις πρώτες το 1995 και κάθε χρόνο Γενάρη-Φλεβάρη τους αγρότες που βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας λύση στα προβλήματά τους.

Κάθε χρόνο ο βασικός κορμός των αιτημάτων τους είναι ίδιος, το κόστος παραγωγής και ιδιαίτερα οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και το αγροτικό ρεύμα, τα έργα υποδομών που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, όπως φράγματα και ταμειυτήρες, το πρόβλημα της ρευστότητας, οι κατ' εξαίρεση αποζημιώσεις, όπως το αίτημα για αποζημίωση στις ζημιές από το πράσινο σκυλήκι στο βαμβάκι, το άνοιγμα της ψαλίδας των τιμών ανάμεσα στο χωράφι και το ράφι, οι ελληνοποιήσεις εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων, τα φέσια που ρίχνουν έμποροι στους παραγωγούς και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές. Σε αυτά οι αγρότες της ΠΑΣΥ προσθέτουν, την κατάργηση της «αντιαγροτικής» ΚΑΠ, την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την καθιέρωση

εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα.

Για την αντιμετώπιση των σοβαρών αυτών αιτημάτων που ανακυκλώνονται κάθε χρόνο, η πολιτεία κατέφευγε σε μια λογική διαχείρισης και μετάθεσης των προβλημάτων στο μέλλον με έκτακτες παροχές και κατ' εξαίρεση αποζημιώσεις. Η κοντόφθαλμη αυτή διαχειριστική λογική αντιμετώπισης των αγροτικών προβλημάτων είχε διπλό κόστος.

Πρώτον, τα προβλήματα διογκώνονταν, κακοφόρμιζαν, έγιναν χρόνιες παθογένειες και πλέον τα συνθήκη μερεμέτια δεν αρκούν, δεν αντέχουν το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Την ίδια ώρα, η χώρα σέρνεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για ενισχύσεις που δεν θεωρούνται συμβατές με ευρωπαϊκά ειωθότα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο «πακέτο Χατζηγάκη». Τώρα πια, η εποχή των παχιών αγελάδων έχει περάσει. Υπό μια έννοια είμαστε τυχεροί που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια διαχειριστική λογική. Δεν είναι δυνατόν να μεταθέτουμε τα προβλήματα στον επόμενο χρόνο, στις πλάτες κατ' ουσία της επόμενης γενιάς.

Τώρα επιτέλους, έστω και την ύστατη στιγμή, οφείλουμε να βρούμε λύσεις ουσίας και να μη βάλουμε τα προβλήματα στο συρτάρι κοροϊδεύοντας εαυτούς και αλλήλους. Αντί της διαχείρισης και της μετάθεσης των προβλημάτων από χρόνο σε χρόνο, χρειάζονται τομές και μεταρρυθμίσεις για να αναδιοργανώσουμε τον πρωτογενή τομέα, να στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή και να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για την ελληνική γεωργία του αύριο.

Προχωρούμε, λοιπόν, σε επτά μεταρρυθμίσεις, αντί για διαχείριση.

Πρώτη μεταρρύθμιση: Η αλλαγή του φορολογικού συστήματος των αγροτών, με την καθιέρωση βιβλίων εσόδων και εξόδων. Έτσι δίνουμε κείμενο χτύπημα σε δύο παθογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ελληνική οικονομία, τις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων και το άνοιγμα της ψαλίδας στις τιμές ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι.

Σήμερα, με το δέλεαρ της μεγαλύτερης επιστροφής ΦΠΑ, πολλοί αγρότες ενδίδουν στον πειρασμό που τους υποβάλλουν οι έμποροι και οι μεσάζοντες και καταγράφουν περισσότερα κιλά από εκείνα που πραγματικά πουλούν. Έτσι δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να έχει νόμιμα παραστατικά και να «βαφτίσει» ελληνικά τα εισαγόμενα προϊόντα και να τα διαθέσει ως τέτοια στην αγορά. Ομοίως, κάποιοι αγρότες γράφουν στα τιμολόγια ότι πούλησαν ακριβότερα τη σοδειά τους, προκειμένου πάλι να λάβουν μεγαλύτερη επιστροφή ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο, όμως, ο έμπορος νομιμοποιείται να πουλήσει το προϊόν σε ακριβότερη τιμή στον καταναλωτή.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση μπαίνει τέλος σε αυτήν τη διπλή πληγή. Από τη στιγμή που οι αγρότες θα φορολογούνται με βάση τα έσοδα, δεν έχουν κανένα κίνητρο να γράφουν υψηλότερες τιμές ή περισσότερα κιλά των πραγματικών. Έτσι, ούτε παραπλάνηση των καταναλωτών έχουμε με τις ελληνοποιήσεις, ούτε ακριβότερες τιμές για τον καταναλωτή ούτε απώλεια εσόδων για το κράτος από επιστροφή ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια. Στην άμβλυση της ψαλίδας ανάμεσα στο χωράφι και στο ράφι θα συμβάλει και η καθιέρωση και θεσμοθέτηση των αγροτικών αγορών.

Δεύτερη μεταρρύθμιση: Η θέσπιση αγροτικού πετρελαίου μειωμένης φορολόγησης, με ταυτοποίηση δεδομένων για κάθε αγρότη, με στόχο, βεβαίως –όταν τα δημοσιονομικά της χώρας το επιτρέψουν– το αγροτικό πετρέλαιο να είναι αφορολόγητο. Άμεσα συγκροτείται επιτροπή με στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών για να μελετήσει όλες τις πτυχές του θέματος και να εισηγηθεί στην Κυβέρνηση την καθιέρωση της κάρτας πετρελαίου.

Επιπλέον, μελετάμε την καθιέρωση ειδικού νυχτερινού αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος. Με δεδομένες τις δρομολογηθείσες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος τον Μάιο και τον Ιούλιο, στόχος του μέτρου είναι να αμβλυθούν στο βαθμό του δυνατού οι συνέπειες για τους αγρότες. Βεβαίως, το κόστος παραγωγής επιβαρύνεται και από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Η δέσμευση της Κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην πρω-

τολογία του, ισχύει και ισχύει στο ακέραιο.

Τρίτη μεταρρύθμιση: Η ενεργοποίηση της προαιρετικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ για νόσους και ασθένειες, που σήμερα δεν αποζημιώνονται από τον οργανισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ζημιές από το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι και όχι μόνο. Με βάση αναλογιστικές μελέτες που θα εκπονηθούν, θα οριστεί και το επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Έτσι ο αγρότης θα έχει τη δυνατότητα με επιπλέον ασφάλιστρο να ασφαρίζει την παραγωγή του για αίτια που μέχρι σήμερα δεν αποζημιώνεται.

Τέταρτη μεταρρύθμιση: Η σύσταση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των αγροτών, που μπαίνουν σε σχέδια βελτίωσης στη μεταποίηση, σε επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Υλοποιείται, δηλαδή, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών, η θέσπιση του λεγόμενου αγρο-ΤΕΜΠΜΕ, που και εγώ όπως και πολλοί συνάδελφοι από αγροτικές περιοχές ζητούσαμε μετ' επιτάσεως από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Με κεφάλαιο άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ, πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των αγροτών.

Πέμπτη μεταρρύθμιση: Η υπαγωγή του Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Γενικό Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή θα δώσει τέλος σε νοσηρές καταστάσεις, που καθιστούν τους αγρότες ομήρους των εμπόρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ροδακινοπαραγωγοί που έμειναν επί μήνες απλήρωτοι για τη σοδειά που είχαν πουλήσει. Με το Μητρώο Εμπόρων θα υπάρχουν εγγυητικές επιστολές και κυρίως συμβόλαια με τους παραγωγούς, που θα καθορίζουν τους όρους πώλησης του προϊόντος. Ξεκάθαροι λογαριασμοί, ξεκάθαροι κανόνες.

Έκτη μεταρρύθμιση: Τα έργα υποδομών που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής. Πέραν της μερικής μεταφοράς νερού από τον Αχελώο στο Θεσσαλικό Κάμπο –που είναι κατ' εξοχήν περιβαλλοντικό– οφείλουμε στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 να μην ενδώσουμε σε πελατειακές πιέσεις για αναπλάσεις και πλατείες, αλλά να κατευθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους για φράγματα, ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές και εγχειοβελτιωτικά έργα. Χρέος μας είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο υδάτινους πόρους που χύνονται ανεκμετάλλευτοι στη θάλασσα, αποθηκεύοντας όσο περισσότερο νερό μπορούμε για άρδευση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού)

Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Έβδομη μεταρρύθμιση: Η επένδυση στην τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να μείνει εδώ η προστιθέμενη αξία. Το παράδειγμα με το λάδι που εξαγεται χύμα και τυποποιείται στην Ιταλία είναι γνωστό σε όλους. Με το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα δώσουμε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση επενδυτικών προτάσεων για την τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών μας προϊόντων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσω του διαλόγου μπορούμε να βρούμε λύσεις εφικτές στο πλαίσιο, βεβαίως, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που βιώνει η χώρα. Οι διαχειριστικές λογικές των παρελθόντος αποδείχθηκε ότι δεν λύνουν τα προβλήματα. Δεν έχουμε, λοιπόν, την πολυτέλεια να χρονοτριβούμε, να βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση για χρήματα που δεν υπάρχουν.

Αντιθέτως, έχουμε χρέος να διαμορφώνουμε το αύριο της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Αυτό το στοίχημα κερδίζουμε στις διαπραγματεύσεις μας στην Ευρώπη, αυτό σχεδιάζουμε στην Ελλάδα, το αύριο για μία ελληνική, ποιοτική, αγροτική παραγωγή με αξιώσεις στην Ευρώπη και θέση στον κόσμο.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Ολοκληρώνεται η συζήτηση με την τριτολογία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, που έχει το λόγο.

**ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί προσωπικού.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Μειμαράκης):** Δεν προ-

βλέπεται, κύριε Γλέζο, προσωπικό στη συζήτηση Αρχηγών κομμάτων, αλλά δεν αναφέρθηκε και τίποτα για σας επί προσωπικού.

**ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ:** Δεν αναρωτήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ; Απευθύνθηκε και μας είπε «πείτε μας καθαρά τι θέλετε».

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος-Βασίλειος Ι. Μειμαράκης):** Αυτή ήταν ρητορική ερώτηση. Δεν είναι προσωπικό, κύριε Γλέζο, με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση, επιτρέψτε μου, επειδή έχω δώσει το λόγο στον Πρωθυπουργό.

Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.

**ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Είναι περασμένη η ώρα και θα είμαι σύντομος.

Πάντως εγώ, κύριε Τσίπρα, εξήγησα στην πρωτολογία μου τα αγροτικά θέματα. Με ρωτήσατε γιατί δεν μίλησα επ' αυτών στη δευτερολογία. Εσείς, όμως, δεν μιλήσατε ούτε στην πρωτολογία ούτε στη δευτερολογία για τα αγροτικά!

Εν πάση περιπτώσει, υποθέτω ότι θα περιμένουμε κάποια νέα ερώτηση για να έχουμε μία πλήρη απεικόνιση των θέσεων του κάθε κόμματος και μετά βέβαια θα καθίσω και εγώ να μάθω ό,τι θέλετε για τα αγροτικά. Μου είπατε ακόμα και για τους αγρότες της Μεσοσηνίας. Αν είναι δυνατόν! Εγώ θέλω μόνο να σας πω ότι αν αφήναμε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει, δεν θα υπήρχαν συντάξεις ούτε για την αγρότισσα της Μεσοσηνίας ούτε για κανέναν.

Όμως, επειδή κάνατε μαθήματα πολιτικού ύψους και είπατε διάφορα πράγματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων, όπως «έχουμε χαλκεία που σας συκοφαντούν», δεν ξέρω αν μιλάτε για τον εαυτό σας, κύριε Τσίπρα, γιατί έφτασε η «ΑΥΓΗ», η δικιά σας, να με καταγγείλει προσωπικά ότι φροντίζω να καλύπτω κρίσιμες εξοπλιστικές ανάγκες της χώρας με φθηνό τρόπο, υπονοώντας μάλιστα ότι γι' αυτόν το λόγο θα με βάλει και φυλακή. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέτε εδώ, εκτός αν η Αυγή δεν είναι το όργανο του κόμματός σας.

Το ΚΥΣΕΑ, όπως ξέρετε, έχει αποφασίσει εδώ και πολλά χρόνια να αγοράσει η Ελλάδα έξι υπερσύγχρονες φρεγάτες από τη Γαλλία. Σήμερα προφανέστατα, λόγω της κρίσης, δεν υπάρχει ευρώ για να αγοράσουμε τίποτα. Λέμε ότι όποτε μπορούσαμε θα θελήσουμε, προφανέστατα, μία φρεγάτα να την αγοράσουμε. Όποτε μπορούσαμε. Ως τότε, όμως, εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να αφήσουμε το Αιγαίο ανυπεράσπιστο;

Και ποιους απειλείτε; Αμένα απειλείτε με αυτό;

Κανονικά αυτό το αισχρό δημοσίευμα, κύριε Τσίπρα, θα έπρεπε να το είχατε καταγγείλει. Θα μου πείτε, είναι δύσκολο για εσάς να καταγγείλετε το όργανό σας.

Για την κ. Παπαρήγα να πω μόνο ότι θα είναι απόλυτα διαφανής η διαδικασία για τον διαγωνισμό ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ και αυτό θα το δούμε στην πορεία, εδώ είμαστε.

Σχετικά με τις ιταλικές εκλογές, μου κάνει εντύπωση που υπάρχουν έστω και ψήγματα ικανοποίησης στον κ. Τσίπρα, για το αποτέλεσμα που αφορά τον Μπερλουσκόνι. Αυτό θα ήθελα πολύ να το ακούσω. Πραγματικά, είναι μοναδικό. Ξέρετε, βέβαια, ο Μπερλουσκόνι ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον αντιπαθεί σφόδρα η Αριστερά. Μη μου πείτε ότι ξαφνικά τον αγαπήσατε. Φιλικά σας λέω: Προσέξτε τι λέτε, γιατί έτσι και το πάrouν χαμπάρι οι φεμινίστριες από τις συνιστώσες σας καήκατε!

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Το να πανηγυρίζετε για τον Γκριλό θα ήταν πιο φυσιολογικό. Είναι μέγας λαϊκιστής και έχει κάνει και αυτός «σημεία» του την έξοδο από το ευρώ, όπως και εσείς. Μόνο που αυτός αυτό που λέει δεν το αλλάζει. Κάθε μέρα λέει το ίδιο. Τώρα, πόσο αριστέρος ή προοδευτικός είναι ο Γκριλό, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα να το ξέρω.

Θα ήθελα να πω κάτι σοβαρό, όμως, γι' αυτό το θέμα, για την Ιταλία. Σκεφτείτε τώρα που, λόγω των αποτελεσμάτων στην Ιταλία, υπάρχει μια αίσθηση γενίκευσης μιας ανασφάλειας που προϋπήρχε, να μην είχαμε εξασφαλίσει νωρίτερα την αλλαγή των όρων δανεισμού και τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης για τον τόπο μας. Σκεφτείτε να ήμασταν και εμείς «στον αέρα», τώρα που πολλοί λένε ότι ίσως χρειαστούν πολλά περισσότερα, πολλαπλάσια χρήματα για άλλες χώρες.

Εμείς έχουμε εξασφαλιστεί για την ώρα και απ' ό,τι καλύτερο

προκύψει στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε, γιατί είμαστε μέσα. Φανταστείτε να είχαμε βρεθεί έξω και να μπαίναμε στη διαδικασία καταστροφής πολύ πριν βρει η Ευρώπη το δρόμο της και ανεξάρτητα από το τι θα συνέβαινε σ' αυτήν. Αυτή είναι, λοιπόν, η διαδικασία του πώς κανείς κατοχυρώνει τη θέση της χώρας του.

Νομίζω ότι ήταν πράγματι χρήσιμη η συζήτηση. Ήταν και άχαρη. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να γίνεται οποιοσδήποτε αρχιπροφήτης της καταστροφής, ούτε άλλοι που το μόνο που βλέπουν παντού είναι συνομισίες στη χώρα, χωρίς στοιχεία, χωρίς ειρμό, χωρίς κάποια εναλλακτική πρόταση, να σπάνε ρεκόρ λαϊκισμού, αλλά στην κλίμακα της υπευθυνότητας να πιάνουν πάτο.

Είναι, όμως, πολύ άχαρο να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ορισμένοι θέλουν να επωφεληθούν πολιτικά από την κατάρρευση της χώρας. Γι' αυτό θα ήθελα να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη εκείνων που μας έλεγαν ότι «απ' αυτά τα τόσο αναγκαία για την αγροτιά κονδύλια» -τα οποία πήραμε από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020- «δεν θα πάρτε ούτε 14 δισεκατομμύρια ευρώ». Είναι γραμμένα στα Πρακτικά. Είναι γραμμένη, επίσης, στα Πρακτικά και η άποψη Βουλευτή σας, κύριε Τσίπρα, που λέει ότι «αν πάρτε 16 δισεκατομμύρια ευρώ θα ήταν μεγάλη επιτυχία».

Και, όμως, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, την ώρα που βρίσκομαι με τους ηγέτες των άλλων χωρών στις Βρυξέλλες και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, υπάρχει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ο Σαμαράς χωρίς φωνή, άλαλος, απλώς παρακολουθεί το Συνέδριο Κορυφής».

Τελικά πήραμε τα 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κρατήσαμε ανέπαφα τα κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις, άλλα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που όλα μαζί, συν κάτι πρόσθετα, τα κοινοτικά χρήματα που θα πάρουμε έως το 2020 ξεπερνούν τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Μαζί με εκείνα, δε, τα οποία ακόμη δεν έχουν απορροφηθεί από το ΕΣΠΑ, θα έχουμε για την επόμενη οκταετία 44 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα οποία προικοδοτείται, κατά την άποψή μου, και η ανάπτυξη. Αυτά υπάρχουν, μαζί με τις όποιες άλλες κινήσεις γίνονται ταυτόχρονα.

Μας είπατε απόψε ότι έχει ανατραπεί το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα λόγω υστέρησης εσόδων. Πράγματι, υπήρξε υστέρηση εσόδων τον πρώτο μήνα. Βέβαια, μικρότερη από εκείνη που είχε πανηγυρίσει όπως πάντα η Αντιπολίτευση. Πράγματι, διατηρήθηκε η υστέρηση το δεύτερο μήνα, αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Δεν προσέξατε, όμως, ότι πήγαμε πολύ καλύτερα από την πλευρά των δαπανών. Και έτσι, ο ισολογισμός του πρώτου δύσκολου μήνα, του Ιανουαρίου, έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα και το πρόσφατο Eurogroup αποδέχτηκε επίσημα ότι είμαστε μέσα στους στόχους του προγράμματος και έτσι εκταμειώθηκε και η δεύτερη δόση του δανείου. Και έτσι, για άλλη μια φορά, πέσαμε έξω.

Ασφαλώς, υπάρχουν προβλήματα. Ασφαλώς, προσπαθούμε να τα λύσουμε. Φοβάμαι, όμως, ότι ορισμένοι -σαν και εσάς- ποντάρουν στο να βουλιάξει η χώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το προβάλλει η όποια πολιτική σας άποψη, αλλά δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Δεν μπορούμε να κάνω κάτι σ' αυτό. Το έχετε αναγάγει σε ιδεολογία. Ας προσέχατε, γιατί δεν θα γίνει. Φυσικά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, είμαστε ακόμα σε «κόκκινο» συναγερμό, αλλά τώρα πια δεν πάμε προς τα κάτω, πάμε προς τα πάνω.

Τώρα πια κανένας δεν προεξοφλεί την καταστροφή μας. Πιστεύω ότι ποντάρουν πολλοί στη δικιά μας σωτηρία. Τώρα, για όποιον δεν θέλει να το καταλάβει, κρίμα. Όμως είναι και άχαρο να συζητάμε, όταν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχαμε συμπαραστάτες σ' αυτή τη προσπάθεια. Το αντίθετο συμβαίνει και για μένα είναι στενάχωρο. Είναι όμως και χρήσιμη η συζήτηση στο μέτρο που αποκαλύπτεται κάποιος αμοραλισμός -πολιτικός τυχοδιωκτισμός, πείτε τον όπως θέλετε- να ποντάρει κανείς στην καταστροφή και να θλιβεται όταν απομακρυνόμαστε απ' αυτήν.

Και να συνεχίζω στο ταξίδι που σας πήγε ο κ. Βενιζέλος στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Είδατε, όταν πήγατε στην Αργεν-

τινή, ότι ξέσπασαν εκεί πέρα ταραχές. Όχι επειδή πήγατε εσείς, αλλά γιατί ακόμα τους κυνηγάει το χρέος που έχει απομείνει!

Εμείς «κουρέψαμε» –σας θυμίζω και πάλι- διπλάσιο χρέος χωρίς χρεοκοπία. Και ύστερα, βέβαια, πήγατε στη Βραζιλία, η οποία λίγες μέρες μετά καταψήφισε τη χρηματοδότηση της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μειοψηφία. Και όταν σας το επισημάναμε αυτό, ξέρετε τι απήντησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Ότι και εσείς στη θέση της Βραζιλίας θα το καταψηφίζατε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν είναι δυνατόν! Και δεν αντιλαμβάνεστε καν ότι αν σας έπαιρναν οι ξένοι στα σοβαρά, θα μπορούσατε πραγματικά να είχατε κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα.

Εγώ πάντως, είμαι επιεικής και δεν πιστεύω ότι ποντάρετε πια στην καταστροφή της χώρας, απλώς βλέπω ότι πολιτικά τα έχετε χαμένα, τελείτε σε σύγχυση, σας ταλαιπωρούν και οι συνιστώσες σας. Τι να πω; Κατά βάθος σας καταλαβαίνω. Πάντως, το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Να είστε καλά!

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταμένα)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ευάγγελος Βασίλειος Ι. Μείμαράκης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς –Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου κ. Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο Αρχηγών κομμάτων, με θέμα: «Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου».

Δέχστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 23.43' λύεται η συνεδρίαση για μεθαύριο Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 9.30', με αντικείμενο εργασιών του Σώματος; νομοθετική εργασία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.

**ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ**