

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ'

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 (πρωΐ)

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2133
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το Α' Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το Δημοτικό Σχολείο Καριάς Κάτω Αχαΐας, το Γυμνάσιο Σκάλας Λακωνίας, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Ε. κ. Ζοάν Σοάρες, ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Α.Σ.Ε. κ. Πένσαρ Όλιβερ και σπουδαστές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Αμερικής, σελ. 2107, 2108, 2114, 2120, 2127, 2130, 2133
3. Επί Διαδικαστικού θέματος, σελ. 2100

Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2008, σελ. 2095

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», σελ. 2095
 2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής.
- Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στην πρόταση νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: «Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις», σελ. 2109

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. Επί Διαδικαστικού θέματος:

BENIZELOS E.,	σελ. 2100
ΣΟΥΡΛΑΣ Γ.,	σελ. 2100

Β. Επί Του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών :

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Κ.,	σελ. 2120, 2132
ΑΗΔΟΝΗΣ Χ.,	σελ. 2126
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ.,	σελ. 2126
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ.,	σελ. 2121
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε.,	σελ. 2106
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,	σελ. 2117, 2118
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε.,	σελ. 2100, 2102
ΒΕΡΕΛΗΣ Χ.,	σελ. 2107
ΒΡΕΤΤΟΣ Κ.,	σελ. 2114
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ.,	σελ. 2131
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.,	σελ. 2108
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Α.,	σελ. 2104
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ.,	σελ. 2099
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Χ.,	σελ. 2127
ΚΑΤΣΕΛΗ Λ.,	σελ. 2102, 2124
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β.,	σελ. 2118
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ Ε.,	σελ. 2104
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π.,	σελ. 2102, 2125, 2126
ΛΕΓΚΑΣ Ν.,	σελ. 2101, 2132
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι.,	σελ. 2111
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ.,	σελ. 2097
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α.,	σελ. 2115
ΜΠΟΥΡΑΣ Α.,	σελ. 2119
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α.,	σελ. 2128
ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Γ.,	σελ. 2116
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Π.,	σελ. 2124
ΠΑΠΑΡΗΓΑ Α.,	σελ. 2111
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε.,	σελ. 2129
ΣΑΛΜΑΣ Μ.,	σελ. 2103
ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ Μ.,	σελ. 2098
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε.,	σελ. 2095
ΤΖΑΚΡΗ Θ.,	σελ. 2109
ΦΙΛΙΠΗ Α.,	σελ. 2130
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π.,	σελ. 2115

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΒ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Β'

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ'

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 (πρωΐ)

Αθήνα, σήμερα στις 19 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.10' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α' Αντιπροέδρου αυτής κ. **ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑ**.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2008.

A. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)

1. Η με αριθμό 266/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Απόστολου Σταύρου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την ενίσχυση των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών κ.λπ..

2. Η με αριθμό 260/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Σοφίας Γιαννακά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με τη χρήση του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Αγρινίου κ.λπ..

3. Η με αριθμό 274/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με την επιλυστή προβλημάτων των κατοίκων του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης από τη λειτουργία του ατμοηλεκτρικού σταθμού της Δ.Ε.Η. κ.λπ..

4. Η με αριθμό 264/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συναπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά με τα αικτοπλοϊκά προβλήματα των νησιωτικών και επαρχιακών Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας Πειραιά κ.λπ..

5. Η με αριθμό 272/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Δήμητρας Αράπογλου προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των οδηγών και συνοδών για το Ειδικό Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκων Αργυρούπολης κ.λπ..

B. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής)

1. Η με αριθμό 261/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την ενημέρωση της μαθητιώσας νεολαίας σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων κ.λπ..

2. Η με αριθμό 269/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βου-

λευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το δάσος του Παγώντα Νομού Ευβοίας κ.λπ..

3. Η με αριθμό 275/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Ζιώγα προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την πώληση του εργοστασίου της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στην Καράλα κ.λπ..

4. Η με αριθμό 270/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συναπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστασίου Κουράκη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την έλλειψη προγραμματισμού για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ.λπ..

5. Η με αριθμό 271/17-11-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά με το παράνομο εμπόριο των αλλοδαπών πλανόδιων μικροπωλητών κ.λπ..

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη της

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις».

Θα συνεχίσουμε με τον χθεσινό κατάλογο των ομιλητών.

Το λόγο έχει ο κ. Βρούτσης. Απών. Διαγράφεται.

Το λόγο έχει ο κ. Στρατάκης.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Συζητάμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό –θα έλεγε κανείς– σχέδιο νόμου, που αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται για μια κρίση που έρχεται τώρα. Και έρχεται τώρα, γιατί χρεοκόπησε ένα μοντέλο και κατέρρευσε μια ιδεολογία, η ιδεολογία της οικονομίας της αγοράς, την οποία, δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, λατρεύετε.

Τη χρεοκοπία, όμως, του μοντέλου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τη γνωρίζαμε και εμείς και ο ελληνικός λαός, γιατί κάθε μέρα και περισσότερο βίωντες τα αποτελέσματα των δικών σας πολιτικών, που του έκαναν το βίο αβίωτο, τη ζωή πιο δύσκολη.

Άρα, εδώ πρέπει να σταματήσει κάθε απόπειρα, ότι για όσα

προβλήματα υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, για όσα αρνητικά συμβαίνουν, σήμερα φταίει η διεθνής κρίση. Μια διεθνής κρίση που έχουμε υποχρέωση να την αντιμετωπίσουμε. Και έχουμε υποχρέωση, ασφαλώς, να μην δημιουργηθεί στη χώρα μας πανικό. Να υπάρξει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να διαμορφωθεί τέτοια κατάσταση, που να μπορούν πράγματι να λειτουργήσουν οι πολίτες με μία προοπτική.

Εμείς για τα πρώτα μέτρα που πάρθηκαν και έχουν σχέση με αυτό το κλίμα και την περιφρέσουσα ατμόσφαιρα που πρέπει να υπάρχει σε επίπεδο χώρας και από πλευράς ψυχολογίας του ελληνικού λαού, που αφορούσαν τις καταθέσεις, στηρίζαμε. Συνηγορήσαμε να υπάρξει αυτή η ρύθμιση.

Πρέπει με κάθε τρόπο, βέβαια, να αποφευχθεί ο πανικός. Δεν συνηγορούμε, όμως –και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει σήμερα να τονίσουμε– για την εν λευκώ ουσιαστικά εκχώρηση στις τράπεζες των 28.000.000.000 ευρώ. Γιατί απ' ότι διαφαίνεται τουλάχιστον από τις μέχρι σήμερα πρακτικές των τραπεζών, ο στόχος τους είναι πώς θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους και όχι μάλιστα με κανόνες μιας έντιμης συναλλαγής, αλλά κατά βάση με κανόνες αισχροκέρδειας. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα που ήρθε η κρίση. Ενώ δηλαδή για παράδειγμα μειώνονται τα ευρωπαϊκά επιτόκια με τα οποία δανείζονται οι τράπεζες, οι τράπεζες αυξάνουν τα δικά τους επιτόκια, είτε στα στεγαστικά δάνεια είτε στις κάρτες είτε στα καταναλωτικά είτε στους οποδήποτε αλλού. Και βέβαια, εκτός από αυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλουν χαράτσα –γιατί δεν είναι ένα- στους Έλληνες πελάτες, στους πελάτες τους δηλαδή. Για μια συναλλαγή χρεώνουν ένα μεγάλο ποσό, που παλαιότερα δεν μπορούσε να το διανοθεί κανείς. Άρα, στην πράξη σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχει το θετικό προηγούμενο, δεν υπάρχει το προηγούμενο «καλώς έχει» των τραπεζών, ο πρότερος έντιμος βίος –θα έλεγε κανείς– όπως λένε στα δικαστήρια, πάνω στον οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί και να πει «ναι, θα μπορούσα ενδεχομένως να έχω και πιο ελαστικά μέτρα για τη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ποσού».

Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει απασχολήσει την Κυβέρνηση, γιατί, ασφαλώς, η Κυβέρνηση, όπως μας έχει αποδείξει μέχρι σήμερα με τις πολιτικές της, στόχο και σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τις τράπεζες. Το έκανε και όταν έφερνε εδώ σχέδια νόμου που αφορούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Το έκανε και όταν χάριζε το 1.000.000.000 ευρώ στην «ALPHA BANK». Το έκανε σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Και βέβαια, αυτό δείχνει μια νοοτροπία.

Εμείς, όμως, δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί η κρίση πρέπει όπως γνωρίζουμε –το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς, ανεξάρτητα αν δεν θέλετε να το υλοποιήσετε– απαιτεί μια συνολική προσέγγιση. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα.

Ο Πρόεδρός μας έχει εξαγγείλει πέντε δέσμεις μέτρων με τις οποίες εκτιμούμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της κρίσης και να φύγουμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει και, βέβαια, η πρώτη δέσμη απ' αυτά αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να στηριχθεί, για να επανέλθει η ρευστότητα στην αγορά.

Και βέβαια, εάν επανέλθει η ρευστότητα στην αγορά, θα προχωρήσει –ας το πούμε– ομαλά η ανάπτυξη, θα δανειοδοτηθούν οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Όμως, η στήριξη αυτή θα πρέπει να γίνει με ξεκάθαρους κανόνες και η πρώτη στήριξη θα πρέπει να αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών που έχουν ανάγκη και όχι όλων των τραπεζών, είτε έχουν είτε δεν έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την Κυβέρνηση και που, δυστυχώς, δεν την απασχολεί καθόλου.

Εφόσον, όμως, υποχρέωνται να δώσει χρήματα, θα πρέπει να διεκδικήσει και ένα ρόλο ουσιαστικής επιπτείας, ένα ρόλο που να ξέρει πού θα πάνε τα χρήματα, ένα ρόλο που να διασφαλίζει ότι θα πάρουν χρήματα οι επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη και ένα ρόλο δια του οποίου θα ελέγχει και θα μπορεί να κατευθύνει τα πράγματα σε στρατηγικές επιλογές, που θα είναι προς το συμφέρον της οικονομίας και όχι μόνο προς το συμφέρον των τραπεζών. Αυτό δεν το κάνει το σχέδιό σας και αυτός είναι ένας από τους βασικότερους λόγους, για τους οποίους

ους εμείς το καταψηφίζουμε.

Και βέβαια, η συμμετοχή του δημοσίου στις διοικήσεις των τραπεζών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι, όπως είπα και πριν, διακοσμητική. Θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν της ότι κάθε απόφαση της τράπεζας πρέπει να έχει ως στόχο και σκοπό να υποστηρίξει και να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Γιατί εάν δεχθούμε τη λογική σας, που την ειδαμε να απλώνεται κυριολεκτικά σε ότι αφορούσε τα δομημένα οιδόλογα στα ασφαλιστικά ταμεία, τότε αν πάει το δημόσιο με αυτήν τη λογική και στις τράπεζες, βέβαια, δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί ο στόχος που πρέπει να εξυπηρετηθεί και που είναι η στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Γ' αυτό, λοιπόν, λέμε ότι οι προϋποθέσεις και οι κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν, εάν συνέβαινε αυτό, που δεν συμβαίνει βέβαια με το σχέδιό σας, των ανθρώπων που θα έμπαιναν στις διοικήσεις των τραπεζών, με υποχρέωση από πλευράς των διοικήσεων να αποδέχονται τις απόψεις τους, να είναι διατεθειμένοι να λειτουργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση που θεωρούμε ότι είναι μια κατεύθυνση προς τη σωστή εξέλιξη των πραγμάτων.

Και βέβαια, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει μέσα από ένα ειδικό ταμείο αυτοχρηματοδότησης, για να ελέγχει αφ' ενός πού πηγαίνουν τα χρήματα, αλλά και για να υπάρχει μια συνεχής ροή χρημάτων προς τις τράπεζες που τα έχουν ανάγκη, ώστε πραγματικά να μη σταματήσει αυτή η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η προώθηση της ανάπτυξης συνολικά.

Όμως, το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αυτό ως μέτρο ή ως σχέδιο νόμου δεν επαρκεί. Αν πραγματικά θέλουμε να χτυπήσουμε τη διεθνή κρίση ή να πάση περιπτώσει, να αποτρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή θα δημιουργήσει, έπρεπε ήδη η Κυβέρνηση να το συνδυάσει και με άλλες δέσμες μέτρων. Εμείς εκτιμούμε –και αυτά έχουν ανακοινωθεί επίσημα από το Π.Α.Σ.Ο.Κ. διά στόματος του Προέδρου μας– ότι πρέπει να υπάρξουν άλλες τέσσερις δέσμεις μέτρων, οι οποίες πραγματικά θα βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο και δεν θα αισθανθούμε τόσο ισχυρά τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η κρίση.

Η δεύτερη δέσμη που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αφορά τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, κάτιο το οποίο εσείς τώρα προσπαθείτε να πείτε ότι το κάνετε, ενώ στην πράξη δεν κάνετε τίποτα και το έχει αποδείξει η πορεία μέχρι σήμερα, είτε αναφερθούμε στο επίδομα θέρμανσης είτε αναφερθούμε στο επίδομα αλληλεγγύης για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων κ.ο.κ.

Και βέβαια, μια άλλη δέσμη μέτρων θα πρέπει να αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του νέου παραγωγικού προτύπου, που θεωρούμε ότι συνδέεται και με αυτό που είπαμε πριν, σε σχέση και με τη στήριξη της ρευστότητας από πλευράς τραπεζών. Διότι εάν η ανάπτυξη βασιστεί και στην επιχειρηματικότητα, τότε ασφαλώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα και, άρα, τα προβλήματα που παρουσιάζονται θα έχουν λιγότερες επιπτώσεις.

Η άλλη δέσμη μέτρων αφορά την ανάπτυξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Εκεί είναι το σημείο που θα πονέσουμε πραγματικά, διότι βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν σε διεθνές επίπεδο και άρα θα κλείσουν και εδώ οι αντιπροσωπείες τους και άρα θα δημιουργηθούν προβλήματα και εμείς θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξηθεί η απασχόληση –να δοθεί εργασία σε περισσότερους πολίτες– γιατί πραγματικά μόνο μ' αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η ανεργία, κάτιο που εσείς δεν το λαμβάνετε καθόλου υπ' όψιν σας.

Μάλιστα χθες, παρακολουθούμε τα αποτελέσματα της EUROSTAT σε σχέση με τους δείκτες της οικονομίας και υποτίθεται ότι συμφωνούσατε σε σχέση με την ανάπτυξη, σε σχέση με το έλλειμμα κ.λπ., αλλά δεν συμφωνούσατε, λέει – υποτίθεται– σε σχέση με την ανεργία που έλεγε η EUROSTAT ότι θα είναι στο 9%, ενώ εσείς διατείνεστε ότι είναι 8%, όταν έρουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι πλασματικά και βασίζονται εν πολλούς στην απασχόληση κάποιων ανθρώπων μέσω των προγραμμάτων «STAGE» και όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και εσείς, άσχετα αν προς τα έξω θέλετε να τα παρουσιάζετε διαφορετικά για

να πείτε ότι έχετε αποτελέσματα στις πολιτικές σας.

Και βέβαια εκείνο που πρέπει επίσης να είναι σε πρώτη προτεραιότητα είναι η πέμπτη δύσμη μέτρων που αφορά τους δανειολήπτες και τους καταναλωτές.

Φέρατε εδώ ένα σχέδιο νόμου που αφορούσε τις κατασχέσεις και δεν αφορούσε τίποτε άλλο που πρέπει να γίνει σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν οι τράπεζες να αισχροκερδούν, με πρώτο και κύριο την κατάργηση της Απόφασης 16/1980 της Νομιμοτικής Επιτροπής, με την οποία οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να βάζουν τόκους επί των τόκων, ένα θέμα που δημιουργήσε τα πανωτόκια, ένα θέμα βάσει του οποίου όταν αυξάνονται τα πανωτόκια –όπως συμβαίνει και τώρα- θα δημιουργήσει ξανά τεράστια προβλήματα. Και εσείς αρκείστε με το να αυξήσετε το όριο στα 20.000 ευρώ και αυτό με ελλειμματικό τρόπο για να μην γίνονται κατασχέσεις.

(Στο σημείο αυτού κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς θεωρούμε ότι η κυβερνητική πολιτική είναι αποτυχημένη. Η κρίση δυστυχώς έρχεται και οι επιπτώσεις θα είναι φοβερές και γι' αυτό είστε για άλλη μια φορά υπόλογοι απέναντι στον ελληνικό λαό.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Στρατάκη.

Το λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε ίσως τη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων εκατό ετών. Είδαμε το τελευταίο εξάμηνο φαινόμενα πρωτοφανή τα οποία δεν θα φανταζόμασταν ποτέ ότι θα βλέπαμε, όπως την κατάρρευση μεγάλων τραπεζικών οργανισμών, καθώς και την είσοδο σε μία περίοδο ύφεσης ταυτόχρονα των οικονομιών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωζώνης και της Ιαπωνίας.

Αυτή η οικονομική κρίση προκάλεσε μία πρωτοφανή και συντονισμένη παρέμβαση των κυβερνήσεων, αλλά και των κεντρικών τραπεζών σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, με σκοπό να περιοριστεί το μέγεθος του προβλήματος με παρεμβάσεις, όπως η εγγύηση των καταθέσεων, η μερική κρατικοποίηση κάποιων τραπεζών, οι ενέσεις ρευστότητας τις οποίες είδαμε να λαμβάνουν χώρα και όχι απλά στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει να αφιερώσουμε πολύ λίγο χρόνο στην εξήγηση τού γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι κάποιοι –αρκετοί μάλιστα- είχαν υπερεκτιμήσει τη δυνατότητα των αγορών να αυτορυθμίστούν και να εξακολουθούν να παράγουν στο διηγεκές μία ευημερία, η οποία όπως αποδείχτηκε ήταν πλασματική.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εμφανές ότι αυτή η λογική ήταν εσφαλμένη. Όμως, δεν πρέπει να φτάσουμε και στο άλλο σημείο, να μιλάμε δηλαδή, για πλήρη κατάρρευση μιας ιδεολογίας ελεύθερων αγορών, όπως άκουσα τον προηγούμενο ομιλητή να λέει, διότι εδώ είναι απολύτως προφανές ότι σε καμμία περίπτωση δεν θα θέλαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα κλειστών και ελεγχόμενων αγορών. Διότι, ειδικά στη χώρα μας, έχουμε βιώσει τι σημαίνει κλειστή οικονομία με στρεβλώσεις, χωρίς ανταγωνισμό, με κατευθυνόμενες χρηματοδοτήσεις πολύ συχνά με κομματικά κριτήρια. Δεν πρέπει, λοιπόν, να επιστρέψουμε εκεί.

Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει το κράτος να αναλάβει το ρόλο που πραγματικά του αρμόζει, έτσι ώστε να ρυθμίζει τις αγορές με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτρέπει εξάρσεις όπως αυτές που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.

Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν στην πράξη πιο θωρακισμένο από τραπεζικά συστήματα άλλων χωρών και απεδείχθη ότι τελικά ήταν λιγότερο εκτεθειμένο στις θύελλες των διεθνών κεφαλαιαγορών. Και υπάρχει μία πολύ απλή εξήγηση γι' αυτό. Οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε αγορές οι οποίες αναπτύχθηκαν πολύ γρήγορα –και αναφέρομαι στην ελληνική αγορά, αλλά και στις αγορές των Βαλκανίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπορούν να αποκομίζουν από αυτές τις αγορές αρκετά

κέρδη, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να αναζητήσουν αυξημένες αποδόσεις, επενδύοντας σε τοξικά ομόλογα ή σε άλλα δομημένα προϊόντα των οποίων η αξία γκρεμίστηκε τους τελευταίους μήνες.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει σε καμμία περίπτωση ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απολύτως ασφαλές και απολύτως οχυρωμένο. Τους τελευταίους δύο μήνες, διαπιστώσαμε μία πρωτοφανή έλλειψη ρευστότητας και στην ελληνική διατραπέζικη αγορά.

Κατά συνέπεια η Κυβέρνηση εναρμονισμένη με τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνει σήμερα προς ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα σχέδιο νόμου στήριξης του τραπεζικού συστήματος. Ένα σχέδιο νόμου το οποίο είναι και ισορροπημένο, αλλά και συντεταγμένο με τις κατευθύνσεις τις οποίες έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αντίστοιχα προγράμματα στήριξης, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εδώ δεν νομοθετούμε στο κενό, αλλά εναρμονισμένοι με πρακτικές τις οποίες εισηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό το σχέδιο νόμου βασικά κάνει δύο πράγματα. Από τη μία δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και από την άλλη, δίνει μία σημαντική ένεση ρευστότητας ειδικά στη διατραπέζικη αγορά, έτσι ώστε τελικά να μπορέσει το χρήμα να φτάσει εκεί που το έχει μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα η ελληνική οικονομία.

Θα ήθελα να κάνω μία παραπήρηση σχετικά με το πρώτο σκέλος του σχεδίου νόμου και αυτό αφορά στην δυνητική επένδυση του ελληνικού κράτους στα κεφάλαια των τραπεζών.

Θα συμφωνήσω με την ποποθέτηση του κ. Στρατάκη, ο οποίος μήλησε πριν από μένα και είπε ότι σε καμμία περίπτωση αυτή η επένδυση, κύριε Υπουργέ, δεν θα πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Πρέπει να εξηγήσουμε και στους Έλληνες πολίτες ότι αυτό το σχέδιο απευθύνεται σε εκείνες τις τράπεζες που το έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι σε όλες τις τράπεζες. Διότι αυτό το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί, κύριε Υπουργέ, με δανεικά, με πρόσθετο δανεισμό, σε μία συγκυρία που γνωρίζουμε ήδη ότι το δημόσιο χρέος είναι εξαιρετικά επιβαρυμένο.

Άρα, το κράτος δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να επενδύσει σε όλες τις τράπεζες μόνο και μόνο για να δώσει την εντύπωση ότι διαμφορώνει μία ισότητα στην τραπεζική αγορά. Κεφάλαια θα πρέπει να αναζητήσουν οι τράπεζες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και αν υπάρχουν τράπεζες οι οποίες πιστεύουν ότι δεν χρειάζονται πρόσθετα κεφάλαια έτσι ώστε να ενισχυθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια, δεν έχουν παρά να κάνουν χρήση μόνο του ενός σκέλους του συγκεκριμένου σχεδίου –αυτού που αφορά στη ρευστότητα- ή και κανενός σκέλους εάν πιστεύουν ότι μπορούν να καλύψουν την ρευστότητά τους μέσα από την διατραπέζικη αγορά.

Σε μία εποχή δύσκολη, σε μία εποχή όπου οι Έλληνες πολίτες δοκιμάζονται, δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να δώσουμε την εντύπωση ότι δίνουμε στο τραπεζικό σύστημα περισσότερα από αυτά τα οποία χρειάζεται.

Στηρίζουμε το τραπεζικό σύστημα επειδή μέσα από τη χρηματοδότηση των τραπεζών κινείται όλη η οικονομική δραστηριότητα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η διαφορά στήριξης ενός συγκεκριμένου κλάδου, όπως οι τράπεζες, από μία ενδεχόμενη άρνηση στήριξης ενός άλλου κλάδου ο οποίος αύριο μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχα προβλήματα. Βλέπετε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι τράπεζες είναι οι πρώτες που πρέπει να στηριχθούν, όχι γιατί συμπαθούμε τους τραπεζίτες ή γιατί μπορεί να έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους, αλλά διότι αν δεν έχουμε ένα φερέγγυο τραπεζικό σύστημα το οποίο να μπορεί να δίνει ρευστότητα στην αγορά, είναι βέβαιο ότι θα υποστεί δραματικές συνέπειες η όλη οικονομική δραστηριότητα.

Και αν υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποψίες ότι στην τραπεζική αγορά αναπτύσσονται πρακτικές τέτοιες ώστε να μην ευνοείται πλήρως ο ανταγωνισμός και να μην υπάρχει ένα επίπεδο επιτοκίων εκεί που πιθανώς θα το περιμέναμε, δεν έχει παρά η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρέμβει εάν προστεί σε δραματικές συνέπειες η όλη οικονομική δραστηριότητα.

Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με μία σύντομη τοποθέτηση όσον αφορά το γενικό οικονομικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε.

Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα και πριν. Σε καμμία περίπτωση αυτή η κρίση δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μία έξαρση του κρατισμού και του αναποτελεσματικού παρεμβατισμού από πλευράς του κράτους.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο «όχι» στις σειρήνες εκείνες οι οποίες αναλώνονται τελευταία σε μία πλειοδοσία λαϊκισμού. Δυστυχώς, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος –σε μεγάλο βαθμό κληρονομιά της προηγούμενης κυβέρνησης– το οποίο δεν μας επιτρέπει, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δανειστούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την οικονομία, όπως πραγματικά θα το επιθυμούσαμε.

Είναι εξαιρετικά ανησυχητική η διεύρυνση στο spread των επιποκών των ελληνικών ομολόγων και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας στον ελληνικό λαό και θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι εάν θέλουμε –που όλοι το θέλουμε– να στηρίξουμε τις ασθενέστερες τάξεις, δεν θα πρέπει να προσφύγουμε στο δανεισμό, αλλά στην εξοικονόμηση πόρων από ένα κράτος το οποίο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σπάταλο και εξακολουθεί να μην διαχειρίζεται τα κεφάλαια τα οποία έχει στη διάθεσή του με την απαιτούμενη πειθαρχία.

Εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και όχι στη λύση του εύκολου δανεισμού, γιατί αν το κάνουμε–και κλείνω κύριε Πρόεδρε– θα υποστούμε δραματικές συνέπειες στη συνέχεια.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Μητσοτάκη.

Ο κ. Μανούσος Βολουδάκης. Απών, διαγράφεται.

Η κ. Αντωνίου. Απούσα, διαγράφεται.

Η κ. Σκραφνάκη έχει το λόγο.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι διάβασα με μεγάλη προσοχή το σχέδιο νόμου που καταθέσατε. Άκουσα με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή την κριτική που διατύπωσαν συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Ακούω και τον κόσμο με τον οποίο καθημερινά βρίσκομαι σε επαφή και με τα λίγα οικονομικά που γνωρίζω έχω να πώ τούτο: Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει πιο κακός σύμβουλος από την καχυποψία και την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγόντων της πολιτικής και της οικονομίας και των δύο μαζί με την κοινωνία.

Την ώρα που το σύστημα κλονίζεται συθέμελα και απειλείται με ολική κατάρρευση, ο λαϊκισμός παραμονεύει και ο κίνδυνος γενικευμένης σύγχυσης είναι ορατός. Αντί οι δυνάμεις της πολιτικής και της αγοράς να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αναζητήσουν τρόπους συνενόησης, η εικόνα που διαμορφώνει ο πολίτης είναι ότι ο ένας βάλλει εναντίον του άλλου.

Γ' αυτήν τη νοοτροπή αποκαρδιωτική κατάσταση που διαμορφώνεται, βασική ευθύνη έχετε εσείς, κύριε Υπουργέ, και η Κυβέρνησή σας. Αρχικά, διαπραγματεύτηκατε μυστικά με τους τραπεζίτες ένα σχέδιο στήριξης των τραπεζών και σπεύσατε να το ανακοινώσετε. Όταν αντιμετωπίσατε την υπεύθυνη κριτική μας, όταν σας είπαμε «ναι, στηρίξτε τις τράπεζες, αλλά με όρους και μη τους δίνετε λευκή επιταγή», αρχίσατε τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις.

Και όταν εμείς ασκήσαμε υπεύθυνη κριτική, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, αντί να πάρετε μία πρωτοβουλία για μία δημόσια και ειλικρινή διαβούλευση, αρχίσατε να κατηγορείτε τις τράπεζες που δεν δέχτηκαν το σχέδιο. Εμφανίζεται έτσι το εξής οξύμωρο: Ενώ από τη μια πλευρά με το παρόν νομοσχέδιο στηρίζετε χωρίς όρους τις τράπεζες, από την άλλη με επικοινωνιακά τρικ προσπαθείτε να αξιοποιήσετε την υπάρχουσα, δικαιολογημένη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να στρέφετε ακόμα περισσότερο την κοινωνία εναντίον τους. Αυτό είναι λαϊκισμός, κύριε Υπουργέ.

Βέβαια, δεν έχω ψευδαισθήσεις. Κανείς Έλληνας πολίτης δεν έχει. Οι τράπεζες είναι μεν ένας από τους βασικούς πυλώνες

της οικονομίας, γι' αυτό θα πρέπει να στηριχθούν. Είναι όμως ταυτόχρονα και εμπορικές επιχειρήσεις και δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κοιτούν το συμφέρον τους. Για μας όμως προέχει το συμφέρον των πολιτών, προέχει η πραγματική οικονομία.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο Γιώργος Παπανδρέου ευθύς εξαρχής έχει ξεκαθαρίσει: «Καθαρές σχέσεις». Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ευθύνη δική μας, ως κόμμα που έρχεται στην εξουσία, είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της συναίνεσης, ώστε από κοινού, όλοι μαζί, να αντιμετωπίσουμε την κρίση που απειλεί να βυθίσει τη χώρα. Δεν ενοχοποιούμε τις σχέσεις μας ούτε με τις τράπεζες ούτε με κανέναν άλλο παράγοντα της αγοράς. Γ' αυτό ο κ. Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με όλους τους προέδρους των τραπεζών ξεχωριστά, αλλά προχώρησε και σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας, κάπι που θα έπρεπε να έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός. Άλλα έχει αφήσει τη «βρώμικη» δουλειά με τις τράπεζες στον Υπουργό κ. Αλογοσκούφη, ώστε αφού τον ανασχηματίσει τις επόμενες μέρες, μετά εκείνος να εμφανιστεί, με το φιλολαϊκό του προφίλ και τότε να αποφασίσει να συνομιλήσει με τους άλλους παραγωγικούς φορείς της αγοράς. Πάλι επικοινωνία αντί της πολιτικής!

Είναι υπεύθυνη στάση αυτή της Κυβέρνησης; Είναι υπεύθυνη στάση του Πρωθυπουργού στο μέσον μιας τόσο σοβαρής κρίσης; Τώρα χρειάζονται οι πρωτοβουλίες σας, τώρα χρειάζονται οι επαφές σας με άλλους παράγοντες της αγοράς. Πού είναι η προσπάθειά σας για τη διαμόρφωση ενός συνολικού σχεδίου στήριξης της ελληνικής οικονομίας, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων; Μόνο οι τράπεζες υπάρχουν; Όλο το ενδιαφέρον σας εξαντλείται στο πως θα διευκολύνετε τις τράπεζες;

Μαθαίνουμε από διαρροές ότι δήθεν κάποιοι Υπουργοί, συνάδελφοί σας, ζητούν να δοθούν τα χρήματα στην πραγματική οικονομία, να υπάρξει αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Μαθαίνουμε από διαρροές ότι το λέει ο συνάδελφός σας, ο κ. Σουφλίας. Επισήμως δεν ακούμε τίποτα. Μόνο φήμες. Στην καχυποψία, στην έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους τραπεζίτες προσθέτετε και τη σύγχυση, πάλι για λόγους επικοινωνιακούς. Το ερώτημα είναι απλό: Θα δοθούν ή δεν θα δοθούν χρήματα στις δημόσιες επενδύσεις; Τι περιμένετε; Γιατί κωλυτεργείτε;

Σας λέω κάτι απλό, κύριε Υπουργέ: Στην Κρήτη, στον τόπο μου, υπάρχουν έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σταματήσει, γιατί το κράτος δεν πληρώνει το 15% της συμμετοχής του, ώστε να απελευθερωθούν τα κοινωνικά κονδύλια που κάθονται και περιμένουν. Σε έτοιμα project, σε υπαρκτά έργα, δώστε τα χρήματα αυτά για να απελευθερωθούν και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πέσει χρήμα στην αγορά. Θέλει πολλή φιλοσοφία αυτό;

Εν πάσῃ περιπτώσει, ως πότε σκοπεύετε να συζητάτε για τον τρόπο που θα ρίξετε χρήματα στην αγορά; Ήδη οι μικρές επιχειρήσεις αισθάνονται πίεση. Ήδη οι πληρωμές μετατίθενται. Οι προμηθευτές απαιτούν περισσότερες εξασφαλίσεις. Υπάρχει αυτοπεριορισμός. Αναστέλλονται επιχειρηματικά σχέδια. Όλοι υιοθετούν αμυντική στάση. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ελληνική οικογένεια. Ξεκίνησατε να το λύσετε μέσω των τραπεζών. Πολύ ωραία. Αντί να τσακώνεστε ή να καμώνεστε ότι τσακώνεστε με όλους και με τον εαυτό σας ακόμα τον ίδιο, κοιτάξτε τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Είναι πολύ συγκεκριμένες και λογικές. Δεν ανοίγουμε πόλεμο με τις τράπεζες. Διαφένεια ζητούμε, να ξέρουμε πού θα πάνε τα λεφτά, πώς θα αποδώσουμε καλύτερα, πώς θα εξασφαλίσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Δεν λέμε κάτι παράλογο. Και οι τράπεζες ας μας πουν τι πρόβλημα έχουν, αν έχουν. Τι σκοπεύουν να κάνουν με τα λεφτά; Τα θέλουν για την ασφαλεία τους; Θα τα ρίξουν στην πραγματική οικονομία; Σκοπεύουν και αυτές «να βάλουν το χέρι στην τσέπη»; Τα θέλουν για να καλύψουν «τρύπες», που δημιουργήσαν οι θυγατρικές τους στα Βαλκάνια; Θέλουν να ξεφορτωθούν στο δημόσιο ό,τι τοξικό στοιχείο έχουν στο ενεργητικό τους;

Ε, αυτά δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε. Θέλουμε καθαρές σχέσεις, κύριε Υπουργέ. Θέλουμε να καταλάβουν όλοι πως στις κρίσιμες τούτες ώρες απαιτείται υπεύθυνότητα απ' όλους. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και όχι να τις μεταθέτει

στους άλλους. Στο πλαίσιο αυτό δική μας ευθύνη είναι να καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο και να ζητήσουμε να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν οι επιφυλάξεις μας και να αποτελέσουν στοιχείο προβληματισμού οι προτάσεις μας. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ασκούμε υπεύθυνη κριτική για το καλό του τόπου, για το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε την κυρία συνάδελφο.

Ο κ. Μωραΐτης. Απών, διαγράφεται.
 Ο κ. Σαλμάς. Απών, διαγράφεται.
 Ο κ. Αμοιρίδης. Απών, διαγράφεται.
 Ο κ. Αργύρης. Απών, διαγράφεται.
 Ο κ. Βερελής. Απών, διαγράφεται.
 Η κ. Διαμαντοπούλου. Απούσα, διαγράφεται.
 Η κ. Μερεντίτη. Απούσα, διαγράφεται.
 Ο κ. Μανιάτης. Απών, διαγράφεται.
 Ο κ. Βρεττός. Απών, διαγράφεται.
 Ο κ. Καρτάλης έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ θετικό ότι γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ολομέλεια για το σχέδιο ενίσχυσης της οικονομίας της χώρας, γιατί επιτέλους, συζητάμε για την πολιτική που μπορεί να παράγει λύσεις υπέρ των πολιτών. Οφείλουμε να βρούμε αντιστροφή στον οχετό της παραπολιτικής που αποκαλύπτεται από τη λειτουργία μας άλλης επιτροπής μέσα στο Κοινοβούλιο.

Ερχόμενος σε αυτό καθ' εαυτό το σχέδιο νόμου και για τη συζήτηση που έχει γίνει πάνω στη θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πάνω στις ανάγκες της οικονομίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίμενα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο χρονικό διάστημα που έχει προκύψει από την κρίση να έχει καταρτίσει –δεν είναι εύκολο αλλά εκεί κρίνεται η ηγεσία, ένα Υπουργείο και μία Κυβέρνηση- ένα πραγματικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, που να έχει μία συγκεκριμένη αποτύπωση της ελληνικής οικονομίας σήμερα. Να έχει αποτύπωση ποιοι κλάδοι της οικονομίας και ποιοι τομείς θίγονται ή μπορεί να θίγονται σε επόμενο διάστημα, Είναι ο κλάδος του μετάλλου; Είναι ο κλάδος του τουμέντου; Είναι ο τουρισμός; Είναι το λιανεμπόριο; Είναι η κλωστοϋφαντουργία; Είναι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν χημικά προϊόντα; Και στη συνέχεια αφού εντοπίσει τους κλάδους και τους τομείς που θίγονται, να εντοπίσει και τις γεωγραφικές ενότητες της χώρας μας που θα βρεθούν σε πρώτη κρίση και να πάρει τα αναγκαία μέτρα.

Μίλησαν πολλοί συνάδελφοι για την κρίση του τουρισμού που έρχεται. Προφανώς θα υπάρχει κρίση στον τουρισμό. Όπως εάν υπάρχει κρίση στον τουρισμό, κύριε Υπουργέ, είναι προφανές ότι θα αποτυπωθεί νωρίτερα στον τουρισμό στις νησιωτικές περιοχές.

Θα περιμένει λοιπόν κάποιος στο σχέδιο το οποίο θα είχατε φτιάξει να έλεγε ότι ειδικά για την ησιωτικές περιοχές θα πρέπει να υπάρχει μία βελτίωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ως προς το κόστος ή η εισαγωγή του μεταφορικού ισοδύναμου ή ο μεγαλύτερος έλεγχος στις ακτοπλοϊκές εταιρείες σε ότι αφορά τις άδειες σκοπιμότητας των άγονων γραμμών κ.ο.κ.. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε. Βλέπουμε να λείπει ένα συνολικό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν διαβάσεις τα σχέδια άλλων χωρών διαπιστώνεις την ένδεια που υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα. Αν διαβάσεις κάποιος, και αυτό το σχέδιο Πόλοσον στις Η.Π.Α. βλέπει ότι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπέζων στις Η.Π.Α. συνοδεύεται ακόμα και με την ενίσχυση των βιομηχανιών που ασχολούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή επί μέρους στόχοι δεν εγκαταλείπονται, δεν μπαίνουν στο περιθώριο, για να είναι τα πρώτα θύματα της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται στον πλανήτη και στις ανεπτυγμένες χώρες. Δεν το είδαμε αυτό στο δικό σας σχέδιο.

Το δικό σας σχέδιο είναι ένα σχέδιο επιδερμικό, γιατί επιδερμική είναι η προσέγγισή σας στο να προστατεύσετε την κοινωνία και την οικονομία σε μία κρίση που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί σε κάποιο βαθμό και σίγουρα θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ένα ισχυρότατο σχέδιο αντιμετώπισης γεωγραφικής και θεματικής των επιπτώσεων.

Είναι προφανές ότι πρέπει να στηριχθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπέζων. Προφανές είναι επίσης ότι θα πρέπει οι τράπεζες να μπορούν να δανείζονται καλύτερους όρους στη διατραπεζική αγορά. Προφανές είναι επίσης ότι θα πρέπει η ρευστότητα στην αγορά να ενισχυθεί για να μπορέσει να στηριχθεί η κατανάλωση, το λιανεμπόριο, η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις. Προφανές είναι επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε και οι τράπεζες να λειτουργούν με διαφανέστερους όρους. Αυτά ζητούσαμε από ένα νομοσχέδιο. Ζητούσα με μία ειλικρινή τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα της λειτουργίας των τραπέζων, γιατί ξέρετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι προκύπτει από αυτήν τη κρίση ένα νέο δικαίωμα. Η ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι δημόσιο αγαθό και ως δημόσιο αγαθό πρέπει να αντιμετωπίζεται. Πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία με ελεγκτικούς μηχανισμούς, με κανόνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρακωλύεται η αγορά που προφανώς έχει τους δικούς της κανόνες, όμως είναι σαφές ότι δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί και χρειάζεται την ειδική μέριμνα της πολιτείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα περίμενε κάποιος ότι το σχέδιο νόμου θα είχε τέσσερις κυρίων στόχους. Να εξυπηρετεί τη διαφάνεια, να έχει τεκμηρίωση, να έχει λογική και ευαισθησία και να έχει διορατικότητη.

Ο πρώτος στόχος, η διαφάνεια. Προβλέπει μία σειρά από αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για ένα ζήτημα που προκύπτει με τα 28.000.000.000 ευρώ. Δεν είναι διαφάνεια αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει ένα καθαρό πλαίσιο κανόνων και αρχών που διέπουν το νομοσχέδιο.

Το δεύτερο ή διορατικότητα. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο το οποίο να μιλά για την επόμενη μέρα. Η τόνωση της αγοράς δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν την ελληνική βιομηχανία, τον πρωτογενή τομέα, τον δευτερογενή, τον τριτογενή, όπως είπα προηγουμένως με γεωγραφική και θεματική εξακτίνωση.

Η τεκμηρίωση τώρα. Γιατί κύριε Υπουργέ είναι 28.000.000.000 ευρώ; Με ποια μελέτη προσεγγίζετε αυτόν τον αριθμό; Γιατί όχι 32, γιατί όχι 132; Πώς προέκυψε ο αριθμός των 28.000.000.000 ευρώ και πώς τον προσδιορίσατε με ποιους κανόνες και με ποια κριτήρια;

Και βεβαίως, η λογική και η ευαισθησία. Ευαισθησία θα ήταν ότι θα έπρεπε να τονώσετε μέσα από το σχέδιο σας τις δράσεις που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή, στην προστασία του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία, την προστασία αυτού, ο οποίος θίγεται περισσότερο μέσα από αυτήν τη κρίση, που είναι η αγροτική επιχείρηση, ομάδα παραγωγών, συνεταιρισμός. Δεν τα βλέπουμε αυτά στο νομοσχέδιο. Προκύπτει μία γενική προστασία, η οποία όμως τελικά έρχεται να προστεθεί στη γενικότερη προστασία, στην οποία εσείς προχωρήσατε ως κυβέρνηση για τις τράπεζες, ώστε να οδηγήσουν σε κερδοφόρα αποτελέσματα, χωρίς να υπάρχει κοινωνικό αντίκρισμα.

Ερχόμαστε στην τελευταία φάση του έργου. Μας ζητάτε να υποστηρίξουμε ένα νομοσχέδιο επειδή στηρίζει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπέζων, δηλαδή το ελληνικό οικονομικό σύστημα. Προφανές είναι ότι θα πρέπει να στηριχθούν οι τράπεζες. "Όμως δεν μπορεί να κρίνουμε τα νομοσχέδια με τους τίτλους. Πριν από ένα μήνα, κύριε Υπουργέ, είχατε φέρει ένα άλλο νομοσχέδιο που είχε ως τίτλο «Φορολογική Δικαιοσύνη». Μ' αυτό το σκεπτικό θα έπρεπε να ψηφίσουμε και εκείνο το νομοσχέδιο, γιατί αφού μιλούσε για φορολογική δικαιοσύνη θα έπρεπε να είμαστε συνεπείς και να το προχωρήσουμε. Όμως όταν το διάβαζες, έβλεπες ότι καταργούνταν τα αφορολόγητα όρια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα είναι τελείως διαφορετικό το επιδιώκει κάποιος και τελείως διαφορετικό πως το επιδιώκει.

Θεωρώ ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι σε λάθος μήκος κύματος. Θεωρώ και υποστηρίζω ότι πρέπει να στηριχθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπέζων και η αγορά. Πρέπει να στηριχθεί το σύστημα που τροφοδοτεί με ρευστότητα την αγορά, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και να υπάρχει ένα ουσιαστικό σχέδιο από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας και Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα χτυπήσει η κρίση, πώς θα κτυπήσει η κρίση κα με ποια

μέτρα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Και είναι προφανές ότι πρέπει να έχει γεωγραφική εξακτίνωση. Στη Μαγνησία, για παράδειγμα, υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι οι οποίοι θα δουν το πρόβλημα πολύ ταχύτερα από άλλους. Θεωρώ ότι θα είναι ο κλάδος μετάλλου και ο κλάδος τσιμέντου. Ήδη υπάρχουν απολύσεις στον κλάδο μετάλλου από συγκεκριμένες βιομηχανίες της περιοχής. Όμως η Κυβέρνηση παραμένει απαθής και μεριμνά για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων προς συγκεκριμένα τραπεζικά συστήματα της χώρας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ/

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να διαγράψω. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον από πενήντα εππά ομιλητές και σήμερα έχουμε τόσες πολλές απουσίες. Ξέρω ότι συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω ότι το Π.Α.Σ.Ο.Κ. έχει τις δικές του συσκεψεις όπως και τα άλλα τα κόμματα, αλλά γνωρίζουν όμως αυτοί που έχουν εγγραφεί ότι πρέπει να είναι εδώ για να μιλήσουν. Αν θεωρούν πρώτιστο καθήκον να είναι εκεί και όχι εδώ, είναι ένα μεγάλο ζήτημα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εδώ λέπει ο ίδιος ο Υπουργός ο κ . Αλογοσκούφης και μας μιλάτε για τους Βουλευτές;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Παρακαλώ, να μην αναίχουμε συζήτηση τώρα.

Η κ. Τζάκρη απούσα. Διαγράφεται.

Ο κ. Βενιζέλος έχει το λόγο.

Κύριε Βενιζέλο μπορείτε να έρθετε στο βήμα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσω επί του νομοσχεδίου, επί της διαδικασίας θέλω το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ορίστε κύριε Βενιζέλο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πριν λάβω το λόγο ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής:

Χθες στη συνεννόηση που είχα κάνει με τον κ. Πρόεδρο της Βουλής, είχαμε πει ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση μέχρι τη 1.30' το πρωί μέχρι ένα λογικό αριθμό Βουλευτών και ότι σήμερα το πρωί θα αρχίσει η συζήτηση επί των άρθρων, με εισηγήσεις των εισηγητών και στη συνέχεια θα μιλούσαν όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στον κατάλογο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχουν ...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Αυτή ήταν η προσωπική μου συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Σώματος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Και εγώ το ξέρω και με τον Πρόεδρο συζήτησα. Επειδή εγώ προήρευα όμως, όταν φτάσαμε στις 12.50' ήμουν μόνον εγώ σχεδόν στη Βουλή και ένας Βουλευτής. Πώς θα συνεχίζονταν και θα πραγματοποιούσατε αυτήν τη συμφωνία, όταν στην Αίθουσα υπήρχαν μόνο δύο Βουλευτές και είχαν μιλήσει και αυτοί; Πώς θα γίνει κύριε Βενιζέλο αυτό; Το αντιλαμβάνεσθε.

Άρα η συμφωνία με τον Πρόεδρο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί διότι εάν ψηφίζαμε επί της αρχής με δεκαπέντε ομιλητές και έμεναν άλλοι σαράντα-πενήντα τώρα αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Ψηφίζουμε επί της αρχής με δεκαπέντε και μετά να μιλήσουν επί των άρθρων τριάντα. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έχετε ευθύνη εσείς.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά ήμουν αυτός που πρότεινε στον κ. Πρόεδρο, πάντα με καλοποιΐα, συναδελφικότητα και εκτίμηση...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Το ξέρω, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ... να συνεχιστεί κανονικά ο κατάλογος και να διεξαχθεί η ψηφοφορία σήμερα, στο τέλος του καταλόγου. Ο κύριος Πρόεδρος μου είπε ότι προτιμά να γίνει το αντίθετο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Πολύ σωστά.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Να ψηφίζοταν χθες το βράδυ επί της αρχής και να συνεχιστεί σήμερα η συζήτηση επί των άρθρων.

Οι συνάδελφοι λοιπόν, οι οποίοι ξέρουν ότι θα προηγηθούν οι πέντε εισηγητές και εκκρεμεί και η αγόρευση του κυρίου Υπουργού, η οποία δεν έγινε χτες αντιλαμβάνεσθε ότι έχουν

κανονίσει το χρόνο τους, νομίζω είναι λίγο καταχρηστική αυτή η συλλήθηδη διαγραφή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Μην χάνουμε χρόνο, κύριε Βενιζέλο.

Όλα αυτά καλά συμφωνήθηκαν, όμως δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Με άδεια Αίθουσα τι να προτείνει ο Προεδρεύων να ψηφιστεί επί της αρχής, όταν το 1/3 έχει μιλήσει και όταν στην Αίθουσα είναι σχεδόν μόνο ο Προεδρεύων; Σε ποιον να απευθυνθώ και να ζητήσω την ψήφιση επί της αρχής, όταν μάλιστα εκπρόσωποι των κομμάτων δεν υπήρχαν; Είναι δυνατόν εγώ, παλαιός κοινοβουλευτικός -και μου κάνετε την τιμή να με έχετε στο Προεδρείο- να ζητήσω να ψηφισθεί επί της αρχής ένα νομοσχέδιο; Δεν θα έπρεπε να το κάνω. Δεν παραβίασα καμία συμφωνία σας.

Ρεαλιστικά σκέφθηκα, κύριε Βενιζέλο. Από αυτούς που διαγράφησαν να δούμε στην πορεία -και με δική σας συμφωνία- μήπως επανέλθουν στον κατάλογο. Δεν είναι στις προθέσεις μου να δημιουργώ προβλήματα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στο τέλος όμως.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Στο τέλος, βεβαίως. Έρχεται πολύ σύντομα το τέλος, μην βιάζεστε. Με την παρουσία που έχουμε σήμερα εδώ θα έρθει γρήγορα το τέλος.

Κύριε Βενιζέλο, έχετε το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διεθνής οικονομική κρίση είναι πρωτίστως μια κρίση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατέρρευσε. Η εμπιστοσύνη στις αγορές κατέρρευσε. Όλοι οι πολίτες, όλα τα τραπεζικά συστήματα, όλες οι αγορές, στρέφονται ξανά στο κράτος, στους διακρατικούς και διεθνείς θεσμούς και αναζητούν τη λύση του παγκόσμιου οικονομικού προβλήματος, που είναι τελικά πρόβλημα του κάθε νοικοκυριού και του κάθε πολίτη και στη χώρα αυτή. Στην πολιτική αναζητούν κάποιες εκδηλώσεις, κάποια δείγματα πολιτικής εμπιστοσύνης, πολιτικής στιβαρότητας.

Υπό συνθήκες κρίσης η κάθε οικονομία, αλλά και ο κάθε πολίτης, η κάθε οικογένεια, ζητά κάποιον που να του εμπνέει ασφάλεια, κάποιον που να του δίνει προοπτική, κάποιον που να τον εμπιστεύεται ως διαχειριστή της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν η διεθνής οικονομική κρίση έχει αναδείξει ξανά το ρόλο του κράτους, αλλά και την ευθύνη της πολιτικής. Και γι' αυτό τελικά, η διεθνής οικονομική κρίση είναι σε κάθε χώρα μια πολιτική κρίση. Είναι μια πολιτική δοκιμασία. Εδώ φαίνεται η ικανότητα των κυβερνήσεων, η ικανότητα των κομμάτων, η ικανότητα των πολιτικών προσώπων, θα έλεγα, να διατυπώσουν λόγο υπεύθυνο, υπερβατικό, αλλά και λόγο εφαρμόσιμο. Να προτείνουν και να εφαρμόσουν μέτρα, τα οποία μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα. Να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης. Και όταν αποκατασταθεί η σχέση κοινωνικής και πολιτικής εμπιστοσύνης, θα αποκατασταθεί και η οικονομική εμπιστοσύνη, η κατά κυριολεξία πίστη, η οποία έχει κλονιστεί, γιατί κλονίζεται ακριβώς η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Εδώ εντοπίζεται και η μεγάλη αδυναμία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κ. Καραμανλή. Τώρα που καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση, τώρα φαίνεται αδύναμος, ανήμπορος, αμήχανος. Οι καθυστερήσεις, οι παλινώδεις, οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, δεν συνιστούν αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης της κρίσης. Τώρα πρέπει κάθε κυβέρνηση και κάθε κόμμα -και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό εμείς στο Π.Α.Σ.Ο.Κ. ως Αξιωματική Αντιπολίτευση- να κινηθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα χρειάζονται προτάσεις, οι οποίες να είναι προτάσεις υπέρβασης, εθνικής συναίνεσης, προτάσεις, οι οποίες να γίνουν ευρύτατα αποδεκτές από την κοινωνία, να κινητοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις, να εμπνεύσουν ξανά τους κοινωνικούς εταίρους. Γιατί το πρόβλημα είναι τελικά πρόβλημα πραγματικής οικονομίας, πρόβλημα εργασίας, πρόβλημα σχέσεων μεταξύ του συντελεστή που λέγεται εργασία και του συντελεστή που λέγεται κεφάλαιο.

Χρειάζονται μεγάλες εθνικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συμφωνίες. Για να το πετύχεις όμως αυτό πρέπει να έχεις μια Κυβέρνηση ικανή να διευθύνει πολιτικά τη χώρα, ικανή να κάνει τέτοιες προτάσεις, να τις εγγυηθεί πολιτικά. Αυτό σε ορισμένες

χώρες γίνεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Στη δική μας χώρα, στην Ελλάδα, δεν γίνεται καθόλου. Η Κυβέρνηση, η οποία επιχειρείσεις και επιχειρεί πίσω από τη διεθνή οικονομική κρίση και να αποδώσει στη διεθνή συγκυρά όλα τα εγχώρια προβλήματα, για τα οποία έχει την ευθύνη, δεν κατάφερε να πετύχει σε αυτό της το τέχνασμα. Να αναγνωρίσως δε, ότι πράγματι η διεθνής οικονομική κρίση είναι τεράστια και ότι ανεξάρτητα από τις ευθύνες της Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τα αδιέξοδα, στα οποία είχε οδηγηθεί η οικονομική και κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης, ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι, ως περιφερειακή χώρα της Ευρώπης, αλλά και ως χώρα που ανήκει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μέρος της κρίσης. Γιατί δεν κάνουμε αυτά που έγιναν σε άλλες χώρες; Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα κλίμα αντίστοιχο με το κλίμα πολιτικής εμπιστοσύνης, που έχει επιτευχθεί σε χώρες με κυβερνήσεις σοσιαλδημοκρατικές ή εργατικές ή σε χώρες με κυβερνήσεις συντηρητικές και μάλιστα έντονα συντηρητικές, που έδειξαν όμως αντανακλαστικά, ρεαλιστικά, που κατάφεραν να υπερβούν ιδεολογικές αγκυλώσεις νεοφιλελεύθερου ή μονεταριστικού χαρακτήρα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, οι οποίες δίνουν μια προοπτική, μιαν ελπίδα, παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας;

Η απάντηση είναι: Γιατί δυστυχώς υπάρχει πολιτική ανεπάρκεια, αδυναμία και ανικανότητα του Πρωθυπουργού προσωπικά και της Κυβέρνησης συλλογικά, με κορυφαίο παράδειγμα τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Θα ήμασταν έτοιμοι να συμπράξουμε σε μια τέτοια κοινή προσπάθεια εθνικού χαρακτήρα για να υπερβούμε την κρίση, αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια Κυβέρνηση που δεν μπορεί να εκφραστεί πολιτικά, δεν μπορεί να πέσει τον πολίτη ότι έχει κάτι σκεψθεί και κάτι μπορεί να κάνει, δεν μπορούμε δυστυχώς κι εμείς ως Αντιπολίτευση να βοηθήσουμε στο βαθμό που θα θέλαμε, προκειμένου να υπάρξει μια πανεθνική προσπάθεια, όπως απαιτείται, για την αντιμετώπιση και την υπέρβαση της κρίσης.

Ποιας κρίσης μάλιστα; Μιας κρίσης που τώρα βλέπουμε μόνο τον επικοινωνιακό και ψυχολογικό πρόλογό της, με τεράστιες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία: στο δανεισμό των επιχειρήσεων, στη δυνατότητα εξόφλησης επιταγών, στην αδυναμία άντλησης κεφαλαίων από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στο πρόβλημα εξυπηρέτησης των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων από τα νοικοκυρία. Δεν έχουμε μπει ακόμη στο κυρίως θέμα.

Και σήμερα, που θα έπρεπε η Κυβέρνηση να εισιτηρεί ένα σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, ένα σχέδιο ενίσχυσης, με ρευστότητα, της πραγματικής οικονομίας, έρχεται υπόλογη, με καθόλου πειστικές εξηγήσεις, να μας πει ότι δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, ότι δεν ευθύνεται για τις παλινδρομίσεις, δεν ευθύνεται για όλα σάσα συνέβησαν τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα, που ήταν ένας μήνας τραγελαφικός για τη σχέση της Κυβέρνησης με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Είναι αδιανότη άλλες αυτές τις εβδομάδες η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτεύουσα αρχή, να μην έχει ανακοινώσει για κάθε τράπεζα ποια έπρεπε να είναι η κεφαλαιακή της επάρκεια, τι προβλήματα έχει σε σχέση με τον ισολογισμό της και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της, τι γίνεται με την έκθεσή της σε κινδύνους στα Βαλκάνια, τι γίνεται με τα ομολογιακά δάνεια που έχει συνάψει, τι γίνεται με κρυφά, επικίνδυνα στοιχεία του χαρτοφυλακίου της, τι πρέπει να κάνει κάθε τράπεζα, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διεθνείς απαιτήσεις και με βάση τις οδηγίες ΒΑΣΙΛΕΙΑ I, ΒΑΣΙΛΕΙΑ II και ούτω καθ' εξής. Αυτό δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Είναι μονομερής και υπεύθυνη πολιτική πράξη εποπτείας που έπρεπε να έχει γίνει. Κι έπρεπε κάθε τράπεζα να έχει κληθεί να συμμορφωθεί με τις δικές της δυνάμεις. Και αν δεν μπορεί να συμμορφωθεί, όπου απαιτείται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με άλλα μέτρα, το κράτος θα έπρεπε να επέμβει δια νόμου και να αναγκάσει τις τράπεζες, υποχρεωτικά και ταυτόχρονα να ενταχθούν σε ένα ορθολογικό και διαφανές σχέδιο, όχι σχέδιο εξυπηρέτησης των τραπεζών, αλλά σχέδιο υποστήριξης της πραγματικής οικονομίας.

Είναι σκανδαλώδης η διάταξη του άρθρου 5, που εναποθέτει στην καλή διάθεση των τραπεζών την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις «με ανταγωνιστικούς όρους». Είναι πραγματικά ντροπή να περιλαμβάνεται μια τέτοια λευκά διάταξη στο πιο κρίσιμο νομοθέτημα για την αντιμετώπιση της κρίσης της πραγματικής οικονομίας. Έχω προτείνει κατ' επανάληψη, στο πλαίσιο των γενικότερων προτάσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πως πρέπει μέσα στο νομοσχέδιο αυτό -που ούτως ή άλλως είναι ανεπαρκές και το καταψηφίζουμε- να περιλαμβάνεται η σύνδεση της υποστήριξης του τραπεζικού συστήματος με τη διοχετευση της ρευστότητας στα νοικοκυρία και την πραγματική οικονομία, κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των μηχανισμών που έχουμε στην ελληνική έννομη τάξη, όπως είναι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγεί, όπως είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα στεγαστικά δάνεια που χορηγεί και κυρίως όπως είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με σωστούς όμως και γενναιόδωρους όρους και όχι με το μίζερο γραφειοκρατικό τρόπο που ώς τώρα χρησιμοποιήσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να θέσει σε κίνηση το Ταμείο αυτό.

Είναι αδιανότη τέτοιοι λευκοί, ατελέσφοροι νόμοι, να έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων τη στιγμή που θα έπρεπε να Κυβέρνηση να δώσει ένα δείγμα υπευθυνότητας, να αξιοποιήσει, από θέλετρε, προς δικό της όφελος την ευκαιρία, αλλά βουτηγμένη μέσα στη δίνη των σκανδάλων και μέσα στην πολιτική της ανεπάρκεια, δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό που στοιχειωδώς επιβάλλεται για κάθε ευρωπαϊκή κυβέρνηση, για κάθε κυβέρνηση μιας χώρας μέλους της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Έχετε -κύριε Υπουργέ, να τα διαβιβάσετε αυτό στον κ. Αλογοσκούφη- το περιθώριο να αποσύρετε το νομοσχέδιο, να το διαμορφώσετε σωστά ως ένα διαφανές, σύγχρονο και ολοκληρωμένο νομοθέτημα ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας και να το ξαναφέρετε ζητώντας τη στήριξη όλων των κομμάτων, ζητώντας τη στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων και της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν το κάνετε αυτό, κινείστε ερήμην της ιστορικής σας ευθύνης. Δεν έχετε αίσθηση του μεγέθους του προβλήματος που καλείστε να διαχειριστείτε. Είστε κατώτεροι των περιστάσεων.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Είναι στην Αίθουσα έξι συνάδελφοι οι οποίοι όταν εκφωνήθηκε ο κατάλογος ήταν απόντες και διαγράφησαν. Ζητώ την ομόφωνη...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Εδώ ήμασταν...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Εγώ δεν έχω πρόβλημα οράσεως ούτε νομοσύνης. Μην το υποστηρίξετε αυτό, κύριε Αργύρη. Η Αίθουσα είναι συγκεκριμένη. Αν εννοείτε το περιστύλιο και το καφενείο, ας το κάνουμε και έτσι.

Ζητώ την ομόφωνη απόφασή σας για να επανέλθουν στον κατάλογο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Συμφωνούμε μαζί σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Θέλω τη γνώμη σας επίσης, αν θα προηγηθούν, γιατί αν συνεχίσω εδώ την ανάγνωση του καταλόγου, θα γίνουν και άλλες διαγραφές, ή αν θα είναι, στο τέλος.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Να προηγηθούν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Μάλιστα.

Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Μία παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγμή της κρίσης, λίγο πολύ είναι γνωστά τα μέτρα και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η Κυβέρνηση, η οποία κατέβαλε μία συντονισμένη προσπάθεια για να εξασφαλίσει και τη συναίνεση και της κοινότητας στη λήψη μια σειράς από μέτρα. Άρα, την κατηγορία ότι τα πρωθυπουργεία μέτρα είναι άγνωστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αρνούμαστε και την επιστρέφουμε σ' αυτούς που χρησιμοποίησαν τέτοιους είδους πρακτικές στο πρόσφατο κυβερνητικό τους παρελθόν. Σ' αυτούς επιστρέφουμε και την κατηγορία που ακούστηκε πριν από λίγο για αδιαφάνεια. Γιατί δεν είναι δυνα-

τόν να μιλάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.Σ.Ο.Κ., για αδιαφάνεια τη στιγμή που τα μέτρα από την πρώτη στιγμή δημοσιοποιηθήκαν, συζητήθηκαν ευρύτατα, αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με το θεσμικό εγγυητή του τραπεζικού μας συστήματος, την Τράπεζα της Ελλάδος και τους εκπροσώπους βεβαίως των εμπλεκομένων φορέων.

Δεν είναι δυνατόν από την άλλη να μιλάτε για αδιαφάνεια όταν τα μέτρα έρχονται με τη μορφή νόμου για να συζητηθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής επεξεργασίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Δεν είναι δυνατόν επίσης να μιλάτε για αδιαφάνεια τη στιγμή που όπως προανέφερα, τα μέτρα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Κοινότητα.

Τέλος σχετικά με την αποτελεσματικότητα για την πραγματική οικονομία επιτέλους, θα θέλαμε να ακούσουμε από έχετε να προτείνετε κάτι πιο αποτελεσματικό, πέρα από μία αφηρημένη προσέγγιση για έναν οργανισμό πώς και πότε και με ποια διαδικασία θα λειτουργεί. Δεν ακούσαμε τίποτα μα τίποτα άλλο. Έχετε καιρό, έχετε την αυριανή συνεδρίαση να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Επιτέλους σταματήστε να υποτιμάτε τη νοημοσύνη των Ελλήνων.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Δεν είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο κύριος Υπουργός απάντησε σε μένα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, όμως.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Για ένα λεπτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ορίστε, έχετε το λόγο για ένα λεπτό.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά τα πράγματα;

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Τα μέτρα αυτά όπως περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, είναι ελλειπτικά και ατελή σκοπίμως και ως εκ τούτου είναι αναποτελεσματικά και ατελέσφορα. Η αδιαφάνεια υπάρχει στο εσωτερικό των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Ως προς τα συγκεκριμένα μέτρα -μόλις τώρα σας ανέφερα δύο που έπρεπε κανονικά να περιλαμβάνονται ως διατάξεις, ως παράγραφοι στο άρθρο 5.

Τι εννοείτε λέγοντας «στεγαστικά δάνεια και δάνεια σε μικρομεσαίους με ανταγωνιστικούς όρους»; Να συνδέσετε την παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες με τη ρευστότητα της οικονομίας, με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και την παροχή στεγαστικών δανείων, την αναχρηματοδότηση και τη διευκόλυνση στην εξυπηρέτησή τους και το Ταμείο Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η δε κ. Κατσέλη σας είπε πώς μπορεί να λειτουργήσει το Ταμείο Αναχρηματοδότησης ως ένας διαφανής, μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας της οικονομίας.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κυρία Κατσέλη, θέλετε να απαντήσετε στον Υπουργό;

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Κύριε Υπουργέ, η διαφάνεια έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις του ίδιου του νομοσχεδίου. Πουθενά δεν ορίζονται όροι, προμήθειες, το ποσοστό τους. Δεν ορίζετε ποιο είναι το πρόβλημα κάθε τράπεζας. Δεν ορίζετε γιατί ζήτατε από το δημόσιο να αγοράσει προνομιούχες μετοχές και όχι από κάθε μετόχο να αγοράσει κοινές μετοχές μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κάθε τράπεζας. Δεν λέτε τίποτα -κι αυτή είναι η πλέον αδιαφανής διάταξη- για το πώς αυτή η παροχή ρευστότητας θα φθάσει στην πραγματική οικονομία. Το ίδιο το νομοσχέδιο έχει προβλήματα.

Όσον αφορά στις προτάσεις μας, καλό θα είναι να τις διαβάσετε. Θα σας τις καταθέσω και όταν θα έρθει και ο Υπουργός να τις διαβάσει και εκείνος. Είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλά άλλα κράτη μέλη. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Υπάρχουν συγκεκριμένες διότι ήταν τα ίδια ερωτήματα που σας θέτει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κι αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο

ακόμη δεν ξέρουμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το σχέδιο, είναι γιατί θέτει τα ίδια ερωτήματα που σας θέσαμε από τις αρχές Οκτωβρίου όταν βγήκε το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι κατώτερο των περιστάσεων. Το γνωρίζετε και εσείς, το γνωρίζουν και οι παραγωγικοί φορείς και καλό θα είναι να ακούτε τις προτάσεις μας και να τις διαβάζετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο για δυο λεπτά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα σε ποιον απάντησε ο κύριος Υπουργός. Κι αυτό που δεν αντιλήφτηκα ήταν τα επιχειρήματά του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Δεν απάντησα σε σας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν πειράζει. Μπορώ να σχολιάσω.

Έχω δύο ελαττώματα, κύριε Υπουργέ και το ομοιογώ. Πρώτον, δεν είμαι ιδιαίτερος θαυμαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ το σχέδιο που εκπονήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των τραπεζών, ότι συνιστά μια πολύ μεγάλη ληστεία κατά των ευρωπαϊκών λαών.

Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τελικά το σχέδιο που παρουσιάζετε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι επιχειρήμα για την ορθότητα του σχεδίου.

Το δεύτερο ελαττώμα μου είναι ότι δεν μπορώ να είμαι θαυμαστής του κ. Μπλερ, του κ. Γκόρντον Μπράουν και φυσικά ούτε και του κ. Σαρκοζί. Έχω αυτό το ελαττώμα. Είναι σοβαρό το ελαττώμα, το αναγνωρίζω, αλλά βλέπω ότι οι θαυμαστές εδώ του κ. Μπλερ παλιότερα και του κ. Γκόρντον σήμερα, θα έπρεπε κάπου να πάνε να κρυφτούν, διότι τα έργα τα οποία έχουν επιτύχει είναι η κατάρρευση σήμερα του Ηνωμένου Βασιλείου -γιατί περί Βασιλείου πρόκειται- και η κατάρρευση του city του Λονδίνου πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε ο τρίτος δρόμος των κυρίων Μπλερ και Μπράουν.

Όσον αφορά τις προτάσεις που δεν έχουμε, κύριε Υπουργέ και δεν τις ακούσατε και δεν θέλετε να τις σχολιάσετε, γιατί προφανώς δεν έχετε και αντεπιχειρήματα έναντι αυτών των προτάσεων, διότι είναι εναλλακτικές προτάσεις. Δίνετε 5.000.000.000 δύρω για να ενισχύσετε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με προνομιούχες μετοχές.

Ξέρετε πού έχει καταντήσει να είναι η χρηματιστηριακή αξία σήμερα όλων των τραπεζών; Λίγο πάνω από 20.000.000.000 ευρώ. Αν εξαιρέσουμε τις τράπεζες που είναι ακόμη υπό δημόσιο έλεγχο, με τα 5.000.000.000 ευρώ, που διαθέτει η Κυβέρνησή σας, θα μπορούσε να ελέγχει αυτήν την ώρα όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να επαναφέρει δηλαδή το δημόσιο έλεγχο σε όλες τις τράπεζες. Εσείς όμως, τους χαρίζετε.

Ποια είναι λοιπόν μια εναλλακτική στρατηγική; Να σταματήσουμε, να εγκαταλείψουμε ένα δρόμο που οδηγεί σε αδιέξοδα, στην κερδοσκοπία των τραπεζών σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Προτείνουμε λοιπόν, μια νέα στρατηγική και μια νέα χρηματοπιστωτική πολιτική, επανεθνικοποίησης με νέους όρους, όχι με τους παλιούς που δοκιμάστηκαν, με νέους όρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να εργαστεί με νέα κριτήρια αποκλειστικά αναπτυξιακά και κοινωνικά και όχι κερδοσκοπικά. Και ως πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ακούσατε την πρότασή μας.

Σας λέμε -και δεν θα λέμε σε εσάς, διότι δεν αμφιβάλλουμε ότι δεν πρόκειται να την κάνετε δεκτή, αλλά την απειθύνουμε στην κοινωνία την πρότασή μας- ότι δηλαδή πρέπει να περάσει υπό δημόσια ιδιοκτησία η Εθνική Τράπεζα και να αναβαθμιστεί η συμμετοχή του δημοσίου σε Ταχυδρομικό Ταμείο Επενδύσεων και στην Αγροτική Τράπεζα, ώστε με πυρήνα αυτές τις τρεις τράπεζες, ως πρώτο βήμα να ασκηθεί μια νέα χρηματοπιστωτική πολιτική με χαμηλότοκα δάνεια, πρώτα απ' όλα, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις και μια χρηματοπιστωτική πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Και αυτή βεβαίως, τη νέα χρηματοπιστωτική πολιτική, την εντάσσουμε σε ένα ριζοσπαστικό προοδευτικό σχέδιο με σοσιαλιστικό ορίζοντα.

Δεν ξέρω τι λέτε. Εσείς από ότι, αντιλαμβάνομαι ο καπιταλι-

σμός έχει κρίση, λέτε, ζήτω ο καπιταλισμός! Οι τράπεζες έχουν το πρόβλημα, ζήτω οι τραπεζίτες! Οι τράπεζες είχαν υπερκέρδη και τώρα έχουν κέρδη μέσα στην κρίση, δώστε λεφτά στους τραπεζίτες για να αποκτηθεί η ρευστότητα.

Δυστυχώς, είσαστε όμηροι των τραπεζών και τους τραπεζικού κεφαλαίου. Και δυστυχώς σε ομηρία βρίσκεται το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα απέναντι στις τραπεζες. Γι' αυτό δεν μπορεί να διατυπώσει εναλλακτική πρόταση, η οποία να ξεφεύγει από το πλαίσιο, τα συμφέροντα και τον ορίζοντα του τραπεζικού κεφαλαίου.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Επαναφέρουμε τον κατάλογο πριν από τις διαγραφές. Και τώρα θα γίνει οριστική διαγραφή.

Ο κ. Μωραΐτης. Απών, διαγράφεται.

Ο κ. Σαλμάς έχει το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όποιος θα έρχεται, θα προηγείται; Για να ξέρουμε δηλαδή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Συμφωνήσατε, αγαπητέ κύριε Μπούρα. Εγώ δεν επέβαλα τη συμφωνία. Δεν είναι όποιος θα έρχεται. Είναι όλοι παρόντες.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το λέω αυτό για να ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε, διότι συνεδριάζει και η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα. Αν είναι να μιλήσω μετά από δύο ώρες να πάω επάνω και να επανέλθω μετά. Δεν διαμαρτύρομαι για άλλα πράγματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Έχετε δίκιο. Να πάτε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και θα σας ειδοποιήσουμε.

Ορίστε, κύριε Σαλμά, έχετε το λόγο.

ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση που βρίσκεται σε εξελιξη εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο, προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Το ντόμινο που ξεκίνησε αρχές του 2007 στις Η.Π.Α. με τα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης δάνεια, έχει οδηγήσει σήμερα στην χρεοκοπία των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών κολοσσών, στην αποδιοργάνωση των χρηματαγορών, στον κλονισμό της εμπιστοσύνης και κυρίως στο πάγωμα της διατραπεζικής αγοράς.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές το φάσμα της ύφεσης είναι πλέον ορατό για ολόκληρη την Ευρώπη. Και παρ' όλο που η ελληνική οικονομία σε πείσμα των κινδυνολόγων και των επικριτών της εξακολουθεί να ανθίσταται στην κρίση, οι αναταράξεις που δημιουργεί ήταν αναπόφευκτο ότι θα έφταναν αργά ή γρήγορα και στη χώρα μας.

Οι συνέπειες αυτές αγγίζουν σήμερα τόσο τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας όσο και την πραγματική οικονομία. Και είναι αναμενόμενο αφού για παράδειγμα αναφέρω οι τόκοι εξυπηρέτησης του τεράστιου δημοσίου χρέους, που μας άφησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑ.Σ.Ο.Κ., θα αυξηθούν το 2009 κατά 600.000.000 ευρώ λόγω της ανδρού των επιτοκών. Δέστε λοιπόν πώς η Αξιωματική Αντιπολίτευση μας έκανε ένα «μεγάλο δώρο» στην ελληνική οικονομία και στην Κυβέρνησή μας, να πρέπει με τις νέες χρηματοπιστωτικές συνθήκες να εξοικονομήσουμε 600.000.000 ευρώ από τους πολίτες για να τα δώσουμε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους που δημιουργήσαν οι τότε κυβερνήσεις.

Είναι επίσης αναμενόμενο αφού το κόστος του διατραπεζικού δανεισμού ανεβαίνει διαρκώς, αυξάνεται η επιβάρυνση για τους δανειολήπτες και στερεύει η ροή των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Δεν χρειάζεται να είναι κανένας οικονομολόγος για να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που δημιουργούνται από την πραγματική οικονομία όταν το χρήμα γίνεται σπανιότερο και ακριβότερο.

Ο καθένας μας, μιλώντας με φίλους και γνωστούς, διακρίνει εύκολα τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην αποπληρωμή των δανείων που έχει συνάψει και των πιστωτικών καρτών, την ανασφάλεια για την εργασία και το εισόδημά του, την αβεβαιότητα που περιορίζει τις δραστηριότητες των νοικοκυριών και ανατρέπει τα σχέδια της ελληνικής οικογένειας.

Ο καθένας από εμάς περνώντας από οποιοδήποτε μαγαζί της γειτονιάς του μπορεί να καταλάβει τις δυσκολίες που προκαλούν στο μικρομεσαίο επιχειρηματία η άνοδος των επιτοκών σε

συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης, να καταλάβει την αγωνία της επιχειρησης και των εργαζομένων.

Σε όλους αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνεται αυτό το σχέδιο νόμου. Είναι ένα σχέδιο που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος, στο τραπεζικό σύστημα και στη λειτουργία του. Το τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που τροφοδοτεί τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με χρήμα που χρειάζονται για να λειτουργήσουν, να καταναλώσουν, να επενδύσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, έχουμε τρεις πυλώνες, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και το κράτος. Το κράτος έχει μια αρμοδιότητα, να εποπτεύει τη λειτουργία του συστήματος χρηματοδότησης μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων ή των οικογενειών, σε άλλο βαθμό που εξαρτάται από τις ιδεολογίες που προσβεύει κάθε κόμμα και κάθε πολιτεία. Στην περίπτωση όμως, του φιλελεύθερου μοντέλου που έχει επικρατήσει, το κράτος ασκούσε περιορισμένο έλεγχο για να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα στη λειτουργία μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα με άλλα λόγια; Είναι ότι οι τράπεζες, ο ένας πυλώνας του συστήματος, με τη συμμετοχή μερίδας πολιτών και επιχειρήσεων που έπαιρναν επισφαλή δάνεια στις Η.Π.Α.. Οι τράπεζες έχουν σήμερα αδυναμία να εκτελέσουν την αποστολή τους που είναι η χρηματοπιστωτική συναλλαγή με τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Και καλούνται σήμερα οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί; Όχι προς όφελος των τραπεζών, αλλά απλούστατα γιατί την συνέπεια του προβλήματος των τραπεζών την εισπράττουν οι πολίτες. Και πώς την εισπράττουν οι πολίτες; Αφ ενός μεν με την αδυναμία λειτουργίας των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που κινούνται κυρίως με τραπεζικό χρήμα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες και που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τους πελάτες τους οι τράπεζες για να αγοράσουν είτε φορτηγά είτε αυτοκίνητα είτε άλλα προϊόντα, άρα υπάρχει πρόβλημα στις επιχειρήσεις με κίνδυνο να κλείσουν. Τι σημαίνει να κλείσουν οι επιχειρήσεις; Αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες που κλείνουν αυτοκινητοβιομηχανίες και έχουμε πληθώρα ανέργων. Τι σημαίνει πληθώρα ανέργων; Σημαίνει μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Τι σημαίνει μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών; Σημαίνει μείωση της κατανάλωσης. Μείωση της κατανάλωσης σημαίνει κλείσιμο και άλλων επιχειρήσεων, σημαίνει μείωση εσόδων του κράτους και είναι ένας φαύλος κύκλος. Και σ' αυτό το φαύλο κύκλο που δεν μπορούν σήμερα οι περισσότερες χώρες να τον σπάσουν, έρχεται εύκολα η Αντιπολίτευση να μεταβάλει άποψη. Και όταν λέω να μεταβάλει κάθε μέρα άποψη, σας θυμίζω τον Πρόεδρο του ΠΑ.Σ.Ο.Κ. που τον ακούσαμε να δηλώνει ότι θα στηρίξει τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην αρχή για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την επόμενη μέρα το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καταψήφιζε το σχέδιο νόμου για την προστασία των δανειοληπτών και των τραπεζικών καταθέσεων και με την παρουσίαση του σχεδίου νόμου για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας, το ΠΑ.Σ.Ο.Κ. κατηγορεί την Κυβέρνηση για δώρο προς τις τράπεζες. Και την επόμενη μέρα κατηγορεί πάλι την Κυβέρνηση γιατί καθυστερεί να το εφαρμόσει και σήμερα δηλώνει ότι θα το καταψηφίσει! Αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει κάθε κυβέρνηση να το λύσει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.

Έρχεται, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση και λέει στις τράπεζες ότι έρχομαι μ' αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα να σας δώσω τη δυνατότητα να συνεχίστε να χρηματοδοτείτε τις επιχειρήσεις και οι τράπεζες λένε όχι. Και βεβαίως ακούγεται και σε μένα ευχάριστα αυτό που λέει το ΠΑ.Σ.Ο.Κ., ότι βεβαίως να μην τα δώσουμε τα χρήματα αυτά έτσι, αλλά να βάλουμε κι άλλες προϋποθέσεις για τις τράπεζες ώστε να τα δώσουμε σωστά και να φθάσει το τελικό προϊόν, όπως είπε και ο κ. Βενιζέλος ή κ. Κατσέλη, στην πραγματική οικονομία και να ζητήσουμε βεβαίως και από τους μετόχους τους να μπουν σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να λύσουν από μόνοι τους το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Ελάτε όμως, που δεν το κάνουν. Σε ελεύθερη οικονομία είμαστε. Δεν το κάνουν. Τι θα τους κάνουμε;

Εδώ δεν τους βάζουμε, όπως λέτε εσείς -με την υπόθεση αυτή εργασίας που κάνουμε- επιπρόσθετους όρους, αυτούς που λέτε εσείς, και πάλι οι τράπεζες δεν συμμετέχουν. Οι περισσότερες τράπεζες είναι ιδιωτικές.

Θα πω κάτι τελευταίο γι' αυτό που είπε ο κ. Λαφαζάνης. Ωραία ακούγεται το να πει το κράτος «πάρτε τα χρήματα» στην Αγροτική Τράπεζα και στο Ταμευτήριο και σε άλλα κρατικά ιδρύματα και «δώστε τη χρηματοδότηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις», αλλά η χρηματοδότηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σημαίνει επισφάλεια των χρημάτων. Δεν είναι εδώ ο κ. Λαφαζάνης για να μου απαντήσει τι θα έλεγε μετά, εφόσον οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την κοινωνική πολιτική έχουν επισφάλεια και αδυνατήσουν να εξοφλήσουν τα χρέη, γι' αυτά τα χρήματα που θα τα έχει δώσει μέσος των κρατικών τραπεζών στους επιχειρηματίες, ποιος θα έλθει να καλύψει τα ελλείμματα από τον προϋπολογισμό και πολύ περισσότερο ποιος θα απολογηθεί όταν καταρρεύσουν οι κρατικές τράπεζες σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Γι' αυτόν το λόγο πρέπει να φανούμε πιο σοβαροί και σας καλώ να στηρίξετε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Σαλμά.

Ο κ. Κουμερίδης έχει το λόγο.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε τονίσει πολλές φορές πως στη ζωή και στην πολιτική έχει μεγάλη αξία το να προβλέπεις γιατί αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν το μέλλον, έχουν και την ικανότητα να προετοιμάσουν και να το διαμορφώσουν.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν μπορεί να προβλέψει τα γεγονότα αλλά πολύ περισσότερο δεν έχει τη δυνατότητα να τα διαχειριστεί. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και εκ των υστέρων αποσπασματικά τρέχει για να προλάβει. Έτσι όταν εδώ και πολύ καιρό εμείς στο Π.Α.Σ.Ο.Κ. -αλλά και άλλες πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας- μιλούσαμε για μία επερχόμενη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση η οποία ξεκίναει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα περάσει στη συνέχεια σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πολλές φορές με έπαρση και αλαζονεία μας μιλούσε για μία θωρακισμένη ελληνική οικονομία, για μία οικονομία η οποία έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και δεν θα επηρεαστεί και δεν θα επιβαρυνθεί από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Σε όλον τον κόσμο γινόταν μία έντονη συζήτηση όπου διάφοροι οικονομολόγοι, πανεπιστημιακοί και διεθνείς οικονομικοί οίκοι αναφέρονταν συνεχώς στην επερχόμενη χρηματοπιστωτική κρίση. Δυστυχώς η Κυβέρνηση ασχολιόταν με την οριακή της κοινοβουλευτική Πλειοψηφία και με τις επιχειρήσεις των στελεχών της. Σήμερα έρχεται καθυστερέμενα και ασθμαίνουσα να καταθέσει ένα σχέδιο νόμου το οποίο τελικά δεν εξυπηρετεί τίποτε, ένα σχέδιο νόμου που τελικά δεν το θέλει κανείς γιατί δεν προσφέρει και δεν εξυπηρετεί τίποτε.

Από τη μία πλευρά οι τράπεζες λένε ή τουλάχιστον υποκρίνονται πως δεν θέλουν αυτό το σχέδιο νόμου. Από την άλλη αυτό δεν στηρίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας, δεν υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν ενισχύει τα νοικοκυριά και τελικά δεν ενισχύει την πραγματική οικονομία. Έχουμε δηλαδή ένα σχέδιο νόμου όπου με το συνέχεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα «ράβε-ξήλωνε» και με τις αλλεπάλληλες αλλαγές η Κυβέρνηση κατάφερε να κάνει αυτήν τη νομοθετική της πρωτοβουλία μία νομοθετική «κουρελού» όπου τελικά κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα ισχύσει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της Κυβέρνησης είναι ένα μνημείο προχειρότητας, είναι ένα μνημείο αδιαφάνειας, δεν ενισχύει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και δεν ενισχύει την πραγματική οικονομία και κυρίως επιβαρύνει το φορολογούμενο πολίτη.

Κύριε Υπουργέ, επειδή σας άκουσα και προηγουμένως, σε περίπτωση που δεν καταλάβατε ή δεν έγιναν ζεκάθαρες οι πράσεις μας, σας λέμε τα εξής: Πρώτον, στο πρόγραμμα αυτό να ενταχθούν οι τράπεζες οι οποίες έχουν πρόβλημα κεφαλαιακής

επάρκειας. Το ποιες έχουν και ποιο είναι το πρόβλημά τους το γνωρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Δεύτερον, αυτές οι τράπεζες που θα ενταχθούν και που έχουν προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας να προχωρήσουν στην αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ούτως ώστε και οι ίδιοι οι μέτοχοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να συμμετέχει και το ελληνικό δημόσιο και με ένα πρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο των τραπεζών.

Τρίτον: Να δημιουργηθεί ένα ταμείο αναχρηματοδότησης γιατί, κύριε Υπουργέ, η δική μας μεγάλη αγωνία και ο πυρήνας της Αντιπολίτευσής μας είναι ότι θέλουμε αυτά τα χρήματα να περάσουν στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

Τέταρτον, να μην περάσουν στο δημόσιο όλα τα «τοξικά πρόσωντα» και όλες οι επισφάλειες των τραπεζών ούτως ώστε σε οποιοδήποτε πρόβλημα αυτές όλες οι επισφάλειες και όλα αυτά τα προβλήματα να μετακυληθούν στον φορολογούμενο πολίτη.

Πέμπτον: Γνωρίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επεκταθεί στις χώρες των Βαλκανίων, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρέπει να προσέξουμε να μην κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα σ' αυτές τις αγορές γιατί βλέπουμε ότι από κει ξεκινάει μία κρίση η οποία έρχεται από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία. Πρέπει αυτή η κρίση να μην επεκταθεί και στη χώρα μας.

Και τέλος, να προχωρήσουμε στην ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα μας με την ενίσχυση της εποπτείας στο τραπεζικό σύστημα, στο Χρηματοπιστήριο, στην κεφαλαιαγορά.

Κύριοι της Κυβέρνησης, εάν πραγματικά δεν έχετε την πολιτική έμπινευση να νομοθετήσετε και να πάρετε πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα βγάλουν τη χώρα μας από την κρίση, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να υιοθετήσετε τις δικές μας προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Είναι προτάσεις που θα βγάλουν τη χώρα μας από την κρίση. Παράλληλα, κύριοι της Κυβέρνησης, σας καταθέσαμε μία σειρά από διάφορες προτάσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διεθνής οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής κρίσης. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «βουλιάζει» στο αδιέξοδο οικονομικού «βαλτοπεδίου» της. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει τα μικρά. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι θα μπορέσει να λύσει τα μεγάλα; Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει τα δικά της εσωκομματικά προβλήματα. Θα λύσει τα προβλήματα του Έλληνα πολίτη; Η διεθνής κρίση αποτελεί για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ένα ευχάριστο άλλοθι, ένα άλλοθι που θέλει να φορτώσει πάνω του όλα τα κακώς κείμενα στη χώρα μας, ότι δηλαδή για όλα ευθύνεται η διεθνής οικονομική κρίση.

Για μας στο Π.Α.Σ.Ο.Κ. όσο αυξάνεται η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία, τόσο αυξάνεται και η ευθύνη για την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ευχαριστούμε τον κ. Κουμερίδη.

Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Κανταρτζής για δώδεκα λεπτά.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο με το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη των τραπεζών, για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Είναι αντίθετο όχι γιατί διαφωνεί με τους όρους με τους οποίους δίνονται τα χρήματα αυτά στις τράπεζες, αλλά γιατί υπό τις σημερινές συνθήκες γίνεται περισσότερο αναγκαίο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν να ληφθούν μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, να ληφθούν μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος και όχι της κερδοφορίας των τραπεζών και των επιχειρήσεων που ήταν από τις κύριες αιτίες και από τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στο να εμφανιστεί η κρίση αυτή, της οποίας η χώρα μας ακόμα δεν έχει ζήσει τις ουσιαστικές συνέπειες παρά μόνο τις παρενέργειες.

Ο ισχυρισμός της Κυβέρνησης, ότι δήθεν δεν θα επιβαρύνει με την πολιτική της, με την ενίσχυση των τραπεζών, τα λαϊκά στρώματα, είναι μύθος, ακόμα και αν αυτά τα χρήματα δεν δοθούν σε πραγματικό, σε ζεστό χρήμα. Τελικά, είναι τα λαϊκά στρώματα αυτά που θα υποστούν τις συνέπειες, προκειμένου να στηριχθεί η ενίσχυση της κερδοφορίας των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό άλλωστε δεν μας επιβεβαιώνεται απ' όλα τα προηγούμενα χρόνια; Είχαμε ανάπτυξη, παρ' όλα αυτά και σε συνθήκες ανάπτυξης η θέση των λαϊκών στρωμάτων επιδεινώθηκε, ο πλούτος συγκεντρώθηκε σε λιγότερα χέρια και με την πολιτική της σημερινής Κυβέρνησης και με την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Αυτές τις ημέρες είδαμε τα δυο κόμματα και μέσα και έξω από τη Βουλή να ανεβάζουν τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης με διάφορους χαρακτηρισμούς, αλλά η ουσία πού βρίσκεται; Πού διαφωνούν αλήθεια τα δυο κόμματα; Ακούσαμε την κριτική από τη μεριά του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από τη μεριά του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Διαφωνεί μήπως με τη στήριξη των τραπεζών; Όχι, βέβαια. Απλά με τους όρους με τους οποίους θα δοθεί αυτή η στήριξη ή για να είμαστε πιο ακριβείς, συμπληρώνει την ανάγκη στήριξης των τραπεζών με μέτρα για την ενίσχυση και των άλλων τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας και με διάφορες άλλες κορώνες -θα το πω έτσι που ακούγονται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και από τη σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μας αλλά και από άλλες δυνάμεις που θέλουν να εμφανίζονται σαν αριστερές για τη δήθεν ενίσχυση του ρόλου του κράτους, για την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς, για την ανάγκη παρέμβασης.

Αλήθεια, έπαψε ποτέ η παρέμβαση του κράτους όλα αυτά τα χρόνια; Μήπως με την παρέμβαση του κράτους δεν υλοποιήθηκαν όλες αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων και στην ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου; Δεν ήταν με παρέμβαση του κράτους οι πολιτικές της λιτότητας και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις; Δεν ήταν με παρέμβαση του κράτους η απλόχερη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, με τα διάφορα επενδυτικά κίνητρα; Δεν ήταν με παρέμβαση του κράτους που έγινε η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, των εμπορευματοποιήσεων, που επιβάρυνε τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων; Δεν ήταν με παρέμβαση του κράτους που έγιναν οι ανατροπές στα συστήματα κοινωνικής ασφαλίσης, εξανεμίζοντας όποια από τις κατακτήσεις που υπήρχε;

Επομένως, το ζήτημα δεν είναι περισσότερες ή λιγότερες κρατικοποιήσεις, όπως μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται ο ΣΥ.ΠΙΖ.Α., αλλά το αν θα συνεχισθεί αυτή η πολιτική ή αν θα ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές σε βάρος της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Γιατί σε τελευταία ανάλυση ακούσαμε και τις προτάσεις του ΣΥ.ΠΙΖ.Α., που ανέφερε προηγούμενως και ο Κοινοβουλευτικός τους Εκπρόσωπος. Ποια είναι η απάντηση του ΣΥ.ΠΙΖ.Α.: Δημόσιος έλεγχος του τραπεζικού συστήματος με κρατικό έλεγχο στην Εθνική, με τη διατήρηση του κρατικού ελέγχου στην Αγροτική Τράπεζα. Μα, δεν ήταν μοντέλα που τα δοκιμάσαμε τα προηγούμενα χρόνια και είδαμε το αποτέλεσμά τους; Ή εν πάσῃ περιπτώσει, μπορεί να υπάρχουν αυταπάτες, ότι θα μπορεί να στηριχθούν και τα λαϊκά συμφέροντα και η κερδοφορία των τραπεζών, χωρίς να θιγεί το δικαιώμα στο ζήτημα της ιδιοκτησίας; Δεν μπορεί να υπάρχουν πολιτικές που θα ικανοποιούν και τους μεν και τους δε. Δεν μπορεί να υπάρχουν μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων, χωρίς να πληγεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα και σε αυτό ακριβώς αποσκοπούν και τα δυο μεγάλα κόμματα, που θέλουν να εμφανίζονται ότι έχουν τις εύκολες λύσεις για την έξοδο από την κρίση. Πώς; Χωρίς ουσιαστικά να θίξουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Μα, αν θέλουμε να δούμε τις αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, οι αιτίες αυτές δεν είναι άλλες από την αφαίμαξη των λαϊκών στρωμάτων τα προηγούμενα χρόνια, από τη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων επιχειρήσεων, από την αδυναμία των επιχειρήσεων να πουλήσουν τα εμπο-

ρεύματα που παράγουν όχι γιατί δεν τα χρειάζονται οι καταναλωτές, γιατί δεν τα χρειάζονται οι εργαζόμενοι, γιατί δεν έχουν πόρους, γιατί δεν έχουν χρήματα, έχουν εξανεμισθεί τα λαϊκά εισοδήματα. Αυτά όμως τα ζητήματα επιδιώκουν να αποκρύψουν και τα δυο κόμματα, ώστε να μπορέσει να συνεχισθεί η ίδια ακριβώς πολιτική.

Ακούσαμε πολλά για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αλήθεια, πώς θα στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις; Με την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών; Θα πάνε οι τράπεζες να δώσουν δάνεια στα μικρομάγαζα που υπάρχουν, τα οποία κυριολεκτικά φυτοζωούν και έχουν το άγχος της επιβωσης, ή μήπως θα στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα διάφορα επενδυτικά προγράμματα που ανακοινώνετε, όπως για παράδειγμα, την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που για να ενταχθεί κάποια επιχειρήση σ' αυτό το Ταμείο, πρέπει να έχει συγκεκριμένο τζίρο, συγκεκριμένη περίοδο κερδοφορίας και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις, που αφήνουν απέξω τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματοβιοτεχνών, τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ζουν με το δικό τους κόπο, με τον δικό τους ιδρώτα και αναφέρονται σε ένα στενό κύκλο ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία αυτή; Ή μήπως η ενεργοποίηση του προγράμματος που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 30.000.000.000 ή τρισεκατομμύρια ευρώ -δεν ξέρω πόσα είναι- τα επόμενα χρόνια, θα κατευθυνθούν στις μικρές επιχειρήσεις, σταν είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα κριτήρια που χρησιμοποιεί, χαρακτηρίζει σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απορέουν στη χώρα μας; Είναι φανερό, λοιπόν, ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιδίωξη για να οικοδομηθούν συμμαχίες της πλουτοκρατίας με ορισμένα στρώματα, με τα ανώτερα στρώματα των μεσαίων στρωμάτων και από την άλλη μεριά να χρησιμοποιούνται σαν άλλοθι για να συνεχισθεί η πολιτική της λιτότητας. Αν θέλετε να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των επαγγελματοβιοτεχνών, τότε θα έπρεπε πριν απ' όλα να τονωθεί η λαϊκή κατανάλωση όχι με δανεικά από τις τράπεζες, γιατί αυτήν τη μέθοδο ακολουθήσατε και τα δυο κόμματα όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι προϋπολογισμοί του κράτους ήταν χαρακτηριστική αναφορά που είχαν όλη την τελευταία δεκαπεντετεύρια, ότι η αύξηση της κατανάλωσης στηρίχθηκε στην επέκταση της τραπεζικής πίστης, δηλαδή στο δανεισμό των λαϊκών στρωμάτων που είχε και ημερομηνία λήξης αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα, είχε και μια συνεχή αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος. Αν θέλουμε να στηριχθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πριν απ' όλα επαναλαμβάνουμε, ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη ουσιαστική των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων, των ανέργων και των άλλων εργαζομένων. Να υπάρχουν μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης των επαγγελματοβιοτεχνών και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, να υπάρχει απομικρό αφορολόγητο όριο σε 15.000 ευρώ, να καταργηθούν όλες αυτές οι πολιτικές που δοκιμάστηκαν στις πλάτες των μικρομεσαίων τα προηγούμενα χρόνια και από τη σημερινή Κυβέρνηση και από τις προηγούμενες με τα αντικειμενικά κριτήρια, το κρίσιμο των ανέλεγκτων υποθέσεων, τις συνάφειες και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που οδήγησαν στη συρρίκνωση του εισοδήματος τους.

Εάν θέλουμε να υπάρχουν μέτρα, θα πρέπει να υπάρχουν πριν απ' όλα ουσιαστικά μέτρα, που θα ελαφρύνουν τη θέση αυτών των στρωμάτων, μείωση και κατάργηση των δημοτικών φόρων, για τους οποίους φροντίζετε και οι κυβερνώντες διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια αλλά και οι εκλεκτοί τους μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιβαρύνουν συνεχώς τα λαϊκά στρώματα ώστε να αντλήσουν οι δήμοι πόρους για να κάνουν έργα που θα έπρεπε να τα είχατε αποδώσει εσείς, γιατί τα έχετε εισπράξει αλλά δεν τα αποδίδετε και τα παρακρατείτε. Θα έπρεπε πριν απ' όλα να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα κατευθύνονταν στο κτύπημα της κερδοφορίας της ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων, που γονατίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα σε συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Όμως, γι' αυτά δεν μιλάει ούτε η Κυβέρνηση ούτε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πώς αλήθεια θα στηριχθεί το λαϊκό εισόδημα, η λαϊκή οικο-

γένεια, χωρίς την ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων, χωρίς να ληφθούν σήμερα μέτρα ανακούφισης των ανέργων, χωρίς να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας στο 80% του μισθού –και εμείς μιλάμε πάντα σαν μισθό βάσης στα 1.400 ευρώ– χωρίς να δίνεται το επίδομα της ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όσο διαρκεί η ανεργία. Πώς θα στηρίχθει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων αν δεν καταργηθεί τουλάχιστον η έμμεση φορολογία, η οποία έχει επιβληθεί και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα είδη διατροφής και σε μια σειρά ειδών λαϊκής κατανάλωσης, στα τιμολόγια των Δ.Ε.Κ.Ο. και μια σειρά άλλα τέτοια μέτρων;

Το Κ.Κ.Ε. έχει πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή καταθέτοντας και σχετικές προτάσεις νόμου, που δίνουν απάντηση. Η μια μάλιστα εισάγεται και συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και δίνει απάντηση στα ερωτήματα αυτά.

Με άλλα λόγια και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος δεν μπορούν να γίνουν. Και η κερδοφορία των επιχειρήσεων να μείνει άθικτη αλλά και μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων να παρθούν. Αν τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε ανάπτυξη, που υπήρχε κερδοφορία δεν στηρίχθηκαν τα λαϊκά εισοδήματα, ο καθένας καταλαβαίνει τι έρχεται τα επόμενα χρόνια. Και όχι μόνο αυτό. Αξιοποιείται η κρίση για να επιταχυνθεί η πρόθεση όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν αποφασιστεί όλα αυτά τα χρόνια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την υπογραφή των δικών μας κυβερνήσεων. Αλήθεια πώς τοποθετούνται αυτά τα κόμματα σύσσων αφορά στις άλλες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις έχουν άλλωστε συνυπογράψι, για την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας που θα φέρουν ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τα λαϊκά στρωμάτα που θα αποδυναμώσουν εν πάσῃ περιπτώσει ό,τι έχει απομείνει από τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων;

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ**)

Ένα πράγμα είναι φανερό. Μαγικές συνταγές που θα ικανοποιήσουν και τα λαϊκά συμφέροντα αλλά και θα αφήσουν άθικτη την κερδοφορία των επιχειρήσεων δεν μπορούν να υπάρξουν. Ή την κρίση θα την πληρώσει η πλουτοκρατία ή η κρίση θα πέσει στις πλάτες των εργαζομένων. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αναπτυχθούν οι αγώνες της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων ώστε να υπάρξουν και μέτρα στήριξης σήμερα των λαϊκών στρωμάτων, να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης και κυρίως να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές ώστε ο λαός μας να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει. Γιατί αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει περισσότερο ώριμες σήμερα από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστούμε. Ο κ. Αργύρης έχει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι συζητάμε για μια κρίση πλέον που διαπερνά όλον τον κόσμο και την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης με κάποια μέτρα που εξαγγέλει η Κυβέρνηση που ομολογούμενων αυτά τα μέτρα ξάφνιασαν πολλούς.

Πρέπει να θυμηθούμε για τι τάξη μεγέθους μιλάμε. Τα 28.000.000.000 είναι κάτι περίπου σαν το Γ' ΚΠΣ. Τα 28.000.000.000 είναι πολύ περισσότερα από το ΕΣΠΑ. Αν αναλογιστούμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες του ελληνικού λαού ότι μέσα από ένα τέτοιο επαναλαμβάνομενο πενταετές πρόγραμμα θα υπήρχε η ανάπτυξη της Ελλάδας και αν θέλετε θα δημιουργούσε όρους ανταγωνιστικότητας μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, καταλαβαίνετε για τι μέγεθος μιλάμε. Κάποιοι βέβαια θα τρέξουν και θα πουν ότι δεν μιλάμε για ζεστό χρήμα, μιλάμε για 5.000.000.000 όμως ξέρουν πολύ καλά ότι στην πορεία μπορεί πέρα από τα 5.000.000.000 και τα ομόλογα αλλά και οι εγγυήσεις και οι επισφάλειες να είναι ζεστό χρήμα.

Το δεύτερο που θέλω να πω μια και μιλάμε στο Κοινοβούλιο και πρέπει να δούμε την άλλη παράμετρο είναι ότι πριν από είκοσι χρόνια κατέρρευσε ένα οικονομικό μοντέλο. Αυτό το οικονομικό μοντέλο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέρρευσε κατά ένα μεγάλο μέρος γιατί αγνόησε την αγορά. Και έχουμε

μετά από είκοσι χρόνια μια κατάρρευση ενός άλλου οικονομικού μοντέλου το οποίο υπερθεμάτισε την αγορά, δηλαδή, πάστεις ότι όλα μπορεί να τα κάνει η αγορά.

Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν μας γιατί μπορεί να ήρθε μέσα από την κρίση ρευστότητας των τραπεζών και από το μεγάλο κυνήγι του κέρδους αλλά αυτό το κέρδος δεν το κυνήγησαν μόνο οι τράπεζες. Κυνηγήθηκε σε όλα τα επίπεδα γιατί υπήρχε ένα μοντέλο ανταγωνιστικό άκρατου φιλελευθερισμού.

Γιατί τι διαφορά είχε η τρελή αγελάδα από το κυνήγι του κέρδους που την ταΐσαμε στιδόποτε για να μας παράγει περισσότερο γάλα και την τρελάναμε, από την τράπεζα η οποία προσπαθούσε με οποιονδήποτε τρόπο να κερδίσει οποιαδήποτε χρήματα είτε με τα δομημένα ομόλογα είτε με τα τοξικά και όλα αυτά; Ή όταν εγγυούνταν πράγματα που δεν είχαν αντίκρισμα. Άρα, λοιπόν υπήρχε ένα μοντέλο.

Εδώ επίσης πρέπει να μας προβληματίσει ότι αυτό το οικονομικό μοντέλο που φάνηκε πρώτα να δειχνεί τις αδυναμίες του από τις Η.Π.Α. ταυτοποιήθηκε με κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχουμε την κατάρρευση αυτού του οικονομικού μοντέλου, έχουμε την κατάρρευση, κύριε Υπουργέ, και να το λάβετε σοβαρά υπ' όψιν σας του πολιτικού μοντέλου της Αμερικής, δηλαδή του Μπους και της παρέας του και της τακτικής που ακολούθησε μ' αυτήν τη συγκεκριμένη πολιτική και έχουμε εκεί μια αλλαγή πολιτικής που δεν είναι πολύ αργά να έρθει και στην χώρα μας, αν θέλετε.

Έρχεται εδώ και τρέχετε. Μου θυμίζετε αυτό το ανέκδοτο με τον τεχνοκράτη που πήγε σε έναν βοσκό και ήθελε να τον βοηθήσει. Και όταν στο τέλος αυτός ο τεχνοκράτης επέμενε πολύ να βοηθήσει τον βοσκό και δεν μπόρεσε να τον πείσει στο τέλος ο βοσκός για τις υπηρεσίες του του είπε «μπες μέσα και πάρε ένα πρόβατο και φύγε. Για τον κόπο σου». Όταν μπήκε να πάρει το πρόβατο του φώναξε ο βοσκός. Του λέει «μήπως είσαι τεχνοκράτης;». Λέει «ναι, που το κατάλαβες;». Λέει «πρώτον, ήρθες απρόσκλητος».

Και εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης, πήγατε απρόσκλητοι στις τράπεζες. Τη μια μέρα μας λέγατε ότι οι τράπεζες είναι υιείς και δεν έχουν κανένα πρόβλημα και την άλλη μέρα τρέξατε να τους δώσετε χρήματα. Γι' αυτό δεν έχουν σήμερα υλικά τα νοσοκομεία; Γιατί αντί να τα δώσετε στους αρρώστους δηλαδή, σ' εκείνες τις τράπεζες που έχουν πρόβλημα πάτε και τα δίνετε στους υιείς; Πώς συμβαδίζουν αυτά τα δυο πράγματα, δηλαδή από τη μια μεριά να είναι υιείς οι τράπεζες και από την άλλη μεριά να έρχεστε εσείς να τρέχετε απρόσκλητοι απέναντι στις τράπεζες να τις παρακαλάτε μάλιστα για να τις βοηθήσετε.

Καταλαβαίνετε ότι είστε κακοί τεχνοκράτες. Είστε αυτό που σας είστε ο Βύρων Πολύδωρας ότι είστε οι «golden boys», αυτοί δηλαδή που ευθύνονται, κύριοι Υπουργοί, για την κατάσταση της οικονομίας στην περιοχή σας αυτή οι συγκεκριμένοι τραπεζίτες; Δεν ευθύνονται, κύριοι Υπουργοί, για την κατάσταση της οικονομίας στην περιοχή σας αυτή οι συγκεκριμένοι τραπεζίτες; Δεν ευθύνονται όταν κοροϊδεύανε τους αγρότες της περιοχής σας που τους φώναζαν και παραπλανούσαν τους καταναλωτές από διαφήμιση μέσα από τα Μέσα και τους έλεγαν τρέξτε να πάρετε επιτόκιο με 2% και με 3% και όταν πήγαινε ο αγρότης που δεν ήξερε τα ψηλά γράμματα πλήρωνε 6%; Δεν παραπλανούσαν τον Έλληνα καταναλωτή; Δεν ήταν αυτοί που ασύστολα ή με οποιονδήποτε τρόπο κάθε μέρα εκβίαζαν κάθε όρους ακόμα και αυτής της ίδιας της αγοράς μέσα από τις διαδικασίες; Δεν είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα διορίζονται και από την μια μεριά και από την άλλη μεριά ο κύριος Πρωθυπουργός είναι μονίμως δυσαρεστημένος; Ακούμε να είναι μονίμως. Απειλεί τον διοικητή της Δ.Ε.Η. να μην δώσει αύξηση μέσω του Φώλια.

Απειλεί λοιπόν τις τράπεζες και λέει «ελάτε να σας δώσουμε τα χρήματα, γιατί δεν έρχεστε;». Και οι τράπεζες επιβάλλουν με τον δικό τους τρόπο. Αυτοί δηλαδή που δημιούργησαν την κρίση έρχονται και δίνουν τα χρήματα.

Και ρωτάω. Σε ποιο κάρδο θα μπουν οι αγρότες της περιοχής σας; Γιατί του κ. Αλογοσκούφη στην Α' Αθήνας δεν έχει αγρότες οπότε δεν έχει αγρότης της περιοχής σας; Οι αγρότες στην δική σας περιοχή πώς θα μπουν στο κάρδο των 28.000.000.000; Γιατί όλοι ακούνε για πακέτα και κάθε φορά θέλουν και αυτοί να

έχουν μια συμμετοχή στο πακέτο. Πού θα μπουν δηλαδή, οι αγρότες; Πού θα μπουν οι αγρότες που στην περιοχή σας και σε άλλες αγροτικές περιοχές πουλάνε τα προϊόντα με μηδενική τιμή; Κόβουν στο τιμολόγιο μηδέν. Δεν υπάρχει τιμή. Τι θα πείτε δηλαδή, στους βαμβακοπαραγωγούς; Τι θα πείτε στους σιτοπαραγωγούς που σήμερα το κόστος παραγωγής είναι 18 λεπτά και αυτοί πουλάνε με μηδέν; Πού θα τους βάλλετε εδώ μέσα στο κάρδο για να πάτε στην πραγματική οικονομία; Πού θα τους στηρίξετε; Σε ποιο άρθρο αυτού του νομοσχεδίου που λέτε ότι δεν έχει πρόβλημα. Μα, δεν θα πληρώσεις ο Έλληνας πολίτης. Ξέρετε εσείς να μην πληρώνει ποτέ ο Έλληνας πολίτης όταν μιλάμε για τα οικονομικά του κράτους; Δηλαδή, ο Έλληνας πολίτης δεν έχει καμμία ανάμειξη και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα όταν μιλάμε για την υπερχρέωση αυτού του κράτους που η δική σας πολιτική οδήγησε;

Γ' αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι αυτήν τη στιγμή χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που θα είναι αποτέλεσμα μιας κοινωνικής συναίνεσης έστω και αυτήν τη στιγμή. Είναι, λοιπόν, δυνατόν σήμερα να έρχεται το τσουνάμι, γιατί δεν ήρθε ακόμα στην Ελλάδα και εμείς απλά να κοιτάμε; Να λέμε θα έρθει, δεν θα έρθει, πόσα μποφόρ θα είναι;

Όταν, λοιπόν, θα μας πνίξει όλους τότε είναι σίγουρο ότι «αντράλα στο χάνι, νερό στα φασόλια» όπως λένε στο χωριό μου. Γιατί από την κρίση αυτή κάποιοι θα κερδίσουν. Κάποιοι περιμένουν αυτήν τη φασαρία, θα μας μύλήσουν για τη διατροφική κρίση. Κοιτάξετε να δείτε, εδώ έχουμε κρίση, δεν μπορούμε να παράγουμε προϊόντα. Να τα μεταλαγμένα και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι είστε μέρος αυτής της κρίσης. Και το μόνο που μπορείτε να προσφέρετε είναι τώρα αυτήν τη στιγμή να απαλλάξετε τον τόπο απ' αυτήν την πολιτική διακυβέρνησης.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίασή μας αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι δύο μαθητές και μαθήτριες και δύο συνοδοί-δάσκαλοι από το Α' Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου Βοιωτίας.

Η Βουλή τους καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Ο κ. Γιαννάκης, που παρευρίσκεται εδώ, είναι Βουλευτής Βοιωτίας.

Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής του Π.Α.Σ.Ο.Κ. στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Υπουργός, ο κ. Βερελής.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Π.Α.Σ.Ο.Κ. επιμένει να πω κι εγώ μία παροιμία. Θα την πω λοιπόν: «Τα είχαμε χύμα, μας ήρθαν και τσουβαλάτα».

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια γιγαντώνεται ο ρόλος των τραπέζων. Οι τραπέζες καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο χώρο επιφροής όχι μόνο στην οικονομική ζωή, αλλά και στην κοινωνική ζωή του τόπου και κυρίως στην πολιτική ζωή του τόπου, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την πρόθυμη εικόνωρη σε ουσίας, την οποία έχει κάνει το πολιτικό μας σύστημα.

Δεν υπάρχει πλέον τομέας οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, στον οποίο να μην παρεμβαίνουν οι τράπεζες μ' ένα ρόλο, ο οποίος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεγάλο δημόσιο έργο να εκτελεστεί, εάν μεγάλες τράπεζες δεν συνανεύσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα μελέτη του δημοσίου να γίνει, εάν δεν μετέχουν τράπεζες μέσα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και νομικές υπηρεσίες να παραχθεί παραδείγματος χάρο τη Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να υπάρξουν όροι συμβουλευτικοί- που να μην επιβάλουν να είναι τράπεζες μέσα.

Όταν συμβαίνουν αυτά και παράλληλα υπάρχει μία απουσία εποπτικής σοβαρότητας τα τελευταία χρόνια, μία απουσία η οποία οδήγησε στο να παραπλανούνται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες πελάτες τραπέζων, έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση η οποία είναι δυσάρεστη.

Έπρεπε να έχουμε κρατήσει, κύριε Υπουργέ, κάποια εργαλεία.

Εγώ θα σας θυμίσω ότι είχα μεγάλη αντίθεση, έντονη αντίθεση, να παραδοθεί το Ταχυδρομικό Ταμειατήριο στον ιδιωτικό τομέα, παρ' όλο που ήταν κάτι το οποίο επιθυμούσαν διακαώς οι τράπεζες. Και καθυβριζόμουν τότε από δύο κατευθύνσεις. Ή μία, ήταν διαπρεπείς, διάσημοι οικονομικοί συντάκτες εφημερίδων. Η δεύτερη, ήταν επιφανείς Βουλευτές που ασκούσαν την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συνέβαινε το 2002 και το 2003.

Τώρα, βεβαίως, αυτά είναι «passé», όπως λέτε. Έχουν ξεχαστεί. Όποιος, όμως, ξεχνάει το τι έχει γίνει, δημιουργεί προϋποθέσεις για νέα σφάλματα και για νέα λάθη.

Η οικονομική πολιτική σας έχει δημιουργήσει συντρίμμια, τα οποία αποτυπώνονται σ' έναν πολύ απλό δείκτη. Είναι αυτό το οποίο λέμε «spread». Μάθαμε όλοι και λέμε «spread». Είναι η διαφορά, δηλαδή, των επιτοκίων των δέκα ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου σε σχέση μ' άλλες χώρες, όπως η Γερμανία.

Χθες έγινε δημοπρασία ομολόγων. Εκατόν εβδομήντα μονάδες, 1,7% παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό; Θα το πω απλά: Στα 43.000.000.000 ευρώ, που χρειαζόμαστε για τη χρονιά αυτή, θα πληρώσουμε πάνω από 650.000.000.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το «ταμείο των φτωχών» αυτό. Είναι πολύ μεγαλύτερο από τα περισσότερα δημόσια έργα, τα οποία υπάρχουν.

Όλο αυτό απεικονίζει ένα και μόνο πράγμα. Απεικονίζει το γεγονός ότι η οικονομική σας πολιτική δεν πείθει. Είναι έλλειμμα αξιοπιστίας αυτό το οποίο πληρώνουμε με 650.000.000.000. Δεν είναι τίποτα άλλο.

Μέσα σ' αυτήν την κρίση, η οποία έγινε -θα σας δώσω ένα παράδειγμα της λανθασμένης πολιτικής σας- βγήκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών πρώτος -μετά την Ιωλανδία- και είπε, θα στηρίξουμε το τραπεζικό σύστημα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Τι κατάλαβε η διεθνής οικονομική κοινότητα; Ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα έχει κάτι περίεργο. Κάπου βρωμάει η ιστορία. Για το λόγο αυτό οι πρώτες ρευστοποιήσεις, που έγιναν, ήταν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Και το Χρηματιστήριο το δικό μας κατέρρευσε περισσότερο από κάθε άλλο χρηματιστήριο στην Ευρώπη.

Τέτοια πράγματα θα γίνονται διαρκώς, διότι δεν έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια καμμία προσπάθεια αναπτυξιακής πολιτικής. Και η οικονομία είναι ανάπτυξη. Δεν είναι το τριτογενές χρήμα και πώς το μετακινούμε. Είναι η παραγωγή του πλούτου. Εκεί, λοιπόν, έχετε αποτύχει.

Όταν έκεινης η κρίση, αυτό το οποίο δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα εδώ στη χώρα μας, στην πρώτη εφαρμογή, ήταν η επίδοση της Εθνικής Τραπέζης, μια αρνητική, δυσάρεστη και κατά την άποψή μου, ανήμικη συμπεριφορά.

Αυτά τα οποία η Εθνική Τράπεζα κατάφερε, χρησιμοποιώντας το όνομά της, χρησιμοποιώντας την εντύπωση ότι είναι κρατική τράπεζα, χρησιμοποιώντας κυρίως, την αδράνεια του εποπτεύοντος την οικονομία Υπουργείου, ήταν να προσελκύσει καταθέσεις. Και αυτές οι καταθέσεις πού πήγαν; Πήγαν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η άλλη η «FINANS BANK». Είναι εγκληματική αυτή η λογική, την οποία ανέπτυξε η Εθνική Τράπεζα.

Δεν γνωρίζω αν ελέγχετε το Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, τον κ. Αράπογλου. Δεν γνωρίζω αν τον ελέγχετε, διότι εσείς μεν τον διορίσατε, αλλά με τις αλλαγές στο μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Εθνικής το τελευταίο διάστημα, έχω την εντύπωση ότι έχουν συμβεί πράγματα, τα οποία εσείς είτε δεν αντιλαμβάνετε, όπως έγινε με την «DEUTSCHE TELEKOM» και τον Ο.Τ.Ε., είτε τα γνωρίζετε και δεν θέλετε να τα ενοχλήσετε.

Πώς εξηγείτε, για παράδειγμα, ότι η Εθνική έχει κάνει θυγατρική εταιρεία, offshore εταιρεία, στα Cayman Islands με 400.000.000.000 ευρώ και άλλα τριακόσια ενεγόντα ενέέα, ένας δεύτερος που μετέχει και παίζουν μετοχές της Εθνικής Τραπέζης μέσα στην κρίση;

Πώς να εξηγήσω το γεγονός ότι οδεύουν τεράστια ποσά προς τη «FINANS BANK» κι έρχεται ένας άλλος τραπεζίτης, ο οποίος μου κάνει επίσης εντύπωση και λέει δύο πράγματα; Το πρώτο πράγμα, το οποίο λέει, είναι: Όχι, δεν πρέπει να κάνου-

με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διότι αυτήν τη στιγμή η αξία των μετοχών είναι πολύ χαμηλή.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ**)

Τι σημαίνει αυτό; Και μόνο η ανακοίνωση ότι θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη φάση αυτή, θα δημιουργούσε ενίσχυση των μετοχών.

Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει «εθνικοί πρωταθλητές». Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. «Εθνικοί πρωταθλητές» για να πληρώσουν τι; Για να πληρώσουν την κρίση άλλων χωρών; Να πληρώσουν την κρίση στην Τουρκία; Να πληρώσουν την απρονοησία της Εθνικής Τραπέζης που πήγε κι έβαλε όλα τα αυγά σ' ένα καλάθι και όπου σήμερα, με την υποτίμηση που υπάρχει στην Τουρκία, που είναι στο τελευταίο δίμηνο, νομίζω, άνω του 35%, έχει απολεστεί ένα μεγάλο κομμάτι και από τη ρευστότητα, η οποία δίνεται εκεί, χάνεται κάθε φορά κι ένα κομμάτι λόγω αυτής της κατάρρευσης που υπάρχει στην αναδυόμενη αγορά της Τουρκίας;

Κύριε Υπουργέ, πριν κάνετε το οτιδήποτε άλλο, πριν ταλαιπωρηθεί το πανελλήνιο μέσα από μία κουβέντα, η οποία είναι και δυσνόητη και δημιουργεί και παρεξηγήσεις και η οποία ταλαιπωρεί το πολιτικό σύστημα, διότι όλοι θεωρούνται ύποπτοι σε σχέση με τις τράπεζες και το τι κάνουν, αρκούσε ένα πολύ απλό γράμμα δέκα γραμμών. Έπρεπε και όφειλε -και υποχρεούται και σήμερα ακόμα- ο κύριος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να στείλει ένα γράμμα προς τις τράπεζες και να τους ζητήσει να πληρούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους δείκτες φερεγγυότητας που επιτάσσει η νομοθεσία. Γιατί δεν κάνει αυτό το πολύ απλό; Δέκα γραμμές γράμμα είναι. Να τους πει: Πού είναι η κεφαλαιακή σας επάρκεια; Πού είναι οι άλλοι δείκτες φερεγγυότητας; Και μόνο, όμως, η κεφαλαιακή επάρκεια έφτανε. Και αφού διορθωθεί, με δήλωση των τραπεζών, η κεφαλαιακή επάρκεια, τότε να προχωρήσουμε.

Δεν γίνεται, όμως, αυτό. Παίζουμε μία περίεργη κολοκυθιά, δυσάρεστη και επικίνδυνη. Όποια τράπεζα επιθυμεί να ενταχθεί, επιθυμεί να ενταχθεί, απ' ότι, αντιλαμβάνομαι, μετά τις 31 Δεκεμβρίου. Γιατί; Για να μην ενοχληθεί η σύνταξη του ισολογισμού του 2008; Δεν θα έπρεπε να πείτε ότι οποιος θέλει να ενταχθεί, ως προϋπόθεση θα πρέπει να δεχθεί από τώρα τον έλεγχο του δημοσίου; Δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος να ασκεί ουσιαστικό εποπτικό έλεγχο και να μην παίζουμε την κολοκυθιά, ποιος έχει τη νομική δυνατότητα και ποιος δεν την έχει;

Είχαμε φτάσει σε ακραία σημεία παραπλάνησης επί χρόνια, όταν έβγαιναν οι τράπεζες και έλεγαν, εντός δύο ωρών δάνειο. Και κάναμε ερωτήσεις -ερωτήσεις και στον τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος- οι οποίες έπεφταν στο κενό. Και μετά πάριμα κάποιες περιέργεις απαντήσεις, ότι, ναι, έχουν ειδοποιηθεί. Ποιοι είχαν ειδοποιηθεί και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Ποιες ήταν οι ευθύνες και ποιο το αποτέλεσμα του ελέγχου, ο οποίος ασκήθηκε; Ποιες ήταν οι ποινές, οι οποίες επιβλήθηκαν;

Εάν θέλετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσετε να κάνετε αυτό το οποίο είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου, θα έπρεπε να επιβάλετε εσείς ρευστότητα στην αγορά. Πώς να την επιβάλετε; Όχι με τον τρόπο, με τον οποίο το επιχειρείτε. Λυπάμαι, αλλά έχω τελείως διαφορετική άποψη. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να πείτε, τώρα που καταρρέουν τα νοσοκομεία, τώρα που υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, ότι κάνετε μία διαπραγμάτευση για να δώσετε αυτά τα οποία χρωστάει το δημόσιο στους προμηθευτές σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου δεκατίας.

Θα λυνόταν μια σειρά από ζητήματα έτσι. Θα πήγαιναν αυτοί πίσω το τραπεζικό σύστημα. Θα έδιναν τα ομόλογα. Το τραπεζικό σύστημα θα πήγαινε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα έδινε εκεί αυτά τα ομόλογα και θα έμπαινε μέσα μια ρευστότητα.

Ξέρετε ότι ο κατασκευαστικός τομέας αυτήν τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Ο οικοδομικός τομέας υφίσταται κατάρρευση. Είναι 30% λιγότερες οι άδειες κατ' όγκο απ' ότι ήταν πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το 2009 η εκτέλεση των άδειών θα είναι πολύ λιγότερη, λόγω της δυσκολίας στα δάνεια και λόγω της αναποφασιστικότητας που θα έχουν να επενδύουν στα ακίνητα. Μπορεί να φθάσουμε στο 40% ή και στο 50%.

Τι θα εισπράξει απ' αυτό η ελληνική κοινωνία; Τεράστια ανεργία. Μείωση περιουσιών και μια κατάσταση που δεν θα μπορείτε να χειριστείτε. Δεν βλέπω, λοιπόν, να ανησυχεί κάποιος γι' αυτό. Θα περάσουν τα χρήματα στον κατασκευαστικό τομέα με τον τρόπο που λειτουργείτε εσείς αυτήν τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό των 28.000.000.000 ευρώ; Όχι. Δεν θα έπρεπε να κάνετε ένα πρόγραμμα ειδικό άμεσα μαζί με τον Υπουργό Ανάπτυξης, για παράδειγμα, για την εξοικονόμηση ενέργειας, ώστε να δώσετε στον κατασκευαστικό τομέα μια διέξοδο που θα είναι χρήσιμη στο μέλλον και θα αποδώσει;

Να σας πω και κάτι ακόμη. Έχω και μια επιπλέον αντίθεση. Εάν δεν δώσουμε ισομερώς μια βοήθεια στην κρίση αυτή περίοδο σ' όλους αυτούς που συναλλάσσονται με τις τράπεζες και αν αποκλειστικά και μόνο ενισχύσουμε μόνο αυτούς που ήδη έχουν προβλήματα, θα δημιουργήσουμε νέες στρατιές προβληματικών. Διότι οι δυσκολίες τώρα έρχονται και είναι βέβαιο ότι μ' εσάς ως Κυβέρνηση στο τιμόνι αυτές οι δυσκολίες πολύ δύσκολα θα ξεπεραστούν.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν, όπως διαπιστώντε και εσείς, από τα έδρανα των κυβερνητικών αξιωματούχων ο κ. Ζοάν Σοάρες, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για τα Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, το γνωστό σε όλους μας Ο.Α.Σ.Ε., καθώς επίσης και ο κ. Πένσαρ Όλιβερ, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, συνοδευόμενοι από τους γνωστούς μας συναδέλφους κ. Σκανδαλάκη και κ. Ευθυμίου.

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Είναι γνωστό ότι η χώρα μας αναλαμβάνει από 1/1/2009 την προεδρία στον Ο.Α.Σ.Ε. και προσδοκούμε σε μια πολύ στενή διακοινοβουλευτική συνεργασία. Το ελληνικό Κοινοβούλιο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσβλέπει σ' αυτήν την περίοδο της ελληνικής προεδρίας, επ' αφελεία, βέβαια, των λαών όλων των χωρών.

Σας καλωσορίζουμε.

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Το λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Άννα Διαμαντοπούλου.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ γίνεται η συζήτηση για το πρόγραμμα που κατέθεσε η Κυβέρνηση για την διαχείριση των 28.000.000.000 ευρώ εγγύησης προς τις τράπεζες, συζητούμε για μεγάλα κραχ που συμβαίνουν σε παγκόσμιο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο: Το οικονομικό κραχ, που βρίσκει την ελληνική οικονομία σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, το κραχ του κοινωνικού κράτους, με το σύστημα υγείας να καταρρέει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα προηγούμενο της κατάστασης που υφίσταται σήμερα στα νοσοκομεία. Και υπάρχει, επίσης, ένα κραχ στο κράτος δικαίου, μ' αυτά που συμβαίνουν στις φυλακές, όπου αποδεικνύεται το χειρότερο πρόσωπο του κράτους.

Σ' όλη αυτήν την κατάσταση που υφίσταται ο ελληνικός λαός οι απαντήσεις είναι μερικές έως ανύπαρκτες. Ο «Τιτανικός» ταξιδεύει, προσκρούει συνεχώς σε μεγάλα παγόβουνα και οι πρωταγωνιστές χορεύουν στο ρυθμό του Βατοπαιδίου, με μια Κυβέρνηση που δεν έχει σήμερα ούτε την ηθική ούτε την πολιτική ούτε την οικονομική αξιοπιστία που απαιτείται, για να διαχειριστεί τόσο μεγάλα ζητήματα. Συζητάμε ένα μέρος, μια πράξη από πολλές που θα έπρεπε να γίνουν, για να αντιμετωπιστεί αυτό που έρχεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις δημοσκοπήσεις παρουσιάζεται η κοινή γνώμη να θέλει συναντήσεις, να θέλει κοινή προσπάθεια, να θέλει τον πολιτικό κόσμο, και όχι μόνο, να προσπαθεί όλος μαζί, για να αισθανθεί ασφάλεια σ' αυτό το «τουσνάμι», που φαίνεται πιώς έρχεται.

Νομίζω πως κάθε πολιτικός θα ήθελε να συμμετάσχει σε μια διαδικασία συναντήσεως, για να βγει ο τόπος απ' αυτό που ζούμε, αλλά και απ' αυτό που έρχεται. Μπορούμε; Τι θα περίμενε κάποιος σε μια περίοδο σαν και αυτή από έναν Πρωθυπουργό, από έναν ηγέτη μιας χώρας που έχει να αντιμετωπίσει αυτά

που είναι μπροστά του;

Θα περίμενε ο Πρωθυπουργός να δείξει, πρώτα-πρώτα, υπερκινητικότητα κοινωνικού διαλόγου, να συναντήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, να συναντήσει τις μικρές επιχειρήσεις, να συναντήσει τον τουριστικό κλάδο, ο οποίος όχι μόνο πλήρεται την επόμενη περίοδο, αλλά φαίνεται ότι στη βόρειο Ελλάδα, που είναι πολύ συγκεκριμένες οι ομάδες τουριστών από συγκεκριμένες χώρες, θα είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα της χώρας.

Θα περίμενε να συναντήσει τους κατασκευαστές, να συναντήσει τη Γ.Σ.Ε.Ε. και τους εργαζόμενους, να συναντήσει την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για ένα πλαίσιο και ένα πρόγραμμα δράσεων που πρέπει να υπάρξει. Να συναντήσει την Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και τους αγρότες, που αυτήν τη στιγμή είναι σ' όλα τα μέρη της χώρας στους δρόμους και κλείνουν εθνικές οδούς.

Θα περίμενε έναν ηγέτη, ο οποίος θα κινητοποιούσε τα μεγαλύτερα οικονομικά ινστιτούτα της χώρας, θα δημιουργούσε ομάδες υποστήριξης, προτάσεων, προγραμμάτων, ιδεών, ώστε με φαντασία και υπευθυνότητα να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Θα περίμενε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος θα έφτιαχνε ομάδες και θα καλούσε πολιτικούς μεγάλου βεληνεκούς από τους άλλους χώρους, που έχουν ζήσει κρίσεις, που έχουν διαχειριστεί οικονομικές καταστάσεις, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν προτάσεις που θα οδηγήσουν σε συναινέσεις.

Αντ' αυτού τι βλέπουμε; Βλέπουμε έναν Πρωθυπουργό που δεν κινείται προς καμμία κατεύθυνση. Είδαμε μια σουρεαλιστική προσέγγιση της επικοινωνίας του Πρωθυπουργού την προηγούμενη εβδομάδα, όπου ονών συμβαίνουν όλα αυτά που ξέρουμε, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοστάσιο κροκοπαραγωγών στην πατρίδα μου, την Κοζάνη. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο και ένα συνεταιρισμό που λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Επισκέφθηκε τους μηλοπαραγωγούς στους Πύργους.

Τα προβλήματα των συγκεκριμένων χώρων δεν έχουν σχέση αυτήν τη στιγμή μ' ότι συμβαίνει στην Ελλάδα και οι προσεγγίσεις του Πρωθυπουργού ήταν, πραγματικά, εκτός τόπου και χρόνου. Κατέβηκε με το αεροπλάνο για πέντε λεπτά. Συμμετείχε σε διαδικασίες και διεργασίες που δεν έχουν καμμία σχέση ούτε μ' αυτά που έκανε η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση ούτε με τα μεγάλα προβλήματα που ζούμε ούτε έδωσε καμμία απάντηση. Έδειξε απλώς ότι υπάρχει και αναπνέει, γιατί και αυτό πια ήταν υπό αμφισβήτηση.

Όταν, λοιπόν, έτσι φέρεται ο Πρωθυπουργός της χώρας σ' αυτήν την κρίση –αν θέλετε και η Κυβέρνησή του, γιατί δεν ειδαμε να γίνεται κοινωνικός διάλογος από κανέναν φορέα της Κυβέρνησης, μόνο το Π.Α.Σ.Ο.Κ. και ο Πρόεδρος του Π.Α.Σ.Ο.Κ. έκαναν συζήτηση και είχαν κοινωνικό διάλογο αυτήν την περίοδο– όταν αυτή είναι η υπάρχουσα κατάσταση, πώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συναινέσεις; Να συναινέσουμε σε τι; Σε ποια πρόταση, για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο;

Και φυσικά, αυτό που χρειάζεται είναι ένα σχέδιο εθνικής ανόρθωσης και προοπτικής. Γιατί σ' αυτήν τη χώρα πρέπει να ανορθωθούν πολύ άμεσα πράγματα, τα οποία έχει διαλύσει η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Συζητούμε ιδιαίτερα σήμερα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, ώστε να υπάρξει ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. Χθες το βράδυ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε ένα δελτίο Τύπου, με την κατάσταση που υπάρχει σ' όλες τις χώρες, όσον αφορά την προώθηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών όλο το προηγούμενο διάστημα, τα οποία έχουν πάρει έγκριση, γιατί, βεβαίως, είναι μορφή κρατικής βοήθειας.

Καταθέτω στα Πρακτικά αυτά τα έγγραφα, για να δούμε ότι από δεκαεννιά χώρες είναι η Ελλάδα, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ισπανία είναι οι χώρες που αυτήν τη στιγμή δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.

(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κ. Άννα Διαμαντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά από παλινωδίες, μετά

από ένα διάλογο με τις τράπεζες, ο οποίος δεν έγινε ουσιαστικά ποτέ, μετά από μια αισθηση της κοινής γνώμης ότι οι τράπεζες προσπαθούν να επιβάλουν τους όρους τους, ερχόμαστε να ψηφίσουμε σήμερα ένα σχέδιο νόμου μ' αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το Π.Α.Σ.Ο.Κ. από την πρώτη στιγμή έκανε σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και όχι των τραπεζών με στόχους συγκεκριμένους. Οι στόχοι αυτοί ήταν να υπάρξει ρευστότητα, ώστε η πραγματική οικονομία να μπορέσει να λειτουργήσει. Αφορά και τις μικρές και τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά τους δανειολήπτες και όλους αυτούς που συναλλάσσονται με την τράπεζα.

Για να γίνει αυτό το πολύ απλό –γιατί αυτή είναι η ουσία αυτού που συζητάμε σήμερα– χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις ώστε τα κεφάλαια, τα 28.000.000.000 ευρώ τα οποία με μορφή εγγυήσεων ή ρευστού θα μπουν στο οικονομικό σύστημα να διαφυλαχθούν από το να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις ή για υποστήριξη επενδύσεων σ' άλλες χώρες, να διαφυλαχθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μερίσματα ή να λύσουν προβλήματα των τραπεζών.

Άρα, η συζήτηση μας σήμερα αφορά την προστασία του ελληνικού δημόσιου χρήματος, των 28.000.000.000 ευρώ που είναι χρήμα του ελληνικού λαού, ώστε να λειτουργήσει αυτό το 10% του Α.Ε.Π., δηλαδή ένα τεράστιο ποσό. Δεν υπάρχει προγύμνηση συζήτησης. Αυτό το τεράστιο ποσό να χρησιμοποιηθεί με τρόπο επωφελή για την πραγματική οικονομία.

Το σχέδιο το οποίο καταθέτετε δεν διαφυλάσσει αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν έχει τους όρους της διαφάνειας και της λογοδοσίας οι οποίοι απαιτούνται, δεν δημιουργεί τους μηχανισμούς ώστε να εξασφαλίσει η ρευστότητα εκεί που χρειάζεται και εν τέλει δεν θέτει τον ιδιωτικό τομέα προ των πραγματικών ευθυνών του. Ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή οι τράπεζες στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει ότι όταν υπάρχουν τα δύσκολα θα πρέπει να πληρώνουν το τίμημα της κρίσης, όπως το πληρώνουν όλοι, αλλά και το τίμημα των λαθών τους ή της μη πρετομασίας τους.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, λοιπόν, δεν έχει αυτές τις τρεις βασικές προϋποθέσεις, γι' αυτό το Π.Α.Σ.Ο.Κ. κατέθεσε με συγκεκριμένο τρόπο, όχι γενικώς την άρνησή του, αλλά τις προτάσεις του για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει πολύ πιο θετικά, με αποτελεσματικό τρόπο και σε όφελος του λαού μας και της πραγματικής οικονομίας το σύστημα υποστήριξης με χρήμα του ελληνικού λαού.

Καταψηφίζουμε, λοιπόν, αυτό το σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα κάνουμε πολύ σαφές ότι αυτό είναι μια μικρή επιλογή, μια μικρή πρωτοβουλία απέναντι σ' ένα συνολικό σχέδιο ανόρθωσης και προοπτικής το οποίο αδυνατεί η Κυβέρνηση αυτή και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός της χώρας να φέρει στον ελληνικό λαό.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακοινώνεται στο Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στην πρόταση νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ως γνωστόν έχει καταθέσει το Π.Α.Σ.Ο.Κ., με θέμα «Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την κυριότητα της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων, την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Ιεράς Μονής Βατοπαΐου του Αγίου Όρους και συναφείς διατάξεις».

Το λόγο έχει η Βουλευτής του Π.Α.Σ.Ο.Κ. Θεοδώρα Τζάκρη.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ούτε ο Υπουργός Οικονομίας δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Η οικονομική κρίση, αλλά και η δημιουργία ενός κλίματος στην κοινωνία ότι πρέπει να περάσουμε ακόμη πιο δύσκολες στιγμές δημιουργούν ποικίλες αντιδράσεις στον κόσμο, ταράζουν την ψυχική τους διάθεση, τον φοβίζουν, τον βιθίζουν σ' ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Και λέω «ακόμη μεγαλύτερη», γιατί ο ελληνικός λαός, κύριες Υπουργές, τα τελευταία χρόνια βιώνει τις συνέπειες των πολιτικών σας επιλογών, μέσα από την ασυδοσία στην αγορά και τη διεύρυνση της ανισότητας στην κατανομή του πλούτου στη

χώρα μας.

Η διεθνής κρίση, λοιπόν, βρήκε την κοινωνία μας, λόγω των επιλογών σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, σε δυσμενέστατη θέση, ανοχύρωτη, ευάλωτη τόσο οικονομικά, όσο και πολιτικά. Βρήκε το κράτος υπερχρεωμένο και αναποτελεσματικό. Βρήκε τον ιδιωτικό τομέα σε δύσκολη θέση, τον παραγωγικό ιστό σε διάλυση, τα νοικοκυριά υπερχρεωμένα, πιο αβέβαια σήμερα για το μέλλον τους και πιο ανασφαλή όσο ποτέ, με τις τράπεζες να έχουν κλείσει τη στρόφιγγα του δανεισμού σε επιχειρήσεις και σε πολίτες, να αυξάνουν δε μονομερώς και με τελεσίγραφα τα επιπτώκια των δανείων και των καρτών.

Τη διεθνή κρίση χρησιμοποίησατε, κύριοι της Κυβέρνησης ως άλλοθι με την κακή κατάσταση της οικονομίας μας και ως χρούη ευκαρία να ανακτήσεις ο Πρωθυπουργός το χαμένο νηστικό του προφίλ. Αρχίσατε έτσι να μοιράζετε δισεκατομμύρια στις τράπεζες με λευκές επιταγές και χωρίς καμμία εγγύηση για την κατεύθυνση των χρημάτων αυτών, μ' ένα νομοσχέδιο που ξηλώνεται και ξαναγράφεται επί καθημερινής βάσης επί δύο και πλέον μήνες.

Μπροστά στην αντίδραση της Αντιπολίτευσης, αλλά και της κοινωνίας και όταν οι δημοσκοπήσεις απεικόνισαν την αποδοκιμασία των πολιτών στις επιλογές σας, αρχίσατε τις παλινωδείς, τις τροποποιήσεις, τις ανακοινώσεις και ένα απίθανο αλαλούμ που όμοιο του δεν είδαμε σε καμμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Όλες οι χώρες μετά από διαπραγμάτευση κάποιων ημερών κατέληξαν σε συμφωνία και ξεκίνησαν ήδη τη λειτουργία κάποιων μέτρων. Εσείς όμως, ακόμα ψάχνετε. Οι Έλληνες όμως παρακολουθούν και βγάζουν τα συμπεράσματά τους, από τα μέτρα στήριξης των αδυνάτων, ως τις μειώσεις των επιτοκίων συγκρίνουν πολιτικές και πολιτικούς.

Εδώ και πολύ καιρό, κύριοι της Κυβέρνησης, το Π.Α.Σ.Ο.Κ επεσήμανε την λανθασμένη σας οικονομική πολιτική και ζήτησε άμεσα τη λήψη μέτρων. Εν τω μεταξύ με την απάθεια και την ανοχή σας, την άρνησή σας για λήψη μέτρων και επιβολή των νόμων οι τράπεζες άνοιξαν την φαλίδα μεταξύ επιτοκίων καθέσεων και χορηγήσεων, που τους απέφεραν υπέρογκα κέρδη. Με την ίδια γαλαντομία τους παραχωρήσατε φορολογικά μπόνους και τους αναθέσατε απευθείας τις κρατικοποιήσεις. Με περισσή ευαισθησία ρυθμίσατε ακόμα και τα μελλοντικά τους βάρη, δημιουργώντας έτσι μια αδιέξοδη πολιτική, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν να επιτείνεται η ασφυξία στην αγορά, να υποφέρουν οι ασθενέστεροι δανειολήπτες και να συνθίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Έρχεστε σήμερα να λάβετε μέτρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προϊόν συμβιβασμών και εξυπηρετήσεων προς όφελος των τραπεζών που παρέχει λευκή επιταγή 28.000.000.000 ευρώ προς τις τράπεζες και δυστυχώς δεν αποσκοπεί ούτε στην εξασφάλιση σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, ούτε στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, ούτε στη διασφάλιση των χρημάτων των φορολογούμενών.

Με το νομοσχέδιο αυτό δεν διασφαλίζεται η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας αλλά αυτή αναφέρεται ως ευχολόγιο χωρίς να τίθενται συγκεκριμένοι μετρητήσμοι στόχοι. Δεν διοικείται όμως ο τόπος με ευχολόγια, κύριοι της Κυβέρνησης. Ο τόπος διοικείται με νόμους και αυτούς τους νόμους ψηφίζει η Βουλή και τους τηρούν οι πολίτες. Όταν αυτό δεν γίνεται, η Κυβέρνηση οφείλει να τους επιβάλει.

Το Π.Α.Σ.Ο.Κ, διαβλέποντας από νωρίς την κρίση, τη δεινή οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, κατέθεσε στη Βουλή προτάσεις νόμου, τις οποίες όμως εσείς απορρίψατε συλλήβδην. Παρουσίασε πέντε δέσμεις συγκεκριμένων μέτρων, πρώτα απ' όλα για τη στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας που δοκιμάζεται, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ενίσχυση του εισοδήματος των ασθενέστερων, τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, τη χορήγηση εκτάκτου επιδόματος αλληλεγγύης στους ασθενέστερους, την αύξηση επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες από 7% στο 10% και βεβαίως την πάταξη της ανεργίας.

Όταν η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση άρχισε να χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης και της χώρας μας οι πρωτοβουλίες του Π.Α.Σ.Ο.Κ. εντάθηκαν. Κοντά στις προτάσεις για στήριξη των πολιτών προστέθηκαν και οι προτάσεις που αφορούν τη στήρι-

ξη της ρευστότητας των τραπεζών αλλά με όρους και προϋποθέσεις τέτοιες που να διασφαλίζουν ότι τα χρήματα που θα δοθούν θα επιστρέψουν στους πολίτες.

Κατέθεσε προτάσεις για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Να γνωρίζει ο πολίτης, να γνωρίζει το ελληνικό δημόσιο ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της κάθε τράπεζας, πόσο σοβαρά είναι αυτά, ποιες οι επισφάλειες τους, ποιες οι πραγματικές τους ανάγκες. Πρότεινε, η συμμετοχή όποιας τράπεζας στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας να γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους. Πρότεινε επίσης, να ενισχυθεί το σημερινό αναποτελεσματικό πλαίσιο εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στις τράπεζες και στην κεφαλαιαγορά, στις ιδιωτικές ασφαλίσεις, στα ασφαλιστικά ταμεία και να υπάρξει συντονισμός όλων των εποπτικών αρχών.

Εφόσον, η τράπεζα, πραγματικά, αντιμετωπίζει προβλήματα και χρειάζεται ενίσχυση, αυτό να γίνεται μέσω ειδικού ταμείου αναχρηματοδότησης, το οποίο θα παρέχει ρευστότητα στις τράπεζες, με όρο την αναχρηματοδότηση ή την παροχή νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς τις μεσαίες, μικρομεσαίες και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Προτείνουμε να ενταχθούν μαζί με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αγρότες στο πακέτο των 28.000.000.000 ευρώ, για να μη διαλυθεί ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά τα συγκεκριμένα προβλήματα, ακόμα και προβλήματα επιβίωσης.

Το Π.Α.Σ.Ο.Κ πρότεινε επίσης για το 2009 που θα είναι, πράγματι, ένας κρίσιμος, δύσκολος χρόνος να μπορεί να γίνει ένα πάγωμα σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών, να τους δοθεί με λίγα λόγια μια περιόδος αναστολής.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην κλείσουν χιλιάδες μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με μεγάλη ζημιά για την ελληνική οικονομία και για να μην αυξηθεί η ανεργία χρειαζόμαστε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε να συνδέεται η παροχή ρευστότητας με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, για να μην πλανάται η υποψία ότι τα 28.000.000.000 ευρώ επιδοτούν τις τράπεζες σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Πρέπει να εδραιώσουμε τον δημόσιο έλεγχο στις κρατικές αγορές και να καταπολεμήσουμε τις υπερβολές της κερδοσκοπίας. Να ενισχύσουμε το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων. Να βάλουμε ένα φρένο στην ύφεση διατηρώντας και βελτιώνοντας τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, υποστηρίζοντας την εργασία και τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντας τις παραγωγικές επιχειρήσεις, αποφεύγοντας τις απολύσεις. Αυτά δεν τα διασφαλίζει το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή δύσκολη κατάσταση χρειάζεται ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. Σε περιόδους κρίσης χρειάζεται μία σοβαρή κυβέρνηση αξιόπιστη και υπεύθυνη που να εμπνέει εμπιστοσύνη και στογuriά.

Κύριοι της Κυβέρνησης, δυστυχώς, εσείς δεν εμπνέετε καμμία εμπιστοσύνη και καμμία σιγουριά στον ελληνικό λαό. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο είναι το πραγματικό σας πρόγραμμα για την έξοδο από την κρίση ούτε καν ανέχετε ένα τέτοιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ποιο είναι το σχέδιό σας για τη γεωργία μετά το 2012 ούτε καν απαντήσετε στην ερώτηση που θα σταματήσουν οι επιδοτήσεις και τι θα κάνετε με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που μειώνεται κάθε χρόνο αντί να αυξάνεται.

Δυστυχώς, αυτό το σχέδιο νόμου δεν θα λύσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μόλις προχθές εκφράστηκαν ακόμα και επιφύλαξεις από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής ως προς τη συνταγματικότητά του. Για όλους αυτούς τους λόγους το καταψήφιζουμε.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δεν δικαιούμαι να κάνω σχόλιο σε σχέση με τις ομιλίες συναδέλφων, αλλά πρέπει να πω ότι η κ. Τζάκρο ήταν ολοκλήρωσε την τοπιθετήση της εντός του χρόνου της.

Τώρα, κύριε Μανιάτη, καλείστε και εσείς να αποδείξετε κάτι ανάλογο.

Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Μανιάτης, Βουλευτής του Π.Α.Σ.Ο.Κ..

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση που βιώνουμε αυτόν τον καιρό θέτει δύο μεγάλα ερωτήματα, δύο τεράστια, παγκόσμια, θα έλεγα, ερωτηματικά. Το πρώτο ερώτημα: Άραγε, γιατί φτάσαμε σ' αυτό το επίπεδο; Το δεύτερο ερώτημα: Πώς δεν θα επαναληφθεί αυτή η κατάντια της παγκόσμιας κοινότητας και με ποιό σχέδιο θα ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση;

Νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο «γιατί» που είναι στο μυαλό όλων των απλών πολιτών σε κάθε χώρα του κόσμου έχει μία εξαιρετικά απλή απάντηση. Υπήρξε μία καρφίτσα που έσκασε το μπαλόνι. Η «καρφίτσα» ήταν η μεγάλη φούσκα των στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το «μεγάλο μπαλόνι» είναι το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος αυτής της χώρας ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα 10.000.000.000.000 δολάρια. Και βεβαίως, τις συνέπειες αυτής της κρίσης τις ζούμε όλοι μας. Και τίθεται ένα άλλο τεράστιο ερώτημα: Άραγε, μέσα απ' αυτά τα συντρίμμια, μέσα από την τέφρα της καμένης, φιλελεύθερης, ασύδοτης αγοράς υπάρχει πιθανότητα να αναγεννηθεί μια νέα πολιτική, η οποία θα αποτελέσει τον καθοδηγητή της οικονομίας και του πιστωτικού συστήματος και όχι τον ακόλουθο, όπως γινόταν μέχρι τώρα;

Αναφύεται το εξής δίλημμα: Άραγε αυτός ο νεοφιλελεύθερος φονταμενταλισμός που έχει διαπεράσει τις τελευταίες δεκαετίες το σύνολο των δράσεων όλων των οικονομιών, αλλά ακόμα και όλων των διανοούμενων σε πανεπιστήμια και εκτός πανεπιστημάτων, υπάρχει πιθανότητα να ανακρουσεί πρύμνα και να δει με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα παγκόσμια οικονομικά προβλήματα;

Υπάρχει, άραγε, πιθανότητα να δούμε στα επόμενα χρόνια έστω ένα στοιχειώδη εξανθρωπισμό του καπιταλισμού που μέχρι τώρα δούλεψε χωρίς καμμία ρύθμιση, επειδή κάποτε επί εποχής Ρέιγκαν θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται καμμία ρύθμιση σε κανένα κομμάτι των αγορών;

Και βεβαίως, το ερώτημα στην Ευρώπη είναι το εξής: Άραγε από μία Ευρώπη καθοδηγούμενη σχεδόν αποκλειστικά και μόνο από το Σύμφωνο Σταθερότητας, από την ανταγωνιστικότητα και από τους τραπεζίτες που διοικούν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών – μελών, υπάρχει πιθανότητα να πάμε σε μία πολιτική Ευρώπη, σε μία Ευρώπη των πολιτών;

Για να διθούμε απαντήσεις σ' αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, που προφανώς έχουν αντανάκλαση και σε αντίστοιχα ερωτήματα στη χώρα μας, είναι απολύτως βέβαιο ότι πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι άλλες χώρες.

Εγώ θα χρησιμοποιήσω κάποια παραδείγματα που μου άρεσαν. Όμως θα χρησιμοποιήσω πιο πολύ από όλα αυτό που ζητά ένας υπεράνω πάσης υποψίας οργανισμός και ο εκπρόσωπός του. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Μπάν Κ. Μουν, περίπου πριν ένα μήνα συμμετέχοντας στο αφιέρωμα του «NEWSWEEK» για το πώς θα αντιμετωπισθεί η κρίση, είπε την εξής φράση «υπάρχει πράσινο αντίδοτο στην κρίση». Τι σημαίνει ο όρος «πράσινο αντίδοτο»; Σημαίνει ότι πέρα από το να βοηθήσουμε άμεσα και γρήγορα τις τράπεζες να αποκτήσουν μία ρευστότητα –και θα επανέλθω σ' αυτόφειλουμε να έχουμε και μία στόχευση. Δεν μπορούμε να δίνουμε χωρίς στόχευση εγγυήσεις, ρευστότητα, ομόλογα κ.λπ..

Παράδειγμα πρώτο είναι η Γερμανία. Η Γερμανία θα διαθέσει για το αντίστοιχο σχέδιο του χρηματοπιστωτικού της τομέα 500.000.000.000 ευρώ. Από αυτά, τα 190.000.000.000 θα διατεθούν για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε –γιατί κάποιες άλλες χώρες σοβαρότερες από εμάς βάζουν και χρονοδιαγράμματα και θέτουν και δείκτες που πρέπει να ικανοποιήσουν το 2020 οι απασχολούμενοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Γερμανίας να είναι περισσότεροι από αυτούς που απασχολούνται σήμερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη μεγαλύτερη βιομηχανία της Γερμανίας.

Δεύτερο παράδειγμα είναι η Γαλλία. Ο κ. Σαρκοζί αποφάσισε να διαθέσει η χώρα του για την αντιμετώπιση της κρίσης 360.000.000.000 ευρώ. Από αυτά τα 360.000.000.000 ευρώ, τα 120.000.000.000 ευρώ θα πάνε, κύριε Υπουργέ, στην ενίσχυση

της οικοδομής, προκειμένου να δημιουργηθούν διακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Όμως, όχι τυχαία –ακούστε το και αυτό– όχι απλώς στην ενίσχυση της οικοδομής, αλλά στην εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, όπου έχει αποδειχθεί πια με μελέτες και του Πανεπιστημίου TAFTS – που νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση και ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του κόμματός σας – ότι όταν επενδύσεις 1 δολάριο στην εξοικονόμηση ενέργειας, σου επιστρέφεται διπλό, δηλαδή επιστρέφονται 2 δολάρια.

Η Γαλλία, λοιπόν, ο κ. Σαρκοζί, θα διαθέσει τα 120.000.000.000 ευρώ για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια, ώστε να έχει διπλό όφελος: Και δημιουργία διακοσίων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

Υπάρχει μία δικαιολογία. Κάποιοι αναλυτές είπαν ότι ίσως η Κυβέρνηση να έβγαλε έναν αναστεναγμό ανακούφισης όταν έσπασε η κρίση, γιατί ίσως είναι και μια ευκαιρία για την Κυβέρνηση να καλύψει τις δικές της αδυναμίες και τις ολιγωρίες της κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με δεδομένο, για παράδειγμα, ότι πριν ξεσπάσει η κρίση και επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας κατρακυλήσαμε είκοσι θέσεις στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Κατρακυλήσαμε δεκαεπτά θέσεις στην αύξηση της διαφθοράς. Φτάσαμε να έχουμε το τρίτο πιο ακριβό καλάθι στην Ευρώπη. Η Αθήνα σκαρφάλωσε σαράντα θέσεις στις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή).

Και θα κλείσω με το εξής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος της χώρας είδε να καταρρέει η ζωή του και όχι μόνο το εισόδημά του.

Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Αυτή η εποχή είναι η εποχή συγκομιδής, συλλογής του πορτοκαλιού στην Αργολίδα. Οι χυμοποιοί δίνουν φέτος στους παραγωγούς της Αργολίδας 2 λεπτά το κιλό. Ξέρετε πόσο κοστίζει η συλλογή του πορτοκαλιού; Κοστίζει 3,5 λεπτά το κιλό. Ξέρετε πόσα έδιναν πέρυσι οι ίδιοι χυμοποιοί στους ίδιους παραγωγούς; Έδιναν 4 λεπτά το κιλό. Ξέρετε πόσα δίνει φέτος η Ισπανία στους παραγωγούς της Ισπανίας για χυμοποίηση; Δίνει 11 λεπτά το κιλό. Και εκεί δεν έχουν διπλασιαστεί οι τιμές των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων!

Όταν, λοιπόν, συζητάμε για τέτοιες καταστάσεις, είναι προφανές και αυτονότο ότι δεν μπορούμε –έχοντας, μάλιστα, και μία εικόνα τού τι γίνεται μέσα από τον Πρόεδρό μας Γιώργο Παπανδρέου και σε παγκόσμιο επίπεδο, που, πραγματικά, καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες από όλα τα κράτη του κόσμου να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα η συγκεκριμένη κρίση– να υπερψηφίσουμε ένα σχέδιο, το οποίο λέει με προχειρότητα, με βιασύνη, με αδιαφάνεια και προς όφελος μόνο των τραπεζών «πάρτε 28.000.000.000 ευρώ για να τα διαχειριστείτε ως λευκή επιταγή, όπως εσείς θέλετε».

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Αλέκα Παπαρήγα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βεβαίως καταψηφίζει το σχέδιο νόμου και υποστηρίζει ένα σύνολο μέτρων –θα προσπαθήσω να τα πω εδώ– που έχουν και χρηματική μορφή για άμεση ενίσχυση και απευθείας από το κράτος, τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τα κοινωνικά ποσά, απευθείας ενίσχυσης, όχι μόνο της ακραίας φτώχειας, που βεβαίως υπάρχει, αλλά ενίσχυσης των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, της φτωχής αγροτικάς και ειδικές πολιτικές για τημένα των μεσαίων στρωμάτων, τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν οξυμένα προβλήματα, όμως βιώνουν πολύ δικαιολογημένα και άμεσες συνέπειες και νοιώθουν ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια για το αύριο.

Επίσης, προτείνουμε δημόσιες επενδύσεις –το λέω με κεφαλαία– που εξυπηρετούν και πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, όχι έργα για τα έργα, και κοινωνικές ανάγκες για τους πολλούς

και όχι για τους λίγους, δημιουργούν επίσης και θέσεις εργασίας και αφήνουν και πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Πριν τοποθετηθώ σ' αυτό, επιτρέψτε μου να βάλω ορισμένα ερωτήματα. Την κρίση δηλαδή ποιος την έκανε; Ο Μπους; Ο Σαρκοζί; Ο Μπράουν; Ο Καραμανλής; Ο Σημίτης; Ο Σόκρατες; Ο Θαπατέρο; Την κρίση δηλαδή τη δημιουργούν οι κυβερνήσεις, τη δημιουργεί η σοσιαλδημοκρατική φιλελεύθερη διαχείριση; Γιατί περίπου, απ' όσα όλο αυτό το διάστημα ακούω, μοιάζει έτσι. Η μεν Νέα Δημοκρατία τα φορτώνει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τα ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα φορτώνει στη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, αφήνοντας πίσω το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε συγχρονισμένη κρίση που αγκαλιάζει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχεδόν ταυτόχρονα. Και οπωσδήποτε το ποιό σκάει και σε ποιον τομέα σκάει η κρίση, αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά πάντως είναι ένα σύμπτωμα. Δεν προήλθε, όμως, η παγκόσμια κρίση που ανάγκασε τους G-8 να γίνουν G-20 για τα στεγαστικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλεος! Δηλαδή αυτό πρέπει να πιστέψουμε; Μα και εάν είναι έτσι πώς είναι δυνατόν; Επειδή οι τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες δάνεισαν απλόχερα και δεν πήραν πίσω τις δόσεις, από εκεί έγινε η κρίση; Και θα υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, γιατί δεν θα πληρώσουν τις καταναλωτικές κάρτες -που δικαιολογημένα, γιατί δεν έχουν χρήματα- ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που δοκιμάζονται και αυτών που θα δοκιμαστούν από την ανεργία; Από αυτό θα υπάρξει η κρίση στην Ελλάδα, από τις καταναλωτικές κάρτες ή τα στεγαστικά δάνεια; Για να δούμε τα ποσοστά και για να δούμε την κοινωνική σύνθεση των δανειοληπτών, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε και ειδικά μέτρα γι' αυτούς. Άλλα από εκεί προήλθε η παγκόσμια κρίση;

Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια αφέλεια είτε στην Κυβέρνηση, είτε στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, να συγκεντρώνεται η προσοχή εκεί. Και πώς εξηγείται αυτή η κρίση, η έλλειψη ρευστότητας, όταν υπάρχει τέτοια κερδοφορία; Δεν έγιναν όλα θαλαμηγοί και κότερα. Βεβαίως, υπάρχει πολυτελής κατανάλωση, αλλά είναι τέτοια η κερδοφορία που η πολυτελής κατανάλωση και οι μίζες, είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Και οι καπιταλιστές δεν είναι και τόσα χαζοί, δεν βγάζουν τα κέρδη για να τα φάνε όλα οι ίδιοι με τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρονται για τη διευρημένη αναπαραγωγή του συστήματος και μακρόχρονα και το μεγαλύτερο μέρος του, κάπου το τοποθετούν. Πού πήγε αυτό; Εξανεμίστηκε; Γιατί μιλάμε για συγχρονισμένη κρίση και μάλιστα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όχι σαν αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, στις λεγόμενες «τίγρεις» κ.λπ..

Δεν θέλω να κάνω θεωρητική ανάλυση. Εμείς θεωρούμε ότι την κρίση δεν τη δημιουργούν οι κυβερνήσεις, αλλά έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Οι κυβερνήσεις, βεβαίως, με την πολιτική τους συμβάλλουν στο να αναπτύσσονται και να ενισχύονται οι αντικειμενικοί παράγοντες που οδηγούν στην κρίση -εκεί είναι η ευθύνη τους, βεβαίως- και στον τρόπο που πάνε να βγουν, να αντιμετωπίσουν την διέξιδο από την κρίση, φορτώνοντας όλα τα βάρη στους εργαζόμενους, στους λαούς κ.λπ., αφού μιλάμε διεθνώς, αλλά η κρίση έχει αντικειμενικό χαρακτήρα. Και πάντα έρχεται κρίση, όταν υπάρχει τεράστια συσσώρευση κεφαλαίων και εμπορευμάτων. Η κρίση ακριβώς τότε σκάει. Και δεν είναι μία φούσκα, όπως λέγεται, οι φούσκες των δανείων. Αλίμονο εάν το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα δοκιμάζεται απ' αυτό.

Ακριβώς, λοιπόν, επειδή είναι σύμφυτη με το καπιταλιστικό σύστημα, ακριβώς επειδή είναι αποτέλεσμα υπερυσσούσώρευσης κεφαλαίων και εμπορευμάτων, ακριβώς γι' αυτό, τα μέτρα που θα προτείνουμε εμείς, σαν αφετηρία και σαν ουσία, είναι σε ριζική αντίθεση και με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο πάντα λειτουργούσε με όρους κερδοφορίας και όταν ήταν κρατικό -και αυτό μπορώ να το αποδείξω- έμεινε χωρίς ρευστό; Όταν μάλιστα ξέρουμε ότι δεν είχε «τοξικά» ομόλογα και τα ποσοστά, εάν θέλετε, των δανειοληπτών στην Ελλάδα είναι σε πολύ χαμηλότερο βαθμό απ' ό,τι στην Ευρώπη και εάν θέλετε, αυτοί οι οποίοι κάνουν και τα δάνεια, ακόμα και τα στεγαστικά, είναι ένα μέρος εργαζομένων με σχετικά καλύτερο

εισόδημα από τους άλλους. Η γενιά των 700 ευρώ που λέγεται, γιατί υπάρχει και η γενιά των 500 ευρώ και των 400 ευρώ, δεν μπορεί να κάνει δάνειο και να πληρώνει ούτε 300 ευρώ το μήνα, ούτε 400 ευρώ, ούτε 500 ευρώ. Βεβαίως, θα υπάρξει ένα μεγάλο μέρος των δανειοληπτών που δεν θα τα καταφέρουν ακριβώς λόγω της κρίσης και του μέλλοντος που τους επιφυλάσσει και θέλουν στήριξη. Άλλα δεν έχουν υπερχρεωθεί, αυτό που λέμε, οι άποροι, γιατί λίγο-πολύ έτσι παρουσιάζεται. Άλλωστε, για να δοθούν και κάποια δάνεια υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις και απορρίπτονταν και πάρα πολλά και πέρυσι και πρόπερυσι και αντιπρόπερυσι. Και έπερπε να βρεις εγγυητή για να πάρεις δάνειο. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά.

Πού βρίσκεται, λοιπόν, η έλλειψη χρημάτων στις τράπεζες; Επιτρέψτε μου να πώ ορισμένες σκέψεις με βάση τα όποια στοιχεία υπάρχουν.

Πριν έρθω, όμως, σ' αυτό, να πούμε ποιο είναι το πλασματικό κεφάλαιο. Μήπως μπορούμε να μάθουμε; Αυτή η φούσκα που λέγεται που υπάρχει, δεν θα αποτιμθεί; Όταν μαζεύτηκαν οι G-20 ή όταν έγινε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναφέρθηκε ποια είναι η υπερτιμηση του κεφαλαίου; Διότι, δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις σε πολιτικό επίπεδο και να μην υπάρχουν απαντήσεις. Και δεν είναι τι ρωτάει ο απλός άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος θα ρωτήσει αυτό που είναι το πιο προστό. Δεν θα μεταφέρω εγώ τις ερωτήσεις του απλού ανθρώπου.

Ποιο είναι το πλασματικό κεφάλαιο; Δημοσιεύτηκε στην αρχή της κρίσης ότι είναι είκοσι φορές πάνω από το παγκόσμιο ΑΕΠ. Είναι έτσι; Και αυτό δεν έχει σχέση με το κέρδος και την κερδοφορία; Τι θέμα είναι; Τυχοδικισμός είναι; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κέρδους, της κερδοφορίας και της κερδοσκοπίας;

Εν πάσῃ περιπτώσει, κατά τη γνώμη μας, τα 28.000.000.000 ευρώ θα πάνε στις τράπεζες και το μεγαλύτερο μέρος θα πάει για να καλύψει τα προβλήματα που έχουν οι τράπεζες και ανάμεσα σε αυτές είναι και η Εθνική, με τις θυγατρικές τράπεζες που υπάρχουν εκτός Ελλάδας στην Τουρκία, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακριβώς επειδή επέρχεται κρίση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πάνε να καλύψουν αυτά, θα γίνουν συγχωνεύσεις και εξαγορές. Δεν πρόκειται να πάνε στους δανειοληπτές. Και βεβαίως μέσα στις τράπεζες υπάρχουν μέτοχοι, υπάρχουν επιχειρηματίες. Δεν είναι ούτε ο κ. Προβόπουλος, ούτε ο κ. Αράπογλου ή ο κύριος Χ ή ο κύριος Ψ. Είναι αυτοί, που με μεγάλο μισθό προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ' αυτό το σύστημα.

Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν την εξιδανίκευση των κρατικών τραπεζών που γίνεται για το παρελθόν, που τότε, αν θέλετε, ήταν και πιο διαφορετικές οι συνθήκες δράσεις. Ξεχάσαμε δηλαδή οι κρατικές τράπεζες πόσους επιχειρηματίες ξελάσπωσαν που τους πήραν όλες τις προβληματικές επιχειρήσεις και μετά μας φόρτωναν με διάφορους τρόπους, κράτος, τράπεζες κ.λπ., να πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα αυτών; Γιατί αυτή η εξιδανίκευση των τραπεζών; Η κρατική Ε.Τ.Ε. δεν έχει ληστέψει την αγροτική; Οι κρατική όχι τώρα. Και με το πλαίσιο που υπάρχει τότε. Υπάρχει μία εξιδανίκευση και των άλλων χωρών. Οι άλλες χώρες, λέσει, παίρνουν ουσιαστικά μέτρα. Έχουν γίνει τώρα ήρωες ο Σαρκοζί, ο Μπράουν, ο Θαπατέρο, ο Σόκρατες. Μέχρι και ο Μπους ειπώθηκε ότι ήταν πιο τολμηρός σ' αυτά τα πράγματα και περιμένουμε τον Ομπάμα. Γιατί δεν απαντάτε;

Οι G20 γιατί δεν πήραν καμμία απόφαση; Και ούτε πρόκειται να πάρουν, γιατί οι αντιθέσεις τους είναι οξύτατες. Επειδή δεν πήγε ο Ομπάμα και έστειλε την Ολυμπράτ; Δεν πρόκειται να πάρουν καμμία απόφαση.

Ενιαία ρύθμιση της κρίσης. Εμείς πάντα δίνουμε σημασία στο εθνικό πεδίο και παρατηρώντας την ώρα, θα προλάβω να πω και τις θέσεις μας.

Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Η αγωνία που έχουν οι τράπεζες. Μα αυτά τα λένε οι άνθρωποι. Άλλα μέσα στη Βουλή και μπροστά στην τηλεόραση και μέσα στα σαλόνια, φέρνουμε ότι θέλουμε από αυτά. Η μεγάλη τους αγωνία είναι η εξής: Ότι οι τράπεζες οι υπόλοιπες της Ευρώπης έχουν αυξήσει τα κεφάλαια τους και αισθάνονται ότι είναι σε υποδεέστερη θέση από τις πιο ισχυρές υπόλοιπες Ευρωπαϊκές τράπεζες γιατί βεβαίως

η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μέσο επίπεδο ανάπτυξης, υπάρχει ανισόμετρη ανάπτυξη και δεν είναι δυνατό να τρέπεται της Ελλάδας να είναι στην ίδια δυναμική με τις τρέπεται των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Και επειδή θέλουν να ανταγωνιστούν τις άλλες τρέπεται, πρέπει για άλλη μια φορά να την πληρώσει ο ελληνικός λαός.

Υπάρχει επίσης διαφορά στις τρέπεται ανάμεσα στις καθαρότητες και στις χορηγήσεις. Άλλα αυτό δεν είναι αποτέλεσμα επίσης μιας μακρόχρονης πολιτικής λιτότητας;

Να πούμε και κάτι άλλο. Το Π.Α.Σ.Ο.Κ. και τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης, έχουν ανατριχιάσει για τα πόσα λεφτά θα πάρουν οι τρέπεται και οι επιχειρηματίες μέσω των τραπεζών. Καλά, δεν πήραν και με τον αναπτυξιακό νόμο και επί Π.Α.Σ.Ο.Κ. και επί Νέας Δημοκρατίας; Αν δεν καταργηθεί, αν δεν παρθεί πίσω αυτός ο αναπτυξιακός νόμος, είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα για φιλολαϊκά μέτρα; Πρώτη φορά πήραν οι επιχειρηματίες; Εκατό φορές έχουν πάρει. Τώρα πήραν, με την κρίση;

Το πρόβλημα που απασχολεί εμάς, ποιο είναι; Είναι ότι ενώ επί δεκαεπτά χρόνια, από τότε που όλα τα άλλα κόμματα, υιοθέτησαν την απελευθέρωση της αγοράς, την κίνηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργατικού δυναμικού κ.λπ., που είναι μήτρα της οξύνσης των προβλημάτων και όχι βέβαια της γέννησης, όλα αυτά τα οποία πήραν από τους εργαζόμενους, δεν τους φθάνουν, δεν επαρκούν για να μπορέσει να ξαναρχίσει ο κύκλος της απρόσκοπης κερδοφορίας. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι επιφυλάσσουν από εδώ και μπροστά.

Η δική μας ζήτηση. Ωραία, να πάρουμε ότι πρέπει να τονωθεί η ζήτηση, που είναι μια πλευρά του ζητήματος. Δεν υπάρχει πρόβλημα υποκατανάλωσης με την έννοια ότι φταιέι η υποκατανάλωση. Είναι συνέπεια της μακρόχρονης πολιτικής λιτότητας, της ανεργίας κ.λπ.. Βεβαίως πρέπει να πάρουμε μέτρα να τονώσουμε τη ζήτηση. Που σημαίνει απόκρουση των συνεπειών στη ζωή της λαϊκής οικογένειας, αλλά και βοήθεια αν θέλετε και στους μικρούς επιχειρηματίες.

Κατ' αρχάς, τι Ταμείο Φτώχειας; Εμείς προτείνουμε το εξής: Αυτοί που είναι υπερχρεωμένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, όχι να πάρουν ένα, δύο χρόνια. Αυτό το περίφημο Ταμείο Φτώχειας να είναι και πολύ συγκεκριμένο, να τους χαρίσει τα δάνεια. Αφού ζουν κοινωνικές συνέπειες να πάρουμε πιο ριζοσπαστικά μέτρα. Σ' ένα χρόνο θα λύσουν το πρόβλημα; Ή άμεσα πέσει μισή μονάδα το επιτόκιο, τι έγινε; Να πάρουμε πιο ριζοσπαστικά μέτρα για τους φτωχούς και τους ανέργους.

Εμείς ζητάμε γενναίες αυξήσεις. Η Κυβέρνηση να βάλει ζήτημα και να ξεκινήσει από το δημόσιο, που έχει και την άμεση ευθύνη και να πει στους επιχειρηματίες «αυξήσεις». Δεν θέλουν. Εμ, θα συγκρουστείς μαζί τους.

Εμείς επιμένουμε στον κατώτατο μισθό 1.400 ευρώ. Θέλουμε να τονώσουμε τη ζήτηση; Ή θέλουμε να βρούμε καινούργια πελατεία στις τρέπεται; Διότι αυτό έχουμε καταλάβει. Και όταν προτείνεται κρατικοποίηση της Εθνικής, της Αγροτικής και του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου, τελικά τι προτείνουμε; Πάλι να είμαστε ενσωματωμένοι στη λογική των δανείων και όχι στη λογική να μη δανείζομε. Και μιλάμε για τα λαϊκά στρώματα, γιατί οι επιχειρηματίες θα δανείζονται πάντα, από τη φύση τους. Πάντα θα έχουν δάνειο. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που δεν δανείζεται. Αν θέλουμε ριζοσπαστικά μέτρα, να πάμε σ' αυτά. Θα πω και για την κρατικοποίηση τραπεζών.

Βεβαίως και επιδότηση της θέρμανσης, αλλά κατάργηση των φόρων που βαραίνουν τα καύσιμα, κατάργηση του Φ.Π.Α. στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Εμείς έχουμε προτείνει αφορολόγητο όριο στο χρόνο. Έχετε 15.000 ευρώ για το άτομο και 30.000 ευρώ για την οικογένεια. Να εξετάσουμε και παραπάνω, άμα θέλουμε να τονώσουμε τη ζήτηση. Γιατί κατά τη γνώμη μας δεν γίνεται προσπάθεια να τονωθεί η ζήτηση.

Μείωση των τιμολογίων οικιακής κατανάλωσης. Όχι να χαρούμαστε γιατί ο κ. Αθανασόπουλος εισάκουσε την Κυβέρνηση και κάνει πιο μικρές αυξήσεις.

Μείωση των στρατιωτικών δαπανών που πάνε για εξοπλιστικά, επιθετικά προγράμματα.

Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου. Ούτε ίση φορολογή κή πολιτική που λέει ισότιμα. Τι «ισότιμα»; Όταν οι άλλοι είναι άνισοι το να έχει το ίδιο ποσοστό, το 15% η φορολογία σημαί-

νει πάλι χάρισμα στο κεφάλαιο.

Αναπτυσσανατολισμό του Δ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Πρόγραμμα κάλυψης 100% της χώρας σε παιδικούς σταθμούς.

Άμεσης προσλήψεις τώρα, όχι θα προσλάβουμε χίλιους και δύο χιλιάδες, στα νοσοκομεία. Επενδύσεις να παράγονται είδη εδώ στην Ελλάδα. Εδώ δεν έχουν γάζες τα νοσοκομεία και έχουν σταματήσει να λειτουργούν γιατί τους λείπουν οι γάζες και τα βαμβάκια. Λες και στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε κρατικό εργοστάσιο που να τα παράγει αυτά και όχι με στόχο την κερδοφορία. Και είναι έξω από τα νοσοκομεία οι εργοδότες και οι πολυεθνικές, οι ιδιοκτήτες και λένε «θέλουμε τα λεφτά μας». Αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα.

Εγγυημένες τιμές για την αγροτική και επιδοτήσεις με βάση την παραγωγή, όχι ανεξάρτητα από την παραγωγή. Στήριξη των συνεταιρισμών. Φθηνά καλλιεργητικά εφόδια. Να πάει να πληρώσει το κράτος στο κάτω-κάτω τη διαφορά.

Φορολογική ανακούφιση των μικρομεσαίων με βάση τον τζίρο.

Κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων των αποθεματικών κ.λπ.. Να βγουν ομόλογα για τα ασφαλιστικά ταμεία με το ανώτερο επιτόκιο και παίρνοντας υπ' όψιν τον πληθωρισμό. Κρατικά ομόλογα να δώσετε στις τρέπεται.

Να πω και για την κρατικοποίηση. Και οι εργαζόμενοι στο Ταχυδρομικό Ταμειυτήριο ζητάνε κρατικοποίηση και οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα το ζητάνε και οι εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα. Είναι φυσιολογικό αίτημα. Δεν είναι να πεις «όχι». Άλλα να βάλουμε και ορισμένα ζητήματα πάνω σ' αυτό. Πρώτα-πρώτα εδώ υπάρχει ανάμνηση της προηγούμενης κατάστασης όπου δεν ήταν απελευθερωμένη η αγορά και οι κρατικές τρέπεται ήταν οι κυριάρχες. Θα είναι οι κρατικές τρέπεται και από δίπλα θα είναι η Marfin και όλοι οι άλλοι και θα συνηπάρχουν ειρηνικά; Μέσα σ' ένα χρόνο θα τις έχουν στριμώξει αυτές οι τρέπεται. Άλλα δεν σας λέω αυτό. Θα έχουν συγχωνευθεί. Είστε διατεθειμένοι να συγκρουστείτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί εδώ δεν άφησε ούτε την Ολυμπιακή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε η Κυβέρνηση αυτόν το νόμο για να πει τη γνώμη του Μπαρόζου.

Και τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης συμφωνούν σε μία εφ' όλης της ύλης; Γιατί εδώ πρόκειται για εφ' όλης της ύλης. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η καρδιά του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν είναι καν ούτε η Ε.Υ.Δ.Α.Π. ούτε η Δ.Ε.Η.. Συμφωνείτε να υπάρχει σύγκρουση; Βεβαίως. Δεν είμαστε αντίθετοι. Και επανακρατικοποίησεις να γίνουν. Άλλα εδώ χρειάζεται μια σειρά προϋποθέσεων. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι αν βαπτίσεις μια τράπεζα κρατική αυτή θα δουλεύει με κοινωνικά κριτήρια. Για να δούμε τι θα γίνει με τις θυγατρικές τους.

Να σας πω κάτι; Όταν πάσιει πάτο η κρίση, καθόλου περιέργυα, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία είτε είναι το Π.Α.Σ.Ο.Κ., να γίνει κρατικοποίηση μιας τράπεζας. Αυτό θα γίνει. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Κι αυτό για να μπορέσουν, τι να χειριστούν; Όχι το λαό, τα συνολικά συμφέροντα του κεφαλαίου. Θα το κάνουν κι αυτό.

Εμείς μιλάμε για δημόσιους φορείς, για κοινωνικοποίηση των βασικών και συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, βέβαια σ' άλλες κοινωνικές συνθήκες. Δεν είμαστε αντίθετοι σ' αυτά. Άλλα μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι απλώς αν αλλάξουμε τυπικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θα αλλάξει. Κι αν το κράτος διαθέσει πιστώσεις στις τρέπεται και τις δώσει μάλιστα αυτές τις πιστώσεις απευθείας στο λαό, δώσει χρήμα δηλαδή, οι τρέπεται θα χαίρονται γιατί θα έρθει καινούργια πελατεία και θα μπορούν να βάλουν ακόμη πιο δυσβάσταχτους όρους. Επομένως δεν μπορεί να μιλάμε για αποσπασματικά μέτρα, χωρίς να υπάρχει σύγκρουση ή αναγνώριση της πλήρους συμμόρφωσης με τη σημερινή κυριάρχη κατάσταση.

Ανακεφαλαίων λέγοντας το εξής: Ναι, χρειάζονται μέτρα. Εμείς είμαστε πιο σύγιουροι αυτήν τη στιγμή να πούμε άμεσα και ζεστό χρήμα σ' αυτούς που έχουν ανάγκη, για να μπορούν να πληρώσουν και τις τρέπεται, παρά να περιμένουμε το τραπεζικό σύστημα να σκεφθεί φιλάνθρωπα. Άλλωστε όλοι οι εργαζόμενοι δεν είναι και δανειολήπτες. Με συγχωρείτε δηλαδή.

Εμείς βλέπουμε κι αυτόν που δεν είναι, που δεν πάρνει ούτε

καταναλωτική κάρτα ούτε έχει στεγαστικό δάνειο. Έχει ανάγκη από στέγη, έχει ανάγκη από παιδικό σταθμό, έχει ανάγκη από δωρεάν υγεία και παιδεία. Επομένως άμεσα μέτρα εκεί. Και βεβαίως οργάνωση της πάλης διότι χωρίς γενικότερη σύγκρουση και ρήξη θα ξαναέχουμε κρίση. Θα ζετεραστεί αυτή η κρίση. Θα αφήσει όμως πολύ περισσότερα ερεπία, αλλά θα έρθει κι άλλη. Αυτή είναι η θέση μας. Δεν μπορεί να κοροϊδεύουμε το λαό με φευτοπροτάσεις. Το μόνο που μπορεί να διεκδικήσει ο ελληνικός λαός είναι άμεσο χρήμα σ' αυτόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Βρεττός από το Π.Α.Σ.Ο.Κ..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή την ομιλία της κ. Παπαρήγα και, πράγματι, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ορισμένα πράγματα και προτάσεις που κάνει και κυρίως στην απόδοση των αιτιών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπως έχει διαιμορφωθεί σήμερα.

Βέβαια, κάποιος μπορεί να δικαιολογήσει να μαζεύονται οι επικεφαλής των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λαμβάνουν διάφορα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης ή ο Ο.Η.Ε. κ.λπ.. Εκείνο που δεν μπορεί να καταλάβει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τι σημαίνει G20 ή G8 ή τι σημαίνει G30 αν γίνει αύριο ή μεθαύριο. Αυτά τα συνονθυλεύματα δεν είναι νομιμοποιημένοι φορείς. Αυτοί, κυρίως, εξυπηρετούν συμφέροντα διαφορετικά, άλλων φορέων, κλαμπτς κ.λπ.. Δεν μπορώ να καταλάβω καν γιατί τα φέρνουν εδώ για συζήτηση και γιατί θέλουμε να ακούσουμε τι θα αποφασίσουν. Ό,τι κι αν αποφασίσουν, δεν μας απασχολεί, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι ουσιαστικό για την τύχη των παγκόσμιων κρίσεων οικονομικών ή πολιτικών.

Και τώρα ας έλθουμε στα καθ' ημάς. Η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε τη δικαιολογία για την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, στη χώρα μας υπάρχει πληθωρισμός, στη χώρα μας υπάρχει ανεργία, ανεξάρτητα από τα νούμερα που δίνετε εσείς, υπάρχει μείωση των επενδύσεων, υπάρχει μόνιμα τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια ένας στάσιμο πληθωρισμός που με διάφορους τρόπους προσπαθείτε να καλύψετε και τώρα ανακαλύψατε και τη διεθνή κρίση για να δικαιολογήσετε αυτού του είδους την οικονομική στασιμότητα στην πατρίδα μας.

Τέρμα λοιπόν, τα ψέματα. Είστε υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση στην πατρίδα μας. Είναι δική σας κρίση και δεν μπορεί κανείς να σας την πάρει.

Δεύτερον, υπάρχει μια παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία μεταξύ των άλλων έχει και τη διάσταση της χρηματοοικονομικής κρίσης όπου εκεί πρέπει να αποδώσουμε στις μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες τα αίτια της δημιουργίας της.

Τι έκαναν οι τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας; Πουλούσαν προϊόντα που δεν είχαν καμμία αξία. Πουλήσαν το ένα προϊόν, πουλήσαν το δεύτερο, πουλήσαν το τρίτο στο τέλος τους καταλάβειν το κόσμος ότι πουλούσαν άχρηστα πράγματα. Ή μήπως δεν ήταν άχρηστα πράγματα αυτά που πουλήσαν οι ελληνικές τράπεζες με τα δομημένα, τα δηλητηριασμένα ομόλογα; Κι εδώ το ίδιο έγινε. Αυτό, λοιπόν, έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι υπεύθυνες οι τράπεζες γι' αυτό.

Έτσι, λοιπόν, διάφορες κυβερνήσεις πήραν μέτρα για να λύσουν αυτό το θέμα. Και εδώ στη χώρα μας, η ελληνική Κυβέρνηση, προτείνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δηλαδή προτείνει μ' άλλα λόγια να δώσουμε 28.000.000.000 ευρώ ως ελληνικό δημόσιο για να καλύψουμε το πρόβλημα.

Κατ' αρχάς υπάρχει κι ένα άλλο ψέμα που πρέπει να το αποκαλύψουμε. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εδώ άντεξαν οι τράπεζες. Από πού κι ως πού άντεξαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο κατέρρευσαν στα χρηματιστήρια και σε μεγαλύτερο βαθμό κατέρρευσαν και οι ελληνικές τράπεζες. Από πού άντεξαν, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έπειτα οι τράπεζες σταμάτησαν να δίνουν δάνεια, να δίνουν χρήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ οι τράπεζες είναι οι πρώτες που σταμάτησαν να δίνουν χρήματα, έκλεισαν τη στρόφιγγα. Από πού κι ως πού, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι άντεξαν οι ελληνικές τράπεζες. Ε, όχι λοιπόν, δεν άντεξαν. Χειρότερες είναι οι ελληνικές τράπεζες από άλλες τράπεζες του εξωτερικού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πάμε, λοιπόν, τώρα να δώσουμε 28.000.000.000 ευρώ για να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Κατ' αρχάς πού είναι τα κέρδη των τραπεζών; Αφού χάνουν τα μετοχικά τους κεφάλαια γιατί δεν βάζουν δικά τους χρήματα από κέρδη που έβγαλαν προκειμένου να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο; Ποιος τους πίεσε να κάνουν κάτι τέτοιο; Κανένας. Η Κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη να το κάνει δεν το έκανε.

Δεύτερον, από τα 28.000.000.000 ευρώ δίνουμε τα 5.000.000.000 ευρώ σε μετρητό ζεστό χρήμα και το δίνουμε για να πάρουμε μετοχές.

Ακούστε. Ή τα δίνουμε τώρα και πάρουμε τώρα τις μετοχές ή δεν τα δίνουμε καθόλου διότι εάν πάρουμε τις μετοχές μετά από τρεις-τέσσερις μήνες που θα έχουν ανέβει με πλασματικό τρόπο και με διάφορα κόλπα -τα ξέρετε αυτά τα πράγματα τότε είναι σαν να είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι σαν κράτος για την αύξηση της τότε μετοχής, δίνοντας τα λεφτά των Ελλήνων για να αγοράσουμε μετοχές φούσκες μετά από μερικούς μήνες. Ή τώρα ή ποτέ. Μην αγοράστε μετά από τρεις μήνες μετοχές, δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε. Αυτό είναι το πρώτο.

Και ερχόμαστε στα υπόλοιπα. Μένουν ακόμα 23.000.000.000 ευρώ εκ των οποίων τα 15.000.000.000 είναι εγγυήσεις και τα 8.000.000.000 είναι ομόλογα.

Το είπαν και οι συνάδελφοί μου και ο εισηγητής μας και οι Κοινοβουλευτικοί μας Εκπρόσωποι. Εκεί με ποιον έλεγχο τα δίνετε τα χρήματα αυτά; Πρώτα, πρώτα πως εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των χρημάτων; Δηλαδή θα ανοίξει κανονικά η στρόφιγγα; Δεύτερον, πού τα δίνετε; Εδώ τα κόμματα, κυρίως το Π.Α.Σ.Ο.Κ., αλλά και τ' άλλα κόμματα λένε ότι πρέπει να τα δώσουμε σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών. Δεν χρειάζεται ένα πρόγραμμα; Χρειάζεται ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Να δώσουμε χρήματα στον κατασκευαστικό τομέα, όχι στους επιχειρηματίες, να κατασκευάσουμε έργα, να κατασκευάσουμε σχολεία, να αυξήσουμε τα χρήματα για την παιδεία και την υγεία, να δώσουμε χρήματα σε μικρομεσαίους, να δώσουμε χρήματα εκεί που πρέπει να δώσουμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί να χαρίσουμε, να χαρίσουμε ναι, αλλά να ξέρουμε. Να φέρει η τράπεζα τα παραστατικά και να σου πει ότι έδωσα σύμφωνα με το πρόγραμμά σου σαν κράτος αυτά κι αυτά. Όχι να έλθει να σου έχει πουλήσει φούσκες και να δώσεις εσύ τα χρήματα του ελληνικού λαού τα οποία θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός γιατί τα δανειζόμαστε. Τα δανειζόμαστε, λοιπόν, θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης και μάλιστα τη φούσκα της τράπεζας η οποία θα κερδοσκοπήσει για άλλη μια φορά. Αυτό θα γίνει. Γιατί; Γιατί δεν ελέγχετε τα χρήματα που θα δώσετε. Δεν υπάρχει μηχανισμός. Με το νομοσχέδιό σας δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και πρόγραμμα κρατικό που θα μπορέσει αυτά τα λεφτά, τον ιδρώτα του ελληνικού λαού, να τον αξιοποιήσει.

Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση. Θα μου πείτε: Μα, εμείς έχουμε τα εργαλεία να ελέγξουμε. Το είπε και ο κ. Καραμανλής. Ποια εργαλεία, κύριε Υπουργέ, έχετε; Τίποτα δεν έχετε.

Μέχρι τώρα δεν είχαμε Κυβέρνηση τραπεζών. Δεν το πήρατε είδηση; Κανένας δεν σας υπολογίζει. Κανένας από τους τραπεζίτες δεν σας υπολογίζει. Όλοι νομίζουν ότι είναι πάνω από εσάς. Γιατί; Γιατί εσείς τους κάνατε όλα τα χατίρια. Εσείς τους κάνατε να είναι στην κορυφή του κράτους αντί να είστε εσείς.

Αφήστε τα, λοιπόν, αυτά. Το μόνο που μας μένει είναι να έρθει μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε κυβέρνηση τραπεζών. Δεν το πήρατε είδηση; Κανένας δεν σας υπολογίζει. Κανένας από τους τραπεζίτες δεν σας υπολογίζει. Όλοι νομίζουν ότι είναι πάνω από εσάς. Γιατί; Γιατί εσείς τους κάνατε όλα τα χατίρια. Εσείς τους κάνατε να είναι στην κορυφή του κράτους αντί να είστε εσείς.

Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής σαράντα δύο μαθητές και μαθήτριες και τρεις συνοδοί-δάσκαλοι από το 4ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Ιωάννου Ρέντη.

Η Βουλή τους καλοσωρίζει.

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Το λόγο τώρα έχει η Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Αθανασία Μερεντίτη.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλοντας να συνεχίσω απ' αυτό που έκλεισε ο προηγούμενος συνάδελφος και μ' αυτά που ακούμε τελευταία από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του αν θα φύγετε, κύριοι της Κυβέρνησης, ή όχι νύχτα, το θέμα, αγαπητοί κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ότι εδώ ισχύει το «φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμμια». Αυτό θα αφήσετε.

Περίμενε κανείς σήμερα μ' αυτό το νομοσχέδιο, με την κρίση που υπάρχει στην οικονομία στη χώρα μας, να δείξει η Κυβέρνηση έστω την ύστατη στιγμή μία ευαισθησία, μία υπευθυνότητα, μία σοβαρότητα και να φέρετε το νομοσχέδιο με περισσότερες εγγυήσεις; Όταν η οικονομία μας βιώνει τέτοιο αδιέξοδο, κύριε Υπουργέ, όταν η αγορά έχει πλημμυρίσει με ακάλυπτες επιπτάγες, όταν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη, περιμέναμε να ασχοληθείτε σοβαρά με την κατάσταση, να εκπονήσετε επιπλέους έστω και για μία φορά ένα πρόγραμμα που θα έφερνε διεξόδους στην πραγματική οικονομία και ενίσχυση της ρευστότητας.

Εσείς όμως στην ουσία πάτε να χαρίσετε έτσι αόριστα -για να μην πω άλλη έκφραση- 28.000.000.000 ευρώ στις τράπεζες χωρίς όρους, χωρίς εγγυήσεις ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει για να τονώσουν αυτούς που, πραγματικά, το έχουν ανάγκη, για να διατηρήσουμε τη μικρή ελληνική επιχείρηση που είναι, όπως το λέτε κι εσείς πολλές φορές, η «ραχοκοκαλία» της οικονομίας μας, για να κρατήσουμε τέλος πάντων τον Έλληνα και την Ελληνίδα στη δουλειά τους, στο χώρο εργασίας και δραστηριότητάς τους. Μάλλον φαίνεται όμως ότι ζείτε σ' άλλον κόσμο ή ότι δεν σας απασχολούν τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών ή -επιτρέψτε μου- είστε -και αποδεικνύεται ακόμη μία φορά- κατώτεροι των περιστάσεων.

Στην εκλογική μου περιφέρεια, κύριε Υπουργέ, που είναι και δική σας, όλοι οι πολίτες που συναντώ με ρωτούν συνεχώς για την κρίση. Ανησυχούν για τις οικονομίες τους, για το μέλλον τους, για το μέλλον της δουλειάς τους, για τους κόπους μιας ζωής που φοβούνται ότι θα πάνε χαμένοι, για την αύξηση της ανεργίας, για το «τσουνάμι» που έρχεται -όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι- κι εσείς απλά παρακολουθείτε ή μπορεί να μην κάνετε ούτε αυτό. Ρωτούν λοιπόν, γιατί ο Υπουργός κ. Αλογοσκούφη συζήτησε για 28.000.000.000 ευρώ έτσι αόριστα με τις τράπεζες, γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει παραινέσεις ή φαίνεται να κάνει παραινέσεις στις τράπεζες χωρίς να πάρειν αποφάσεις, χωρίς να δείχνει ότι αυτός είναι ο γηγέτης, αυτός είναι ο αρχηγός αυτής της δημοκρατικής χώρας. Δικαιούνται να έρουν γιατί η Κυβέρνηση παίζει με τα δικά τους λεφτά και με τον δικό τους κόπο. Πήραμε όμως χθες την απάντηση από τα πιο επίσημα χείλη, από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος -τα ανέφεραν εδώ οι Κοινοβουλευτικοί μας Εκπρόσωποι, δεν θα τα επαναλάβω- απλώς είναι δική μας υποχρέωση να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν και να μάθουν ποια ακριβώς είναι η αλήθεια για το όλο θέμα.

Φαίνεται από τη συζήτηση ότι για την Κυβέρνηση σας αυτό που μετράει περισσότερο είναι να μη χάσουν τα υπερκέρδη τους οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών και όχι να επιβιώσει η ελληνική επιχείρηση που κινδυνεύει -και το λέτε, και το βλέπετε- με αφανισμό. Δηλαδή τα λεφτά, το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου θα πάει στα ταμεία των τραπεζών για να συνεχίσουν να απομυζούν χωρίς κανέναν σεβασμό στα δικαιώματά του. Αυτή είναι η θλιβερή αλήθεια και την ακούμε από τα πιο επίσημα χείλη.

Εμείς θα τα πούμε αυτά στον Έλληνα φορολογούμενο γιατί πρέπει να ξέρει ποιο πηγαίνουν τα χρήματά του, γιατί πηγαίνουν πάλι σ' αυτούς που τον παγιδεύουν με άδικες και παράνομες προμήθειες, σ' αυτούς που τον εμπαίζουν με τα ψηλά γράμματα και με την αθέμιτη διαφήμιση περί δωρεάν υπηρεσιών που μόνο δωρεάν δεν είναι, γιατί πηγαίνουν σ' αυτούς που αλλάζουν τα ονόματα στις προμήθειες για να τις ξαναεπιβάλουν στη συνέχεια. Τους δίνετε 28.000.000.000 ευρώ και τι προσφέρουν αυτοί ως αντάλλαγμα; Τίποτα ξεκάθαρο και εξακολουθούν την ανά-

γητή τακτική τους, εξακολουθούν το δρόμο τους ωσάν να μην υφίσταται η κρίση. Τα καταναλωτικά δάνεια φτάνουν στο 22%, τα στεγαστικά στο 7% και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται ή να δεχθούν αύξηση τουλάχιστον μίας ποσοστιαίας μονάδας ή να εξοφλήσουν μέσα στο μήνα το σύνολο των υποχρεώσεών τους.

Τι θα γίνει; Τι θα κάνετε; Δεν θα αντιμετωπίσετε αυτήν τη ασυδοσία των τραπεζών; Όπως σας είπα στην αρχή, έχετε ευκαιρία ακόμα και τώρα, την ύστατη ώρα, να διαπραγματεύετε και να επιβάλετε το σεβασμό, τουλάχιστον, των δικαιωμάτων των πολιτών που χρησιμοποιούν -αναγκάζονται ή επιλέγουν- τις τραπεζικές υπηρεσίες.

Πείτε μας πώς εξασφαλίζει το δημόσιο ότι οι τράπεζες δεν θα μετακυλήσουν τις συνέπειες της κρίσης στους πελάτες τους αυξάνοντας περισσότερο τα κέρδη τους με όποιον τρόπο μπορούν, πώς διασφαλίζεται η συμμετοχή των βασικών μετόχων στην αναγκαία κεφαλαιακή ενίσχυση όπου υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει απάντηση.

Απ' ότι είδαμε, δεν έφταναν όλα αυτά. Είδαμε ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνήσε σε σημεία του σχεδίου σας περί ενίσχυσης των τραπεζών, δηλαδή αγνοήσατε τη Βουλή, τους φορείς της αγοράς, το λαό. Αποδεικύεται όμως ακόμα μία φορά ότι δεν συνεννοηθήκατε με κανέναν άλλον εκτός ίσως -μου επιτρέπετε να κάνω αυτήν τη σκέψη- από κάποιους από τους μεγαλοπαράγοντες των τραπεζών γιατί, ως φαίνεται, εκεί δεν θέλατε να υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί μάλλον αυτό μόνο σας ενδιαφέρει ή αλλιώς κυριαρχεί η προχειρότητα σ' όλο της το μεγαλο.

Και κάτι ακόμα: Η δυσμενής θέση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική αγορά δεν είναι απότοκος της κρίσης, αλλά η κρίση είναι αποτέλεσμα δικών σας και μόνο επιλογών που έχουν τις ρίζες τους στην ατελέσφορη πολιτική της Κυβέρνησης σας τα τελευταία χρόνια. Αφήσατε την αγορά ασύδοτη, αφήσατε τα καρφέλι να αλωνίζουν.

Σας είπαν εδώ, κύριε Υπουργέ -ξέρετε καλύτερα απ' όλους το πρόβλημα των αγροτών γιατί εκλέγεστε σε μία αγροτική περιοχή- για την ακριβεία που καλπάζει, για τα νοικοκυριά που στενάζουν και αντί να στηρίζετε τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, εξαπολύσατε φοροεπιδρομές στους πολίτες με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Στηρίζετε όμως τους φυσικούς σας συμμάχους, το μεγάλο κεφάλαιο. Για εκείνους είχατε πλείστα όσα «δωράκια», φοροαπαλλαγές, σημαντικές μειώσεις φόρων προς μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως προς τις τράπεζες και απαξίωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών του δημοσίου. Αυτά είχαν ως συνέπεια τη μείωση των εσόδων και των δημοσίων επενδύσεων. Όλα αυτά έφεραν τη δραματική μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας που βιώνουμε σήμερα.

Αν σ' αυτά προσθέσουμε την κακή διαχείριση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ακόμα και του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 που καθυστερείται ανεπίτρεπτα να ξεκινήσει, την απουσία πολιτικών στήριξης της επιχειρηματικότητας, την απόλυτη τσαπατουλιά και απραξία όσον αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, αντιλαμβάνεται κάποιος γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αφήσατε την ελληνική οικονομία, την κοινωνία απροστάτευτη και γι' αυτό θα κληθείτε να απολογηθείτε.

Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι η απολογία είναι δύσκολη και η ποινή αμετάκλητη, γι' αυτό και σας καλούμε να δεχθείτε τις υπεύθυνες προτάσεις που σας έχουμε διατυπώσει. Σας καλούμε να φερθείτε έστω και για μία φορά εθνικά και όχι κομματικά, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Σας καλούμε να συνεργαστούμε για να δοθεί μία λύση σ' αυτό το πρόβλημα του ελληνικού λαού, να δώσουμε όλοι μία ρεαλιστική και βιώσιμη απάντηση στην ανασφάλεια που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά για το καλό της χώρας και για το μέλλον της πατρίδας μας.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Χριστοφιλοπούλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν το φθινόπωρο που δια-

νύουμε οι χρηματοπιστωτικές αγορές καταρρέουν παγκοσμίως και κλυδωνίζονται με τρόπο που δεν έχει δει η ανθρωπότητα από τις εποχές του μεγάλου κραχ, από το 1929 και κατά τη δεκαετία του '30, όταν όλοι μιλούν πια για την πτώση της ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού παγκοσμίως, εδώ στην Ελλάδα ζούμε μία κρίση ελληνική, μία κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση. Είναι μία κρίση που φέρει το brand name «Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας», μία κρίση που είναι αποτέλεσμα κάκιστων, άδικων και αναποτελεσματικών οικονομικών επιλογών αυτής της Κυβέρνησης, μ' έναν ακόμη «εκτροχιασμένο» προϋπολογισμό, αυτόν που τελειώνει τώρα και στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των δαπανών, μ' ένα «εκτροχιασμένο» δημοσιονομικό έλλειμμα και ένα έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εκτός συναγωνισμού.

Με μία ακρίβεια που πλήγτει το εισόδημα της μέσης ελληνικής οικογένειας, την αγοραστική αξία των προϊόντων, τα πάντα, με τις Δ.Ε.Κ.Ο. να έχουν σωρεύσει τα ελλείμματά τους τα οποία έχουν εκτιναχθεί την τελευταία πενταετία. Τα ελλείμματά των Δ.Ε.Κ.Ο. έχουν αυξηθεί κατά 95% από τα ελλείμματα που παρέλαβε το Μάρτιο του 2004 η Νέα Δημοκρατία. Μία άνευ προηγουμένου κατάρρευση του ελληνικού κράτους, το οποίο μπορεί να είχε προβλήματα πριν, αλλά αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Η εικόνα των προμηθευτριών εταιρειών που κτυπούν την πόρτα των μεγάλων νοσοκομείων της χώρας για να ζητήσουν πίσω υποστηρικτικό υλικό για τα ορθοπεδικά χειρουργεία, είναι μια εικόνα που δεν έχει ξαναδεί αυτήν τη χώρα.

Καταρρέει, λοιπόν, το κοινωνικό κράτος, όχι μόνο από σειρά υποχρηματοδοτήσεων, από προϋπολογισμούς των τεσσάρων τελευταίων χρόνων που συστηματικά υποχρηματοδοτούσαν την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, αλλά καταρρέει, διότι αυτήν τη στιγμή υπήρξαν και αλόγιστες επιλογές. Η αύξηση για παράδειγμα των χρεών των ασφαλιστικών ταμείων δεν οφείλεται μόνο στην υποχρηματοδότηση, οφείλεται και στις αλόγιστες ρυθμίσεις χρεών των επιχειρήσεων -αλλού θέλουν στηρίξει οι επιχειρήσεις- και βεβαίως στα περιφέρμα τοξικά δομημένα ομόλογα, τα οποία αγόρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα οποία είναι εν πολλοίς υπεύθυνα για την παγκόσμια κρίση για την οποία συζητάμε.

Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που έχει ήδη πλήξει η ύφεση, συζητούν -και η επερχόμενη κυβέρνηση Ομπάμα αλλά και κορυφαίοι οικονομολόγοι, όπως ο Πωλ Κρούγκμαν- ότι δεν είναι φρόνιμο να είναι κάποιος προστλαμένος στη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά είναι αντίθετα φρόνιμο να τολμάει με επενδύσεις, με στοχευμένη κοινωνική στήριξη και με ενισχύσεις που έχουν σκοπό την αυξημένη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία του τραπεζικού συστήματος. Επίσης η Ευρωζώνη αγγίζει ήδη την ύφεση με σημαντική επιβράδυνση αυτήν τη στιγμή και υπάρχει συζήτηση, όχι μόνο για χαλάρωση, αλλά από πλευράς των σοσιαλιστικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αναπροσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, όταν η ίδια η Κίνα με ένα 9% ανάπτυξη ήδη έχει αποφασίσει Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τι κάνει η Ελλάδα; Αυξάνει τους φόρους στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με την κατάργηση του αφορολόγητου και όχι μόνο, άρα διευκολύνει τα λουκέτα, τις απολύσεις, αυξάνει την ψαλίδα μεταξύ των έμμεσων και άμεσων φόρων, επιβαρύνει τα νοικοκυριά, επιβαρύνει τους ασθενέστερους συμπολίτες μας.

Πώς αντιδρά η Κυβέρνηση στις αιτιάσεις που κάνουμε εμείς; Λέξι ότι είναι λαϊκισμός η στήριξη των ασθενέστερων τάξεων. Δεν είναι μόνο οι οικονομολόγοι, αλλά και οι κυβερνήσεις άλλων χωρών που επέλεγαν συνειδητά ότι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων μέσω και της ενίσχυσης της αγοραστικής τους δύναμης δεν είναι μόνο ένα καθήκον ανθρωπιάς, είναι ένα καθήκον οικονομικά φρόνιμο.

Τι θα έπρεπε να κάνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτήν τη κρίση; Θα έπρεπε να κάνει ένα πολύπλευρο σχέδιο, μέρος του οποίου θα ήταν και η στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας, την οποία συζητάμε με αυτό το νομοσχέδιο, που στην ουσία δεν είναι παρά μία λευκή επιταγή στις τράπεζες.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, δεν κάνει απολύτως τίποτα, διότι αρνείται ακόμη και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων σε συνθήκες τραγικής κατάστασης της οικονομίας, όπου μία τέτοια στήριξη και ειδικά σε τομείς που έχουμε αναπτυξιακές δυνατότητες, θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά.

Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα αρνείται να στηρίξει τις χαμηλότερες εισοδηματικά τάξεις των συμπολιτών μας και αρνείται συστηματικά να μας παρέχει ένα πλάνο για την απασχόληση, τέτοιο που από τη μία να δώσει στήριξη στη μικρομεσαία επιχείρηση -ιδιαίτερα για να προσλάβει νέους ανθρώπους- και από την άλλη να αποτρέψει το λουκέτο και κυρίως να αποτρέψει τις απολύσεις. Όχι μόνο δεν θέλει, αλλά και από τα 100.000.000 ευρώ νομίζω, κύριε Υφυπουργέ, που έχετε στο Ταμείο για τη φτώχεια, που φτιάξατε πολύ πομπωδώς και το οποίο το είχατε ανενεργό, το ωμημένης τάρα πάντα μήνα Νοέμβριο; Κλείνει να προϋπολογισμός της χώρας για το 2008 και δεν έχουμε δώσει ούτε 1 ευρώ από το Ταμείο της Φτώχειας στους κοινωνικά ασθενέστερους. Από λόγια, χορτάσαμε, από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς! Όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας στα ραδιόφωνα λένε ότι στηρίζουν τις ευπαθείς ομάδες. Πώς γίνεται αυτό, με τα λόγια; Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, μέρος του οποίου είναι -όπως λέμε εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.- η στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πώς όμως; Με τρόπο που αφ' ενός να γίνεται διαφανώς, να γνωρίζει ο πολίτης την κατάσταση της κάθε τράπεζας. Γιατί μία τράπεζα ζητά την αυξημένη ρευστότητα και πώς γίνεται αυτό; Δεύτερον, μ' έναν τρόπο που, πραγματικά, το δημόσιο να μπορεί να έχει λόγο μέσα από αγορά προνομιούχων μετοχών, μέσα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε τράπεζας, άρα ο τραπεζίτης θα πρέπει να συνεισφέρει στην αυξημένη ρευστότητα, να συνεισφέρει το δημόσιο και μαζί να επέλθει συμφωνία, έτσι ώστε η ρευστότητα θα πάει στην πραγματική οικονομία, στον δανειολήπτη, στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον φερέγγυο, τον υγιή επιχειρηματία, την υγιή επιχείρηση και τη μεσαία επιχείρηση και ακόμα και τη μεγάλη επιχείρηση, για να μπορέσει πραγματικά η οικονομία μας να σταθεί στα πόδια της και να αντέξει αυτήν την κρίση. Όμως, το νομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε δεν παρέχει αυτές τις εγγυήσεις. Αντίθετα, δεν έχει όρους, με βάση τους οποίους θα διοχετεύει το χρήμα στην πραγματική οικονομία και υπάρχει κίνδυνος αυτά τα 28.000.000.000 ευρώ να μέρος αυτών να κατασπαταληθούν είτε για να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος επισφάλειες, τις οποίες κακώς είχαν οι τράπεζες ή άλλα ανοίγματα στα πλαίσια του εσωτερικού τους ανταγωνισμού.

Ολοκληρώνω λέγοντας ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και συνολικά η Κυβέρνηση σας δεν έχει δώσει διαπιστεύτηρια στην πολιτική της πρακτική -διότι ο Υπουργός Οικονομίας με βάση αυτό το νομοσχέδιο έχει πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια του για να διαπραγματευτεί τα δισεκατομμύρια ευρώ που δίνει στις τράπεζες. Μπορεί ως φερέγγυα Κυβέρνηση και αξιόπιστη να συνδιαλέγεται με τις τράπεζες και να συνεπιβάλλει, να συνδιαμορφώνει, τουλάχιστον, την οικονομική τους πολιτική και μάλιστα με διορισμένους τραπεζίτες, όπως ο κ. Αράπογλου της Εθνικής Τράπεζας, κάτω από τη μύτη του οποίου οι ελεγκτικοί εισπρακτικοί μηχανισμοί της Εθνικής Τράπεζας ήταν έτοιμοι να μπουν σε εφαρμογή και να «επιτεθούν» στους απλούς δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για να αρπάξουν όσα ευρώ μπορούσαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ελληνική πολιτική σκηνή έχει δει εδώ και πολύ καιρό μία ανεξέλεγκτη διαμάχη μεταξύ τραπεζών με τις ευλογίες της Κυβέρνησης, μία ανεξέλεγκτη πολεμική στους εργαζόμενους στις τράπεζες με στόχο την καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων μ' αυτό το κλίμα, με αυτές τις συνθήκες. Η διεξοδος από την κρίση θα είναι πολύ δύσκολη και πάντως δεν μπορεί να γίνει με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσόλιανος): Ο κ. Νικητιάδης έχει το λόγο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι αποδεχόμαστε ότι το συζητούμενο σχέδιο νόμου δεν θα μπορούσε παρά να έχει δύο στοχεύσεις, η πρώτη που αφορά τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και η δεύ-

τερη που αφορά τη στήριξη της αξιοπιστίας των τραπεζών, αν αυτή τίθεται εν αμφιβόλω.

Εδώ βλέπουμε ότι έρχεται η κρίση, μας έχει ήδη ακουμπήσει και από εκεί και πέρα ο καθένας προσεγγίζει την επίλυση των προβλημάτων που θα έρθουν πολύ γρήγορα με διαφορετικό προφανώς τρόπο και θα έλεγα ότι κι εδώ στο Κοινοβούλιο και με διαφορετικές παροιμίες, όπως αναφέρθηκαν από διάφορους συναδέλφους, η πρώτη που αφορά το ότι «στη φουρτούνα ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται» και μία δεύτερη πολύ ενδιαφέρουσα που αναφέρθηκε από τον κ. Αργύρη ότι «στην αντράλα ο μάγειρας καταφέρνει ξεγελώντας τον κόσμο να ρίξει νερό στη φασολάδα» και έτσι να ξεγελαστεί ο κόσμος γιατί θα φαίνεται περισσότερη η φασολάδα.

Εγώ, λοιπόν, λέω ότι κάθε παροιμία έχει τη δική της αξιολόγηση. Η μεν παροιμία του κ. Αργύρη αφορά το τι πραγματικά έκανε η Κυβέρνηση και ο κ. Καραμανλής μ' αυτό το νομοσχέδιο την ώρα της φασαρίας. Ήρθε, Δηλαδή, και έφερε ένα νομοσχέδιο όπου προσπαθεί και επιδιώκεται να ξεγελαστεί ο κόσμος. Δεν ξεγελέται όμως ο κόσμος γιατί νερό θα φάει, δεν θα φάει φασολάδα. Και η άλλη παροιμία του καλού καραβοκύρη αποδεικνύεται, πράγματι, ορθή σ' ότι αφορά τα συμφέροντα των τραπεζών. Εδώ ο κ. Καραμανλής είναι, πράγματι, καλός καραβοκύρης, στην φουρτούνα που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες.

Στην κρίση που έρχεται, την κρίση που γνωρίζουμε όλοι ότι δημιούργησαν οι μεγάλοι πολιτικοί εκπρόσωποι του νεοφιλελευθερισμού, ο κ. Ρήγκαν και η κ. Θάτσερ και όσοι ακολούθησαν αυτήν την πολιτική, την κρίση που είναι δική σας, των δικών σας συντρόφων, όχι των δικών μας, την κρίση που αφορά την δική σας ιδεολογία όχι τη δική μας αλλά που, δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας την επιστρέψουμε. Δεν μπορούμε να σας πούμε «ευχαριστώ δεν θα πάρω» γιατί εμείς την υφιστάμεθα ο λαός την υφίσταται, οι μικρομεσαίοι και οι χαμηλόδιμοισθοί είναι αυτοί που την υφίστανται.

Και να δούμε το περίφημο νομοσχέδιο που συζητάμε εδώ σήμερα και έρχεται και με τόση καθυστέρηση. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, έγινε κάποια μελέτη έτσι ώστε να έχει κατευθύνσεις η Κυβέρνηση; Υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση; Υπάρχει επί της ουσίας έλεγχος; Σε ποιες τράπεζες θα δοθούν τα χρήματα; Με ποια κριτήρια θα δοθούν τα χρήματα; Με τι δεσμεύσεις θα δοθούν οι εγγυήσεις και τα χρήματα; Κανένας δεν γνωρίζει κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Ο διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος μέσα από ένα εποπτικό συμβούλιο πάλι εσείς θα αποφασίσετε ερήμην του λαού ερήμην του κόσμου. Και επειδή, κύριε Υπουργέ, κάνατε μια παρέμβαση και αναφερθήκατε σε αφηρημένες προσεγγίσεις που γίνονται από εμάς. Προφανώς δεν θέλατε να παρακολουθήσετε.

Εγώ, λοιπόν, θα σας εφιστήσω την προσοχή για να δούμε και κάποιες πολύ συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Δείτε το άρθρο 1. Στο άρθρο 1, έγινε ολόκληρη ιστορία για τα περίφημα «golden boys», χρυσά παιδιά, και κάπου «ψυλλιάστηκε» η Κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να περάσει μια διάταξη όπου ο επίτροπος, ο εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου στις τράπεζες, θα παρεμβαίνει, θα έχει δικαίωμα αρνητικούς, βέτο, προκειμένου οι διοικητές, το διοικητικό συμβούλιο, οι γενικοί διευθυντές, οι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές να μη μπορούν να πάρουν κάποιες παροχές.

Κύριε Υπουργέ, ένας σύμβουλος που θα προσληφθεί από την τράπεζα και θα του δώσουν 50.000 ευρώ το μήνα, ή οποιεσδήποτε παροχές, καλύπτεται από αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο οι προσεγγίσεις που κάνουμε είναι αφηρημένες; Εγώ σας κάνω συγκεκριμένη προσέγγιση. Πείτε μου αν προσλάβει αύριο η Εθνική Τράπεζα έναν σύμβουλο και του δίνει 100.000 ευρώ το μήνα αν καλύπτεται και αν μπορεί από τον παρόντα νόμο να απαγορεύσετε στην Εθνική Τράπεζα να δώσει σ' ένα σύμβουλο, οποιονδήποτε σύμβουλο, οποιονδήποτε τυχαίο, οποιοδήποτε χρυσό παιδί, 100.000 ευρώ το μήνα.

Θα πάμε και πιο κάτω στο άρθρο 5. Λέει: οφείλουν οι τράπεζες να αποδώσουν απ' αυτά τα 28.000.000.000 ευρώ. Η λεξούλα «υποχρεούνται» γιατί δεν σας βόλευε; Είναι ενοχλητική; Προφανώς είναι ενοχλητική για τις τράπεζες. Γιατί άλλο το «υποχρεούνται» που σημαίνει και κυρώσεις και άλλο το «οφείλουν» γενικώς και αορίστως. Να, λοιπόν, άλλη μια συγκεκριμέ-

νη προσέγγιση που όμως έχει βαθιά ουσία.

Και να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί μόνο τα 8.000.000.000 ευρώ πάνε στα νοικοκυρά και στις μικρομεσαίες; Πουθενά αλλού δεν αναφέρονται. Στις άλλες εγγυήσεις δεν λένε ότι οφείλουν οι τράπεζες να διοχετεύσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτά τα χρήματα. Μόνο σ' αυτήν την διάταξη των 8.000.000.000 ευρώ αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, γιατί όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Διαβάζω στο άρθρο 5 «τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του ελληνικού δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους». Στην εισιγητική έκθεση τη διατύπωση είναι διαφορετική. Αν προσέξετε αυτήν τη διατύπωση σας πληροφορώ ότι μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Μπορείν δηλαδήν να πουν «δίνουμε στεγαστικό σε μια μικρομεσαία επιχείρηση προκειμένου να λύσει το πρόβλημα της στέγασης που μπορεί να έχει». Δείτε το για να δείτε ποιες μπορεί να είναι οι αφηρημένες προσεγγίσεις.

Και θέλω κλείνοντας να πω τούτο, κύριε Υπουργέ. Θα έπρεπε καταθέτοντας αυτό το νομοσχέδιο να έχετε στοχεύσει σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας. Εγώ λέω όταν ο τουρισμός αφορά το 20% του Α.Ε.Π. και το 20% της απασχόλησης, μήπως θα έπρεπε στις προβλέψεις σας να ασχοληθείτε με τον τουρισμό; Μήπως θα έπρεπε στις προβλέψεις του νομοσχεδίου να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση για τα ξενοδοχεία στα οποία δεν έχουν γίνει προκρατήσεις όπως χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν; Μήπως να δούμε για τους ξενοδοχοϋπάλληλους, που φοβάμαι με την κρίση στον τουρισμό που θα έρθει ότι θα έχουμε ταχείες απολύσεις, κάποια διάταξη ώστε να μη χρειάζονται τα εκατό μεροκάματα για να μπούν στο ταμείο ανεργίας αλλά λιγότερα; Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Εκεί θα έπρεπε να έχετε σκύψει, αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να επιλύσει το νομοσχέδιο και όσα έρχεται, δυστυχώς, να επιλύσει σήμερα χωρίς καμμία πραγματικά πρόβλεψη στην καθημερινότητα του έλληνα στην πραγματική οικονομία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λ.Α.Ο.Σ., κ. Κυριάκος Βελόπουλος.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά σας καταλαβαίνω. Είστε μόνος σας, οι άλλοι συζητούν τα εσωκομιμάτικά σας προβλήματα και εσείς υπομένετε και με υπομονή αλλά και με καρτερία την βάσανο αυτής της διάθεσης που έχουμε να κάνουμε αντιπολίτευση αλλά επί πραγματικών δεδομένων. Συμπάσχουμε, συμπονούμε αλλά δεν συνταυτίζομαστε.

Θα πω, κύριε Υπουργέ, ότι μερικά πράγματα φαίνονται εξωπραγματικά και μόνο που τα συζητάμε. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι θα έχετε λόγο στο νέο σχήμα με δικαίωμα βέτο ή με παρέμβαση είναι να γελάει κάθε πικραμένος. Έτσι λέγατε με τον «Βασικό Μέτοχο» και κοιτάτε που πήγατε. Ένας να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απ' αυτούς θα τελειώσει η ιστορία. Μην κοροϊδεύσαστε. Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να κάνετε το παραμικρό αφού δώσετε τα χρήματα.

Είστε η μοναδική Κυβέρνηση που υπουργός της καταγγέλλει την δική σας αβελτηρία. Βγήκε ο κ. Καμμένος και κατήγγειλε ότι εισπρακτική εταιρεία, για τις οποίες δεν κάνετε τίποτα εσείς, του ζητούσαν πιεστικά λεφτά και τον έβριζαν και τη μητέρα του, τον πατέρα του και όλο το σόι. Δηλαδή, καταγγέλλει ο Υπουργός σας την δική σας ανικανότητα να πατάξετε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή τι παραπάνω να πει η Αντιπολίτευση, τι να πούμε εμείς, τι να πείτε εσείς. Είστε η μοναδική Κυβέρνηση που έχετε στείλει νότα διαμαρτυρίας, πον παρεγή ότι ωραίας αλλιώς το λέτε, επιστολή, παρακαλώντας, εκλιπαρώντας τις τράπεζες να μην έχουν καταχρηστικούς όρους. Ο κ. Οικονόμου, ο κ. Φώλιας έκανε δηλώσεις. Είπε «είναι η δεύτερη προειδοποίηση». Ξέρετε με την δεύτερη πας σπίτι σου. Δηλαδή, προειδοποιείς και παρακαλείς ποιους; Αυτούς που επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους; Αυτά έπρεπε να συζητάμε, κύριε Υπουργέ, σήμερα. Δηλαδή, περά απ' αυτά που κάνατε να λέγατε και τα μέτρα που παίρνετε υπέρ των πολιτών. Επίσης δίνετε πλουσιοπάροχα

δικαίου των ισχυρών και ημετέρων οδήγησαν στην απαξίωση των δημόσιων αγαθών, στα φαινόμενα σήψης και διαφθοράς, στην πρωτοφανή καταλήστευση του δημόσιου πλούτου και στην απαξίωση θεσμών και λειτουργιών της Δημοκρατίας.

Η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Κ. Καραμανλής, έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και μόνο από αυτό. Μόνο από το μοντέλο διαχείρισης της εξουσίας που επέλεξε.

Δεν είναι, όμως, μόνο η διαφθορά. Με την οικονομική και φορολογική πολιτική, που ακολουθεί, οδήγησε την οικονομία σε περιπέτεια. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας κατρακύλησε πολλές θέσεις πίσω. Η παραγωγική βάση της χώρας διαλύθηκε. Το δημόσιο χρέος θα διπλασιαστεί σχεδόν μέχρι το 2009.

Δεν απαξιώθηκε, όμως, μόνο η οικονομία της χώρας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός πληρώνει ακριβά το τίμημα της κυβερνητικής πολιτικής με τη φορολογική επιβάρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, την αύξηση των κρατικών τιμολογίων και τα απανωτά κύματα ακρίβειας από την αιδιαφορία, την έλλειψη βούλησης και την ανικανότητα της Κυβέρνησης να θέσει κανόνες στην αγορά.

Η επιβάρυνση για μία 4μελή οικογένεια τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανής. Χρειάζονται 800 ευρώ το μήνα για τη βασική τους διαβίωση.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα: Μεγάλη αύξηση των έμμεσων φόρων. Κατά 12,5% αυξήσατε το Φ.Π.Α. Κατά 5,5% αυξήσατε τον υψηλό συντελεστή. Αυξήσατε τον Ειδικό Φόρο Καυσίμων, όλα τα ειδικά τέλη, τέλη κυκλοφορίας, διόδια. Τίποτα δεν σας ξέφυγε. Καταργήσατε το αιφορολόγητο για τους ασθενέστερους. Επιβάλλατε κεφαλικό φόρο 1.575 ευρώ επί δικαίους και αδίκους. Επιβάλλατε φόρο κατοχής σε τρία εκατομμύρια μικρομεσαίους ιδιοκτήτες ακινήτων, για να καλύψετε την απώλεια πόρων από την κατάργηση του κοινωνικά δίκαιου φόρου της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων έγιναν για να καλύψουν τη μείωση κατά 30% της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Ωφελήθηκαν, βέβαια, μεγαλοεισαγωγείς, τράπεζες, διυλιστήρια, εταιρείες διανομής καυσίμων, οικονομικοί κολοσσοί, όλοι αυτοί που παρουσιάζουν υπερκέρδη. Πέρα από αυτά τα οποία φροντίζουν να κρύψουν.

Την ίδια ώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνθλίβονται και στενάζουν. Το κόστος λειτουργίας τους αυξήθηκε και η αγορά οδηγείται σε πρωτοφανή ασφυξία. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Οκτώβριο 152.000.000, 100% αυξημένες σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2007, 50% αυξημένες σε σχέση με τον Σεπτέμβρη, τον προηγούμενο μήνα.

Η αγροτική οικονομία είναι σε τέλμα. Η ζωή στην ύπαιθρο έχει καταρρεύσει. Οι αγρότες είναι πολλαπλά χαμένοι. Μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής. Λιπάσματα, καύσιμα, εφόδια στα ύψη. Καθήλωση τιμών παραγωγών. Το ελαιόλαδο στον πάτο. Αδυναμία απορρόφησης της παραγωγής.

Αυτή ήταν η πολιτική που επιφυλάσσατε για την ύπαιθρο και τον αγρότη όταν προεκλογικά, το 2004, χύνατε κροκοδειλιά δάκρυα για την ερήμωση της υπαίθρου.

Σχεδόν τα ίδια, όμως, ισχύουν για όλους τους τομείς της πραγματικής οικονομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε δραματική μείωση του εισοδήματος οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι νέοι, οι επιστήμονες, οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την κατάσταση μας βρίσκεται η διεθνής συγκυρία. Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεται τη χώρα και την κάθε οικογένεια στον τόπο μας. Η Κυβέρνηση βλέπει ως σωστό τη διενθή συγκυρία, για να φορτώσει σε αυτή τα αδιέξοδα από την πολιτική που ακολούθησε πέντε χρόνια. Οι ισχυροί, τράπεζες και λοιποί, τη βλέπουν ως ευκαιρία για νέα συγκέντρωση πλούτου στα χέρια τους. Οι πολίτες την αντιμετωπίζουν με αβεβαιότητα και ανασφάλεια, αφού βλέπουν την Κυβέρνηση να έχει επιλέξει τη στήριξη ξανά των ισχυρών. Τα 28.000.000.000, τα 6.000.000.000 ζεστό χρήμα, θα τα επωφεληθούν λίγοι, ενώ θα πληρωθούν από τους πολλούς, όπως επιτάσσει το ισχύον άδικο φορολογικό σύστημα που θεσπίσατε με τις αλλεπάλληλες φορολογικές δήθεν μεταρρυθμίσεις.

Η διεθνής κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αποτέ-

λεσμα της υποταγής του δημόσιου συμφέροντος σε ιδιοτελή κερδοσκοπικά και αδιαφανή κριτήρια. Προκλήθηκε από τους ισχυρούς και η Κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση οφείλει να προστατεύεται τους αδυνάτους. Την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν μέτρα για την ενίσχυση των ασθενέστερων η Κυβέρνηση επιμένει στην ίδια λαθεμένη συνταγή, επιβάρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και τροφοδότηση της οικονομίας μέσω των ισχυρών.

Εμείς ζητάμε να διασφαλιστεί η ενίσχυση της απρόσκοπης χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών και οικογενειακών. Η προστασία καταθετών και δανειοληπτών καθώς και η προστασία και ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού με συγκεκριμένα μέτρα. Ταυτόχρονα επιμένουμε ότι χρειάζεται να επιβληθούν κανόνες στην αγορά. Ζητάμε δημοκρατικό έλεγχο. Η πολιτική θέτει τους κανόνες και η οικονομία ακολουθεί. Δεν συμφωνούμε, δεν συναινούμε, δεν ασπαζόμαστε την υποτέλεια της πολιτικής στα οικονομικά κέντρα.

Απαιτούμε να ανάπτυξη και η οικονομία να έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Δεν μπορεί την κρίση να την πληρώνει ο πολίτης και άλλοι να κερδίζουν με αφορμή την κρίση. Η οικονομία και η ανάπτυξη πρέπει να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τον πολίτη. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της πολιτικής μας, που μας διαφοροποιεί ριζικά από την πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε τις βασικές αρχές του προγράμματός μας, πηγαίνει η υλοποίηση όλου του προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και ενώ, λοιπόν, αυτά είπε εκείνη την ώρα, το Σεπτέμβρη δεν υπήρχαν 6 δις για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερ των πολιτών ήλθε σε μια ώρα να βρει 28 δις ευρώ εγγυήσεις «ζεστό» χρήμα, για να το δώσει στους ισχυρούς.

Η διαφορά μας είναι στις κοινωνικές τάξεις, στα κοινωνικά στρώματα που εκφράζουμε, σε αυτούς που θέλουμε να στηρίξουμε. Η διαφορά μας είναι στην αντιλήψη που έχουμε για την ανάπτυξη και την οικονομία. Ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης προωθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ., που θα συνοδευτεί με μια νέα αναδιανομή, για να στηριχτούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Αυτή είναι η πρότασή μας, αυτήν θα υποστηρίξουμε, που δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο να υποστηρίξουμε τη σημερινή νομοθετική ρύθμιση που χαρίζει ξανά στους ισχυρούς αυτά που θα καλέσετε να πληρώσουν ξανά οι πολίτες.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αθανάσιος Μπούρας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα και ολοκληρώνουμε αύριο έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Πρώτον, εξασφαλίζει τη ρευστότητα στην οικονομία μας, ώστε να μειωθούν τα επιπτώσεις. Έχει στόχο να κατευθύνει πόρους στα νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών τους, ιδίως των στεγαστικών. Να ενισχύσει την ομαλή δανειοδότηση των επιχειρήσεων, να εξομαλύνει τη διατραπεζική αγορά και όλα αυτά με ένα κυρίαρχο στόχο, να προστατεύει την πραγματική οικονομία της χώρας. Η ανάπτυξη και εν τέλει η διασφάλιση των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών είναι ο στόχος μας.

Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς στρεβλώσεις στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, χωρίς επιβάρυνση του Ελληνικα φορολογιούμενου. Ειλικρινά στενοχωριέματα αφάνταστα

πόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 100.000 ευρώ και, βέβαια, πολιτική εγγύηση όλων των καταθέσεων. Θέσπισε μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών. Επεξεργάζεται δυναμικά προγράμματα για περισσότερη ανακούφιση εκείνων που πραγματικά βρίσκονται και πρόκειται να βρεθούν σε δύσκολη θέση.

Συζητούμε σήμερα και ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι για τη ρευστότητα της οικονομίας και όχι, όπως εσείς θέλετε να λέτε, λευκή επιταγή στις τράπεζες. Πλέοντες σε πελάγη η θελημένης άγνοιας ή προσποιείστε απώλεια μνήμης γι' αυτά που λέτε κατά καιρούς! Αποφασίστε!

Φροντίζει η Κυβέρνηση να μην επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούμενος. Απεναντίας, να έχει έσοδα ο προϋπολογισμός και αυτά να διατεθούν στο Ταμείο της Φτώχειας.

Η Κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο έκανε κάθε αναγκαία επέμβαση για την πίεση στις τράπεζες, για τα χαμηλά επιτόκια, για τον αποκλεισμό καταχρηστικών όρων από τις τράπεζες και πέτυχε. Βλέπετε ότι η μια τράπεζα μετά την άλλη και σχεδόν όλες οι τράπεζες έχουν κάνει αναστολή των κατασχέσεων, μείωση ή διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, ελάττωση της δόσης του δανείου στο μισό.

Ακόμη η Κυβέρνηση δίνει μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας τριετή εγγύηση για δανειοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με ποσά που μπορεί να φθάνουν έως και 350.000 ευρώ. Επιδοτείται για όλο αυτό το διάστημα το σύνολο του επιτοκίου.

Κοιτάξτε, κύριοι συνάδελφοι, η κρισιμότητα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και συγκυρίας είναι πρωτόγνωρη. Η εξέλιξη της είναι απρόβλεπτη. Γ' αυτό και το οικονομικό επιτελείο, η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης ανά πάσα στιγμή είναι δυναμική και εναρμονίζεται με αυτήν την κατάσταση.

Εντοπίζει τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Μεθοδεύει συστηματικά τις αναγκαίες λύσεις. Ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στις ανάγκες που δημιουργούνται και είναι σε διαρκή επαγρύπνηση.

Βέβαια, εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά. Ακούστηκαν για τον αγροτικό τομέα, για τους μικροεπιχειρηματίες, για τα νοικοκυριά. Αυτά ακριβώς διασφαλίζουμε.

Πρόσφατα η Αγροτική Τράπεζα ανακοίνωσε τα μέτρα τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τον αγροτικό τομέα. Μειώνεται το κυμαινόμενο επιπόκιο. Παγώνει μετά από αίτηση την καταβολή των δανείων για ένα χρόνο, των επενδυτικών μεσοπρόθεσμων δανείων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που αφορά σαράντα τρεις χιλιάδες αγρότες. Αυξάνει έως 20% το όριο των ενήμερων κεφαλαίων κίνησης. Αυτό αφορά ογδόντα δύο χιλιάδες αγρότες. Ανανεώνει αυτόματα για μια τριετία το ενιαίο μεσοπρόθεσμο δάνειο αγροτών. Κανένας μα κανένας πλειστηριασμός δεν έγινε για αγροτική εκμετάλλευση όλα αυτά τα χρόνια. Έχουν διαγραφεί πάνω από 2.000.000.000 χρέος για συνεταιρισμούς και πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, που αφορούσαν 54.000 αγρότες.

Ακόμη φροντίζουμε και την αγροτική συνέχιση. Πώς; Δίνουμε άτοκα δάνεια στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, για να μπορέσουν να δώσουν χρήματα στους αγρότες από τις καλλιέργειες σε δημητριακά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκοπός του νομοσχέδιου είναι η θωράκιση της ελληνικής οικονομίας και της ρευστότητας, η συνέχιση της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, χωρίς παρεμβάσεις, με έλεγχο. Και ξέρετε ότι θα υπάρξει έλεγχος σε κάθε βήμα χρήσης αυτών των 28.000.000.000 από όποιους και αν γίνουν. Εποπτεία και έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να μπορούμε να προχωράμε το σχέδιο αυτού, αλλά να υπάρχουν και οφέλη για την ελληνική κοινωνία, για τον αγρότη, τον εργάζομενο, τα νοικοκυριά, τα νέα ζευγάρια, για όλους τους ανθρώπους που ασκούν το δικαίωμα στη ζωή και στο επάγγελμα στην ελληνική επικράτεια.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πρέργυα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαῖτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ το συνάδελφο κ. Αγοραστό.

Το λόγο έχει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφης για δεκαοκτώ λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ (Υπουργός Οικονομίας και

Οικονομικών): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζετε βιώνουμε μία πρωτοφανή χρηματοπιστωτική κρίση που βεβαίως έχει εξελιχθεί και σε κρίση ευρύτερα της παγκόσμιας οικονομίας.

Δεν είναι η πρώτη κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά σαφώς είναι η πιο οξεία και η πιο εκτεταμένη κρίση μετά τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930.

Δεν συγκρίνεται σε καμία περίπτωση η κρίση που βιώνουμε με άλλες πρόσφατες περιπτώσεις περιορισμένων χρηματοπιστωτικών και νομισματικών κρίσεων και αναταραχών που ζήσαμε, ιδίως μετά το 1987, οι οποίες ήταν και μικρότεροι βεληνεκούς και ευκολότερο να αντιμετωπιστούν, διότι δεν αφορούσαν την καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά κάποιες περιφερειακές αγροτικές.

Η σημερινή κρίση, χωρίς αμφιβολία, έχει φέρει στην επιφάνεια σοβαρές αδυναμίες που υπήρχαν στη λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού, αλλά και οικονομικού συστήματος. Έχει φέρει στην επιφάνεια σοβαρά λάθη που οφείλονται στην αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων. Δημιουργήθηκαν «φούσκες» που διατηρήθηκαν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βέβαια, οι «φούσκες» διατηρήθηκαν χάρη στη μεγάλη ρευστότητα που υπήρχε.

Και παράλληλα, υπήρχαν βεβαίως –και υπάρχουν- και άλλες ανισορροπίες, μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην παγκόσμια οικονομία. Τα διπλά ελλείμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαφορές που υπάρχουν στα χρηματοπιστωτικά συστήματα των νέων αναδυομένων ασιατικών οικονομιών, δημιουργούν προβλήματα στις ισοτιμίες και για πολλά χρόνια δεν έγινε καμιά σοβαρή προσπάθεια -παρά τα ευχολόγια και τις επισημάνσεις που υπήρχαν από πάρα πολλές πλευρές- να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα με συντονισμένο τρόπο.

Το γεγονός ότι οι οικονομίες μας πια είναι πολύ αλληλοεξαρτημένες, το γεγονός ότι οι αναδυόμενες οικονομίες καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του διεθνούς εμπορίου και του παγκόσμιου εισοδήματος, το γεγονός ότι δεν έχουμε ένα επαρκές παγκόσμιο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης -διότι το σύστημα που υπάρχει έχει δημιουργηθεί μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή είναι ένα σύστημα που αφορά άλλες εποχές, άλλα προβλήματα, άλλη παγκόσμια οικονομία- είναι κάτι που με την κρίση έχει γίνει αντιληπτό και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι η Ευρώπη, παρά την κάποια καθυστέρηση στο να αντιληφθεί τις επιπτώσεις της κρίσης για την ίδια την ευρωπαϊκή οικονομία, τις τελευταίες εβδομάδες έχει δείξει αξιοσημείωτη κινητικότητα και ηγετικές πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, κάτι που νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και ευτυχώς που έγινε.

Πρόσφατα, είχαμε για πρώτη φορά μία τόσο σημαντική παγκόσμια διάσκεψη της «Ομάδας των είκοσι». Σε αντίθεση με την «Ομάδα των επτά» στην οποία συμμετέχουν μόνο οι μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες, στην «Ομάδα των είκοσι» υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα αναφορικά με το ποιοι συμμετέχουν και με το ποιοι μπορούν να συμβάλουν στη λήψη των αποφάσεων και είναι σαφές ότι πάμε σε ένα καινούριο σύστημα εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Είναι σαφές ότι πάμε σε ένα καινούριο σύστημα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, στο οποίο θα έχουν σημαντικό ρόλο πια και οι αναδυόμενες οικονομίες, κάτι που είναι πολύ θετικό. Είναι σαφές ότι θα ενισχυθούν όλες εκείνες οι φωνές που τόνιζαν και τονίζουν ότι χρειάζεται καλύτερος συντονισμός σε όλων των ειδών τις πολιτικές και όχι μόνο στις χρηματοπιστωτικές πολιτικές, αλλά και στις δημοσιονομικές πολιτικές, και στις υπόλοιπες πολιτικές και κυρίως στο εμπόριο.

Ευτυχώς οι νομισματικές αρχές έδειξαν με τη στάση τους και στην πρώτη φάση της κρίσης που ήταν τον Αύγουστο του 2007, αλλά και στη δεύτερη και πολύ πιο έντονη φάση της κρίσης

μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, ότι τουλάχιστον τα μαθήματα από την εμπειρία της δεκαετίας του '30 έχουν γίνει σε όλους σαφή. Δηλαδή, σε αντίθεση με τη δεκαετία του '30, οι νομισματικές αρχές έδωσαν αρκετή ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν στον καλύτερο και μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι αγορές και να μην υπάρξει πιστωτική ασφυξία που ήταν ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος, ένας κίνδυνος, όμως, που δεν έχει εξαλειφθεί. Γ' αυτό και στην Ευρώπη και παρά τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων κεντρικών τραπεζών, παρενέβησαν και οι κυβερνήσεις με διπτό στόχο: και να διασφαλίσουν ότι οι καθέτες νιώθουν ασφάλεια για τις καταθέσεις τους, διότι η εμπιστοσύνη των καταθετών είναι ο ακρογωνιαίσσιος λίθος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα στην οικονομία, για να μπορέσουν να υποστηριχθούν από το χρηματοπιστωτικό σύστημα οι οποιεσδήποτε άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Και η προϋπόθεση για να μπορέσει να κινηθεί η παγκόσμια οικονομία, αλλά και η κάθε οικονομία -η ευρωπαϊκή, η ελληνική οικονομία- μέσα σ' αυτό το πλαίσιο είναι να υπάρξει ένα επαρκές πλαίσιο ρευστότητας.

Η χώρα μας, βεβαίως, επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις και επηρεάζεται με καθυστέρηση, γιατί ακριβώς η πρώτη εκδοχή, το πρώτο επεισόδιο, αν θέλετε, της χρηματοπιστωτικής κρίσης είχε περιορισμένες επιπτώσεις. Είχε, βεβαίως, επιπτώσεις, όπως όλοι θυμόμαστο, στο λεγόμενο ζήτημα της ακριβείας. Η αύξηση του διεθνούς πληθωρισμού ήταν αυτό που μας απασχόλησε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Είχε, επίσης, επιπτώσεις λόγω της ανόδου των επιτοκίων η οποία δεν είναι τωρινή, αλλά υπάρχει ήδη από τον Αύγουστο του 2007. Και οι επιπτώσεις αυτές ήταν και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον προϋπολογισμό.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία μέχρι σήμερα επιδεικνύει μεγαλύτερες αντοχές από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωζώνης και από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης δεν έχουν περάσουν και στη χώρα μας και ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν με πιο έντονο στη χώρα μας στο επόμενο διάστημα, διότι δημιουργούνται επιπλέον κίνδυνοι από την αύξηση των περιθωρίων των επιτοκίων και από την επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας. Επηρεάζονται αρνητικά σημαντικοί εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας μας, οι τομείς που βασίζονται στις εξαγαγές, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Επηρεάζεται η κατανάλωση, οι επενδύσεις και βεβαίως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιπροπή, όπως ξέρετε, στις αρχές Νοεμβρίου παρουσίασε τις φθινοπωρινές προβλέψεις της για την οικονομία, για την ευρωπαϊκή οικονομία, για την Ευρωζώνη και μια σειρά από άλλες μεγάλες διεθνείς οικονομίες. Οι προβλέψεις αυτές είναι προς το χειρότερο και για την ανάπτυξη και για την απασχόληση και για τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το μόνο παρήγορο στοιχείο ίσως είναι ότι δεν κινδυνεύουμε πια από την επιπλέοντη του πληθωρισμού. Αντίθετα ο πληθωρισμός διεθνώς επιβραδύνεται. Όμως, ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωζώνης αναμένεται να μειωθεί το 2009 ουσιαστικά στο 0,1% από 1,2% που εκτιμάται για το 2008. Δηλαδή, είναι σαφές ότι η οικονομία της Ευρωζώνης εισέρχεται σε περίοδο στασιμότητας.

Και από τότε που βγήκαν οι προβλέψεις, είχαμε και καινούρια στοιχεία που δείχνουν ότι και η Ευρωζώνη και η γερμανική οικονομία και μια σειρά από άλλες οικονομίες το τρίτο τρίμηνο του έτους παρουσίασαν αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και μπήκαν τεχνικά σε υφεση. Γ' αυτό έχουμε και την πληροφόρηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιπροπή αναθεωρεί ήδη επί τα χείρω τις προβλέψεις που είχε κάνει.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί του χρόνου στο 8,4% στην Ευρωζώνη από 7,6% που ήταν το 2008.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα προβλέπεται να αυξηθούν στο 1,8% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης από 1,3% το 2008. Οι πραγματικοί μισθοί και αυτή είναι μια σύγκριση που θα πρέπει να την έχουμε πάντα στο μισό μας, στην Ευρωζώνη για το 2008 προβλέπεται να αυξηθούν μόλις κατά 0,3% και για το 2009 μόλις κατά 0,2%. Και το μόνο ευχάριστο στοιχείο, εάν μπορεί κανείς

να το πει ευχάριστο σε αυτές τις συνθήκες βέβαια, είναι η αναμένουμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού από το 3,5% εφέτος στο 2,2% το 2009.

Για την ελληνική οικονομία οι προβλέψεις είναι σαφώς καλύτερες. Η ανάπτυξη προβλέπεται για του χρόνου να διαμορφώθει στο 2,5% από 3,1% εφέτος. Από τα στοιχεία του Γ' τριμήνου δεν φαίνεται χειρότερευση, διότι και στο Γ' τριμήνο η ανάπτυξη στη χώρα μας σε επίσης βάση κινήθηκε πάνω από το 3%. Ο πληθωρισμός αναμένεται και για εμάς να μειωθεί στο 3,5% το 2009, από 4,4% το 2008. Η δική μας εκτίμηση για τον πληθωρισμό είναι ότι θα είναι μικρότερα τα ποσοστά σε σχέση με αυτές τις προβλέψεις.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα προβλέπεται να μειωθούν στο 2,2% το 2009, από 2,5% το 2008. Και αυτό που είναι θετικό για την Ελλάδα, εκτός από τους ρυθμούς ανάπτυξης είναι ότι οι πραγματικοί μισθοί προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,4% τόσο το 2008 όσο και το 2009, δηλαδή δέκα φορές περισσότερο εφέτος σε σχέση με την Ευρωζώνη. Έχουμε μια ξεκάθαρη βελτίωση των εισοδημάτων και αυτό οπωσδήποτε είναι θετικό, είναι κάτι που θα συμβάλλει και στη διατήρηση της κατανάλωσης και της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας από την πλευρά της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, σε μία περίοδο που σε όλη την Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο ανησυχούν για την ναυτιλία, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μισό μας το τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στην ανεργία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η άσκηση της οικονομικής πολιτικής, απαιτεί υψηλού βαθμού υπευθυνότητες και όλοι θα θέλαμε να έχουμε τους πόρους και τα μέσα για να ικανοποιήσουμε ανάγκες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι δικαιολογημένες. Άλλα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τους πόρους που έχουμε πραγματικά, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας και το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Η έλλειψη σοβαρότητας και ο λαϊκισμός που πολλές φορές χαρακτηρίζει τη δημόσια συζήτηση για την οικονομία στη χώρα μας δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Εάν επρόκειτο να επικρατήσει ο λαϊκισμός στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, το κόστος για την οικονομία και τους πολίτες θα ήταν τεράστιο. Και όσοι επιχειρούν να κάνουν πολιτική με γάμονα των λαϊκισμού, προσφέρουν πολύ κακή υπηρεσία στον τόπο και τους πολίτες. Και αυτό θέλω να το έχουμε υπ' όψιν τους όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κυρίως οι πολιτικές δυνάμεις της Αντιπολίτευσης, που με κραυγές και κούφιες υποσχέσεις και με λαϊκισμό θεωρούν ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματα ή να αποκομίσουν μικροκομματικά οφέλη.

Εάν επρόκειτο πολλά από αυτά που ακούγονται εδώ από την Αντιπολίτευση, να εφαρμοσθούν, όχι μόνο δεν θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της χώρας, αλλά τα προβλήματα θα μεγαλωναν, θα συσσωρεύονται και θα οδηγούσαν σε μελλοντικά αδιέξοδα. Γιατί, μην ξεχνάμε, ότι αυτές είναι οι ανεύθυνες πολιτικές που εκτόξευσαν το δημόσιο χρέος στο παρελθόν σε επίπεδα πάνω από το 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, κάτι για το οποίο πληρώνουμε πολύ ακριβά σήμερα με την άνοδο των επιτοκίων και με την άνοδο των περιθωρίων των επιτοκίων, γιατί αυτό δεν αντανακλά παρά το μεγάλο δημόσιο χρέος το οποίο κουβαλάμε στην πλάτη μας από το παρελθόν και το οποίο το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά, ιδίως σήμερα.

Εμείς επιλέξαμε από το 2004 και εφαρμόζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, μια οικονομική πολιτική που ήδη έχει θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και τους πολίτες, έχει θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική γιατί αυτό απαιτούν οι περιστάσεις.

Το έλλειψμα που ήταν πάνω από 7,5% του Α.Ε.Π. το 2004, μειώθηκε σε επίπεδο κάτω από το 3%. Συμμαζεύουμε όσο είναι δυνατόν να συμμαζεύεται το δημόσιο χρέος. Το 2004 ήταν κοντά στο 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και σήμερα είναι κοντά στο 90% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές, έχουμε μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές για τα μικρά και τα μεσαία εισοδήματα, και κάτι τέτοιο προβλέπεται

για τα μεσαία εισοδήματα και του χρόνου με τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 27% στο 25%.

Η ανεργία που είναι ο μεγαλύτερος κοινωνικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε ως τώρα, έχει μειωθεί από το 11% που ήταν το 2004 στο 7% εφέτος. Οι κοινωνικές δαπάνες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, πάνω από 5.000.000.000 ευρώ σε επήσια βάση έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αυτά με μία πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, μιας πολιτικής που εφαρμόσθηκε χωρίς εντάσεις, και η οποία εφαρμόσθηκε με το μάτι στραμμένο σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη τη βοήθεια του κράτους.

Είχαμε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, η αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ., η αύξηση των συντάξεων του Ο.Γ.Α., η αύξηση του επιδόματος ανεργίας, η αύξηση των συντάξεων κάθε χρόνο με ρυθμούς πολύ πάνω από τους ρυθμούς με τους οποίους αυξάνονταν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και βεβαίως πάνω από τον πληθωρισμό. Γιατί για εμάς τα οικονομικά μεγέθη έχουν άμεση αντανάκλαση στη ζωή του Έλληνα πολίτη.

Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη δεν είναι στεγνοί αριθμοί. Η ανάπτυξη διαχέεται στην κοινωνία, οδηγεί σε νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, βελτιώνει τις κοινωνικές υπηρεσίες και το οικογενειακό εισόδημα, παρέχει επιδόματα για στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη.

Το ίδιο συμβαίνει και με την κρίση. Και στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση, απαντήσαμε άμεσα και αποφασιστικά, υπεύθυνα, με σοβαρότητα, χωρίς λαϊκισμούς. Αυξήσαμε την εγγύηση όλων των ειδών των καταθέσεων από τα 20.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ, γιατί δημιουργήθηκε αναστάτωση ανάμεσα στους καταθέτες, αναστάτωση που μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρου του οικονομικού μας συστήματος. Δώσαμε μάλιστα πολιτική εγγύηση για το σύνολο των καταθέσεων στη χώρα. Φέραμε στη Βουλή ταχύτατα, το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών που ήδη αποτελεί νόμο του κράτους. Και συζητούμε σήμερα στη Βουλή, το σχέδιο για την ενίσχυση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία.

Γ' αυτό το σχέδιο που συζητούμε σήμερα, η Αντιπολίτευση μας συκοφαντεί με μια σειρά από αντιφατικά επιχειρήματα. Τη μία μας λέει ότι στηρίζουμε τις τράπεζες. Όταν διαπιστώθηκε ότι οι τράπεζες αντιδρούσαν, έσπευσαν να επωφεληθούν και μας είπαν ότι το σχέδιο δεν θα εφαρμοσθεί, γιατί είναι ανεφάρμοστο και πρόχειρο. Μετά μας είπαν να το κάνουμε υποχρεωτικό. Μία σειρά από αντιφατικά επιχειρήματα.

Το σχέδιο για τη ρευστότητα που συζητούμε, είναι αναγκαίο για την οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα ενταχθούν τελικά στο σχέδιο. Ασφαλώς και είναι εθελοντικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Ήδη, δύο τράπεζες, έχουν ανακοίνωσε ότι θα ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο.

Εξασφαλίζει ότι θα δοθούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τα χρειάζονται. Εξασφαλίζει ότι θα δοθούν δάνεια και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από πιστώσεις. Εξασφαλίζει ότι οι άνεργοι ή οι εργαζόμενοι που ενδεχομένως κινδυνεύουν να βρεθούν στην ανεργία, δεν θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο, για λόγους έλλειψης ρευστότητας. Εξασφαλίζεται ότι θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα μεγάλα έργα με συμβάσεις παραχώρησης, διότι επικεντρώνονται πολλοί στις δημόσιες επενδύσεις, ξεχνώντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επενδύσεων γίνεται με συμβάσεις παραχώρησης, των δημοσίων έργων, έχουμε καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι μόνον τον προϋπολογισμό. Εξασφαλίζει ότι θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα έργα ύψους πάνω από 5.000.000.000 ευρώ, τα οποία έχουν δρομολογηθεί με τη μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εξασφαλίζει ότι θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα, για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο. Διότι όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια προβλέπουν ίδια κεφάλαια, προβλέπουν την επιχειρήση του επενδυτικού νόμου, αλλά προβλέπουν και τραπεζική χρηματοδότηση. Χωρίς τραπεζική χρηματοδότηση, όλα αυτά τα έργα, όλες οι επενδύσεις, όλες οι πρωτοβουλίες

που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της οικονομίας μας, δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν.

Βεβαίως, από μόνο του δεν αρκεί αυτό το σχέδιο για την ρευστότητα. Αυτό το σχέδιο για την ρευστότητα, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν είναι και ικανή συνθήκη. Χρειάζονται να γίνουν και άλλα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας πολύ δουλειά. Εμείς το αναγνωρίζουμε. Έχουμε μπροστά μας πολύ δουλειά για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από τις κακές κληρονομιές του παρελθόντος, την χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τις δημοσιονομικές ανισορροπίες, που είναι τα δύο μεγάλα προβλήματα που αναδεικνύονται με την μεγαλύτερη ένταση σε αυτή την περίοδο της κρίσης.

Το τεράστιο δημόσιο χρέος που κληροδότησαν στη χώρα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αποτελεί ακόμη και σήμερα και φοβάμαι ότι θα αποτελεί για πολλά χρόνια, την αχύλειο πέραν της ελληνικής οικονομίας. Διότι το χρέος που συσσωρεύτηκε επί είκοσι και πλέον χρόνια δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σε τέσσερα ή πέντε χρόνια εάν έχουμε στο μιαλό μας πάντα ότι η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται και ότι πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή. Είναι ο μεγαλύτερος περιορισμός που έχουμε όχι μόνο λόγω των περιορισμών που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίον αντιδρούν οι αγορές.

Η Αντιπολίτευση κινδυνολογεί για το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα περιθώρια των επιτοκίων για την Ελλάδα σε σχέση, ας πούμε, με τη γερμανική επιτόκια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και είναι ένα γεγονός δύοτι σε περιόδους κρίσης οι αγορές φεύγουν από τις χώρες που θεωρούν ότι έχουν μεγάλους κινδύνους. Ο μεγάλος κίνδυνος για την ελληνική οικονομία είναι το υψηλό δημόσιο χρέος. Αντί να επαίρεται η Αντιπολίτευση ή να κινδυνολογεί, θα έπρεπε να αναλογιστεί για μια ακόμη φορά τις ευθύνες της.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι πρωτοβουλίες θα περιέχει ο Προϋπολογισμός του 2009. Με τον Προϋπολογισμό του 2009 -ήδη συζητήσαμε το προσχέδιο, θα καταθέσουμε την Παρασκευή το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα- αξιοποιούμε τα μικρά περιθώρια -γιατί σχετικά μικρά είναι αυτά τα περιθώρια- που μας δίνει η απόφαση που έχει ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιο ευδικτη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ακριβώς για να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, που πλήττονται δυσανάλογα από την κρίση και για να στηρίξουμε την ανάπτυξη της οικονομίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν έχει το αλάθητο. Άλλα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για μας ότι η πολιτική της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση στις προκλήσεις της κρίσης.

Με την πολιτική μας διασφαλίζουμε τα συμφέροντα των πολιτών και της χώρας. Είναι μια πολιτική ευθύνης. Δεν έχουμε την πολυτελεία να απομακρυνθούμε από τη δημοσιονομική πειθαρχία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει ή μπορούμε να είμαστε άκαμπτοι. Η δημοσιονομική πειθαρχία που υιοθετήσαμε και ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης που απολαμβάνουμε ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, αποτελούν τα ισχυρότερα αναχώματα για την προστασία των πολιτών και της χώρας. Οι αγορές δεν αξιολογούν μόνο επιχειρήσεις και τράπεζες, αξιολογούν και χώρες.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και δεν θα επιτρέψουμε, να χαθούν οι προσπάθειες των προηγουμένων ετών, ούτε όσα δημοσιορήσαμε. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην αύξηση του χρέους, όπως έκαναν με καταστροφικό τρόπο οι κυβερνήσεις του χθες. Βεβαίως, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιθωρίων που έχουμε, θα κάνουμε αυτό που είναι δυνατόν να γίνει.

'Όσοι αντιδρούν απέναντι σ' αυτές τις αλήθειες και είναι πολλοί δυστυχώσας, πιο πολλοί απ' ότι θα θέλαμε, είτε δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα είτε κάνουν ότι δεν την καταλαβαίνουν για μικροπολιτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τη χώρα.

Η δική μας πολιτική είναι υπεύθυνη, είναι κρυστάλλινη, είναι εξεκάθαρη, χωρίς σκιές, είναι σοβαρή. Είναι μια πολιτική που αποδίδει καρπούς από την πρώτη στιγμή που την εφαρμόζου-

με, με στόχο την προστασία του πολίτη και ιδιαίτερα αυτού που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Άλλα και με τις σκέψεις στο μέλλον ώστε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα πιο δυνατή απ' αυτή που παραλάβαμε. Και αυτό κάνουμε και με το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα, το οποίο είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, ένας απαραίτητος και σημαντικός κρίκος στην εφαρμογή του σχεδίου μας για την οικονομία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πρέργυα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη.

Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Λούκα Κατσέλη.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, σας ακούσαμε και πρέπει να ομολογήσα ότι μας κάνατε να ανησυχήσουμε ακόμα περισσότερο. Και ανησυχούμε όχι εμείς στη Βουλή, αλλά και όλοι οι πολίτες οι οποίοι σας ακούνε. Πολύ φοβάμαι ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου. Δεν αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν σωρευτεί.

Μας λέτε λαϊκιστές. Δεν ακούτε, όμως, τις διεθνείς αγορές που τιμωρούν μια κυβέρνηση, εκτοξεύοντας στα ύψη το κόστος του δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, όχι για το παλιό χρέος, όπως λέτε -διότι ήταν μόνο δεκαετών μονάδες βάσης το κόστος δανεισμού πριν ένα, δυο χρόνια- αλλά για τα μεγάλα ελλείμματα που αποτελούνται, για τη δημοσιονομική εκτροπή και το μεγάλο έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζυγίο. Και σας το είπε χθες και ο κ. Δηπλός στη συνάντηση που είχαμε.

Η Κυβέρνηση δεν θα μπορεί να δανειστεί σε λίγο και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και αυτό είναι απόρροια της δικής σας πολιτικής.

Δεν ακούτε τους κοινωνικούς εταίρους. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι την ώρα που είχατε την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καλέσατε τους κοινωνικούς εταίρους για διαβούλευση. Καλά, μαζί μας δεν θέλετε να ακούσετε, δεν θέλετε να συζητήσετε. Με τους κοινωνικούς εταίρους δεν θέλετε να συζητήσετε ποτέ; Δεν έπρεπε να τους καλέσετε πριν; Δεν έπρεπε να ακούσετε τις φωνές τους; Έχετε διαβάσει τι λένε τα επιμελητήρια; Λένε ότι απαιτούνται αμέσως ουσιαστικά μέτρα για τη θωράκιση της εθνικής οικονομίας. Δεν καταλαβαίνετε ότι απαξιώνετε τον κοινωνικό διάλογο και τη διαβούλευση;

Συνεχίζετε να λέτε ότι η πολιτική σας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μα, ποια είναι αυτή η πολιτική και ποια είναι τα αποτέλεσματά της, όταν η ύφεση είναι ορατή, όταν τα νοικοκυρά δεν τα βγάζουν πέρα, όταν οι επιχειρήσεις κλείνουν μετά την άλλη και όταν μεγάλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας χρειάζονται αναδιάρθρωση και μια αναπτυξιακή προοπτική;

Μας είπατε ότι αυτό το σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επειδή άκουσα και τον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Μπούρα να λέει περίπου το ίδιο, εμείς θέλουμε να σας πούμε ότι δεν σας συκοφαντούμε, αλλά απλώς αυτό το σχέδιο νόμου δεν δίνει διεξόδο. Προσφέρει ρευστότητα στις τράπεζες, καλύπτει ανοίγματα των τραπεζών. Και έρετε πολύ καλά ότι τα ανοίγματα αυτά οφείλονται σε τρέχουσες υποχρεώσεις κάθε τράπεζας στη διατραπεζική αγορά και υπάρχουν ομόλογα τα οποία έχουν εκδοθεί και που λήγουν στο τέλος του 2009.

Η κριτική μας έγκειται στο γεγονός ότι αυτή η ρευστότητα θα πάει να καλύψει τρέχοντα ανοίγματα -και αυτό είπε ο διοικητής εχθές- και όχι νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προς τα νοικοκυρά. Επομένων, γίνεται κάλυψη ανοιγμάτων και δεν έχετε προβλέψει τίποτε, κανένα μηχανισμό ελέγχου, ώστε να εξασφαλίσετε ότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στην πραγματική οικονομία.

Επίσης, βγάζετε τους μετόχους εκτός παιχνιδιού, έξω από τον κύκλο της κιμωλίας, που είπε χθες ο αγαπητός συνάδελφος. Γίνεται μια επιδότηση των τραπεζών χωρίς οι μέτοχοι να βάζουν καθόλου το χέρι στην τσέπη, χωρίς να δίνεται η ευκαιρία στο κοινό, αν θέλετε, να αγοράσει προνομιωτέρες μετοχές ή να αγοράσει κοινές μετοχές των τραπεζών. Ο μόνος που πληρώνει είναι ο Έλληνας φορολογούμενος. Ο μόνος που πληρώ-

νει θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυρά. Επιτρέπετε στις τράπεζες να ανταλλάξουν τίτλους με το δημόσιο χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς να λέτε ποιες είναι αυτές οι εξασφαλίσεις και σας είπαμε ότι έτσι μπορούν να ξεφορτώσουν προβλήματα και επισφάλειες στο ελληνικό δημόσιο.

Παίρνετε αυτή την ευθύνη, κύριε Υπουργέ;

Τέλος, αφήνετε όλους τους όρους και τις προμήθειες στη διακριτική ευχέρεια τη δική σας, μέσα από διμερείς συμβάσεις.

Είναι τέσσερα βασικά σημεία τα οποία καθιστούν αυτό το νομοσχέδιο μια λευκή επιταγή προς τις τράπεζες.

Είπατε ότι η πολιτική σας ήταν μια πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής και ανάπτυξης. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι όχι μόνο δεν υπήρξε δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά υπάρχει δημοσιονομική εκτροπή. Μια δημοσιονομική εκτροπή την οποία καλούμεδίλοι όλοι να την πληρώσουμε. Και το ξέρετε διότι έχει καταρρεύσει το ελεγκτικό σύστημα, τα έσοδα έχουν καταρρεύσει λόγω των δικών σας πολιτικών επιλογών, επειδή φορτώσατε ολόνα και μεγαλύτερα βάρη στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τα οποία αυτά στηρίζουν την αγορά, αυτά δημιουργούν έσοδα στο δημόσιο και όχι οι φόροι που χαρίζονται στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις τράπεζες.

Η πολιτική σας όχι μόνο δεν είναι αναπτυξιακή, αλλά είναι μια πολιτική που μειώνει συνεχώς τις δημόσιες επενδύσεις. Δεν υπάρχουν έργα αυτήν τη στιγμή παρά γίνονται μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι δεξιά και αριστερά. Έχει «καθίσει» η αγορά και η κρίση είναι μπροστά μας.

Αυτές είναι δικές σας ευθύνες, κύριε Υπουργέ. Και θα περιμέναμε σε μια τέτοια στιγμή να αναθεωρήσετε την οικονομική σας πολιτική, να διαβουλευτείτε σοβαρά με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και να δούμε πώς θα βγούμε απ' αυτό το αδιέξοδο.

Δυστυχώς, σας άκουσα σήμερα, πιστεύω ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τα όσα συμβαίνουν, ότι εξακολουθείτε να εμμένετε σε αυτήν την αδιέξοδη πολιτική και γι' αυτό εμείς λέμε ότι είναι καιρός να υπάρξει αλλαγή και στην Κυβέρνηση και στο οικονομικό της επιτελείο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχάς, επιτρέψτε μου να επισημάνω την εξαιρετικά μεγάλη πολιτικά σημασία της συζήτησης που γίνεται στη Βουλή. Άρχισε χθες, συνεχίζεται σήμερα και θα ολοκληρωθεί αύριο σε ένα τόσο κρίσιμο νομοθετήματα της Κυβέρνησης, σε μία τόσο κρίσιμη νομοθετική πρωτοβουλία.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Δια της απουσίας του κυρίου Υπουργού, βέβαια.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, να μην αδικείται ο κύριος Υπουργός. Ο κύριος Υπουργός μάλιστα πριν από λίγο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου οφείλει να είναι και ήταν με πολύωρη παρουσία για να ακούσει τους κοινωνικούς φορείς...

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Και χθες και σήμερα. Όφειλε να είναι εδώ να μας ακούσει.

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ...και στη συνέχεια έπρεπε να απαντήσει.

Οφείλατε να γνωρίζατε και να είστε καλύτερα πληροφορημένοι ότι χθες ο Υπουργός Οικονομίας, αφού ολοκλήρωσε με τη παρέμβασή του συγκεκριμένες βελτιώσεις επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είχε υποχρέωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν είναι σωστό, κύριε Πρόεδρε, να παίζουμε με τις εντυπώσεις.

Και άρχισα λέγοντας ότι θέλω να χαιρετίσω τη συμβολή όλων των συνάδελφων μου σε αυτήν την τριήμερη συζήτηση. Γιατί; Διότι επιτέλους επανέρχεται η πολιτική, επιστρέφει η πολιτική.

Κάποιοι προσπαθούν τον τελευταίο καιρό να αιχμαλωτίσουν τη δημόσια συζήτηση και το δημόσιο βίο σε παραπολιτικούς δαιδάλους και διαδρόμους.

Εάν ερχόταν κάποιος στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή και άνοιγε τα κανάλια και έβλεπε δημοσιολογούντες και δημοσιογράφουντες, το μεγαλύτερο μέρος αυτών, θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, ότι είμαστε σε απόκλιση από τον υπόλοιπο κόσμο, ότι πιθανώς βρήκαμε πετρέλαιο

στην πατρίδα μου την Αρκαδία και κατά συνέπεια, δεν παρακολουθούμε ούτε την προβληματική, ούτε τη βάσανο των προβλημάτων του υπολοίπου κόσμου και της υπόλοιπης Ευρώπης, που κοιτάνε πάως θα ανασυγκροτηθούν και πώς θα αντιμετωπίσουν τη διεθνή οικονομική κρίση.

Σήμερα, λοιπόν, επανέρχεται η πολιτική, γιατί φτάσαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σημείο κάποιοι να έχουν αναγορεύσει πρόσωπα της γκρίζας ζώνης της καθημερινότητας, όπως ο περιβόλητος κύριος δικηγόρος του βίντεο, σε τιμήτες του Πρωθυπουργού, των κομμάτων, του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζώης. Εκεί φτάσαμε.

Επιστρέφει, λοιπόν, η πολιτική με αυτή τη συζήτηση και αγγίζουμε επιτέλους τα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.

Ακόμα και εάν διαφωνεί κανείς με την Κυβέρνηση ή δεν την ψηφίζει ή δεν τη στηρίζει, οφείλει με τη ρήτρα της καλής πίστεως, που είναι στοιχείο του νομικού και του πολιτικού μας πολιτισμού, κύριε Πρόεδρε, να αναγνωρίσει ότι αυτή η Κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός, αυτός ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είναι από τους πρώτους που αντέδρασαν μπροστά στην διεθνή οικονομική κρίση, πριν καν χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδος.

Η Ελλάδα, η χώρα μας, μετά την Ιρλανδία, ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έσπευσε να εγγυηθεί τις καταθέσεις με πολιτική δήλωση, αλλά και με νομοθετήμα, έσπευσε να αποκαταστήσει την ασφάλεια των συναλλαγών και να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά.

Σήμερα πανικού, σημεία ανησυχίας, κλίμα, αν θέλετε, γενικότερης αναταραχής δεν παρατηρήθηκε και δεν θα παρατηρηθεί στην Ελλάδα, όπως συνέβη σε άλλες χώρες, γιατί; Γιατί υπάρχει μια υπεύθυνη Κυβέρνηση που έσπευσε να προλάβει τέτοιου είδους δυσάρεστες καταστάσεις που θα λειτουργούσαν σα θρυαλλίδα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας.

Στην αρχή, λοιπόν, όταν η Κυβέρνηση άρχισε να δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας, έσπευσαν να πουν ότι κάνει δώρο στις τράπεζες! Συναλλάσσεται, λέσι, κρυφώς, στο παρασκήνιο, κάτω από τα τραπέζια, συναλλάσσεται πολιτικά με τους τραπεζίτες και τους κάνει ένα μέγιστο δώρο!

Ποιο ήταν το αμέσως αναμενόμενο, κύριε Πρόεδρε, το αυτονότο; Ότι αφού η Κυβέρνηση κάνει δώρο, όπως έλεγαν, δήθεν, έπρεπε να σπεύσουν και οι μεγαλοτραπεζίτες να το εισπράξουν. Όταν είδαν ότι οι μεγαλοτραπεζίτες άρχισαν να διαφωνούν και να κατηγορούν την Κυβέρνηση πιεζόμενοι από την ίδια, τότε είπαν ότι δεν είναι καλά τα μέτρα. Ας μας απαντήσουν. Δεν μπορεί να ψεύδονται τη μία και να αυτοδιαψεύδονται την άλλη. Ας μας απαντήσουν τελικώς. Τα μέτρα ήταν δώρο στις τράπεζες; Γιατί, λοιπόν, αντέδρασαν οι τράπεζες;

Βλέπουμε ότι η Κυβέρνηση διά της δυνάμεως και διά της πειθούς πέτυχε ήδη η μία μετά την άλλη τράπεζες να μπουν στο πακέτο των συγκεκριμένων μέτρων. Βεβαίως, η συμμετοχή τους δεν σημαίνει ούτε δώρο, ούτε είσπραξη από τον κρατικό κορβανά. Τα περί 28.000.000.000 ευρώ-δώρο στις τράπεζες, νομίζω ότι είναι το λιγότερο κωμικά, γιατί έχουν εξηγηθεί, έχουν απαντηθεί και όποιος επιμένει ή δεν καταλαβαίνει ή ψεύδεται ενσυνειδήτως.

Θα υπάρξει κοινωνικός έλεγχος, θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια, θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα και κοινωνικό αντίκρισμα, θα υπάρξουν δεσμεύσεις για μεταβίβαση της ρευστότητας ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχείρηση. Από εκεί και πέρα, η Κυβέρνηση ξεδιπλώνει την πολιτική της, ξεκαθαρίζει ότι η όποια ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών θα περάσει στην πραγματική οικονομία, διότι αυτό είναι το ζητούμενο, πώς θα προστατεύσουμε, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πραγματική οικονομία, τους συμπολίτες μας, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον έμπορο, τον ελεύθερο επαγγελματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, τον άνεργο. Γ' αυτούς ενδιαφέρεται η Κυβέρνηση και το ενδιαφέρον της το βλέπετε ήδη να εκδηλώνεται βήμα με βήμα, νομοθέτημα με νομοθέτημα.

Και κλείνω. Ακούω τις ενστάσεις. Άκουσα και χθες την κ. Κατσέλη και σήμερα. Ξέρω ότι έχει τις απόψεις της. Τις σέβομαι, μπορεί να διαφωνώ. Λυπάμαι που το κόμμα της πολλές φορές αδικεί την ίδια, διότι ενώ λέει τις απόψεις της, αμφιταλά-

ντεύεται ο Αρχηγός του Κόμματός της ποιον να πιστέψει και ποια γραμμή να ακολουθήσει. Βαθύλωνά! Ακούμε τις φωνές και τις οιμωγές και το θύρυβο που παράγουν οι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Μάλιστα. Ολοκληρωμένη πρόταση δεν ακούμε.

Μέσα, λοιπόν, απ' αυτήν τη συζήτηση και την πρόοδο της ήδη, δυστυχώς, αναδεικνύεται –δυστυχώς γι' αυτούς, ευτυχώς για τον τόπο- το αυτονότο, ότι η πρόταση Καραμανλή, εν προκειμένω, η πρόταση Αλογοσκούφη συγκροτούν τη μόνη υπαρκτή και πρακτική διέξοδο για να απαντήσουμε στη σημερινή και ίσως την αυριανή οικονομική κρίση. Όλα τα υπόλοιπα είναι κραυγές μηδενιστικές, είναι οιμωγές, είναι καταστροφολογία, είναι μεμονωμένες κριτικές παρατηρήσεις, αλλά δεν συγκροτούν ουσιαστική και συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ακολουθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον κύριο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών πάνω από είκοσι λεπτά, αλλά εμένα με κατέπληξη το γεγονός ότι περιηγήθηκε γενικώς επί της κρίσης και της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση. Άλλα για την ταμπακέρα δεν ακούσαμε, για το νομοσχέδιο, για τις συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχέδιου.

Ο αξιότιμος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Συμπολίτευσης κ. Παναγιώτοπουλος μας είπε ότι επιστρέφει η πολιτική. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτοπουλε, επιστρέφει η πολιτική, αλλά το δυστύχημα και η τραγωδία για τον τόπο είναι ότι επιστρέφει η πολιτική με μία χαριστική και σκανδαλώδη πράξη παραχώρησης, χορήγησης στις τράπεζες 28.000.000.000 ευρώ, γιατί περί αυτού πρόκειται κι έχουμε επιχειρηματολογήσει πάρα πολύ συγκεκριμένα και με σαφήνεια για του λόγου τα αληθές. Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς, προβάλουμε επιχειρήματα.

Σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ της Οικονομίας και κύριε Παναγιώτοπουλε. Εσείς θα δανειζόσασταν ποτέ 5.000.000.000 ευρώ για να πάτε να τα χορηγήσετε στις τράπεζες έναντι αποδόσεως 2% το πολύ το χρόνο; Αυτό κάνετε με τα 5.000.000.000 ευρώ. Χαριστική πράξη κάνετε με το να ενισχύετε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν είναι τοκογλύφος ο άλλος...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αριθμητική γνωρίζουμε. Αν δεν τη γνωρίζετε, ακούστε, λοιπόν: από το 10% απόδοση το 5% θα πάει χαμένο διότι το δανείζεται το δημόσιο και θα πληρώνει το δημόσιο τόκους 5%, άρα μιλάμε για ένα 5%. Αν από τα 500.000.000 αφαιρέσουμε το γεγονός ότι θα χάσει το δημόσιο το 25% που θα τα φορολογούσε ως κέρδη, αντιλαμβάνετε περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για απολύτως χαριστική πράξη.

Θα καταλήξω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η χαριστική και σκανδαλώδης αυτή χορήγηση των 28.000.000.000 στα τραπεζικά κεφάλαιο δεν δικαιολογείται με τίποτα.

Εγώ θεωρώ ότι η διαμάχη μεταξύ της Κυβέρνησης και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που εκτυλίσσεται σ' αυτήν την Αίθουσα είναι λίγο-πολύ ανούσια. Το θέμα δεν είναι αν θα χορηγήθουν τα 28.000.000.000 ευρώ στις τράπεζες με ή χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα δεν είναι αν θα δοθούν τα 28.000.000.000 με προϋποθέσεις ή χωρίς προϋποθέσεις, αφήστε που είναι ανέφικτες αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα δεν είναι να λέγεται εδώ ότι τα σχέδια στήριξης του τραπεζικού κεφαλαίου του κυρίου Γκόρκοντον Μπράουν ή του κυρίου Σαρκούζι είναι καλά και τα σχέδια της Κυβέρνησης για τη χορήγηση 28.000.000.000 είναι άσχημα. Το θέμα είναι ότι είναι αδιανόητο να δοθεί έστω και ένα ευρώ -είτε άμεσα, είτε έμμεσα- δημόσιο χρήμα στις τσέπεις των μεγαλομετόχων των τραπεζών και των μάνατζερ των τραπεζών για να συνεχίσουν τη δανειοδοτική ληστεία του ελληνικού λαού.

Υπάρχει εναλλακτική πρόταση επ' αυτού, ριζοσπαστική, προοδευτική εναλλακτική πρόταση. Υπάρχει μία άλλη χρηματοπιστωτική πολιτική με επίκεντρο ένα δημόσια ελεγχόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επαναπροτείνουμε -όχι προς την Κυβέρνηση φυσικά, προς την κοινωνία- την ανάγκη άμεσα ως πρώτο βήμα να εθνικοποιηθεί η «Εθνική Τράπεζα» και μαζί με το «Ταχυ-

δρομικό Ταμευτήριο» και την «Άγροτική Τράπεζα» να συγκροτήσουν ένα νέο πυρήνα για να ασκηθεί μία νέα χρηματοπιστωτική πολιτική από το Δημόσιο με αποκλειστικά αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Επ' αυτής της προτάσεως όμως δεν βλέπω να ακούγονται αντεπιχειρήματα από την πλευρά της Κυβέρνησης. Αντίθετα ακούω τον Κοινοβούλευτικό Εκπρόσωπο να μας λέει ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση και ότι η μόνη υπαρκτή διέξοδος είναι η πρόταση που κάνει η Κυβέρνηση.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Αν αυτό δεν είναι ένα είδος ολοκληρωτισμού του μονόδρομου, τότε τι είναι ολοκληρωτισμός; Στη δημοκρατία υπάρχουν πάντα εναλλακτικές προτάσεις. Σ' αυτές τις εναλλακτικές προτάσεις ή απαντάς με επιχειρήματα ή δεν απαντάς. Με το να μην υπάρχει άλλη πρόταση δεχόμαστε ότι υπάρχει ένας ολοκληρωτικός μονόδρομος, στην ουσία ένας μονόδρομος ο οποίος μας έχει οδηγήσει στη σημερινή κρίση και θα μεγεθύνει τα αδειέδος στο άμεσο μέλλον, όμως αυτοί οι μονόδρομοι θα ανατραπούν.

Σας ευχαριστώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Έχετε ζητήσει το λόγο, κύριε Αϊβαλιώτη;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, μετά τη χθεσινή νότα λογοτεχνίας που μας έδωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος που αναφέρθηκε στον Μπρεχτ, «όποιου βγει έξω από τον κύκλο με την κιμωλία θα του κόψουμε τα χέρια και τα πόδια», περιμέναμε να ακούσουμε καθαρές κουβέντες για το τι θα κάνετε με τους τραπεζίτες οι οποίοι δεν ευθυγραμμίζονται. Με συγχωρέίτε που θα το πω, αλλά όλα τα άλλα ανάγονται στη σφαίρα των λεονταρισμών. Επειδή μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες, ας πούμε, μας κάνουν τις δύσκολες και μπαίνουν και στο σχήμα με τα 28 δις, θα πρέπει να μάθουμε αν κάνουν –όταν θα κάνουν απομόνωση του ισολογισμού και αν θα «πασάρουν» τις επισφάλειες αυτές που έχουν. Τι θα γίνει; Θα μεταφέρουν δηλαδή όλες τις προβληματικές τους απαιτήσεις στο δημόσιο.

Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα; Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε –να μας πείτε μάλλον, γιατί μιλάμε για δείκτες φερεγγυότητας των τραπεζών– ποιες είναι οι τράπεζες οι οποίες έχουν εκτεθεί στα Βαλκάνια; Ο κόσμος περιμένει να μάθει ονόματα και στοιχεία γι' αυτές τις τράπεζες και για το πόσο έχουν εκτεθεί διότι δίνουμε 28 δις στις τράπεζες, «κλέινουν οι στρόφιγγες» για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, βρίσκεται σε αδιέξodo ο κόσμος και συνεχίζεται μία πρακτική ενίσχυσης η οποία, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρουμε πού τελειώνει.

«FINANS BANK»: Μιλάμε για μία «καταβόθρα» του ελληνικού χρήματος πλέον. Το είπα και χθες, πέντε δις (5.000.000.000) δόθηκαν για να αγοραστεί αυτή η τράπεζα στην Τουρκία, δηλαδή δώσαμε «το φίλι της ζωής» σε μία χώρα η οποία δεν φημίζεται για την ιδιαίτερα προοδευτική της γενικότερη τοποθέτηση, ούτε για τα ιδιαίτερα φιλικά της αισθήματα έναντι της Ελλάδας. Μάλλον για τον υστερικό της εθνικισμό φημίζεται. Δώσαμε 5 δις και αγοράσαμε τη «FINANS BANK». Εδώ μαθαίνουμε για άλλα 700 εκατομμύρια. Κύριε Παπαχρήστο, νομίζω ότι ήμασταν στην επιτροπή. Ακούσαμε για κάποια «ένεση» ρευστότητας από την «Εθνική Τράπεζα» 700 εκατομμύριων. Είχαμε και 40%, όμως, διολίσθηση του τουρκικού νομίσματος. Τι έγιναν αυτά τα 280.000.000 ευρώ; Για ποιο λόγο γίνεται ένα τραπεζικό «Βατόπεδι» και η «FINANS BANK»;

Ποιες ελληνικές τράπεζες ζήτησαν κρατική εγγύηση των δανείων που θα πάρουν; Ονόματα θα ακούσουμε; Όλα ανάγονται, κύριε Υπουργέ, στη σφαίρα του όχι ιδιαίτερα εμφανούς.

Μιλάμε τώρα για μία κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να ιδρυθεί μία τράπεζα για χορήγηση δανείων και εγγυήσεων σε μικρές επιχειρήσεις; Στη Σου-

ηδία έγινε, στη Φιλανδία έγινε, στην Αυστρία έγινε. Κοιτάτε ψηλά, κύριε Υπουργέ, κοιτάτε προς το βορρά. Σ' αυτές τις χώρες αυτό έγινε. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται; Γιατί δεν δίνονται δάνεια στους φοιτητές όπως γίνεται στη Γαλλία; Γιατί δεν λαμβάνονται άμεσα μέτρα για τους είκοσι νομίσματα που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα; Για ποιο λόγο; Έρχεται κύμα ανεργίας με το νέο έτος και το ξέρουμε.

Ο κ. Κυριακόπουλος, ο εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε στην επιτροπή τα εξής και διαβάζω επι λέξει: «καταλαβαίνω ότι αυτή η διάταξη των ειδικών ομολόγων ίσως έχει επίπτωση στο χρέος, άρα αυξάνεται το χρέος». Να το πούμε καθαρά στον κόσμο: «Φεσώνεται» κι άλλο ο Έλληνας, από τα 260 δις ευρώ πάιει κάπου αλλού. Συν 13 δις; Θα είναι τουλάχιστον 13 δις; Νομίζω ότι το ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης στην επιτροπή. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα θα είναι, πάντως θα είναι τουλάχιστον 13 δις.

Όσο για την παραπρήση σας που κάνατε και στην επιτροπή σχετικά με τους μισθούς, είπατε ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα θα ξεπεράσει το 3,4% όταν στην Ευρωζώνη είναι 0,3%, δηλαδή θα είναι δέκα φορές παραπάνω. Ναι, θα είναι δέκα φορές παραπάνω όπως λέτε, αλλά ο μέσος μισθός στην Ευρώπη είναι δύο φορές ο ελληνικός μισθός και βέβαια υπάρχει και η διαφορά του πληθωρισμού από την υπόλοιπη Ευρώπη η οποία είπατε ότι ήταν θετική. Αυτό οδηγεί σε βαθμιαία ιπτιθάμιση της ανταγωνιστικότητάς μας.

Αυτό συμβαίνει αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο: Υπάρχει αποβιομήχανση για την οποία ευθύνεται και η Κυβέρνηση σας και η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. «Έσβησε» η ελληνική μεταποίηση με τις ενέργειες των δύο κομμάτων εξουσίας.

Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η τοποθέτηση του εκπροσώπου στο Δ.Σ. κάθε τράπεζας προφανώς δεν έχει καμία χρησιμότητα. Γιατί; Διότι ο κ. Αράπογλου –εσείς τον διορίσατε– είπε στην επιτροπή ότι οι χορηγήσεις –με εξαίρεση ελάχιστες– δεν περνούν καν από τα Δ.Σ. των τραπεζών, άρα θα βάλετε κάποιον στα Δ.Σ. των τραπεζών και το αιτούλεσμα ποιο θα είναι;

Δεν θέλω να πω τίποτα για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Προφανώς τις έχετε αφήσει απέξω. Μιλάμε για προνομιούχα μετοχή. Έννοια προνομιούχου μεριδίου δεν υπάρχει. Στις συνεταιριστικές τράπεζες υπάρχουν μεριδία. Άρα με εύσημο τρόπο, παρ' ότι συμπεριλαμβάνονται μέσα στο νόμο, τις έχετε αφήσει απέξω. Τελειώνω με το μείζον θέμα των μεγάλων έργων.

Αναφέρατε κάποια στιγμή στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, ότι πολλά έργα τα οποία γίνονται ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, ίσως θα αντιμετωπίσουν ρευστότητα αν δεν υπάρξει εύρυθμη λειτουργία αυτού του σχεδίου το οποίο προτείνετε, δηλαδή αν οι τράπεζες κλείσουν τις στρόφιγγες και σταματήσουν την εκτέλεση των έργων τους.

Αυτό λοιπόν φωνάζουμε κι εμείς. Λέμε ότι πρέπει να βγάλετε από τη μίση τις τράπεζες. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης με παραχώρηση και τους αεροδρόμιους του Ηρακλείου επίσης με παραχώρηση. Τι δουλειά έχουν οι τράπεζες να χώνονται σε όλη αυτήν την ιστορία; Λιμνάζουν κοινοτικά κονδύλια επί χρόνια, δύο στα τρία έργα μόνο έχουν εκτελεστεί με το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το ένα στα τρία έργα δεν έχει εκτελεστεί. Αφού, λοιπόν, λιμνάζουν κονδύλια, θα έπρεπε και η Κρήτη και όλη η ελληνική περιφέρεια να έχουν χρυσά πεζοδρόμια με τα κοινοτικά κονδύλια που έχουν υπάρξει.

Λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτή η πρόταση που μας παρουσιάσατε είναι συνταγμένη στο πόδι, παρ' όλα αυτά καθυστερημένη και δυστυχώς επιπεδώνει αυτό το νέο τραπεζικό «Βατοπαίδιο» που ζούμε όλοι μας.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ο κ. Αηδόνης έχει το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Κατ' αρχάς προτού μπω στο αντικείμενο της συζήτησής μας, θα μου επιτρέψετε, εφόσον και θεωρώ ότι είναι πολιτική μου υποχρέωση, να πάρω θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και έχουν σχέση με την κατάπτωση και τον ευτελισμό της δημόσιας ζωής αλλά και της πολιτικής ζωής σε σχέση με την προβολή διαφόρων βίντεο που έχουν

προχωρά σε προβολή βίντεο της ντροπής, χωρίς να υπάρχει κανένα θεμελιώδες έννομο συμφέρον, για να χρησιμοποιήσω την ποινική γλώσσα, χωρίς να υπάρχει κανένα δεδικαιολογημένο συμφέρον. Είναι απότημα και αυτή η διαδικασία η οποία προσβάλλει κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τη Δημοκρατία πρέπει άμεσα να σταματήσει.

Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε το όριο των νεοφιλελεύθερων ιδεών. Κατέδειξε την αποτυχία των νεοφιλελεύθερων ιδεών σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να είναι απόλυτη η αυτορύθμιση των αγορών και ότι οι αγορές γνωρίζουν πως να κατανέμουν τον πλούτο όταν αυτός παράγεται. Ο αχαλίνωτος καπιταλισμός κατέπεσε. Και γι' αυτό κινητοποιούνται διεθνώς δυνάμεις, κυρίως κυβερνητικές δυνάμεις, ώστε με κρατικές παρεμβάσεις ή με διεθνή συντονισμό να επανατοποθετηθεί το θέμα της λειτουργίας των αγορών σε σωστή βάση, με την καθέρωση ισχυρών εποπτικών αρχών και ακόμα πιο ισχυρών κρατικών ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων που θα είναι το αποτέλεσμα δράσης διεθνών οργανισμών.

Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία απέτυχε, ο αχαλίνωτος καπιταλισμός προκάλεσε πλειάδα οικονομικών τραγωδιών όχι μόνο στο επίπεδο οικονομιών εθνικής κλίμακας αλλά και στο επίπεδο της καθημερινής διαβίωσης πολιτών στον πλανήτη. Εισερχόμεθα σε μια νέα περίοδο που θα χαρακτηρίζεται από το διεθνή συντονισμό και συνεργασία προκειμένου να ελέγχονται οι αγορές, να υπηρετούν τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος να υπηρετεί τις αγορές.

Αυτή η νέα περίοδος θα χαρακτηρίζεται, κατά την άποψή μου, από την ισχύ των κρατικών παρεμβάσεων. Είναι μια νέα περίοδος σοσιαλδημοκρατικών συμβιβασμών. Σε αυτή τη νέα περίοδο των σοσιαλδημοκρατικών συμβιβασμών δεν μπορούν να υπάρξουν μέτρα προερχόμενα από Κυβερνήσεις σκληρής δεξιάς πολιτικής, όπως αυτές που εφαρμόζει η εγχώρια δεξιά. Διότι ποτέ επιλογές άλλου ιδεολογικού ρεύματος δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα προβλήματα με τις νεοφιλελεύθερες προκαταλήψεις και ειμονές τους.

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ως συνέπεια αυτής της γενικής αρχής που περιέγραψα πριν, ότι δηλαδή δεξιοί δεν μπορούν να εφαρμόσουν κανένες σοσιαλδημοκρατικών συμβιβασμών, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα επαναλαμβάνω με το σχέδιο νόμου που συζητούμε σήμερα για την χρηματοδότηση των τραπεζών. Σε όλον τον κόσμο κινητοποιήθηκαν κυβερνητικές δυνάμεις για να μην υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας.

Η ελληνική Κυβέρνηση προτείνει σχέδιο νόμου και επιλέγει έναν τρόπο χρηματοδότησης ο οποίος δεν συνάδει με κανένα διεθνές πρότυπο. Ας μείνουμε στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σαρκοζί επέλεξε στην Γαλλία να ενισχύσει την ρευστότητα των τραπεζών αλλά με τρόπο και με όρους πολύ σαφείς και συγκεκριμένους, ώστε η χρηματοδότηση να ρέει στην πραγματική οικονομία της Γαλλίας. Με όρους δηλαδή, τέτοιους ώστε η χρηματοδότηση να μετατρέπεται σε όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Γαλλίας.

Ο Μπράουν στη Βρετανία επέλεξε ένα σύστημα χρηματοδότησης που οδηγεί τουλάχιστον σε μια καθαρή μερική εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Ο Μπράουν δεν όρισε έναν μόνο εκπρόσωπο στο διοικητικό συμβούλιο των βρετανικών τραπεζών που ενδεχομένως θα ήταν αντικείμενο ευνοϊκής μεταχειρίσεως λόγω της χρηματοδότησης της ρευστότητάς τους.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν επιλέγει ούτε το ένα μοντέλο, ούτε το άλλο. Το αρχικό σχέδιο που κατέθεσε τροποποιήθηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα. Και τροποποιήθηκε είτε υπό το βάρων των αντιδράσεων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης είτε επειδή καταλάβαινε ότι όλα όσα αρχικώς προγραμματίστηκαν ήταν μια τρύπα στο νερό.

Σημαντικότερο όλων στοιχείο προς την κατεύθυνση των διαδοχικών τροποποιήσεων που επέβαλλε ο Υπουργός Οικονομίας, ήταν οι πολύ σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι προτάσεις του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ..

Θα ήθελα να θυμίσω σε ορισμένους συναδέλφους, που μας καλούν να βρεθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ότι η μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση προέρχεται από το κόμμα της Αξιώ-

ματικής Αντιπολίτευσης. Το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει χρηματοδοτική ενίσχυση των τραπεζών χωρίς οι μέτοχοι να αυξάνουν το δικό τους μετοχικό κεφάλαιο. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι αυτό το οποίο πρότεινε συγκεκριμένο μηχανισμό αναχρηματοδότησης για να ευνοήθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι αυτό που πρότεινε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει μια κεντρική τράπεζα –δεν μιλώ για την Τράπεζα της Ελλάδας– υπό τον έλεγχο του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μπορεί να επεμβαίνει ρυθμιστικά στην τραπεζική αγορά και να επηρεάζει τις άλλες τράπεζες. Είναι, λοιπόν, οι προτάσεις της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που οδήγησαν την Κυβέρνηση σε αναθεωρήσεις.

Τώρα γιατί διαφωνούμε. Και μ' αυτό θα κλείσω. Είναι προφανείς οι θεμελιώδεις διαφορές μας.

Πρώτον. Η χρηματοδότηση της ρευστότητας των τραπεζών δεν μπορεί να τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες ελευθέρωρα θα αποφασίσουν αν θα εκδόσουν προνομιούχες μετοχές που θα αγοράσει το ελληνικό δημόσιο. Διότι αυτό είναι δυνητικό. Είναι στην ευχέρεια των τραπεζών να εκδώσουν προνομιούχες μετοχές και ενδεχομένως το ελληνικό δημόσιο να αγοράσει. Σχέδιο χρηματοδότησης από το κράτος, με τα χρήματα του ελληνικού λαού, σημαίνει υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αγορά προνομιούχων μετοχών από το ελληνικό δημόσιο. Δεν μπορεί να είναι άλλως.

Δεύτερον. Διαφωνούμε γιατί δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος μηχανισμός, κανένας συγκεκριμένος τρόπος ελέγχου ότι η χρηματοδότηση της ρευστότητας πράγματι θα περάσει στην πραγματική οικονομία. Σας θυμίζω, κύριοι Υπουργοί, ότι ο διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος μόλις πριν από λίγες μέρες δήλωσε ότι μέσα στο 2009 τελεώνουν οι προθεσμίες για τις ομολογιακές εκδόσεις των τραπεζών. Μπορείτε να δώσετε την εγγύηση και τη διαβεβαίωση στον ελληνικό λαό ότι η χρηματοδότηση των τραπεζών από το ελληνικό δημόσιο, με όποιες μορφές, δεν θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις των τραπεζών με τη λήξη των ομολογιακών εκδόσεων τους;

Και τέλος, τι να κάνω έναν εκπρόσωπο στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, σε περίπτωση χρηματοδότησης, του οποίου η αρμοδιότητα θα είναι να θέτει απλώς βέτο στο πώς μοιράζονται τα μερίσματα στους μετόχους και όταν δίδονται περισσότερο αυξημένες απ' όσο πρέπει οι αποδοχές των διευθυντικών στελεχών των τραπεζών;

Θα θέλαμε οι εκπρόσωποι του δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών να έχουν αποφασιστικό ρόλο και αρμοδιότητα στην πολιτική της τράπεζας και κυρίως στη μεταβίβαση των χρηματικών ροών προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτές είναι οι διαφωνίες μας. Εμείς είχαμε ολοκληρωμένη πρόταση. Για άλλη μία φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύεται παντελώς ανεπαρκής να διαχειριστεί την οικονομική κρίση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον κ. Καστανίδη.

Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τον κ. Αθανάσιο Μωραΐτη. Εξαντλείται ο κατάλογος των πρωτολογιών για να εισέλθουμε στις δευτερολογίες.

Ορίστε, κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο για εππά λεπτά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω πράγματι πόσο δύσκολο είναι από τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας να έρθουν σε αυτή την Αίθουσα, σε αυτήν τη συγκυρία και να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Επιτρέψτε μου, όμως, να πω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτήν την Αίθουσα, σε αυτό τον ιερό χώρο να μπουν κάποια οριά. Δεν μπορούν να ακούγονται πλέον τόσο μεγάλες αυθαιρεστέες.

Άκουσα από εκλεκτό συνάδελφο πριν λίγα λεπτά, θέλοντας να στηρίξει αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης, το οποίο βεβαίως βρίσκεται στον αέρα και δεν λύνει κανένα πρόβλημα, να μας μιλάει για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την Κυβέρνη-

ρήσεις.

Δεν είμαι νομικός, αλλά ξέρω πως ένας νόμος που έχει έναν κανόνα, χωρίς να έχει μηχανισμό εφαρμογής και κύρωσης, δεν είναι κανόνας. Είναι έτσι, κύριε συνάδελφε, που είστε νομικός; Άρα, δεν υπάρχει καμμία θεσμική δέσμευση ότι θα πάνε εκεί τα λεφτά.

Σας είπαμε ότι έχει κόστος και σας εξηγήσαμε ότι το κόστος δεν είναι μόνο το κόστος των χρημάτων που θα χρειαστεί να δανειστείτε με ομόλογα, για να τα δώσετε στις τράπεζες. Είναι και το κόστος της αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. Σας δείξαμε ότι η μεγέθυνση των περιθωρίων ανάμεσα στα ελληνικά ομόλογα, τα πενταετή και τα δεκαετή, και τα γερμανικά ομόλογα, αυτή η εκτόξευση ήδη στοιχίζει πάρα πολύ στο ελληνικό δημόσιο.

Από την άλλη τι κάνετε; Δίνετε στις τράπεζες. Ας πάρουμε τις προνομιακές μετοχές. Στην ουσία εδώ προνομιακά τι κάνετε; Δίνετε ένα δάνειο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα νομικά να χαρακτηριστεί ως ίδιο βασικό κεφάλαιο. Γιατί δανεισμός είναι. Αγοράζετε στην ονομαστική τιμή. Θα εξαγοραστούν πίσω πάλι στην ονομαστική τιμή. Απεμπολείτε κάθε κεφαλαιακό κέρδος. Οποιοδήποτε.

Και μας λέτε: «Μα βάζω ψηλά, δηλαδή 10%, την απόδοση.» Διαβάζω στο σημερινό «ΒΗΜΑ» τα εξής: «Ένα ελληνικό πανεπιστήμιο της βόρειας Ελλάδας έβγαλε σε δημοτρασία πού θα βάλει τις καταθέσεις του, 6.000.000 το μεγέθεος -6.000.000, όχι 6.000.000.000! - για δύο μήνες. Πέντε τράπεζες έδωσαν 8,5% και τελικά κατέληξε στην τράπεζα, η οποία πληρώνει 9%-10%.»

Δηλαδή, με απλούς οικονομικούς όρους ελάτε να πείτε ότι σήμερα θα δώσετε 5.000.000.000 για πέντε χρόνια, όχι για δύο μήνες, και θα πάρετε 10%; Και θεωρείτε ότι αυτό είναι ψηλό; Πείτε το σε οποιοδήποτε άνθρωπο στην αγορά και θα γελάσει μαζί σας! Χαρίζετε στις τράπεζες!

Και προσέξτε, στο ίδιο το νομοσχέδιο δίνετε τη δυνατότητα στις τράπεζες όποτε θέλουν να το εξαγοράσουν, αλλά δεν δίνετε τη δυνατότητα στο κράτος, όταν θελήσει και κρίνει ότι έχει εκπληρωθεί ο λόγος, να μπορεί το ίδιο, με πρωτοβουλία του, να το εξαγοράσει, γιατί αυτά τα λεφτά θέλει να τα δώσει σε άλλους πάρους. Και δεν περιορίζετε εδώ αυτές τις μετοχές από τι θα έχει τη δυνατότητα η τράπεζα να τις εξαγοράσει. Δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα να πάει να δανειστεί και να αγοράσει πίσω αυτές τις μετοχές, πράγμα που θα αφήσει εκ νέου την κεφαλαιακή επάρκεια. Άρα, με αυτόν τον τρόπο δεν παίρνετε ένα μακροπρόθεσμο μέσο, για να ανέβει η κεφαλαιακή επάρκεια.

Δεύτερον, σας είπαμε πως τα 15.000.000.000 θα είναι μηχανισμός επιδότησης. Οφείλετε να τοποθετηθείτε σε τι ποσοστό θα είναι η προμήθεια και με ποιο τρόπο θα το κάνετε. Δεν μπορεί να κρύβεστε με αυτά τα πράγματα. Είναι επιδότηση. Επιδότηση πρέπει να εξηγήσετε στο ελληνικό Κοινοβούλιο γιατί.

Τρίτον, πρέπει να μας δεσμευτείτε εδώ ότι οι εξασφαλίσεις που θα πάρετε θα είναι υψηλού χαρακτηρισμού. Πείτε μας μέχρι πού είστε διατεθειμένοι να πάτε, για να ξέρουμε και εμείς τι πιστωτικό κίνδυνο ετοιμάζεστε να φορτώσετε στις πλάτες του δημοσίου.

Τέλος, πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό τι δεσμεύσεις έχετε αναλάβει και πώς η ρευστότητα που θα δώσουμε δεν θα κατευθυνθεί είτε στην εξαγορά ιδίων τίτλων ή θα πάει στα Βαλκάνια. Αυτά πρέπει να τα πείτε πριν ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του Π.Α.Σ.Ο.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα τρεις μαθητές και μαθήτριες και τρείς συνοδοί-δάσκαλοι από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου και οκτώ μαθητές και δύο συνοδοί-δάσκαλοι από το Δημοτικό Σχολείο Καριάς Κάτω Αχαϊας.

Καλώς ήρθατε!

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Το λόγο τώρα έχει για να δευτερολογήσει η κ. Φιλίνη για επτά λεπτά.

ANNA ΦΙΛΙΝΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μόλις πριν από λίγο ακούσαμε τον κύριο Υπουργό, που ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση σε αυτήν την Αίθουσα. Δεν μας άκουσε. Είπε τις απόψεις, τις δικές του και της Κυβέρνησης.

Πρέπει να πω ότι ο κύριος Υπουργός, προσπάθησε να πει ότι όντως βρισκόμαστε σε μία περίοδο ύφεσης της οικονομίας παγκοσμίως όπως και στη χώρα μας. Προσπάθησε μάλιστα να δώσει και μία εξήγηση, χωρίς, βέβαια, να μας ικανοποιεί, αλλά θέλησε να εντάξει την πολιτική της Κυβέρνησής του μέσα σε αυτό το κλίμα.

Η μόνη πολιτική στην οποία επιψένει μέσα στην περίοδο της ύφεσης της Κυβέρνησης είναι αυτή η πολιτική της στήριξης των τραπεζών με 28.000.000.000 και μάλιστα της στήριξης των τραπεζών στην ίδια ακριβώς γραμμή που έχει οδηγήσει μέχρι τώρα στην κρίση και την ελληνική οικονομία.

Είναι αλήθεια ότι οικόπεδα που των τραπεζών, όταν ήρθαν και σε ακρόαση στην επιτροπή μας στη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχέδιου για τα 28.000.000.000, παρουσιάστηκαν ότι δεν ενδιαφέρονται, ότι δεν έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα, παρά το γεγονός ότι είναι σε όλους πια γνωστό, μετά και από δημοσιεύματα στον Τύπο, ότι υπάρχουν μεγάλα δάνεια από τη μεριά των ίδιων αυτών τραπεζών και μάλιστα ότι αυτά εκπίπτουν, με μεγάλα προβλήματα γι' αυτές, μέσα στο 2009 και το 2010.

Τελικά, αυτό το σχέδιο νόμου δίνει 5.000.000.000 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Όμως, αυτό το μετοχικό κεφαλαίο δίνεται με μορφή ζεστού χρήματος στις τράπεζες, χωρίς αυτές να δίνουν καμμία απολύτως εγγύηση ότι πρόκειται αυτά τα κεφάλαια να τα δώσουν για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, για την ενίσχυση της αγροτικής δύναμης των εργαζομένων, που και αυτό θα εξασφάλιζε την κίνηση της αγοράς.

Η ελληνική Κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να έχει μία εγγύηση μέσα σ' αυτό το σχέδιο νόμου μέσω ενός εκπροσώπου του δημοσίου, τον οποίο θα στέλνει στις τράπεζες, ο οποίος όμως δεν θα έχει απολύτως καμμία εξουσία. Αυτός ο εκπρόσωπος προς τις ελληνικές τράπεζες, το πολύ-πολύ να κοιτάζει το πόσο ψηλοί θα είναι οι μισθοί των στελεχών της τράπεζας. Δεν έχει καμμία, απολύτως, άλλη εξουσία.

Εμείς είπαμε και επαναλαμβάνουμε το εξής: Εάν οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανάγκη από αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, θα πρέπει αυτό να το ζητήσουν από τους ίδιους, τους δικούς τους μετόχους. Δεν πρέπει το δημόσιο να δώσει ανεξέλεγκτα ζεστό χρήμα στις τράπεζες. Και αν οι τράπεζες δεν μπορούν να έχουν αυτό το μετοχικό κεφαλαίο, τότε το δημόσιο πρέπει να εξασφαλιστεί με την απόκτηση εκείνου του απαραίτητου ποσοστού που εξασφαλίζει τον έλεγχο των τραπεζών από τη μεριά του δημοσίου, να υπάρξει, δηλαδή, μια κρατικοποίηση.

Εμείς γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται οι τράπεζες από μόνες τους, όπως είπαμε και πριν, να προχωρήσουν σε μία αναπτυξιακή πολιτική. Θα συνεχίσουν την πολιτική με την οποία έχουν μέχρι τώρα πορευθεί και η οποία έχει οδηγήσει και στην αύξηση της κρίσης στην ελληνική κοινωνία.

Επιψένουμε ότι χρειάζεται να υπάρξει ένας πυλώνας του δημοσίου με την Εθνική Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμειυατήριο και την Αγροτική Τράπεζα. Και πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί μία συγκεκριμένη πρόταση από τη μεριά μας, παρά το γεγονός ότι και ο κύριος Υφυπουργός και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Υπουργός, προηγουμένως, είπαν ότι όλη η Αντιπολίτευση δημαγωγεί. Όχι, κάνουμε αυτή την πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία βέβαια είναι μία τομή. Δεν είναι μία εύκολη πρόταση. Όμως, είναι μία πρόταση εφικτή και μέσα στις σημερινές συνθήκες. Δεν χρειάζεται μία ανατροπή του όλου συστήματος για να ακολουθηθεί αυτή η πρόταση.

Βέβαια, αυτή η πρόταση είναι δύσκολη και η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν μπορεί να τη δεχθεί. Βέβαιως, και η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν τοποθετήθηκε επ' αυτής, παρά το γεγονός ότι η πρότασή μας ανοίγει δρόμους. Είναι η μόνη πρόταση που ανοίγει πραγματικά δρόμους μέσα στην ελληνική κοινωνία, ο μόνος δρόμος που μπορεί να παρέχει εγγυήσεις και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Επιπλέον και εν συντομίᾳ, θέλω να πω ότι ο κύριος Υπουργός είπε πριν από λίγο ότι με την πολιτική που ακολουθεί δεν θα υπάρξει αύξηση του δημοσίου χρέους. Όμως, με τα ομόλογα τα οποία θα δώσει το ελληνικό δημόσιο στις τράπεζες δεν θα αναγκαστεί να αυξήσει το δημόσιο χρέος; Γιατί το αποκρύπτει αυτό ο κύριος Υπουργός; Γιατί δεν μας λέει ότι αναγκαστικά για να υπάρξουν αυτά τα καινούρια 8.000.000.000, θα χρειαστεί η ελληνική Κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο μάλλον, να δανειστεί από το εξωτερικό και άρα, να αυξήσει το δημόσιο χρέος;

Και επιπλέον, γιατί δεν τοποθετείται πάνω σε ολόκληρη την κριτική την οποία έχουμε ασκήσει ως προς το γεγονός ότι με τις εγγυήσεις που παρέχει στις ελληνικές τράπεζες με τα 15.000.000.000, ουσιαστικά αυτές θα ενισχύσουν τις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν τα δάνεια τα οποία έχουν και τα οποία εκπίπτουν το 2009 και το 2010;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Τέλος, η μόνη αναπτυξιακή πολιτική που μας είπε ο κύριος Υπουργός δεν είναι βέβαια ούτε για την παιδεία ούτε για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας ούτε για την υγεία. Μίλησε μόνο για τις Σ.Δ.Ι.Τ. και για όλες τις διαδικασίες των έργων με συμβάσεις παραχώρησης. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα έργα αναπτυξιακά γι' αυτή τη χώρα. Και τα έργα αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός, γίνονται μαζί με το μεγάλο κεφάλαιο και με κανένα τρόπο δεν πρόκειται να ενισχυθούν βέβαια τα αγροτικά νοικοκυριά, τα νοικοκυριά μέσα στις πόλεις. Δεν πρόκειται να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε την κ. Φιλίνη.

Το λόγο έχει ο κ. Μαυρουδής Βορίδης από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για τη δευτερολογία και θα κλείσουμε με τον κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο από τη Νέα Δημοκρατία.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τέλος αυτής της διαδικασίας στην οποία συζητήσαμε την αρχή του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, νομίζω ότι για μία ακόμα φορά μπορούμε να διαπιστώσουμε αρκετά εύκολα το εξής: Όπως είναι δομημένο το σύστημα των συζητήσεων από τον Κανονισμό της Βουλής, προϋποθέτει να γίνεται το ακόλουθο. Γίνονται τοποθετήσεις και εν συνεχεία τοποθετείται ο Υπουργός. Και τοποθετείται εν συνεχεία, διότι πρέπει να έχει λάβει υπ' όψιν του τις τοποθετήσεις για να απαντήσει. Και εν συνεχεία, υπάρχουν οι δευτερολογίες των εισηγητών, ακριβώς γιατί απαντούν στον Υπουργό, για να κλείσει ο Υπουργός έχοντας την τελευταία λέξη και να έχουν καλυφθεί ένθεν και ένθεν τα επιχειρήματα.

Αυτό και θεωρητικώς για τη διαμόφωση της πλειοψηφίας μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά ακόμα κι αν θεωρήσει κανείς ότι αυτό είναι λίγο έως πολύ δεδομένο, πάντως για να γίνεται κατανοτό σε επίπεδο κοινωνίας τι είναι αυτό το οποίο συζητάμε.

Διατυχώς, αυτό δεν ακολουθείται. Υπάρχουν, όπως έχω επισημάνει κατ' επανάληψη παράλληλοι μονούλογοι, με αποτέλεσμα και οι δευτερολογίες το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να επισημάνουν αυτή την έλλειψη απαντήσεων.

Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να συζητάμε δεκατρείς ώρες, να εκτίθενται επιχειρήματα και από την πλευρά της Κυβερνήσεως να μην έχουμε ακούσει μία απάντηση. Όχι απάντηση με την έννοια ότι υποχρεωτικά θα μας πείσουν όσα θα μας πει η Κυβέρνηση ή ότι αντιστοιχώς η επιχειρηματολογία της Αντιπολίτευσης θα πείσει την Κυβέρνηση, αλλά εν πάσῃ περιπτώσει έτσι πρέπει να μιλάμε.

Δεν είναι δυνατόν να μην απαντάτε στο γιατί έχετε επιλέξει το συγκεκριμένο τρόπο στήριξης των τραπεζών. Δεν είπε κανείς να αφήσουμε να καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Γιατί εσείς έρχεστε και επιχειρηματολογείτε γενικώς για την τραπεζική κρίση, γενικώς για την κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συμφωνούμε σ' αυτά. Όμως, αυτό που συζητάμε είναι το γιατί επιλέγετε αυτήν την οδό.

Και μάλιστα, όλες οι πτέρυγες -με τη δική της εκδοχή η κάθε μία- επιχειρηματολόγησαν και σας έκαναν αντιπροτάσεις. Επι-

των αντιπροτάσεων, δεν υπήρξε απάντηση. Γιατί δεν προχωρήσατε σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου; Γιατί δεν αφήσατε να πιεστεί η κατάσταση, ώστε να βάλουν λεφτά οι ίδιοι οι μετόχοι και να στηρίξουν τις δουλειές τους; Γιατί δεν προχωρήσατε σε αυξήσεις μέσα στην αγορά; Γιατί δεν προχωρήσατε -αν δεν τις κάλυπτε τις αυξήσεις η αγορά- σε κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των συγκεκριμένων μετοχών από το ελληνικό δημόσιο; Αυτό όλο δεν έχει απαντηθεί.

Σας ειπώθηκαν και άλλες πιο τεχνικές, αν θέλετε, προτάσεις για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις οποίες επίσης δεν απαντήσατε. Άρα, λοιπόν, μένει εκκρεμές αυτό το ζήτημα.

Επόμενο ερώτημα: Γιατί -σας λέω εγώ ένα επιμέρους στοιχείο κριτικής- τις αφήνετε να επιλέξουν για το αν θα μπουν σ' αυτό το σχήμα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2009; Για ποιό λόγο αυτή τη παράταση του χρόνου; Για να πάνε να δώσουν τα μερίσματα και τα μπόνους στις 31 Δεκεμβρίου που θα έχουν κλείσει τους ισολογισμούς τους; Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό; Δεν ακούσαμε απάντηση.

Γιατί έχουν δικαίωμα επαναγοράς των μετοχών τους, την οποία επαναγορά έχουν από 1η Ιουλίου 2009 και μετά, επομένως στις 2 Ιουλίου έχουν δικαίωμα να επαναγοράσουν, αλλά όμως τα βάρη των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου μένουν μέχρι και τρία χρόνια. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Γιατί κάνετε αυτού του τόπου το διαχωρισμό;

Περαιτέρω, σας ρωτήθηκε επανειλημμένως, ποιες είναι οι συγκεκριμένες εγγυήσεις. Έρχεστε και λέτε ότι όλο αυτό θα ενισχύσει την πραγματική οικονομία. Εγώ να το δεχτώ αυτό σαν μία κατ' αρχήν πολιτική ευχή. Ερώτημα: Μέσα από τη συγκεκριμένη διάταξη η οποία έχει τεθεί του άρθρου 5 που λέει ότι οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστότητας του άρθρου 3 για χορήγηση στεγαστικών δανείων και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν ερωτώ, με ποιο τρόπο είναι εξαναγκαστό; Ρωτήστε και συναδέλφους νομικούς εάν δεν ξέρετε να μου το απαντήσετε. Εγώ σας λέω ότι δεν τα χρησιμοποιούν γι' αυτά. Τα κάνουν κάτι άλλο. Τι θα πάθουν; Από πού προκύπτει το τι θα πάθουν. Αυτό για να συνεννοούμεθα είναι απελήγης κανών δικαίου. Σημαίνει ότι δεν συνοδεύεται από κύρωση.

Περαιτέρω, να σας πω και κάτι ακόμα που αφορά τη διατύπωση. Λέτε η δε παρεχόμενη κατά το άρθρο 2 εγγύηση που θα χρησιμοποιηθεί για τη ρευστότητα, δύναται να αφορά σε χορηγήσεις. Άρα, είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αυτό. Εδώ δεν έχουν καν υποχρέωση. Αν θέλουν!

Να σας πω κατά άλλο. Στο άρθρο 6 λέει ότι προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα, η εγγύηση δύναται να παρέχεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Εάν θέλουν θα τη δώσουν την εγγύηση, αν δεν θέλουν δεν την δίνουν. Τι είδους εγγυήσεις βεβαίως, τι ποσό; Τι σημαίνει π.χ. ότι θα χορηγούν τα δάνεια με ανταγωνιστικούς όρους; Σας το ρωτήσαμε τι σημαίνει αυτό. Σε ανταγωνιστικούς όρους σε ποια αγορά; Στην εγχώρια; Στη διεθνή; Μείωση του επιποκίου π.χ. κατά 0,1% είναι ανταγωνιστικός όρος; Αυτό προσδοκούμε; Τη μείωση των επιποκίων κατά 0,1%; Αυτό είναι το ζητούμενο;

Άρα, λοιπόν, σε αυτά δεν έχετε δώσει απαντήσεις. Και ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα εσείς δεν απαντάτε. Ακούστε τώρα. Όταν ρωτάμε γιατί δεν προχωράτε στο συγκεκριμένο τρόπο των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εσείς δεν απαντάτε, δεν λέτε κουβέντα. Έρχεται όμως ο Πρόεδρος της «ALPHA BANK» και απαντάτε για σας και λέει, αν υπάρξει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας δεν θα μπορούσε λέει να λυθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου με under writer το κράτος, ώστε και οι μεγάλοι μετόχοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Λέει λοιπόν ο κ. Κωστόπουλος, σε ποια τιμή μετοχής θα βγεις σήμερα και θα κάνεις αύξηση κεφαλαίου; Σε εξευτελιστικές τιμές των μετοχών; Δηλαδή στα σοβαρά να δεχτώ ότι αυτή είναι η αξία της τράπεζας; Όχι λέει, αυτό δεν το δέχομαι.

Ο κ. Κωστόπουλος και έχει πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας, και θέλει να πάρει τα λεφτά, και θέλει να τον χρηματοδοτήσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, αλλά θέλει και να πουλήσει ακριβά τις μετοχές του. Και αυτό το πράγμα εσείς το στηρίζετε. Γιατί ο κ. Κωστόπουλος, εάν θέλει να στηρίξει τη μετοχή του,

νο, δεν θα αφεθεί χωρίς έλεγχο όλη αυτή η κατάσταση.

Τα τελευταία χρόνια, εξαιρουμένων των τελευταίων χρόνων που είναι στη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, ο λαϊκισμός έχει καταστρέψει την οικονομία, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην οικονομία. Και σήμερα εδώ είδα μία λαϊκίστικη υπερδιέγερση από την Αντιπολίτευση. Υπήρξε ένας διαγνωσμός λαϊκισμού.

Σας καλώ σε ανταγωνισμό προσφοράς προς όφελος των πολιτών και των ανθρώπων. Σας καλώ να σταματήσετε την εικονική πραγματικότητα και να έρθετε στην πραγματική πολιτική και στην πραγματική οικονομία την οποία επικαλείστε με λόγια και η Κυβέρνηση την κάνει πράξη.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Ευχαριστώ τον κ. Αγοραστό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι τη συνεδρίασή μας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουμένως ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάρου της Βουλής, τριάντα εννέα μαθητές και μαθήτριες και τρεις συνοδοί-καθηγητές από τα Γυμνάσια Σκάλας Λακωνίας.

Η Βουλή τους καλωσορίζει.

(Χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτάται το Σώμα: Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής;

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΝΗ: Κατά πλειοψηφία.

ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεμηθεί τα Πρακτικά της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2008 και της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2008 και ερωτάται το Σώμα αν τα επικυρώνει.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαίτσης Αποστολάτος): Συνεπώς, τα Πρακτικά της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2008 και της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου 2008 επικυρώθηκαν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.

Με τη συναίνεση του Σώματος και ώρα 15.52' λύεται η συνεδρίαση για σήμερα ημέρα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008 και ώρα 18.00' με αντικείμενο εργασιών του Σώματος: α) ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής προς τιμήν των Ελλήνων Ολυμπιονικών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί και β) νομοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: i) Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006 και ii) Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2006, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

