

κατοχύρωσης και στήριξης των ασθενέστερων και μικρών χωρών.

Δεύτερος στόχος είναι να αποφασίσει η Διακυβερνητική κανόνες και όρους ευελιξίας, έτοις ώστε να μπορούν να προχωρούν μόνες τους οι χωρες που θα το επιθυμούσαν, θα το ήθελαν και θα το μπορούσαν.

Και τρίτος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποτελεσματική δράση στον εξωτερικό τομέα, με την ενίσχυση προϋποθέσεων κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και με όσα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι φανερό, ότι οι τρεις αυτοί άξονες και όσα επιμέρους προβλήματα ακτινώνται πάνω σε αυτούς, έχουν καταρχήν διαδικαστικό, θεσμικό χαρακτήρα. Προέχει δηλαδή το ενδιαφέρον για τις λειτουργικές ρυθμίσεις, για τις διαδικαστικές προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει ενασχόληση για τις αναγκαίες πολιτικές, που θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσα από αυτές τις διαδικαστικές, θεσμικές ρυθμίσεις.

Δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός για την ανάγκη αναθεώρησης αυτών των πολιτικών, που κυριαρχούν και διεκπεραιώνονται από τις σημερινές ή από τις υπό εξέλιξη θεσμικές ρυθμίσεις.

Δεν είναι τυχαίο, κύριοι συνάδελφοι, που ακόμα και το θέμα της απασχόλησης, κεντρικό πρόβλημα λαών και κυβερνήσεων, κοινωνιών και οικονομιών σε όλη την Ευρώπη, δεν αντιμετωπίζεται κατ' αρχήν από τη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Ακόμη και μέσα σ' αυτά τα διαδικαστικά πλαίσια η Ελληνική Κυβέρνηση, απ' ό,τι φάνηκε και με όσα ο κύριος Πρωθυπουργός εξέθεσε, ακολουθεί παρακολουθηματική στάση, στάση αναμονής, χωρίς σχεδιασμένες επιθετικές πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Αν εξαρέσει κανείς το θέμα της προστασίας των συνόρων, σε όλα τα άλλα θέματα η ελληνική στάση έχει αμυντικό χαρακτήρα. Προσέρχεται για να επιβεβαιώσει και να επικυρώ-

σει. Την ίδια ώρα άλλες χώρες μικρές, με τα ίδια και μεγαλύτερα από εμάς προβλήματα, προτείνουν εντυπωσιακά πράγματα, όπως π.χ. είναι το Βέλγιο, η Αυστρία και η Ιταλία για τη λεγόμενη Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, με στόχο τη διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία, μεταξύ δεκατεσσάρων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μέσα στις οποίες οι περισσότερες της Βαλκανικής και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστρία και η Ιταλία. Η Ελλάδα απουσιάζει. Από τη Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φλωρεντίας ξεκίνησε η πρωτοβουλία και συζητήθηκε αρχές Δεκεμβρίου τη σχετική έκθεση, που έκαναν οι υπηρεσίες του γραφείου του Επιτρόπου Χανς Βαν Ντε Μπρουκ. Σε όλη αυτήν τη διαδικασία η Ελλάδα ήταν απόύσα για ένα θέμα που αφορά συνεργασία δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεκατέσσερις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και δύος οι Βαλκανικές. Μόνο τροπολογίες στην τελευταία συζήτηση της προγράμματος εβδομάδας κατέθεσε ο Έλληνας Επίτροπος, με αίτημα να μην αποκλειστούμε εμείς από την προσποτική αυτής της συνεργασίας.

Μη μιλάτε, λοιπόν, κύριοι της Κυβερνήσεως, για ισότιμη θέση και πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Σας εκθέτει η πραγματικότητα της πολιτικής σας. Και αυτή η αντίφαση ανάμεσα σε όσα λέτε και στην πολιτική σας, προκαλεί αισθήματα απογοήτευσης, απόγνωσης, αλλά και οργής.

Καταθέτω στα Πρακτικά σχετικό δημοσίευμα, που υπήρξε στις εφημερίδες "ΝΕΑ" και "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" στις 5 Δεκεμβρίου, που έχει ως τίτλο "Δίπλα μας, χωρίς εμάς", και όπου περιγράφεται μια εικόνα αποκαρδιωτική για την πραγματικότητα της ελληνικής παρουσίας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Κωνσταντόπουλος καταθέτει στα Πρακτικά το προαναφερθέν κείμενο, που έχει ως εξής:

## Πολιτική

ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

# Δίπλα μας, χωρίς εμάς!

**Προσπάθειες απορρόφωσης της Ελλάδας από έναν διαμορφωμένο οργανισμό στα Βαλκάνια είναι σε τεξέλιξη, με πρωτοβουλία της Ιταλίας και της Αυστρίας. Το γεγονός φαίνεται ότι προβληματίζει την κυβέρνηση, η οποία αναμένεται να θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής στο Δουβλίνο.**

**ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ:**  
Γιώργος Κουβαράς

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

**Λ**ΕΠΕΙΑΙ Κεντρογεννητική Ηγούμενη, απόπολη οικεία της Ευρώπης. Οικεία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (οι περιφοράτοις της Βαλκανικής) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αποτολή, η Ιταλία και με καθετικές ποινιαρητή το γεγονός ότι έχει συμφέροντα υπηρεσία.

Αν και η Ελλάδα δεν διαφωνεί με τη λογική θεωροθετήσης τέτοιων πρωτοβουλιών, εργαστηκαν προκατέλι ο γεγονός ότι απεριφθή από την Ευρωπαϊκή Ένωση την Αγγλοσύνη, ακομη και να τη δοθεί καθετικός ποινιαρητής, παρά το γεγονός ότι έχει συμφέροντα υπηρεσία.

Το μόνο θέμα προκλήθηκε ως σημάδια της Ευρωπαϊκής Συμβούλιου της Φλωρε-

νίας, που, ύστερα από παρέβαση της τότε πλατικής προσδίκας, υπήνθησε έκκληση (μέσω του ανακοινωθέντος) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη έκθεση για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (CEI). Η έκθεση αυτή προετοπήθηκε από τις υπηρεσίες του Ολλανδού επιτρόπου Χανς Βαν Ντε Μπρουκ και συζητήθηκε χθες στην τελική συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Έλληνας επίτοκος Χρ. Παπούτσης, ο οποίος συνεργάστηκε για αυτό το θέμα με την Πρωτοβουλία Κάντια Σημίτη, υπέβαλε αινιάρι τροπολογίες. Και δύο από αυτές που υιοθετήθηκαν αφήνουν αναγκή την προστασία της συνεργασίας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, χωρίς και κατονάραζεται, φωτισμόφερται η Ελλάδα.

Ο χρ. Παπούτσης έθεσε στη συζήτηση το ερώτημα γιατί δεν εκλήθη να συμμετάσχει η Ελλάδα και απέντειχε τους κινδύνους που αποδίδονται στην Ευρώπη από την αποχωραντικότητα της Ελλάδας, αφού στη συμμετοχή της Ελλάδας σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τη διάλυση της, τον Νοέμβριο του '89.

Στην Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία συμμετέχουν οι Αλβανία, FYROM (ΗΠΑΜ), Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Βολγκαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Μάλδοβης, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβενία, Ουκρανία, Σερβία και από την Ε.Ε. η Αιγαίνια που αποκέπει χρέος προέδριας, η Ιταλία και ως πρωτητηρίτης το γεωματικό κρατίδιο της Βασιλίας. Αλογεί συνέχεια της Κυαναράπετας (Αιγαίνια, Ιταλία, Ουγγαρία και Ομοσπονδιακή Γεωγκολάνδια, πριν από τη διάλυση της) τον Νοέμβριο του '89.