

- 1776: Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννιέται στην Κέρκυρα
- 1795-7: Σπουδάζει Ιατρική στην Πάδοβα της Ιταλίας
- 1797: Καταλύεται η Βενετική Δημοκρατία από τους Γάλλους
- 1798: Συλλαμβάνεται και τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό από τους Γάλλους ο πατέρας του Ιω. Καποδίστρια, εξαιτίας της αντίδρασης της οικογένειας στη γαλλική κυριαρχία
- 1799: Ξεπούν οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι (1799-1815)
Ο Ιω. Καποδίστριας διορίζεται διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου της Κέρκυρας
- 1800: Ιδρύεται η Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807)
- 1803: Ο Ιω. Καποδίστριας διορίζεται γραμματέας της Επτανήσου Πολιτείας Συμμετέχει στον σχεδιασμό του νέου συντάγματος
- 1804: Του απονέμεται από τον τάρο Αλέξανδρο Α' ο βαθμός του κολεγιακού συμβούλου
- 1807: Μαζί με τον μητροπολίτη Ιγνάτιο, στέλνεται ως έκτακτος επίτροπος στη Λευκάδα που απελείται από τον Αλή πασά
- 1809: Φτάνει στην Πετρούπολη για να ενταχθεί στο διπλωματικό σώμα της Ρωσίας
- 1811: Αποστέλλεται στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης ως υπεράριθμος ακόλουθος
- 1812: Διορίζεται διευθυντής του διπλωματικού γραφείου της ρωσικής στρατιάς στο Βουκουρέστι
- 1813-4: Πρωταγωνιστεί, ως απεσταλμένος του τάραυν στη διεύθηση του ελβετικού ζητήματος
- 1814: Συμμετέχει στο Συνέδριο της Βιέννης, όπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο
- 1815: Υπογράφει εξ ονόματος της Ρωσίας τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων, σύμφωνα με την οποία τα Ιόνια Νησιά ανακηρύσσονται αυτόνομο κράτος υπό την προστασία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας
- 1816: Διορίζεται Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μαζί με τον Κ.Ρ. Νέσσελροντ
- 1818: Γίνεται μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Πετρούπολης
- 1819: Μεταβαίνει στην Κέρκυρα όπου διαπιστώνεται την αυταρχική πολιτική του Άγγλου αρμοστή Τόμας Μαϊτλαντ και επεδίωκε χωρίς αποτέλεσμα την αντικατάστασή του
- 1820: Αρνείται να αναλάβει την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας την οποία αποδέχεται ο Αλέξανδρος Ψυλλάντης
- 1821: Στο Συνέδριο του Λάουμπαχ η Ιερά Συμμαχία καταδικάζει κάθε μεταρρύθμιση που προέρχεται από επαναστατικά κινήματα
Ο Ιω. Καποδίστριας συμμετέχει ως μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας Ξεπά η ελληνική επανάσταση στη Μολδοβιλαχία τον Φεβρουάριο και στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο
- 1822: Με αφορμή τον απαγχονισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' τον Απρίλιο και τη σφαγή των χριστιανών που ακολουθεί, ο Ιω. Καποδίστριας προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να πείσει τον τάραυν να αντιπαραθεί δυναμικά στην οθωμανική αυτοκρατορία
Ο Ιω. Καποδίστριας υποβάλλει την παραίτησή του. Ο τάραυν την απορρίπτει αλλά δέχεται την προσωρινή απομάκρυνσή του από την ενεργό υπηρεσία
Η Α' Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου κηρύσσει την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους
- 1822-1827: Εγκαθίσταται στη Γενεύη. Συμμετέχει ενεργά στο φιλελληνικό κίνημα
- 1827: Στις 2 Απριλίου εκλέγεται Κυβερνήτης της Ελλάδος από την Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας
Υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου-Δημιουργείται αυτόνομο ελληνικό κράτος
Ναυμαχία Ναυαρίνου
- 1828: Ο Ιω. Καποδίστριας αποβιβάζεται στην Αίγινα-Θέτει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για την οργάνωση του νεοσύστατου κράτους
- 1829: Συγκαλείται η Δ' Εθνοσυνέλευση στο Άργος
- 1830: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Δημιουργείται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με ηγεμόνα τον πρίγκιπα Λεοπόλδο που ακολούθως παραιτείται
Ο Αδαμάντιος Κοράης γράφει κατά του Ιω. Καποδίστριας-Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη διευρύνεται
- 1831: Η αντιπολίτευση περνά σε επαναστατική δράση με την εξέγερση στη Μάνη, την έκδοση της εφημερίδας Απόλλων στην Υδρα, την πυρπόληση πλοίων του εθνικού στόλου στον Πόρο Ο Ιω. Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο
Συστήνεται τριμελής Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος με πρόεδρο τον Αυγουστίνο Καποδίστρια και μέλη τον Θ. Κολοκοτρώνη και Ιω. Κωλέττη
- 1832
Εκλογή (15.3) του Αυγουστίνου Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος από την Ε' Εθνοσυνέλευση
Παραίτηση (τέλη Μαρτίου) του Αυγουστίνου Καποδίστρια
Συνθήκη του Λονδίνου (25.4/7.5).
Εκλογή από τις Μεγάλες Δυνάμεις του Θυανα ως βασιλιά της Ελλάδος



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



A. 14.38. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ.

Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831): η ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη

Εγκαίνια έκθεσης
25 Αυγούστου 2022

Ώρα 20.30



Η έκθεση «Ιωάννης Καποδίστριας: Η ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη» σε συνδιοργάνωση της Βιβλιοθήκης της Βουλής με το Δήμο Πύλου - Νέστορος και τον Σύλλογο Φίλων Κάστρου Μεθώνης πραγματοποιείται με την ευγενική αρωγή της Βουλής των Ελλήνων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

από 25-8 έως 4-9-2022

Ώρες Λειτουργίας: 8.30 μ.μ.- 11.30 μ.μ.



Ο Καποδίστριας παραμένει τα τελευταία χρόνια επίκαιρος. Η επικαιρότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία, στις αρχές του 21ου αι., επιμένει να αναζητεί στο παρελθόν τα αίτια των αδιεξόδων της, στρέφει προς τα πίσω το βλέμμα της για να ορίσει το παρόν της ή να σχεδιάσει το μέλλον της. Ο Καποδίστριας, με την ποικίλη δράση του, φαίνεται ότι προσφέρεται για τέτοιες αναδρομές που συχνά όμως στηρίζουν εύκολες ερμηνείες. Οι μεγάλες διπλωματικές και πολιτικές ικανότητές του, τα προσωπικά του χαρίσματα, η ανιδιοτέλειά του, η μεγάλη του προσφορά στην απελευθερωμένη χώρα δεν χρειάζονται ωραιοποίηση. Αναδεικνύονται μόνα τους από τα ιστορικά τεκμήρια και τις μαρτυρίες. Η ωραιοποίηση, αγιοποίηση μερικές φορές, που δικαιώνει όλες του τις κυβερνητικές επιλογές και παρασιωπά ή απλώς καταδικάζει οποιαδήποτε αντίθετη γνώμη ή πράξη, δε βελτιώνει αλλά βλάπτει την ιστορική του εικόνα. Αντίθετα, κάθε ατεκμηρίωτη και μονομερής κριτική των επιλογών του, χωρίς την κατανόηση των συνθηκών που επικρατούσαν, είναι ανιστόρητη. Ας μεταφερθούμε στο κλίμα της εποχής και ας δούμε όχι μόνο την αγωνία και τη θλίψη του Κυβερνήτη που συνειδητοποιούσε ότι οι προθέσεις του για μια χώρα ελεύθερη και ευημερούσα παρεξηγούνταν, εμποδίζονταν ή ακυρώνονταν από αντιπάλους, αλλά ας αντιληφθούμε και τη διάψευση των ελπίδων, τους φόβους και την αγωνία όσων τον αντιπολιτεύτηκαν παραπλανημένοι ή καθοδηγημένοι, οι οποίοι όμως είχαν κι αυτοί το δικό τους όραμα για τη χώρα και επιπλέον είχαν πολεμήσει για αυτήν»

Χρήστος Λούκος, Ιστορικός,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης,
επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης
«Ιωάννης Καποδίστριας: η πορεία του στον χρόνο

“Ας λένε και ας γράφουν ότι θέλουν. Έρχεται, όμως, ο καιρός που οι άνθρωποι κρίνονται όχι για όσα είπαν ή έγραψαν για τις πράξεις τους, αλλά για όσα μαρτυρούν οι ίδιες οι πράξεις τους.
Με τη δύναμη που μου δίνει αυτό το αξίωμα, ζήσα στον κόσμο μέχρι τη δύση της ζωής μου, όπως ακριβώς επιθυμούσα. Είναι αδύνατον να αλλάξω σήμερα, αλλά θέλω να θα κάνω ό,τι πρέπει, και ας γίνει ό,τι γίνει.”

Απόσπασμα επιστολής του Ιω. Καποδίστρια 12 ημέρες πριν τη δολοφονία του