



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 Α Θ Η Ν Α
Τ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/18516

18 ΜΑΐΟΥ 2015

Αθήνα, 06 Μαΐου 2015

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ : Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας. Εθνικά ζητήματα. Ενέργειες.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 1967/ 22-04-2015.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, σε δότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ενημερώσαμε την Εθνική Αντιπροσωπεία, με το 7017/4/18445 από 15-04-2015 έγγραφό μας, σε απάντηση της 182/ 02-04-2014 αναφοράς παρομοίου περιεχομένου που επίσης κατέθεσε ο ερωτών κ. βουλευτής.

Επιπροσθέτως, μεταξύ άλλων και για τα αναφερόμενα, στο παραπάνω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, θέματα που άπτονται των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, την παράνομη δράση του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού κράτους», τις επιπτώσεις τους στις μεταναστευτικές ροές και τον τρόπο προετοιμασίας και αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού από τη χώρα μας, σας παραπέμπουμε στα πρακτικά των ΚΕ' και ΚΗ' συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων της 20^{ης}-04-2015 και 27^{ης}-04-2015, κατά τις οποίες συζητήθηκαν οι 98/15-04-2015 και 126/20-04-2015 Επίκαιρες Ερωτήσεις, με παρόμοιο περιεχόμενο, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Δ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ και Η. ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ, αντίστοιχα και απάντησε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ν. ΒΟΥΤΣΗΣ.

Πέραν αυτών, σας πληροφορούμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX), που δημιουργήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2007/2004 με έδρα τη Βαρσοβία, είναι μετεξέλιξη του «Κοινού Φορέα για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.», ο οποίος συντόνιζε τα προγράμματα των τριών τότε Κέντρων για τον έλεγχο των συνόρων (Ad-Hoc Centres on Border Control), ήτοι, «Χερσαίων Συνόρων», «Ανάλυσης Κινδύνων», και «Κέντρο Αριστείας Εξειδικευμένης Τεχνολογίας». Από το 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών έχει

λάβει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της ασφάλειας. Στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, δημιουργήθηκε ο προαναφερόμενος Φορέας, με αποστολή την επίβλεψη των πιλοτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. και των, σχετικών με τη διαχείριση των συνόρων, κοινών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, (26 Οκτωβρίου 2004), ιδρύθηκε ο FRONTEX, ο οποίος κατέστη επιχειρησιακά λειτουργικός την 3η Οκτωβρίου 2005.

Σε ό,τι αφορά στη θωράκιση της χώρας μας έναντι του αναφερομένου κινδύνου της εξάπλωσης των ισλαμιστών τρομοκρατών/τζιχαντιστών καθώς και της διεθνούς τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού, οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα, εντάσσοντας στο σχεδιασμό τους και την επαρκή προετοιμασία τους για επιχειρησιακή δράση κατασταλτικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, οι Ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση για τυχόν εντοπισμό ύποπτων εξτρεμιστικών δραστηριοτήτων, αναλύουν και αξιολογούν οποιαδήποτε πληροφορία περιέλθει σε γνώση τους σχετική με τη δράση των εξτρεμιστών – ισλαμιστών και διεξάγουν επισταμένους ελέγχους στα άτομα που διέρχονται από τις ζώνες ευθύνης τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις στους αστυνομικούς των περιφερειακών Υπηρεσιών και ειδικότερα αυτών της «πρώτης γραμμής» για τη διενέργεια μεθοδικών ελέγχων, τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας τους με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας (Europol, Interpol κ.λπ.), ενεργώντας πάντοτε με σεβασμό στη νομιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Επιπλέον, σημειώνεται ότι πραγματοποιούνται και σχετικές εκπαίδευσεις του αστυνομικού προσωπικού και ιδίως σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, που ενδεχομένως να οδηγήσουν στο βίαιο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία, με απότερο σκοπό την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων ατόμων και δραστηριοτήτων.

Πάντως, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, από έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, δεν έχουν επιβεβαιωθεί πληροφορίες ή διαδόσεις για την παρουσία των αποκαλούμενων «τζιχαντιστών» στη χώρα μας. Σημειώνεται δε, ότι οι διαβιούντες, στη χώρα, μουσουλμάνοι οικονομικοί μετανάστες ακολουθούν μετριοπαθή ενδοθρησκευτικά ρεύματα του Ισλάμ και μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί ύποπτες εξτρεμιστικές δραστηριότητες ή φαινόμενα έντονης ριζοσπαστικοποίησης, που να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Αναφορικά με το ζήτημα της επάρκειας οικονομικών πόρων και τη χρηματοδότηση υποδομών φιλοξενίας αλλοδαπών, σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου μας αποτελεί και την υπεύθυνη εθνική αρχή για την εφαρμογή των αποφάσεων 574/2007/EK και 575/2007/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών». Η εν λόγω Υπηρεσία είναι αρμόδια για το χειρισμό και την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν σε χρηματοδοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το συντονισμό των συναρμόδιων Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών μέσω των παραπάνω δύο Ταμείων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη νέα Δημοσιονομική Περίοδο 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν την Προστασία συνόρων, το κοινό σύστημα θεωρήσεων VISA, την αστυνομική συνεργασία για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και δράσεις σχετικές με το άσυλο τη μετανάστευση και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω των δύο νέων Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Ο προϋπολογισμός των πιστώσεων των δύο αυτών Ταμείων που έχει κατανεμηθεί στη χώρα μας ανέρχεται στα 530.000.000 ευρώ (ευρωπαϊκή και εθνική συμμετοχή). Ειδικότερα, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

δύναται, μεταξύ άλλων, να στηρίξει και δράσεις σχετικές με τη λήψη προαναχωρησιακών μέτρων ένταξης – προγράμματα ένταξης των νόμιμων μεταναστών με έμφαση στο ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, την προαγωγή της διαπολιτισμικότητας, τη βελτίωση των υποδομών των Κέντρων Στήριξης Μεταναστών, την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους με την ενίσχυση των ανοικτών δομών και την καθιέρωση ενός βιώσιμου συστήματος υποδοχής. Επίσης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν σε θέματα διαχείρισης και επιτήρησης εξωτερικών συνόρων καθώς και σε ζητήματα απτόμενα της ανάπτυξης και της εγκατάστασης συστήματος ολοκληρωμένης επιτήρησης χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων (Επέκταση και Αναβάθμιση υφιστάμενης υποδομής AIS, εξοπλισμός πλωτών και χερσαίων μέσων κ.λπ.)

Στο πλαίσιο αξιοποίησης και των προαναφερομένων οικονομικού-δημοσιονομικού χαρακτήρα δυνατοτήτων συγκαταλέγεται και η εξέταση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, του ζητήματος της δημιουργίας νέων υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας των παράτυπων μεταναστών καθώς της βελτίωσης των υφισταμένων, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες απολύτως συμβατές με την αξία του ανθρώπου και την προστασία των δικαιωμάτων των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αναλαμβάνουμε τις, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένες και αναγκαίες πρωτοβουλίες, με πρόθεση λήψης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας και κάθε αναγκαίου πρακτικού μέτρου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού, για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε όλα τα διαδικαστικά στάδια, καθώς και για τη διαμόρφωση και παγίωση του επιθυμητού περιβάλλοντος εσωτερικής ασφάλειας αλλά και τη συμβολή των Υπηρεσιών μας, πρωτίστως, στην πρόληψη αλλά και στην ουσιαστική αντιμετώπιση ιδίως των νέων μορφών οργανωμένης εγκληματικής δράσης και των σύγχρονων προκλήσεων στο ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο, με απόλυτο σεβασμό στην αξία του ανθρώπου, τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματά του και τη δημοκρατική νομιμότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή, εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών, την εκπαίδευση προσωπικού, την προστασία των δικαιωμάτων του και την ανύψωση του ηθικού του καθώς και την πραγματοποίηση των κατάλληλων μεταβολών οργανωτικού χαρακτήρα στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να καταστεί ευέλικτη, σύγχρονη, αποτελεσματική και φιλική προς τον πολίτη, ώστε να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις υφιστάμενες αλλά και τις προκύπτουσες από σχετικές μελέτες και διαφαινόμενες μελλοντικές απαιτήσεις και προκλήσεις.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α. ΜΑΣΕΛΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α'
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ'
Δευτέρα 20 Απριλίου 2015**

Αθήνα, σήμερα στις 20 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.18' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β' Αντιπροέδρου αυτής κυρίου **ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΦΑ**.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Εισερχόμαστε, στην ανάπτυξη της τελευταίας για σήμερα επίκαιρης ερώτησης. Είναι η με αριθμό 98/15-4-2015 του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, κ. Δημητρίου Κρεμαστίνου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την ανησυχητική αύξηση εισερχομένων μεταναστών.

Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Βούτσης.

Κύριε Κρεμαστίνε, έχετε το λόγο παρακαλώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Όταν έγραψα αυτή την ερώτηση πριν από μερικές μέρες δεν φανταζόμουν ότι σήμερα θα είχαμε αυτό το θλιβερό γεγονός στη Ρόδο.

Η ερώτηση αφορά στην ανησυχητική αύξηση των εισερχομένων πάσης φύσεως μεταναστών ή προσφύγων στη χώρα. Η ανησυχητική αύξηση των μεταναστών βλάπτει και τον τουρισμό μας. Σήμερα πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή δίκτυα είναι ότι σχεδόν μέσα στην πόλη της Ρόδου πνίγηκαν τρεις άνθρωποι από ένα δουλεμπορικό πλοιάριο το οποίο εγκατέλειψαν οι δουλέμποροι στην τύχη του. Το παρέσυραν τα κύματα και αντί να το πάνε στην αμμώδη παραλία το κήργαν στην ακτή με αποτέλεσμα ένα παιδάκι να πνιγεί σήμερα.

Αυτοί οι αριθμοί θα συξάννονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προσπαίζεται από εμάς, την Ιταλία και την Ισπανία κυρίως από την είσοδο μεταναστών, θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι οι αριθμοί αυξήθηκαν. Οι αριθμοί αυξήθηκαν, κύριε Πρόεδρε, γιατί όπως ξέρετε οι προσπάθειες ανατροπής από τιχυρές κυβερνήσεις των κυβερνήσεων του Ιράκ, της Λιβύης και της προσπάθειας στη Συρία, επέφεραν αυτά τα γεγονότα.

Και οι κυβερνήσεις αυτές είναι υπεύθυνες, αν μη τι άλλο, για τις παράπλευρες απώλειες και θα πρέπει να πληρώσουν. Δεν μπορεί να πληρώνουν τα φτωχά κράτη του Νότου και ειδικά η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται υπό πτώχευση.

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι το θέμα είναι μείζον και η ερώτηση η δική μου παίρνει ιδιαίτερη σημασία γιατί ρωτώ τι μέτρα θα ειστηγηθεί η Κυβέρνηση διά του αρμοδίου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι απλώς για να λυθεί το πρόβλημα –και αυτό θα είναι το σωστό- αλλά για να υπάρξει κυρίως μια ανάσχεση ή ανασχετικά μέτρα και ειδικότερα, που είναι η προστασία και η υποστήριξη των νησιών του Αιγαίου που βρίσκονται στην παραμεθόριο περιοχή και αντιμετωπίζουν καθημερινά σχετικά προβλήματα με πενιχρά ή ανύπαρκτα μέσα και υποδομές.

Παράκληση, λοιπόν, είναι ο Υπουργός να μας ενημερώσει και να ενημερώσει τη Βουλή που ακριβώς πάμε σε αυτήν τη φάση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούμε, κύριε Κρεμαστίνε.

Το λόγο έχει τώρα ο Υπουργός κ. Νικόλαος Βούτσης.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κρεμαστίνε, πράγματα δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση -συνολική θα έλεγα- γι' αυτό το ζήτημα.

Θέλω να σας πω ότι αυτές τις μέρες εξελίσσονται πολλές συναντήσεις και συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας -αρκετές από αυτές δεν είναι ανακοινώσιμες- συζητήσεις διυπουργικές και με την παρουσία του Πρωθυπουργού προ εβδομάδας κι ενδιάμεσες με όλα τα στελέχη των Λιμενικών Αρχών, με παράγοντες από όλες τις πλευρές και απ' όλα τα Υπουργεία που σε συνεννόηση και σε συζήτηση και με την Ένωση Περιφερειών και την Κεντρική Ένωση Δήμων συζητάνε την εκπόνηση άμεσα -εννοώ εντός της εβδομάδας- ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση, την απορρόφηση -αν θέλετε- ενός πολύ κρίσιμου ζητήματος του οποίου τις διαστάσεις θέσατε κι εσείς.

Θέλω να πω ότι λυπάμαι διότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση της χώρας όλες τις τελευταίες μέρες, ακόμα και σήμερα που είχαμε αυτά τα δραματικά νέα, τα νοούγια για εκαποντάδες νεκρούς στη Μεσόγειο, αντί να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να δει τη διάστασή του, δηλαδή ότι έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και έναν μείζονα χαρακτήρα, επιδίδεται σε μικροκομματικές αντιταραθέσεις σε μια ατελείωτη πολιτική εθελοτυφλία στα όρια του πολιτικού κυνισμού.

Εμείς έχουμε πει ότι δεν είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που ενθάρρυνε στο να υπάρχει αυτό το κύμα σήμερα των προσφύγων, όπως λέει η Αξιωματική Αντιπολίτευση. Διότι αυτό το κύμα, όπως είδατε, πολλαπλάσιο σκάει πάνω στην Ιταλία, πάνω στην Ισπανία, πάνω σε όλες τις χώρες. Οι πόλεμοι, όπως πολύ σωστά είπατε, μέχρι και τα κλιματικά φαινόμενα στη σύγχρονη εποχή και οι εμφύλιοι και οι εξωτερικές παρεμβάσεις, δημιουργούν αυτήν την κατάσταση η οποία είναι δραματική και μπορεί να εξελιχθεί για δλούς, και γι' αυτούς τους πληθυσμούς αλλά και για την Ευρώπη, στο μεγαλύτερο πρόβλημα, ίσως, της εποχής μας.

Μίλαμε για μερικά εκατομμύρια που τήδη είναι με την έννοια των εν δυνάμει, δυναμένων να αποκτήσουν το στάτους του πρόσφυγα και τα οποία βρίσκονται σε Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία και ταυτόχρονα από την αυχή κατάληξη της λεγόμενης «Άνοιξης» στη Λιβύη και στην υποσαχάρια περιοχή, έχουμε επίσης, μερικά εκατομμύρια.

Είδαμε με ενδιαφέρον ότι οι Ευρωπαίοι τηγέτες καθώς προσπαθούν να ξυπνήσουν ή να δείχνουν ότι ξυπνούν, χρησιμοποίησαν, κύριε Πρόεδρε, την έννοια, ότι αυτοί λέει «έρχονται από τα δουλεμπορικά, είναι των δουλεμπόρων που τους φέρνουν. Αν χτυπήσουμε το δουλεμπόριο δεν θα υπάρχουν αυτές οι ροές».

Με συγχωρείτε, αλλά όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι ξέρουν ότι τρεισήμισι χιλιάδες ήταν μόνο οι νεκροί στη Μεσόγειο το 2014 και παρ' όλα αυτά παίρνουν τα παιδάκια τους, επειδή δεν θέλουν να ζήσουν εκεί, δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτές τις χώρες από τις οποίες προέρχονται και διακινδυνεύουν να γίνουν τα νέα θύματα.

Γνωρίζουν και για τα νέα θύματα και παρόλα αυτά μπαίνουν στα καιρά των δουλεμπόρων. Μην βλέπουμε, λοιπόν, το δάχτυλο. Κι εσείς, είστε άνθρωπος, ο οποίος έχει μία ευρύτητα κι έναν ορίζοντα πολύ μεγάλο. Είχαμε θύματα και στη Ρόδο πράγματι. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.

Αν δείτε τα νούμερα '13 με '14, '14 με '15, είναι αυξητική η πορεία, λόγω της κατάστασης στη Συρία. Τώρα, όμως, είναι περισσότερο αυξητική η πορεία μέσα στο 2015. Είχαμε στο Βόρειο μεν Αιγαίο αρικετούς χώρους που ήταν δυνατόν να γίνουν τα πρώτα κέντρα, όπου για δύο ή τρεις ημέρες γίνεται η καταγραφή, λαμβάνονται τα μέτρα υγιεινής και ύστερα προωθούνται προς τον ηπειρωτικό κορμό, όπου εκεί πλέον τα μέτρα είναι διαφορετικά. Μερικά εξ αυτών τα έχουμε ανακοινώσει, κίνοντας μεγάλη προσπάθεια για το κρίσιμο ζήτημα που είπατε και το τουριστικό και του

κοινωνικού ιστού σ' αυτά τα νησιά να μην παραμένουν αρκετές ημέρες ούτε να είναι στα κέντρα των πόλεων.

Για το Νότιο Αιγαίο δεν υπήρχαν καθόλου αυτές οι υποδομές. Παρ' όλα αυτά νησί προς νησί -κι έχουμε κάνει αυτήν την εξέταση σας λέω, μέσα από πολλές συσκέψεις- σιγά σιγά διαμορφώνονται οι υποδομές, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να είναι η γέφυρα σε σχέση με τον ηπειρωτικό κορμό. Θα πάρουμε και μέτρα ακόμα ίσως και για ειδικό πλοίο, το οποίο θα περνάει απ' όλα αυτά τα νησιά σε πολύ λίγες ημέρες να πάρνει αυτόν τον κόσμο.

Σε κάθε περίπτωση και με την αύξηση που πρέπει να υπάρχει των δυνατοτήτων του Λιμενικού και των άλλων δυνάμεων που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά και αποτρεπτικά σε καμία περίπτωση βέβαια -και αυτό δεν είναι στην ηθική των δικών μας δυνάμεων να λειτουργήσουν- διακινδυνεύοντας τις ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στις βάρκες, αλλά που μπορούν να λειτουργήσουν σε μια τέτοια κατεύθυνση, έτσι ώστε να γίνει πιο δύσκολο για τους δουλεμπόρους να φέρουν τον κόσμο και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Χρειάζονται αρκετά χρήματα προς τούτο.

Νομίζω πως έχει ξεκινήσει συνεννόηση και με τον κ. Αβραμόπουλο. Μόλις πριν λίγο τελείωσαν την έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών στο Λουξεμβούργο, όπου μας εκπροσώπησε η αρμόδια Υπουργός, κ. Χριστοδούλοπούλου για τη μετανάστευση. Θα φέρει όλα τα συμπεράσματα και θα έρθει και ο ίδιος ο Επίτροπος στο τέλος της εβδομάδας, αφού πάει κι από Ισπανία κι από Ιταλία και θα διαμορφώσουμε από κοινού το τελικό εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κρίσιμης κατάστασης με βοήθειες και συνέργειες και συνεπικουρίες κι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ανταποκριθούμε στα θέματα, τα οποία θέσατε με αφορμή και επίκεντρο τη Ρόδο.

Τελειώνοντας, δύναμη, θέλω απ' αυτό το Βήμα να πω αυτό το οποίο είχαμε ρει και προ τριετίας. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά και κύριε Κουτσούκο, θα πω για ώτα μη ακουόντων. Γνωρίζετε πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι, σε ποιες πτέρυγες της Βουλής. Είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα. Το θέμα αυτό, των μεταναστευτικών ροών έρχεται από το μέλλον. Δεν είναι θέμα το οποίο μπορείς να λήξεις, να το περαιώσεις με ορισμένα μέτρα ή βάζοντας διάφορα τείχη διαφόρων ειδών και αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κώφευαν και συνειδητά ήθελαν οι χώρες του νότου και ιδιαίτερα η πατρίδα μας -που είναι στο πιο κρίσιμο γεωπολιτικό σημάδι της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να γίνουν αποθήκες ψυχών και ανθρώπων που μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης επέτειναν και για τους ίδιους αλλά και για τον κοινωνικό ιστό προβλήματος.

Η γραμμή μας ήταν σαφής, την έχουμε πει εδώ και τρία χρόνια, την έχουμε επαναλάβει δεκαπέντε φορές, την είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις Προγραμματικές Δηλώσεις: ανάληψη ευθυνών, μέρισμα ευθυνών μέσα από διακρατικές πανευρωπαϊκές συμφωνίες πολύ πέραν από τα υποκριτικά Δουβλίνο I, II, III και πολύ πέραν από τις χρεώσεις και τις δεσμεύσεις της Σένγκεν. Μία καινούργια στρατηγική συμφωνία, όπου οι χώρες ανάλογα με την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση και ανάλογα με τα θέλια δυσών θέλουν να πάνε εκεί και τις εργασιακές συνθήκες, να μπορούν σε κάθε φάση να αναλαμβάνουν το «φορτίο» -βάλτε το σε εισαγωγικά γιατί μιλάμε για ανθρώπους- που τους αναλογεί.

Και αυτό να γίνεται καθαρά, διαφανώς, με χαρτιά, με καταγραφή, με υγειονομικούς δρους, με ανθρωπισμό, με αλληλεγγύη και με αποφυγή, βεβαίως, ζητημάτων ασφάλειας σε σχέση και με τις τελευταίες ασύμμετρες απειλές.

Αυτή ήταν η στρατηγική. Αντ' αυτής, επί τρία χρόνια ακούγαμε διάφορα απίστευτα πράγματα -επαναλαμβάνω- που δυστυχώς μόνο πολιτικό κυνισμό εξέφραζαν.

Ελπίζω πως τώρα, αλλά φοβάμαι με χιλιάδες θύματα μπροστά μας, θα γίνει δυνατόν όλες οι πτέρυγες -και όχι μόνο οι πτέρυγες που ήταν ευαίσθητες και ιστορικά, παραδοσιακά, με την έννοια της κουλτούρας για αυτά τα ζητήματα- να δουν διαφορετικά τα πράγματα και να υπάρξει και μία λύση για τη χώρα μας, την οποία από κοινού και θα εκπονήσουμε και θα εφαρμόσουμε και αυτή είναι η θέλησή μας.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τη μεγάλη ανοχή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Φαίνεται ότι έχουμε μαζει στη συναρπαστικότερη έξαρση του ογκωδέστερου προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος, μετά τον Πόλεμο και αυτό το ρεύμα βρίσκει την Ευρώπη και τις επιμέρους πολιτείες ανέτοιμες σε δομές και μέσα να το αντιμετωπίσουν.

Κύριε Κρεμαστίνε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τις συσκέψεις και ειδικά των Πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως ξέρετε οι συσκέψεις δεν καταλήγουν πάντοτε σε πρακτικά και επιτυχημένα μέτρα.

Κύριε Υπουργέ -σας το είπα κατ' ίδιαν και θέλω να το πω και δημόσια διότι το πιστεύω- το τείχος που έφτιαξε η Frontex στον Έβρο, αποδεδειγμένα έφερε εντυπωσιακή ελάττωση των εισερχομένων, δια του Έβρου, στη χώρα. Την ίδια, όμως, χρονική περίοδο, άρχισε να αυξάνεται το κύμα προς τα νησιά, γιατί εκεί δεν υπήρχε το ανάλογο τείχος.

Είτα, λοιπόν, στον κύριο Υπουργό διτί θα πρέπει η Frontex να επεκτείνει το τείχος και προς τα νησιά. Δηλαδή, να μας δάσει τις υποδομές εικονίνες, πλοία με GPS και ραντάρ, που να μπορούν να εντοπίσουν μόλις ξεκινούν τα δουλεμπορικά της ακριβώς πλοία είναι διότι τα σύγχρονα GPS σου δίνουν και τον τύπο του σκάφους. Εκεί που δεν θα δώσουν τον τύπο, θα είναι τα δουλεμπορικά. Σου λένε πως σκάφος είναι, το όνομά του, τη φορτίο έχει, με τι ταχύτητα κινείται. Είναι το σύστημα Navigator.

Αυτό πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να το υιοθετήσουμε άμεσα, διότι αυτομάτως οι δουλέμποροι θα αρχίσουν να ανησυχούν. Διότι αυτό που έγινε στη Ρόδο είναι ότι αφησαν το πλοίο στην τύχη του, μέσα σχεδόν στην πόλη της Ρόδου, για να μη συλληφθούν οι ίδιοι.

Εάν, λοιπόν, τους είχαμε εντοπίσει -διότι οι απόσταση από τις τουρκικές ακτές είναι από δέκα έως δεκαπέντε μίλια, ανάλογα με το σημείο της Ρόδου που πλησιάζει- αυτοί δεν θα είχαν έρθει και θα είχαν σωθεί οι άνθρωποι.

Έχω, λοιπόν, την εντύπωση ότι στα μέτρα που εισηγείται η Κυβέρνηση πρέπει να εισηγηθεί και αυτό το μέτρο και πιστεύω ότι θα είναι πρακτικό και αποτελεσματικό. Όσον αφορά το γενικότερο πρόβλημα, όπως είστε και ο κύριος Πρόεδρος, το θέμα δηλαδή της μετανάστευσης, ιστορικά αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχουν κοινωνικές αναστατώσεις, όπως αυτές που υπάρχουν σήμερα στη Μεσόγειο, έχουμε κύμα μεταναστευτικό.

Εάν, όμως, το αφήσουμε έτσι, εάν δεν έχουμε δηλαδή μέτρα ανάσχεσης, αυτό το κύμα θα γίνει τσουνάμι. Διότι όπως είστε και ο Υπουργός, υπάρχουν δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία. Αυτοί τι θα κάνουν; Εάν πιστέψουν ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να φύγουν προς πάσα κατεύθυνση, θα φύγουν.

Εάν, λοιπόν εμείς είμαστε η «εύκολη» πόλη εισόδου, θα έρθουν προς εμάς. Εάν είναι άλλες χώρες, θα πάνε σε όλες χώρες. Το φαινόμενο υπάρχει. Τουλάχιστον, ας προστατεύσουμε τη χώρα, μία χώρα που σήμερα είναι υπό πτώχευση -το λέω αυτό και επιμένω- διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντέξει και να κάνει

ανθρωπιστική προσπάθεια και ανθρωπιστική δράση γι' αυτούς του δυστυχείς ανθρώπους.

Εγώ, πραγματικά, συγκλονίζομαι στη σκέψη ότι έχασε σήμερα τη ζωή του στη Ρόδο με αυτόν τον τρόπο ένα παιδί, εκτός από τους άλλους δύο. Όχι όπι αυτό είναι μικρότερο βέβαια, αλλά ήταν ένα παιδάκι.

Πρέπει να τους βοηθήσουμε με όλους τους τρόπους και πρέπει, κύριε Υπουργέ, οπωσδήποτε να πορευθούμε με πρακτικά μέτρα. Να το πείτε και στον κ. Αβραμόπουλο, ο οποίος πρέπει και αυτός να σκεφτεί πρακτικά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούμε, κύριε Κρεμαστινέ.

Επιθυμεί ο αξιότιμος κύριος Υπουργός να απαντήσει;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Για μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

Αναγνωρίζουν όλοι ότι αυτές οι ροές διαμορφώνονται από φτώχεια, ανέχεια, εμφύλιους πολέμους και μεγάλες στρατιωτικές επεμβάσεις που γίνονται. Διαλύονται κράτη στη γειτονιά μας, όπως η Συρία, το Ιράκ, δηλαδή μεγάλα, ιστορικά κράτη. Πράγματι, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μία ιστορική τομή που θα πρέπει με έναν ορίζοντα πολύ διαφορετικό να δούμε το σύνολο αυτών των ζητημάτων.

Η Frontex ξέρετε ότι δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, αλλά επικουρεί επιχειρησιακά, τεχνολογικά κλπ. Ίσως δεν θα ξέρετε από μικροφόνου να το πω, αλλά σας το λέω ότι εκκρεμεί πολύ καιρό αίτημα του Λιμενικού με κονδύλια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία έχουν, εδώ και ένα και ενάμιση χρόνο, επικυρωθεί, εγκριθεί και τα οποία δεν δόθηκαν και δεν δίνονται για επιπλέον σκάφη και για επιπλέον διασφαστικά μέσα.

Αυτό που αφορά εμάς, λοιπόν, πέρα από τα χρήματα σε έρθουν από εκεί και τα επιπλέον σκάφη κλπ, είναι ιατροί, νοσηλευτές, υγειονομικό προσωπικό, ψυχολόγοι, μια ενίσχυση οπωσδήποτε του Λιμενικού. Αντιλαμβάνεστε ότι δταν η χώρα έχει είκοσι πέντε εκατομμύρια τουρίστες και τόσα λιμάνια, το να είναι οι ίδιοι οι λιμενικοί οι οποίοι κάνουν τις διασώσεις, που από το πρωί πρέπει να καταγράφουν και να καταβιβάζουν τον κόσμο και τα αυτοκίνητα είναι μια τρέλα. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε δραματική κατάσταση.

Άρα, λοιπόν, αν αυτό ως Κυβέρνηση πρέπει να το αναλάβουμε -και πρέπει σήγουρα να το αναλάβουμε ως κόστος- είναι να υπάρξουν ειδικές πολιτικές αυτήν την στιγμή και κατ' εξαίρεση πολιτικές για να υπάρξει αυτή η πολλαπλή ενίσχυση προς τα νησιά την οποία και θα δώσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Κρεμαστινέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α'
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΗ'
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015**

Αθήνα, σήμερα στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.19' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής κ. **ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ**.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση για την μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των **ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**.

Προχωράμε στην με αριθμό 126/20-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με το μείζον ζήτημα της αυξημένης ροής παράνομων μεταναστών προς την Ελλάδα.

Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Βούτσης.

Ορίστε, κύριε Κασιδιάρη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Το σημερινό νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ παρουσιάσθηκε ως νίκη της Δημοκρατίας. Εγώ, όμως, αυτή τη «νίκη της Δημοκρατίας» την είδα στην τηλεόραση μέσα σε ένα κελί φυλακής, διότι μου απαγορεύθηκε η παρουσία μου στο Κοινοβούλιο.

Για ποια Δημοκρατία, λοιπόν, ομιλείτε, όταν το Κοινοβούλιο λειτουργεί με λιγότερους από τριακόσιους Βουλευτές;

Η μεγαλοαστική Δεξιά μάς έκλεισε στη φυλακή, χτύπησε το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα της Χρυσής Αυγής με τα παράνομα μέσα που όλοι γνωρίζετε ποια είναι, όλοι ακούσατε, όλοι είδατε τα βίντεο, όλοι ακούσατε τις εντολές του πρώην Πρωθυπουργού. Και η μεγαλοαστική Αριστερά συνεχίζει αυτό το έγκλημα. Και ομιλώ για μεγαλοαστική Αριστερά, βεβαίως, διότι και ο υπεύθυνος της διαπραγματευτικής ομάδας, πλέον, ο κ. Τσακαλώτος, που ομήλουσε προ ολίγον, είναι και αυτός ένα από τα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με καταθέσεις -πάνω από 500.000 ευρώ, εξ ίσων γνωρίζω- στην BlackRock, την JPMorgan.

Οφείλω να ανοίξω αυτήν την παρένθεση, διότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα Δημοκρατίας σήμερα. Δεν μπορεί να έρχομαι στη Βουλή το απόγευμα, να κάνω Κοινοβουλευτικό Έλεγχο και το πρωί να μου έχει απαγορευθεί από τον ίδιο Εισαγγελέα να έρθω στη Βουλή, για να μιλήσω σε ένα νομοσχέδιο. Αυτό γίνεται διότι έχουν ληφθεί αποφάσεις, έχουν ψηφιστεί μνημονιακά νομοσχέδια με λιγότερους από τριακόσιους Βουλευτές σε αυτήν την Αίθουσα. Και αυτή είναι μια μεγάλη παρανομία, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Η παρανομία συνεχίζεται, για να νομιμοποιήσει την παρανομία της προηγούμενης κυβερνήσεως.

Κύριε Υπουργέ, τα λέω σε σας διότι έχετε επιδείξει μετριοπάθεια στο θέμα αυτό. Το έχετε αντιμετωπίσει με περισσότερο ρεαλισμό σε σχέση με άλλους συναδέλφους σας

και οφείλω να το τονίσω το ζήτημα. Δεν υπάρχει νίκη της Δημοκρατίας όταν η Βουλή λειτουργεί με λιγότερους από τριακόσιους Βουλευτές.

Ας πάω τώρα στο ζήτημα της επίκαιρης ερώτησής μου. Ζητώ λίγη ανοχή σε ό,τι αφορά τον χρόνο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, όλους τους Έλληνες πολίτες, πλην μεγαλοαστών, βεβαίως, που ζουν σε προάστια όπου δεν έχουν φθάσει ακόμα οι λαθρομεταναστευτικές ροές.

Χρησιμοποιώ τον όρο «λαθρομετανάστευση» όχι γιατί θέλω να μειώσω ανθρώπους. Εδώ η ελληνική γλώσσα είναι συγκεκριμένη. «Λαθροθήρας» είναι ο κυνηγός που κυνηγά παράνομα. «Λαθρέμπορος» είναι ο έμπορος που εμπορεύεται προϊόντα παράνομα. Έτσι και «λαθρομετανάστης» είναι ο μετανάστης που έχει εισέλθει παράνομα σε μία χώρα.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Αυτό το μείζον εθνικό ζήτημα δεν είναι ζήτημα ούτε φυλής ούτε θρησκεύματος. Δεν μας ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στη χώρα είναι από το Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, σε ποιο έθνος ανήκουν, από ποιο κράτος προέρχονται, σε ποιο θεό πιστεύουν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα» και κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή, επειδή η Χρυσή Αυγή είναι το μοναδικό κόμμα που ασχολείται με αυτό το μείζον ζήτημα που απασχολεί εκατομμύρια συμπολίτες μας.

Ερωτώ, λοιπόν, τα εξής:

Κατ' αρχάς, τι έχετε σκοπό να κάνετε με όσους έχουν εισέλθει στη χώρα παράνομα και βρίσκονται ήδη εντός της ελληνικής επικράτειας; Διότι η ρίζα του προβλήματος είναι στον Σύριο λαθρομετανάστη και όχι πρόσφυγα. Μη μιλάμε για πρόσφυγες και ιδίως για πολιτικούς πρόσφυγες, διότι στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής έχουν καταπατηθεί τα πολιτικά δικαιώματα Βουλευτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα Βουλευτών και πολιτών. Εμείς θα ήμασταν πολιτικοί πρόσφυγες επί της ουσίας και όχι αυτοί που έρχονται από τη Συρία για να αποφύγουν τη στράτευση και να πολεμήσουν κατά των τζιχαντιστών.

Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, είναι τι έχετε σκοπό να κάνετε με αυτούς που βρίσκονται μέσα στην ελληνική επικράτεια, με αυτόν δηλαδή που μπαίνει, που είναι πολύ καλά ντυμένος. Ξέρετε -έχετε δει τις εικόνες στην τηλεόραση- ότι δεν είναι ρακένδυτοι πλέον αυτοί που έρχονται σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλά ντυμένοι, με iphone κινητά τηλέφωνα. Βγάζουν φωτογραφίες, στέλνουν στο σόι τους, στους κοντινούς και μακρινούς συγγενείς που είναι στη Συρία και τους λένε, «κοιτάξτε τι ωραία που είναι στην Ελλάδα, ελάτε και εσείς, λοιπόν, εδώ!».

Σύμφωνα με τον κ. Δρίτσα, τον Υπουργό Ναυτιλίας, είναι δύο εκατομμύρια που περιμένουν στα μικρασιατικά παράλια.

Τι έχετε, λοιπόν, σκοπό να κάνετε με αυτούς που βρίσκονται εντός της χώρας και πώς έχετε σκοπό να αντιμετωπίσετε αυτό το αυξημένο ρεύμα, αυτό το τρομερό ρεύμα -ο Πρωθυπουργός μίλησε για ενάμισι εκατομμύριο και ο Υπουργός Ναυτιλίας για δύο εκατομμύρια- αυτό το ζήτημα το οποίο θα λάβει διαστάσεις κατακλυσματίες; Μετά το καλοκαίρι θα είναι κυριολεκτικά το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει η Ελλάδα, μεγαλύτερο και από το μνημόνιο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούμε.

Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Υπάρχουν αναλυτικές απαντήσεις, αλλά θα χρειάζονται πολλή ώρα για να τις πούμε. Έτσι κι αλλιώς έχετε καταθέσει και γραπτές ερωτήσεις, στις οποίες σας δίνονται αυτά τα στοιχεία και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

με αναλυτικές αναφορές στον αναγκαίο εξοπλισμό και την ενίσχυση για όλες τις υπηρεσίες διάσωσης και όχι μόνο στα παράλια, αλλά και στο λιμενικό και όλη τη στρατηγική γύρω από αυτό το ζήτημα.

Θα προτιμήσω να σας απαντήσω από στήθους πάνω σε αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινώντας από το ότι ο κ. Δρίτσας είπε ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο εκατομμύρια. Δεν είπε πως είναι έτοιμοι για να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Στην Τουρκία, κατά υπολογισμούς, είναι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια αυτοί που βρίσκονται σε στρατόπεδα φιλοξενίας ή μεταβατικά, στην Ιορδανία και στον Λίβανο ενδεχομένως άλλοι τόσοι, κατά προσέγγιση. Δημιουργούνται, λοιπόν, αυτές οι συγκεντρώσεις πληθυσμών που ενδεχομένως -και ας το ελπίσουμε- να είναι προσωρινές, με την έννοια ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Η κατ' αρχήν επιλογή τους είναι να γυρίσουν στις χώρες τους όταν σταματήσουν να διαλύονται αυτές οι χώρες.

Εέρουμε πολύ καλά ότι τα καινούρια ρεύματα, αυτές οι ροές που σε μεγάλο βαθμό, σε ό,τι αφορά εμάς, δηλαδή το ανατολικό μέρος της Μεσογείου, είναι σε αυτήν τη φάση προσφυγικά σε ποσοστό 65% έως 80%, από χώρες δηλαδή που εκ πρώτης όψεως -υπάρχει μια συγκεκριμένη ονομασία για το πώς γίνεται αυτό σε σχέση με τα προσφυγικά χαρτιά- έχουν δικαίωμα να πάρουν προσφυγικά χαρτιά, οφείλονται στη μεν Ανατολική Μεσόγειο στη διάλυση της Συρίας, του Ιράκ, στους πολέμους των τζιχαντιστών εκεί κλπ., στη δε υπόλοιπη Μεσόγειο, από τα κάτω, στην κατάληξη της «Αραβικής Άνοιξης» -τουλάχιστον για μερικές από αυτές τις χώρες- και στη διάλυση της Λιβύης.

Υπάρχουν, δηλαδή, εγγενείς αιτίες που παράγουν ροές εκατομμυρίων προσφύγων ή και κλασικών μεταναστών από άλλες χώρες, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και που δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο, απ' ό,τι φαίνεται, εάν δεν σταματήσουν οι επεμβάσεις, οι εμφύλιοι, οι τρομακτικές οικονομικές και άλλες διαφορές που παράγουν αυτές τις ροές, θα είναι ένα πρόβλημα εφιαλτικό πρώτα απ' όλα για τους ίδιους. Διότι εν γνώσει τους παίρνουν τα παιδάκια τους και μπαίνουν στα σαπιοκάραβα ή σε λέμβους που ξέρουν ότι οι άλλοι θα τις σκίσουν, για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.

Καταφέραμε μερικά πράγματα στην τελευταία έκτακτη διάσκεψη που έγινε σε επίπεδο Αρχηγών κρατών και μετά από διυπουργική σύσκεψη που έγινε σε ό,τι αφορούσε τις ελληνικές προτεραιότητες.

Γνωρίζετε πως ενώ στην αρχή η εισήγηση αφορούσε μόνο στις ροές από τη Λιβύη και την είσοδο μεταναστών χωρίς χαρτιά ή παράτυπων μεταναστών κυρίως στην Ιταλία με θανάτους χλιάδων ανθρώπων –τρεισήμισι χλιάδες είναι το 2014 και αρχές του 2015-, στην αντιμετώπιση εκείνου του ζητήματος σημειακά και με βάση και τα επιχειρησιακά δεδομένα που υπάρχουν εκεί -διότι έρχονται με μεγάλα πλοία- έγινε μία αλλαγή, μία μεγάλη στροφή. Στο κοινό ανακοινωθέν των ευρωπαϊκών χωρών σε επίπεδο ηγετών αναφέρονται πλέον συγκεκριμένα στις ροές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στην είσοδο από την Ελλάδα, στο συνολικό ζήτημα που υπάρχει σε αυτήν την πύλη εισόδου τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, δύος, για φέτος. Μάλιστα, εγκρίθηκαν πολύ αυξημένα ποσά σε σχέση με το παρελθόν που ήταν ελάχιστα. Για να καταλάβετε, είχε πάρει 50 εκατομμύρια η Ιταλία και 1,5 ή 3 εκατομμύρια η χώρα μας στο προηγούμενο σχέδιο.

Ταυτόχρονα, ήταν εν ύπνω μερικές δεκάδες εκατομμύρια για συγκεκριμένες δομές είτε κράτησης είτε φιλοξενίας είτε μικρές δομές, κλειστές, σαν αυτές που λέμε να γίνουν τώρα για το ενδιάμεσο, δηλαδή για όσο καιρό χρειαστεί, που μπορεί να είναι από μία εβδομάδα έως ένα μήνα -ελπίζω μόνο τόσο- για να μπορούν να πάρουν τα

χαρτιά τους αυτοί που δικαιούνται το status του πρόσφυγα. Υπήρχαν τέτοια χρήματα και τώρα έχουν εγκριθεί κι άλλα.

Υπάρχει συνεννόηση και με την FRONTEX. Υπάρχουν αιτήματα του Λιμενικού τα οποία λιμνάζουν και όχι με ευθύνη του Λιμενικού ή της ελληνικής Κυβέρνησης, τουλάχιστον της παρούσας. Ελπίζουμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για επιπλέον σκάφη κλπ..

Υπάρχει μια αρκετά καλή συνεργασία -τουλάχιστον έχει συνειδητοποιηθεί το ζήτημα- με Περιφερειάρχες, Δημάρχους κλπ., με τους οποίους κάνουμε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. Γενικώς, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα.

Όταν λέγαμε προ τριετίας –και μάλιστα είχαμε συγκρούσεις πάνω σ' αυτό το ζήτημα- ότι είναι ένα θέμα που έρχεται από το μέλλον, δεν μας πίστευε κανείς. Εθεωρείτο, δηλαδή, ότι ήταν ένα θέμα του παρελθόντος, κάποιων ιδεοληψιών και πως μπορούσε αυτή η είσοδος μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρώπη να σταματήσει. Δεν είναι έτσι, όσο παράγονται τέτοια προβλήματα, όσο υπάρχουν τρομακτικές οικονομικές ανισότητες, όσο υπάρχουν απίστευτα περιβαλλοντικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσα να σας ενημερώσω ότι ήδη στο Μπαγκλαντές – και αυτό το είχαν πει προ εικοσαετίας στις διεθνείς διασκέψεις για το περιβάλλον- ένα μεγάλο μέρος τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους έχει υποχωρήσει κάτω από το νερό και παράγονται πλέον περιβαλλοντικοί πρόσφυγες.

Επαναλαμβάνω ότι κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Ακόμα κι αυτοί που βρίσκονται στα όνυδρα μέρη του Αφγανιστάν δεν θέλουν να κάνουν δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, να ξοδευτούν, να δώσουν λεφτά σε δουλεμπόρους για να έρθουν στην Ευρώπη.

Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στις χώρες που γεννώνται, να υπάρχει εκεί η παρέμβαση του λεγόμενου «πολιτισμένου κόσμου», της Δύσης, με προγράμματα, με δουλειές, με ασφάλεια, με βιοήθεια ώστε να σταματήσουν και όχι να πυροδοτηθούν οι εμφύλιες διαμάχες, πόσο μάλλον το φαινόμενο των Τζιχαντιστών το οποίο ενισχύεται και από την Ευρώπη. Δώδεκα χιλιάδες είναι οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν πάει από την Κεντρική Ευρώπη και έχουν πικνώσει τις γραμμές των Τζιχαντιστών. Αυτούς φοβούνται πρώτα απ' όλα και όχι τους άλλους που είναι δυνατόν με στοιχεία, βιομετρικά ή άλλα να αναγνωριστούν στο πέρασμά τους.

Γιατί τα είπα όλα αυτά; Έχουμε πλήρη επίγνωση όλων αυτών, μαζί με τις αρχές της χώρας, την Αστυνομία, το Λιμενικό, με τις δομές της μεταναστευτικής πολιτικής που σήμερα συγκροτούνται σε πιο μόνιμη και σαφή βάση, ώστε παραδείγματος χάρη να δίνουν τα χαρτιά στους πρόσφυγες και όχι πενήντα τα χρόνο. Πενήντα το χρόνο δίναμε επί χρόνια και ήταν είκοσι χιλιάδες αυτοί που περίμεναν.

Σε όλα αυτά προσπαθούμε, σε επαφή και με την Ευρώπη, να αποκαταστήσουμε μια διαφορετική πολιτική -στη βάση της ανθρωπιστικής μας λογικής και πολιτικής- και κυρίως να πείσουμε για μια αλληλέγγυα ανάληψη μέρους ευθύνης απ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πάνω σ' αυτό το ζήτημα.

Η πολιτική που έλεγε «ρίξτε τους στη θάλασσα», «κάντε κόλπα», «μεταγγίστε τους από εδώ και από εκεί», «σκοτώστε τους ή αφήστε τους να πνιγούν» ή «αφήστε την Ελλάδα να είναι ο ανθρωποφύλακας της Ευρώπης» έχει φάει τα ψωμιά της. Το έχουν καταλάβει κι έξω. Εμείς είμαστε πάρα πολύ σαφείς σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

Επειδή αποτελεί ένα ζήτημα εθνικής κλίμακας ως προς την αντιμετώπισή του, ελπίζω να δούμε βήμα-βήμα να ασκούνται αυτές οι πολιτικές, ώστε να μπορέσουν κι αυτοί οι ανθρωποί να μην μπαίνουν σ' αυτή την περιπέτεια που είναι περιπέτεια ζωής και εμείς, ως χώρα, να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ως προς την ανθρωπιστική αντιμετώπιση αυτών των πολιτών, αλλά και ως προς τον κοινωνικό

ιστό της χώρας που πολλές φορές δοκιμάζεται μέσα από τη συνύπαρξη με τέτοιες ροές.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και με συγχωρείτε που μακριγόρησα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούμε τον κ. Βούτση.

Ο κ. Κασιδιάρης έχει το λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα χρειαστεί και να δευτερολογήσετε, διότι ήταν σε πολλά σημεία σωστά τα βήματα με τα οποία κάνατε την ανάλυσή σας. Συμφωνώ στα περισσότερα σημεία τα οποία θίξατε.

Εμείς έχουμε επισημάνει από το 1992 το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και τα προβλήματα που πρόκειται να δημιουργήσει στην Ελλάδα στο μέλλον. Και αυτό που λέω σήμερα είναι ότι η πολιτική η οποία ακολουθείται –και θα αναλύσω τα λάθη της πολιτικής που σκοπεύετε να ακολουθήσετε, διότι κι εμείς μελετήσαμε πολύ καλά τα ανακοινωθέντα των ευρωπαίων πρεσβότερων και θα επισημάνω τα λάθη τους- θα είναι καταστροφική για την Ελλάδα και θα επισημάνω το γιατί.

Σε λίγα χρόνια, λοιπόν, οι Έλληνες θα είμαστε μειοψηφία μέσα στη χώρα μας και θα υπάρξει ολική πολιτιστική αλλοτρίωση της Ελλάδας. Αυτό μπορεί εσάς να μην σας ενοχλεί. Ενδεχομένως να επιθυμείτε να γίνει πολυπολιτισμική χώρα η Ελλάς, να επιθυμείτε να έχουμε σε κάθε συνοικία δεκάδες τζαμιά, ισλαμικά τεμένη κλπ.. Αυτό, όμως, είναι κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την παράδοσή μας, τον πολιτισμό μας, με τις θέσεις του κόμματός μας και με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Κι έχω να πω πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη πρώτο κόμμα, δεν είχε πει στις προγραμματικές του θέσεις ότι θα ανοίξει τις πύλες και θα λέει, «Έλατε όσοι θέλετε στην Ελλάδα». Και, βέβαια, ομιλώ ξεκάθαρα για τις δηλώσεις της αρμόδιας Υφυπουργού σχετικά με τη μετανάστευση. Να μην τις επαναλάβω τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή η πολιτική δεν είναι ανθρωπιστική. Κανείς δεν είπε, «Ρίξτε τους στη θάλασσα να πνιγούν». Όταν, όμως, λες, «Έλατε όλοι ελεύθερα μέσα στη χώρα», με αυτόν τον άθλιο τρόπο, με τους δουλεμπόρους οι οποίοι συνεργάζονται και με κυκλώματα στην ΕΥΠ, την Αστυνομία κλπ., τότε είναι λογικό να πνίγονται άνθρωποι, οι οποίοι στοιβάζονται στα δουλεμπορικά αυτά πλοία.

Είπαν οι ευρωπαίοι πρέσβεις ότι θα πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ούτως ώστε στις βάσεις τους, στη Λιβύη –δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται στις βάσεις τους στην Τουρκία, στη Σμύρνη, που ξεκινούν και από εκεί δουλεμπορικά με χιλιάδες ανθρώπους- να τα βυθίζουμε. Αυτή η τακτική, σύμφωνα με τους ευρωπαίους πρέσβεις, θα ακολουθηθεί. Και αυτή την τακτική θα προτείναμε κι εμείς να ακολουθήσουμε ως κράτος.

Ακούστε μια λύση για το πρόβλημα: Μπαίνοντας οι δουλέμποροι αφήνουν τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους πνίγονται κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επιστρέφοντας το δουλεμπορικό, μπορεί άνετα να συλληφθεί από τις ελληνικές Αρχές, τον ελληνικό Στρατό και το Πολεμικό Ναυτικό. Υπάρχουν μονάδες –το Λιμενικό Σώμα δεν αρκεί- στον ελληνικό Στρατό που έχουν αναλάβει τη φύλαξη των νησιών μας από τον τουρκικό επεκτατικό κίνδυνο. Αυτές οι μονάδες μπορούν πολύ εύκολα να χτυπήσουν το δουλεμπορό. Όταν το δουλεμπορικό έρθει και εκφορτώσει τους ανθρώπους, πολύ άνετα μπορεί να χτυπηθεί και να συλληφθούν οι δουλέμποροι, αν εμπλακεί ο Στρατός, οι ειδικές μονάδες του ελληνικού Στρατού, το Πολεμικό Ναυτικό σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Και επαναλαμβάνω, αυτή η πρόταση της Χρυσής Αυγής ταυτίζεται, επί της συσίας, με αυτό που συζητήθηκε στην Ευρώπη, σχετικά με εμπλοκή του Συμβουλίου

Ασφαλείας, σχετικά με εμπλοκή πολεμικών δυνάμεων, πολεμικών πλοίων, στο χτύπημα των δουλεμπόρων.

Ποιο είναι, όμως, το πρόβλημα; Ο Κάμερον, ο Ολάντ, όλοι αυτοί μίλησαν για έρευνα και διάσωση. Και μιλήσατε κι εσείς πριν από λίγο για έρευνα και διάσωση. Η έρευνα και η διάσωση είναι η ρίζα του προβλήματος, γιατί λειτουργεί ως μαγνήτης. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος. Εμείς λέμε μικρασιατικά παράλια και δεν λέμε Τουρκία. Σε αυτή τη φάση είναι πράγματι τουρκικό έδαφος. Ο Υπουργός μίλησε για παράλια. Τα δύο εκατομμύρια βρίσκονται στα παράλια. Και πολλά άλλα εκατομμύρια βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας, εκεί, δηλαδή, που είναι τα όρια Τουρκίας-Συρίας. Τα δύο εκατομμύρια που βρίσκονται στα παράλια βρίσκονται εκεί για να περάσουν στην Ελλάδα.

Σε διαφορά αυτούς, λοιπόν, το να δοθούν περισσότερα χρήματα από την Ευρώπη για έρευνα και διάσωση, θα λειτουργήσει ως μαγνήτης, θα επιταχύνει τις ροές και θα διογκώσει το πρόβλημα. Διότι όταν ξέρουν οι πάντες πως φτάνοντας στην Ελλάδα, σκίζοντας τις βάρκες, θα έρθουν απευθείας πολεμικά πλοία της Ελλάδος ή συμμάχων για να τους περισυλλέξουν, τότε μετά αυτές οι ροές θα αυξηθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.

Αυτό, λοιπόν, το περίφημο σχέδιο «Τρίτων» που αφορά έρευνα και διάσωση, το οποίο εσείς αναφέρατε ως λύση του προβλήματος, δεν αποτελεί λύση, αλλά θα διογκώσει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

Σας υπενθυμίζω τι είπε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Κάμερον: «Οσοι παραλαμβάνονται από τα διασωστικά, τα πολεμικά πλοία, θα πηγαίνουν στο εγγύτερο λιμάνι». Ακόμη, δηλαδή, κι αν η FRONTEX αναβαθμιστεί και φέρει εδώ μεγάλα πλοία και περισσότερο προσωπικό, θα παίρνει τους ανθρώπους αυτούς και θα τους πηγαίνει στην Κω, τη Σάμο, στη Λέσβο και θα διογκώνεται το πρόβλημα στην Ελλάδα.

Το ερώτημά μου, λοιπόν -και γι' αυτό ζήτησα να δευτερολογήσετε- είναι τι θα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, όπου σε λίγο διάστημα από τώρα ο πολίτης θα ασφυκτιά ακόμη περισσότερο. Διότι ο πολίτης του κέντρου της Αθήνας, αυτός για τον οποίο ενδιαφερόμαστε και κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία σήμερα κι έρχομαι εγώ από τη φυλακή στο Κοινοβούλιο, ασφυκτιά σήμερα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Και κανείς δεν ασχολείται με το δικό του πρόβλημα. Και, βέβαια, είμαστε ανθρωπιστές. Όλοι είμαστε ανθρωπιστές. Γιατί, όμως, να μην είμαστε ανθρωπιστές και με τον Έλληνα; Ο Ολάντ -αναφέρομαι στον Ολάντ και στους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, γιατί ήταν η βάση της απαντήσεώς σας- είπε «εμείς θα δεχθούμε πρόσφυγες πεντακόσιους στον αριθμό». Αυτό είναι κοροϊδία. Πόσοι είναι οι λαθρομετανάστες; Πόσοι είναι οι πρόσφυγες; Πόσοι είναι οι ξένοι υπήκοοι που έχουν έρθει παράνομα στην Ελλάδα, μέσα στη χώρα μας; Είναι δυνατόν η Γαλλία να μιλά για πεντακόσιους πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά να μιλά για πέντε χιλιάδες θέσεις μετεγκατάστασης και να λέει ότι θα στείλει εδώ τη FRONTEX, η οποία σας πληροφορώ ότι διενεργεί κατασκοπεία σε βάρος της Ελλάδας; Εέρετε ότι με το που μπαίνει ο αλλοδαπός στη χώρα, η FRONTEX το σφραγίζει αναφέροντας «Χώρα προέλευσης: Ελλάς». Αν συλληφθεί στο Λουξεμβούργο, δεν επαναπροωθείται στην πατρίδα του, στο Μπαγκλαντές ή στο Πακιστάν, αλλά στην Ελλάδα κι έτσι διογκώνεται το πρόβλημα στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω κάτι στη βάση του ερωτήματός μου. Κάνατε μία νύξη σε ένα θέμα το οποίο είναι μείζον. Έχουμε πει -η Χρυσή Αυγή το έχει προτείνει αυτό εδώ και αρκετά χρόνια- ότι η μοναδική λύση εντέλει είναι να τους δώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, να φύγουν από τη χώρα και να πάνε οι άνθρωποι να ζήσουν στην Ευρώπη ή όπου άλλού επιθυμούν.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε κάνει μία νύξη γι' αυτό το ζήτημα. Αυτή η δήλωσή του περί απόδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων για να φεύγουν στην Ευρώπη κυκλοφόρησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και μετά από πέντε λεπτά έγινε ορθή επανάληψη της δήλωσης και αφαιρέθηκε αυτό το κομμάτι που είχε να κάνει με την απόδοση ταξιδιωτικών εγγράφων σε αλλοδαπούς, για να πηγαίνουν στην Ευρώπη.

Κάνατε μία νύξη, αλλά δεν το ξεκαθαρίσατε. Εάν έχετε αυτήν την πρόθεση, δηλαδή να τους δώσετε χαρτιά για να φύγουν από την Ελλάδα, είναι μία θέση η οποία ασφαλώς είναι πολύ κοντά στο εθνικό συμφέρον και την επικροτούμε. Όμως, από εκεί και πέρα, είναι παρανομία το να μπαίνουν παράνομα στην Ελλάδα κατά χλιάδες καθημερινά, ο νόμος να λέει ότι πρέπει να απελαθούν και να μην τηρείται αυτός ο νόμος. Τότε είστε υπόλογοι γι' αυτήν ακριβώς την παρανομία.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Πωλάνης Μπαλάφας): Ευχαριστούμε κι εμείς.

Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα ζητήματα. Στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου δεκαπέντε χλιάδες καταγεγραμμένοι νομιμοποιημένοι μετανάστες και περίπου τριακόσιες πενήντα χλιάδες με τετρακόσιες χλιάδες παράτυποι μετανάστες. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να υπάρξει μία αντικειμενική καταγραφή και μία άσκηση πολιτικής τόσο για τις εποχικές εργασίες που υπάρχουν, όσο και για άλλες εργασίες ή για την επαναπροώθηση ή άλλες πολιτικές που συμπεριλαμβάνονται στο υπάρχον νομικό και νομοθετικό πλαίσιο της χώρας.

Πλην όμως, είναι φανερό ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα υπερβαίνει αυτή τη διαχείριση αυτής της πραγματικότητας, για την οποία ήδη το 2013, το 2014 και το 2015 υπάρχει αύξουσα ροή. Δηλαδή, ήδη από πρόπεροι ήταν σαράντα τρεις χλιάδες, πήγε στις εβδομήντα πέντε χλιάδες και ήδη μπορεί να πάμε φέτος –για να μην πω ότι σίγουρα θα πάμε– στις εκατό χλιάδες και άνω.

Το καινούργιο στοιχείο –σας το ανέφερα– έχει να κάνει με το ότι το 65% με 80% αυτών των συγκεκριμένων ροών αναφέρονται σαφέστατα σε status πολιτικού πρόσφυγα. Είναι από χώρες στις οποίες πράγματι μπορεί να αποδοθεί αυτό το status – μιλώ για τη σημερινή κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται– και, άρα, θα πρέπει τις δομές που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε απ' αυτά που έχουμε υπογράψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα.

Θα πρέπει να ενισχυθούν μικρές, κλειστές δομές ή κέντρα ανοιχτής φύλαξης. Έχουμε πάρει μέτρα ως προς αυτό –ή εν πάσῃ περιπτώσει έχουμε πάρει μέτρα πρόνοιας– για να ενισχυθούν τα κέντρα που θα δίνουν αυτά τα χαρτιά και μέτρα κυρίως για να αποφορτιστούν τα νησιά, δηλαδή να παραμένουν εκεί από μία έως δύο –και όχι περισσότερες– ημέρες, να μεταφέρονται συνολικά και να πηγαίνουν σε άλλα κέντρα, διότι πράγματι ξεκινά και η τουριστική περίοδος και είναι μία επιπλέον επιβάρυνση.

Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν βρεθεί ή μπορούν να βρεθούν κι άλλοι χώροι, έτσι ώστε έξω από τον κεντρικό κοινωνικό ιστό, να μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες.

Απαντάω τόσο ήρεμα –ξέρετε– γι' αυτό το ζήτημα διότι όλοι και όλες έχουμε πλέον αντιληφθεί ότι αυτές οι μεταναστευτικές ροές είναι θέματα που ή θα αντιμετωπιστούν στον τρόπο παραγωγής τους ή δεν θα αντιμετωπιστούν.

Θυμηθείτε στη χώρα μας όταν έγινε εμφύλιος και καθώς είμασταν πολύ πίσω στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αμέσως δύο ή δυόμισι εκατομμύρια άνθρωποι σηκωθήκαν και φύγαν. Εντάξει! Θα μου πεις ήταν με διακρατικές ή με μη

διακρατικές ή κάποιοι πηγαίναν στο νησάκι έξω από τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι έτσι. Αυτό το θέμα αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουν οι υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες να αντιμετωπιστεί -και να αντιμετωπιστεί με ορίζοντα του 21^{ου} αιώνα- θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε βάθος με παρέμβαση, με βοήθεια, με δομές, με ευκαιρίες μέσα στις χώρες τους για να μένουν εκεί και με την παύση ή την κατασίγαση των εστιών που φτιάχνουν αυτές τις ροές κατά κύριο λόγο.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Κατά δεύτερο λόγο, ότι έρχεται θα πρέπει με μερίδιο ευθύνης -επαναλαμβάνω με επιμερισμό ευθύνης- ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το αναλαμβάνει και όχι να δίνει λεφτά για να γίνονται κάποιες χώρες -αυτό το οποίο έχει γίνει δηλαδή- ανθρωποφύλακες και κατά χιλιάδες άλλοι άνθρωποι με τα παιδάκια τους να πνίγονται στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειος ήταν και πρέπει να μείνει μια θάλασσα ειρήνης, φιλίας, αλληλεγγύης, αλληλοσχέσης των λαών.

Αυτή είναι η δικιά μας οπτική. Τη γνωρίζετε πολύ καλά. Προφανώς δεν συμφωνούμε, αλλά έχει σημασία ο δημόσιος διάλογος να προσεγγίζει τα θέματα.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπαλάφας): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.