

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θ 1 ΑΠΡ. 2013

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Α.Π.: 21/113/ΑΣ 10313

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

- Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

ΚΟΙΝ: - Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο

Ε.Δ: - Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κούρκουλα

- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Τσιάρα

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως

- Γραφείο κ. Α' Γεν. Δ/ντού

- Α6, Ε2 Δ/νσεις

- Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας

ΘΕΜΑ: Αιτάντηση στην υπ' αριθμ. **8249** από **8/3/2013** Ερώτηση του Βουλευτού κ. Ηλία Παναγιώταρου

1. Οι σχέσεις των δύο λαών είναι ιστορικές και εγκάρδιες. Η Ελλάδα, με ειλικρινές ενδιαφέρον και αγωνία, συμμετέχει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην συνεχιζόμενη αιματοχυσία στην Συρία, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση που να διασφαλίζει τα συμφέροντα του συριακού λαού και την σταθερότητα στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου κ. Μπραχίμι, και θεωρεί ότι την λύση θα πρέπει να δώσουν οι ίδιοι οι Σύριοι. Ταυτόχρονα, μετά την μακρά περίοδο της αιματοχυσίας, για την οποία το συριακό καθεστώς φέρει πρωταρχική ευθύνη, η Ελλάδα θεωρεί ότι ο Πρόεδρος Άσσαντ έχει απονομιμοποιηθεί και θα πρέπει να διευκολύνει, με την αποχώρησή του, την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος για όλους τους Σύριους, ανεξαρτήτως εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας.
2. Εύλογο είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ομοδόξους μας Σύριους, ποιμνιο του Πατριαρχείου Αντιοχείας, που αποτελούν την μεγαλύτερη Χριστιανική κοινότητα της Συρίας και ιστορικά ισχυρό δεσμό μεταξύ των δύο λαών.
3. Η Ελλάδα έχει επισημάνει, σε διάφορες ευκαιρίες, ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των Χριστιανών της Συρίας, οι οποίοι, στο πλαίσιο των εκεί εχθροπραξιών, έχουν γίνει θύματα διωγμών (υφίστανται απειλές, καταστροφές κατοικιών και ναών, ενίοτε δε κινδυνεύουν να φονευθούν), ενώ, σε πολλές περιοχές, έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, προκειμένου να καταφύγουν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Σελίδες Απάντησης: 2

Σελίδες Εγγράφων: -

Σύνολο Σελίδων: 2

✓

4. Η χώρα μας υποστηρίζει επίσης, ότι, στην όποια διάδοχη πολιτική κατάσταση, μετά το καθεστώς Άσαντ, θα πρέπει να διασφαλίζεται η τύχη των Χριστιανών (όλων των δογμάτων), όπως και η θρησκευτική τους ελευθερία.
5. Η ισχυρή αλληλεγγύη της Ελλάδος προς το Πατριαρχείο Αντιοχείας, ως και προς τη δοκιμαζόμενη χριστιανική κοινότητα της Συρίας, έχει εκφρασθεί και κατά το παρελθόν σε επικοινωνίες μου με τον Πατριάρχη Αντιοχείας, με την υπογράμμιση ότι η προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών επίλυσης της συριακής κρίσης.
6. Παρακολουθούμε επίσης εκ του σύνεγγυς και ενισχύουμε τη μεγάλη δραστηριοποίηση των Ελληνορθόξων Εκκλησιών για το ζήτημα των Χριστιανών της Συρίας, αρχής γενομένης από της Συνάξεως των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και Εκκλησιών που συνεκάλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη, την 1^η Σεπτεμβρίου 2011, όπως και τη δραστηριοποίηση της «Ορθόξου Πρωτοβουλίας» των Προκαθημένων Ελληνορθόξων Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Πατριάρχες Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Αρχιεπίσκοπος Κύπρου).
7. Σημειώνεται, τέλος, ότι η Αρχιεπισκοπή Αθηνών αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια προς το Πατριαρχείο Αντιοχείας και σε Σύριους πρόσφυγες στην Ιορδανία, ενώ συνδράμει και Συριορθόξους πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στη χώρα μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ



Σελίδες Απάντησης: 2
Σελίδες Εγγράφων: -
Σύνολο Σελίδων: 2