



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΙΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254  
Fax : 2105237254  
Πληροφορίες :  
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 6895/7-2-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Α. Σκόνδρα, σχετικά με τη λειτουργία της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής Παίδων του ΓΝ Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», σας γνωρίζουμε ότι το εν λόγω θέμα αναπτύχθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 14-3-2013, κατά τη διάρκεια συζήτησης της αρ. 1159/11-3-2013 επίκαιρης ερώτησης (επισυνάπτεται αντίγραφο πρακτικού).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Α. Σκόνδρα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ.Αιναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ.Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ



14/3/13

Πρώτη θα συζητηθεί η με αριθμό 1159/11-3-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά με το κλείσιμο της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Υπουργέ, στο συγκεκριμένο θέμα δεν χωράει ούτε πολιτική, πόσιν μάλλον μικροπολιτική. Χρειάζεται ισχυρή βούληση από το Υπουργείο, ούτως ώστε να επαναλειτουργήσει άμεσα η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του «Αγία Σοφία», η οποία εξυπηρετούσε τόσα χρόνια τα παιδιά και τους γονείς τους όσον αφορά προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και μάλιστα έχουν κοστίσει και τη ζωή κάποιων παιδιών.

Βέβαια, όταν λέμε ότι δεν χωράει πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω από τη «μιεγάλη εικόνα» -όπως λέμε και στο μάρκετινγκ- την πολιτική της τρόικας, η οποία σαν άλλος Ηρώδης έχει επιβιβάλει στην χώρα μας κάποια μέτρα τα οποία ήδη κοστίζουν σε παιδικές ζωές. Ήδη τα παιδιά μας στα σχολεία και στα σπίτια τους βιώνουν την πείνα και την εξαθλίωση. Δεν έχουν ούτε ένα ευρώ για να πάρουν ένα κουλούρι στα σχολεία. Δεν μπορούμε όλα αυτά να μην τα πούμε, στη γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας, η πατρίδα μας. Φορολογεί τα παιδιά λες και είναι πισίνες και σκάφη αναψυχής και κυρίως δεν παρέχει την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε σοβαρά προβλήματα, όπως είναι αυτά που εξυπηρετούσε η Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική του «Αγία Σοφία».

Οπότε, κύριε Υπουργέ, ρωτάμε αν έχουν διερευνηθεί οι επιππώσεις στη νοσηλεία των παιδιών αυτών από το κλείσιμο της συγκεκριμένης κλινικής, εάν υπάρχουν όντως ευθύνες, εάν αυτές έχουν αποδοθεί και -το σημαντικότερο- τι έχει γίνει μέχρι στιγμής και τι πρόκειται να γίνει για την επαναλειτουργία της.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):** Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Θα σας απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

(AM)

(EP)

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, προφανώς και υποθέσεις όπως αυτή του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο «Άγια Σοφία» δεν αποτελούν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης και κομματικής αντιδικίας.

Επίσης, τη δυστυχία την οποία βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα οι κοινωνικές εκείνες κατηγορίες που είναι οικονομικά αδύναμες, η καθεμιά και ο καθένας από εμάς, όπως και η κυρία Πρόεδρος, έχουμε τη δυνατότητα λόγω της κοινωνικής καταγωγής μας να την αντιλαμβανόμεθα και να ξέρουμε τι σημαίνει να στερείται ένα παιδί τη δυνατότητα να μπορεί να αγοράσει, όπως είπατε, ένα κουλούρι στο σχολείο. Ενδεχομένως, το βιώσαμε κι εμείς στο παρελθόν. Όμως η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει στο παρελθόν. Πρέπει να προχωρά μπροστά και γι' αυτό δουλεύουμε σήμερα σκληρά κάτω από αυτές τις επώδυνες συνθήκες για να βγει ο τόπος από την κρίση.

Έρχομαι στο αντικείμενο της ερώτησής σας. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011, όταν ο τότε Υπουργός Υγείας αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας του Ειδικού Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σε παιδιά. Και αυτό διότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου διαπίστωσε έλλειμμα επιστημονικής συνεργασίας και, δυστυχώς, κακές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ιατρών του Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και υπερχεώθη ο τότε Υπουργός, πέραν της αναστολής, να παραπέμψει την υπόθεση στις πειθαρχικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη ακόμα και τώρα αυτή η πειθαρχική διαδικασία για να καταλογιστούν ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν.

Δυστυχώς, τραγικό γεγονός οδήγησε τον Υπουργό να πάρει αυτήν την απόφαση. Δεν χειρουργήθηκε παιδί, το οποίο ήταν ήδη σε διαδικασία νάρκωσης.

Πώς αντιμετωπίζονται τα περιστατικά; Παραπέμπονται όλα στο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», το οποίο είναι διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργικό κέντρο, όπου αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά με επιτυχία. Δεν έχει πεθάνει παιδί, όπως εγγράφως με διαβεβαίωνει ο Διοικητής του «Άγια Σοφία», ο οποίος παρακολουθεί, ο κ. Γιαπασάββας. Έχουν παραπεμφθεί ενενήντα ένα παιδιά, εκ των οποίων πενήντα με ασφαλιστικό φορέα και σαράντα ένα χωρίς ασφαλιστικό φορέα.

Χθες είχαμε συνεργασία με τον πρόεδρο του «Ωνάσειο», κ. Λεκάκη, στο Υπουργείο, ο οποίος μας έθεσε: την υποχρέωση, την οποία έχουμε, να εξοφλήσουμε τα περιστατικά των σαράντα ενός παιδιών που είναι ανασφάλιστα. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΟΠΥΥ και θα εξοφλήσουμε το «Ωνάσειο».

Με άλλα λόγια, δεν έχουμε έλλειμμα στην αντιμετώπιση των περιστατικών. Έχουμε ζήτημα, πρόβλημα για τη λειτουργία του Κέντρου.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Τελειώνω σε ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.

Ξεκίνησε ο κ. Κοντοζαμάνης, ο Διοικητής της Α' Υγειονομικής Περιφέρειας, τη στελέχωση του Κέντρου. Πρέπει να ξεπεράσουμε το γεγονός ότι οι επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονται εκεί, από καιρού πλέον δεν έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά και άρα προοδευτικά θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση.

Παρέλειψα να σας πω ότι λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου κάλεσα όλους τους επιστήμονες στο γραφείο μου και τους ζήτησα ενώπιος ενώπιον να άρουν αυτές τις προσωπικές αντιθέσεις και τους διαπληκτισμούς, να συμφωνήσουν να ανοίξει το Κέντρο και να επιτρέψουν έτσι και στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα να εκφράσουν τη επιείκειά τους στο μέτρο που μπορούσαν να το κάνουν.

Λυπούμαι που θα σας πω, κύριοι συνάδελφοι και κυρία Πρόεδρε, ότι δεν το έκαναν και αναρωτιέμαι γιατί. Διότι –και αυτή είναι η τελευταία μου φράση- οι επιστήμονες οι οποίοι λειτουργούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν μπορεί να αντιλαμβάνονται τις κλινικές και τα κέντρα ως προσωπική τους, ιδιωτική υπόθεση. Είναι κρατικοί λειτουργοί και οφείλουν να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Έτσι έχουν τα πράγματα. Μας λυπεί το ότι δεν λειτουργεί το Κέντρο. Θα ήταν μία επιπρόσθετη μονάδα, πέραν του «Ωνασείου», και εργαζόμαστε, όπως ήδη σας εξήγησα, για να επιτύχουμε την επανεκκίνηση της λειτουργίας του.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):** Κι εμείς, κύριε Υπουργέ.

Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για να δευτερολογήσετε.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Υπουργέ, δεν αντιλέγουμε ότι κι εσείς -όπως ξεκινήσατε στην ομιλία σας- αντιλαμβάνεστε την κατάσταση των παιδιών.

(ΙΚ)

(1AM)

Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Γι' αυτό και σας τιμά που βρίσκεστε εδώ σε κάθε ερώτηση που σας κάνουμε.

Αυτοί που δεν το αντιλαμβάνονται είναι οι τροϊκανοί υπάλληλοι, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα και δίνουν εντολές οι οποίες είναι εκτός τόπου και χρόνου, εκτός πραγματικότητας. Δεν ξέρω αν στις χώρες τους, οι οποίες φυσικά και είναι πιο ανεπτυγμένες από τη δική μας, ζουν κάτι άλλο, βιώνουν κάτι άλλο, αλλά οι εντολές που έρχονται και δίνουν εδώ μόνο σκοπό έχουν την εξαθλίωση του ελληνικού λαού. Δεν έχουν σκοπό την εξυγίανση -εν προκειμένω- του συστήματος υγείας.

Είχα γράψει εδώ να πω ότι είναι προς τιμή του «Ωνασείου» που φιλοξενεί αυτά τα παιδιά, αλλά, βέβαια, με διαφεύγοντες με την ομιλία σας, γιατί είπατε ότι ζητούν και τα νοσήλια από τα σαράντα ένα παιδιά. Στην ανακοίνωσή τους την προηγούμενη βδομάδα για το θάνατο αυτού του παιδιού, του όγδοου, του Ηλία έλεγαν ότι τα παιδιά, αυτά που δεν είναι ασφαλισμένα, νοσηλεύονται χωρίς καμμία επιβάρυνση. Πάνω που πήγα να πω ότι είναι προς τιμήν τους μου λέτε ότι χθες σας ζήτησαν τα νοσήλια για τα σαράντα παιδιά. Αυτό ήταν το κληρωδότημα του Ωνάση, που υποτίθεται ότι ήταν υπέρ της δημόσιας υγείας, να έρχονται να σας ζητάνε τα νοσήλια σε μία τραγική για τη χώρα οικονομική κατάσταση; Αν έχει γίνει αυτό, όχι μόνο δεν είναι προς τιμήν τους, αλλά είναι ντροπή τους που σας τα ζήτησαν κιόλας!

Επίσης, ντροπή και σε αυτούς που καλέσατε και δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, γιατί -όπως είπατε και εσείς- το έχουν βρει ότι είναι το τσιφλίκι τους και κάνουν ότι θέλουν και για τις προσωπικές τους διαφωτές δεν εξυπηρετούνται τα παιδιά.

Αν είναι έτσι, θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, όντως, να «τους βάλετε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι» και με την τιολιτική βούληση που είπα και στην πρωτολογία μου να τους επιβάλετε να τα βρουν. Θα πρέπει, δηλαδή «στου κασίδη το κεφάλι» -θα έλεγα- πάνω στην καρδιά των μικρών παιδιών να παίζουν τα προσωπικά τους παιχνίδια; Να τσακιστούν να τα βρουν και να επαναλειτουργήσει άμεσα το Τμήμα! Δεν είναι λόγοι αυτοί, για προσωπικά συμφέροντα και προσωπικούς λόγους, να μην εξυπηρετούνται δεκάδες παιδιά –ήδη είπατε για ενενήντα- που έρχονται με τους γονείς τους από όλη την Ελλάδα -γιατί ήταν το μοναδικό Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο σε όλη τη χώρα.

Εμείς θα επιβλέπουμε το θέμα. Δεν θέλω να πω ότι θα σας στηρίξουμε, γιατί δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο.

Απλώς, προσπαθήστε να επαναλειτουργήσει άμεσα, γιατί δεν μπορεί για κανένα προσωπικό παιχνίδι οι γονείς αυτοί που βιώνουν μια απίστευτη ταλαιπωρία -και ψυχολογική και σωματική- και κυρίως τα παιδιά που το βιώνουν στο παιδικό τους κορμάκι να βιώνουν αυτήν την ταλαιπωρία για κάποιους ανεκδιήγητους, που κακώς τους λέτε επιστήμονες. Για εμάς, αν συμβαίνει αυτό που λέτε, όντως –και δεν έχουμε λόγο να μην σας πιστέψουμε- είναι τραγικό και επικίνδυνο. Και όχι απλώς δεν είναι επιστήμονες, αλλά πρέπει να τσακιστούν και να τα βρουν και να επαναλειτουργήσει το Τμήμα.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):** Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, θα ήμουν ευτυχής αν με την ευκαιρία της ερωτήσεώς σας μπορούσα να σας ανακοινώσω ότι επαναλειτουργεί ήδη το Κέντρο. Και αυτό είναι επιθυμία και επιδίωξη και άλλων περιφύγων της Βουλής και άλλων συναδέλφων, οι οποίοι κατά καιρούς μου υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στις οποίες έχω απαντήσει.

Απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις στο μέτρο του δυνατού. Και σήμερα είμαι στη Βουλή και αύριο θα είμαι. Όμως και εσείς πρέπει να αντιλαμβάνεστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν δεν ανταποκρίνομαι, αυτό οφείλεται σε λόγους υπεράνω της θελήσεώς μου.

Σε ό,τι αφορά τώρα το «Ωνάσειο», το «Ωνάσειο» δεν έχει κλείσει την πόρτα σε ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο παιδί. Διεκδικεί τα νοσήλια, γιατί έχει διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται το διοικητικό συμβούλιο, ελέγχεται η διοίκηση του «Ωνασείου» για τα οικονομικά της, χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος από το Ίδρυμα και κατά ένα άλλο μέρος από το ελληνικό κράτος και πρέπει τυπικά, λογιστικά να έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του.

Ο Υπουργός Υγείας κάθε φορά –ο εκάστοτε Υπουργός, όχι ο ομιλών- είναι υποχρεωμένος να υπογράψει τις δαπάνες και να τις αναλαμβάνει για τα ανασφάλιστα παιδιά.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Έβγαλαν ανακοίνωση που υπερηφανεύονταν, γι' αυτό λέω...

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):** Όχι, η ανακοίνωσή τους είναι στη σωστή κατεύθυνση. Λένε ότι δεν έκλεισαν την πόρτα και δεν την κλείνουν σε ανασφάλιστο ή ασφαλισμένο. Όμως, τα υπόλοιπα είναι διαχειριστικές διαδικασίες τις οποίες πρέπει να τηρήσουν τυπικά, διότι αύριο θα πάει κάποιος και ένα τους πει «δεν διεκδικήσατε από το Υπουργείο Υγείας τα νοσήλια των ανασφάλιστων οποίους θεραπεύσατε εδώ».

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Όχι, έδινε την εντύπωση η ανακοίνωση ότι ήταν...

(AG)

(IK)

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):** Ενδεχομένως. Όμως επί της ουσίας αυτό που ενδιαφέρει τον Υπουργό Υγείας είναι ότι δεν κλείνουν την πόρτα, ότι ανταποκρίνονται στα περιστατικά, ότι διαθέτουν άρτια, υψηλού επιπέδου επιστημονική ικανότητα, πράγμα το οποίο μας γεμίζει υπερηφάνεια για τις επιτυχίες του ΩΝΑΣΕΙΟΥ και άλλων νοσοκομείων της χώρας μας.

Δεν συνδέεται η υπόθεση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας μας με εντολές εκπροσώπων των δανειστών μας ή όχι. Μην τα συγχέουμε όλα αυτά. Στο Υπουργείο Υγείας γίνεται μία σκληρή προσπάθεια να είμαστε εντός του πλαισίου της δανειακής σύμβασης. Περιορίζουμε τη σπατάλη του δημοσίου χρήματος, όπου εντοπίζεται. Είναι μία δύσκολη καθημερινή προσπάθεια, μία εναγώνια προσπάθεια και να πετύχουμε τους στόχους και να μην ακρωτηριάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ζούμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες στη χώρα και όλοι μαζί μπορούμε, με την προσπάθεια την οποία κάνει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, τις θυσίες στις οποίες υποβάλλονται, να ελπίζουμε σε μία αισιόδοξη προοπτική, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτά, τα οποία είναι υποχρεώσεις του ελληνικού λαού, μόνον εμείς μπορούμε να τις εκπληρώσουμε και να ανταποκριθούμε.

Οι δανειστές μας τι κάνουν; Μας δίνουν κεφάλαια για να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Για να μην έχει την ανάγκη των κεφαλαίων των ξένων η Ελλάς, πρέπει να προοδεύσει, να δημιουργήσει, να δημιουργήσει πλούτο, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Άλλιώς θα ερχόμαστε εδώ, οι διάφορες περιφύγες της Βουλής, θα αντιπαρατίθεμεθα με οξύτητα, ενδεχομένως, σε ορισμένες περιπτώσεις -η οποία δεν χρειάζεται σε αυτήν την εποχή- και όμως αποτέλεσμα για τον τόπο δεν θα υπάρχει.

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:** Κάνετε κάτι χωρίς να ρωτήσετε...

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ (Υπουργός Υγείας):** Αυτό το οποίο κάνουμε, είναι ότι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον, το εθνικό συμφέρον, λέγοντας στις Ελληνίδες και στους Έλληνες την αλήθεια. Εάν εξακολουθούσαμε και εμείς, η σημερινή Κυβέρνηση, να καλλιεργούμε ουτοπίες –όπως καλλιεργήθηκαν στο παρελθόν- θα ήμασταν μέτοχοι της καταστροφής, η οποία ενδεχομένως θα μας έπληγε στο μέλλον. Η αλήθεια είναι η πλέον επαναστατική ιδέα στην εποχή μας και όχι οι ουτοπίες, όχι τα ψεύδη, όχι η δημαρχαγία, όχι ο λαϊκισμός. Γι' αυτό είναι δύσκολο το οποίο υπηρετούμε σήμερα.

Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, την οποία κάνατε. Σας έχω ζητήσει και άλλη φορά να είστε αμείλικτοι - όλες οι περιφύγες της Βουλής- απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά δίκαιοι.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):** Και εμείς, κύριε Υπουργέ.