



12 ΣΕΠ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
Τ 210 69 20 287-FAX 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/13839

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2011

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ /
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ /
ΕΛΕΓΧΟΥ /
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ /
ΕΝΤΑΞΗΣ /**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ και Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας**

ΘΕΜΑ : Αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 21679/ 23-08-2011 και 21708/ 24-08-2011

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ και Θ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της αντεγκληματικής πολιτικής 2010-2014 του Υπουργείου μας, για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και της πρόληψης-αποτροπή της εγκληματικότητας, εκπονήθηκαν σχέδια με βάση το χάρτη εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, όχι μόνο κατά νομό, αλλά και κατά περιοχή σε κάθε νομό, τα οποία εγκρίθηκαν και ήδη εφαρμόζονται.

Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της περιοχής της Θεσσαλονίκης επαχαρτογραφήθηκαν οι περιοχές όπου εμφανίζονται προβλήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και εφαρμόστηκε ένα βασικό δίκτυο περιπολιών με συγκεκριμένο αριθμό πεζών και εποχούμενων περιπολιών (Τάξης-Ασφάλειας-Άμεσης Δράσης-Τροχαίας-Άλλοδαπών) ανά βάρδια, οι οποίες κινούνται βάσει προγράμματος, ώστε να καλύπτουν όλες τις περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικά-πολυυσύχαστα σημεία όπου υπάρχουν ευπαθείς στόχοι, μονάδες θεραπείας-απεξάρτησης και συνήθως αναφύοντα προβλήματα αστυνομικής φύσεως, με κύριο προσανατολισμό και δράση την ενέργεια συστηματικών και στοχευμένων ελέγχων σε ύποπτα άτομα και οχήματα. Οι παραπάνω περιπολίες ενεργοποιήθηκαν και στον τομέα της ενημέρωσης με τη δημιουργία και διατήρηση καλής επικοινωνίας και τακτικής επαφής με τους πολίτες (κατοίκους-επαγγελματίες) κάθε περιοχής του δήμου της Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω βασικό δίκτυο περιπόλων αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό περιπολιών, που υποστηρίζεται και εμπλουτίζεται με πεζές περιπολίες από αστυνομικούς των

αστυνομικών τμημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ε.Θ.), με πεζές περιπολίες από τη δύναμη της ΔΙ.ΜΕ.Τ. ετοιμότητας, όταν δεν έχει διατεθεί ή σε άλλη αποστολή, με τις πεζές περιπολίες του Τμήματος Περιπολιών της Δ.Α.Ε.Θ., με εποχούμενες εφεδρικές περιπολίες, όταν είναι αναγκαίο, καθώς και με τη δραστηριοποίηση των ειδικών περιπόλων (Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, 10μελή Ομάδα της Υποδιεύθυνσης Μέτρων Τάξης Θεσσαλονίκης και τις Ειδικές Εποχούμενες Ομάδες των Διευθύνσεων Ασφαλείας και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης).

Επίσης, το έργο των ανωτέρω Υπηρεσιών, ενισχύεται με τις Ομάδες «Ζ» που κινούνται ομαδικά, πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους σε επιλεγμένα και εναλλασσόμενα σημεία της πόλης και επεμβαίνουν άμεσα για την αντιμετώπιση αιφνιδίων και βιαίως δρώντων ομάδων ή δραστών σοβαρών εγκλημάτων, καθώς και με την Ομάδα Δίκυκλης εμφανούς Αστυνόμευσης (ΔΙ.Α.Σ.) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, που στοχεύει στην ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης και την πρόληψη-αποτροπή της εγκληματικότητας, εξασφαλίζοντας ταχύτητα ανταπόκρισης και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών. Επιπλέον, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης καταρτίστηκε και υλοποιείται σχέδιο αξιοποίησης των αστυνομικών σκύλων περιπολίας, σύμφωνα με το οποίο οι εν λόγω σκύλοι με τους συνοδούς-χειριστές αυτών διατίθενται για εκτέλεση πεζής περιπολίας με δύο τουλάχιστον ακόμα ένστολους αστυνομικούς σε δρομολόγια κίνησης, τα οποία τροποποιούνται και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες για κάθε χρονική περίοδο επικρατούσες συνθήκες από πλευράς αστυνόμευσης ή τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Πέραν αυτών, σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα αστυνομικής φύσεως, όπως οι περιοχές των Δήμων Μενεμένης (συνοικισμός Δενδροποτάμου), Αμπελοκήπων, Πολίχνης, Ευόσμου, Εχεδώρου (περιοχή υψωμάτων Διαβατών), Κουφαλίων και Χαλκηδόνας, στις περιοχές γύρω από τις μονάδες απεξάρτησης-παραρτήματα Ο.Κ.Α.Ν.Α. Σταυρούπολης-Ευζώνων-Νοσοκομείου Παπανικολάου, στην πλατεία Δικαστηρίων (Αρχαία Αγορά) και ιδιαίτερα στην πλατεία Ναυαρίνου, όπου συχνάζουν άτομα τα οποία ορισμένες φορές συμπεριφέρονται παραβατικά και προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους-διερχόμενους, ελήφθησαν και κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης.

Ωστόσο, σας πληροφορούμε ότι, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή ο χάρτης της εγκληματικότητας και όπου απαιτείται, λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, την πρόληψη-καταστολή της εγκληματικότητας και την παγίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών. Για το λόγο αυτό, επιπρόσθετα συγκροτούνται σε κομβικά σημεία των περιοχών των Αστυνομικών Τμημάτων υπαίθρου μεικτά συνεργεία ελέγχου από εποχούμενες περιπολίες, βάσει προγράμματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σε καθημερινή βάση και σε συγκεκριμένες ώρες του 24ώρου, συγκλίνουν σε προκαθορισμένα σημεία (Σ.Τ.Ε.Κ.) οι εποχούμενες περιπολίες των Υπηρεσιών μας που διατίθενται για την αστυνόμευση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και ενεργούν ελέγχους σε ύποπτα άτομα-οχήματα, υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Πλέον αυτών, προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται έλεγχοι υπό μορφή στοχευμένων επιχειρήσεων, τόσο από τις οικείες Υπηρεσίες (Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Ασφάλειας, Τμήμα Τροχαίας, Τμήμα Δίωξης Λαθρομεταναστών) με ιδίες δυνάμεις και μέσα, όσο και από κάθε Διεύθυνση με δυνάμεις-μέσα των υφισταμένων Υπηρεσιών της, αλλά και σε επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με δυνάμεις-μέσα απ' όλες τις Διευθύνσεις.

Με τα ως άνω μέτρα και άλλες συναφείς δράσεις έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα η έντονη παρουσία και δράση της Αστυνομίας τόσο στην πρόληψη-καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην παροχή απτών δειγμάτων αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας αυτών.

Αναφορικά με τα είδη των εγκλημάτων που αναφέρονται από τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.) εμφαίνεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2010 παρατηρείται μείωση του αριθμού των ληστειών κατά 14, ήτοι ποσοστό 3,9%, ενώ παράλληλα παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των εξιχνιασθέντων ληστειών από 23,2% σε 39,9%. Ωστόσο, προκύπτει αύξηση των τελεσθέντων ληστειών σε οικείες κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα σε ποσοστό 146,2%, από 13 σε 32, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν οι 10, ήτοι ποσοστό εξιχνίασης 31,3%. Επίσης, παρατηρείται μείωση των τελεσθέντων κλοπών σε συγκοινωνιακά μέσα και μικροκλοπών σε δημόσιους χώρους, πορτοφολιών κ.λπ., σε ποσοστό 16,5% (από 359 σε 304) και 21,3% (από 929 σε 737), αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά, τα αναφερόμενα για ελαχιστοποίηση των εποχούμενων και πεζών περιπολιών στην πόλη, όπως ενημερωθήκαμε από την αρμόδια Υπηρεσία μας (Γ.Α.Δ.Θ.), σας γνωρίζουμε ότι, οι εν λόγω περιπολίες δεν έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω οικονομικής συγκυρίας, ο αριθμός τους δε τυχάνει αυξομειούμενος αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών αυτών και καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την αύξησή τους, αλλά και την περαιτέρω ποιοτική τους αναβάθμιση.

Όσον αφορά, το τομέα της ενημέρωσης των πολιτών σας πληροφορούμε ότι, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, από ετών, έχει δημοσιοποιήσει χρήσιμες, ενδεικτικές συμβουλές για περιστατικά κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών, καθώς και για μια άλλη σειρά θεμάτων ασφάλειας, που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, που πραγματοποιείται μέσα από συγκεκριμένους «διαύλους» επικοινωνίας.

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην κατηγορία «Οδηγός του Πολίτη», είναι αναρτημένες ειδικές συμβουλές σχετικά με μία σειρά θεμάτων ασφάλειας με τίτλο «Χρήσιμες Συμβουλές». Επιπλέον, στον υπερσύνδεσμο <http://www.astynomia.gr> βρίσκονται αναρτημένες ενδεικτικές συμβουλές για τους πολίτες σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας από ενδεχόμενα περιστατικά ληστειών, κλοπών ή διαρρήξεων. Παράλληλα, συμβουλές δημοσιεύονται στο λογαριασμό, που διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης twitter.

Επισημαίνεται ότι, σε πρώτο στάδιο δημοσιοποιούνται άμεσα περιστατικά της προαναφερόμενης μορφής εγκληματικότητας και παρέχονται στοιχεία για την καθημερινή δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η γνώση των πολιτών για την ύπαρξη των διαφόρων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς, γεγονός το οποίο δρα προληπτικά, αλλά και η εμπιστοσύνη αυτών ως προς την αποτελεσματικότητα των αστυνομικών δράσεων. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκδίδονται για συναφή θέματα δελτία τύπου, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, με χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές για την ατομική ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται και η συμμετοχή αρμοδίων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές και ρεπορτάζ έντυπων και μη Μ.Μ.Ε., μέσω των οποίων αναλύονται οι τρόποι αποφυγής και αντιμετώπισης των προαναφερόμενων περιστατικών από τους ίδιους τους πολίτες.

Πάντως, σας ενημερώνουμε ότι, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, δόθηκαν εκ νέου εντολές για αύξηση της δραστηριοποίησης στο έπακρο του προσωπικού της, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα στα πλαίσια του υφιστάμενου σχεδιασμού, αλλά και συμπληρωματικών για την περίπτωση εξειδικευμένων-στοχευμένων δράσεων προς πρόληψη, αποτροπή και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας, προκειμένου παγιωθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

Τέλος, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ενημερώσαμε την Εθνική Αντιπροσωπεία την 05-09-2011 κατά τη συζήτηση της 50/ 20-05-2011 επερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κα Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ και κ.κ. Χ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ και Ε. ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο των πρακτικών της ανωτέρω συζήτησης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ**



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β'
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΕ'
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011

Αθήνα, σήμερα στις 5 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.01' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε Ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Ε' Αντιπροέδρου αυτής κυρίας **ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ**.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η σύνεδριαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στην ημερήσια διάταξη των

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Θα συζητηθεί η με αριθμό 50/20-5-2011 επερώτηση τεσσάρων Ανεξάρτητων Βουλευτών, της κυρίας Θεοδώρας Μπακογιάννη και των κ.κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη, Γεωργίου Κοντογιάννη και Ελευθέριου Ανγενάκη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την αύξηση της εγκληματικότητας.

Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο επερωτώντα Βουλευτή, σας ενημερώνω ότι έχουν οριστεί Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πλεύρης και από το Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Βασίλειος Μουλόπουλος.

Το λόγο έχει ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κοινωνίας. Θα έλεγα ότι μετά την κρίση, την οποία περνάμε, η εγκληματικότητα και η ανασφάλεια είναι εκείνες που περισσότερο από κάθε άλλο απασχολούν κάθε Έλληνα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και στόχος της επερώτησης, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η κριτική. Στόχος είναι μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου να αναδειχθεί το πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις και όλοι μαζί να κάνουμε προτάσεις, να αναζητήσουμε λύσεις, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμιά αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, μείζον το πρόβλημα της εγκληματικότητας και δεν είναι τωρινό. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον εδώ και μία δεκαπενταετία έχει παρατηρηθεί ότι είχαμε μια δραματική αλλαγή, ποιοτική και ποσοτική, επί τα χείρω, της εγκληματικής δράσης, του εγκλήματος γενικά. Όλες οι αιτίες, οι οποίες γεννούν το έγκλημα ή το αλλάζουν προς το χειρότερο, αυξήθηκαν ή έγιναν εντονότερες: Η οικονομική κρίση, η λαθρομετανάστευση, η άμβλυνση των θεσμών, οι νέες μορφές εγκληματικότητας, το ηλεκτρονικό έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα. Όλα αυτά τα είδαμε τα τελευταία χρόνια να είναι σε έξαρση και να δημιουργούν εντονότερο πρόβλημα εγκληματικότητας.

Το κακό είναι ότι βρέθηκαν ανέτοιμοι οι αμυντικοί μηχανισμοί της πολιτείας. Δεν είχε προβλέψει κανείς ότι θα έχουμε σε αυτή την έκταση αύξηση της εγκληματικότητας και ακόμα χειρότερο είναι ότι αντί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μεθοδικά, πήραμε μέτρα ολόκληρη αυτή τη δεκαπενταετία σπασμωδικά, μέτρα που δεν αντιμετώπιζαν το κακό στη ρίζα του, αλλά που επιφανειακά προσπαθούσαν να κάνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις ότι μπορούσαν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Το χειρότερο δε, από όλα είναι το εξής, ότι επί μακρόν και ευτυχώς που τώρα, τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει, εκείνο το οποίο έκανε ακόμη δυσκολότερα τα πράγματα ήταν ο έντονος κομματισμός στα Σώματα Ασφαλείας. Επαναλαμβάνω ότι δεν συμβαίνει ούτε τώρα, τουλάχιστον στην έκταση που συνέβαινε κάποτε, όπως δεν συνέβαινε και τα τελευταία χρόνια. Ήταν, όμως, μια μακρά περίοδος και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένες κυβερνητικές περιόδους, όπου ο κομματισμός ήταν η καταστροφή ιδιαίτερα για τα Σώματα Ασφαλείας. Δεν είχε σημασία η γνώση, η εμπειρία, το ήθος, αλλά μόνο η κομματική σφραγίδα. Έτσι, είχαν αποστερηθεί τα σώματα ασφαλείας από ικανότατους αξιωματικούς και στελέχη γενικότερα και ήταν και αυτή μια από τις αιτίες που οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε.

Έτσι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολλές οι αιτίες που φούντωσε το έγκλημα, φούντωσε η εγκληματοφοβία. Υπάρχει, όμως, και κάτι άλλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά στα πλαίσια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα πλαίσια της επιείκειας προς τον κατηγορούμενο γενικότερα έγιναν νομοθετικές παρεμβάσεις, κυρίως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κυρίως τα τελευταία χρόνια, που μπορούμε να πούμε ότι δημιουργήσαμε, κύριε Υπουργέ, ένα εγκληματογόνο σύστημα. Όλα στο βωμό της επιείκειας για τον κατηγορούμενο. Όλα στο βωμό της υπηρεσίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεχάσαμε τον παθόντα, ξεχάσαμε την κοινωνία.

Προχθές μου έλεγε ένας διακεκριμένος Εισαγγελέας της χώρας μας ότι για να μπει κάποιος στη φυλακή χρειάζεται να κάνει αίτηση. Έχουμε φτάσει στο απίστευτο σημείο να μετατρέπονται ποινές μέχρι δέκα χρόνια. Όταν επιτρέπεται η μετατροπή της ποινής φυλάκισης που είναι μέχρι πέντε χρονιά, η οποία με τη συγχώνευση μπορεί να φτάσει τα δέκα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον η υπόθεση γίνεται αστεία. Όταν για το κακούργημα η ποινή της κάθειρξης που πρέπει να εκτίθει πραγματικά είναι το 1/3 και φτάνει απλά να μην έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά ο κρατούμενος για να τύχει εφαρμογής ο θεσμός της υφ' όρων απόλυτης αντιλαμβάνεστε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ότι δεν μιλάμε πλέον για σωφρονιστικό σύστημα.

Ασφαλώς συνέβαλε και το γεγονός ότι οι φυλακές στη χώρα μας είναι σε τέτοια κατάσταση που υπάρχει πράγματι πρόβλημα χωρητικότητας και κάθε τόσο κάθε Υπουργός για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, φέρνει μία διάταξη για να βγουν όσο γίνεται γρηγορότερα αυτοί που είναι μέσα. Έτσι έχουμε λοιπόν δημιουργήσει μία κατάσταση η οποία μαζί με όλα όσα προανέφερα έχουν οδηγήσει τα πράγματα εκεί που τα έχουν οδηγήσει.

Κύριε Υπουργέ, έχω στα χέρια μου τον πίνακα τον οποίο κατέβασα από το site της Ελληνικής Αστυνομίας και ο οποίος αναφέρεται στην εγκληματικότητα του πρώτου εξαμήνου του 2011. Μόνο θλίψη προκαλεί αυτός ο πίνακας διότι αν κάνουμε τη σύγκριση του 2011 με το 2005, το 2004 ή το 2000, θα δούμε ότι έχουμε μία απίστευτη έκρηξη, προπάντων στα εγκλήματα κατά της περιουσίας, δηλαδή στις κλοπές, στις διαρρήξεις, στις ληστείες και σε ό,τι άλλο έχει σχέση με την περιουσία.

Θα διαπιστώσει όμως κανείς και κάποια άλλα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση ότι στον πίνακα αυτόν –και θα πρέπει να σας απασχολήσει αυτό– εκεί που πρέπει να γίνει η καταγγελία για να γίνει και καταχώρηση ώστε να ληφθεί υπ' όψιν και στατιστικά, και να προσμετρηθεί στην εγκληματικότητα, έχουμε δραματική αύξηση. Παραδείγματος χάριν, κλοπές. Όταν πάει κάποιος στο σπίτι του και δει ότι έχει γίνει διάρρηξη, θα πάρει τουλάχιστον ένα τηλέφωνο και θα κάνει κάποια καταγγελία. Αυτό μετράει και βλέπουμε εδώ αύξηση. Εκεί που πρέπει αυτεπάγγελτα να δράσει η αστυνομία και να σχηματιστεί δικογραφία, κατά κανόνα κύριε Υπουργέ, έχουμε μείωση. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για μείωση των υποθέσεων των ναρκωτικών σ' αυτή την έκταση ή για μείωση στη σεξουαλική εκμετάλλευση και τόσα άλλα όπου γίνεται κανονικά αυτεπάγγελτα ο σχηματισμός δικογραφίας. Δείτε το. Πέραν τούτου, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Εκεί που η πολιτεία έκανε σωστά τη δουλειά της και πήρε τα σωστά μέτρα, βλέπουμε ότι έχουμε δραματική μείωση. Αναφέρομαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στις ληστείες των τραπεζών μεταξύ των οπίων είναι και το Ταχυδρομικό Ταμευτήριο.

Επί δικής μου παρουσίας στο Υπουργείο είχε υπογραφεί και είχε δημοσιευθεί μία απόφαση του Υπουργού που αφορούσε τη λήψη μέτρων από τις τράπεζες. Είχαν υπογραφεί στο παρελθόν αρκετές τέτοιες αποφάσεις. Δεν είχε εφαρμοστεί όμως καμία. Υπήρχε λοιπόν η πρόβλεψη αλλά και η πολιτική βούληση ότι υποκατάστημα που δεν έχει πάρει τα μέτρα που προβλέπει η απόφαση, δεν θα παίρνει πιστοποιητικό ασφάλειας. Το αποτέλεσμα στην Αττική ξέρετε ποιο είναι; Το ξέρετε προφανώς. Υπήρξε 80% μείωση των ληστειών τραπεζών. Σε όλη δε την επικράτεια κατά 62%. Γιατί λιγότερο στην επικράτεια; Γιατί είχαμε πει τότε να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου έχουμε τις περισσότερες ληστείες και να προχωρήσουμε προς τα πέρα. Αυτό συμβαίνει όταν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και νν Προστασίας του Πολίτη κάνει καλά τη δουλειά της. Διότι την εποχή εκείνη δεν είχαμε πάρει μόνο αυτή την πρωτοβουλία. Και οι ομάδες ΔΙΑΣ και οι ομάδες Δ και η ονομαστικοί ηση των κινητών τηλεφώνων και άλλα πολλά είχαν ρυθμιστεί με αποτέλεσμα να γίνει πράγματι μία σοβαρή προσπάθεια.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θα πω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία μου, κυρία Πρόεδρε.

Θα πω μόνο το εξής. Σήμερα υπάρχουν ζητήματα τα οποία αν τα δούμε πολύ σοβαρά και όχι πολιτικά, θα βοηθηθεί πολύ σημαντικά η αστυνομία στο να κάνει τη δουλειά της. Ποια είναι αυτά;

Οι κάμερες. Τελείωσε. Τώρα πια να μιλάμε και να λέμε για ατομικά δικαιώματα και μην λειτουργούν οι κάμερες τις οποίες πληρώσαμε με τόσα λεφτά; Μιλάω για όσες έχουν απομείνει, γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι οι περισσότερες έχουν καταστραφεί γιατί δεν λειτουργούν.

Βάση DNA. Να γίνει πραγματική βάση DNA και όχι αυτή η ρύθμιση που έγινε επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας όπου άλλα θέλαμε να γίνουν και άλλα προέκυψαν στο τέλος.

Βάση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τι πρόβλημα υπάρχει αν κάθε ένας που διαβιοί στην ελληνική επικράτεια ή θα έρθει στην Ελλάδα, με το που θα γίνει 14 ετών ή 15, δώσει δακτυλικά αποτυπώματα; Ξέρετε πόσες υποθέσεις παραμένουν ανεξιχνίαστες παρά το γεγονός ότι έχει βρεθεί γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα και όμως δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει η σύγκριση; Εγώ δεν λέω ότι είναι ευχάριστο αυτό, αλλά είναι αναγκαίο. Διότι πολύ μεγαλύτερο κακό είναι να παραμένει ένας φονιάς ατιμώρητος από το να υποχρεωθεί κάποιος να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Δεν παθαίνει τίποτα. Απλά διευκολύνει την πατρίδα στο να μειώσει την εγκληματικότητα.

Κύριε Υπουργέ, έχω να πω και άλλα σημαντικά πράγματα. Τελειώνω με το εξής. Πριν από δύο μήνες είδαμε τις καταστροφές που έγιναν στην Πλατεία Συντάγματος, καταστροφές οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε τόσο, καταστροφές που δεν έχουν τέλος. Καταστηματάρχες καταστρέφονται, η εμπορική κίνηση του κέντρου της πόλης μειώνεται δραματικά και η χώρα μας ως τουριστικός προορισμός υφίσταται αυτή τη ζημία την οποία υφίσταται. Και όμως δεν πήραμε ακόμα μία νομοθετική πρωτοβουλία, σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις, τις πορείες. Να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, να υπάρχουν υπεύθυνοι και να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα.

Η Δημοκρατική Συμμαχία εντός των προσεχών ημερών θα καταθέσει σχέδιο νόμου ούτως ώστε τουλάχιστον να κεντρίσει το ενδιαφέρον και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων στην Αίθουσα. Να δούμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που επιτέλους θα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής του Νομού Ηρακλείου, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα που θέτει σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής η Δημοκρατική Συμμαχία είναι πολύ σοβαρό και άπτεται άμεσα της ομαλής λειτουργίας κάθε ευνομούμενης κοινωνίας, της ευταξίας, της ευνομίας, αφορά την ίδια τη δημοκρατία. Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Αν δεν δράσουμε τώρα άμεσα και αν δεν συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν κατόπιν θα μπορούμε να ανασχέσουμε το κύμα έξαρσης της εγκληματικότητας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχίζονται φαινόμενα πρωτοφανούς βίας για τα ελληνικά δεδομένα όπου συμπολίτες μας δολοφονούνται για μία κάμερα, να έχουμε περιστατικά που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών μας ή ακόμα και συμπλοκές όπου νέα παιδιά μαχαιρώνονται θανατηφόρα.

Ναι καλά ακούσατε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Υπήρξαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών στο Ηράκλειο κατά τις οποίες ένας 21χρονος Ηρακλειώτης δέχθηκε θανάσιμη μαχαιριά στην καρδιά και άλλοι δύο νοσηλεύονται. Βεβαίως, η Δημοκρατική Συμμαχία καταδικάζει απερίφραστα τέτοια φαινόμενα βίας και όπως φαίνεται και στην ανακοίνωση που εκδώσαμε νωρίς το πρωί μόλις ενημερωθήκαμε, φαινόμενα βίας που στρέφονται κατά της ανθρώπινης ζωής, αλλά και κατά της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Θεωρώ αυτονόητο ότι το ίδιο κάνουν και οι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.

Ας μην κρυβόμαστε όμως άλλο πίσω από τα δάκτυλό μας.

Δεν είναι μόνο οι αλλοδαποί, αλλά και οι λαθρομετανάστες που ευθύνονται για την έξαρση της εγκληματικότητας, όπως κάποιοι ψελλίζουν. Έχουν και εκείνοι μέρος της ευθύνης, αλλά όχι μόνο αυτοί. Δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου εντοπίζονται τέτοια φαινόμενα. Είναι, δυστυχώς, περιστατικά που λαμβάνουν χώρα και στην περιφέρεια και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας.

Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή η κατάσταση τείνει να ξεφύγει από κάθε έλεγχο, πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, δεχτείτε την πρόσκληση για τη σημερινή συζήτηση από μέρους μας και ως πρόταση συνεργασίας, όπου απαιτηθεί. Άλλωστε, η πάταξη της εγκληματικότητας δεν είναι θέμα πολιτικής αντιδικίας και διαξιφισμών.

Δεν θέλουμε πάλι σήμερα να μας μιλήσετε για καλές προθέσεις, για ένα γενικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Αντίθετα, θέλουμε, κύριε Υπουργέ, πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις και πολὺ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η οποία σήμερα εντός της κοινωνίας εξελίσσεται, αλλά και την αντιμετώπιση των νέων μορφών εγκληματικότητας που καθημερινά πλέον κάνουν αισθητή την παρουσία τους.

Επιπλέον, ενημερώστε μας, σας παρακαλώ, για την υλικοτεχνική υποδομή και ετοιμότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τις πιστώσεις που προγραμματίζετε να διαθέσετε για την κάλυψη σημαντικών ελλείψεων που υπάρχουν.

Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι τα μισά σχεδόν περιπολικά και μοτοσικλέτες βρίσκονται ακινητοποιημένα από βλάβες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν λόγω έλλειψης χρημάτων; Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις ούτε για να καλυφθούν οι ανάγκες σε καύσιμα και ότι οι αστυνομικοί μας επαφίενται στον πατριωτισμό των κατά τόπους πρατηριούχων που τους βάζουν καύσιμα δωρεάν; Γνωρίζετε ότι δεν αλλάζουν ελαστικά λόγω κόστους; Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι αρκετές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν έλλειψη ακόμα και σε αναλώσιμα υλικά, σε χαρτί A4 και σε μελάνι φωτοτυπικού;

Δεύτερον, ποιες είναι οι προθέσεις σας, κύριε Υπουργέ, για την Αγροφυλακή; Ερωτώ γιατί κατά τα φαινόμενα δεν υπάρχει καμία στρατηγική για την αξιοποίηση των δεκάδων αγροφυλάκων. Μπορείτε να μας πείτε με βεβαιότητα σήμερα ποιος είναι ο ρόλος, η αποστολή, οι αρμοδιότητες των μεταταγμένων υπαλλήλων της Αγροφυλακής στις νέες τους υπηρεσίες; Σε ποιους τομείς απασχολούνται; Πώς περνά η μέρα τους, τέλος πάντων, ξέρετε; Πού απευθύνονται; Ποιος κρίνει το έργο τους, το όποιο έργο –τέλος πάντων- προσφέρουν;

Δεν είναι πρωτοφανές να καίγονται τα δάση μας και το προσωπικό της πρώην Αγροφυλακής, το οποίο μετατάξατε, να μένει αναξιοποίητο και άπρακτο; Δεν είναι πρωτοφανές, αγροτικά μηχανήματα, ακόμα και ρολόγια δικτύων άρδευσης να εξαφανίζονται, η ζωοκλοπή να εκτινάσσεται και η Αγροφυλακή να είναι μεταταγμένη, χωρίς να ξέρει κανείς τι κάνει και πού είναι;

Επιτρέψτε μου, όμως, πριν κλείσω, να κάνω και συγκεκριμένες επισημάνσεις που αφορούν την Κρήτη. Κατά την επίσκεψή του στο νησί προσφάτως ο κ. Όθωνας ανακοίνωσε την ίδρυση EKAM Κρήτης. Διερωτώμαι, αλήθεια, πού εξυπηρετεί αυτή η πρόθεση ή απόφαση, αν πρόκειται για απόφαση. Είστε βέβαιος ότι δεν εξυπηρετεί σήμερα η EKAM όλη την Ελλάδα; Μήπως απλώς θέλουν ενίσχυση οι υπάρχουσες τοπικές υπηρεσίες; Τι χρειαστήκατε, αλήθεια, από την EKAM και δεν ανταποκρίθηκε; Είναι δυνατόν μια τοπική EKAM, όπως την ονόμασε ο κ. Όθωνας, να είναι εφάμιλλη της κεντρικής υπηρεσίας; Και είναι αλήθεια ότι αν αύριο το πρωί προκύψουν ανάγκες στη Λάρισα, στην Πάτρα, στην Ηγουμενίτσα, θα κάνετε και εκεί EKAM;

Τώρα επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι κατά την άποψή μας η λειτουργία της Κεντρικής Τροχαίας του BOAK –και αυτό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός κ. Όθωνας- στην Επισκοπή Ρεθύμνου, επτά, οκτώ χιλιόμετρα μακριά από τον οδικό άξονα, δεν θα εξυπηρετήσει κατά το βέλτιστο τρόπο τους πολίτες, αλλά ούτε και την ίδια την Υπηρεσία. Μπορεί, βεβαίως, να ιδρύθηκε εκεί για άλλους λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς προς όφελος του Υφυπουργού σας. Όμως, είναι δεδομένο ότι η λειτουργία υποσταθμών της Νεάπολης και της Επισκοπής δεν είναι αποτέλεσμα ορθής χωροταξικής κατανομής.

Επίσης, προφανώς δεν ελήφθη υπ' όψιν το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων του BOAK –Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, για τους συναδέλφους που μπορεί να μην γνωρίζουν κινείται στο τμήμα Ηρακλείου, αλλά και Χανίων λόγω πληθυσμού, λόγω αεροδρομίων, λόγω λιμανιών, αλλά και της τουριστικής ανάπτυξης των δύο αυτών περιοχών. Δεν εξετάστηκαν δηλαδή τα κριτήρια που αφορούσαν την ταχύτερη δυνατή επέμβαση της Τροχαίας σε όλο το μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα, αλλά και των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας, εκτός και αν η Τροχαία Ηρακλείου θα αστυνομεύει πάλι το τμήμα Ηρακλείου, η Τροχαία Χανίων θα αστυνομεύει πάλι το τμήμα Χανίων και απλώς κάναμε μια τρύπα στο νερό.

Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν και φαντάζομαι και σε αυτά που θα τεθούν από τους συναδέλφους που θα πάρουν στη συνέχεια το λόγο.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.

Συνεχίζουμε με τον Ανεξάρτητο Βουλευτή του Νομού Ηλείας κ. Γεώργιο Κοντογιάννη.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Έλληνας πολίτης βιώνει μία πρωτοφανή κατάσταση, όπου ο φόβος ελλοχεύει σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς του. Οι κοινωνικές ανισότητες σε συνδυασμό με την ανυπαρξία του κράτους οδήγησαν στην εξάπλωση όλων των μορφών εγκληματικότητας. Η αδράνεια του κράτους έγινε θερμοκήπιο της ανομίας και η οικονομική κρίση ήρθε να επιτείνει την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Οι δείχτες της εγκληματικότητας, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν κτυπήσει κόκκινο. Κάθε έξι λεπτά σημειώνεται μία κλοπή ή διάρρηξη, κάθε είκοσι τέσσερις ώρες δεκαέξι ένοπλες ληστείες, εβδομήντα πέντε αυτοκίνητα κάνουν φτερά κάθε ημέρα και ένας άνθρωπος δολοφονείται κάθε δύο μέρες. Η κατάσταση όσο πάει και χειροτερεύει. Σε σχέση με το 2004 έχουμε διπλάσια αδικήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις και οι ληστείες.

Ειλικρινά αναρωτιέμαι πού θα πάει αυτή η κατάσταση και πόσο ακόμα η πολιτεία θα είναι θεατής σε ένα παιχνίδι που καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς να τους εφαρμόσει, όχι φυσικά γιατί τα Σώματα Ασφαλείας της χώρας μας δεν έχουν ικανά στελέχη –έχουν ικανότατα στελέχη που κάνουν το καθήκον τους, παρ’ ότι δεν πληρώνονται επαρκώς- αλλά γιατί δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να δοθεί λύση μέσω της ενίσχυσης των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αυτήν τη στιγμή Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης. Ελλείψεις παντού και σε προσωπικό και σε μέσα, περικοπές σε μισθούς, συνεχείς αποχωρήσεις στελεχών συνθέτουν μια εικόνα πλήρους διάλυσης. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση, αλλά και η αδιαφορία της Κυβέρνησης, η οποία δεν οδηγεί απλώς στο κοινωνικό χάος, αλλά ζημιώνει και οικονομικά το κράτος, σε μια στιγμή μάλιστα που η χώρα μας βρίσκεται στο έλεος μιας πρωτοφανούς κρίσης.

Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, σε ένα και μόνο παράδειγμα, για να αντιληφθείτε την τραγικότητα των καταστάσεων και την ανευθυνότητα όλων όσων μας κυβερνούν. Στις 24 Αυγούστου συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία και με θλίψη μου διαπιστώνω πως το πάθημα δεν μας έχει γίνει μάθημα. Σε επίπεδο πρόληψης των πυρκαγιών δεν έχει διαμορφωθεί κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ενώ οι ελλείψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα σε προσωπικό και σε μέσα είναι τόσο μεγάλες που στην ουσία εμποδίζουν την άσκηση αποτελεσματικού έργου.

Δεν θα αναφερθώ σε εκτενή στοιχεία, αλλά σε ένα και μόνο ζήτημα ενδεικτικό της όλης κατάστασης. Πεπαλαιωμένα αεροσκάφη που συχνά καθηλώνονται λόγω βλαβών στο έδαφος είναι επιφορτισμένα κατά κύριο λόγο για τη δασοπυρόσβεση, αεροσκάφη τα οποία μάλιστα συντηρούνται πλημμελώς.

Επίσης, τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη νοικιάζει τα πυροσβεστικά ελικόπτερα Ericsson, τα K8 και τα K32, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικά από τις προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους και δίνει περί τα 20 εκατομμύρια για την ενοικίασή τους. Και εδώ, φυσικά, μπαίνει το ερώτημα γιατί δεν αγοράζουμε κάποιο από αυτά, αφού τελικά η ενοικίαση μάς στοιχίζει τουλάχιστον δύο φορές την αξία τους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Η κρίση από οικονομική είναι πλέον πολιτική και κοινωνική. Κυριαρχούν η ανεργία, η εγκληματικότητα, η φτώχεια που εμείς ως πολιτικοί καλούμε να αντιμετωπίσουμε. Για πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα αντέξει ο ελληνικός λαός; Ο κάποτε υπερήφανος και φιλόξενος ελληνικός λαός φοβάται πλέον και τη σκιά του. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον πολίτη που φοβάται, γιατί αυτός ο φόβος μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, σε απρόβλεπτες αντιδράσεις και σε συγκρούσεις.

Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, αλλά ίσως ακόμα και τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι, για να δώσουμε στους πολίτες την κοινωνία που αξίζουν. Οι λύσεις είναι ανέξοδες και απλές.

Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται.

Δεύτερον, πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνολογία -σας είπε προηγουμένως ο κ. Μαρκογιαννάκης για τις κάμερες- αλλά κι όλα τα πλεονεκτήματα που δίνει η τεχνολογική πρόοδος, για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Τρίτον, είναι αναγκαία η συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στο οποίο οφείλουν να συνδράμουν όλα τα κόμματα με θέσεις, προτάσεις και ιδέες. Κι είναι χρέος δικό σας να καλέσετε όλα τα κόμματα σε μια τέτοια προσπάθεια.

Τέταρτον, όλες οι δυνάμεις του τόπου οφείλουμε να παλέψουμε από κοινού, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες, με στόχο ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Γιατί, κύριε Υπουργέ, το ζήτημα της ασφάλειας του πολίτη βρίσκεται πάνω από κομματικά συμφέροντα. Είναι ζήτημα εθνικό, που έχει άμεση σχέση με την κοινωνική γαλήνη μιας ευνομούμενης Πολιτείας.

Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εμείς σας ευχαριστούμε.

Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας, η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας κι η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες αποτελούν βασικό στόχο και καθημερινή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και βεβαίως κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας θα συμφωνήσω κι εγώ ότι είναι υπαρκτά κι έντονα. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Όμως δεν αφορά μόνο τη σημερινή Κυβέρνηση η κριτική η οποία αναφέρεται στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής -την πολεοδομική, την κοινωνική, την περιβαλλοντική, την αισθητική- του κέντρου της Αθήνας.

Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι το ζήτημα της ευρύτερης περιοχής του ιστορικού και εμπορικού κέντρου των Αθηνών χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι η υπόθεση του κέντρου της Αθήνας δεν είναι υπόθεση μόνον της Αστυνομίας. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα λαθεμένων πολιτικών επιλογών πολλών χρόνων πριν, στο παρελθόν, με συσσωρευμένα προβλήματα, τα οποία αυτή η Κυβέρνηση αναγκάζεται να λύσει σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, με δύσκολη οικονομική κατάσταση και πολλαπλές άλλες επιδράσεις που προέρχονται από άλλες συγκυρίες και απαιτείται η συνεργασία πολλών τομέων της δημόσιας διοίκησης και του κράτους. Γι' αυτόν το λόγο ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Θόδωρο Πάγκαλο, να συντονίζει και να εγκρίνει τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα υπουργεία, για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας.

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αστυνόμευσης του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας. Η δράση των αστυνομικών δυνάμεων στο ευρύτερο κέντρο των Αθηνών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή είναι έντονη, συνεχής και αδιάλειπτη.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία, τα οποία ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει όπως θέλει. Εγώ όμως θα επιμείνω στα ενδεικτικά στοιχεία για τον μήνα Ιούλιο από τις στοχευμένες δράσεις στο κέντρο των Αθηνών, όπου ελέγχθηκαν χίλια οκτακόσια πενήντα ένα οχήματα και τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ άτομα από τα οποία προσήχθηκαν δεκαπέντε χιλιάδες επτακόσιοι ενενήντα έξι και εξ αυτών οι δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιοι εβδομήντα εννέα ήταν αλλοδαποί που οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, για να εξακριβωθεί η νομιμότητα παραμονής τους στη χώρα.

Ακόμη πιο ειδικά, στις περιοχές των Αστυνομικών Τμημάτων της Ομόνοιας, της Ακρόπολης και του Αγίου Παντελεήμονα γίνεται μία φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον, κοινή επιχείρηση γενικών αστυνομικών ελέγχων. Και πέραν αυτών, συγκροτούνται ειδικές ομάδες ελέγχων και πραγματοποιούνται αστυνομικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα μάλιστα στην περιοχή αρμοδιότητας του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας έχουν πραγματοποιηθεί το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου δεκαεπτά στοχευμένες επιχειρήσεις κατά τις οποίες βεβαιώθηκαν διακόσιες πενήντα τέσσερις πταισματικές παραβάσεις για παράνομα εκδιδόμενα πρόσωπα.

Συνολικά, από την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών μόνο για τους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους έχουν βεβαιωθεί εννιακόσιες είκοσι εννέα παραβάσεις για παράνομα εκδιδόμενες γυναίκες.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικών λειτουργών και σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες, στοχευμένες επιχειρήσεις, έλεγχοι σε κτήρια όπου διαμένει υπέρογκος αριθμός αλλοδαπών σε άθλιες συνθήκες, με κίνδυνο δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών.

Τα λέω αυτά ως ενδεικτικά στοιχεία ενός συνολικού σχεδιασμού, ο οποίος υλοποιείται τους τελευταίους δεκαεπτά – δεκαοχτώ μήνες από την Ελληνική Κυβέρνηση και ο οποίος αφορά όχι μόνον το κέντρο των Αθηνών αλλά –ανέφερα τα συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι μετρήσιμα-επιπλέον αφορά κι ολόκληρη τη χώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων μας για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και βεβαίως την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έρχονται από τη λαθρομετανάστευση και την εγκληματικότητα. Όχι ότι συνδέω κατ' ανάγκην τα δύο αυτά φαινόμενα, αλλά οπωσδήποτε επιβαρύνουν τις τοπικές κοινωνίες σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση για μας, για την Ελληνική Αστυνομία, για όλους εκείνο το οποίο προέχει είναι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και γι' αυτόν το λόγο επιμένουμε στη συμπεριφορά των αστυνομικών. Είναι ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας, πρωταρχικής σημασίας, θα έλεγα, για το Υπουργείο και για το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Γι' αυτό, λοιπόν, επιμένουμε στην υλοποίηση των αποφάσεων και της πρόσφατης νομοθεσίας της Βουλής των Ελλήνων για τη σύσταση του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, το οποίο υλοποιείται και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και η συγκρότησή του. Μόλις προχθές εξάλλου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αντεγκληματική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία χρειάζεται επιστημονική και βεβαίως και πολιτική προσέγγιση. Όμως θα συμφωνήσω, κύριοι συνάδελφοι μαζί σας, ότι στην προκειμένη περίπτωση καλό είναι την πολιτική προσέγγιση να την αφήσουμε λίγο στην άκρη και να κρατήσουμε την επιστημονική προσέγγιση κατά κύριο λόγο. Αυτό όμως γίνεται, αυτό εφαρμόζεται και είναι η πρώτη φορά που έχουμε το πρόγραμμα της αντεγκληματικής πολιτικής 2010-2014, το οποίο υλοποιείται με συντονισμένο τρόπο από την Ελληνική Αστυνομία. Στην νέα, λοιπόν, αυτή αντεγκληματική πολιτική 2010-2014 προβλέπονται στοχευμένες δράσεις σ' όλες τις περιοχές της χώρας.

Οι προτεραιότητες του νέου προγράμματος προσδιορίστηκαν μέσα από μια διαδικασία χαρτογράφησης του εγκληματικού περιβάλλοντος για τον εντοπισμό εγκληματογόνων περιοχών και προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο, δε, αυτό οι αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας κλήθηκαν να εκπονήσουν νέα, ειδικά επιχειρησιακά σχέδια καταγράφοντας τις αστυνομικές δράσεις που αναπτύσσουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκληματικότητας, αλλά καταγράφοντας επίσης και τις επιδιωκόμενες συνεργασίες με συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου και την εξάλειψη των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των προβλημάτων αυτών.

Στο σημείο αυτό θέλω να θυμίσω ότι λίγο πριν από τις εκλογές του 2004 και την αλλαγή της κυβέρνησης, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της εποχής και ο προκάτοχός μου, τότε Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε νομοθετήσει ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας. Πέρασαν πέντε χρόνια έκτοτε –τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 μέχρι το 2009, που ήρθαν οι επόμενες εκλογές- και ουδέποτε τα Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας ενεργοποιήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν, ενώ θα μπορούσαν μέσα στις τοπικές κοινωνίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με ένα πλήθος νέων επιστημόνων ή ενεργών πολιτών που ενδιαφέρονται πράγματι για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, να συμβάλουν κάλλιστα κι αυτά σ' αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε στα σημερινά, σύγχρονα σχέδια τα οποία εκπονήθηκαν, όπως σας είπα προηγουμένως, με βάση το χάρτη εγκληματικότητας και σύμφωνα με τα υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, όχι μόνο κατά νομό αλλά και κατά περιοχή.

Έρχομαι στο σημείο αυτό σε μία παρατήρηση την οποία έκανε ο κ. Μαρκογιαννάκης, όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου και την εύλογη απορία την οποία εξέφρασε για το πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο πολύ μεγάλη η διαφορά των στοιχείων αυτών, σε σχέση με το παρελθόν. Βέβαια είχα την αίσθηση ότι αυτό ήταν αυτονόητο. Είχα την αίσθηση ότι ιδιαίτερα ο κ. Μαρκογιαννάκης αυτό το γνώριζε, ότι γνώριζε την απάντηση.

Υπάρχουν δύο εξηγήσεις για τις αναφορές του κ. Μαρκογιαννάκη. Η μία ότι τώρα είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ένας καινούργιος τρόπος καταγραφής των στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα. Διότι, εδώ και δεκαεπτά μήνες έχει δημιουργηθεί το σύστημα «police on

line» με το οποίο γίνεται λεπτομερέστερη καταγραφή όλων των περιστατικών. Αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε πλήρης καταγραφή. Γι' αυτό είναι επόμενο τα νούμερα των τελευταίων μηνών να παρουσιάζουν αύξηση της εγκληματικότητας η οποία όμως επί της ουσίας προϋπήρχε, απλά δεν καταγραφόταν στατιστικά.

Επιπλέον, χαίρομαι που το αναγνώρισε και ο ίδιος, βέβαια αναγνώρισε ένα μέρος των θετικών στοιχείων αυτής της καταγραφής. Εν πάσῃ περιπτώσει όμως χαίρομαι που αναγνωρίσατε και εσείς τη σημαντική αύξηση του ποσοστού εξιχνίασης σοβαρών εγκλημάτων, τα οποία είναι κακουργήματα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Δεν ακούσατε καλά, κύριε Υπουργέ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ισως τότε κάνατε λάθος. Σημασία, όμως, έχει ότι πράγματι έτσι είναι. Προσπάθησα στην εκδήλωση καλών προθέσεων να σας αποδώσω κάτι θετικό, αλλά δεν το θέλετε. Δεν πειράζει, το παίρνω πίσω.

Λέω, λοιπόν, ότι όσον αφορά το θέμα της εξιχνίασης σοβαρών εγκλημάτων που είναι κακουργήματα, ληστείες, τρομοκρατία, εγκλήματα κατά της ζωής είναι προφανές ότι -και αναγνωρίζεται απ' όλους- η Αστυνομία λειτουργεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Όσο αφορά στο άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, στα ναρκωτικά, θα ήθελα να σας πω ότι πράγματι στο ζήτημα αυτό υπάρχει μείωση των υποθέσεων που επιλήφθηκαν οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για τη διακίνηση των ναρκωτικών. Πού οφείλεται αυτό; Οφείλεται γενικώς στους ίδιους παράγοντες που υπήρχαν στο παρελθόν; Έχουν αλλάξει. Είμαστε σε άλλη εποχή, υπάρχουν άλλα δεδομένα στη σημερινή συγκυρία.

Ποια είναι τα νέα δεδομένα; Πρώτον, έχει μειωθεί η ζήτηση συνεπεία της οικονομικής κρίσης. Δεύτερον, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαιδεύεται, έχει αυξηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητά του, και έχει και σοβαρότατες επιτυχίες στην εξιχνίαση πολλών υποθέσεων και στην αντιμετώπιση τους πριν καν διαπραχθούν τα εγκλήματα. Τρίτον, με την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγεται ως δρομολόγιο των ναρκωτικών το βόρειο δρομολόγιο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Αυτά τα λέω γιατί καλό είναι να κάνουμε κριτική, αλλά να γνωρίζουμε και τα πραγματικά δεδομένα.

Σχετικά με την αναφορά του κ. Μαρκογιαννάκη στις συγχωνεύσεις των ποινών και ιδίως για τα κακουργήματα, θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια πολλά πλημμελήματα έχουν μετατραπεί σε κακουργήματα. Γι' αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο οι ίδιοι οι δικαστές και όχι η Αστυνομία να είναι πάρα πολύ διστακτικοί στην επιβολή της κάθειρξης χωρίς καμία δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Εγκλήματα που μέχρι χθες δεν οδηγούσαν υποχρεωτικά στη φυλακή, σήμερα τιμωρούνται πιο αυστηρά.

Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι στην αντίστοιχη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τέντες, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στο θέμα, επισήμανε ότι αυτό το θέμα οδηγεί στην διστακτικότητα ορισμένες φορές των δικαστών προκειμένου να επιβάλουν τόσο αυστηρές ποινές.

Επομένως, έχετε πράγματι δίκιο στην παρατήρηση, αλλά υπενθυμίζω ότι αυτό αφορά το γεγονός ότι τα ζητήματα αναστολής των ποινών και συγχωνευσης είναι θέματα τα οποία τόσο η Βουλή όσο και η Κυβέρνηση μπορεί να τα συζητήσει στα πλαίσια του αρμοδίου Υπουργείου του τομέα δικαιοσύνης.

Επανέρχομαι στο θέμα της ουσίας της επερώτησης την οποία κατέθεσαν οι συνάδελφοι και κυρίως στα ερωτήματα που μου έθεσε ο κ. Αυγενάκης που αφορούν πρώτα απ' όλα το Ηράκλειο της Κρήτης. Η αναφορά του στο περιστατικό του Ηρακλείου της Κρήτης, είναι ένα γεγονός που προφανώς μας θλίβει όλους. Θέλω με την ευκαιρία αυτή όχι μόνο να εκφράσω τη λύπη μου για το περιστατικό και για την αιματηρή αυτή συμπλοκή στο Ηράκλειο, αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με φιλάθλους, ούτε με οπαδούς.

Πιστεύω ότι συμφωνεί όλη η Βουλή ότι είναι απόλυτη η ευθύνη των επικεφαλής των ομάδων οι οποίοι επιτρέπουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να λειτουργούν ανεξέλεγκτα σύνδεσμοι, όπου καθένας μπορεί να συμμετάσχει ακόμα και εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τη βία ως ένα στοιχείο της καθημερινής τους δραστηριότητας.

Νομίζω, λοιπόν, ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρέπει με κάθε τρόπο να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι φίλαθλοι, ποιοι είναι οι οπαδοί των ομάδων και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τις γηπεδικές, τις οπαδικές διαφορές μόνο

και μόνο για να εκδηλώνουν τη βία που για τον οποιονδήποτε ψυχολογικό ή άλλο λόγο έχουν στη συνείδησή τους.

Θεωρώ, όμως, ότι έχουμε και εμείς πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό το λόγο πολύ γρήγορα πρέπει η Βουλή να νομοθετήσει το νέο νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει ο αρμόδιος Υπουργός, ο κ. Γερουλάνος, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα τα οποία αφορούν τους συνδέσμους οπαδών. Είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο στρέφεται ενάντια στη βία η οποία εκδηλώνεται γύρω από τους φιλάθλους και από το γήπεδο και το ποδόσφαιρο.

Ένα είναι βέβαιο ότι με κάθε τρόπο εμείς πρέπει να επιμείνουμε ούτως ώστε να μην επιτρέπουμε να κρύβεται η βία πίσω από τους οργανωμένους συνδέσμους, αλλά αντίθετα να φωλιάζει η αγάπη για το ποδόσφαιρο, η αγάπη για τον αθλητισμό και η άμιλλα ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους ανθρώπους.

Όσον αφορά τα σχόλια που κάνατε για τις διαθέσιμες πιστώσεις που αφορούν την Αστυνομία, θέλω να σημειώσω ότι με αφορμή το πλαίσιο των νόμων που θεσπίστηκε για την οικονομική εξυγίανση της χώρας, τροποποιήθηκαν και ορισμένες διατάξεις του ν.2362/95 περί του δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους.

Εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Διότι, βάσει αυτών των διατάξεων προσδιορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες υλοποίησης του σκέλους του προϋπολογισμού των εξόδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Εδώ, όμως, υπήρξαν ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, την τήρηση μητρώου δεσμεύσεων και τον έλεγχο των δαπανών.

Αυτό, όμως, είχε σχέση όχι απλώς με λογιστικές πράξεις αλλά και με μία ολόκληρη νοοτροπία, έναν τρόπο ζωής, θα έλεγα, έναν τρόπο λειτουργίας ολόκληρου του προσωπικού της Αστυνομίας, ενός οργανισμού ο οποίος είναι πολυπληθής, απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και δεν είναι εύκολο να αφομοιώσει τους νέους κανόνες λογιστικής εγγραφής των διαφόρων πιστώσεων.

Κατόπιν, λοιπόν, αυτών από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η ενταλματοποίηση των δαπανών που διενεργούσε η Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας και πληρώνονταν από την πάγια προκαταβολή του Σώματος, πραγματοποιείται πλέον από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου που λειτουργεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε αυτό το πλαίσιο και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανέκυψαν μετά τη μεταβολή στις διαδικασίες υλοποίησης του προϋπολογισμού εξόδων, που επέδρασε αρνητικά και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες, αφού επί πολλούς μήνες προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να υλοποιήσουμε το νέο πλαίσιο.

Νομίζω ότι έγινε αντιληπτό πλέον ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο ελήφθησαν αποφάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες για την πρακτική και λυσιτελή επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω ακριβώς αυτού του μεταβατικού σταδίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών και να ενισχυθεί στην πράξη η λειτουργία του αστυνομικού προσωπικού, το οποίο και αυτό ενώ από τη μία πλευρά είναι έτοιμο να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υποχρεώσεις του, από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα που πολλές φορές όχι μόνο επιδρούν στη δική τους ψυχολογία, αλλά λόγω ακριβώς της αδυναμίας της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους περιορίζει και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Πλέον λοιπόν αυτών για την ενίσχυση της υπηρεσίας του δημοσιονομικού ελέγχου και επειδή ακριβώς θέλουμε να επισπευσθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεων, έχει αποσπασθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου μεγάλος και ικανός αριθμός προσωπικού από τη Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η νομοθετική μεταβολή ενώ από τη μία πλευρά είναι για το νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών και για την ορθολογική χρήση των κονδυλίων τα οποία προβλέπει ο Προϋπολογισμός του Κράτους για την Ελληνική Αστυνομία, από την άλλη πλευρά η αλήθεια είναι ότι επέδρασε και σε ό,τι αφορά την εκταμίευση και τη διάθεση κονδυλίων για τις επισκευές των αυτοκινήτων.

Και έχετε δίκιο σ' αυτό. Υπήρχαν προβλήματα. Ωστόσο δεν πρόκειται για έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Δεν είναι ζήτημα έλλειψης οικονομικών πόρων. Πρόκειται για την αλλαγή

της σχετικής διαδικασίας στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλετε για τη νομοθετική εξυγίανση και βεβαίως με βάση τους νόμους που εμείς ψηφίσαμε.

Επομένως, δέχομαι την παρατήρηση, όπως δέχομαι και το δικό σας σχόλιο ότι είναι στην κατεύθυνση της συνεργασίας και όχι της κριτικής. Απλώς επισημαίνω ότι το πεδίο της κριτικής που γίνεται σ' αυτόν τον τομέα είναι άδικο για τις υπηρεσίες της αστυνομίας. Ένα πραγματικό γεγονός στο οποίο προσπαθούμε να βρούμε λύση ακριβώς γιατί πρέπει να περάσουμε τις νέες διαδικασίες οι οποίες χρειάζονται.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.

Όσον αφορά στο θέμα της συντήρησης των οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2011, στους συγκεκριμένους ΚΑΕ έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 3,9 εκατομμυρίων ευρώ και 9 εκατομμυρίων αντίστοιχα προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι ανάγκες που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.

Τέλος, για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, τις γενικότερες παρατηρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε θέλω να πω ότι είναι διαρκής η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης είναι να διαμορφώσουμε με κάθε τρόπο τις νέες δομές στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μόνο την Ελληνική Αστυνομία, αλλά αφορούν στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Ακτοφυλακή, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τις νέες υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για το άσυλο, τα κέντρα πρώτης υποδοχής και τη νέα υπηρεσία προσφύγων. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της συνολικής προσέγγισής μας για μια αναθεωρημένη σχέση της Ελλάδας με τη Συνθήκη Σένγκεν και προκειμένου να υλοποιήσουμε όλες τις υποχρεώσεις της χώρας μας. Επίσης, γίνεται για να διασφαλίσουμε το μέτωπο της εσωτερικής ασφάλειας της Ελλάδας, να συμβάλλουμε στην ενίσχυση ενός ασφαλούς εσωτερικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτών να εγγυηθούμε με τον καλύτερο τρόπο το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.

Συνεχίζουμε με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικόλαο Δένδια.

Έχετε το λόγο για έξι λεπτά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, ακούγοντάς σας κανείς θα σχημάτιζε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια κατάσταση δυσχερής η οποία εν πάσῃ περιπτώσει βελτιώνεται, αντιμετωπίζεται και γίνεται ό,τι μπορεί να γίνει.

Βεβαίως αυτό απέχει παρασάγγας από την αλήθεια. Ουδείς ισχυρίζεται ότι όλα τα κακά, το τεράστιο αυτό πρόβλημα έχει τις ρίζες του στα σφάλματα της δικής σας Κυβέρνησης. Υπάρχουν και αντικειμενικές συνθήκες απολύτως δυσχερείς, οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια δραματική αλλαγή των συνθηκών στους όρους εξασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας στη χώρα. Αυτό είναι αλήθεια και το συνομολογούμε όλοι.

Ξεκινώντας, να μιλήσουμε για τη δική σας ευθύνη. Ξεκινάει κατ' αρχήν η δική σας ευθύνη στη λυσσαλέα αντίδραση στις προσπάθειες της προηγούμενης Κυβέρνησης επί Υπουργίας στη θέση σας του κ. Μαρκογιαννάκη και εμού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσον αφορά σε μια σειρά από μέτρα απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια κατ' αρχήν στην πρωτεύουσα του κράτους και μετά στη χώρα.

Αναφέρομαι στη στάση σας στο θέμα των καμερών, αναφέρομαι στη στάση σας στο θέμα της κουκούλας, αναφέρομαι στη στάση σας σε οποιοδήποτε νομοθέτημα και σε οποιαδήποτε προσπάθεια έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση για να προλάβει αυτό που ήταν φανερό ότι έρχεται. Επί των ημερών σας εξηγγέλθη από τον προκάτοχό σας, τον τότε Υπουργό και νων υπουργό σε άλλο υπουργείο τον κ. Χρυσοχοΐδη, ότι θα υπάρξει μια συνολική αναδιοργάνωση της ελληνικής αστυνομίας. Ναι ή όχι; Προφανώς αυτό έγινε διότι εκρίθη ότι η δομή, ο τρόπος λειτουργίας, τα αποτελέσματα της Ελληνικής Αστυνομίας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την τεράστια πρόκληση των καιρών. Αν δεν υπήρχε λόγος, αν όλα ήταν καλά, αν τίποτα δεν έπρεπε να αλλάξει φαντάζομαι δεν υπήρχε κανένας λόγος να επαγγέλλεται αναδιοργάνωση. Και βεβαίως η αναδιοργάνωση αυτή δεν έγινε. Αντιθέτως.

Κατ' αρχήν παραιτηθήκατε από τη δημόσια ασφάλεια στον τίτλο του Υπουργείου σας. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το θεωρώ σημειολογικό. Από εκεί και πέρα αφού παραιτηθήκατε από τον τίτλο ως δημόσια ασφάλεια στην πραγματικότητα -και αυτό είναι το αίσθημα του μέσου Έλληνα στο δρόμο, είτε στην Αθήνα, είτε σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας, είτε στην περιφέρεια- αυτή τη στιγμή η εντύπωση που υπάρχει είναι η επικράτηση της ανομίας. Λυπάμαι ειλικρινά που το λέω αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αλλά αυτή είναι η δυστυχής πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα. Και αν η αντίληψη που υπάρχει και σε εσάς και στους συνεργάτες σας και στην Κυβέρνηση είναι ότι αυτό δεν ισχύει ειλικρινώς λυπούμαι διότι αν δεν έχετε αντιληφθεί το πρόβλημα δεν υπάρχει καμία ελπίδα για να ξεκινήσετε μια διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος.

Μιλήσατε περί αριθμών. Να θέσω υπόψη σας το εξής. Απ' όταν νομοθετήθηκε το παράβολο των 100 ευρώ όσον αφορά στην κατάθεση μηνύσεως –εγώ δεν είμαι κατά αυτής της πρόβλεψης, διότι δε θέλω να λαϊκίζω και δε θέλω να καιροσκοπώ- τι συμβαίνει; Αυτός που καταγγέλλει την κλοπή στο αστυνομικό τμήμα δεν καταθέτει μήνυση κατ' αγνώστου, οπότε δεν καταβάλλει τα 100 ευρώ. Δηλώνει απλώς απώλεια και κατά συνέπεια στους στατιστικούς δείκτες αυτό δεν περνάει ποτέ. Όμως η κοινή και μέση εμπειρία είναι ότι οι κλοπές έχουν εκτιναχθεί. Άρα, στο επίπεδο της εγκληματικότητας αυτής της μορφής έχουμε πλήρη ανομία.

Πάμε από εκεί και πέρα στον ευρύτερο κύκλο αυτού που ονομάζουμε επικράτηση της εννόμου τάξεως. Υπάρχει κανένας πολίτης αυτή τη στιγμή στην Αθήνα σήμερα που πιστεύει ότι επικρατεί η έννομη τάξη στην πόλη; Εδώ παρατηρήσαμε επί μήνες στην ουσία να τελεί υπό πλήρη κατάληψη και υπό πλήρες καθεστώς ανομίας η Πλατεία Συντάγματος. Εδώ μπροστά μας εν χορώ να μουντζώνεται η Βουλή και να υπάρχει η αντίληψη ότι δε συμβαίνει και κάτι σοβαρό, δεν τρέχει τίποτα. Τα συνθήματα που είχαν αναρτηθεί ένα καθ' ένα αποτελούσαν προσβολή της εννόμου τάξεως υπαγόμενη σε συγκεκριμένη διάταξη του ποινικού κώδικα την οποία είναι βέβαιο ότι γνωρίζουμε. Και όμως αντίδραση μηδέν.

Ο οποιοσδήποτε θέλει 5, 10, 15, 3, 4 κάτω από οποιαδήποτε πρόφαση, κάτω από οποιαδήποτε επίφαση κλείνει το κέντρο της πόλης. Θα δούμε φέτος να κλείνει η Βασιλίσσης Σοφίας για να παίζουν ποδόσφαιρο οι οποιοιδήποτε κρίνουν ότι δια του ποδοσφαίρου επί της Βασιλίσσης Σοφίας διαμαρτύρονται κατά κάποιου λόγου.

Και απ' αυτά αυτό το οποίο εσείς προσλαμβάνετε είναι μια κατάσταση κατά την οποία οι δείκτες πάνε καλύτερα η Ελληνική Αστυνομία κάνει το καθήκον της, τα πράγματα βελτιώνονται, η χώρα εν πάσῃ περιπτώσει είναι μια νορμάλ χώρα του δυτικού κόσμου στην οποία ο ξένος επισκέπτης αν έρθει θα αντιληφθεί ότι είναι μια ευνομούμενη πολιτεία. Ζούμε στην ίδια χώρα, κύριε Υπουργέ; Ζούμε στην ίδια χώρα;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόκληση αυτή υπερβαίνει κατά πολύ ένα υπουργείο, μια Κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα πρόκειται να μακροημερεύσει. Το λέω ευθέως χωρίς να θέλω να κομματικοποιήσω αυτή τη συζήτηση. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στον εναπομείναντα χρόνο της είναι να ξεκινήσει μια προσπάθεια σοβαρή για να αντιμετωπιστεί το πλήρες καθεστώς ανομίας στη χώρα, διότι αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.

Συνεχίζουμε με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Χαλβατζή.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα διαβάζουμε πολλά καινούρια στοιχεία. Και κάθε φορά που δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα κατατίθενται αντίστοιχες ερωτήσεις.

Ως ΚΚΕ δεν αδιαφορούμε για τα ζητήματα της εγκληματικότητας. Και εμείς παρακολουθούμε κα μελετάμε τα στοιχεία. Υπάρχει ωστόσο ένα κεντρικό ζήτημα. Πού είναι προσανατολισμένες οι δυνάμεις της Ε.Λ.Α.Σ.; Καθημερινά αποδεικνύεται ότι η Ε.Λ.Α.Σ. ως μέρος του κατασταλτικού μηχανισμού του κράτους είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων και η εξασφάλιση του καπιταλιστικού συστήματος έναντι του λαού. Η αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος πάντα ερχόταν και έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

Αυτό το χαρακτηριστικό αντανακλάται στον προσανατολισμό της ΕΛ.ΑΣ, στη διάταξη των δυνάμεων της, στο θέμα της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης του προσωπικού, στο είδος του εξοπλισμού και στο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται, αλλά και στο εσωτερικό καθεστώς και στο εύρος των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων του προσωπικού.

Αυτό που πολύ συχνά βλέπουμε είναι ότι στη δομή, στη διάταξη των αστυνομικών δυνάμεων, το κύριο βάρος έπεφτε και πέφτει στις δυνάμεις παρακολούθησης και καταστολής του εργατικού και ευρύτερα του λαϊκού κινήματος. Αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν καθόλου κενά σε προσωπικά και μέσα. Τεράστια κενά σε προσωπικό και μέσα συναντάμε κυρίως σε υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Κι αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις στην αστυνομική δύναμη ανάλογα με τον πληθυσμό. Τα τελευταία δέκα με δώδεκα χρόνια ενισχύθηκαν αριθμητικά οι αστυνομικές δυνάμεις. Και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήμερα, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δεν προσλαμβάνουν δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, γιατρούς, πυροσβέστες, την ίδια στιγμή προσλαμβάνουν συνεχώς νέες ειδικές κατηγορίες αστυνομικών που κυκλοφορούν με διάφορους τίτλους.

Ο προσανατολισμός λοιπόν των αστυνομικών δυνάμεων είναι ένας βασικός λόγος για τη σημερινή κατάσταση, σε συνδυασμό βέβαια με τη βαθιά, καπιταλιστική, οικονομική κρίση και τα παρεπόμενα αυτής της κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, πάρα πολύ γρήγορα καταφθάνουν αντίστοιχες δυνάμεις των κατασταλτικών δυνάμεων όταν πρόκειται να αντιμετωπίσουν εργατικές, λαϊκές κινητοποιήσεις, αλλά δεν βρίσκονται ή δεν είναι εύκαιρες για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Η αύξηση της εγκληματικότητας όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες και ειδικά στις μητροπόλεις του καπιταλισμού, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα ακόμα σύμπτωμα της κρίσης και του σάπιου του εκμεταλλευτικού συστήματος της οικονομίας, της οικονομίας της αγοράς, όπως λέτε, δηλαδή του καπιταλισμού.

Πολλές φορές εύκολα τσουβαλιάζονται τα πάντα, μικροκλοπές, μετανάστες και διάφορες συμμορίες. Ταυτόχρονα, σε όλες σχεδόν τις συζητήσεις αποσιωπάται ότι υπάρχουν οργανωμένα κυκλώματα του υποκόσμου, εγκληματικές εταιρείες, τα κυκλώματα του οικονομικού εγκλήματος, η διακίνηση ναρκωτικών, η παιδική πορνογραφία αλλά και το εμπόριο λευκής σαρκός και όλα όσα κινούνται γύρω από τα ναρκωτικά.

Βεβαίως, σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε συζήτηση μπαίνουν πάρα πολλά στο τραπέζι. Η πρόταση του κυρίου Μαρκογιαννάκη ήταν με τις κάμερες. Κάμερες, γενετικό υλικό, δακτυλικά αποτυπώματα, οι πάντες από δεκατεσσάρων χρονών και παραπάνω κι αυτό γιατί; Για να εξακριβώσουμε τι;

Και βεβαίως ο Υπουργός θυμήθηκε και τις δραστηριότητες και όλα όσα είχαν αποφασιστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση για τα συμβούλια παραβατικότητας, που θα σας πω χαρακτηριστικά ότι ένας πρώην αστυνομικός διευθυντής της Αθήνας στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, είχε πει ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες, όλες αυτές οι κινήσεις των «ευυπόληπτων» πολιτών οι οποίοι στις συνοικίες θα καταγράφουν και θα καταλήγουν, δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά η δημιουργία ενός γενικότερου χαφιέδικου μηχανισμού στην Αθήνα, στους δήμους της χώρας, σε όλη την Ελλάδα.

Επίσης, μας ανησυχεί πολύ όλη αυτή η ιστορία, οι αναφορές για τις καταστροφές που γίνονται στις πορείες και στις διαδηλώσεις. Στις πορείες, τις κινητοποιήσεις, τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και ειδικά του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος δεν ανοίγει μύτη. Κι εμείς πολλές φορές έχουμε καταγγείλει προβοκατόρικες και άλλες δραστηριότητες, δράση των δυνάμεων των μυστικών υπηρεσιών, ντόπιων και ξένων, για να δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, να συκοφαντούν το οργανωμένο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και βεβαίως να γίνονται αφορμή για τη λήψη αντιδημοκρατικών, αντιλαϊκών, αντεργατικών μέτρων.

Σ' αυτήν την κατεύθυνση εμείς θα συνεχίσουμε. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δυνατότητες για τον περιορισμό της μικροεγκληματικότητας. Το κύριο όμως κύριε Υπουργέ, είναι να δείτε όλα εκείνα τα μεγάλα συμφέροντα, όλες εκείνες τις συμμορίες οι οποίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και βεβαίως καλλιεργούν όλη αυτή την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία και όχι λίγες φορές δίνουν και σε εσάς –δεν εννοώ προσωπικά, εννοώ σε κάθε κυβέρνηση- ευκαιρίες και δυνατότητες να παίρνετε αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα.

Εμείς θα παλέψουμε για να ξεριζωθούν, να περιοριστούν, να ελαχιστοποιηθούν, να πάψουν να λειτουργούν τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.

Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ, κ. Αθανάσιος Πλεύρης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.

Ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχουμε θέσει γύρω στις οχτώ επερωτήσεις αναφορικά με το θέμα της εγκληματικότητας και χαίρομαι ιδιαιτέρως που οι συνάδελφοι της Δημοκρατικής Συμμαχίας έκριναν σκόπιμο ότι η εγκληματικότητα είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να το θέσουν σε επίπεδο επερώτησης. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό να ασκείται όλο και μεγαλύτερη πίεση, ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, ειδικά για την πρωτεύουσα, όπου βιώνει πάρα πολύ έντονα αυτό το φαινόμενο.

Στην πρωτολογία του ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της λαθρομετανάστευσης και αναφέρθηκε στο ότι δεν ταυτίζεται αναγκαστικά η λαθρομετανάστευση με την εγκληματικότητα. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Όμως πραγματικότητα είναι ότι η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στη λαθρομετανάστευση. Κι αυτό δεν το λέμε εμείς. Αυτό το λένε τα νούμερα. Και δεν το λένε μόνο τα νούμερα της Αστυνομίας, που μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει, αν και είναι ξεκάθαρα, τα λένε και τα νούμερα των δικαστικών αποφάσεων.

Αυτή τη στιγμή, κύριοι συνάδελφοι, στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται έντεκα χιλιάδες τριακόσια τέσσερα άτομα εκ των οποίων έξι χιλιάδες τριακόσια είναι μετανάστες. Στη δε βαριά εγκληματικότητα –όταν λέμε βαριά εγκληματικότητα αναφερόμαστε σε ναρκωτικά, βιασμούς, ανθρωποκτονίες, ληστείες- το ποσοστό είναι άνω του 65%.

Συνεπώς αυτά τα νούμερα δεν είναι ρατσιστικά. Είναι νούμερα, είναι πραγματικότητα και η πραγματικότητα έχει να κάνει με το ότι ο ελληνικός τόπος δέχεται μία έντονη μετάλλαξη της εγκληματικότητας και σε ποσοτικά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και το επικίνδυνο είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Πρέπει επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ποιοτική αύξηση της εγκληματικότητας, αυτό το οποίο ζήσαμε δηλαδή με τον Έλληνα που κατέβαινε να πάρει τη φωτογραφική μηχανή για να πάει τη σύζυγό του να γεννήσει και βρέθηκαν τρεις αλλοδαποί και τον σκότωσαν, οφείλεται εξ ολοκλήρου στη λαθρομετανάστευση. Για ποιο λόγο; Όχι για λόγους - επειδή θα σπεύσουν πολλοί να μιλήσουν για ρατσισμό- βιολογικούς, αλλά για λόγους αξιακούς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν η ροή, η μεταναστευτική ροή στη χώρα μας, είναι από χώρες που για τον α ή β λόγο τα αξιακά τους πρότυπα είναι τελείως διαφορετικά από τα αξιακά πρότυπα που υπάρχουν στην Ευρώπη, προφανώς θα έχουμε αύξηση της εγκληματικότητας. Όταν η ροή είναι από χώρες που θεωρούν τη γυναίκα πράγμα, που θεωρούν το χριστιανό πράγμα δεν θα ενοχληθούν αν βιάσουν κάποια γυναίκα επειδή βγήκε με κοντή φούστα διότι στη δική τους κουλτούρα αυτή είναι μία που της αξίζει ο βιασμός. Δεν θα διστάσουν, όταν στη χώρα τους η αξία της ζωής έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, για 20 ευρώ ή 30 ευρώ να σκοτώσουν εύκολα.

Αυτό το πράγμα βιώνει η ελληνική κοινωνία, την ποιοτική μετάλλαξη της εγκληματικότητας, τη μετάλλαξη της εγκληματικότητας που για «ψύλλου πήδημα» εύκολα θα αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή.

Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, οφείλεται στη λαθρομετανάστευση και οφείλεται εξ ολοκλήρου στη λαθρομετανάστευση. Συνεπώς, οι όποιες δράσεις θα έπρεπε να είναι δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση, που δεν αφορούν στο Υπουργείο σας ή δεν αφορούν μόνο στο Υπουργείο σας.

Όταν, όμως, θα βρεθούν τρόποι αποτροπής αυτής τη ροής, τρόποι ελέγχου αυτής της ροής, οπωσδήποτε το Υπουργείο Προστασίας Του Πολίτη θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του και τα μέτρα του πρέπει να είναι αστυνομικά. Στην εγκληματικότητα πρέπει να απαντάμε με πάρα πολύ καλή αστυνόμευση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλές φόρες υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υποβαθμίζουν εύκολα το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας. Φέρνω το παράδειγμα του Βορρά. Σας πληροφορώ – και είμαι βέβαιος, γιατί εγώ πιστεύω πολύ και στην επιχειρησιακή ικανότητα της Ελληνικής Αστυνομίας- ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, στο πιο μακρινό, να βρισκόταν κάποιος που θα σκότωνε επί μιάμιση ώρα κόσμο και δεν θα είχε φτάσει η Αστυνομία. Αναφέρομαι σ' αυτό το οποίο έγινε στη Νορβηγία.

Μην υποτιμούμε την επιχειρησιακή δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας. Μην υποβαθμίζουμε τις επιτυχίες, τις οποίες έχει. Κατάφερε να βρει και αυτούς που σκότωσαν τους δύο ειδικούς

φρουρούς και αυτούς που σκότωσαν τον πατέρα, ο οποίος πήγαινε τη γυναίκα του στο μαιευτήριο. Ο Έλληνας Αστυνομικός ξέρει και μπορεί να κάνει τη δουλειά του.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ**)

Το πρόβλημα είναι στο κομμάτι της σύγχυσης που υπάρχει σ' αυτήν την Κυβέρνηση, κατά πόσο έχει την πολιτική βούληση να δράσει η Ελληνική Αστυνομία. Στις γκετοποιημένες περιοχές πρέπει να υπάρξει δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, πρέπει να υπάρξει δράση στον Άγιο Παντελεήμονα, πρέπει να υπάρξει δράση στα Εξάρχεια, πρέπει να υπάρξει δράση πέριξ του Δημαρχείου, που γίνεται το «έλα να δες», διότι διαφορετικά θα γίνει αυτό που γράφουν οι συνάδελφοι στην επερώτηση, θα βρεθούν ομάδες να αναλάβουν τη δράση. Εάν απουσιάζει το κράτος, η κοινωνία θα αντικαταστήσει την απουσία του κράτους και αυτό είναι το χειρότερο, διότι το κράτος πρέπει να είναι παρόν σ' αυτές τις καταστάσεις και να δίνει το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη.

Πολύ σωστά ο συνάδελφος, ο κ. Δένδιας, έφερε και μία σειρά από παραδείγματα ανομίας που υπάρχουν. Δεν συνδυάζονται αναγκαστικά με αυτό που λέμε εγκληματικότητα, αλλά συνδυάζονται με αυτό που λέμε ανομία, την οποία ανέχτηκε πλήρως η Κυβέρνησή σας. Ανέχεται αυτήν την στιγμή κατάληψη κτηρίων δημοσίων και δεν κάνει τίποτα. Υπήρχε κανένα άσυλο στη «Βίλλα Αμαλία», που μέχρι σήμερα τελεί υπό κατάληψη; Υπήρξε κανένα άσυλο εδώ, στην πλατεία Συντάγματος, που παρακολουθούσατε το φαινόμενο;

Αυτά όλα τα ζήσαμε. Ανέχεται η πολιτεία μας να βρίσκονται όργανα συνδικαλιστικά ή μη να κλείνουν τις θύρες των κεντρικών ξενοδοχείων ή να μην αφήνουν τους τουρίστες να κατέβουν από τα κρουαζιερόπλοια. Βέβαια, σήμερα δεν βρίσκονται στο κανάλι, το οποίο κάνει στάση εργασίας εναντίον της εργοδοσίας. Δεν είδαμε τα συνδικαλιστικά όργανα του ΠΑΜΕ να είναι στο 902.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να ολοκληρώσω- το θέμα της εγκληματικότητας είναι μέγιστο, θέλει πραγματική πολιτική βούληση και η Ελληνική Αστυνομία μπορεί, εάν έχει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Άλλα, πάνω απ' όλα, πρέπει να έχουμε την πολιτική βούληση, να συγκρουστούμε με την εγκληματικότητα και να πούμε αλήθειες. **ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης):** Παρακαλείται ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Βασίλης Μουλόπουλος, να λάβει το λόγο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, εγώ θα επιχειρήσω, όχι επιστημονική, όχι τεχνική προσέγγιση, αλλά πολιτική, διότι και οι προηγούμενοι συνάδελφοι πολιτική προσέγγιση έκαναν. Ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ και τους Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας, που ουσιαστικά μία πολιτική τοποθέτηση έκαναν και πολιτικές παρεμβάσεις ουσιαστικά ζήτησαν πίσω από τις τεχνικές.

Κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα του μνημονίου καταρρέει και η Κυβέρνηση, που επέβαλε αυτήν την Ελλάδα, παραπαίει. Η κοινωνία έχει φθάσει στα έσχατα όρια των αντοχών της. Η πείνα, η ανέχεια, η εγκατάλειψη, η ανεργία, η περιθωριοποίηση διογκώνονται και μαζί της διογκώνονται – αν τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας αληθεύουν- και η εγκληματικότητα.

Η Κυβέρνηση, φυσικός αυτουργός αυτής της κατάρρευσης, προσπαθεί αυτήν τη στιγμή να εκμεταλλευτεί, κατά τη γνώμη μας, πολιτικά την εγκληματικότητα, της οποίας φυσικός αυτουργός είναι η πολιτική της.

Θέλω να σας πω ότι ένας ειδήμων πάνω στην εγκληματικότητα και τη βία, ένας άνθρωπος του κινηματογράφου, ο σκηνοθέτης Ταραντίνο είπε ότι «η βία και η εγκληματικότητα τρομάζουν, αλλά σαγηνεύουν και το κοινό». Και στην κοινωνία του θεάματος που ζούμε η βία και η εγκληματικότητα πουλάνε.

Ο απολογισμός των τελευταίων μηνών, όπως καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι ενδεικτικός των εκρηκτικών μιγμάτων φτώχειας κι εξαθλίωσης, οργανωμένου εγκλήματος και μικροπαραβατικότητας. Σαράντα οχτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα δύο είναι οι κλοπές και οι διαρρήξεις, τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα έξι οι ληστείες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, αν τα στοιχεία αληθεύουν. Από αυτές, το συντριπτικό ποσοστό έχει διαπραχθεί σε σπίτια, καταστήματα, βενζινάδικα, παντοπωλεία, σούπερ-μάρκετ, όπου μαζί με τα χρήματα και τα κοσμήματα, οι παραβάτες, οι ληστές αρπάζουν τρόφιμα και ποτά, βενζίνες και πετρέλαιο. Διαρρήξεις και κλοπές, έχουν -όπως φαίνεται- έντονο το χρώμα της ανέχειας και της

εξαθλίωσης. Ζούμε –πιστεύω- την επιστροφή του κλεφτοκοτά, όπως χαρακτήρισε το περιοδικό «Επίκαιρα» το φαινόμενο.

Στην ελληνική περιφέρεια, από την Πελοπόννησο έως τη Θεσσαλία και από την Εύβοια έως την Ήπειρο, οι διαρρήκτες αδειάζουν, μαζί με τα κοσμήματα και τα χρήμα, ψυγεία και κατσαρόλες. Τα τοπικά αστυνομικά τμήματα, αποδυναμωμένα και υποστελεχωμένα, αδυνατούν να ελέγξουν το φαινόμενο και εκεί, πράγματι, υπάρχει και ένα πρόβλημα τεχνικό. Αλλά, το πρόβλημα –επαναλαμβάνω- πλην από αστυνομικό, είναι πολιτικό.

Πολιτεία χωρίς οργανωμένη πολιτική ένταξης των νέων, των ανέργων, των μεταναστών, των υποαπασχολουμενών, των νεόπτωχων στο παραγωγικό και οικονομικό γίγνεσθαι είναι μια πολιτεία που γεννά και τροφοδοτεί το έγκλημα και το περιθώριο και ωθεί τον νεοέλληνα να απαιτεί μέτρα καταστολής επί δικαίων και αδίκων, μέτρα καταστολής και αστυνομικό κράτος, που θα στρέφονται –ακούσαμε τους συναδέλφους πριν- κατά περίπτωση και εναντίον των μεταναστών και των προσφύγων, εναντίον των αποκαλούμενων αναρχικών, των συνδικαλιστών, των απεργών, των διαδηλώσεων, των ναρκομανών, των νέων, μέτρα καταστολής σε όσους αμφισβητούν, σε όσους αντιστέκονται στις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού.

Η μνημονιακή πολιτική της αστυνομικής ασφάλειας αρνείται, όμως, να εγγυηθεί την ασφάλεια της κοινωνίας. Δεν άκουσα από συναδέλφους πριν να ζητούν μια τέτοια ασφάλεια. Αρνείται να εγγυηθεί την ασφάλεια στους μισθούς, τις συντάξεις, την κατοικία, την εργασία και την πρόσβαση σε δωρεάν υγεία και παιδεία. Αυτά η Κυβέρνηση και οι προηγούμενοι συνάδελφοι τα αφήσανε απ'έξω και συμπεραίνω ότι τα αφήνουμε στο έλεος της αγοράς.

Έτσι, δημιουργείται ένα περιθώριο που συσσωρεύει ανθρώπους εκτός κοινωνίας, όπως αυτό στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου ανθεί το εμπόριο των ναρκωτικών, των ανθρωπίνων ψυχών, των συμμοριών -Ελλήνων και αλλοδαπών- που εκμεταλλεύονται γυναίκες και άνδρες ως πόρνες και ανήλικους ως «βαποράκια».

Τονίζω, όμως, ξανά ότι ο ρόλος της Αστυνομίας είναι κατασταλτικός και δεν μπορεί να προλάβει το έγκλημα που γεννά η αποσάθρωση των δομών της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευτικής πολιτικής, της υποστήριξης των οικογενειών, της κοινωνικής ένταξης. Δεν μπορεί να θεραπεύσει τις γενεσιοναργές αιτίες της εγκληματικότητας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ασφάλεια δεν έχει ούτε δεξιό ούτε αριστερό πρόσημο. Κάθε άνθρωπος επιθυμεί να ζει σε μια χώρα, σε μια πόλη, σε μια γειτονιά, χωρίς να φοβάται ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης, κλοπής, βίας.

Η διαχείρισή της όμως και ο χαρακτήρας που αυτή λαμβάνει έχει είτε δεξιό είτε αριστερό πρόσημο. Εκεί, ναι, βρίσκεται η ουσιαστική διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού. Δεν μπορούμε να ζητάμε στο όνομα της υπεράσπισης της δημοκρατίας να καταλύνονται βασικές αξίες της δημοκρατίας.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πέτρος Ευθυμίου, Βουλευτής Β' Αθηνών, έχει το λόγο.

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συμφωνήσω απολύτως με την τελευταία διατύπωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Μουλόπουλου, ότι η ασφάλεια δεν είναι θέμα Δεξιάς ή Αριστεράς, η ασφάλεια είναι καθολικό δικαίωμα κάθε πολίτη και συνυφαίνεται με όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη. Άρα, μιλάμε για ένα μείζον αγαθό, ένα αγαθό πάνω στο οποίο όντως γεννώνται διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, όταν δεν το χειρίζόμαστε ως θέμα κοινωνικό, αλλά ως θέμα ιδεολογικό.

Δεν θα αναφερθώ σε όσα ζητήματα έθεσαν ιδεολογικό υπόβαθρο στο θέμα της εξασφάλισης αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος για τον πολίτη. Θα επισημάνω απλώς ότι πράγματι έχουμε παγκοσμίως μία ριζική αλλαγή στον ορίζοντα του εγκλήματος.

Όπως ξέρετε, τυχαίνει με τη σύμφωνη γνώμη και βοήθεια όλων των πτερύγων να έχω εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενός Οργανισμού που αφορά πενήντα έξι χώρες-κλειδιά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έως τις παρυφές του Αφγανιστάν. Κάθε χρόνο, τα τελευταία εννέα χρόνια, στην ατζέντα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη ανεβαίνει το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος και των διαφοροποιήσεών του, του τρόπου που μεταβάλλεται σε οργανικό συστατικό, όχι μόνο των δυτικών κοινωνιών, όχι μόνο των χωρών της Κεντρικής Ασίας, αλλά ως συνοδό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Γιατί, συν τοις

άλλοις, το έγκλημα έχει την ιδιότητα να προχωρά συνήθως πιο γρήγορα από τους διώκτες του, πιο γρήγορα από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Όταν, λοιπόν, μιλάμε για μία παγκόσμια νέα πραγματικότητα, είναι χρήσιμο και σκόπιμο να δούμε εάν δρομολογούμε σωστά και αποτελεσματικά την αντιμετώπιση στην Ελλάδα. Όσα ανέφερε ο κύριος Υπουργός δεν είναι αφηρημένα, είναι πρακτικά και συγκεκριμένα. Υπάρχει ένα σχέδιο για την εγκληματικότητα για την περίοδο 2010-2014 και κυρίως υπάρχουν συνέργειες. Αυτές οι συνέργειες είναι που χρειάζονται την κριτική και τη θετική συμβολή όλων μας.

Εγώ θα έλεγα ότι εάν συμφωνούμε ότι το μοντέλο που εφαρμόζεται για το κέντρο της Αθήνας είναι σωστό, ας το στηρίξουμε. Εγώ, για παράδειγμα, στο μοντέλο για το κέντρο της Αθήνας βλέπω το μόνο υπόδειγμα ασφάλειας που θα οδηγήσει όλους μας στο να συμφωνήσουμε ότι αξίζει να στηριχθεί, διότι περιλαμβάνει το τυπικό αστυνομικό σκέλος που κανείς δεν πρέπει να το υποτιμά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Πλεύρη. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αστυνομίας, όταν έχει ξεκάθαρες πολιτικές εντολές. Και αποδείχθηκε αυτό στις επανειλημμένες προσπάθειες, που βέβαια πρέπει να περιλαμβάνουν και το βαθύ σεβασμό των δικαιωμάτων. Και αυτό μπορεί να το καταφέρει και το έχει καταφέρει η Ελληνική Αστυνομία. Ήταν σαρωτικά επιτυχημένες οι επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, οι καθαρά αστυνομικές. Όμως, θα αρκούσαν αυτές, εάν δεν υπήρχε η σιδηρά αποφασιστικότητα να «σπάσουμε» τις πιάτσες των ναρκωτικών με τη μετεγκατάσταση των σταθμών του ΟΚΑΝΑ στα δημόσια νοσοκομεία, εφόσον βεβαίως δεχόμαστε ότι τα ναρκωτικά είναι ασθένεια σε σχέση με τους χρήστες και εάν δεχόμαστε ότι αυτοί που πρέπει να συλληφθούν είναι οι έμποροι;

Όμως, μόνο αυτό είναι; Δεν είναι το χτύπημα του παραεμπορίου, το οποίο επιτεύχθηκε με συνέργεια και της Περιφέρειας και του ΣΔΟΕ και των αστυνομικών αρχών; Δεν είναι η συνέργεια του Υπουργείου Υγείας με τους δύο σταθμούς στην Πλατεία Βικτωρίας και στο σταθμό Λαρίσης για τα κινητά ιατρεία που καταγράφουν και είναι αρωγοί αυτού του φαινομένου που ζούσαμε, των ανθρώπων-ζόμπι που κυκλοφορούσαν αχαρτογράφητοι στην Αθήνα ως κίνδυνος και για τους ίδιους και τη δημόσια υγεία; Δεν είναι συνέργειες αυτό που βάζει στο παιχνίδι και το Δήμο της Αθήνας και το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων, των δημοσίων λειτουργιών και να τελειώνουμε από το γκέτο στο κέντρο;

Αυτά γίνονται τώρα και στο βαθμό που πετυχαίνουν δείχνουν ότι το θέμα της ασφάλειας είναι θέμα συνεργειών όλου του κρατικού μηχανισμού, όλου του ευρύτερου συστήματος της διοίκησης του κράτους, περιλαμβανομένων των δήμων και φυσικά καταλήγει να είναι ένα αποτέλεσμα και στο σκληρό πεδίο της εγκληματικότητας, όπου η Αστυνομία δεν είναι εγκαταλειμμένη ως μηχανισμός, αλλά έχει την αρωγή του συνόλου του κράτους και τη συναίνεση των πολιτών. Αυτό είναι το κλειδί. Ένα πράγμα έχει σημασία. Όχι να μαλώνουμε ανάμεσά μας για το δεξιός ή αριστερός, αλλά να αμιλλώμεθα ανάμεσά μας για το πώς θα εφαρμόζουμε πολιτικές που θα δίνουν αίσθημα ασφάλειας σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα και κυρίως στους ασθενέστερους, που είναι ακόμα πιο τρωτοί και στην εγκληματικότητα, διότι η εγκληματικότητα πλήττει περισσότερο τον ασθενή από τον ισχυρό. Άρα, είναι και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης η πολιτεία να εξασφαλίζει την ασφάλεια του πολίτη, γιατί αφορά κατ' ουσίαν και ένα δικαίωμα ισότητας και γίνεται πράξη δικαίου για τον ασθενέστερο.

Μέσα στις απίστευτες δημοσιονομικές δυσκολίες της χώρας ας κρατήσουμε το κλειδί ότι οι πολιτικές που έχουν συνέργεια καταλήγουν να δίνουν αποφασιστικό χτύπημα στην εγκληματικότητα. Και αυτές οι πολιτικές είναι πολιτικές συναίνεσης των πολιτικών δυνάμεων, εάν αφαιρέσουν τις ιδεολογικές διαφορές. Πιστεύω ότι σε αυτά τα θέματα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και εισερχόμαστε τώρα στις δευτερολογίες των επερωτώντων Ανεξαρτήτων Βουλευτών, με πρώτο τον Βουλευτή Χανίων, τον κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη.

Κύριε Μαρκογιαννάκη, έχετε το λόγο.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος προς τον κύριο Υπουργό, θέλω να πω ότι εδώ ήρθαμε με όλη την καλή διάθεση να μην ασκήσουμε άγονη κριτική, να πούμε τις αλήθειες, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας. Εσείς σήμερα είστε Υπουργός και εγώ πέρασα δύο φορές από το Υπουργείο. Έχουμε γνώση

των πραγμάτων. Εσείς, όμως, ακολουθήσατε την πεπατημένη. Ήρθατε και διαστρεβλώσατε τα πράγματα. Δεν είπατε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, και θα σας το αποδείξω ευθύς αμέσως.

Πρώτα απ' όλα, μας είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του σήμερα με το παρελθόν, διότι στο παρελθόν η καταγραφή γινόταν με άλλον τρόπο, ενώ σήμερα έχουμε την online σύνδεση, από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει τίποτα. Μα, η σύγκριση που κάνουμε, κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται με το απότερο παρελθόν, γίνεται με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010, που τότε ίσχυε το ίδιο σύστημα.

Κάνοντας αυτή τη σύγκριση, λοιπόν, βλέπουμε εκρηκτικές αυξήσεις, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Σας θυμίζω τα εξής: Στις διαρρήξεις σε IX αυτοκίνητα έχουμε μείωση 6%, αλλά έχουμε αύξηση στις κλοπές ιερών ναών κατά 180%, των καταστημάτων κατά 24%, στις λοιπές κλοπές κατά 7,18%, των οικιών κατά 6%, σε συγκοινωνιακά μέσα κατά 22%, στις μικροκλοπές κατά 20%, στις κλοπές τροχοφόρων κατά 12,5%, των IX αυτοκινήτων κατά 59%. Αυτά τα στοιχεία δίνονται σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Ως εκ τούτου, μην προσπαθήσετε να εξωραΐσετε τα πράγματα, κάνοντας και σεις ανόμοιες συγκρίσεις.

Μετά, είστε και εσείς φαίνεται εραστής της φράσης «για πρώτη φορά». Τι για πρώτη φορά; Μας λέτε για πρώτη φορά ότι γίνονται εξορμήσεις. Πρώτη φορά γίνονται εξορμήσεις στο κέντρο της Αθήνας; Παλιά τις ονόμαζαν επιχειρήσεις-σκούπα. Κακόηχος και τις μετονομάσαμε εξόρμηση. Επί ημερών μου γινόταν δυο φορές την εβδομάδα. Δεκάδες, εκατοντάδες συλλήψεις, τα αδικήματα τα οποία διαπιστώνονταν, οι φυγόποινοι οι οποίοι συλλαμβανόντουσαν, οι παράνομοι, οι λαθρομετανάστες οι οποίοι συλλαμβανόντουσαν, οι εξακριβώσεις οι οποίες γινόντουσαν.

Δεν είναι επομένως για πρώτη φορά, αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κάνετε και το εξής άλλο λάθος. Να δικαιολογήσετε το μη σχηματισμό δικογραφιών για ναρκωτικά με την κρίση την οικονομική. Ότι καταναλώνονται τώρα λιγότερα ναρκωτικά. Όχι. Η κρίση φέρνει ανεργία, η κρίση προκαλεί άλλα συναισθήματα κατάπτωσης του ηθικού που όλα αυτά οδηγούν στα ναρκωτικά και μας είπατε ότι τώρα έχει μπει η Ρουμανία και η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούν οι έμποροι άλλη οδό. Με συγχωρείτε, μήπως θυμάστε πότε μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βουλγαρία και η Ρουμανία; Προ πολλών ετών, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Επομένως, από το 2010, μέχρι το 2011, που έχουμε αυτή τη μείωση σχηματισμού δικογραφιών κάτι πρέπει να συμβαίνει.

Μας είπατε για τα συμβούλια πρόληψης εγκληματικότητας που είχε συστήσει ο συνάδελφός σας, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Δεν ήταν ο τελευταίος Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης. Τελευταίος Υπουργός Δημόσιας Τάξης επί Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ ήταν ο κ. Φλωρίδης, τον τελευταίο χρόνο. Τα είχε συστήσει προ πολλού και δεν τα είχε εφαρμόσει ούτε ο ίδιος. Δεν τα είχε συστήσει, νομοθετικά υπήρχαν. Στην πράξη ούτε επί ημερών του κ. Χρυσοχοΐδη, ούτε επί ημερών του κ. Φλωρίδη, ούτε φυσικά και επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας και αμφισβητώ, αν και τώρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, είναι το εξής: Κύριε Υπουργέ, σημαντικό πρόβλημα. Το ηθικό του μέσου αστυνομικού σήμερα είναι πάρα πολύ πεσμένο. Στις αποδοχές του οικογενειάρχη αστυνομικού, του ανθρώπου ο οποίος είναι μέρα-νύχτα στο πεζοδρόμιο με κίνδυνο της ζωής του και που σήμερα δικαιούμαστε να μιλούμε και να πούμε για αναγνώριση του επικινδύνου, διότι πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες συνταξιοδότησης, οπότε δεν συντρέχει λόγος για το πρόβλημα του παρελθόντος, μήπως συνταξιοδοτηθούν νέοι και υπάρχουν άλλα προβλήματα –αλλά δεν πάω εκεί- έγιναν οριζόντιες περικοπές.

Στον ολιγότερο αμειβόμενο Έλληνα δημόσιο υπάλληλο, διότι γι' αυτόν δεν ίσχυε το ενιαίο μισθολόγιο του παρελθόντος, ούτε έγινε κάποια ρύθμιση σε συνέχεια σοβαρή αύξησης του μισθού του, έχουμε οριζόντιες περικοπές. Μείωση των επιδομάτων, κατάργηση των επιδομάτων, μη πληρωμή πενθημέρων, μη πληρωμή νυκτερινών, μη πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης. Πού πάει λοιπόν αυτή η δουλειά; Και μη μας λέτε τώρα για διαφορετικές ρυθμίσεις και ότι γίνονται καλύτεροι έλεγχοι –πώς μας τα είπατε προηγουμένως- όσον αφορά τα χρήματα που απαιτούνται για τα αυτοκίνητα. Και οι βενζίνες τί γίνονται; Ξέρετε πόσον καιρό έχουν να πληρωθούν αυτοί οι οποίοι εφοδιάζουν τα αυτοκίνητα της Αστυνομίας και τα άλλα οχήματα με βενζίνη και αρχίζουν σιγά-σιγά και σταματούν να δίνουν βενζίνη στα αυτοκίνητα της Αστυνομίας; Είναι προφανές ότι τα κονδύλια είναι λιγότερα και αν είναι, μην ντρέπεστε να το πείτε. Δεν ευθύνεστε εσείς γι' αυτό το πράγμα.

Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα η εκρηκτική αύξηση της εγκληματικότητας. Ακουμπάει κάθε Έλληνα. Από τον πιο υψηλά ιστάμενο έως τον πιο φτωχό. Διότι και η γιαγιά της οποίας θα πάρει την τσάντα την οποία κρατάει ο ναρκομανής στο δρόμο, για να βρει δύο ευρώ μέσα να τα χρησιμοποιήσει, πονάει πάρα πολύ με εκείνον που θα του πάρει χιλιάδες ευρώ.

Θα πρέπει, λοιπόν, να κάτσουμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω και επειδή ακούω μονίμως από την Αριστερά αυτό το συνεχώς επαναλαμβανόμενο «ατομικά δικαιώματα» και όλα αυτά, σας ρωτώ, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνει αυτό το πράγμα να μην υπάρχει μια κάμερα στους δρόμους;

Εάν υπήρχαν κάμερες στη Σταδίου, όταν κάηκαν οι τρεις εργαζόμενοι μέσα στη MARFIN, θα είχαμε ή δεν θα είχαμε σήμερα τους ενόχους; Θα είχαμε ή δεν θα είχαμε τους δράστες; Είναι προτιμότερο, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι της Αριστεράς, να παραμείνουν τέτοια φρικιαστικά εγκλήματα ανεξιχνίαστα από το να μπει μια κάμερα για την οποία δεν έχει να φοβάται κανείς νόμιμος πολίτης και για ποιο λόγο να μη δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας; Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Κάποιος να μας το εξηγήσει. Τι κακό θα πάθει ο οποιοσδήποτε δώσει δακτυλικά αποτυπώματα, ούτως ώστε, όταν συμβεί ένα έγκλημα και έχουμε αποτυπώματα στον τόπο του εγκλήματος να γίνεται διασταύρωση και να δούμε ποιος είναι ο κακοποιός.

Εμένα πριν από δύο μήνες μου διέλυσαν το γραφείο μου στα Χανιά. Μπήκαν κάποιοι μέσα έτσι για να κάνουν το κέφι τους, βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο δράστης. Και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δράστης, διότι στο αρχείο της Αστυνομίας δεν υπάρχουν τα αποτυπώματα του κάθε ενός που θα μπορούσε να γίνει σύγκριση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε τον κ. Μαρκογιαννάκη.

Ο κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, Ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου, έχει το λόγο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Άκουσα την τοποθέτησή σας στην πρωτολογία σας, άκουσα και τις στατιστικές αναλύσεις τις οποίες κάνατε, προσπαθώντας να μας πείσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τα παρουσιάσαμε ή τέλος πάντων δεν είναι έτσι όπως τα εισπράττουμε από τον κόσμο ερχόμενοι σε επαφή με εκατοντάδες συμπολίτες μας.

Μας παρουσιάσατε το νέο λογισμικό πρόγραμμα της Αστυνομίας, αλλά δεν μας δώσατε σημαντικές πληροφορίες για το προσωπικό. Δεν πήραμε συγκεκριμένες ικανοποιητικές απαντήσεις για την κάλυψη των υλικοτεχνικών ελλείψεων της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρα από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, που δεν νομίζω ούτε εσείς ο ίδιος να πείθεσθε γι' αυτά τα οπία μας μεταφέρατε, ότι λόγω αυτών των καθυστερήσεων σήμερα δεν έχουν καύσιμα τα περιπολικά να κινηθούν, δεν έχουν ελαστικά, δεν έχουν εξοπλισμό και κυρίως δεν έχουν περάσει από σέρβις, αλλά κυρίως στοιχειώδη εξοπλισμό και πράγματα τα οπία απαιτούνται για να λειτουργήσει ένα αστυνομικό τμήμα, μια υπηρεσία.

Δεν μας είπατε, κύριε Υπουργέ –και παρακαλώ πολύ σημειώστε το, να σας ακούσω στη δευτερολογία να μας απαντήσετε– για το προσωπικό της Αγροφυλακής. Τι θέλετε να κάνει αυτό το προσωπικό; Τι περιμένετε; Τι περιμένουμε ως Έλληνες αυτή τη στιγμή από μια υπηρεσία από κάποιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν μεταταγεί, αλλά δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι κάνουν.

Δεν μας είπατε σχετικά με τα ΕΚΑΜ στην Κρήτη ποια είναι η θέση, άποψη, απόφαση, δεν ξέρουμε ακριβώς.

Δεν μας είπατε επίσης για το θέμα της Τροχαίας. Πώς δημιουργείτε αλήθεια τμήματα; Με ποια κριτήρια; Βάσει ποιας λογικής εσείς μπαίνετε στη διαδικασία να ανακοινώσετε ένα νέο τμήμα σε ένα σημείο οπουδήποτε, χωρίς καν να λάβετε υπόψη σας τα κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να λάβετε υπόψη σας και μια σειράς άλλων ζητημάτων που σας έθεσα στην πρωτολογία μου, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, με όλο το σεβασμό, ότι απάντηση δεν πήρα.

Ελπίζω κατά τη δευτερολογία σας να είστε πιο συγκεκριμένος στα θέματα που αφορούν τους πολίτες της χώρας μας και βεβαίως ιδιαίτερα του νησιού μας της Κρήτης που όπως σας ανέδειξα επισημαίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα και συγκεκριμένα στοιχεία.

Επιτρέψτε μου επίσης να επισημάνω και πολλά άλλα καθημερινά φαινόμενα που η Κυβέρνηση αρνείται να δει, αλλά και κυρίως αρνείται να παραδεχθεί. Υπάρχουν καθημερινές διαρρήξεις στις περιουσίες των συμπολιτών μας, υπάρχουν ληστείς σε επαγγελματίες, σε τράπεζες, κλοπές σε κατοικίες, επιπλέον σε ορισμένες περιοχές υπάρχει συνεχές αυξανόμενο κύμα ζωοκλοπών και

ζωοκτονιών, ενώ είναι πλέον καιρός να μιλήσουμε και για το δίκτυο εκβιαστών των επιχειρηματιών, αλλά και προστασίας των μαγαζιών, κύριε Υπουργέ.

Έχετε υπόψη σας το ξέσπασμα που έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα σε αυτοκτονίες επιχειρηματιών, μετά από πιέσεις και εκβιασμούς δικτύων τοκογλυφίας; Δεν έχει γίνει τίποτα, μα τίποτα, γι' αυτό το θέμα. Αυτή η ιδιόμορφη νέα τρομοκρατία είναι δεδομένο ότι πρέπει να ελεγχθεί, γιατί αφορά άμεσα το κοινό αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και όσο η Κυβέρνηση θέλοντας να καλύψει την αδυναμία της να το αντιμετωπίσει υποβιβάζει τη σημασία της -δηλαδή κοινώς στρουθοκαμηλίζει κρύβοντας το κεφάλι της στην άμμο των προβλημάτων- τόσο το κρούσμα της εγκληματικότητας διογκώνεται και θα διογκώνεται. Και δυστυχώς όσο η οικονομική κρίση εντείνεται, όσο οι αδυναμίες και η εξαθλίωση ορισμένων κοινωνικών ομάδων επεκτείνονται, τόσο συχνότερα θα εμφανίζονται δυστυχώς τέτοιου είδους φαινόμενα. Και για να συμβεί αυτό υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μία ενιαία αδιατάρακτη συνέχεια στις προσπάθειες πάταξης της εγκληματικότητας και της δομής των κρατικών υπηρεσιών, πέρα και έξω των κομματικών διαφωνιών.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Τρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηλείας κ. Γεώργιος Κοντογιάννης να πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για συλλήψεις και προσαγωγές. Πόσοι από αυτούς αλήθεια κατέληξαν στις φυλακές και πόσοι επαναπροωθήθηκαν στις χώρες από όπου είχαν προέλθει;

Η Ελλάδα πλέον έχει καταστεί ξέφραγο αμπέλι. Μπαίνει όποιος θέλει και δυστυχώς δεν βγαίνει. Τι ενέργειες έχει κάνει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο σας για την αλλαγή της Συνθήκης του «Δουβλίνο 2»; Είπατε ότι προϋπήρχε η εγκληματικότητα, αλλά δεν καταγραφόταν. Μα, μιλάμε –και το έθεσε και ο συνάδελφος κ. Πλεύρης- για μια άλλης μορφής εγκληματικότητα. Μιλάμε πλέον για ειδεχθέστερα εγκλήματα που αφορούν τις ίδιες πράξεις.

Σας επισημαίνω το εξής: Θυμηθείτε παλιά, υπήρχε ποτέ περίπτωση κάποιος κλέφτης να σκοτώσει για 5 ή για 20 ευρώ, όπως είδαμε πρόσφατα στα Διόδια του Ρουπακίου της Αττικής Οδού; Δυστυχώς αυτή η μορφή εγκληματικότητας τείνει να αποτελέσει πλέον κανόνα. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η νέα μορφή εγκληματικότητας θέλει και μια νέα αντιμετώπιση, από μια νέα αστυνομία. Αναδιοργάνωση σαφέστατα δεν σημαίνει μόνο ότι μαζεύουμε χωροταξικά τα τμήματα. Σημαίνει και άλλα πολλά πράγματα.

Αποδώσατε τις ελλείψεις στον τρόπο λογιστικής εγγραφής των πιστώσεων, που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος κ. Αυγενάκης. Είναι ακριβώς η ίδια δικαιολογία που μας δώσατε πριν από έξι μήνες, στους ίδιους Βουλευτές, όταν θέταμε ξανά το ίδιο ζήτημα. Τίποτα δεν προχώρησε από τότε; Πόσο θα διαρκέσει δηλαδή αυτή η μεταβατική περίοδος; Και είτε υπάρχουν οικονομικά προβλήματα είτε είναι λογιστικό το πρόβλημα η ουσία παραμένει ίδια. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα στη δημόσια ασφάλεια και στην προστασία του πολίτη.

Ακούστηκε ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, όχι από εσάς, θα οδηγήσει σε χαφιεδισμό. Μα, ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί εάν η καταγραφή στοιχείων του υλικού γίνεται βάσει νόμων που έχει ψηφίσει αυτή η Βουλή από το κράτος. Ανέφερε ο κ. Μαρκογιαννάκης την περίπτωση της MARFIN. Εγώ θα σας πω κάτι από την άλλη πλευρά. Τη βομβιστική ενέργεια στο Μετρό του Λονδίνου. Εάν δεν υπήρχαν οι κάμερες δεν θα είχε καταφέρει η Βρετανική Αστυνομία εντός λίγων ημερών να συλλάβει τους δράστες.

Ας συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει και πρέπει, αξιοποιώντας κάθε τρόπο, κάθε τεχνολογικό μέσο, να την προστατεύσουμε.

Επίσης ετέθη από όλους ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της εφαρμογής των νόμων. Αναφέρθηκαν τα παραδείγματα του κτιρίου Αμαλία ή της κατάληψης της Πλατείας Συντάγματος. Σύντομα θα κληθείτε να εφαρμόσετε και το νόμο που αφορά στα AEI και TEI. Θα το πράξετε; Αμφιβάλω γιατί στην επίκαιρη ερώτηση που έκανε προηγουμένως ο συνάδελφος κ. Βορίδης, η αρμόδια Υπουργός δεν δεσμεύθηκε. Όταν, λοιπόν, ούτε λεκτικά δεν τολμάει η Κυβέρνηση να δεσμευθεί μέσα σ' αυτή τη Βουλή, μέσα σ' αυτό το κτίριο, καταλαβαίνετε τι μηνύματα στέλνει προς τα έξω. Αφήνει να εννοηθεί ότι θα ανεχθεί οποιαδήποτε μορφή απειθαρχίας.

Τελειώνοντας θέλω να επαναλάβω ότι η προστασία του πολίτη και της περιουσίας του, υπό τις παρούσες συνθήκες, αποκτά μια άλλη διάσταση και οφείλουμε να τη σεβαστούμε.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε τον ανεξάρτητο Βουλευτή Ηλείας κ. Γεώργιο Κοντογιάννη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα από όλα επιτρέψτε μου να εκφράσω τη λύπη μου για την είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, Υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά πάνω από όλα ένας εξαίρετος κοινοβουλευτικός άνδρας και ταυτόχρονα ένας αγωνιστής της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Όσον αφορά τα σχόλια των συναδέλφων, δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση ότι υπάρχουν θέματα τα οποία οφείλουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να σταθούμε με παρρησία και ευθύνη. Το αντίθετο μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση όλων, γιατί η ασφάλεια είναι δικαίωμα των πολιτών κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας. Και αυτό το δικαίωμα του κάθε πολίτη η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το εγγυηθεί.

Επίσης συμφωνώ απόλυτα με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ κ. Πέτρο Ευθυμίου ο οποίος μας θύμισε ότι πέραν των άλλων ακριβώς αυτή η εγγύηση του δικαιώματος του κάθε πολίτη για την ασφάλειά του, είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης για τον ασθενέστερο πολίτη και βεβαίως εμείς είμαστε δεσμευμένοι να παράσχουμε αυτή την εγγύηση.

Πολλά είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς και πολλές οι ιδέες που μπορεί να αξιοποιήσει προκειμένου να ενισχύσει την αντεγκληματική πολιτική. Εγώ χρησιμοποίηση τη λέξη πρώτη φορά, πράγματι. Δεν είμαι εραστής, κύριε Μαρκογιαννάκη, της αντίστοιχης προσέγγισης. Μακριά από μένα τέτοιου είδους πολιτικές πρακτικές. Απλώς αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει για πρώτη φορά το πολυετές «Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής 2010-2014». Σ' αυτό αναφέρθηκα.

Σ' αυτή την κατεύθυνση βεβαίως θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω –και ο κάθε καλοπροαίρετος κριτής αυτών των πολιτικών είμαι απόλυτα βέβαιος θα το διαπιστώσει– ότι δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρωπαϊκό, κάτι πιο αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε άλλα πολιτισμένα κράτη, το οποίο να μην περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής της ελληνικής πολιτείας και της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το 2014. Το λέω αυτό γιατί καμία φορά μέσα στη γενικότερη αντιπολιτευτική δίνη χάνονται και τα θετικά, χάνονται και κάποια βήματα τα οποία γίνονται, γιατί γίνονται βήματα, γίνονται προσπάθειες.

Οι κάμερες είναι ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν είναι αντικείμενο του δικού μας Υπουργείου. Είναι αντικείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και υπάρχουν διάφορες διεργασίες και συζητήσεις στα πλαίσια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συμμετέχει το δικό μας Υπουργείο, στις συζητήσεις αυτές. Και αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όταν πριν από ένα μήνα περίπου είχα και εγώ την ευκαιρία να απευθυνθώ προς τους συναδέλφους Βουλευτές εκεί, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, νομίζω και η Πρόεδρος του Κόμματός σας, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.

Όταν επιχειρούμε να σχεδιάσουμε και να αποφασίσουμε νέα μέτρα, οφείλουμε να λάβουμε υπ' όψιν μας όλες τις εμπειρίες, να λάβουμε υπ' όψιν μας τις επιστημονικές μελέτες, να λάβουμε υπ' όψιν τις εμπειρίες άλλων κρατών. Δεν είχα πρόθεση να αναφερθώ στο θέμα, αλλά επειδή κάποιος εκ των συναδέλφων αναφέρθηκε και στη βρετανική εμπειρία, απλώς θέλω να πω την εμπειρία η οποία καταγράφεται στην έκθεση της Σκότλαντ Γιάρντ του 2008, η οποία αναφέρει ότι η συμβολή της χρήσης των καμερών στην καταστολή και πρόληψη τέλεσης αδικημάτων, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Και πού; Για το Λονδίνο όπου υπάρχει η μεγαλύτερη αναλογία καμερών ανά κάτοικο στον κόσμο, δεδομένου ότι στο Λονδίνο υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο κάμερες. Εκεί, λοιπόν, μόνο 3% των ληστειών που τελέστηκαν στο δρόμο, εξιχνιάστηκαν χάριν των καμερών.

Τα λέω αυτά γιατί ακούμε, συζητούμε, πολλές φορές γίνεται προσέγγιση χάριν δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος και το πώς αυτό περνάει στον κόσμο, αλλά η ουσία πολλές φορές είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και από την εντύπωση που διαμορφώνεται με αυτό τον τρόπο. Για παράδειγμα, μένοντας επίσης στο παράδειγμα των καμερών, θέλω να πω ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες οι οποίες λένε ότι οι κάμερες δεν μειώνουν το αίσθημα ανασφάλειας των

πολιτών ή άλλες επιστημονικές προσεγγίσεις που λένε ότι οδηγούν στην μετατόπιση της εγκληματικότητας.

Θέλω να καταλήξω λέγοντας όχι ότι είμαι εναντίον στη χρήση των καπνογόνων, απλώς λέω ότι η αντιεγκληματική πολιτική γενικώς χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να σχεδιάζεις μέτρα, μέσα, μεθόδους, πρακτικές και να αγνοείς τη συγκυρία, γιατί η συγκυρία είναι δεδομένη κι αν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις αιτίες που δημιουργούν και επιδρούν στην αύξηση της εγκληματικότητας είναι προφανές ότι όσα μέτρα και όσες επενδύσεις κι αν κάνουμε στα μέσα, η εγκληματικότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Θέλω να είμαι ειλικρινής και επειδή ζούμε σε μία περίοδο εξαιρετικά δύσκολη από οικονομικής απόψεως δεν μπορούμε να αγνοούμε την συγκυρία την οικονομική και την κοινωνική που διαμορφώνεται στη χώρα μας. Όπως, δεν μπορούμε να αγνοούμε και την εμπειρία άλλων κρατών που πέρασαν από τη δίνη της οικονομικής κρίσης, της ύφεσης και των περιοριστικών πολιτικών, όπως αυτές τις οποίες βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας. Εκεί είχαμε αύξηση των δεικτών εγκληματικότητας ακόμα και στην περίοδο που είχε επέλθει η ανάκαμψη της οικονομίας. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, αλλά αυτά είναι στοιχεία και εμπειρίες που οφείλουμε να λάβουμε υπ' όψιν μας και κυρίως όσον αφορά στον σχεδιασμό των πολιτικών μας για το μέλλον. Δεν μου αρέσει, επίσης, να κάνω συγκρίσεις με το παρελθόν, όμως, καμιά φορά είναι αναγκαίο, γιατί βλέπουμε ότι επιχειρείται να γίνεται και πολιτική από την πλευρά της Αντιπολίτευσης σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι, λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος μιας και άκουσα και τον κύριο Δένδια, ο οποίος προηγουμένως μάλιστα έφυγε και δεν είναι δυστυχώς αυτήν την ώρα να μας λέει σε ποια χώρα ζούμε και ουσιαστικά να αναφέρεται ως βασικό παράδειγμα της εγκληματικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, το καθεστώς ανομίας, όπως είπε και όταν προσδιόρισε το καθεστώς ανομίας ουσιαστικά μας είπε για τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, δηλαδή τις διαδηλώσεις, τις διαμαρτυρίες οι οποίες γίνονται για μια πολιτική της Κυβέρνησης, αδίκως κατά την άποψή μας, αλλά ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκφράζεται ελεύθερα κι αυτό οφείλουμε να το εγγυηθούμε. Εξάλλου, αυτό ακριβώς ήταν κι η δικιά μας πρόθεση και η δικιά μας πολιτική.

Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι εδώ έχουν ξεπεράσει κάθε όριο θα συμφωνήσω με τον κ. Δένδια, ο οποίος επανήλθε στην Αίθουσα. Πράγματι έχουν ξεπεράσει το όριο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μόνο στην δικιά μου περίοδο, εννοώ την περίοδο, εννοώ που είμαι εγώ Υπουργός στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε ένα διάστημα δέκα μηνών έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από χίλιες πορείες και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είναι πρωτοφανές ως στοιχείο κινητοποιήσεων και δραστηριοτήτων. Δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλες ή μικρές, πολυπληθείς, βίαιες ή όχι. Σημασία έχει ότι υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες.

Συμφωνώ απολύτως ότι ιδιαίτερα για το κέντρο της Αθήνας αυτή η κατάσταση είναι εξόχως προβληματική, διότι έχει γονατίσει το σύστημα, γιατί έχουν γονατίσει οι πάντες. Το εμπόριο, ο τουρισμός στο κέντρο της πόλης πραγματικά έχουν γονατίσει και είναι ζήτημα αυτό σοβαρότατο. Και δεν είναι μόνο ευθύνη της Κυβέρνησης η επίλυσή του. Είναι θέμα όλων των κοινωνικών δυνάμεων και των πολιτικών κομμάτων και εκείνων των φορέων που οργανώνουν τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας να συναισθανθούν ότι υπάρχουν επιπτώσεις στη δουλειά και στην προοπτική των άλλων οικογενειών, οι οποίες δουλεύουν και εργάζονται ή περιμένουν να ζήσουν από την λειτουργία του κέντρου των Αθηνών.

Όμως, δεν θέλω να αφήνω χωρίς απάντηση συγκεκριμένα γεγονότα και κυρίως όσον αφορά τις συγκρίσεις ανάμεσα στις πολιτικές. Θέλω, λοιπόν, να μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να πω τέσσερα πέντε στοιχεία συγκριτικά αναφερόμενος στο χρονικό διάστημα 1/9/2008 έως 31/8/2009, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ας πάρουμε το διατιθέμενο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρδιες όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας. Αυτήν την περίοδο, λοιπόν, 95.346 άτομα ήταν σε βάρδιες. Τη δεύτερη περίοδο από 1/9/2009 μέχρι 31/8/2010, δηλαδή η πρώτη περίοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τα άτομα αυτά που απασχολήθηκαν σε βάρδιες ήταν 128.000. Στην δική μου περίοδο, το τελευταίο δεκάμηνο δηλαδή, τον τελευταίο χρόνο, ακριβώς της τελευταίας φάσης, τα άτομα ήταν 140.000. Αυτά τα λέω απλώς ως ένδειξη, ως στοιχεία για τι ακριβώς γίνεται.

Δεύτερον, είναι οι ομάδες ΔΕΛΤΑ. Το τελευταίο χρόνο της περιόδου της Νέας Δημοκρατίας υπήρχαν 2.170 ομάδες. Τον πρώτο χρόνο Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 5.200 οι ομάδες. Το δεκάμηνο της δικής μου παρουσίας, μέχρι τον Αύγουστο, ήταν 7.100 οι ομάδες ΔΕΛΤΑ.

Οι ομάδες ΔΙΑΣ τώρα. Τον πρώτο χρόνο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί ιδρύθηκαν το 2010, διατέθηκαν 2.500 ομάδες. Μέχρι τον Ιούνιο διατέθηκαν 4.000 ομάδες. Αυτό τι δείχνει; Δείχγει ότι υπάρχει μία συνεχής προσπάθεια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Συλλήψεις για ληστείες και αρπαγές τσαντών. Το τελευταίο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας ήταν 159 οι συλλήψεις. Τον πρώτο χρόνο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν 149 οι συλλήψεις. Στο οκτάμηνο, μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή, ήταν 265.

Την ίδια περίοδο, όμως, υπήρχε σαφέστατη μείωση των προσπαθειών για ληστείες στις τράπεζες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μετατόπιση της εγκληματικότητας σε άλλους τομείς, σε άλλα πεδία. Αντίθετα, είναι το αποτέλεσμα της δράσης των ομάδων ΔΙΑΣ στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους χρόνους. Εάν είχαμε την οικονομική δυνατότητα και με περισσότερο προσωπικό για να μπορεί να λειτουργεί η ομάδα ΔΙΑΣ και το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες, σας διαβεβαιώ ότι θα ήταν ακόμα μικρότερος ο βαθμός και οι ρυθμοί της εγκληματικότητας σε αυτούς τους τομείς. Συλλήψεις για ναρκωτικά. Έδωσα μία πρώτη εκτίμηση και την κράτησα μακριά από τα νούμερα, γιατί επαναλαμβάνω και το έχετε προσέξει όσο για πολλά χρόνια είμαστε μαζί στη Βουλή, ότι δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ νούμερα παρά το γεγονός ότι είμαι οικονομολόγος. Όμως, κύριε Μαρκογιαννάκη, με προκαλέσατε. Σας υπενθύμισα τη συγκυρία, τη διεθνή, την οικονομική, την πραγματική. Θέλετε νούμερα; Πάρτε νούμερα.

Ακούστε, λοιπόν. Συλλήψεις για ναρκωτικά: Στο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας 2.900 τον τελευταίο χρόνο. Στον πρώτο χρόνο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 1.770. Στο οκτάμηνο μέχρι τον Ιούνιο, γιατί δεν έχω δυστυχώς το τελευταίο δίμηνο της δικής μου περιόδου, ήταν 1.814.

Από πού, λοιπόν, βγάζετε το συμπέρασμα ότι υπάρχει μείωση των συλλήψεων για τα ναρκωτικά; Πράγματι καταλαβαίνω τι δείχνετε, καταλαβαίνω τι συμβαίνει, διαβάζετε την σύγκριση των τελευταίων στατιστικών του τελευταίου εξαμήνου με το προηγούμενο. Εγώ σας μιλώ για τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί κανείς να μετρήσει μόνο τα δύο εξάμηνα. Πολλά πράγματα μπορεί να αλλάζουν, άλλη συγκυρία η μεν, άλλη συγκυρία η δε.

Όμως, και γι αυτό δεν επέλεξα να ασχοληθώ με τα στοιχεία αυτά από την αρχή, δεν έχει καμία απολύτως σημασία να δούμε ποιος συνέλαβε περισσότερους κλέφτες και ποιος συνέλαβε λιγότερους, γιατί «φτωχοδιάβολοι», οι οποίοι εμφανίζονται και μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία λόγω της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής κατάστασης, αυτοί θα βγαίνουν πάντοτε και θα υπάρχουν πάντα όσο υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Εάν εμείς δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο, ούτως ώστε να είμαστε συνεπείς στο πρώτιστο καθήκον που έχουμε ως κράτος, ως πολιτεία και ως αστυνομία, να εγγυηθούμε το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλεια, στη ζωή του, στην κοινωνική και οικονομική του δραστηριότητα, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε για το ποιος συνέλαβε περισσότερους. Έχει σημασία, όμως, να δούμε με ποιο τρόπο θα θωρακίσουμε την πολιτεία, θα ενισχύσουμε τις διαδικασίες που μπορεί να λειτουργεί η αστυνομία, όχι απλώς διεκδικώντας τη μείωση της εγκληματικότητας, αλλά κυρίως προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών.

Άκουσα βέβαια και κράτησα ως τελευταίο το σχόλιο του κ. Δένδια, ότι ήταν μεγάλο λάθος αυτό και μάλιστα ότι ίσως υπέκρυπτε και κάποια μεγάλη ιδεολογική και πολιτική επιλογή η αντικατάσταση του όρου «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας» σε «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». Νομίζω ότι σωστά το εκτιμάει ο κ. Δένδιας. Πράγματι, είναι διαφορετική πολιτική επιλογή.

Όμως, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η πολιτική μας επιλογή είναι να περιορίσουμε το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια. Το αντίθετο μάλιστα. Έχουμε κάθε υποχρέωση και κάθε δικαίωμα ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής επιλογής της προστασίας του πολίτη να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των πολιτών. Και το δικαίωμα των πολιτών, κύριε Δένδια, δεν είναι μόνο η ασφάλεια. Είναι και το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, στο συνέρχεσθαι, στην έκφραση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων.

Όμως, τονίζω –και κλείνω με αυτό- ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η ελευθερία του δικαιώματος του κάθε πολίτη να εκφραστεί, να περιορίζει το δικαίωμα του κοινωνικού συνόλου να λειτουργήσει στην οικονομία, να λειτουργήσει στις κοινωνικές τους σχέσεις. Σε αυτό επιμένουμε με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Υπάρχει πλήρης κατανόηση για τις κοινωνικές αντιδράσεις. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν πρόκειται να αφήσουμε να υπάρχει καθεστώς ανομίας στη χώρα, ούτε υπάρχει καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να κυριαρχεί η βία στις κοινωνικές

εκδηλώσεις και στις αγωνιστικές διοικήσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των οποιωνδήποτε άλλων.

Μου ετέθη τελευταία στιγμή νομίζω από τον κ. Κοντογιάννη, το ερώτημα πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος για το άσυλο και ο νέος πανεπιστημιακός νόμος. Θα εφαρμοστεί όπως εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι, με απόλυτο και καθαρό τρόπο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην εφαρμοστούν οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι όλες οι δυνάμεις οι οποίες αισθάνονται την ευθύνη τους απέναντι στην κοινωνία να αναλάβουν και εκείνες τις ευθύνες τους, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να εφαρμοστούν νόμοι οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να δημιουργούν περαιτέρω εντάσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση το πανεπιστημιακό άσυλο ως ιδέα, ως λογική και ως κατάκτηση του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος και του προοδευτικού χώρου στη χώρα μας παραμένει και θα παραμένει πάντοτε, αλλά οφείλουμε όλοι να το διαφυλάξουμε. Όμως, πανεπιστημιακό άσυλο σημαίνει ελευθερία έκφρασης των ιδεών και ελευθερία στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν σημαίνει τίποτα διαφορετικό. Δεν σημαίνει τίποτα πέραν αυτού. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο αμαύρωσαν την έννοια και την αξία του πανεπιστημιακού ασύλου, δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη εποχή και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και η πανεπιστημιακή ενότητα θα τα καταδικάσει.

Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εκ μέρους του Προεδρείου να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη όλων μας για την απώλεια του αγωνιστή της ελευθερίας και της δημοκρατίας, του πρώην συναδέλφου Βουλευτή και Υπουργού και καθηγητή κ. Γεωργίου- Αλέξανδρου Μαγκάκη. Ο αποβιώσας υπήρξε ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας οι παραδόσεις του μαθήματος του Ποινικού Δικαίου πήραν ένα χαρακτήρα ευθείας αντιδικτατορικής δράσης. Ενέπνευσε τους φοιτητές της περιόδου εκείνης για να αποκτήσουν φρόνημα αγωνιστικό για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η δικτατορία δεν ενέκρινε το διορισμό του ως τακτικού καθηγητού και αργότερα, το '69 τον συνέλαβε και τον οδήγησε στην απομόνωση, στα βασανιστήρια και του επέβαλε κάθειρξη 18 ετών. Εκτός από Βουλευτής υπήρξε και Υπουργός Δικαιοσύνης, Υγείας και Υπουργός Εξωτερικών στις Κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωμένη η συζήτηση επί της υπ' αριθμόν 50/20-5-2011 επερώτησης τεσσάρων ανεξαρτήτων Βουλευτών προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την αύξηση της εγκληματικότητας.

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα.