

14 ΑΠΡ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων ✓

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 12736/9-3-2011 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο με θέμα «οι λαθρομετανάστες απεργοί πείνας δεν έχουν καθόλου κλινική εικόνα ατόμων που πεινούν», σας πληροφορούμε ότι το εν λόγω θέμα αναπτύχθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, στις 14-3-2011, κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης 688/8-3-2011, πρακτικά της οποίας επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα: Φύλλα 15

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΣΥΝΗΜΗΜΕΝΑ:

14/3/11

Σειρά έχει η τέταρτη με αριθμό 688/8-3-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Σπυρίδωνος – Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τα δημοσιεύματα για την μη παροχή ιατρικής βοήθειας στους μετανάστες απεργούς πείνας εντός νοσοκομείων κ.λπ..

Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Γεωργιάδη θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, αφού πρώτα ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάσει την επίκαιρη ερώτησή του.

Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κύριε συνάδελφε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ θα ήθελα κατ' αρχάς να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο.
Επειδή δεν μου αρέσει η γκρίνια και η μεμψιμοιρία θέλω να χαιρετήσω την απόφαση που ελήφθη στα ευρωπαϊκά όργανα σε σχέση με την ελληνική οικονομία ως μία επιτυχία της χώρας και ελπίζω να μην αφήσετε το χρόνο να πάει χαμένος γιατί θα είναι μία επιτυχία για όλους μας κι όχι μόνο για την Κυβέρνηση ή το κόμμα σας.

Όταν έκανα αυτήν την ερώτηση η αλήθεια είναι ότι την είχα καταθέσει, κύριε Υπουργέ, πριν από την κατά γνώμη μου πανωλεθρία που υπέστη το ελληνικό δημόσιο την περασμένη εβδομάδα. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι η εικόνα τεσσάρων Υπουργών -θα πω ορισμένων εξ αυτών και σοβαρών Υπουργών και

μέσα στους σοβαρούς Υπουργούς η αλήθεια είναι ότι βάζω κι εσάς και το ξέρετε ότι δεν το λέω κολακευτικά- να πηγαίνουν και να συναλλάσσονται με τριακόσιους λαθρομετανάστες μόνο και μόνο γιατί εκβίασαν το ελληνικό δημόσιο, Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι μία εικόνα που δεν έχει προηγούμενο στο δυτικό κόσμο.

Μάλιστα πρέπει να σας ενημερώσω, όπως έμαθα σήμερα, έχει ξεκινήσει απεργία πτείνας κι ένα ζευγάρι στο λιμένα της Καβάλας, Έλληνες αυτήν τη φορά, γιατί είναι άνεργοι. Ελπίζω να έχουν την τύχη και οι δύο Έλληνες στην Καβάλα να δεχθούν την επίσκεψη τεσσάρων Υπουργών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, να μην την έχουν μόνο οι Μαροκινοί και οι Τυνήσιοι. Ειδικά εσείς θα σπεύσετε αύριο το πρωί να πάτε στο λιμένα της Καβάλας.

Είχα κάνει, λοιπόν, την ερώτηση αυτή, ορμώμενος από μία απάντηση που μου έδωσε ο κ. Παπουτσής σε σχετική μου ερώτηση, όπου μου γράφει τα εξής καταπληκτικά κύριε Υπουργέ: «Πάντως στόχος της πολιτικής μας είναι να παραμείνουν στην Ελλάδα μόνο εκείνοι οι μετανάστες που έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας ή δικαίωμα ασύλου. Κανείς άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να πάρουν καθαρά το μήνυμα. Θα φύγουν από την Ελλάδα είτε με εθελοντικό επαναπατρισμό είτε με υποχρεωτική απέλαση. Σ' αυτήν την κατεύθυνση θα είμαστε απολύτως αποφασισμένοι. Υπογραφή, ο Υπουργός Χρήστος Παπουτσής. Ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 2011».

Τώρα πώς καταφέρατε ως ΠΑΣΟΚ από τις 25 Φεβρουαρίου να φτάσετε στις 10 Μαρτίου και να τους δίνετε από σήμερα αυτά τα χαρτιά και να γυρίζει το χαρτί της απελάσεως στην Αστυνομία και να βάζει μία σφραγίδα και να λέει, έξι μήνες κι επ' αόριστον ανοχή για όσο γουστάρετε. Αυτό μόνο η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να μας το εξηγήσει.

Έρχομαι, λοιπόν, στο προκείμενο, που αφορά εσάς και το Υπουργείο σας.

Πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για ιατρική νοσηλεία. Μάλιστα. Καλώς πήγαν, αλλοίμονο, κανείς δεν θέλει να πεθάνει κανένας.

Πρώτο θέμα, τι δουλειά είχαν οι «αλληλέγγυοι»; Εγώ για να μπω σε ένα νοσοκομείο, για να κάτσω μου λένε, «Είστε συγγενείς»; Οι «αλληλέγγυοι» τι ήταν, υψηλής κυριότητας συγγενείς και έμπαιναν μέσα;

Δεύτερον, με ποιο δικαίωμα τους επιτρεπόταν να ελέγχουν τι τρώνε και τι δεν τρώνε οι απεργοί πείνας; Έμαθα χθες από μία νοσηλεύτρια, για παράδειγμα, ότι στην αρχή δεν τους άφηναν να φάνε. Στο τέλος λέει, αφού έφυγαν οι αλληλέγγυοι άρχισαν να τρώνε οι απεργοί πείνας κι έφθασαν στο σημείο να λένε ότι δεν είναι και καλό το φαγητό. Ποιος επέτρεψε στους αλληλέγγυους να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να διατάζουν τους νοσηλευτές και τους γιατρούς τι θα δίνουν και τι δεν θα δίνουν;

Έρχομαι στο τρίτο ερώτημα κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά τα νοσήλια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν και βγήκαν στο νοσοκομείο τι κόστος είχαν για το

ελληνικό δημόσιο; Με ενδιαφέρει να ξέρω εν πάσῃ περιπτώσει τι συμβαίνει σ' αυτήν τη χώρα και πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο θα μπορούσα να σας απαντήσω καλύτερα και αρτιότερα στο ερώτημά σας. Αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι θα μπορούσα να πω ως πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο απ' αυτήν την υπόθεση η οποία πραγματικά μας βασάνισε και δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα τα οποία βίωσε η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού -όχι με τον ίδιο τρόπο ο κάθε πολίτης- με πολύ μεγάλη ενόχληση κατά την πορεία των γεγονότων, εμείς τα χειριστήκαμε –θα πω γι' αυτά- ως εποπτεύοντες το κράτος.

Θα σας πω μόνο μια φράση σε ό,τι αφορά τη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Σταχυολογώ τρία θέματα, κύριε συνάδελφε, για να σας πω πώς συγκροτείται και πού βασίζεται η παράνομη μετανάστευση.

Πρώτο θέμα. Θα πρέπει να φτιάξουμε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που μία από τις πηγές της μετατροπής του σ' αυτό που είναι σήμερα, είναι και η παράνομη μετανάστευση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.

Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τις πολλές προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2009 –επαναλαμβάνω από το καλοκαίρι του 2009!– για να περιορίσει την παράνομη μετανάστευση από το Αιγαίο. Και πράγματι σήμερα το 2011, μετά από τις πολλές μας προσπάθειες για μια άψογη συνεργασία της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, της FRONTEX, έχει περιοριστεί η δίοδος της παράνομης μετανάστευσης προς την Ελλάδα.

Τέλος, ο βασικός δρόμος από τον οποίον περνούν σήμερα οι μετανάστες έχει να κάνει με τον Έβρο, αλλά και με το γεγονός ότι εκεί δημιουργούνται μια σειρά από προβλήματα, πολλά από τα οποία είναι και υγειονομικά.

Την Παρασκευή που μας έρχεται, κύριε συνάδελφε, θα είμαι εκεί μαζί με το Βούλγαρο συνάδελφο αρμόδιο για τα θέματα της υγείας, προκειμένου να στείλω από εκεί ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους σε ό,τι αφορά την ανάγκη να στηριχθεί η Ελλάδα σε σχέση μ' αυτό που αντιμετωπίζει.

Όσον αφορά, όμως, αυτήν την περιοχή, η κυβερνητική πολιτική αναπτύσσεται σε ό,τι αφορά το μείζον σημείο της -δηλαδή με βάση το να σταματήσει αυτή η παράνομη είσοδος- με βάση την πολιτική που αρθρώνεται γύρω από την απόπειρά μας να φτιάξουμε ένα φράχτη και να κλείσουμε την κίνηση όχι μόνο για συμβολικούς λόγους, όπως κάποιοι λένε, αλλά και για πραγματικούς λόγους.

Όλες οι χώρες έκλεισαν τα σύνορά τους ως προς τη μετανάστευση που έβρισκε δίοδο από τη Βόρεια Αφρική προς την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Αυτοί έκλεισαν τα σύνορά τους και στη δεκαετία του 2000 η παράνομη μετανάστευση βρήκε την Ελλάδα ως μείζονα δίοδο. Κλείσαμε τα θαλάσσια σύνορα και πρέπει τώρα να κλείσουμε και τα χερσαία. Αυτή είναι η πολιτική μας, η οποία μάλιστα έχει επαινεθεί από πάρα πολλές πλευρές.

Τώρα, κύριε συνάδελφε, θέτετε και μια σειρά από ειδικά θέματα που αφορούν την «Υπατία», στα οποία θα απαντήσω στη δευτερολογία μου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Γεωργιάδης.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είχα ποτέ αμφιβολία για τη ρητορική σας δεινότητα. Είμαι βέβαιος ότι εάν ήμουν μαθητής σας στα πανεπιστημιακά έδρανα, θα ευχαριστούμουν πάρα πολύ να σας ακούω να διδάσκετε.

Όμως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι η πολιτική δεν είναι θέμα προθέσεων, αλλά θέμα αποτελέσματος.

Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω για την εικόνα των λαθρομεταναστών της «Υπατίας». Και λέω «λαθρομεταναστών», γιατί και σήμερα το χαρτί που τους δώσατε από το Αλλοδαπών -για να μάθει ο ελληνικός λαός- είναι το χαρτί της διοικητικής απελάσεως. Διοικητική απέλαση τους δώσατε! Τους θεωρείτε λαθραίους, με τη διαφορά ότι δώσατε εντολή στην Αστυνομία κατά παράβαση του νόμου. Και γυρίζει καπάκι το χαρτί και βάζει μια σφραγίδα που λέει ότι μπαίνουν

στο καθεστώς ανοχής για έξι μήνες και ότι μ' αυτό το χαρτί μπορούν να ταξιδεύουν όπου θέλουν. Και ερωτώ: Σε ποιο νόμο υπάρχει αυτό; Σε κανέναν!

Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πόσους φράχτες στο μέγεθος του Ολύμπου θα πρέπει να φτιάξετε, για να αντιμετωπίσετε την εικόνα των λαθρομεταναστών οι οποίοι πανηγύριζαν για τη νίκη τους επί της Ελλάδος εκείνη τη μαύρη μέρα που οι τέσσερις Υπουργοί πήγατε εκεί και τους συναντήσατε; Άρα, καλές προθέσεις, αλλά δυστυχώς στο αποτέλεσμα πήρατε πολύ κακό βαθμό.

Πάω τώρα στο προκείμενο.

Θέλω να μου δώσετε συγκεκριμένη απάντηση ως Υπουργός Υγείας, γιατί υπάρχουν και τα γενικά κυβερνητικά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν αφορούν ευθέως εσάς.

Αυτοί οι άνθρωποι διακομίστηκαν στα διάφορα νοσοκομεία. Εγώ που έχω διαβάσει τα δημοσιεύματα πολλών εφημερίδων και έχω μιλήσει και με διοικητές νοσοκομείων, πρέπει να εξάρω τη θέση και τη στάση των διοικητών των νοσοκομείων και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας σ' αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό το ξεκαθαρίζω.

Θεωρώ δηλαδή ότι το ιατρικό προσωπικό και οι διοικήσεις των νοσοκομείων έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε διάφορους απ' αυτούς που συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια.

Όμως, εδώ τίθεται ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν είναι των γιατρών και των νοσηλευτών, αλλά είναι θέμα των διοικητών και της Κυβερνήσεως. Με ποια λογική οι λεγόμενοι «αλληλέγγυοι» μπορούσαν να μπαινοβγαίνουν μέσα στα δωμάτια και να ελέγχουν, αν αυτοί οι άνθρωποι τρώνε ή δεν τρώνε; Ήσαν συγγενείς τους; Είχαν κάποιο δεσμό μαζί τους; Μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να ελέγχει τι φάρμακο θα δώσει ο γιατρός στον ασθενή ή τι τροφή θα δώσει ο γιατρός στον ασθενή; Δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία έχουν γίνει «μπάτε σκύλοι, αλέστε»; Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει; Αυτό είναι το ερώτημά μου στον Υπουργό Υγείας.

Έχει και ένα δεύτερο σκέλος το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ: Αυτή η νοσηλεία όλων αυτών των ανθρώπων ασφαλώς δεν έγινε χωρίς καμμία δαπάνη. Είχε κάποιο κόστος. Αυτό το κόστος ποιος το επωμίζεται; Το κράτος, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος;

Γιατί –λέω εγώ μια σκέψη- αφού υπάρχουν οι «αλληλέγγυοι» -forum μεταναστών, ΣΥΡΙΖΑ, Ομάδα Ρόζα κ.λπ.,- αυτοί οι καλοί άνθρωποι που είναι μεγάλοι ανθρωπιστές, ας πάρουν και το λογαριασμό να πληρώσουν. Γιατί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος το λογαριασμό; Δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να ξέρω, αν έχετε στοιχεία, πόσο κόστισε αυτό το πράγμα. Μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία. Τι κόστισε αυτό στον Έλληνα φορολογούμενο;

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Θα μου πείτε πως ενδεχομένως αυτή είναι ερώτηση όχι τόσο ανθρωπιστική. Επιτρέψτε μου, όμως, να σας πω ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες συμπολιτών μας, που είναι σε πλήρες επίπεδο εξαθλιώσεως.

Εν πάση περιπτώσει –θα το επαναλάβω- τώρα ξεκίνησε απεργία πείνας ένα νέο ζευγάρι στην Καβάλα. Θα πάει η Κυβέρνησή σας σε αυτούς στην Καβάλα να δώσει τα αντίστοιχα που έδωσε στους λαθρομετανάστες; Δεν λέω περισσότερα. Τα αντίστοιχα. Θα πάει να το κάνει; Αυτό είναι που τελικά θα έχει ενδιαφέρον, εκτός εάν πρέπει σε αυτήν τη χώρα να ξεκινήσουμε όλοι την απεργία πείνας. Όποιος έχει ένα πρόβλημα να κάνει μια απεργία πείνας. Να «τραβάμε» μια απεργία πείνας και να έρχεται η Κυβέρνηση και να λέει: «Τι να κάνω; Του χάρισα τα χρέη στην εφορία, γιατί η ζωή του είναι πάνω απ' όλα. Τι να κάνω; Του νομιμοποίησα το αυθαίρετο. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Τι να κάνω; Να μην πάει στρατό. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα»!

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας, κύριε συνάδελφε.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κλείνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε.

Θέλω πραγματικά την απάντησή σας, διότι σας θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό άνθρωπο. Πραγματικά το λέω, χωρίς ίχνος κολακείας. Όμως, η εικόνα ο Ανδρέας Λοβέρδος, αυτός ο σοβαρός καθηγητής, ο σοβαρός λειτουργός να πηγαίνει και να νομιμοποιεί διά του διαλόγου τριακόσιους παρανόμους, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι τραγική.

Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, κατ' αρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα ανταποδίδω σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική σας παρουσία, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη και πολύ χαρακτηριστική πάρα πολλές φορές και δεν σας κρύβω πως, όταν μιλάτε, έχετε και το πλεονέκτημα πως ο Υπουργός που σας παρακολουθεί –αναφέρομαι σε μένα- δεν ξέρει πού θα καταλήξετε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για ένα κοινοβουλευτικό άνδρα. Δεν μιλάει με κλισέ. Δεν μιλάει με προκατειλημμένες και προκατασκευασμένες απόψεις.

Πάμε τώρα στο θέμα. Όταν πήγαν στο κτήριο «Υπατία», εμείς εκείνο τον καιρό στο Υπουργείο ασχολούμασταν κατά βάση με τη γρίπη H1N1 και προσπαθούσαμε, χωρίς να πολιτικοποιούμε το θέμα της γρίπης, ακολουθώντας μια πολιτική που όλες οι χώρες της Ευρώπης ακολούθησαν, να διαχειριστούμε το θέμα της γρίπης σε επιστημονικό επίπεδο. Επομένως, τριακόσιοι άνθρωποι εκεί με συνθήκες υγιεινής τραγικές στο κέντρο της Αθήνας ήταν πολύ λογικό να μας απασχολήσουν ως θέμα που έχει να κάνει με τη γρίπη ή με κάθε είδους λοιμώξεις.

Στείλαμε μια αντιπροσωπεία γιατρών, χωρίς κρατικούς λειτουργούς, γενικούς γραμματείς, Υφυπουργούς, Υπουργούς, ώστε να δημιουργήσουμε πολιτικό θέμα και περίπου τους πέταξαν έξω, αποκαλώντας τους «κυβερνητικούς

γιατρούς» και δεν εδέχθησαν αυτοί και οι συνοδοί τους τη δράση του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με το θέμα της υγείας.

Εγώ την ίδια μέρα μίλησα για «βόμβα λοιμώξεων» στο κτήριο αυτό και κατηγορήθηκα απ' αυτούς που τους συνόδευαν με διάφορους χαρακτηρισμούς - που δεν θέλω και να τους επαναλάβω- σε σχέση με τη δημοκρατική μου υπόσταση και τα τοιαύτα.

Όσο περνούσε ο καιρός και άρχιζε η απεργία πείνας, κατ' αρχάς, το θέμα είχε, κύριε συνάδελφε, μια πλευρά –δεν θα την έλεγα ανθρωπιστική- σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή, όπως υποστηρίζω -το έβαλα και στη συζήτηση μαζί τους και στα λόγια όλοι συμφώνησαν, όμως στην πράξη δεν έγινε έτσι όπως θα σας πω- είναι εκτός κάθε συναλλαγής, εκτός συγκρούσεων, εκτός του οτιδήποτε, εκτός οποιουδήποτε διαλόγου και εμείς έχουμε υποχρέωση να την προστατέψουμε.

Πέντε κλιμάκια γιατρών επισκέφτηκαν την «Υπατία». Αυτήν τη φορά τους άφησαν να μπουν, γιατί και οι συνοδοί, αλλά και οι ίδιοι οι μετανάστες είχαν φοβηθεί για τη ζωή τους.

Από εκεί πέρα, επειδή όπως σας είπα και πριν από λίγο το γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή είναι εκτός συναλλαγής –επιτέλους- δεν το πιστεύουν όλοι, κύριε συνάδελφε, είχαμε το φαινόμενο σε τέσσερις περιπτώσεις νοσοκομείων. Θέλω να σας τα πω –θα μου επιτρέψετε να μη δώσω τα σχετικά έγγραφα, αλλά μπορώ να σας τα δώσω προσωπικά, διότι αναφέρουν ονόματα γιατρών και δεν θέλω να τα

καταθέσω εδώ- στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», στον «Ευαγγελισμό», στο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», στο Νοσοκομείο που το λέμε «Ερυθρός Σταυρός» και στο Σπηλιοπούλειο «Αγία Ελένη», είχαμε περιπτώσεις αυτών των συνοδών, που νομίμοποιούνται να μπαίνουν στο νοσοκομείο -και ως προς αυτό δεν είχαμε προβλήματα, γιατί κάθε ασθενή πρέπει να τον συνοδεύει ένας άνθρωπος- είχαμε παρεμβάσεις στη δουλειά των γιατρών, με σκοπό να μην πάρουν παρεντερική διατροφή, δηλαδή διατροφή διά του ορού οι μετανάστες.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Αυτό, εγώ κύριε συνάδελφε, βγήκα και το στηλίτευσα δημοσίως. Δεν το έκρυψα. Βγήκαμε και μιλήσαμε γι' αυτά. Μιλήσαμε για το αγαθό της ανθρώπινης ζωής που δεν το αγαπάνε όλοι, μιλήσαμε για συμπεριφορές οι οποίες εμποδίζουν τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί, κύριε συνάδελφε; Κι αυτό το έγγραφο σας το καταθέτω, όπως θα καταθέσω κι όλα τα έγγραφα των γιατρών οι οποίοι πήγαν και επισκέφτηκαν την «Υπατία», για να δείτε τι διαπίστωσαν, ενημερώνοντας την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, την κ Ράϊκου, για ό,τι έχει συμβεί εκεί, για το ότι υπήρχαν άνθρωποι εξαντλημένοι. Υπήρχε η απειλή του χιονιά, υπήρχαν άθλιες συνθήκες διαβίωσης, που δεν επέτρεπαν εξατομικευμένες ιατρικές εξετάσεις των μεταναστών. Για όλους αυτούς τους λόγους μας έλεγαν οι γιατροί ότι πρέπει να πάνε αυτοί οι άνθρωποι κατ' ευθείαν στα νοσοκομεία. Υπήρχε και ως προς αυτό παρεμπόδιση. Τότε,

λοιπόν, η κ. Ράϊκου μας έστειλε ένα έγγραφο στο οποίο έλεγε ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.

Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Για το γιατρό, όμως, όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να πεθάνει, το έννομο αγαθό της αυτοδιαθέσεως του κάθε ανθρώπου υποχωρεί μπρος στο έννομο αγαθό της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Και όποιος παρεμποδίζει ή όποιος γιατρός δεν κάνει τη δουλειά του, τότε έχει πρόβλημα, έχει ποινική ευθύνη για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Αυτά όλα τα έγγραφα σας τα καταθέτω. Θέλω να τα έχει υπ' όψιν της η Εθνική Αντιπροσωπεία, γιατί αυτά χειριστήκαμε, κύριε συνάδελφε, τις μέρες αυτές και είναι θέματα με πολυποίκιλες ευαισθησίες.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.

Ανδρέας Λοβέρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Διότι πέρα των ταγών που αναφέρατε, συνοδών κ.λπ. –εσείς δώσατε όνομα, εγώ δεν θέλω να πω- υπήρχαν και άλλου είδους. Οι σχέσεις της χώρας είχαν έναν κίνδυνο, κύριοι συνάδελφοι, τον κίνδυνο που είχε να κάνει με την πιθανή απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όπου θα υπήρχε επιρροή σε χώρες της Ευρώπης, άλλα και άλλους κινδύνους που είχαν να κάνουν με τους ίδιους τους μετανάστες, τις δικές τους τοποθετήσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υπουργού)

Έτσι επιλέξαμε τη στάση που επιλέξαμε, η οποία για το ελληνικό σύστημα υγείας, κύριε συνάδελφε, σήμαινε κάποιο κόστος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε με αυτό, κύριε Υπουργέ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή.

Το κόστος αυτό αγγίζει τα 100.000 ευρώ. Θα μου πείτε τι είναι αυτά τα 100.000 ευρώ μπροστά στα 150.000.000 ευρώ που μας κοστίζει κάθε χρόνο η υγειονομική –ας πούμε- παροχή υπηρεσιών στους παράνομους μετανάστες, που ανασφάλιστοι επισκέπτονται τα νοσοκομεία μας, καθώς και στους περίφημους απόρους που το πελατειακό κράτος έχει πολλαπλασιάσει και μπαίνουν τσάμπα στα νοσοκομεία; Είναι εκατόν πενήντα «ορφανά» εκατομμύρια, που κανένα ταμείο

δεν αναλαμβάνει, κανένα κράτος δεν θέλει να πληρώσει και που εμείς στο
Υπουργείο Υγείας πρέπει να διαχειριστούμε.

Όλη αυτή η ετήσια επιβάρυνση είχε και μία περαιτέρω μικρή επιμέρους
επιβάρυνση, για την οποία, κύριε συνάδελφε, σκέφτομαι ως Υπουργός Υγείας σε
ποιον θα στείλω το λογαριασμό. Και θα στείλω το λογαριασμό τις επόμενες μέρες.

Ευχαριστώ πολύ.