

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 18.03.2011

Αρ. Πρωτ.: 19867  
Σχετ: 24779

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17  
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα  
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254  
Fax : 2105237254  
E-mail : tke@yyka.gov.gr

Δ/νση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Απαντώντας στις με αρ. 10731/08-02-11 και 12126/25-02-11 ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Κ.Κ. Β. Αποστολάτο, Ο. Παπανδρέου και Α. Ροντούλη, σχετικά με τη δωρεά οργάνων στη χώρα μας, σας γνωρίζουμε ότι οι θέσεις του Υπουργείου μας έχουν αναπτυχθεί στη Βουλή, την Τρίτη 15-02-2011, κατά τη διάρκεια συζήτησης της με αρ. 8370/28-12-10 σχετικής ερώτησης, πρακτικά της οποίας επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα : φύλλα (4), πρακτικά της συζήτησης  
Της με αρ. 8370/28-12-10 ερώτησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές Κ.Κ. Β. Αποστολάτο, Θ. Παπανδρέου και  
Α. Ροντούλη

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Μ. ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 67IS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
10 Φ31 Κ' 12126.

Συγκέντρωση 15.02.2011

Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη με αριθμό 8370/28-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Κωνσταντίνου Γείτονα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων στην Ελλάδα.

Στην ερώτηση του κ. Γείτονα θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μιχαήλ Τιμοσίδης, αφού πρώτα ο κ. Γείτονας παρουσιάσει την ερώτησή του για δύο λεπτά.

Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ:** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία Πρόεδρε, η δωρεά οργάνων είναι υψηλή προσφορά στο συνάνθρωπό μας. Είναι δωρεά όχι απλά ζωής, αλλά και υγείας και αυτό δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει.

Κατέθεσα στο τέλος του περασμένου χρόνου την ερώτησή μου λόγω του προβλήματος της υστέρησης στη δωρεά των οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας. Η ερώτησή μου δεν απαντήθηκε γραπτώς και επανέρχομαι με ερώτηση, καθώς το θέμα παραμένει ανοικτό.

Στο τέλος της δεκαετίας του '90 με την καθιέρωση της εθνικής λίστας και με την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ολοκληρώθηκε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

Παράλληλα είχαμε ξεκινήσει τότε και άλλες πρωτοβουλίες. Μάλιστα πάρθηκαν γενικά από την πολιτεία και τους φορείς, πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με τη δωρεά οργάνων. Όλα αυτά έδωσαν μια νέα δυναμική στο θέμα και της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων.

Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, αυτή η θετική εξέλιξη δεν είχε συνέχεια. Η δυναμική ανακόπηκε. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΜ σήμερα, ύστερα από μια δεκαετία, υστερούμε πολύ στις μεταμοσχεύσεις σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο το 0,9% του πληθυσμού έχει κάρτα δωρητή, παρ' όλο που στο «Ευρωβαρόμετρο» δηλώνει το 43% ότι θα ήθελε να είναι δωρητής μετά θάνατον.

Επίσης, οι δότες στην Ελλάδα είναι περίπου 6,3 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, δηλαδή το 1/5 απ' ό,τι στην Ισπανία ή την Πορτογαλία, όπου είναι 30 και πλέον.

Η ίδια εικόνα υστέρησης συνεχίζεται και το 2010. Είναι, λοιπόν, ολοφάνερο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δισταγμός και δυσπιστία στους πολίτες σε σχέση με τη δωρεά οργάνων, καθώς και στην πράξη φαίνεται ότι υπάρχουν αβελτηρίες και ελλείψεις στη λειτουργία του συστήματος. Δηλαδή, το σύστημα δεν αποδίδει.

(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Περιμένω, λοιπόν, με την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, να ακούσω τις πρωτοβουλίες που θα πάρει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, αλλά επίσης και τα αναγκαία μέτρα και τις δράσεις για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος. Εννοώ τι μέτρα θα πάρετε για τις ΜΕΘ, τους συντονιστές, τα κέντρα μεταμόσχευσης και για μία σειρά από άλλα ζητήματα.

Ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):** Και εγώ σας ευχαριστώ.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιμοσίδης.

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θίγετε ένα πάρα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο θέμα, ένα θέμα κοινωνικό, ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι στην προτεραιότητα ενός δημόσιου συστήματος υγείας.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τη δική σας συμβολή για την καθιέρωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, το θεσμικό καθεστώς που διέπει αυτόν και τις δυνατότητες που δίνονται σε έναν τέτοιο εθνικό φορέα, σε έναν τέτοιο εθνικό οργανισμό, ο οποίος πρέπει να στηρίζεται και να είναι στην πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας. Ήδη συμπληρώνονται δέκα χρόνια από εκείνη την ημέρα που καθιερώθηκε ο Οργανισμός και δεν μπορεί κανένας να νιώθει υπερήφανος για τα αποτελέσματα των πολιτικών που ασκήθηκαν. Πράγματι η χώρα μας εμφανίζει 6,3 δότες ανά εκατομμύριο όταν, όπως είπατε και εσείς, 34,4 εμφανίζει η Ισπανία και 31 περίπου η Πορτογαλία, δύο χώρες χαρακτηριστικές της Μεσογείου.

Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα είναι ότι η πορεία των δέκα χρόνων παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: Κατά περιόδους που είναι πάρα πολύ λίγες –δύο έως τρεις φορές σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα– υπήρξε μία εκδήλωση ενδιαφέροντος και αν θέλετε, μία ευαισθητοποίηση η οποία απέδωσε καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι έχουμε στα ενδιάμεσα διαστήματα. Αυτό υποδηλώνει ότι η πολιτική που πρέπει να ασκήσεις πρέπει να έχει συνέχεια, να έχει συνέπεια και να έχει ευρηματικότητα, ώστε να μπορεί κατά καιρούς να ευαισθητοποιεί τον πληθυσμό.

Έχετε δίκιο για τις μετρήσεις και είναι λογικό νομίζω. Όποιον άνθρωπο να ρωτήσει κάποιος εάν είναι καλό πράγμα η δωρεά οργάνων σώματος, αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δίνει ζωή σε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι καταδικασμένος από ένα χρόνιο νόσημα και μάλιστα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι σε νεαρή ηλικία. Άρα, υπάρχει αντικείμενο να μπορέσει κάποιος να το αξιοποιήσει. Υπάρχει, δηλαδή, η καλή διάθεση του κόσμου.

Τι γίνεται, όμως, και δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό που έχουν πετύχει οι άλλες χώρες; Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι δεν έχουμε μία συνεχή και μία συνεπή πολιτική γύρω από το θέμα αυτό. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να οργανώσουμε ακόμη καλύτερα, με έναν συστηματικό τρόπο την πολιτική μας και θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και να βάλουμε στο παιχνίδι και τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση, αλλά από την άλλη, τη στιγμή που θα χρειαστεί να δοθούν τα όργανα, πρέπει να υπάρχει εκεί η οργανωμένη πολιτεία για να μπορέσει να τον διευκολύνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ενώ είμαστε πρώτοι σε δωρεά ζώντων δωρητών, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε νεκρούς δότες.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

Στη δευτερολογία μου, κύριε Γείτονα, θα σας πω πολύ περισσότερα πράγματα, για τι κάνουμε και πώς σκεφτόμαστε να πορευτούμε από εδώ και πέρα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):** Ευχαριστώ, κύριε Τιμοσίδη.

Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Γείτονας.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ:** Και από την απάντησή σας κατανοώ, αλλά και χωρίς την απάντησή σας, δεν θα μου διέφευγε ότι το Υπουργείο έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και την ανάγκη να προχωρήσει σε μέτρα. Γιατί πραγματικά η υστέρηση αυτή είναι εξόχως ανησυχητική. Όμως, πρέπει να προχωρήσουμε, κύριε Υπουργέ, γρήγορα.

Εγώ καταλαβαίνω τις δυσκολίες που έχει το Υπουργείο –με προτεραιότητες άλλου είδους, έπεσαν πάνω σας τα οικονομικά- αλλά στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται να προχωρήσουμε, κατά τη δική μου αντίληψη, τουλάχιστον σε τρεις κατεύθυνσεις:

Η πρώτη κατεύθυνση είναι να φροντίσουμε πάλι για την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της κοινής γνώμης, της κοινωνίας με συνεργασία όλων των παραγόντων της πολιτείας. Και εννοώ πραγματικά όλων των παραγόντων, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή, την Εκκλησία, όλους. Χρειάζεται μια πανστρατιά εν προκειμένω, διότι υπάρχουν ακόμα οι δισταγμοί, υπάρχουν ακόμα, αν θέλετε και προκαταλήψεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα με τη Θλιβερή, δυστυχώς, πρωτιά σε τροχαία στην Ευρώπη, να είναι ουραγός της δωρεάς οργάνων έπειτα από εγκεφαλικό θάνατο. Είναι χαρακτηριστικό της αντίληψης και της νοοτροπίας που υπάρχει. Δεν μπορεί, επίσης, το 2010 –δεν ξέρω αν είδατε μία πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου Μεταμοσχευμένων Καρδιάς- να είναι η χειρότερη χρονιά από το 2001 στην προσφορά οργάνων. Είναι μελανό σημείο.

Όσον αφορά ακόμα τις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, η ελληνική δεξαμενή δεν μπορεί να αριθμεί μόλις τριάντα πέντε χιλιάδες άτομα και να φέρνουμε μοσχεύματα από τη Γερμανία και από τις ΗΠΑ.

Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα: Το θέμα μιας πανστρατιάς για την κινητοποίηση της κοινωνίας και της κοινής γνώμης.

Το δεύτερο είναι να δούμε τα ζητήματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των λειτουργών της υγείας, γιατρών και νοσηλευτών, ιδίως γι' αυτούς που δουλεύουν στα Κέντρα Μεταμόσχευσης και κυρίως στις ΜΕΘ. Κάτι δεν πάει καλά εκεί, κύριε Υπουργέ. Φάνηκε και από την αρχή. Δεν είναι ότι έχετε εσείς καμία ιδιαίτερη ευθύνη. Κάτι δεν πάει καλά, το σύστημα εκεί δεν αποδίδει.

Πολλές φορές, ενώ υπάρχουν δυνητικοί δότες, χάνονται μοσχεύματα. Έχει επισημανθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων η έλλειψη πρωτοκόλλων λειτουργίας της ΜΕΘ και αυτό έχει σχέση ιδιαίτερα στον μη εντοπισμό των δοτών. Είναι μείζον το ζήτημα.

Τέλος, κύριε Υπουργέ –για να μη μακρηγορώ- χρειάζεται να δείτε και το θέμα της επέκτασης της συνεργασίας του ΕΟΜ με τις άλλες χώρες της Ευρώπης –είναι σημαντικό για να μπορούμε να ενισχύσουμε τη δικτύωση-καθώς και της επαρκούς χρηματοδότησης στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και δεν ξέρω αν το σκέφτεσθε ή κατά πόσο έχετε προχωρήσει, το θέμα της ανακοστολόγησης των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Χρειάζεται να το ξαναδείτε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι μία ανακοστολόγηση, που θα πρέπει να γίνει στα επίπεδα που θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των δαπανών, θα βοηθήσει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων όλοι προσπαθούν διαχρονικά, από την ίδρυσή του –εγώ δεν θα απαξιώσω το έργο κανενός- και ιδιαίτερα ο σημερινός Πρόεδρος κ. Βλαχογιάννης, όπως ξέρετε, έχει ταχθεί σ' αυτό το έργο. Χρειάζονται τη δική μας στήριξη για να μπορέσουν να

προχωρήσουν και πρέπει να τους την παρέχουμε αμέριστη. Δεν παρέχουμε τη στήριξη σ' αυτούς, αλλά στους συνανθρώπους μας που πάσχουν.

Κυρία Πρόεδρε, με την ευκαιρία θέλω να πω ότι τότε που κάναμε τις θεσμικές αλλαγές για τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, η Βουλή πήρε πρωτοβουλίες και δι' υμών –απευθύνομαι στον Πρόεδρο της Βουλής– να πάρει νέες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):** Σας ευχαριστούμε, κύριε Γείτονα.

Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τιμοσίδης, για τρία λεπτά.

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):** Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Πράγματι σωστά τοποθετήσατε τα τρία επίπεδα και θα ξεκινήσω από το πρώτο. Ήδη έχουμε συνεννοηθεί και υπήρξε στενή συνεργασία το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, και με τον Πρόεδρο και με τα υπόλοιπα μέλη. Υπάρχει μία απόφαση που τις επόμενες μέρες θα βάλουμε σε εφαρμογή.

Θα ήθελα, λοιπόν, να συνοψίσω τα αποτελέσματα αυτών των συνεργασιών. Μπαίνουμε πολύ δυναμικά στο επίπεδο ενημέρωσης. Πράγματι, κύριε Γείτονα, θα ξεκινήσει και από τη Βουλή που έχει βαρύτητα, αυτή η σημειολογική κίνηση μαζί με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους της χώρας. Θα φροντίσουμε, δηλαδή, να υπάρξει μια πανστρατιά κινητοποίησης γύρω από αυτό το μεγάλο θέμα.

Επί τη ευκαιρία, θέλω να σας πω ότι φέτος είναι η χρονιά που γίνεται η απογραφή του πληθυσμού. Προβλέπεται εκεί ερώτημα στους πολίτες, αν θέλουν να δηλώσουν για δωρητές οργάνων σώματος. Συνεπώς, είναι μια καλή ευκαιρία η φετινή χρονιά, αφού από το Μάρτιο θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια.

Βέβαια και μέσα από τα μέσα ενημέρωσης με σωστούς, εύληπτους τρόπους, με τρόπους που να παρακινούν το ενδιαφέρον και να ξυπνούν ευγενή συναισθήματα, μπορούμε να πετύχουμε να έχουμε μία ευαισθητοποιημένη κοινωνία που να μπορεί την κατάλληλη στιγμή να είναι παρούσα και να προσφέρει όργανα σε συνανθρώπους μας που σήμερα ζουν άσχημα.

Αναφερθήκατε στους καρδιοπαθείς. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι κάποια ομάδα με επισκέφθηκε πρόσφατα στο γραφείο μου, όπου ενημερώθηκα ότι υπάρχει κάποιος νέος που ζει με ένα μηχάνημα, το οποίο κουβαλάει πάντοτε μαζί του, γιατί δεν βρίσκει καρδιά για να κάνει μεταμόσχευση. Τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά.

Το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η οργάνωση των μεταμοσχευτικών κέντρων. Όπως ξέρετε στη χώρα μας λειτουργεί μόνο ένα μεταμοσχευτικό κέντρο ήπατος στη Θεσσαλονίκη. Ενώ λειτουργούσε και στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, εδώ και δύο-τρία χρόνια έχει σταματήσει η λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει διευθυντής με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Σε μία τέτοια λογική, λοιπόν, έπρεπε κάτι να κάνουμε. Αποφασίσαμε και από τον επόμενο μήνα κιόλας οργανώνουμε –και προετοιμαζόμαστε γι' αυτό– μια κλινική στο «Αττικό» Νοσοκομείο, το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που τιμά την περιοχή της Αττικής. Επειδή θα ξεκινήσει και η ολοήμερη, εικοσιτετράωρη πτια λειτουργία αυτού του νοσοκομείου, φροντίζουμε ώστε να

δημιουργηθεί εκεί μια μονάδα μεταμόσχευσης ήπατος. Υπάρχει εκεί επιστήμονας που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Όμως και με άλλους επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν αυτή τη μεγάλη προσφορά στο «Λαϊκό», θα υπάρξει συνεννόηση, ώστε να εμπλουτίσουν και να ενισχύσουν τη λειτουργία αυτής της κλινικής.

Εκτιμούμε, λοιπόν, ότι ένα κενό που υπάρχει στο κέντρο και στη νότια Ελλάδα θα καλυφθεί πολύ σύντομα.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού )

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):** Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):** Τελειώνω αμέσως, κυρία Πρόεδρε.

Επίσης, όσον αφορά ζητήματα που έχουν να κάνουν με μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων και το μεταμοσχευτικό κέντρο που είναι στο «Ωνάσειο», όπου δεν λειτουργεί καλά το τμήμα πνευμόνων, είμαστε πολύ κοντά στο να δώσουμε τις κατευθύνσεις και θα αναλάβει πρωτοβουλία, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και περιστατικά.

Απομένει ένα μεγάλο πρόβλημα –και κλείνω με αυτό- που είναι η μεταμόσχευση σε πολύ μικρές ηλικίες παιδιών. Είναι ένα κενό που έχουμε στη χώρα μας. Υπάρχει συζήτηση και με επιστήμονες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και με ιδιώτες, για να βρούμε έναν καλό τρόπο...

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):** Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Θυμηθείτε ότι ακολουθεί και η συζήτηση του νομοσχεδίου.

**ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης):**...ώστε να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κενά που έχουμε μέχρι σήμερα.

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου):** Κι εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ όμως να τηρείται ο χρόνος, ιδιαίτερα σήμερα, απ' όλους.