

21 ΙΑΝ. 2011



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΤΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 21 - 1 - 11

Αρ. Πρωτ.: 114394

Σχετ:

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

T.K. : 101 87 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254

Fax : 2105237254

E-mail : tke@yyka.gov.gr

Δ/νση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 2927/16-09-10 ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Η. Πολατίδη, σχετικά με τη διαχείριση των εμβολίων της Νέας Γρίπης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι οι Θέσεις του Υπουργείου μας έχουν αναπτυχθεί στη Βουλή των Ελλήνων, την Πέμπτη 30-09-2010, κατά τη διάρκεια συζήτησης της με αρ. 56/27.9.2020 σχετικής επίκαιρης ερώτησης, τα πρακτικά της οποίας επισυνάπτονται για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα : φύλλα (5), πρακτικά της με
αρ. 56/27.9.2020 επίκαιρης ερώτησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Η. Πολατίδη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ.Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΟΠΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 56/27.9.2020 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ηλία Πολατίδη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τις ποσότητες και το κόστος των εμβολίων κατά της νέας γρίπης κ.λπ.

(SM)

(1GK)

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Πολατίδη έχει ως εξής:

«Κατά το παρελθόν έτος υπήρξε μια εκτεταμένη και υπερβολική προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και άλλους φορείς σε ό,τι αφορά την εμφάνιση της νέας γρίπης, γνωστή και ως «γρίπης των «χοίρων».

Όμως, η σχετική φιλολογία ευτυχώς δεν επαληθεύθηκε τελικώς ούτε στη χώρα μας αλλά ούτε και παγκοσμίως. Ο πανικός απεδείχθη υποβολιμαίος από τις μεγάλες διεθνείς μονοπωλιακές φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες πίεζαν κατά κόρον, για κερδοσκοπικούς φυσικά λόγους, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να προβαίνει σε σχετικές ανακοινώσεις. Ο Βόλφγκαλγκ Βόνταργκ μάλιστα υπεύθυνος υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης δήλωσε ότι οι εν λόγω εταιρείες οργάνωσαν κυριολεκτικά μια «καμπάνια πανικού» έτσι ώστε να αναγκαστεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να ανακοινώνει ότι η νέα γρίπη εξελίσσεται σε πανδημία. Τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και από τα πρόσφατα επίσημα συνολικά στοιχεία κρουσμάτων και θανάτων.

Η τότε Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάτω από πιέσεις παρήγγειλε και παρέλαβε μεγάλες ποσότητες του σχετικού εμβολίου.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποια ή ποιες είναι οι κατασκευάστριες και προμηθεύτριες εταιρείες των σχετικών εμβολίων και τι ποσά πληρώθηκαν από το ελληνικό δημόσιο στην κάθε μια;
2. Πόσες δόσεις από το εν λόγω εμβόλιο πληρώθηκαν και τι ποσοστό από αυτές έχει χρησιμοποιηθεί;
3. Τι πρόκειται να πράξει η Κυβέρνηση για τις ποσότητες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί;».

Στον ερωτώντα Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ηλία Πολατίδη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιμοσίδης.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο μαζί με τις ευχές μας για καλή θητεία και πολύ καλή δουλειά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, πολύ κυρία Πρόεδρε.

Αγαπητέ συνάδελφε, κάνετε την ερώτησή σας σε αυτή τη περίοδο. Αν ανατρέξουμε στην προηγούμενη χρονιά δεν έχει καμία σχέση νομίζω το κλίμα, που σήμερα εμείς ζούμε με εκείνη την περίοδο. Θυμόμαστε υπήρξε ένας πανικός. Είχε δοθεί μεγάλη έκταση. Υπήρξε υπερβολή, όμως και αυτό είναι μια δική μας εκτίμηση. Υπήρξε υπερβολή από όλους και προς όλους.

Αποτέλεσμα αυτής της υπερβολής, εάν θέλετε, ήταν και ο μεγάλος αριθμός εμβολίων που παραγγέλθηκε από την τότε Κυβέρνηση, κάτι που η χώρα μας με την ανάληψη της νέας Κυβέρνησης προσπάθησε να σταματήσει.

Επειδή, κάνετε αναφορά σε ένα Γάλλο επιστήμονα τον κ. Βόνταργκ, ο οποίος είχε μιλήσει και είχε τις επιφυλάξεις του, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Όταν πρόκειται για θέματα δημόσιας υγείας το λόγο πρέπει -και καλώς γίνεται- να έχουν οι υπεύθυνοι που ορίζονται από τα κράτη και από την παγκόσμια κοινότητα. Έτσι λοιπόν, ακολουθούνται οι οδηγίες, όπως νομίζω ότι πρέπει να γίνεται. Και φωνές οι

οποίες παρεμβαίνουν στη διάρκεια μιας κρίσης δεν κάνουν καλό, παρά προκαλούν περισσότερη σύγχυση και δημιουργούν προβλήματα.

Έτσι λοιπόν, πρέπει με υπεύθυνο τρόπο κάθε χώρα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παίρνει την ευθύνη για το ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Αυτό ως ένα σχόλιο. Γιατί και εγώ μπορεί να έχω τις επιφυλάξεις μου, αλλά στο τέλος όμως πρέπει συντεταγμένα η χώρα να πάρει κάποιες αποφάσεις.

Στο θέμα μας τώρα και στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε. Παραγγέλθηκαν 16 εκατομμύρια εμβόλια σε δύο φάσεις. Στην αρχή ήταν τα 8 εκατομμύρια, που ήταν η πρώτη φάση και μετά υπήρξε μια εκτίμηση ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνει δύο φορές και μπήκαμε στη διαδικασία να παραγγείλουμε 16 εκατομμύρια εμβόλια.

Από αυτά ήρθαν πολύ λιγότερα στη χώρα μας, γιατί στις 16/12/2009, δηλαδή δύο μήνες μετά την ανάληψη της Κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, προβήκαμε σε καταγγελία της σύμβασης με την οποία η χώρα δεν παραλάμβανε από τις 16/12 και πέρα καμία ποσότητα εμβολίων, δεδομένου ότι έτσι και αλλιώς είχαμε εξασφαλίσει ικανά αποθέματα εμβολίων. Βοήθησε, βέβαια, σε αυτό και η καλή εξέλιξη του χειμώνα του 2009 προς 2010.

Κινήθηκαν όλες οι νομικές διαδικασίες για αυτή την ακύρωση και έγιναν οι καταγγελίες των συμβάσεων. Ακυρώθηκε παραγγελία περίπου 12 εκατομμύριων εμβολίων με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κέρδος για το ελληνικό δημόσιο περί τα 65 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους αυτού του ποσού, θα σας πω μόνο ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 οι αμοιβές υπερωριών του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλης της χώρας άγγιξε περίπου τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι μεγάλο ποσό είναι τα 65 εκατομμύρια.

Υπήρξε υπερβολή σε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρξε υπερβολή και στο φόβο. Από την άλλη, όμως, νομίζω ότι υπήρξε και υπερβολή στο πώς έπρεπε να καλυφθεί ο πληθυσμός και σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα.

Θα κάνω χρήση στη δευτερολογία μου να σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα στα δύο υπόλοιπα ερωτήματά σας για το ποιες είναι οι εταιρείες, πόσες δόσεις και τι πρόκειται να κάνουμε τα αποθέματα που έχουν μείνει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής της Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Ηλίας Πολατίδης.

Τα ερωτήματά σας, κύριε συνάδελφε, είναι και δικά μας ερωτήματα.

Ορίστε, κύριε Πολατίδη, έχετε το λόγο.

ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Καταρχήν, να ευχηθώ και εγώ στον συμπαθέστατο κ. Τιμοσίδη καλή θητεία και μακροημέρευση στη θέση του και καλό και παραγωγικό έργο.

Κύριε Υπουργέ, η ερώτησή μου έγινε επίκαιρη, γιατί την υπέβαλα δύο φορές και αρνήθηκε η τότε Υπουργός Υγείας να απαντήσει. Έγινε δύο φορές ως απλή ερώτηση και αρνήθηκε να απαντήσει. Η δεύτερη ερώτηση ήταν στις 18/1/2010. Τώρα δίνετε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες προφανώς τις αγνοώ. Δεν τις έχω δει ούτε σε δημοσιεύματα του Τύπου. Γιατί αυτή η μυστικοπάθεια; Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.

Δεύτερον. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν διάφορες εκτιμήσεις από τον ιατρικό κόσμο ότι πρέπει το ποσοστό του εμβολιασμού να είναι 30%. Εδώ πήγαμε σε καταρχήν παραγγελία του 80% και δεν έφτανε αυτό πήγαμε και σε δεύτερη παραγγελία άλλου 80%. Είναι ευχάριστο ότι πράγματι ακυρώσατε τις παραγγελίες, που πραγματικά δεν χρειαζόντουσαν.

Εδώ όμως -και δεν είναι θέμα φόβου- υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες, οι οποίες ξεκίνησαν από την εποχή που άρχισε το θέμα αυτό της δημιουργίας του πανικού, που έλεγαν ότι δεν στοιχειοθετούνται όλες αυτές οι απόψεις ότι θα δημιουργηθεί πανδημία κ.λπ. Μάλιστα, είχαμε τελικά εκατόν σαράντα νεκρούς στην Ελλάδα από τη γρίπη, όταν έχουμε τριακόσιους με τετρακόσιους από την κοινή γρίπη.

Αυτή σημαίνει ότι ο φόρος υποτέλειας προς αυτό το διεθνές σύστημα των πολυεθνικών και όλα αυτά τα ποσά τα οποία δόθηκαν, όχι με δική μας ευθύνη αλλά με ευθύνη άλλων -γιατί οι πολυεθνικές εταιρείες δημιούργησαν αυτόν τον πανικό- από το υστέρημά του ελληνικού λαού, θα πρέπει να αφαιρεθούν και από το δημόσιο χρέος. Δεν μπορεί εμείς να δανειζόμαστε από τους ίδιους, για να πληρώσουμε στις δικές τους εταιρείες και ξαφνικά να έρχονται εδώ και να μας κουνάνε και το δάχτυλο γιατί χρωστάμε πολλά.

Βέβαια, ευθύνες υπάρχουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Άλλα είναι ενδεικτικό σε ποια κατεύθυνση πηγαίνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η υποταγή στις εντολές κάποιων διεθνών παραγόντων, το να φανούμε τα «καλά παιδιά» μας οδηγούν στο να χάνουμε συνεχώς χρήματα.

Το θέμα είναι γιατί εσείς καλύπτετε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία πήρε τις αποφάσεις, μη απαντώντας μέχρι τώρα στις ερωτήσεις μου και χωρίς να υπάρχει λόγος. Μήπως υπάρχει μια συνενοχή; Είδαμε τότε την κυρία Υπουργό Υγείας να κάνει εμβόλιο μάλιστα και μπροστά στις κάμερες και να προσπαθεί να καλέσει και τον κόσμο.

Ευτυχώς ο ελληνικός λαός δεν την άκουσε. Ο ελληνικός λαός έχει ευτυχώς αυτή τη δυσπιστία. Δυστυχώς σε άλλα πράγματα δεν την έχει, αλλά ευτυχώς εδώ την είχε. Θα σας πω μόνο ότι στο ΙΚΑ Σερρών που έπρεπε να μαζευτούν ανά δέκα άτομα να γίνονται τα εμβόλια, όλο το χειμώνα γράφτηκαν επτά. Αυτό δείχνει κάτι καλό. Εγώ το θεωρώ ως ένα θετικό για τον ελληνικό λαό.

Το ζήτημα παραμένει. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε μέσω των Μέσων Ενημέρωσης να διασπείρει τον πανικό και κατόπιν να γίνονται παραγγελίες και να αναγκάζεται όχι μόνο ο ελληνικός λαός, αλλά όλοι οι λαοί να έχουν αυτή την οικονομική αιμορραγία.

(AM)

(1SM)

Το δεύτερο είναι ότι στις αντίστοιχες με εσάς θέσεις στη Γερμανία ή στη Γαλλία έχουν κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις έναντι αυτών των εταιριών.

Αντιθέτως, εσείς ακόμη και σήμερα εδώ στην πρωτομιλία σας δεν θέλετε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι οι συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρίες βλέποντας ότι για κάποιους λόγους τα κέρδη τους μειώνονται, δημιουργούν αυτές τις κινήσεις δημοσίων σχέσεων, τις κινήσεις δημιουργίας πανικού για να αυξήσουν τον τζίρο τους.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει αυτό να το έχουμε υπ' όψιν μας για νέες περιπτώσεις. Και να αντιμετωπίσουμε αυτήν -και τα χρήματα αυτά να μην πληρωθούν, διότι είναι εγκληματικό να πληρωθούν- αλλά, από εκεί και πέρα και στο μέλλον να είμαστε υποψιασμένοι για αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Πολατίδη.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο για τα καλά του λόγια, αλλά νομίζω ότι αδικείτε τα πράγματα και αδικείτε εμάς, κύριε Πολατίδη, γιατί μακριά από εμάς τα κέρδη των πολυεθνικών εταιριών και τα λοιπά που είπατε, γιατί όσον αφορά την παραγγελία σας είχα πει και στην πρωτομιλία μου ότι θα αναφέρω συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα, δεν υπάρχει τέτοιος λόγος.

Όμως, θα σας αναφέρω δυο νούμερα: Η παραγγελία ήταν περίπου στα 120 εκατομμύρια και εμείς πληρώσαμε 37 εκατομμύρια. Ήταν οι υποχρεώσεις των παραγγελιών που έφτασαν σε εμάς. Και βεβαίως, ο ελληνικός λαός –όπως λέτε– δεν έκανε εμβόλια. Έγιναν τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα εμβόλια.

Όμως, θα ήθελα να παρατηρήσω κάτι. Μην ψέγετε την προηγούμενη Υπουργό, την κυρία Ξενογιαννακοπούλου, γιατί έκανε δημόσια το εμβόλιο. Αυτό είναι λάθος να το θέτουμε έτσι. Το έκανε, γιατί; Για να παρασύρει τον κόσμο σε ένα λάθος που έπρεπε να γίνει; Όχι.

Πρέπει να ξέρετε ότι στη δημόσια υγεία οι συμβολισμοί, η απόφαση αλλά κυρίως το πνεύμα το οποίο πρέπει η πολιτεία να δίνει, είναι προς το καλό του λαού και του πολίτη. Καμιά φορά αυτοί οι συμβολισμοί επιβάλλονται για να πείσουμε τον κόσμο. Ο εμβολιασμός και γενικότερα το ζήτημα του εμβολιασμού έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα τα μέγιστα. Και αν σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε την καλή ποιότητα υγείας, την παράταση ζωής οφείλεται, αν θέλετε, στους εμβολιασμούς στα χρόνια που πέρασαν. Συνεπώς, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Σας ανέφερα, λοιπόν, τα δυο ποσά.

Θα πω ότι ο εμβολιασμός ξεκίνησε από τις 16 Νοεμβρίου και σταμάτησε στις 28 Φεβρουαρίου, τριακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εμβόλια, ενώ τα ποσά τα οποία συγκεντρώθηκαν ήταν πολύ περισσότερα.

Μπορώ συγκεκριμένα να σας πω τις εταιρίες, οι οποίες είχαν συμβάσεις και από τις οποίες παραγγέλθηκαν ποσότητες. Από την NOVARTIS παραγγέλθηκαν τρία εκατομμύρια δόσεις με συνολικό τίμημα 24 εκατομμύρια. Πληρώσαμε μόνο 13,5 εκατομμύρια. Έγινε καταγγελία. Υπάρχει σε εξέλιξη η διεκδίκηση και ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει αμφισβήτηση από την πλευρά του καταγγελλομένου. Συνεχίζονται οι συμβιβαστικές προσπάθειες, έτσι ώστε να δοθεί λύση προς το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου. Κάποια εταιρία ζήτησε να της δώσουμε το 50% και αρνηθήκαμε να το δώσουμε. Αυτή η εταιρία είναι η Sanofi Pasteur, ενώ είχαμε παραγγελία τρία εκατομμύρια εμβόλια, δεν έφερε κανένα και πληρώθηκαν χρήματα. Γι' αυτό υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα. Άρα, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.

Η δεύτερη εταιρία από την οποία παραγγέλαμε είναι, όπως σας ανέφερα, η Sanofi Pasteur. Έγιναν πληρωμές μέχρι σήμερα 7,5 εκατομμύρια, χωρίς να έχουν έρθει ακόμη εδώ εμβόλια. Και η τρίτη είναι η GLAXO από την οποία, σε παραγγελία 10 εκατομμυρίων δόσεων, παραλάβαμε δύο εκατομμύρια διακόσια δέκα πέντε και πληρώσαμε 18 εκατομμύρια, ενώ το συνολικό τίμημα είναι 73. Έτσι βγαίνει το σύνολο των 37 εκατομμυρίων περίπου.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημά σας, πολύ σύντομα, τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοίπων εμβολίων, είναι ένα πρόβλημα πράγματι, διότι από τα εμβόλια αυτά κάποια έχουν λήξει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, κάποια έληξαν δυο-τρεις μήνες πιο μπροστά και από τα υπόλοιπα ένα μέρος θα λήξει τον Μάρτιο του 2011 και ένα τον Αύγουστο του 2011.

Εμείς ορίσαμε ήδη επιτροπή και εντός των ημερών θα έχουμε την πρότασή τους πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα εμβόλια. Σας δηλώνω, όμως, ότι το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να τα χορηγήσει σε φίλιες χώρες που θα έχουν ανάγκη εμβολιασμών. Καταλαβαίνετε εσείς ότι αυτή την περίοδο δεν προέκυψε κάτι στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Επειδή πρόκειται να βγει δίδυμο εμβόλιο, καθώς οι εταιρίες προχώρησαν και αυτόν τον τύπο του εμβολίου, τον H1N1 θα το συμπεριλάβουν στο εμβόλιο της κοινής γρίπης και έτσι θα καλύπτεται ο πληθυσμός, δεν συμφέρει, επομένως, να τα δώσεις πίσω.

Αυτό που εμείς κάνουμε -και κλείνω με αυτό- είναι να διεκδικούμε ακριβώς να πετύχουμε και να κερδίσουμε αυτή την καταγγελία της σύμβασης για να γλιτώσουμε αυτά τα εκατομμύρια, τα οποία είναι εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον κ. Τιμοσίδη.