



07 ΔΕΚ. 2011

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα 21/12/2010
Αρ.Πρωτ: 3899 Β

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: youli@gryp.minenv.gr

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων**

KOIN:

1. Βουλευτή κ.
Γεώργιο Βλάχο
2. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη- Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Περιφερειακός Σχεδιασμός Απορριμμάτων Αττικής »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 7954/17-12-2010 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 7954/17-12-2010 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. Γεώργιο Βλάχο, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ και για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε το από 20/12/2010 Δελτίο Τύπου με Θέμα:
«Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Απορριμμάτων στην Αττική».

Συνημμένο:
Το από 20.12.10 Δελτίο Τύπου

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ**

AKRIVEZ ANTIGRAFO
Δόμνα Σωτηριάδου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γραφείο Τύπου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση περιφερειακού σχεδιασμού απορριμμάτων στην Αττική

Για άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια επαναλαμβάνουμε την πολιτική μας δέσμευση ότι στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την χώρα θα βαδίσουμε με ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, μακριά από την τριτοκοσμική κατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης των Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που τόσους κινδύνους εγκυμονούν για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση περιλαμβάνει εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) και τη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμών υλικών και τους κεντρικούς και τοπικούς σταθμούς μεταφόρτωσης για το σύνολο των απορριμμάτων και θα λειτουργεί σε συνδυασμό με προγράμματα ανακύκλωσης, δίνοντας τέλος στην λειτουργία των ΧΑΔΑ, που λειτουργούν στην περιοχή με τις προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Αυτή την στιγμή εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι και για τις υπόλοιπες μονάδες επεξεργασίας στην Αττική. Έχει γίνει η επεξεργασία προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), ακριβώς λόγω της μεγάλης περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας που έχει η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Η διαγωνιστική διαδικασία για τις μονάδες επεξεργασίας στην Αττική και για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικοί οικονομικοί πόροι από το ΕΣΠΑ, θα είναι ανοιχτή σε εφαρμοστέες και δόκιμες τεχνολογικές επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό τα τεύχη δημοπράτησης των μονάδων επεξεργασίας θα τεθούν πρώτα σε δημόσια διαβούλευση και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της κατάλληλης διαδικασίας πριν την οριστικοποίησή τους.

Είναι υποκριτική η συμπεριφορά πολιτικών παραγόντων καθώς και παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αντιτίθενται στην υλοποίηση των υποδομών διαχείρισης των απορριμμάτων στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, διατηρώντας ταυτόχρονα χώρο ανεξέλεγκτης και παράνομης διάθεσης αυτών, η οποία απέχει μόλις λίγα μέτρα από κατοικημένες περιοχές και που αποδεδειγμένα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ολοκληρωμένη εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού προβλέπει ότι ο χώρος στη θέση «Βραγόνι» στη Κερατέα της Ν.Α. Αττικής προορίζεται **μόνο** για την ετήσια διαχείριση περίπου εκατό είκοσι χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής βάσει της αρχής της εγγύτητας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η πλειονότητα των κατοίκων της Κερατέας αντιλαμβάνεται ότι η υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής θα σημαίνει την οριστική παύση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων και είναι ο μόνος ορθολογικός τρόπος μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων.

Η επένδυση σε υποδομές διαχείρισης των απορριμμάτων όχι μόνο δεν υποβαθμίζει την περιοχή τους, αλλά το εντελώς αντίθετο: την αναβαθμίζει από τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση ανεξέλεγκτης διάθεσης τους.

Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι είναι παντελώς αδικαιολόγητοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι όσοι υποδαυλίζουν αναίτιες κοινωνικές αντιδράσεις και προσπαθούν να τις στηρίξουν πάνω στην ελλιπή πληροφόρηση των κατοίκων. Είναι καιρός να αναλάβουν τις ευθύνες τους μακριά από ακραίες ενέργειες και στείρες αντιπαραθέσεις. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις δικές της ευθύνες της. Τέλος, τονίζουμε για μία ακόμη φορά, ότι είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο για την πιο αποτελεσματική και βέλτιστη υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού γιατί το περιβάλλον μας χρειάζεται όλους.