



17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Α.Π.: 21/321/ΑΣ 636δις

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο

- Ε.Δ.:**
- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
 - Διπλ. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Δρούτσα
 - Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κουβέλη
 - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως
 - Γραφείο ΣΠΕΥ Πρ. Σαββαΐδη
 - Γραφεία κ.κ. Α' και Ε' Γενικών Διευθυντών
 - Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας
 - Α3 και Ε2 Διευθύνσεις

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 10889 από 1/06/2010 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου.»

Κάθε Μάϊο, στην Βασιλική του Αγίου Κλήμεντος, στην Ρώμη, όπου φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου Κυρίλλου, τελούνται από διάφορες διπλωματικές αποστολές δεήσεις προς τιμήν του εν λόγω Αγίου και του αδελφού του Μεθοδίου, «των Μακεδόνων Ισαποστόλων, Φωτιστών των Σλάβων». Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βατικανό τελεί τη δέηση στις 11 Μαΐου, ημέρα μνήμης των Αγίων, ενώ κάποιες σλαβικές χώρες, στις οποίες ισχύει το παλαιό ημερολόγιο στις 24 του ίδιου μηνός. Μεταξύ των τελευταίων αυτών Κρατών περιλαμβάνονται η Ρωσία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Κροατία, η Βουλγαρία και η πΓΔΜ.

Κάθε χρόνο, τα ανωτέρω Κράτη αποστέλλουν αντιπροσωπείες που παρίστανται στις σχετικές εκδηλώσεις. Ειδικότερα η πΓΔΜ και η Βουλγαρία εμφανίζουν πάντοτε εξαιρετικά υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες, συχνά και σε επίπεδο Αρχηγών Κράτους, Πρωθυπουργών κλπ.

Σύμφωνα και με την εθιμοταξία του Βατικανού, αντιπροσωπείες του επιπέδου αυτού γίνονται πάντοτε δεκτές από τον Πάπα, εφ' όσον προέρχονται από Κράτη που έχουν αναγνωρισθεί από την Αγία Έδρα, όπως τούτο ισχύει και για την πΓΔΜ, την οποία έχει αναγνωρίσει με την προσωρινή της ονομασία. Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται απαρεγκλίτως και κατά τις συγκεκριμένες συναντήσεις των αντιπροσωπειών με τον Πάπα, τόσο τον Βενέδικτο ΙΣΤ', όσο και τον



προκάτοχό του Ιωάννη Παύλο Β', ακόμη και κατά τις προσωπικές αναφορές τους στους υψηλούς συνομιλητές τους. Σημειώνουμε, μάλιστα, ότι ο Βενέδικτος ΙΣΤ' αποφεύγει και την χρήση του επιθέτου «μακεδονικός», με αποτέλεσμα εφέτος να υπάρξουν διαμαρτυρίες της σκοπιανής πλευράς, χωρίς αποτέλεσμα.

Σημειώνεται, ότι το Βατικανό συγκαταλέγεται μεταξύ των διεθνών εκείνων παραγόντων, που απαρέγκλιτα χρησιμοποιούν την ορθή ονομασία «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», σε διεθνές επίπεδο, αλλά και διμερώς και ακόμη και κατά τις πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες με Σκοπιανούς επισήμους. Περαιτέρω, η γειτονική χώρα αναφέρεται πάντοτε και από τα επίσημα δημοσιογραφικά όργανα της Αγίας Έδρας, την εφημερίδα Osservatore Romano (κύριο δημοσιογραφικό όργανο του Βατικανού) και τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vaticana με την προσωρινή της ονομασία.

Από εκκλησιολογικής πλευράς, το θέμα της εθνικότητας των δύο Αγίων έχει καθορισθεί τελεσίδικα, για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με την Αποστολική Απόφαση (Παπική Βούλλα) Egregiae Virtutis, όπου ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' αποφαίνεται, κατά λέξη «...οι δύο Άγιοι Έλληνες (Graeci) αδελφοί, από την Θεσσαλονίκη...». Την Παπική Βούλλα έχει κατ' επανάληψη επικαλεσθεί και ο διάδοχός του, Βενέδικτος ΙΣΤ'.

Όσον αφορά στην «εντοιχισμένη μεταλλική πλάκα των Σκοπιανών», ανάλογα αφιερώματα έχουν εντοιχίσει στην κρύπτη όλα τα Κράτη που τελούν εκεί δεήσεις, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σημειώνουμε, όμως, ότι στο επίσημο παρεκκλήσιο των Αγίων, που είναι άμεσα επισκέψιμο, στο κυρίως κλίτος της Βασιλικής, υπάρχει μόνο ένα ψηφιδωτό, που αφιέρωσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Χριστόδουλος, κατά την εκεί επίσκεψή του το 2006.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η εξαιρετικά θετική, έναντι μας, στάση του Βατικανού οφείλεται αφενός στην πάγια πολιτική του υπέρ της τήρησης της διεθνούς νομιμότητας και αφετέρου στις διακριτικές, όσο και αποτελεσματικές ενέργειες της χώρας μας για τον σκοπό αυτό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

