



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Αθήνα, 09.06.2010

Αρ. Πρωτ.:Γ.Π 54200

**ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
- Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού  
Ελέγχου  
Τμήμα: Αναφορών

**ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών**

Απαντώντας στην με αρ. 2734/4-5-2010 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Α. Πλεύρη και Σ.-Α. Γεωργιάδη με θέμα «παρατηρήσεις επί των τοποθετήσεων των μελών της Ειδικής Μόνιμης επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων», και για θέματα αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Η ίδρυση των πρώτων Μονάδων του ΟΚΑΝΑ από το 1996 και η πειραματική – τότε - λειτουργία τους έγινε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία χωρών, που έχοντας αντιμετωπίσει προγενέστερα το πρόβλημα της εξάπλωσης της χρήσης, ακολούθησαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις αναφορικά με το πώς και το πού θα παρέχονται οι θεραπευτικές υπηρεσίες στον πληθυσμό – στόχο. Οι Μονάδες του ΟΚΑΝΑ ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο κέντρο της πόλης, όχι τυχαία, αλλά για να μπορούν να εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση τους ασθενείς εξασφαλίζοντάς τους όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση.

Στην πορεία ο πληθυσμός των αιτούμενων θεραπείας αυξήθηκε με ρυθμό γρηγορότερο από την αντίστοιχη αύξηση των θέσεων θεραπείας στο πρόγραμμα υποκατάστασης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μακράς λίστας αναμονής. Η λίστα αναμονής, άρα, συγκεντρώνει τους χρήστες, που θέλουν αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ενταχθούν σε θεραπεία, παραμένοντας έτσι στο φαύλο κύκλο της εξάρτησης που αναπόφευκτα συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, με παραβατικές συμπεριφορές. Το πρόβλημα της κοινωνικής όχλησης, που διατυπώνεται κατά καιρούς από επαγγελματικούς φορείς, εμπορικούς συλλόγους, κινήσεις πολιτών, ακόμη και από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι δυστυχώς απόρροια της μεγάλης λίστας αναμονής, δηλαδή όχι από τους ενταγμένους αλλά από τους μη ενταγμένους στα θεραπευτικά προγράμματα. Είναι όμως διαφορετικό να καταγγέλλουμε μία ανεπιθύμητη συμπεριφορά και διαφορετικό να καταγγέλλουμε τα ίδια τα εξαρτημένα άτομα, ορίζοντάς τα ως «ανεπιθύμητα» και εξωθώντας τα τελικά στο φαύλο κύκλο της παρανομίας και του περιθωρίου. Οι προτάσεις περί «συγκέντρωσης» των ανθρώπων αυτών σε συγκεκριμένους χώρους, ενέχουν

ουσιαστικούς κινδύνους και καλλιεργούν κλίμα ρατσισμού, αποκρύπτοντας τελικά από την κοινή γνώμη το πραγματικό πρόβλημα.

Παράλληλα με τη λειτουργία των προγραμμάτων υποκατάστασης, ο ΟΚΑΝΑ από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, συμπεριέλαβε στις υπηρεσίες του την ίδρυση και τη λειτουργία υπηρεσιών άμεσης πρόσβασης, και πάλι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και την εμπειρία άλλων χωρών. Οι υπηρεσίες άμεσης πρόσβασης απευθύνονται σε εξαρτημένα άτομα που δεν είναι ενταγμένα σε θεραπευτικά προγράμματα. Στόχος τους είναι η προσέγγιση και η παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά, με ειδικά προγράμματα παρέμβασης εκτός δομών, σε χώρους δηλαδή συνάθροισης και συνδιαλλαγής χρηστών («δουλειά στο δρόμο»), καθώς και με υπηρεσίες ελεύθερης εισόδου, οι οποίες δεν θέτουν προϋποθέσεις για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Με τη λειτουργία τους επιτυγχάνεται η βελτίωση των όρων ζωής και υγείας των ενεργών χρηστών, ο περιορισμός της βλάβης (πρόληψη της προσβολής και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών) και η μείωση της σχετιζόμενης με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, ενώ παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης κινήτρου για ένταξη των εξαρτημένων ατόμων σε θεραπευτικά προγράμματα. Η πρώτη υπηρεσία που παρείχε πρωτοβάθμια περίθαλψη σε ενεργούς χρήστες, ιδρύθηκε το 1997 (Κέντρο Βοήθειας) ενώ στη συνέχεια ο ΟΚΑΝΑ λειτούργησε μία ακόμη υπηρεσία για ενεργούς χρήστες, το Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων (Στέκι), που καλύπτει βασικές ανάγκες σίτισης και υγιεινής, προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς επίσης και τη δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης.

Η λύση, άρα, θα πρέπει να αναζητηθεί στην εξάλειψη της αιτίας, δηλ. στην απορρόφηση της λίστας και στην εξασφάλιση μιας θέσης θεραπείας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Προς αυτό το σκοπό κινείται ο αρχικός προγραμματισμός του ΥΥΚΑ -που αναλυτικά θα καταγραφεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που ετοιμάζεται- και περιλαμβάνει: α) την απογευματινή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων του ΟΚΑΝΑ, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις θεραπείας, β) την ελεγχόμενη συνταγογράφηση των σταθεροποιημένων μελών του προγράμματος του ΟΚΑΝΑ από γιατρούς των μονάδων, ώστε να αποδεσμευτούν υπάρχουσες θέσεις, και γ) τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με τα δημόσια νοσοκομεία στην παρούσα συγκυρία προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός δημιουργίας νέων μονάδων. Η αύξηση των θέσεων θεραπείας, σε συνδυασμό με την εξάπλωση των προγραμμάτων street work, είναι αυτή που θα συντελέσει ουσιαστικά στην μείωση του φαινομένου της κοινωνικής όχλησης.

Ο ΟΚΑΝΑ, ως φορέας παροχής υγείας που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως, οφείλει να εξαντλήσει όλα τα μέσα που διαθέτει προς αυτό το σκοπό, του απεγκλωβισμού δηλ. των ενδιαφερομένων χρηστών και του περιορισμού και ει δυνατόν της εξάλειψης του προβλήματος συνολικότερα. Στην προσπάθεια αυτή, απαιτείται μία ευρύτατη κοινωνική συναίνεση. Χρειαζόμαστε την κοινωνία δίπλα μας, και όχι απέναντί μας.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι κλιμάκια Εποπτών Δημ. Υγείας της Δ/σης Υγειον. Προστασίας Καταναλωτή της Νομαρχιακής Αυτ/σης Αθηνών διενεργούν εντατικούς ελέγχους τόσο σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όσο και σε κτίρια που διαμένουν μετανάστες, εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εγκατάσταση αυτών σε αυτά, με σκοπό την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

3

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εγκατάσταση των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας έχουν πραγματοποιηθεί συσκέψεις με πρωτοβουλία της Δ/σης Δημόσιας Υγείας του ΥΥΚΑ και εν συνεχεία με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας) το οποίο αποφασίστηκε να συντονίζει τις δράσεις όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων για τη διαχείριση των εν λόγω προβλημάτων.

Στα πλαίσια της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, η Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ συνεργάζεται με συναρμόδιες τις Δ/σεις του ΥΥΚΑ, το ΚΕΕΛΠΝΟ, τις Δ/σεις Υγείας των Ν.Α. της χώρας και τις Υγειον. Περιφέρειες για την άμεση υγειονομική επιτήρηση και παρέμβαση σε θέματα που αφορούν την υγεία των μεταναστών.

Ενέργειες με τις οποίες μπορεί να συνδράμει το ΥΥΚΑ σε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη Δ/ση Υγείας της Ν.Α. Αθηνών, είναι η διάθεση κινητής ιατρικής μονάδας, μεταφορά ασθενών σε νοσοκομεία σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΥ, χορήγηση εμβολίων, χορήγηση μυοκτόνων κ.λ.π.

Τέλος, η Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥΚΑ εκδίδει υγειονομικές διατάξεις και εγκυκλίους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

Συνημμένα:

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Βουλευτές: Α. Πλεύρη, Σ.-Α. Γεωργιάδη

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ**