



[4 2010]

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

Αθήνα, 2 / 6 / 2010

Αριθ.Πρωτ.: 29861

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ**

**ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων**

Ταχ.Δ/ση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Γρ. Γεωργανές
e-mail :
Τηλέφωνο : 213-1364395
FAX : 213-1364383

ΚΟΙΝ:
1.Βουλευτή: κ. Σ-Α Γεωργιάδη
2.Βουλευτή: κ. Α. Πλεύρη
**3.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων**
Τμήμα Κοινοβ. Ελέγχου
Αχαρνών 2
ΑΘΗΝΑ
(με φωτ/φο της 9895/10-5-10
Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 9895/10-5-10

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Ερώτηση των βουλευτών κκ Σ.-Α. Γεωργιάδη και Α. Πλεύρη και σε συνέχεια των με αρ. 98615/19-5-2010 και Α5/94//25173/26-5-2010 εγγράφων των Δήμων Αθηναίων και Νίκαιας αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 10 του ΚΔΚ, στους δήμους και τις κοινότητες ανήκει η αρμοδιότητα για την περισυλλογή, την εν γένει μέριμνα και την δημιουργία καταφυγίων για τα αδέσποτα ζώα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 3170/2003) οι ΟΤΑ α' βαθμού εφαρμόζουν προγράμματα περισυλλογής και προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ανάλογα με τις ανάγκες που υφίστανται στην περιφέρεια κάθε Δήμου και Κοινότητας. Η Πολιτεία έχει μεριμνήσει για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών, η οποία ρυθμίζεται στο πλαίσιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι, το ύψος, η διαδικασία, ο φορέας χρηματοδότησης και οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους Δικαιούχους.

Ειδικότερα για τους δύο Δήμους που αναφέρονται στην ως άνω Ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα

εξής:

Ο Δήμος Αθηναίων πάντα με γνώμονα την προστασία των ζώων, εκπόνησε και υλοποιεί εδώ και επτά συναπτά έτη εκτεταμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων της πόλης, το οποίο περιλαμβάνει την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, τη στείρωση, τη γενικότερη κτηνιατρική φροντίδα τους, την παραμονή τους σε ειδικό χώρο φύλαξης και καθημερινής φροντίδας («Στέγη Ζώων Δήμου Αθηναίων) με σκοπό την, κατά περίπτωση, αποθεραπεία και υιοθεσία τους. Όσα ζώα δεν υιοθετηθούν και εφόσον με κτηνιατρική γνωμάτευση κριθούν υγιή, επανατοποθετούνται στο αρχικό σημείο περισυλλογής. Το πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3170/03 για τα «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α191/03), καθώς και των Υπουργικών Αποφάσεων (αρ. 280239-ΦΕΚΒ 1712/03, αρ. 280262-ΦΕΚ Β 1874/03) που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Νόμου, σε συνάρτηση με τις διατάξεις των ν. 2017/92 και ν.1197/81- όπως ισχύουν σήμερα- για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 3580 αδέσποτοι σκύλοι, εκ των οποίων 798 έχουν υιοθετηθεί, 461 δεν ζουν πλέον, κάποιοι δε, διαχειρίζονται από φιλόζωους πολίτες οι οποίοι τους φιλοξενούν περιστασιακά ή μονιμότερα σε διάφορους χώρους και πολύ περισσότερο χωρίς τη συμπλήρωση δελτίου υιοθεσίας. Ενδεικτικά σας γίνεται γνωστό ότι από την ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Συντάγματος συνολικά έχουν καταγραφεί και ενταχθεί στο ως άνω πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 162 αδέσποτοι σκύλοι εκ των οποίων, 26 υιοθετήθηκαν, 22 απεβίωσαν, 8 παραμένουν στην «Στέγη Ζώων» και οι υπόλοιποι επανατοποθετήθηκαν. Επίσης περισυλλέχθηκε και ένα δεσποζόμενο ζώο που είχε χαθεί και επεστράφη στον ιδιοκτήτη του. Τα πτώματα όσων ασθενών αδέσποτων σκύλων αποβιώσουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας τους στη Στέγη Ζώων αποτεφρώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η εξαφάνιση κάποιων αδέσποτων ζώων από τους χώρους που είθισται να κυκλοφορούν δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτά έχουν πεθάνει. Η μετακίνηση των ζώων από περιοχή σε περιοχή είναι γνωστό ότι μπορεί να συμβεί, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προβλεφθεί ούτε ως προς τον τόπο, ούτε ως προς τον χρόνο. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ξεκινήσει ευρύτερης κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην υπεύθυνη διαχείριση των ζώων, στην προστασία τους και γενικότερα στην προαγωγή της ζωοφιλίας, με στόχο να αποδειχθεί μεταξύ άλλων και το μακροπρόθεσμο όφελος που προκύπτει για την πόλη από την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος (όχι ευθανασία, όχι λύσεις εικόνας και βιτρίνας, αλλά πιο ουσιαστικές) και να προωθηθεί το πρόγραμμα υιοθεσιών των αδέσποτων ζώων.

Ο Δήμος Νίκαιας για την περισυλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συνεργάζεται με το ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων- βλ. σχετ. την με αρ. 8753/ΦΕΚ 689B/30-11-1983 Απόφαση Νομάρχη Αττικής για την «Σύσταση Συνδέσμου Δήμων και Περιοχών Διαμερισμάτων Πειραιώς και Δυτ. Αττικής»). Μέχρι την ημερομηνία αποστολής της ως άνω

Ερώτησης στο Δήμο Νίκαιας, δεν είχε γίνει καμία καταγγελία στον εν λόγω Δήμο αναφορικά με την εξαφάνιση αδέσποτων ζώων.

Κατά τα λοιπά, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιο για να απαντήσει είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο είναι καθύλην αρμόδιο για την εφαρμογή του Ν. 3170/2003 και διαθέτει πιστώσεις για την χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων και στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, με φωτ/φο της 9895/10-5-10 Ερώτησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης
- Δ/νσή μας (2)



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ