

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Με την καρδιά στο χέρι»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (07 Μαΐου 2013) που αφορά τον διάλογο για το νέο λύκειο. Απαραίτητο να παραμείνει και στο λύκειο το μάθημα των θρησκευτικών βασισμένο στην ορθόδοξη χριστιανική αγωγή.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος



ΔΙΑΒΑΖΩ με ενδιαφέρον ότι θα ξεκινήσει και πάλι ο διάλογος για το νέο λύκειο. Ελπίζω να μην περιοριστεί στη συζήτηση για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, η οποία είναι χρήσιμη, αλλά αποτελεί μόνο μια πλευρή του προβλήματος. Παιδεία σημαίνει πρωτίστως μόρφωση, δηλαδή δια-μόρφωση χαρακτήρων. Το λύκειο ας μη θεωρείται απλώς ένας προθάλαμος των πανεπιστημίων, αλλά να παραμείνει -όπως ήταν παλαιότερα- η φάση ολοκληρώσεως των εγκύκλιων σπουδών. Να παρέχει σφαιρική κατάρτιση εφ' όλων των γνωστικών αντικειμένων και να μεταδίδει Παιδεία που πλάθει χαρακτήρες, και να μη μένει μόνο στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας στον ναό των Αγίων Θεοδώρων Ιμβρου, αναφέρθηκε στους νεκρούς, τους οποίους προκάλεσαν οι δύο ολοκληρωτισμοί του 20ού αιώνας. Ο ναζιστικός και ο κομμουνιστικός. Ορθώς θύμισε ο Παναγιώτατος αυτά τα ιστορικά γεγονότα και μας έφερε στον νου τα μαζικά εγκλήματα του Χίτλερ, του Μουσολίνι, του Στάλιν, του Λένιν, του Πολ Ποί στην Καμπότζη κ.λπ. Αξίζει, λοιπόν, να προβληματιστούμε πώς θα απομακρύνουμε τους νέους μας από τα δύο είδη ολοκληρωτισμού, διότι οι νέοι παύρασύνονται εύκολα. Είτε λόγω επαναστατικότητας είτε διότι δεν γνωρίζουν Ιστορία.

Τα εκατομμύρια θυμάτων και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως του μαύρου και του κόκκινου φασισμού οργανώθηκαν από ανθρώπους που είχαν -ίσως- επιστημονική κατάρτιση, αλλά δεν είχαν ήθος. Δεν είχαν ανθρωπιά, έλεος, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό θεωρώ απαραίτητο να παραμείνει και στο λύκειο το μάθημα των θρησκευτικών βασισμένο στην ορθόδοξη χριστιανική αγωγή.

Δεν πρέπει να υιοθετηθεί η υποβάθμιση του μαθήματος, όπως προέβλεπε το νέο λύκειο της κυρίας Διαμαντοπούλου, ούτε να εφαρμοστούν οι απόψεις των αριστερών κομμάτων για αποκοπή του μαθήμα-



Εμφραση και στο λύκειο σε Ορθοδοξία και γλώσσα!

τος από την Ορθοδοξία. Ο Γάλλος ιστορικός Φίλιπ Νεμό στο βιβλίο του «Πι είναι η Δύση» (στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΕΣΤΙΑ) παρατηρεί ότι οι αντιχριστιανικές ιδεολογίες οδήγησαν σε αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Η ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χριστιανισμό, για μας δε τους Έλληνες η εθνική ελευθερία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία. Γράφει χαρακτηριστικά ο Νεμό:

«...Οι πολιτικοί φιλόσοφοι που τήρησαν

εχθρική στάση απέναντι στη βιβλική κληρονομιά, όλοι, σαν από σύμπτωση, υπήρξαν κήρυκες ενός ΜΗ δημοκρατικού κρισμού, δηλαδή της επαν-ερωποίησης του κράτους, είτε υπό αυταρχική ή απολυταρχική μορφή (Μακιαβέλλι, Χομπς, Ρουσό, Χέγκελ, Μωρράς κ.ά.) είτε υπό ολοκληρωτική μορφή (Μαρξ, Λένιν, οι νεοπαγανιστές ναζί)». Και τώ υπενθυμίζω τη μύηση της νεολαίας του Χίτλερ στην ειδωλοατρεία και τη λατρεία των αρχαίων γερμανικών - τευτονικών θεοτήτων και τις αιματηρές διώξεις και τους φόνους χιλιάδων ορθόδοξων κληρικών από το σοβιετικό καθεστώς (1917-1990).

Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σολωμός δεν είχε στον νου του τίποτε άλλο «πάρεξ ελευθερία και γλώσσα». Παράλληλα με τη διδασκαλία της ορθόδοξης αγωγής είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να διευρυνθεί στο λύκειο η διδασκαλία της ελληνικής σε όλες τις ιστορικές μορφές της. Αρχαία, εκκλησιαστική, βυζαντινή, λογία και δημοτική

των νεότερων χρόνων, όλα αυτά είναι μία γλώσσα. Η αθάνατη ελληνική γλώσσα που αξιοποιήθηκε από τη χριστιανική διδασκαλία και γονιμοποίησε δεκάδες γλώσσες παρκοσμίας. Δεν πρέπει να αποκοπούν τα παιδιά μας από τα αρχαία ελληνικά στο όνομα της υλιστικής παιδαγωγολογίας και του αποτυχημένου πολυπολιτισμικού προτύπου.

Την ώρα που οι σλαβικοί λαοί ξαναμελετούν τα ορθόδοξα κείμενα στα ελληνικά και τα δημοτικά της Βρετανίας εισάγουν τα αρχαία ελληνικά ως μάθημα διδύνας των πνευματικών οριζόντων των παιδιών, θα είναι εγκλημα αν το νέο λύκειο υποβαθμίσει τη διδασκαλία της ενιαίας ελληνικής. Ειδικά δε στη νεοελληνική λογοτεχνία χρειάζεται η επιλογή κειμένων μεγάλων ποιητών και συγγραφέων που δίνουν μήνυμα ελπίδας μέσα στη σύγχρονη κρίση.

Ας δώσουμε αναστάσιμη Παιδεία στους νέους μας. Ελληνική και ορθόδοξη!