



19985
96.G13

Ερώτηση

Προς τους κ.κ Υπουργούς

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013

Θέμα: Θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε μαζικές και οριζόντιες απολύσεις εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων, με αποκλειστικό γνώμονα της μνημονιακές της δεσμεύσεις, αδιαφορώντας πλήρως για την υποβάθμιση και τη δυσλειτουργία της εκπαίδευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, μέχρι τις 8 Ιουλίου προβλέπεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα 12.500 εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι των δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαθεσιμότητα θα προωθηθεί με την κατάθεση δύο τροπολογιών, που αναμένεται να ενταχθούν στο πρώτο νομοσχέδιο που θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη βουλή.

Ειδικότερα, φέρεται πως πρόκειται να οριστούν ως «διαθέσιμοι» 8.000 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα λαμβάνουν το 75% του βασικού τους μισθού για έναν χρόνο, μέχρι να δουν την πόρτα της απόλυτης. Στο στόχαστρο βρίσκονται ειδικότητες όπως οι θεολόγοι, οι γυμναστές και οι καθηγητές της πληροφορικής, με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων. Οι ειδικότητες αυτές αντιμετωπίζονται ως κατεξοχήν «πλεονασματικές», ενώ για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού που θα ενταχθεί στο σχέδιο, θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται 8.000 εκπαιδευτικοί να χάσουν εντός του Ιουλίου την οργανική τους θέση στην εκπαίδευση και να μπουν σε λίστες αναμονής. Πολλοί από αυτούς δεν θα επιστρέψουν ποτέ σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, προκειμένου να καλυφθεί ο κατάλογος των 15.000 αποχωρήσεων ως το τέλος του 2014. Αντίστοιχες είναι οι μεθοδεύσεις και για 4.000 υπαλλήλους, μόνιμους και αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στις υπηρεσίες των Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων.

Επειδή, δεν είναι δυνατόν η αναδιάρθρωση του Δημοσίου να εξελίσσεται στη δραματική συρρίκνωση και στην υποβάθμισή του, με απολύσεις και με την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα των δανειστών,

Επειδή, ο υποτιθέμενος πολυπληθέστερος κλάδος του Δημοσίου, οι εκπαιδευτικοί, έχουν υποστεί ιδιαίτερα σημαντική συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια, με τα κύματα των συνταξιοδοτήσεων,

Επειδή, η συρρίκνωση του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας αναμένεται να κορυφωθεί με την μείωση κατά 80% των αναπληρωτών,

Επειδή, το έδαφος για χιλιάδες απολύσεις έχει ήδη προετοιμαστεί με την εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων, καθώς περιλάμβανε ρυθμίσεις που διευκολύνουν την καταγραφή πολύ περισσότερων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών από όσουν είναι στην πραγματικότητα, αδιαφορώντας για τις σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο,

Επειδή, η αύξηση του διδακτικού ωραρίου, οι υποχρεωτικές μεταθέσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών που έχουν δρομολογηθεί, οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις δεκάδων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων (και ενδεχόμενες σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), υπακούουν στη «λογική» των απολύσεων αδιαφορώντας για την ποιότητα της δημόσιας παιδείας,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

- 1) Επιβεβαιώνετε τα δημοσιεύματα του τύπου και επαληθεύετε την επικείμενη κατάθεση δύο τροπολογιών, που θα θέσουν 12.500 υπαλλήλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με προοπτική την επίτευξη του μνημονιακού στόχου των απολύσεων από το Δημόσιο;
- 2) Υπάρχουν μελέτες σκοπιμότητας, οι οποίες είναι σε θέση να τεκμηριώσουν με γνώμονα το κοινωνικό και δημόσιο συμφέρον τα οριζόντια και μαζικά σχέδια κινητικότητας και απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων; Ποιες θα είναι οι συνέπειες της απομάκρυνσης εκπαιδευτικού και υπαλληλικού προσωπικού για το επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας και για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Γιάννης Αμμανατίδης

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Γιώργος Πάντζας

Θεανώ Φωτίου

Ζεϊμπέκ Χουσείν